

# Hervormde gemeente Ouddorp



Postadres: Weststraat 2 3253 AR Ouddorp

Aanvang diensten Dorpskerk: 9.30 uur en 18.00 uur

Website: [www.hervormdoudorp.nl](http://www.hervormdoudorp.nl)

Kerkdiensten beluisteren: [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl)

Kerkrentmeesterlijk beheer: IBAN: NL87 RABO 0341 6707 07

Diaconie: IBAN: NL65 RABO 0341 6707 15

Activiteitencommissie: IBAN: NL18 RABO 0146 3826 25

[activiteitencommissie@hervormdoudorp.nl](mailto:activiteitencommissie@hervormdoudorp.nl)

## Nieuwsbrief september 2019

### Overdenking

#### **Onverdiende Genade**

Die ook Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar heeft Hem voor ons allen overgegeven, hoe zal Hij ons ook met Hem niet alle dingen schenken?" Rom. 8:32.

#### **Wat God Gaf**

Paulus was ooit een religieuze leider in Jeruzalem. Hij had een voornamelijk positieve houding. Iedereen luisterde naar hem en vond hem een geweldig man, want hij was een houder van de wet. Dit vond hij zelf ook geweldig. In die dagen waren christenen verdacht, want zij werden ervan beschuldigd de wet niet te houden. Hun geheim werd niet begrepen, dat zij hadden leren vluchten tot Jezus Christus, Die de wet volkomen gehouden had. De Joden hielden zelf zoveel mogelijk de wet en bouwden daar hun gerechtigheid op om aangenomen te kunnen worden bij God.

Toch waren er in het Oude Testament ook al zoveel voorbeelden van hen die in God geloofden en in Zijn beloften van de komst van de Messias en de komende verlossing. Zij leerden door het geloof hun zaligheid op Gods genade bouwen en niet op eigen gehoorzaamheid. Deze gehoorzaamheid van God was vrucht en geen verdienste vooraf. We lezen van de galerij van deze gelovigen (en het is slechts een keuze uit de velen) in Hebr. 11. Het refrein is steeds: "Door het geloof." Ook Ezechiël roemt er in dat er maar één gerechtigheid is die voor God bestaan kan, als hij Noach noemt, Daniël en Job. Hun voorbede Zal geen nut doen? Van Wie dan wel? De Gezondene van de Vader! Hij heeft Zijn eigen Zoon niet gespaard maar Hem voor ons allen overgegeven.

#### **Wat God Geeft**

In de tekst staat: "Voor ons allen." Met zo'n uitspraak is veel geworsteld. Er is geprobeerd er van te maken dat Hij overgegeven is voor de uitverkorenen. Maar dit staat er niet. Onze vaders hebben het goed begrepen om welk wonder het ging en in de belijdenisgeschriften daar woorden aan gegeven. Hoe dan? Wel, dat het bloed van Christus genoeg is in kracht tot zaligheid van de gehele wereld. En het is waar dat alleen degenen die dat geheim ontdekken, er het wonder van inzien en zich overgeven aan God. Zalig wie zo buigen mag voor God en Zijn Zoon als de grootste Gift aller tijden. En dan het wonder dat de Heilige Geest dit in het hart legt, die wondere overgave en onderwerping. Dat geeft ware rust en vrede.

Dan blijft er toch nog genoeg nood over in het leven, in ziekte, vervolging, armoede, zwerver- of vluchteling zijn en nog véél meer. Wat zegt onze tekst? Dat we door het geloof van God mogen verwachten dat wie Christus ontvangt ook allerlei geschenken ontvangt in de moeilijkste situaties van het leven. Hij zal met Christus alle dingen schenken. Hij zal voorzien.

Wat heeft de wereld zonder God dan toch een armzalig portie. Zij maken van de buik hun God, volgen hun eigen verstand en gaan te rade bij mensen. Wat is Gods kind gelukkig om tot de Heere te mogen gaan. Soms is het maar met een korte bede: "Help mij!" En in Ps. 81 zegt de Heere Zelf dat we onze mond wijd open mogen doen en Hij onze mond vervullen zal. Het is alles door Christus verdiend aan het kruis, ook de dagelijkse zegeningen.

#### **Wat geven wij?**

Wat kunnen wij aan de Heere teruggeven? Een leven van dankbaarheid. Uit zo grote nood en dood verlost. Opzoekende genade van God bracht Zijn liefde in het hart. Ons hart mag dan wel overlopen van liefde tot Hem. Daarbij gaat het om dienende liefde.

Zo beschrijft de Heere Jezus in het Nieuwe Testament dat we straks de Rechten van hemel en aarde onder ogen zullen komen en Hij dan Zijn woord tot ons richt. Het zal zijn dat we het af lieten weten om armen, zieken en gevangenen te bezoeken, of hen die honger en dorst hadden, of juist het tegenovergestelde.

Wat is het heerlijk te leven om vruchten te dragen voor onze naaste, en God lief te hebben boven alles. Met een geweldig uitzicht: "Want na de dood is 't leven mij bereid, God neemt mij op in Zijne heerlijkheid."

Hink niet langer op twee gedachten, val neer in het stof om God te eren.

En u die vrucht dragen mag? Laat de Heere als de hemelse Landman maar snoeien in uw leven, dan brengen we meer vrucht voort.

Zo eindigt Paulus dit hoofdstuk met: "Wie zal ons scheiden van de liefde van God? Vervolging, benauwdheid, of welke tegenslag ook? Nee niets, voor allen die hun vertrouwen op de Heere alleen stellen. Alleen de zonde maakt scheiding tussen ons en God. Leg dan af alle toornigheid en zonde. Laat uw leven versierd zijn met zachtmoedigheid en ootmoed. Zo wordt Gods lof vergroot.

C. van den Berg.

## Uit de gemeente

### Meeleven

Mevrouw Kroon van de Dorpsweg kwam ongelukkig ten val en brak haar schouder. Ineens ben je dan onthand. We hopen dat de Heere genezing schenkt. Mevrouw Hollaar van de Prins Hendrikweg kreeg een goede uitslag na de onderzoeken. Dat is om dankbaar voor te zijn. Geve de Heere licht op haar pad. Ze heeft veel steun van haar zoon. Mevrouw Leeflang van de Hazersweg tobt al een aantal weken met pijn in haar been, wat de gang naar de kerk verhindert. We missen haar. Geve de Heere verlichting. Mevrouw Snijder blijft haar ups en downs houden met de eenzaamheid. Gelukkig wordt ze niet vergeten. En denkt de Heere aan ons? Voor arme zondaren geldt: "Schoon 'k arm ben en ellendig, denkt God aan mij bestendig." Sterke de Heere allen die een weg van beproeving gaan, met pijn of eenzaamheid. Hij is een God van weduwen en wezen, een Ontfermer. We mogen te allen tijde roepen tot Hem. Laten we het voortdurend doen. Hij geeft Psalmen in de nacht.

### Belijdeniscatechese

Voor de 7<sup>e</sup> keer roep ik op om de naam van de Heere te belijden in het midden van de gemeente. Allen die Jezus Christus hebben lief gekregen, mogen komen.

Je mag ook vooraf een gesprek hebben als u/je dat graag wilt.

Opgave graag vanaf woensdag 4 september tot zaterdag 9 september.

Ik dring niet meer achter u aan dan een herder betaamt.

Komt toch tot de Heere en geef Hem de hand. Hij is het zo waard.

### Heilig Avondmaal / Censura Morum / bezinningskring

Zondag 22 september mag de tafel des Heeren toe bereid worden. Dan klinkt het weer: "Alle dingen zijn gereed." Eén heeft genoeg betaald om de weg terug naar de Vader te banen. Nu is er een vrije toegang voor hen die geloven. Het geloof, als een kostbare gave. Geen ingebeeld geloof, maar een geschonken overgave.

I.v.m. het Avondmaal is er Censura Morum in de consistorie op 18 september van 19.30-19.55 uur. Aansluitend is er bezinningskring in 'De Morgenster' om 20.00 uur. We willen door de Jakobusbrief heen gaan. Lees daarom vooraf Jak. 1.

Iedereen hartelijk welkom!

## Pastorie 'Laus Deo'

Op weg naar het ziekenhuis voor de laatste chemokuur. We hopen en bidden dat het echt de laatste chemokuur is maar de Heere weet alle dingen. Het gebed van de rechtvaardige vermag veel, maar "Uw wil geschiede." Dat is wat we steeds weer moeten leren. Zodat we al onze zorgen op Hem werpen. In het ziekenhuis werden we zoals altijd hartelijk ontvangen. Een kamertje apart voor wat rust op zo'n dag. We zagen iemand op de gang lopen die we al eerder hadden ontmoet, ook aan de chemo. Mijn man vroeg, hoe gaat het met je? Ze kwam even bij ons staan met het infuus en we spraken met elkaar. Ze sprak over wat ze leerde uit haar dagboek, wat de Heere sprak in deze weg. En het bijzondere was, "o, wij kennen dat stukje, we lezen hetzelfde dagboek in het Engels." We vonden elkaar, doet gezondheid er toe, dat geldt er toe? Van Hem is toch het vee op duizend bergen, Hij regeert, Hij geeft uitkomst ook in alle aardse noden. Alleen ons geloof in God doet er toe en zo maakten we met elkaar de Heere groot. Er kwamen 3 verpleegsters binnen om even naar de infusen te kijken. "O," zegt er één, is het hier een biecht kamertje?" Toen mocht er getuigd worden. Dit is een kamertje waar God groot gemaakt wordt. In het lijden de Heere loven en prijzen. Wat een heerlijke ontmoeting. God is groot, wij begrijpen Hem niet maar hij is zeer te prijzen voor Zijn grote liefde voor zondaars zoals wij. Het is zo mooi al die onverwachte ontmoetingen waarin je met elkaar de Heere mag groot maken. Mensen uit het hele land vandaan, zomaar een praatje uit de kerk zomaar een bezoekje in de pastorie. Te horen dat God nog wonderen doet.

Een grootvader die vertelde hoe hij de Heere smeekte voor zijn kleinkind. Alles werd afgesloten, dit baby'tje moest sterven maar het bleef leven! Tot verbazing van de doctoren. Wat het gebed vermag. De Heere doet nu nog grote wonderen.

Een ontmoeting met jongeren na een dienst door de week. De vragen, werkt de Heere ook nu nog en dan ja, te mogen vertellen dat de Heere nog steeds mensen trekt uit de duisternis tot Zijn wonderbaar licht! Zoek Hem nu, nu gebeuren er nog wonderen.

Nog even over onze Mieneke. Weer fijn terug in Nederland he? Lekker weer aan het werk in de landwinkel, zo fijn elke dag tot ik naar school kan in Ede. Het liep allemaal anders. Op de fiets naar haar werk en er was een gat in de weg waarin ze met haar voorwiel in terecht kwam. Ze sloeg over de kop en met een benauwd stemmetje belde ze, ik denk dat ik een vinger gebroken heb maar ik fiets door naar mijn werk. Mijn man en Annemarieke gingen naar haar toe, gelijk door naar Dirksland naar het ziekenhuis en ja hoor, 2 vingers gebroken. De pink vooral een gecompliceerde breuk. De hele dag was ik stil van dat het niet erger was dan dit. Niet op haar hoofd gevallen, wat een wonder, bewaard en gespaard. Voor Mieneke zelf wel moeilijk zo'n zin in haar werk en nu niet te kunnen. Wij overdenken onze weg maar de Heere bestuurt onze gang.

Nog een berichtje uit de bus. Wat was het mooi hoe we weggezonden werden. We voelden hoe mensen met ons meeleven en voor ons bidden. We hadden een voorspoedige reis naar Roemenië en we bezochten al 6 gevangenissen. Zomaar enkele ontmoetingen. In een gevangenis werden we zo hartelijk ontvangen en ze vonden het bijzonder dat we steeds weer terug komen. In de groep gevangenen vroeg mijn man: "kun je, wil je geloven dat Jezus Christus zijn bloed gaf voor onze zonden?" Eén van de gevangenen stond op en zei: "Yes!" Wat ontroerend. Heere ga door met Uw werk. In een andere gevangenis vroeg mijn man: "wie is nu de slechtste?" Paulus noemde zich de slechtste maar wie is hier de slechtste? Een man stond op en zei: "Ik was van de duivel bezeten maar nu niet meer. Ik ben de slechtste." We hadden 30 bijbels meegenomen in deze gevangenis, zouden we genoeg hebben? We weten nooit hoeveel mannen er zullen zijn. Grace ging uitdelen, ze hield er 2 over. Wat waren wij blij! Na deze dienst vroegen de bewaarders of we nog even wat bleven drinken. Ze zeiden: "u hebt echt een missie hier onder de gevangenen he? U staat niet boven hen. We hopen dat u van uw ziekte genezen mag." Toen vroegen we aan hen, ze waren met z'n drieën, hebben jullie een bijbel? Eén zei: "ja ik heb er één," en de twee anderen wilden er graag 1 hebben. 30 bijbels mee en precies genoeg! De Heere regeert.

Zondagmorgen luisterden we mee met Ouddorp. Het raakte me dat de dominee sprak over Bijbelgedeelten en teksten uit het hoofd leren en dat hij vroeg aan de jongeren, hoe dik zou jouw bijbel zijn als je er geen meer had? Het herinnerde mij aan de tijd dat we naar het Oostblok reisden in de gesloten tijd. We mochten niet onze eigen bijbel meenemen. Onze gewoonte was tijdens deze reizen dat de kinderen om de beurt een Bijbeltekst op zeiden uit het hoofd na elke maaltijd. Ze leerden graag hun Bijbelteksten thuis want dan wisten ze weer nieuwe Bijbelverzen voor de reis. Een geweldige aansporing voor ons allemaal om door te gaan met het leren van Bijbelverzen uit het hoofd.

Ik wil afsluiten met het lied wat Grace zo graag zingt in de gevangenis: Create in me a clean heart o God and renew a right spirit within me" (Scheep in mij een rein hart o, God, en vernieuw mijn geest binnen in mij."

Mevrouw H. van den Berg-van Wijk.

## Iedenadministratie

### Verjaardagen

Verjaardagen van gemeenteleden van 70 jaar en ouder zullen vermeld worden met naam en adres. Indien u hier geen prijs op stelt dit graag minimaal 4 weken van tevoren melden bij de scriba C. van Huizen.

### Jarigen

- 10 Sep. ~ 74 jaar, mevr. K. de Kiewit – Breen Dorpsweg 37a 3253AG.
- 10 Sep. ~ 79 jaar, mevr. M. van Eijnsbergen – Hanson Havenweg 13 3253XC.
- 19 Sep. ~ 74 jaar, dhr. A.A. Bakelaar Oosterweg 19 3253BR.
- 22 Sep. ~ 81 jaar, dhr. J. Grinwis Kelderweg 47 3253TC.
- 24 Sep. ~ 88 jaar, dhr. J.M. Westhoeve Hazersweg 2a 3253XG.
- 1 Okt. ~ 73 jaar, mevr. Sj. van Damme Rustburg 3 3253VK.
- 4 Okt. ~ 81 jaar, mevr. N.M. Padmos – Mierop Oosterweg 9 3253BR.
- 5 Okt. ~ 75 jaar, mevr. W.P. van Venrooij - van Eersel Havenweg 19 3253XC.

### Ingekomen leden

- Mevr. L.C. Komttebed-Kriek
- Dhr. J.T. Keijer en mevr. J.W. Keijer van Heemst

### Uitgeschreven

- P.J. Luime
- Mevr. N.E. Kuivenhoven

## Kerkrentmeesters

### Vrijwilligers

Zoals al enkele malen is aangegeven willen we in september de witte vlakken van de kerk aanpakken. Op de muren zien we verschillende kale plekken ontstaan en gaat het hier en daar ook bladderen. De eerste morgen willen we losse delen verwijderen en waar nodig repareren en voorstrijken. Mogelijk kan er ook al direct begonnen worden met sauzen van enkele vlakken.

Binnen in de consistorie zijn ook veel slechte muurdelen, deze moeten afgekrabd en behandeld worden. Het zou mooi zijn wanneer er in één morgen voorbehandeld en opgeruimd kan worden.

Wanneer dit met een groepje gedaan kan worden is het licht werken en gezellig. Graag zouden we dit met een enthousiaste vrijwilligersgroep onder het genot van koffie en zeker er wat bij, voor elkaar willen krijgen.

Er zijn al enkele aanmeldingen maar zouden er graag nog wat meer hebben. Laat van u/je horen, opgeven kan bij ouderling Hans Struik of diaken Chris van huizen. Stuur een E-mail, app, sms of een telefoontje. Zie achterzijde Kleine Kracht. De data zijn: 14, 21 en 28 september. We starten om 8.00 uur en stoppen om 12.00 uur. Later instromen mag ook. We horen het wel. De koffie staat klaar.

## Vanuit de diaconie

### Nogmaals plaatsen we onderstaande:

Samen gemeente zijn... houdt meer in dan elkaar ontmoeten op de zondagen tijdens de erediensten. Meeleven met elkaar bij vreugde of verdriet, bidden voor elkaar, maar daarnaast kan het soms heel fijn zijn om ook heel praktisch iets voor elkaar te doen. Hierbij kunnen we denken aan een eenvoudig bezoekje, een rit naar het ziekenhuis, hulp in de tuin, een kapotte deurbel repareren, of de was opvouwen enz.. Het lijken kleine dingen, maar het kan voor iemand een groot probleem zijn. Terwijl dit voor een ander een kleine moeite is om even te helpen.

Binnen de gemeente mogen er al veel mooie dingen gebeuren. Maar omdat men soms niet weet bij wie ze een hulpvraag neer kunnen leggen, willen we hier vanuit de diaconie graag wat sturing aan geven. Door de hulpvraag in ontvangst te nemen. En met elkaar te zoeken naar een passende oplossing met de vrijwilligers die zich hebben gemeld.

Bent u bereid om, zo af en toe, iets voor een ander te willen doen? Of heeft u iets waar u mee geholpen zou willen worden? Zowel uw hulpvraag, als uw aanmelding als vrijwilliger kunt u dan melden bij:

Erik Duifhuizen, E-mail: [chduifhuizen@hetnet.nl](mailto:chduifhuizen@hetnet.nl) telf.0187664784

## Agenda, Deo Volente

### Zondagsschool



Hallo kinderen,

Kom je ook luisteren naar verhalen uit de Bijbel? Je bent welkom op de zondagsschool! Neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee.

We hopen jou te ontmoeten op **zondag 29 september 2019** Dorpskerk Weststraat 2 Ouddorp, ingang via de Hoenderdijk in de 'Morgenster'.

Maar eerst hebben we op **zaterdag 28 september 2019** de startmiddag van het nieuwe seizoen. Welkom om 14.30 in de 'Morgenster'. We gaan wat leuks doen en daarna gezellig eten met elkaar. Tot dan!

Hartelijke groeten, Leiding Zondagsschool

### Vrouwenkring "Sola Fide"

Na een tijd van rust en vakantie willen we op 2 september weer gaan beginnen met de bijeenkomsten van de Vrouwenkring. Dit seizoen gaan we ons verdiepen in de brieven van Paulus aan zijn leerling Timotheüs. Hij geeft op dat moment leiding aan de christelijke gemeente van Efeze. Deze is voornamelijk ontstaan tijdens de tweede zendingsreis van Paulus, hij heeft daar gedurende 3 jaar het evangelie verkondigd. Inmiddels zijn er 10 jaren verstreken en zijn er problemen ontstaan in deze gemeente, dit was al voorzegd. "Wrede wolven zullen binnenkomen en de gemeente niet sparen." Dit slaat op de dwaalleraars, vanuit de gemeente, die Bijbelse begrippen verdraaien en zo onrust en twijfel zaaien. Paulus bemoedigt Timotheüs om trouw te zijn aan het evangelie en dwalingen te bestrijden, dit is tevens de opdracht voor Timotheüs. In de eerste Bijbelstudie gaat het over: "Strijden voor de gezonde leer."

De dwaalleraars willen leraars van de wet zijn, en zeggen dat de wet alleen voor de rechtvaardige bestemd is. Maar dat is een onwettig gebruik van de wet. Want (wij) zondige mensen, leven in strijd met Gods wil en dat laten de 10 geboden ons juist ontdekken. Dan vluchten wij naar de Heere Jezus om te bouwen op Zijn volbrachte werk. Uit dankbaarheid en liefde voor Hem willen we voortaan volgens Zijn leefregels wandelen. En als we onze naaste liefhebben, vervullen we de wet.

Iedereen die met ons mee wil doen, is van harte welkom! Aanvang 19.30 uur.

## **Gebedsbijeenkomst**

Zaterdagmorgen 21 september om 9.00 uur bent u weer welkom bij het maandelijkse gebedsmoment in 'De Morgenster'.

## **Zanguurtje**

Op zondag 29 september hopen we met elkaar direct na de avonddienst weer psalmen en gezangen in de 'Morgenster' te zingen. Iedereen, dus ook onze gasten, zijn van harte welkom.

## **Kerk naar buiten**

### *Inloopconcert*

7 september 's morgens Musica Sororum en 's middags: Chr. Gem. koor Jeduthun

14 september 11.00 uur ds. G.J. Baan, Rotterdam Zuid

### *Kerk open*

Kerk is t/m 21 september a.s. van 10.00 tot 15.30 uur op zaterdag open.

Presentatie van de maquette van de tabernakel.

## **Activiteitencommissie**

## **Terugblik fietstocht**

Maandag 5 augustus werd de jaarlijkse fietspuzzeltocht gehouden. Ondanks de flinke wind die er stond was het een prachtig avond om te fietsen. Er waren heel wat fietsers deze avond, de fietstocht ging door de mooie natuur over de kop van het eiland. Bij de tussenstop op het Havenhoofd werd er wat drinken met wat lekkers genuttigd. Daarna werd er doorgefietst en gepuzzeld, terug naar de kerk. Hier stond de koffie met verschillende lekkernijen te wachten, onder het geklank van het orgel was het een gezellig samenzijn. We willen nogmaals alle vrijwilligers die wat gebakken hebben en deze avond klaarstonden bedanken voor hun bijdrage. Ook willen we de sponsors heel hartelijk bedanken voor het mogelijk maken van de fietstocht. De fietstocht heeft het mooie bedrag opgeleverd van € 684,35

## **Boodschappenmand**

Boodschappen (met een ruime houdbaarheidsdatum) voor de boodschappenmand, die we willen verloten 7 september, kunnen nog steeds ingeleverd worden bij Daniëlle Quist, Emmaweg 3 of Anne Grinwis Preekhillaan 12.

## **Presentatie/goede doelenmarkt**

Net als voorgaande jaren is er op boerenlanddag 7 september een presentatie/goede doelenmarkt in de tuin van de Dorpskerk Weststraat 2 Ouddorp. Verschillende vereniging/organisatie of stichting zullen zich op deze dag presenteren, promoten of eventueel goederen verkopen. De markt zal zijn van 9.30 tot 16.00 uur. Aanwezig zullen zijn: Sjaloom zorg, Maf. fam Maliepaart, Trans World radio, Stichting Bright Spot of Hope ds. G.J. Blankers, Bond tegen vloeken, Spaanse Evangelische Zending, Stichting Timotheos, Lightkids, Werkgroep Oost Europa, Stichting Herleving Gebed voor Israel, Brandwonden stichting, Light For The World.

In de kerk zullen er 2 muzikale optredens zijn: 10.00 - 12.00 uur het ensemble Musica Sororum, 14.00 - 15.00 uur Christelijk gemengd koor Jeduthun uit Middelharnis.

U kunt in de koffiehoeke genieten van een heerlijk kopje koffie/thee met huisgemaakte lekkernijen. Allen hartelijk welkom om deze dag een kijkje te komen nemen.

## **Heilig Avondmaal**

*Is daar een plaats voor mij aan de tafel des Heeren?*

*of moet ik met deze vraag tot mezelf inkeren?*

*Als ik op mezelf zie dan is er geen doen aan*

*dan kan ik nimmer voor Zijn heiligheid bestaan.*

*Toen klonk het in diepe verwondering uit mijn mond:*

*"Het offer van Christus is mijn enige pleitgrond!"*

*Christus alleen... en anders geen... het Lam alleen!*

*want waar moet ik anders heen? Waar toch anders heen?*

*Christus is mijn troost, hulp en enige verwachting*

*Jezus, Jezus is het Die voor mij aan het kruis hing*

*De dood ingegaan om mij leven te geven*

*wat een wonder om dit te mogen beleven!*

*Dat Hij mij roept om dit te mogen aanschouwen*

*om nu niet op mensen te zien of te vertrouwen*

*om niet te kijken naar de omstandigheden*

*maar in verwondering naar voren te treden.*

## Verantwoording van uw gaven

Over de periode van 1 t/m 31 juli 2019 is het volgende ontvangen:

### Kerkrentmeesterlijk beheer

Collecte tijdens kerkdiensten	1.499,08
Schilderwerk aan kerk en pastorie	1.556,56
Verkoop Cd's	15,00
Giften kerk	598,80
Giften via bank	545,00
Kerksalans	950,00
Totaal Kerkrentmeesterlijk beheer	<b>€ 5.164,44</b>

Waarde ingeleverde collectemunten € 1.587,50

### Diaconie

Stg. Gods Woord in de Wereld, 7 juli	481,10
Voor Elkaar, Hervormde vrouwenbond, 14 juli	305,19
Diaconie, 21 juli	337,15
Kerkelijk verenigingswerk, 28 juli	473,85
Giften	280,00
Totaal diaconie	<b>€ 1.877,29</b>
<b>Kerkrentmeesters en diaconie samen</b>	<b>€ 7.041,73</b>

Hartelijk dank voor het geven van uw gaven.

### Kleine Kracht 14<sup>e</sup> jaargang

Stand vorige keer	1.079,00
Aan giften	70,00
Totaal	<b>€ 1.149,00</b>

### Verjaardagsfonds 2019

Stand vorige keer	460,00
Ontvangen (33,90 en 50,00)	83,90
Totaal	<b>€ 543,90</b>

### Financiële zorgen?



Samen lukt het, dat is waarin wij geloven bij SchuldHulpMaatje. Zeker als je in de schulden zit, heb je iemand nodig die in je gelooft en je helpt. Zonder te oordelen, maar gewoon met je aan de slag gaat om weer financieel orde op zaken te stellen. Onze maatjes doen dat. Coördinator Goeree-Overflakkee is dhr. Gerben van Asperen.

Telefoon: 06-47023126 E-mail: [shmgo.gvanasperen@gmail.com](mailto:shmgo.gvanasperen@gmail.com).

Zie ook: <https://schuldhulpmaatje.nl/>

## Voor onze jongeren

### De wil van God

Je kunt dus net doen alsof God niet bestaat, maar daar schiet je niet zoveel mee op, want Hij bestaat. Maar hoe weet ik nu wat Hij van mij wil? Hoe weet jij nu wat Gods wil is voor jouw leven? In grote lijnen is het eenvoudig wat Gods wil is. Jezus zegt het zelf: 'God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf.' De tien geboden zijn ook er handig. Die vertellen je ook hoe God wil dat je leeft. 'Bah', zeg je? Saai? Maar vertel eens eerlijk, welke van de tien geboden is slecht voor je? Kun je een voorbeeld geven van iemand die een van die geboden overtreedt en uiteindelijk gelukkig is? Ruzie met je ouders? Niet echt leuk. Zeven dagen werken? Daar moet ik niet aan denken, daar raak je echt uitgeput van. Liegen? Heb jij er ook geen hekel aan als iemand tegen je liegt? En zo kunnen we wel even doorgaan denk ik. In grote lijnen is het dus erg duidelijk hoe God wil dat wij leven. Wist je dat je als je de wil van God doet, familie wordt van Jezus? Zoek Markus 3 vers 35 maar eens op. Wat jij en ik moeten doen, is gehoorzamen.

Niet zo dat je een slaafse willoze tiener wordt of kleurloze kerkganger.  
God wil dat je Hem gehoorzaamt omdat het goed voor je is.

### Puzzel

Dood van Johannes de dooper, Mattheüs 14:1-12 en Markus 6:14-29.

Zet de gevonden antwoorden in het raamwerk. Wat lees je in de middelste balk?

- 1) ..... gevangen genomen door de koning.
- 2) De koning die hem gevangen heeft, heet .....
- 3) Hij is getrouwd met .....
- 4) De koning geeft een feest omdat hij ..... is.
- 5) Op het feest ..... zijn dochtertje.
- 6) De koning wil haar alles geven, zelfs de helft van zijn .....
- 7) Zij vraagt haar ..... om hulp.
- 8) Het hoofd van Johannes ligt op een .....



De oplossing mag je inleveren bij: Jeannet Meijer Zeebrekersweg 8 3253 VS Oudorp. Of via E-mail: [jeannetmeijer@hotmail.com](mailto:jeannetmeijer@hotmail.com)

## Publicatie

### Cursus theologische vorming gemeenteleden



Op D.V. 11 september a.s. is er voor de regio Zuid-West Nederland te 19:30 uur te Middelharnis een introductie avond over de cursus theologische vorming gemeenteleden. De cursus zelf begin op D.V. 28 september om 9:10 uur.

Zowel de introductie als de cursus wordt gegeven in het Hervormd centrum De Hoeksteen aan de Ring 13 te 3241 CE Middelharnis. De opzet van de cursus is voor deze regio recent vernieuwd. Er wordt met een basiscursus

van één seizoen gestart. Na afloop van dit basisjaar is er een mogelijkheid om het volgende seizoen in te stappen in een tweejarige vervolgcursus. Ook het cursusseizoen is ingekort en zal lopen tot begin mei 2020. De lestijden zijn van 9:10 uur t/m 12:45 uur.

Voor nieuwkomers is de eerste morgen een vrijblijvende kennismakingsmorgen. Het uitgangspunt van deze cursus is de Bijbel en de daarop gegronde Belijdenisgeschriften met het doel om gemeenteleden naar de gereformeerde traditie te vormen en toe te rusten. In de cursus, die door predikanten wordt gedoceerd, wordt o.a. aandacht geschonken aan verdieping van de kennis van het Oude en Nieuwe Testament. Systematische doordenking van de inhoud van het christelijk geloof komt bij dogmatiek aan de orde. Bij ethiek komt het vorm geven aan het christelijk leven en handelen ter sprake. De kerkhistorische context biedt verrijkend inzicht in hoe het christendom door de eeuwen heen zich heeft ontwikkeld. Ook aan de praktische invulling van het geloof en het betrokken zijn bij de zending en oecumene wordt aandacht geschonken.

De cursus rust niet alleen toe om persoonlijke groei en vaardigheden van praktische aard te verkrijgen maar ook om op adequate wijze invulling te kunnen geven aan de vele taken die er binnen het kerkelijke werk van de gemeente zijn te verrichten.

De cursus is laagdrempelig.

Iedereen die meer wil weten over God, geloof, Bijbel en kerk is welkom, ongeacht leeftijd, kerkverband of opleiding.

Duizenden hebben in de afgelopen 30 jaar deze cursus, die naast Middelharnis ook in Gouda, Harderwijk, en Rijssen wordt gegeven, al gevolgd.

Na de basis- en de vervolopleiding is het mogelijk om deel te nemen aan de verdiepingcursus die "Studium Generale" wordt genoemd. Het is een soort opfriscursus voor oud-cursisten die na het behalen van het certificaat Theologische Vorming voor Gemeenteleden met de studie verder willen gaan. Deze cursus bestaat uit 8 morgens. Elke docent neemt dan eenmaal per maand een hele zaterdagmorgen voor zijn rekening. Deze cursus start 12 oktober a.s.

Het jaarthema voor dit seizoen is "De vrouw en de kerk".

In Middelharnis zijn momenteel als docenten de volgende Hervormde predikanten werkzaam:

ds. A.L. Molenaar te Bruinisse, ds. M.A. Post te Stavenisse, ds. P.L. de Jong te Rotterdam, ds. J.C. Klein te Bleskensgraaf, ds. M.K. de Wilde te Sommelsdijk en ds. J.J. Verhaar te Krimpen a/d IJssel.

Hebt u belangstelling voor deze cursus en wilt u er vrijblijvend meer van weten, dan wordt u van harte uitgenodigd voor de introductie en kennismakingsavond op 11 september 2019. Daar zal uitleg worden gegeven over de opzet van de cursus en kan er kennisgemaakt worden met de inhoud van de vakken die aan de orde zullen komen. U bent eveneens welkom op de eerste lesdag.

Zie ook de website: [www.cursustvg.nl](http://www.cursustvg.nl). Cursusleider is ds. A.L. Molenaar, tel. 0111-483880 e-mail: [leo.molenaar@kpnplanet.nl](mailto:leo.molenaar@kpnplanet.nl). Het secretariaat berust bij de heer T. Grinwis tel. 0187 – 681 980 e-mail: [cursustvgmiddelharnis@gmail.com](mailto:cursustvgmiddelharnis@gmail.com).

## Dankbetuiging

### Bedankt voor de gastvrijheid!

Kringloopmarkt Doopsgezinde Gemeente Ouddorp.

Bij deze willen wij u hartelijk danken voor de gastvrijheid op zaterdag 13 juli jl.

Wij hebben ons bijzonder welkom gevoeld in (de tuin van) uw kerk.

De koster, Cor Pikaart heeft ons op de dag zelf en in de voorbereiding, bijgestaan voor praktische zaken. Mede hierdoor mogen we terugkijken op een geslaagde dag.

*Wat een Zegen om zo gezamenlijk het koninkrijk van God te mogen laten groeien.*

We willen bij deze iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan deze dag.

Namens de activiteiten commissie Doopsgezinde Gemeente Ouddorp

Dick Meijer.

## Kerkdiensten

**De voorzang wordt vijf minuten voor de aanvang van de dienst gezongen.  
Tijdens de morgendiensten is er kinderopvang.**

### Zondag 8 september 2019

9.30 uur: ds. C. van den Berg

Psalm 136 4 en 26

18.00 uur: ds. C. van den Berg

Psalm 3 vers 2 en 3

Collecte: 1<sup>e</sup> GB. Studiefonds. 2<sup>e</sup> Kerkrentmeesters. 3<sup>e</sup> Schilderwerk kerk/pastorie.

### Zondag 15 september 2019

9.30 uur: ds. C. van den Berg

Psalm 51 vers 5 en 8

*Voorbereiding Heilig Avondmaal*

18.00 uur: ds. C. van den Berg

Psalm 4 vers 3 en 4

Collecte: 1<sup>e</sup> Stg. Ontmoeting. 2<sup>e</sup> Kerkrentmeesters. 3<sup>e</sup> Schilderwerk kerk/pastorie.

### Zondag 22 september 2019

9.30 uur: ds. C. van den Berg

Psalm 23 vers 1 en 2

*Bediening Heilig Avondmaal*

18.00 uur: ds. C. van den Berg

Psalm 5 vers 4 en 7

*Dankzegging Heilig Avondmaal*

Collecte: 1<sup>e</sup> Stg. In de Rechte Straat. 2<sup>e</sup> Kerkrentmeesters 3<sup>e</sup> Schilderwerk.

### Zondag 29 september 2019

9.30 uur: ds. C. van den Berg

Psalm 121 vers 1 en 2

18.00 uur: ds. C. van den Berg

Psalm 6 vers 6 en 7

Collecte: 1<sup>e</sup> Verenigingswerk. 2<sup>e</sup> Kerkrentmeesters 3<sup>e</sup> Schilderwerk.

### Zondag 6 oktober 2019

9.30 uur: ds. J. ter Maten, Kamerik

Psalm 121 vers 3 en 4

18.00 uur: ds. T.W. van Bennekom, Goes

Psalm 7 vers 4 en 6

Collecte: 1<sup>e</sup> Stg. Messiasbel. Joden. 2<sup>e</sup> Kerkrentmeesters 3<sup>e</sup> Schilderwerk.

### Oppasschema

8 september - Willianne en Elma

15 september - Annemariëke en Myrthe Tanis (Voorbereiding Heilig Avondmaal)

22 september - Marijke en Mirthe van Wijk (Heilig Avondmaal)

29 september - Willeke en Emma

### Kerktaxi

Wanneer u gebruik wilt maken van de kerktaxi, kunt u contact opnemen met:

Wim Meijer Dorpsweg 39a Ouddorp tel. 0187-682875. E-mail: [wmeijer@live.nl](mailto:wmeijer@live.nl)