

# Hervormde gemeente Ouddorp

---



Postadres: Weststraat 2 3253 AR Ouddorp

Aanvang diensten Dorpskerk: 9.30 uur en 18.00 uur

Website: [www.hervormdoudorp.nl](http://www.hervormdoudorp.nl)

Kerkdiensten beluisteren: [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl)

Kerkrentmeesterlijk beheer: IBAN: NL87 RABO 0341 6707 07

Diaconie: IBAN: NL65 RABO 0341 6707 15

Activiteitencommissie: IBAN: NL18 RABO 0146 3826 25

[activiteitencommissie@hervormdoudorp.nl](mailto:activiteitencommissie@hervormdoudorp.nl)

## Nieuwsbrief, september 2018

### Overdenking

---

#### Buiten of Binnen

"En wij zien dat zij niet hebben kunnen ingaan vanwege hun ongelooft." Hebr. 3:19 "Er blijft dan een rust over voor het volk Gods." Hebr. 4:9.

#### Buiten staan door ongelooft.

Er is een dag van rust, ons door God geschonken.

De maatschappij gaat stuk wanneer de zondag verwaarloosd wordt.

Sinds de opstanding van Jezus Christus vergadert God Zijn gemeente op de eerste dag van de week om hen te onderwijzen vanuit Zijn Woord.

Wie niet in de opstanding van Jezus Christus gelooft, houdt ook de zondag niet en neemt het niet serieus met de opstanding van de doden straks.

Ons wacht een eeuwige toekomst, binnen of buiten, bij God of zonder God, in het licht of in de duisternis.

Wie gewandeld heeft in de liefde, zal in de liefde delen.

Wie nu leerde uitdelen mag straks ontvangen.

De prijs was hoog, voor de verlossing is betaald op Golgotha.

De prijs was hoog. Wie geloofde de woorden van Jezus aan het kruis?

#### Bidden voor het volk

Paulus wenste wel uitgesloten te zijn van de zaligheid als hij heel het volk maar redden kon. Dit is de Geest van Jezus Christus in hem.

Die geest verloochent zichzelf en zoekt het beste voor die ander.

Hij ziet waarom zovelen achterblijven. Het is vanwege hun ongelooft.

Niet te willen buigen voor het Lam van God.

Geen acht gegeven op zo'n grote zaligheid en zo'n gewillige Zaligmaker.

We zien in onze maatschappij dat God steeds meer buitengesloten wordt. Vervolgens klagen we dat dingen zo grondig misgaan en geven God de schuld. We plukken er de wrange vruchten van.

Doen we het in de kerk zoveel beter?

Er blijft een rust over voor het volk van God. Weet u hoe dat komt?

Zij leerden hun leven overgeven aan de Heere.

Zij mochten zich geheel aan Hem verliezen, voor de tijd en voor de eeuwigheid.

Dat maakt een eeuwig verschil.

Augustinus klaagde dat hij zo onrustig was. Wanneer veranderde het?

Toen hij een verliezer werd en God de Winnaar.

"Onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in U, o God."

#### Ingaan in de rust

Wat veranderde u en jou? Niet meer aan het vechten?

Ongelooft is tegenstand tegen God en Zijn genade.

Dat wil maar nooit buigen voor God. Hij mag geen Koning zijn in ons leven.

Maar Hij is het wel! Laat Hem maar regeren. En pluk daar de zoete vruchten van.

Velen van de Israëlieten stierven in de woestijn.

Zij hadden het getuigenis van de tien verspieters gelooft.

Die zeiden dat ze nooit het beloofde land binnen konden gaan, want er woonden reuzen. Twee van de twaalf verspieters, Jozua en Kaleb, gaven een goed getuigenis. Zij gingen in de rust die beloofd was.

Laten wij ingaan door het geloof.  
Niemand blijve achter, door ongelooft.  
Er is rust bereid aan het vloekhout.  
De Borg hing daar in de diepste smarten en onrust, opdat u eeuwige vrede vinden zou. De grote Rustaanbrenger wacht.  
En we bidden voor allen, die nog buiten staan.  
Sterker, Jezus Christus, de grote Voorbidder bidt.

C. van den Berg.

---

## **Uit de gemeente**

### **Meeleven**

De heer P. Egas werd in Antwerpen aan een hernia geopereerd. Het lijkt erop dat dit goed resultaat heeft. Dank aan de Heere! Hopelijk brengt therapie weer op oude krachten.

Mevrouw N. Knöps gaat door een reeks bestralingen heen. De Heere mag haar wel kennelijk ondersteunen in deze weg van beproeving. We hopen dat het de ziekte teruggedrijft. Alleen de Heere is machtig in deze weg.

Verder leven we mee met mevrouw Van 't Zelfde, die opgenomen werd en weer thuis mocht komen. Met haar man leeft ze trouw mee in onze gemeente. Ook haar bidden we kracht van de Almachtige toe, en overgave in deze weg. De Heere sterke allen die beproefd worden.

### **Belijdenis doen**

Sommigen overwegen deze winter het onderwijs te gaan volgen. Soms sluimert het verlangen om belijdenis van het geloof af te leggen al langere tijd in het hart. Dan neemt de aarzeling weer de overhand en komt de twijfel op. Wéér kwam er niet van. Opnieuw gaat de roep uit. Wie de Heere liefheeft, geve Hem de eer! Graag komen we bijeen in de pastorie op maandagavond 10 september om 19:30 uur. Wie graag vooraf nog over deze dingen wil praten, mag langs komen. Bel even voor een afspraak.

### **Ten slotte**

Wanneer u dit leest, reizen we van lieverlee weer terug. Mijn vrouw schrijft over enkele ontmoetingen. Daarom voeg ik niet veel toe. We zien er naar uit elkaar weer te ontmoeten onder het woord, een verkondiging tot voorbereiding. Alles gaat weer z'n weg vinden na de zomerweken. Vele gasten bezochten onze diensten en droegen bij aan een stukje hartelijkheid en meeleven met elkaar. Wat doet dat goed. Zo mocht onze gemeente weer bemoedigd worden.

De Heere geve u vrede.

Uw C. van den Berg.

---

## **Uit de pastorie 'Laus Deo'**

### **Wondere ontmoetingen**

Ja, het gebeurt in je leven, wondere ontmoetingen. Dan mag je zien hoe de Heere deze ontmoetingen regelt en tot stand brengt. De ontmoeting met de vriendin van Willeke uit Duitsland. Duitsland? Ja, maar eerder ontmoet in Roemenië. Waarom, waartoe? Ja, om samen groot van de Heere te spreken. Ze kwam ons bezoeken in Nederland. We mochten van haar horen hoe de Heere haar getrokken had. Opgegroeid in een onchristelijk gezin en toch van kinds af aan was er een gemis, totdat ze op 17-jarige leeftijd met een vriendin meeding naar de kerk en ging ervaren dat ze niet zonder Jezus kon. Ze luisterde ook aandachtig naar Willeke's vertaling 's zondags in onze kerk. Ze zei later: 'o, ik had wel amen willen roepen, zo sprak de preek mij aan.' Zo is dit een wondere ontmoeting waar harten samensmelten omdat er één Heere en Heiland is die zondaren tot zich trekt.

### **Een ontmoeting in de winkel**

Ja, één van onze dochters had zo'n aparte ontmoeting. 'Meneer, kan ik u helpen?' 'Nou,' zei hij, 'Ik kan het wel vinden maar toch, mag ik je wat vragen?' We zijn gewend om toch een keer naar de kerk te gaan, waar zou dat hier kunnen? Wat voor kerken zijn hier? Het was een artistieke man en onze dochter vertelde wat over de kerken in Ouddorp. Ze zei: 'In de ring in het midden van het dorp is de hervormde kerk en daar preekt zondag mijn vader.' 'O', zei hij, 'is dat een kerk waar ze psalmen zingen?' 'Ja hoor, maar waar kerkt u dan anders?' 'Ja, in Rotterdam.' 'O, mijn vader preekt ook weleens in Rotterdam, in de Chinese gemeente.' 'Wat?' zei hij, 'wat is zijn naam?' 'Ja, Van den Berg', zei onze dochter. 'O, mijn vrouw en ik waren een keer verdwaald', zo vertelde hij, 'en toen liepen we het gebouw van de Chinese gemeente binnen en daar sprak Van den Berg. We hebben geluisterd, en die man had echt wel wat te zeggen. Ja, grote dingen vanuit het woord van God.'

We weten niet of deze mensen in de kerk zijn geweest maar de Heere weet alle dingen, Hij regelt zulke wondere ontmoetingen.

### **Een ontmoeting bij de kerk**

Aan Willeke werd gevraagd: 'wanneer gaan jullie weg?' Daar stonden ouders met hun kinderen. 'Wanneer gaan jullie weg morgen?' 'We gaan vannacht om 4 uur al rijden omdat we dinsdagmiddag al een afspraak hebben in de eerste gevangenis.' O, we zagen de teleurstelling op het gezicht van dat meisje van ongeveer

7 jaar oud. 'Ik wilde nog zo graag geld brengen voor Bijbels voor de gevangenen in Roemenië.' Zo hoorde we dat ze de hele vakantie een kraampje aan de weg had staan met groente, kalebassen, e.d. En wat ze daarmee verdiende was voor Bijbels en boeken van de gevangenen. 'Zo', zei mijn man, 'dat is mooi, jij zorgt ervoor dat er geld komt voor Bijbels en Grace mag de Bijbels uitdelen in de gevangenis. Zo werken jullie samen he? In het koninkrijk voor God. Zo mogen jij en Grace een steentje bijdragen zodat het evangelie zelfs tot bij gevangene gebracht mag worden.' Wonderlijk zijn o God, Uw wegen. Een klein meisje in Nederland, een klein meisje uit China, werken samen tot eer van God.

### **Een ontmoeting in de gevangenis**

We komen in onze eerste gevangenis in Roemenië aan. We ontmoeten daar een groep van +/- 30 mannen die op ons wachtten. Dan gaat mijn man vertellen/preken over 1 Koningen 8, met een zeer aandachtig gehoor. Na afloop zegt de bewaakster: 'heeft er nog iemand iets te zeggen?' We worden door één van de mannen bedankt voor het Woord, dat gebracht is. Dan ziet mijn man een bekend gezicht, en vraagt: 'ken ik jou ergens van?' Hij antwoordde niet maar vroeg: 'Waar is Grace?' 'Zij mag in deze gevangenis pas naar binnen als ze 14 is.' Dus, hij wist van Grace. En dan gaat deze gevangene vertellen. 'Ik heb u ontmoet in een andere gevangenis maar ook heb ik de oprichter van gevangenenzorg Roemenië, Constantin Asavoiaie, gekend.' En dan vertelt hij aan de anderen: "Ja, die Constantin was echt een vader van de gevangenen en hij heeft ons gezegd: 'zorg dat je geen verkeerde dingen doet waardoor je in de gevangenis terecht komt.' O, wat is een mens?

Daar was hij, een gevangene, maar vol respect voor degene die hem de weg wees.

Zijn wij ook zo vol respect voor Hem, Die ons de weg wijst tot het eeuwige leven? Of slaan we Zijn woord in de wind en letten we er niet op?

Zo mogen wij reizen van oord tot oord met het Woord.

Hartelijke groeten van ons uit de witte bus.

Mevrouw H. van den Berg-van Wijk

## **Kerkrentmeesters**

---

### **Beelduitzending**

Via Kerkomroep.nl worden onze kerkdiensten ook in beeld uitgezonden. Dit doen we momenteel in een gecodeerde omgeving. Als u een code om te kijken wilt ontvangen, stuur dan een email naar: [mtanis110@msn.com](mailto:mtanis110@msn.com).

### **Groot onderhoud orgel**

Het instrument zal in het najaar worden schoongemaakt, vrijwilligers om mee te helpen zijn dan van welkom. Nader bericht volgt in de volgende "Kleine kracht"

## **Ledenadministratie**

---

Overleden: dhr. D. Haan

## **Agenda, Deo Volente**

---

### **Zondagsschool**



Hallo kinderen!

Kom je ook luisteren naar verhalen uit de Bijbel. Je bent welkom op de zondagschool!

Neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee.

We hopen jou te ontmoeten op:

**zondag 23 september 2018** Hervormde Kerk Weststraat 2 Ouddorp, ingang via de Hoenderdijk in de 'Morgenster'.

Maar eerst hebben we op **zaterdag 15 september 2018** de start middag van het nieuwe seizoen.

Welkom om 14.00 uur in de 'Morgenster'. We gaan wat leuks doen en daarna gezellig eten met elkaar. Tot dan!

Hartelijke groeten, leiding Zondagschool

### **Vrouwenkring "Sola Fide"**

Aan het eind van een heerlijke zomer willen we als Vrouwenkring op **10 september** graag weer starten met onze bijeenkomsten en Bijbelstudies.

Zoals u al eerder heeft kunnen lezen, verdiepen we ons dit seizoen in het leven en werken van de profeet Jeremia.

De Bijbelstudie is geschreven door Dr. Hoek uit Veenendaal.

### ***Een profeet is de mond van God tot het volk.***

Hij of zij is met hart en ziel, met huid en haar in dienst genomen door het Woord van God en laat het Licht van het Woord schijnen over verleden, heden en toekomst. De profeet zegt niet alleen wat er moét gebeuren en wat er gáát gebeuren, Zijn woord in de naam van zijn Zender roept de gebeurtenissen ook zelf op.

### ***Het is een werkzaam Woord.***

Jeremia krijgt wel een hele grote 'last' op zijn schouders gelegd: profeet te zijn niet alleen voor het volk Juda, maar zelfs voor de volken in de wereld!

Maar Jeremia staat er niet alleen voor, God is met hem, Hij raakte zijn mond aan en zei: "Zie, Ik geef Mijn woorden in uw mond".

Een ieder die met ons mee wil gaan op ontdekkingsreis in de Bijbel is van harte welkom op maandag **10 september om 19.30 uur** in de 'Morgenster'.

### **Heilig Avondmaal**

Woensdagavond **12 september** is er Censura Morum in de consistorie van 19.30-20.00 uur. Aansluitend komen we bijeen in de 'Morgenster' om elkaar te bemoedigen en op te wekken rond de viering van het Heilig Avondmaal. "Zie, de Meester is daar en Hij roept u."

### **Gebedsmoment**

Zaterdag **15 september** is er weer een gebedsmoment. Iedereen is van harte welkom. Bidt u mee? Aanvang is om 9.00 uur in de 'Morgenster'.

### **Gebed voor Israël**

De Stichting tot Herleving Gebed voor Israël belegt op **woensdag 26 september** een bidstond voor Israël in de Hervormde Kerk te Ouddorp.

Als sprekers zijn uitgenodigd ds. C. van den Berg en ds. G.R. Procee.

Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie en thee.

Er is een boekentafel met lectuur over Israël.

Er wordt een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten.

Een eventueel batig saldo is voor de Stichting Herleving Gebed voor Israël.

Aanvang 19.30 uur.

Allen hartelijk welkom.

Meer informatie over de Stichting tot Herleving Gebed voor Israël kunt u vinden op: [www.gebedvoorisrael.nl](http://www.gebedvoorisrael.nl)

### **Zanguurtje**

Zondag 30 september hopen we met elkaar direct na de avonddienst weer psalmen en gezangen in de kerk te zingen. Iedereen, dus ook onze gasten, zijn van harte welkom om met ons tot eer van God mee te komen zingen.

### **Activiteitencommissie**

---

#### **Zangavond m.m.v. Jong Dameskoor Shira en Delta mannenensemble**

Zaterdag 8 september zal er een zangavond worden gehouden m.m.v. Jong Dameskoor Shira o.l.v. Peter Wildeman en het Delta mannenensemble o.l.v. Dinant Struik. Verder zullen Jan Rozendaal (orgel) Andrea Grinwis (dwarsfluit) Elise Hout en Cindy de Ronde (solo) medewerking verlenen aan deze avond.

Thema van deze avond in "Nieuwe Kracht"

De aanvang is 19.30 uur, er zal gecollecteerd worden voor de onkosten.

Het beloofd een mooie avond te worden, allen hartelijk welkom om deze zangavond bij te wonen.

### **Verantwoording van uw gaven**

---

Over de periode van 1 juli t/m 31 augustus 2018 is het volgende ontvangen:

#### **Kerkrentmeesterlijk beheer**

Collecte tijdens kerkdiensten	1.640,21
Bijdrage onderhoudskosten	1.603,12
Pastoraat 26 aug.	232,86
Kerk naar Buiten	548,00
Giften (15,-, 35,-, 2x 50,-, 1000,- en 2000,-)	3.150,00
Kerkbalans (2x 50,-, 75,-, 567,50)	751,50
Totaal Kerkrentmeesterlijk beheer	<b>€ 7.925,69</b>

Waarde ingeleverde collectemunten € 1.405,25

### Diaconie

Giften 50,- en 100,-	150,00	
Diaconie, 5 aug.	459,35	
GZB zomercollecte, 12 aug.	759,90	
Diaconie, 19 aug.	375,12	
GZB zendingsbusjes uitgang en 20,- gift	102,92	
Totaal diaconie		<b>€ 1.847,29</b>
<b>Kerkrentmeesters en diaconie samen</b>		<b>€ 9.772,98</b>

### Kleine Kracht 13<sup>e</sup> jaargang

Stand vorige keer	585,00	
Aan giften (7,50 en 30,- )	37,50	
Totaal		<b>€ 622,50</b>

### Verjaardagsfonds 2018

Stand vorige keer	680,20	
Ontvangen	0,00	
Totaal		<b>€ 680,20</b>

Hartelijk dank voor het geven van uw gaven.

### Voor onze jongeren

#### Het ligt niet aan je IQ

Weet jij hoe intelligent je bent?

Wat is jouw IQ? Je kunt je intelligentie laten meten.

Leuk natuurlijk als je boven de 100 uitkomt. Dan voel je je slim en minder onzeker. Soms wordt de suggestie gewekt dat je je IQ nog kunt verhogen door aan hersentraining te doen.

Stel nu dat je het nog een stukje op kunt krikken, dan ..... ja, wat dan?

Word je dan gelukkiger? Je IQ ligt al min of meer vast bij je geboorte.

Je IQ zegt niet alleen iets over jou, maar ook over je Schepper.

Hij heeft je gemaakt. Hij heeft je zó gemaakt.

Wel kun je door roken, drinken en andere slechte gewoontes je hersenen beschadigen, en zo je IQ laten dalen.

De Heere geeft immers wijsheid, uit Zijn mond komen kennis en inzicht.

Zo kun je met een IQ van 80 wijzer zijn dan iemand met een IQ van 110.

Dank God voor het christelijke gezin waar je mag wonen, een christelijke school, een christelijke gemeente.

#### Puzzel

Zet de woorden op de juiste plaats. Vervolgens kun je de letters bij de cijfers zetten. Welke 2 woorden lees je dan?

Aarde – Hand – Scheerders –  
Arm – Heerlijk – Smarten –  
Behaagde – Krank – Straf –  
Geacht – Lam – Velen –  
Gebeden – Machtigen –  
Veracht – Gedaante – Man –  
Verwond – Gedaante –  
Mond – Vrede – Gedragen –  
Ongerechtigheden –  
Welbehagen – Genezen –  
Rechtvaardige – Zaad –  
Geteld – Schaap – Zonden.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

De oplossing mag je inleveren bij: Jeannet Meijer Zeebrekersweg 8 3253 VS Ouddorp.  
Of via E-mail: [jeannetmeijer@hotmail.com](mailto:jeannetmeijer@hotmail.com)

## Zending en Evangelisatie

---

### **ALPHA - Uitnodiging:**

Na een prachtig Alpha seizoen afgelopen winter, willen we graag het komende winterseizoen nogmaals een Alpha cursus organiseren.

Wil je meer te weten komen over God, de Bijbel en zingeving van het leven, geef je dan op via: [mtanis110@msn.com](mailto:mtanis110@msn.com) of [kleinezwerwer@gmail.com](mailto:kleinezwerwer@gmail.com)

We zullen beginnen zo ergens midden oktober en om de twee weken bij elkaar komen.

Voor de komende cursus hebben we Corina Abresch bereid gevonden om de coördinatie en dergelijke op zich te nemen (Corina heeft Alpha afgelopen seizoen gedaan).

Heb je eerst nog vragen, neem dan gerust contact op met Ds. van den Berg of Marco Tanis (zie achterzijde Kleine Kracht).

### **Kerkdiensten**

---

**De voorzang wordt vijf minuten voor de aanvang van de dienst gezongen.**

**Tijdens de morgendiensten is er kinderopvang.**

#### **Zondag 9 september 2018**

9.30 uur: ds. C. van den Berg  
*Vorbereiding Heilig Avondmaal*

18.00 uur: ds. C. van den Berg

Collecte: 1<sup>e</sup> Studiefonds GB. 2<sup>e</sup> Kerkrentmeesters. 3<sup>e</sup> Onderhoudskosten.

#### **Voorzang**

Psalm 116 vers 1 en 6

Psalm 110 vers 3 en 6

#### **Zondag 16 september 2018**

9.30 uur: ds. C. van den Berg  
*Bediening Heilig Avondmaal*

18.00 uur: ds. C. van den Berg

*Dankzegging Heilig Avondmaal*

Collecte: 1<sup>e</sup> Stg. In de Rechte Straat. 2<sup>e</sup> Kerkrentmeesters. 3<sup>e</sup> Onderhoudskosten.

Psalm 23 vers 1 en 3

Psalm 111 vers 2 en 5

#### **Zondag 23 september 2018**

9.30 uur: ds. J. Lohuis, Scherpenisse

18.00 uur: ds. C. van den Berg

Collecte: 1<sup>e</sup> Stg. Bonisa. 2<sup>e</sup> Kerkrentmeesters. 3<sup>e</sup> Onderhoudskosten.

Psalm 121 vers 1 en 2

Psalm 112 vers 2 en 3

#### **Zondag 30 september 2018**

9.30 uur: Prop. G.A. van Ginkel, Maartensdijk

18.00 uur: ds. M. Klaassen, Arnemuiden\*

Collecte: 1<sup>e</sup> Pastoraat. 2<sup>e</sup> Kerkrentmeesters. 3<sup>e</sup> Onderhoudskosten.

Psalm 121 vers 3 en 4

Psalm 113 vers 3 en 5

#### **Zondag 7 oktober 2018**

9.30 uur: ds. E. Gouda, Nieuw-Lekkerland

18.00 uur: prop. M. van Dalen, Arnemuiden

Collecte: 1<sup>e</sup> Messiasbel. Joden. 2<sup>e</sup> Kerkrentmeesters. 3<sup>e</sup> Aflossing leningen.

Psalm 90 vers 4 en 8

Psalm 114 vers 1 en 3

\*Onder voorbehoud

### **Collectebussen GZB**

We wijzen u op de collectebussen bij de uitgang van de kerk deze zijn bestemd voor het zendingswerk GZB.

### **Oppasschema**

9 september - Mienieke en Lotte

16 september - Marijke en Nelleke

23 september - Annemarieke en Piet

30 september - Willeke en Mienieke

7 oktober - Andrea Quist en Annelein

### **Oproep!!!**

Voor het oppasschema zijn we dringend op zoek naar mensen die mee willen draaien.

Een keer per maand of een keer in de zes weken.

Mailen kan naar: [willekevdberg1@hotmail.com](mailto:willekevdberg1@hotmail.com)

### **Kerktaxi**

Wanneer u gebruik wilt maken van de kerktaxi, kunt u contact opnemen met:

Wim Meijer Dorpsweg 39a Ouddorp tel. 0187-682875. E-mail: [wmeijer@live.nl](mailto:wmeijer@live.nl)

## **Bidstond 20 september 2018**



Opnieuw wordt een bidstond georganiseerd voor ons eiland Goeree Overflakkee om ons te verootmoedigen voor onze God en samen te bidden om Zijn zegen. Vier sprekers zullen elk een thema belichten waarna we in gebed gaan. Ieder thema wordt afgewisseld met het zingen van psalmen of lied.

Sprekers zijn:

Ds. G.R. Procee - Opening, Moreel verval. Ds. A. Kos - Generatie op generatie. Ds. M. Kreuk – Christenvervolging. Ds. J.W. van Estrik - Wederkomst en Israël

De avond begint om 19.45 uur en duurt tot ongeveer 21.00 uur. Locatie: Hervormde Kerk van Sommelsdijk. Iedere Flakkeeënaar is meer dan welkom! We hopen dat u/jij er ook bij bent!

---

### **Cursus theologische vorming gemeenteleden**

Op D.V. 29 september om 9.10 uur begint het nieuwe cursusjaar in Middelharnis.

De bedoeling is om te starten met een basiscursus van één seizoen.

Na afloop van het seizoen is er een mogelijkheid om het volgende seizoen in te stappen in een tweejarige vervolgcursus.

Ook het cursusseizoen wordt ingekort en zal nu lopen tot circa medio mei 2019.

De lestijden zijn van 9.10 uur t/m 12.45 uur.

De cursus wordt gegeven in het Hervormd centrum De Hoeksteen aan de Ring 13 te 3241 CE Middelharnis.

Voor nieuwkomers is de eerste morgen een vrijblijvende kennismakingsmorgen.

Opgave kan nu al!

Zie ook onze website: [www.cursustvg.nl](http://www.cursustvg.nl). Cursusleider is ds. A.L. Molenaar, tel. 0113 – 603 407.

Het secretariaat berust bij de heer T. Grinwis tel. 0187 – 681 980 e-mail:

[cursustvgmiddelharnis@gmail.com](mailto:cursustvgmiddelharnis@gmail.com).