

Hervormde gemeente Ouddorp



Postadres: Weststraat 2 3253 AR Ouddorp

Aanvang diensten Dorpskerk: 9.30 uur en 18.00 uur

Website: www.hervormdoudorp.nl

Kerkdiensten beluisteren: www.kerkomroep.nl

Kerkrentmeesterlijk beheer: IBAN: NL87 RABO 0341 6707 07

Diaconie: IBAN: NL65 RABO 0341 6707 15

Activiteitencommissie: IBAN: NL18 RABO 0146 3826 25

activiteitencommissie@hervormdoudorp.nl

Nieuwsbrief *Kleine Kracht*, september 2020

15^e jaargang no 11

Overdenking

In het minste trouw

En hij zeide tot hem: Wel, gij goede dienstknecht, dewijl gij in het minste getrouw zijt geweest, zo heb macht over tien steden. Lukas 19:17

We gaan samen weer de periode van het winterwerk in. Nog meer dan in de zomer is er dan ruimte om met de schat van het evangelie bezig te zijn. En dat is goed. Want zo blijft de horizon van ons leven niet steken in het hier en nu maar kunnen we ons des te beter richten op de eeuwigheid die komt. Eens komt Jezus terug op de wolken van de hemel. Iedere dag die voorbijgaat komen we er een dag dichterbij. Er is een lied dat zingt dat dan 'de Heer' komt en met Hem het loon'. Ik vond die zin altijd wat vreemd. U wellicht ook wel. Maar toch is het waar: uit genade zal Jezus Zijn navolgers op die dag belonen! Zijn loon is hun loon, als in hun leven oprecht geloof in Hem aanwezig was. Want dat geloof is nooit zonder vrucht. Het is zichtbaar in oprechte en praktische liefde tot God en elkaar. En zo zullen oprecht gelovigen eens horen: 'goed gedaan, goede dienstknecht of dienstmaagd, omdat u in het minste trouw bent geweest mag u nu ook machthebber zijn over steden in Mijn koninkrijk'. Of we dan veel of weinig mochten doen, is niet het belangrijkste. Als we het maar mochten doen! Echt werkzaam zijn met die schat van het ons nagelaten evangelie! Bent u al voor uzelf en anderen (dichtbij of ver weg) een wegwijzer naar Jezus Christus? Of bent u een stopbord? Het gaat er maar om of we met het evangelie van de verlossing van zondaren risico's durven lopen. Soms zelfs ten koste van jezelf. Immers had Jezus Zelf ook Zijn leven over voor zondaren. En Hij leert de Zijnen een navolger te zijn van Hem. Jezus' werk begint vaak onopgemerkt. En ook als Hij verder werkt, kunnen we niet altijd alles narekenen. Een gesprek op het schoolplein met een anders denkende ouder. Een ontmoeting op vakantie met iemand die veel levensvragen heeft. Of op de zaak weef je een paar zinnen tussen je gesprekken door. En wie weet stel je gewoon zelf wel eens een vraag als: 'ga jij ook wel eens naar de kerk, hoe kijk jij aan tegen geloven?' Wat zou het mooi zijn als wij allemaal, een ieder op zijn of haar post en plek, een getuige van Jezus Christus mogen zijn! Want in ons kerkenraadswerk, catechese- en zondagsschoolwerk, ouderen- en jeugdwerk en tijdens Bijbellezing en Bijbelkring, thema- en jongerenavonden, gebeds- en vrouwenkring, maar ook gewoon terwijl allerlei ander kerkenwerk plaats vindt, gaat het toch om Hem! Voor Zijn aangezicht leven we. Ja, ook in de uren daarbuiten: thuis, op je werk, in je gezin of als je ontspant. Jezus ziet ons en spoort ons aan. Terwijl Hij ons verzekert dat Hij bij ons is, ons niet vergeet en helpen en zegenen wil. Mensen komen en gaan. Maar Jezus niet. Hij houdt Zijn gemeente vast. Laten we dan ook deze winter niet al te zeer opzien tegen de diverse werkzaamheden. Doe wat uw hand vindt om te doen. En luister in vertrouwen naar de oproep van Paulus. Die zelf goed had begrepen wat Jezus Christus van hem vroeg en dat verder doorgeeft aan de gemeente: 'en alles wat u doet met woorden of met werken, doe dat alles in de naam van de Heere Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door Hem, niet met ogendienst als om mensen te behagen, maar oprecht van hart, in het vrezen van God. Doe alles van harte, als voor de Heere en niet voor de mensen, in de wetenschap dat u van de Heere als vergelding de erfenis zult ontvangen, want u dient de Heere Christus'. Gemeente, wees trouw deze winter. In het tot je nemen van het evangelie en in het doorgeven en uitdelen daarvan. Eens komt de Heere en met Hem het loon! Maar nu stelt Hij ons eerst de vraag: 'zou je van Mij niet een goede dienstknecht of dienstmaagd willen zijn? En wil je dan ook tot in het minste trouw zijn? Kom, stel jezelf dan beschikbaar, want er is veel te doen. De velden zijn wit om te oogsten'.

Hartelijke groeten van G. Mauritz

Uit de gemeente

Mee leven

Onze koster kreeg een rouwkaart van de familie Snel. Na een ziekbed van enkele dagen is op 81 jarige leeftijd overleden Cornelis Robert Snel. De familie Snel was/is in de zomer maanden altijd trouw in de kerk. Ook leven zij mee met de gemeente doormiddel van het lezen van Kleine Kracht. Ook vanaf deze plaats condoleren wij de familie met dit grote verlies. De Heere geve u de kracht en Zijn ondersteunende genade. De begrafenis heeft dinsdag 1 september plaats gevonden. Het adres van familie Snel is: Rembrandtlaan 219 3362 AG Sliedrecht.

Gemeenteavond

Geachte leden van de gemeente,

Hierbij wordt u uitgenodigd voor het bijwonen van de gemeenteavond welke gehouden zal worden op DV.

woensdag 16 september 2020 om 19.30 uur in de Dorpskerk*.

AGENDA

1. Opening en inleiding door de voorzitter.
2. Notulen van de vorige vergadering en behandeling van evt. openstaande vragen.
3. Beroepingswerk.
 - Informatie van uw kerkenraad
 - Informatie van de kerkrentmeesters
4. Pauze
5. Informatie over winterwerk
6. Rondvraag.
7. Sluiting: ouderling C. Grinwis

** Omdat er belangrijke zaken besproken moeten worden op de gemeenteavond, en we ons moeten houden aan de anderhalve meter, zullen we samen komen in de kerk. Er is dan plaats genoeg. Van harte welkom.*

Belijdenis doen

Sommigen overwegen het onderwijs te gaan volgen. Soms sluimert het verlangen om belijdenis van het geloof af te leggen al langere tijd in het hart. Dan neemt de aarzeling weer de overhand en komt de twijfel op. Wéér kwam er niet van. Opnieuw gaat de roep uit. Wie de Heere liefheeft, geve Hem de eer! Zo kwam zondagavond 30 augustus jl. de vraag tot ons naar aanleiding van Handelingen 26, als Paulus verantwoording geeft aan koning Agrippa, of ook wij de Heere zouden belijden in het midden van zoveel ongelooft. In de prediking klonk het: *Gij beweegt mij bijna een Christen te worden.* Maar Paulus mocht belijden: *Ik wenste wel van God, dat, en bijna en geheel, niet alleen gij, maar ook allen, die mij heden horen, zodanigen wierden, gelijk als ik ben, uitgenomen deze banden.* Wilt u onderwijs ontvangen? Belijdenis doen van uw geloof? Neem dan contact op met de scriba Chr. van Huizen telf. 0187 687342.

Ten slotte

De dichter van psalm 13 is God kwijt; in ieder geval ervaart hij Gods nabijheid niet. Ramp op ramp treft hem. Hoelang gaat dit nog door? Tot viermaal toe klinkt deze vraag... en u vult het zelf maar in: hoelang nog ziek zijn, hoelang nog deze corona pandemie, hoelang nog Heere zult Gij mij steeds vergeten, hoelang nog.....? Toch komt er een antwoord. De dichter hoort geen stem uit de hemel of zo. Maar toch maakt de onrust van zijn hart plaats voor rust. De dichter doet namelijk een beroep op Gods goedertierenheid. Gods onverdiende ontferming voor zondaren. Daarom ziet David over de omstandigheden heen, ziet hij er ook doorheen en komt hij er ook doorheen. Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heeren hand.

Pastorie 'Laus Deo'

Na een heel aantal warme weken, nu toch wat verkoeling en regen. Wat was het warm en vooral voor Samuël. Als hij even met de rolstoelbus was weggeweest, had hij het zó warm dat er een epilepsie aanval op volgde. Wat waren wij verwonderd dat Willeke een appje kreeg van iemand die zei: 'ik heb nog een mobiele airco staan en heb gehoord dat Samuël zo'n last heeft van de warmte, zouden jullie die willen hebben om voor hem te gebruiken?' Wij waren zo dankbaar, het volgende kwam in onze gedachten: 'eer zij roepen zal Ik antwoorden'. Zo voelden wij zo sterk dat de Heere voor Zijn kinderen zorgt. Tijdens de warme dagen gingen wij wanneer er kleinkinderen logeerden, 's ochtends ontbijten op het strand want dan was het nog een heerlijke temperatuur. Het was lekker rustig op het strand en dan heb je soms van die onverwachte, mooie ontmoetingen. Zo waren er mannen de vuilnis aan het ophalen, kregen wij een gesprek en mochten wij de Heere aanprijzen. Soms denk je: 'ja, ontbijten op het strand om half acht al, zoveel moeite en gesleep', maar tóch, het was goed. Bovenal was het bijzonder dat je dan van die fijne ontmoetingen mag hebben.

Vakantieweken

O wat moeilijk, Willeke moest alle vrijwilligers afzeggen die mee zouden gaan met de vakantieweken voor de gehandicapten. Vanwege het coronavirus kon dit ook allemaal niet doorgaan. Het was natuurlijk het moeilijkste voor alle gasten die nu niet met een vakantieweek mee konden gaan. Willeke verzorgde al een aantal jaren een blind meisje. Ze zei: 'mam, zou het kunnen dat zij een midweek hier komt?' Ons huis is toch aangepast en dit meisje zit ook in een rolstoel. 'Ja, waarom niet, als haar ouders het goed vinden?' (de ouders zijn bekenden van ons). Wij spraken het met hen af. Een week voordat zij kwam was deze familie met elkaar op vakantie geweest en was de moeder gevallen. Zij had haar arm gebroken. In de week dat haar dochter bij ons kwam, moest zij geopereerd worden. Wat een planning van de Heere, nu kon de moeder rust houden met haar arm. Het was een heerlijke week. Wij gingen naar de Mekkerstee, naar het strand en zaten heerlijk in de tuin. Dit meisje houdt heel veel van konijnen en vindt het heerlijk om konijnen te aaien. Wij gingen nadenken en toen zei Annemarieke: 'ik weet waar wij naartoe kunnen om konijnen te aaien'. Maar wat dacht u/jij, er ging een konijn mee in een cavia kooi om ook in de pastorie te logeren. Wat was dat een feest! Iedere dag zat ze het konijn te aaien. Zo kon dit meisje dankzij zoveel lieve mensen, toch een fijne week hebben.

Kerk

Vaak komt er tijdens een gesprek het volgende ter sprake: 'hoe gaat het met de kerk in coronatijd, hoe zal alles gaan in de toekomst? Wij hebben al zo lang geen Heilig Avondmaal kunnen vieren.' Ja, zoveel vragen. Tijdens een gesprek over al deze dingen kwam het weer in mijn gedachten hoe wij in een bergdorp in Azië, ooit een keer Heilig Avondmaal hadden gevierd. Wij werden uitgenodigd om tijdens het Chinese Oud en Nieuw een midweek door te brengen in een bergdorp. Wat was het koud. 's Ochtends konden wij pas opstaan wanneer de zon opkwam. 's Avonds bleven wij wat langer op en zaten in de binnenplaats rondom een groot vuur om warm te blijven. Er werd ook een warme maaltijd boven het vuur klaargemaakt. De morgen brak aan dat wij weer zouden vertrekken. Eén van de oudsten van het dorp kwam naar mijn man toe en zei: 'u bent toch dominee, zou u het Heilig Avondmaal met ons willen vieren? Wij hebben hier als christenen in geen vijf jaar Avondmaal kunnen vieren en wij verlangen er zo naar.' 'Natuurlijk', zei mijn man. Er werd een tafel klaargemaakt. Er kwam een zelf gebakken brood op tafel, een fles wijn, papieren wegwerp bekertjes en een geopende Bijbel. Wat een feest, zo mochten wij met elf mensen het Heilig Avondmaal vieren. Ja, vijf jaar, zouden wij dan ook niet kunnen en mogen wachten tot het weer mogelijk is in onze kerken? De Heere weet alle dingen. 'Wacht op den HEERE, zijt sterk, en Hij zal uw hart versterken, ja, wacht op den HEERE.' Psalm 27:14.

Grace

Grace heeft het er al een tijdje over gehad dat ze haar haren wil doneren aan zieke kinderen. Zij zag het bij Annemarieke en wilde het ook wel. Zij had haar haren al een hele tijd laten groeien maar ze wist het toch niet goed. Totdat iemand tegen haar zei: 'mijn dochter was ook ziek en die was zó blij met haar pruik!' Dat gaf de doorslag bij Grace en zo ging ze haar twee vlechten doneren. Zelf heeft ze de schaar in het haar van Willeke gezet en Willeke kon ook een vlecht doneren. Grace zei dat zij zo blij was dat ze dit voor zieke mensen en kinderen kon doen. Het werd voor haar nog fijner toen mijn broer vertelde dat hun zoon destijds ook zo blij was met een pruik toen hij ziek was. Grace straalde gewoon toen ze haar vlechten in haar handen hield om weg te geven.

Huis

Wij zijn er nog steeds verwonderd om, wat de Heere ons gaf. Wij zijn al samen met mensen van de WMO wezen kijken in het huis om te overleggen wat voor aanpassingen er nodig zijn. Vanaf half september is het huis al verhuurd aan mensen die hun huis gaan verbouwen. Voor ons wordt het dan waarschijnlijk wel januari voordat alles geregeld is, ook wat de aanpassingen betreft. Wij mogen hier nog met blijdschap wonen in Ouddorp en zo zorgt de Heere ook dat er een voorbereidingstijd is om alles los te laten. 'God is getrouw, Zijn plannen falen niet.'

Een stukje uit mijn dagboek sprak erg aan.

Het is vrij vertaald vanuit het Engels.

'Als je een lade opentrekt, of van een bureau een lade opentrekt dan vind je soms weer foto's van jaren geleden.

Misschien van een familie uitje, soms van een huwelijksjubileum, een foto van je kleinkinderen of de glimlach van iemand die je lief was en niet langer op aarde is. Dankbaarheid kan dan opwellen in je hart, dat is nodig.

Dankbaarheid kijkt terug op de vele dingen die God gedaan heeft in je leven en het geeft steeds weer aan hoe goed Hij is geweest voor je, zelfs in moeite, uitdagende omstandigheden en teleurstellingen.

Psalm 105 herinnert ons er steeds weer aan om de wonderen te gedenken die God gedaan heeft.

Door deze herinneringen krijg je een dankbaar hart.

Vervolgens is het de dankbaarheid die het uitwerkt en het in je geloof laat doordringen, je eraan te herinneren dat er alle redenen toe zijn om God te vertrouwen voor de toekomst.

Dankbaarheid blikt terug op het verleden en moedigt je aan om God te danken en sterkt je geloof zodat je de komende dagen in kan gaan met vertrouwen.'

Iedenadministratie

Verjaardagen

Verjaardagen van gemeentelieden van 70 jaar en ouder zullen vermeld worden met naam en adres. Indien u hier geen prijs op stelt dit graag minimaal 4 weken van tevoren melden bij de scriba C. van Huizen.

Jarigen

9 september ~ 70 jaar, Dhr. K. Breen Bienenen 6, 3253EA.
10 september ~ 75 jaar, Mevr. K. de Kiewit – Breen Dorpsweg 37A, 3253AG
10 september ~ 80 jaar, Mevr. M. van Eijnsbergen – Hanson Havenweg 13, 3253XC.
14 september ~ 75 jaar, Mevr. C. Mosselman – Lokker Vliedberglaan 107, 3253VT.
19 september ~ 75 jaar, Dhr. A.A. Bakelaar Oosterweg 19, 3253BR.
22 september ~ 82 jaar, Dhr. Joh. Grinwis Kelderweg 47, 3253TC.
24 september ~ 89 jaar, Dhr. J.M. Westhoeve Hazersweg 2A, 3253XG.

Ingeschreven

Mevr. P.A. de Jong – van Rossum.
Mevr. D. Padmos.

Verhuizingen

Mevr. W.M. van Leeuwen-Poot van Vliedberglaan 44 naar Vliedberglaan 141.
Dhr. M.C.W. Kleijn is verhuisd van Diependorst 169 naar Hermansweg 4, 3253 BG.
Mevr. A.M. van Krieken van Alexanderstraat 4 naar Broekweg 4, 3253 XB.

Agenda, *Deo Volente*

Zondagsschool



Hoi kinderen! zondag 27 september hopen we weer te starten met de zondagsschool. Na de morgendienst komen we gezellig bij elkaar in de 'Morgenster' en gaan we luisteren naar een verhaal uit de Bijbel. Daarna gaan we een verwerking maken uit het boekje en de jongere kinderen gaan een knutselwerkje maken. Maar eerst hebben we zaterdag 26 september de startmiddag van het nieuwe seizoen. We hebben wat leuks voor jullie in petto! (Iets voor echte speurneuzen...) Aan het eind gaan we gezellig eten met elkaar. We verwachten jullie om 14.30 in 'De Morgenster'. Ingang via Hoenderdijk. Neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee! Tot dan!

Hartelijke groetjes van alle juffen en meesters van de zondagsschool.

Vrouwenkring "Sola Fide"

Op maandag 7 september om 19.30 uur hopen we als Vrouwenkring weer voor de eerste keer van dit winterseizoen bij elkaar te komen in 'De Morgenster'.

We houden bij de opstelling van de stoelen en tafels rekening met de 1,5m afstand, ook zingen we niet.

Het jaarthema van de Hervormde Vrouwenbond is WEES WIJS!

We gaan op ontdekkingsreis in het Bijbelboek boek PREDIKER.

De schrijver van dit Bijbelboek is koning Salomo, deze koning heeft tot God gebeden: "Geef mij nu wijsheid en kennis".

"Zoeken naar zin" is het thema van de eerste Bijbelstudie n.a.v. Prediker 1:1-18. Salomo kijkt naar de mensen, wat zij doen, hoe zij leven, wat hen bezighoudt. Zijn conclusie is: wat er geweest is, zal er ook weer zijn, er is niets nieuws onder de zon! Dus ons zwoegen, ons leven is zonder zin, zinloos? Nee, toch niet, want Salomo wijst ons op God, de Bijbel wijst ons op de Heere Jezus! Het fundament dat Hij legt, door kruis en opstanding heen geeft ons vaste grond onder onze voeten. Bij Jezus kunnen we terecht met onze leegheid, zoekend naar zin, leven we uiteindelijk van Zijn volheid. Hij heeft het laatste woord en Hij is het doel van ons leven.

Op maandag 28 september verdiepen we ons in Prediker 2 met als thema: "Echt genieten!"

Salomo gaat op zoek naar hoe en waarvan hij kan genieten: het drinken van wijn, hard werken (zwoegen en zweten), wijsheid??? Wat maakt dit voor verschil? Mag hij wel echt genieten of is dat iets voor later? Jawel het mag! Maar wees je ervan bewust dat God ons dat genieten geeft! Zo mogen we Prediker 2 verstaan: God geeft dat we mogen genieten van het kleine en het gewone. Omdat we het uit Zijn hand ontvangen. Geniet van het leven als n geschenk van God, bij Hem vinden we alles wat we nodig hebben. God geeft ons kennis, wijsheid en blijdschap die uiteindelijk allemaal vervuld worden in de komst van Jezus Christus. Hij is onze Levensbron, de Bron van Levend water!

Wilt u een keer met ons mee doen? U bent van harte welkom!

Zanguurtje

Zondagavond 9 augustus mochten we na de avonddienst weer een zanguurtje hebben. Wat was het fijn dat dit na lange tijd weer kon. Wat was het fijn om met zoveel mensen van eigen gemeente en ook vele gasten te zingen in de tuin van de pastorie. Wat was het fijn om daarna met een heerlijke bak koffie elkaar te ontmoeten en na te praten. Op veler verzoek willen we u uitnodigen om zondagavond 13 september na de dienst weer zo'n moment van zingen en ontmoeting te hebben waar u ook dan weer hartelijk wordt uitgenodigd in de tuin van de pastorie.

Censura Morum

In verband met de viering van het Heilig Avondmaal op zondag 20 september zal er woensdag 16 september Censura Morum gehouden worden in de consistoriekamer van 18.45 tot 19.15 uur.

Gebedsbijeenkoms

Zaterdagmorgen 19 september om 9.00 uur bent u weer welkom bij het maandelijkse gebedsmoment in 'De Morgenster'. Gemeenteleden van de Gereformeerde Kerk zijn hier ook bij uitgenodigd.

Activiteitencommissie

Terugblik fietspuzzeltocht

We mogen terugkijken op een zeer geslaagde fietstocht, de opkomst was overweldigend. Waar er doorgaans ruim 100 deelnemers zijn waren er nu ca. 215! We hadden hier uiteraard niet op gerekend, waardoor er niet voor iedereen een (volledige) goodiebag was. Gelukkig pakte iedereen dit goed op. Ook zijn er later nog 13 fietspuzzeltochten verkocht. We zijn dan ook blij met en dankbaar voor de onverwachte opbrengst van € 1.086,55.

Septemberactie: heerlijke versgebakken kibbeling

Er is weer een actie! Deze maand kan er heerlijke versgebakken kibbeling besteld worden. U kunt uw bestelling tot **uiterlijk 16 september** doorgeven en de bestelling zaterdag 19 september afhalen op het kerkplein. Helaas is het door de regels i.v.m. Covid-19 **niet** mogelijk om de kibbeling op het terrein van de kerk op te eten. Ga voor uw bestelling naar <https://tinyurl.com/septemberactie2020> of scan de QR-code hiernaast. U kunt uw bestelling ook aan Daniëlle doorgeven (06 23464879) of per mail: activiteitencommissie@hervormdoudorp.nl.

De prijzen zijn:

- Kleine bak kibbeling € 5,-
- Middel bak kibbeling € 6,50
- Grote bak kibbeling € 8,50
- Bakje saus € 0,50
- Bezorgen kost € 1,-



Op Facebook en Instagram hebben we een actie, waarbij we een grote bak kibbeling verloten. Kijk dus snel op een van onze pagina's!

Andere acties

Naast de septemberactie willen we komende maanden weer enkele acties te doen. Een aantal mensen hebben al wat ideeën gegeven, waarvoor dank; deze zullen we zeker mee overwegen. Mocht u nog een idee hebben, ieder idee is welkom!

Nieuwe kleding te koop

Bij deze een herinnering dat we nog nieuwe kleding te koop hebben, gekregen van (sport) kledingzaak S.O.S. in Ouddorp.

Het gaat om:

- ski/regenpakjes van het merk Regatta: deze zijn er in het roze in maat 80 en 86 en in blauw in de maat 80. Ze kosten 5 euro per stuk.
- skipullies van het merk Rucanor: deze zijn er in kleuren rood, roze, okergeel of bruin, in de maten M, L en XL en kosten € 2,50 per stuk. Niet alle maten zijn in elke kleur beschikbaar dus vraag naar de mogelijkheden!

Interesse in een artikel? Neem contact op met Daniëlle Quist via 06 23464879 of doe een mailtje naar activiteitencommissie@hervormdoudorp.nl

Tussenstand opbrengst

Daarmee willen we ook weer even een tussenstand geven van de opbrengst van de acties zover (alles voor zover tot op heden ontvangen):

Tulpenactie	€159,-
Paasbrunch	€528,75
Lootjesactie	€718,-

Moederdagactie	€531,75
Brood-kaas-en-eieren actie	€695,30
Taartenactie (incl. aardbeien)	€919,73
Vaderdagactie	€1.222,30
Fietspuzzeltocht	€1.086,55
Straatverkoop fam. Meijer (incl. tuintjesmarkt)	€910,-
Straatverkoop fam. Van Splunder	€185,-
Snoeprollenverkoop	€28,55
Overige ontvangsten	€175,-
Totaal	€ 7.159,93

Verantwoording van uw gaven

Over de periode van 1 t/m 31 juli 2020 is het volgende ontvangen:

Kerkrentmeesterlijk beheer

Kerkrentmeesters	1.602,00
Instandhouding Eredienst	1.275,40
Kerkradio	40,00
Cd's	7,50
Giften via bank	510,00
Kerkbalans	<u>825,75</u>
Totaal Kerkrentmeesterlijk beheer	€ 4.260,65

Waarde ingeleverde collectemunten € 1.659,00

Diaconie

GZB	75,00
Diaconie, 5 juli	352,70
Diaconie, 12 juli	332,77
Stg. Voor elkaar Hevr. Vrouwenbond, 19 juli	296,10
Kerkelijk verenigingswerk, 26 juli	311,65
Gift Diaconie	<u>100,00</u>
Totaal diaconie	€ 1.468,22
Kerkrentmeesters en diaconie samen	€ 5.728,87

Kleine Kracht 15^e jaargang

Stand vorige keer	739,00
Aan giften	<u>1.835,00</u>
Totaal	€ 2.574,00

Verjaardagsfonds 2020

Stand vorige keer	578,60
Ontvangen	<u>65,00</u>
Totaal	€ 643,60

Zending en Evangelisatie

Op zondag 13 september a.s. wordt in onze gemeente een collecte voor Project 10 27 gehouden. De opbrengst is bestemd voor een opvangcentrum voor verslaafden in Mexico.

De gevolgen van het coronavirus zijn voor velen wereldwijd ingrijpend.

De GZB steunt allerlei vormen van hulp.

Maar ander werk gaat ook 'gewoon' door. Zoals het werk in het christelijk afkickcentrum Centro Shalom, in het zuiden van Mexico. Hier kicken mannen af van hun alcohol- en drugsverslaving.

Alcoholverslaving is volksvijand nummer één in Mexico. Kinderen lopen trauma's op door verwaarlozing en mishandeling door hun verslaafde ouders. Jaarlijks vallen er door alcohol veel verkeersdoden.

Daarnaast komen Mexicaanse jongeren in aanraking met drugs.

De kerk zag de nood en heeft Centro Shalom opgericht.



Het is een plek waar (Bijbelse) liefde vertaald wordt in daden.
Verslaafden krijgen een tweede kans. Het centrum is een plek van Hoop!

Mario Angel Caballero de Leon is 46 jaar en al heel lang verslaafd aan alcohol. Hij is gescheiden en heeft twee kinderen die bij hun oma wonen. Hij kwam bij Centro Shalom terecht. "Ik ben dankbaar voor wat de mensen daar voor mij gedaan hebben. Ik weet nu dat ik het alleen van God mag verwachten."

Geef tijdens de collecte of maak een bedrag over op NL29 INGB 0000 0280 16 t.n.v.
Project 10 27, o.v.v. MX.9.100 – Opvangcentrum Mexico. Hartelijk dank!

Project 10 27



De naam van het diaconale programma van de GZB is ontleend aan Lukas 10 vers 27, waarin we worden opgeroepen God lief te hebben boven alles en de naaste als onszelf.

Kijk voor meer informatie op de website van Project 10 27:
<https://www.project1027.nl/project/opvangcentrum-verslaafden/>

Voor onze jongeren

Getuigen met durf

Paulus vertelde over de onbekende God
Paulus getuigde van God Die de wereld, Die ons gemaakt heeft.
God heeft geen mensenheden nodig om gediend te worden zoals dat bij de afgoden wel het geval is.
Ons hele bestaan is omsloten en gedragen door God.
Met de opstanding van de Heere Jezus is er een nieuwe tijd aangebroken.
De opstanding van Jezus is ook het bewijs, waarborg en zekerheid, dat Hij eens zal komen als Rechter van deze wereld.
Paulus schuwt zelfs de confrontatie met de culturele elite van de Griekse wereld niet.
Hij roept ze op om zich te bekeren van de afgoden.
Hij roept op om in Christus te geloven, nu!
Paulus werd bespot, omdat hij een opstandingsgetuige was.
Gelukkig waren er ook die luisterden en geloofden!
Zou jij dat durven, net als Paulus?
Getuigen van je Verlosser?
Laten wij ook getuigen van Jezus.
Want iedereen moet weten dat Hij alleen redt!
Hij gaat vandaag nog door met Zijn werk, Zijn werk is nog niet af.
Zijn rijk moet nog verder uitgebreid worden.
Liefde gegrond in Christus brengt ons ook tot het brengen van het evangelie in liefde naar elkaar.

Puzzel

Streep de namen weg in het vak. Wat lees je van de letters die overblijven?

Aser
Issaschar
Nafthali
Benjamin
Jakob
Rachel
Bilha
Jozef
Ruben
Dan
Juda
Simeon
Dina
Lea
Zebulon
Gad – Levi – Zilpa

R	S	N	O	L	U	B	E	Z	D
U	T	O	A	J	U	D	A	I	M
B	L	E	V	I	B	O	N	O	B
E	M	M	V	A	G	A	D	N	E
N	J	I	L	A	H	T	F	A	N
A	A	S	A	H	L	I	B	N	J
P	K	J	O	Z	E	F	O	A	A
L	E	A	S	E	R	O	K	D	M
I	S	S	A	S	C	H	A	R	I
Z	R	A	C	H	E	L	J	B	N

De oplossing mag je inleveren bij: Jeannet Meijer Zeebrekersweg 8 3253 VS Ouddorp. Of via E-mail: jeannetmeijer@hotmail.com.

Cursus Studium Generale TVG



Theologische Vorming
Gemeenteleden

Al vele jaren is er voor de regio Zuid-West Nederland te Middelharnis de cursus Theologische Vorming Gemeenteleden gegeven. Zowel het geven van als het deelnemen aan de cursus gaat met veel enthousiasme gepaard. Helaas zien we echter de laatste jaren het aantal cursisten sterk afnemen. Dat heeft er toe geleid, dat de twee wekelijkse basiscursus en het vervolg daarop dit aankomende cursusseizoen niet te Middelharnis opgestart zal worden. Wel hopen we de maandelijkse Studium Generale met een verbrede toelating voort te

zetten. Niet alleen cursisten met het certificaat TVG maar ook geïnteresseerden en belangstellenden zijn van harte welkom. In het aankomende seizoen, dat op zaterdag 10 oktober a.s. aanvangt, staat het thema **"Het beste komt nog"** centraal.

Thema: Gods koninkrijk komt eraan, maar hoe lang nog? Wij zien om ons heen de tijden veranderen in een snel en heftig tempo en met welke crisissen hebben we niet te maken? Coronacrisis, eurocrisis, milieucrisis, vluchtelingencrisis, politieke verharding, ongenueanceerde sociale media, opkomst van fake news, discriminatie, secularisatie, opkomst van Islam in Europa en de positie van Israël. Dit zijn tekenen van de tijden, we leven in de eindtijd. We zijn hier als christenen mee bezig. Maar hoe zit dat nu? En wat zegt het ons? Wat doet het met ons en mogen we alles wel zo duiden?

Cursus: In het Studium Generale voor het seizoen 2020-2021 willen we vanuit de verschillende disciplines stilstaan bij de eschatologie. De eschatologie is de leer van de laatste dingen.

Het is gezien de tijd waarin we leven een uiterst actueel thema.

Per vak zullen de volgende onderwerpen aan de orde komen:

- 10-10-2020 Oude Testament, ds. M.A. Post, Stavenisse.
Thema: De tijden in profetisch perspectief.
- 07-11-2020 Nieuwe Testament ds. J.C. Klein, Bleskensgraaf.
Thema: Gods Koninkrijk is nabij.
- 12-12-2020 Dogmatiek, ds. M.K. de Wilde, Sommelsdijk.
Thema: Eschatologie, de leer van de laatste dingen.
- 09-01-2021 Kerkgeschiedenis, ds. Al. Molenaar, Bruinisse.
Thema: Eindtijdverwachting en Calvijn.
- 06-02-2021 Praktische theologie: ds. J.J. Verhaar, Krimpen a.d. IJssel.
Thema: Hoe nu verder?
- 06-03-2021 Ethiek, ds. A. Vastenhoud, Dinteloord.
Thema: Leven in de einde der tijden.
- 10-04-2021 Missiologie, ds. P.L. de Jong, Rotterdam.
Thema: Het hemels baldakijn.
- 15-05-2021 Afsluitende Lezing, Prof. Dr. Beatrice de Graaf.
Thema: Het kwaad en de eindtijd.

Locatie: De cursus wordt gegeven in de Hoeksteen, Ring 13 te Middelharnis. De lestijden zijn op zaterdag van 9:30 uur t/m 12:30 uur.

Kosten: De kosten van deelname aan het Studium Generale voor dit seizoen zijn € 115,00 per persoon en voor echt)paren € 175,00. Inschrijving en deelname geschiedt voor de gehele cursus.

Deelname: Hebt u belangstelling voor deze cursus en wilt u er vrijblijvend meer van weten, dan wordt u van harte uitgenodigd om zich voor deze cursus aan te melden en in te schrijven. Definitieve inschrijving kan ook na het meemaken van de eerste cursusmorgen, die vrijblijvend is. Het is voor de organisatie wel gewenst om van te voren uw komst bij het secretariaat per e-mail te melden. Voorlopige opgave kan nu al! Zie ook onze website: www.cursustvg.nl. Cursusleider is ds. A.L. Molenaar, tel. 0111-483880 e-mail: leo.molenaar@kpnplanet.nl.

Het secretariaat berust bij de heer T. Grinwis tel. 0187 681980. E-mail: cursustvgmiddelharnis@gmail.com

Waar God woont

Een onderwijzer vroeg een aan zijn leerlingen: 'Wie van jullie kan mij zeggen waar God eigenlijk woont?' 'In de hemel', antwoordden sommigen. 'Overall', meenden anderen. Een paar leerlingen zeiden: 'In het hart'. Ook waren er een aantal die zeiden: 'Wie kan dat zeggen? Zou de meester het zelf wel weten? Wat een rare vraag ook. Opeens stak een klein jongetje zijn vinger op en zei: 'Meester, ik weet het!' 'Zo, weet jij het?' 'Nu, zeg het dan maar'. 'Meester, antwoorde het jongentje, 'weet u dat kleine huisje op de hei? Nu, daar woont God'. 'Hoe weet je dat?' vroeg de onderwijzer. 'Wel, de mensen daar hebben God lief en we hebben toch het versje geleerd: *Waar liefde woont, gebiedt de HEER' den zegen; Daar woont Hij zelf, daar wordt Zijn heil verkregen, En 't leven tot in eeuwigheid.*'

Lezer, woont God ook in uw hart en huis, omdat Zijn liefde er troont.

Kerkdiensten

Zondag 13 september 2020

9:30 uur: Ds. J. Prins, Ede. *Vorbereiding Heilig Avondmaal.*

18:00 uur: Ds. J. Prins, Ede.

Collecte: 1^e Project 1027 Mexico. 2^e Kerkrentmeesters. 3^e Instandhouding Eredienst.

Zondag 20 september 2020

9:30 uur: prop. C.J. Rijdsdijk / ds. M de Wilde. *Belijdenisdienst.*

18:00 uur: Ds. C. van der Worp, 't Harde. *Bediening en dankzegging Heilig Avondmaal.*

Collecte: 1^e In de Rechte Straat. 2^e Kerkrentmeesters. 3^e Instandhouding Eredienst.

Zondag 27 september 2020

9:30 uur: Ds. H.J. Stoutjesdijk, Dordrecht.

18:00 uur: Kand. G.A. van Ginkel, Maartensdijk.

Collecte: 1^e Verenigingswerk. 2^e Kerkrentmeesters. 3^e Instandhouding Eredienst.

Zondag 4 oktober 2020

9:30 uur: Ds. G. Wassinkmaat, Gameren

18:00 uur: Ds. C. van der Worp, 't Harde

Collecte: 1^e Mes. Bel. Joden. 2^e Kerkrentmeesters. 3^e Bijdrage onderhoudskosten.

Oppasschema

13 september - Nelig en Mirthe van Wijk

20 september - Elma, Annelein en Myrthe Tanis

27 september - Willeke en Hetty

4 oktober - Annemarieke en Imke

Kerktaxi

Wanneer u gebruik wilt maken van de kerktaxi, kunt u contact opnemen met: Wim Meijer Dorpsweg 39a Ouddorp tel. 0187-682875. E-mail: wmeijer@live.nl

Gij zult het na dezen verstaan

Een vader zat eens met zijn zoontje in de trein. Vrolijk keek het jongetje naar buiten, waar alles in het heldere zonlicht schitterde, totdat de trein een tunnel binnen reed. Het kind schrok door de plotselinge duisternis en begon te huilen, maar vader nam zijn handje en zei: 'Wees niet bang, mijn jongen, vader is bij je'. Het jongetje werd nu stil en drong zich dicht tegen zijn vader aan, terwijl hij angstig in de duisternis rond staarde. Na enige tijd werd het weer licht, en nu vroeg de jongen: 'Vader, waarom gingen wij daarnet door het donker? Toen liet de vader hem door het raampje kijken en zei: 'Zie je de hoge heuvel, daar midden op de weg? De trein kon daar niet overheen, en dus moesten mensen er een groot gat in maken, om een weg voor ons te banen, waarlangs wij naar huis konden komen'. Toen lachte het jongetje over zijn eigen vrees en zei: 'Ik had niet bang hoeven te zijn, hè vader?' Ook op onze levensweg is het vaak duister. Wij zien de Vader niet altijd, maar de Vader is er toch. 'Waarom die duisternis?' vragen wij beangst en droevig. De Vader antwoordt niet op die vraag, maar als het weer licht wordt, zal Hij het ons tonen. Dan zullen ook wij lachen over onze vrees en zeggen: 'Ik had niet bang hoeven te zijn'.

SEPTEMBERACTIE

versgebakken kibbeling

(om mee te nemen)



Kleine bak	€5,00
Middel bak	€6,50
Grote bak	€8,50
Bakje saus	€0,50
Bezorgen	€1,00

BESTELLEN T/M 16 SEPTEMBER

(OF KOOP OP DE DAG ZELF, OP = OP)

AFHALEN 19 SEPTEMBER 10.30–13.30U

DORPSKERK | WESTSTRAAT 2

GESPONSORD DOOR

**Sperling**
Vishandel



**ONLINE
BESTELFORMULIER**

www.tinyurl.com/septemberactie2020