

Hervormde gemeente Ouddorp



Postadres: Weststraat 2 3253 AR Ouddorp
Aanvang diensten Dorpskerk: 9.30 uur en 18.00 uur
Website: www.hervormdoudorp.nl
Kerkdiensten beluisteren: www.kerkomroep.nl
Kerkrentmeesterlijk beheer: IBAN: NL87 RABO 0341 6707 07
Diaconie: IBAN: NL65 RABO 0341 6707 15
Activiteitencommissie: IBAN: NL18 RABO 0146 3826 25
activiteitencommissie@hervormdoudorp.nl

Nieuwsbrief *Kleine Kracht*, september 2023

18^e jaargang no 11

Volgende nieuwsbrief D.V. 29 september 2023.

Overdenking

Wèl of geen belijdenis doen?

Wat dunkt u van de Christus? *Mattheus 22:42*

We gaan weer richting de maand oktober en daarmee komen ook de catechisaties weer in zicht, alsook de door-de-weekse samenkomsten.

De gewone catechisaties voor de jongere groepen, maar ook de belijdenis-catechese gaat weer beginnen.

Weet je het al? Weet u het al?

Het wel of niet gaan naar de belijdeniscatechisatie heeft alles te maken met de vraag zoals hierboven staat vermeld, en zoals hij eens gesteld is door de Heere Jezus Zelf: **Wat dunkt u van de Christus?**

Het is de vraag: Wat denkt u van Hem, hoe ziet u Hem? Hoe staat u en hoe sta jij tegenover Hem?

Je hoort Hem verkondigd worden, je hoort de preken, je leest in de Bijbel, je bent gedoopt (?), maar de vraag is niet of je al deze dingen doet, of dat je gedoopt bent, maar: wat denk je van de Christus?

In de dagen dat de Heere Jezus op aarde was, waren er velen die met Jezus meeliepen, en rondom Hem liepen. Ze genoten van Zijn wonderen, ze waren benieuwd of Hij weer ergens wonderen zou gaan doen, ze vonden het interessant hoe Jezus het durfde op te nemen tegen de geestelijke overheid, maar uiteindelijk viel de scheiding daar waar Jezus duidelijk maakte dat Hij moest gaan lijden en sterven en dat het allemaal uiteindelijk richting Golgotha ging.

En dan staat er in Lukas 23: En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun; want zij weten niet, wat zij doen. En verdelende Zijn klederen, wierpen zij het lot.

En het volk stond en zag het aan. *(Vs. 34 en 35)*

En dat is nu precies de vraag waar het om gaat!

Als u en als jij dat bedenkt, hoe die grote Christus daar aan het hout hangt, en hoe Hij door al de Evangeliën ons toeroept: Volg Mij, vertrouw Mij, geef u over aan Mij.... Ja Paulus zegt, door Gods geest geïnspireerd: Wij bidden u van Christus' wege: Laat u met God verzoenen! (2 Korinthe 5:20), hoe zou je, hoe zou u dan durven zeggen: Belijdenis doen? Nee hoor, ik niet, voorlopig niet in ieder geval. Ik zie het al voor me, en dan telkens als het Avondmaal is, in de spanning zitten van: mag ik wel, mag ik niet? Nee hoor, laat mij maar gewoon in de kerk zitten, of thuis meeluisteren.

Bedenk nou eens dat u en jij terwijl je dit antwoord geeft, de Heere Jezus nog steeds voor je staat en met Zijn alles doordringende ogen, vol van barmhartigheid en genade (weet je nog, Exodus 34:6 e.v.) en Hij die worden uit Jesaja 5 aan u en jou voorlegt: Wat is er meer te doen aan Mijn wijngaard?

Wat moest Ik nog meer doen dan dit? Ik geef Mijn leven, opdat Ik uw en jouw zonden zou vergeven!

Ik heb u en jou alle dagen gespaard, Ik heb gezorgd, Ik deed u en jou onder het Woord komen, en nu, wat dunkt u, wat denk je van deze Christus?

"Ja maar....". O ja vast, je hebt heel veel ja-maars, maar hoeveel van die ja-maars blijven er over als je oog in oog staat met deze Heere Jezus Christus?

Maar ik ben niet bekeerd, ik heb geen zondebesef (genoeg), ik ben te jong, ik ben te oud, vroeger was het allemaal anders, of: niemand van mijn leeftijd gaat volgens mij naar de belijdeniscatechisatie, en wat zal die en die er wel van denken als ik zeg dat ik naar de belijdeniscatechisatie ga...? Enz. enz.

Ach, leg nou alsjeblieft al die bezwaren in de doorboorde handen van de Heere Jezus.

Hij weet er raad mee, en zeg dan maar met Petrus: "Heere, ik heb al die jaren al gevist, en al die jaren geprobeerd in mijn eigen hart te vissen naar iets dat goed genoeg zou zijn om God aan te bieden, maar het is niet gelukt. "Doch op Uw woord zal ik het net uitwerpen." Lukas 5:5.

"Hier ben ik Heere, ik kan mijzelf nooit beter, nooit heiliger, nooit geschikter maken dan ik nu ben, ik kan u niets betalen, maar ik wil U volgen..! Trek Mij Heere, achter U aan, maak in Uw woord mijn gang en treden vast! Ik smeed U, de wereld trekt zo vreselijk hard aan mij, maar kom met Uw genadekracht en leer mij belijden dat u de Christus bent. Ik weet niet wat ik anders moet, en tot Wie ik anders moet heengaan!"

Ja, zo is het, zo mag je bidden, en zo mag je komen, om samen te leren op de belijdeniscatechisatie Wie God is en wie wij zijn. Stel niet langer uit, maar kom, en laat ons samen aan de voeten van Christus plaats nemen om Zijn woorden tot ons te nemen.

Van ganser harte hoop ik tot D.V. 3 oktober!

September, ds. M.C. Scheur

Uit de pastorie

Meeleven

Dhr. J. Rijnbrand (Prins Hendrikweg 23, 3253BV) is in het ziekenhuis opgenomen en zou maandag 21 augustus naar de Vliedberg overgebracht worden, maar dat is toch nog niet doorgedaan. Hopelijk kan hij in de week van 28 augustus wel naar de Vliedberg. Hij is in huis gevallen en akelig verwond geraakt; nu gaat het beter, hoewel hij erg kwetsbaar is. Je denkt aan Psalm 6: "Wees mij genadig, HEERE, want ik ben verzwakt; Keer weder, HEERE, red mijn ziel; verlos mij, om Uwer goedertierenheid wil."

Magré Maliepaard (Rustburg 14, 3253 VK-Ouddorp) werd opgeschrikt vanwege het feit dat er slokdarm-kanker werd gesignaleerd. Wat komt er dan op je af..! Het laatste bericht is echter dat het niet is uitgezaaid, en dat geeft ondanks alle angst en zorg, toch een opluchting en reden tot dankbaarheid.

De Heere zegene je naar lichaam en ziel! De woorden uit Psalm 31 vertrooste je: "Wees mij genadig, HEERE! want mij is bange; Maar ik vertrouw op U, o HEERE! Ik zeg: Gij zijt mijn God. Mijn tijden zijn in Uw hand."

Er is dankbaarheid bij dhr. W. (Wim) van der Klooster (Wittestraat 5, 3253 XM) die vorige week donderdag met goed resultaat een pacemaker mocht ontvangen!

George & Lianne van der Bok (Duinkerkerweg 10, 3253-AJ) mochten zondag 13 augustus 2023 gedenken 30 jaar in het huwelijk verbonden te zijn. We hopen dat je nog lang je gaven mag inzetten, als hulpkoster en organist! Van harte gefeliciteerd en Gods zegen gewenst voor de toekomst!

Bert & Marleen Hoek (Margrietweg 19, 3253 BM) mochten op maandag 14 augustus 2023 hun 25-jarig huwelijksjubileum gedenken! De Heere zij jullie nabij, nu jullie rondom het jubileum zoveel zorgen hebben gehad en nog hebben om jullie kleindochter Evy. Ook jullie van harte gefeliciteerd en Gods zegen gewenst voor de toekomst!

Blijft u ook Thomas Klepper gedenken? Vanwege verhoogde waarden, moet hij een serie van zwaardere chemo-behandelingen ondergaan, dan eerst gedacht. Deze behandelingen ontvangt hij telkens achter elkaar en hij moet daarom langer in het ziekenhuis verblijven.

De God van Psalm 17 zij je nabij Thomas en Hij verberge je onder de schaduw van Zijn vleugelen.

We wensen jullie allen (in ziekte, maar ook bij dankbaarheid en vreugde) toe om te leven bij de woorden: De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets!

Overleden

Op vrijdag 11 augustus 2023 overleed Adriaantje Cornelia Westhoeve-van der Bok (Sjaan) op de leeftijd van 85 jaar. Ze woonde aan de Julianaweg 21 in Ouddorp, maar haar laatste dagen bracht ze door in Calando, het hospice in Dirksland.

Sjaan, zoals we ze vooral in onze gemeente kennen, was als sinds enkele jaren weduwe van Johannes (Hans) Westhoeve. Uiteraard kende ik haar nog niet zo lang. Wijlen ds. C. van den Berg heeft haar uiteraard veel langer gekend. Bij hem heeft ze ook de belijdeniscatechisatie gevolgd, en op hoge leeftijd heeft ze haar ja-woord aan de Heere mogen geven. Wat was dat mooi en gezegend. Zodoende heeft ze ook mogen deelnemen aan het Avondmaal, en dat heeft ze gedaan, totdat ze echt niet meer kon. De laatste keer was op zondagochtend 14 mei 2023. Sjaan ging aan bij de tweede tafel en toen lazen we Romeinen 5:1- 5. Aanvankelijk was ik van plan Psalm 84 vers 3 te laten zingen, maar toen ik Sjaan tegenover me zag zitten, besloot ik ook vers zes erbij te laten zingen, juist omdat ik zo blij was dat ze in haar ernstig zieke toestand toch aan de Avondmaalstafel zat. Zo zongen we ook de regels: ... Hij zal hun 't goede niet in nood onthouden, zelfs niet in de dood, Die in oprechtheid voor Hem leven. Welzalig, HEER, die op U bouwt, En zich geheel aan U vertrouwt...! Op maandag 20 maart bezocht ik haar vanwege de boodschap van de oncoloog dat ze uitbehandeld was. Een grote hoeveelheid kaarten, gedichten, telefoontjes, berichten en bezoeken kwamen bij tientallen, ja bij honderden op haar pad. Sjaan leefde zuinig. Ze was dapper en volhoudend, meelevend en ook vaak op pad, maar boven alles ze leefde met de Heere! En uiteraard zal ze haar moeilijke dagen en eigenschappen gehad hebben, maar één ding is zeker: ze bond het gezin en de familie samen. Haar fiets is haar duizenden kilometers van dienst geweest. Regen, koude en gladheid, konden haar niet tegenhouden om naar de kerk te gaan, alsook naar de vrouwenvereniging en de contactmiddagen (waarbij we de laatste keer Psalm 71 bespraken). Tenslotte kwam die allerlaatste vrijdag, 11

augustus. Samen hebben we nog gezongen, en zo klonk door de tranen heen, vanuit dat sterfkamertje: Dan ga ik op tot Gods altaren.. tot God, MIJN GOD, de Bron van vreugd! Dan is sterven geen afgaan, geen ten ondergaan, maar opgaan! Zo'n anderhalf uur later stierf ze, terwijl de kinderen en hun geliefden nog vers 5 gezongen hadden van Psalm 43.

De zaterdag van de volgende week was de rouwdienst en de begrafenis. De vrijdagavond daarvoor was het condoleren. Wat een belangstelling en meeleven, om stil van te worden.

In de rouwdienst stonden we stil bij Psalm 43: Een gebed om licht en waarheid; verlangen naar Gods altaar, en een oproep om op God te hopen!

Twee kleindochters, een dochter en schoondochter en de broers lieten bij het in memoriam duidelijk merken hoe lief ze hun (schoon)moeder en oma hadden. Bij het open graf klonken nog enkele woorden uit het slot van Openbaring 22.

Broeder Cees Grinwis heeft na afloop van het condoleren (toen we weer van de begraafplaats in de kerk verzamelden) afgesloten met een treffend gedicht en een gebed.

Wat een zegen om iemand zo in de handen van de Heere te mogen geven, en als familie en gemeente te rouwen, maar met hoop en verwachting! De Heere zij alle lof en dank voor wat Hij gaf, tijdens het ziek zijn en rondom haar sterven, in de rouwdienst en rondom het open graf.

Geliefde familie, houd elkaar vast zoals jullie dat mochten doen in deze dagen, ook letterlijk, maar boven alles, vergeet nooit de woorden uit Hebrëeën 4: *Dewijl wij dan een groten Hogepriester hebben, Die door de hemelen doorgedaan is, namelijk Jezus, den Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden! en: Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot den troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen, en genade vinden, om geholpen te worden ter bekwamer tijd.*

We wensen Jaap & Janneke, Arja & Peter, Wim & Hetty, Krijn & Ingrid en Johan & Jacoline van harte Gods zegen en nabijheid toe voor de toekomst.

Ten slotte

Van maandag 28 tot en met woensdag 30 augustus was ik bij de Haamstede conferentie in Elspeet. Hopelijk mogen de lezingen, de werkers in de wijngaard, inspireren om het werk te doen zoals de Heere het wil en vervuld worden van Zijn Geest.

U en jullie allen een gezegende nieuwe maand gewenst. Onbegrijpelijk dat het straks al weer september is, de herfstmaand. De Heere geven ons geestelijk een rijke nazomer!

Met hartelijke groet, ds. M.C. Schreur

Agenda, Deo Volente

Zondagsschool



De zondagsschool begint weer **zondag 17 september**, gelijk na de morgendienst, in 'de Morgenster' bij de Dorpskerk, ingang via de Hoenderdijk. Meestal zijn we om **12.00 uur** klaar (een kwartiertje eerder dan vorig jaar!).

Als je komt, krijg je een roosterboekje. Voor elke zondag staat er een korte Bijbeltekst in. Als je die leert, verdien je daarmee een sticker. Als je sticker-boekje vol is, krijg je een boekenbon.

Op **D.V. zaterdag 16 september 2023** is de startmiddag. Om **12.00 uur** word je verwacht in 'de Morgenster'. We gaan met elkaar eten en daarna iets leuks doen.

Om 16.00 uur is het afgelopen. Breng je je vriendje of vriendinnetje ook mee?

Als je naar de startmiddag wilt komen, is het belangrijk dat je je **vóór 7 september a.s.** opgeeft bij juf Marianne van Wijk, tel. 06-13264983. Ook als er een vriendje of vriendinnetje meekomt, moet je dat even doorgeven.

We zien uit naar je komst!

Hartelijke groeten,
Meesters en juffen van de zondagsschool

Vrouwenkring "Sola Fide"

Als u dit leest dan zijn wij al voor de eerste keer als Vrouwenkring samengekomen, we zijn begonnen bij Openbaring 1, met als thema: "Wees niet bang" Hier spreekt God door middel van beelden en visioenen. Het gaat over de eindtijd, dat is de periode tussen Jezus' eerste en tweede komst, de tijd waarin Johannes leefde en de tijd waarin wij vandaag nog leven. Wat is dat voor een tijd? Het is n tijd van verdrukking, een hele moeilijke tijd. Gelukkig is de eindtijd ook een tijd waarin de Heere Jezus aan het werk is! In de verzen 10 t/m 16 wordt op een overweldigende wijze de heerlijkheid en majesteit van Christus beeldend omschreven! Hij zegt tegen Johannes en tegelijk ook tegen ons: "Wees niet bevreesd". Christus belooft dat hij in álles bij ons zal zijn en ons zal bewaren. Hij houdt ons vast, wat er ook gebeurt. Straks komt Jezus terug om Zijn werk af te maken en is het voorbij met de duivel, de zonde, het lijden en de dood. We mogen leven met Hem en met Zijn belofte voor eeuwig in Hem behouden te zijn. We mogen ons klein maken voor Hem, net als Johannes. Dan legt Hij Zijn rechterhand ook op ons! Op maandag 18 september verdiepen we ons in Openbaring 3:14-22 met als thema: "Jezus staat buiten" Openbaring 2 en 3 zijn geschreven als brieven ,gericht aan de 7 christengemeenten in Klein-Azië. We kijken naar de brief aan Laodicéa, een heftige brief! In die tijd waren de mensen daar zeer welvarend en ook zelfingenomen. Zij hadden niemand nodig en konden zichzelf prima redden. Maar in geestelijk opzicht noemt Jezus hen: ellendig en jammerlijk en arm en blind en naakt. Ondanks hun zonde, komt Jezus vol liefde naar de gemeente toe. Hij wil binnen gelaten worden en samen eten. (Het samen eten is een teken van grote verbondenheid) In vers 20 zegt Jezus: "Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop". Bij Hem is alles te verkrijgen wat de

mensen van Laodicéa nodig hebben. Dit onderwijs is bedoeld voor alle 7 gemeenten van toen, maar geldt ook voor onze gemeente nu! Wat zou de Heere Jezus van onze gemeente zeggen? Waar zou Hij blij mee zijn? Waar zou Hij niet blij mee zijn? Genoeg stof tot nadenken en gesprek met elkaar.....

Gebedsmoment

Het maandelijks gebedsmoment zal vrijdagavond 29 september 19:00 uur gehouden worden in 'de Morgenster'.

Activiteitencommissie

Herfstmarkt

Na de gezellige markt van vorig jaar november, organiseren we op zaterdag 11 november in de Morgenster een Herfstmarkt van 10.00 – 14.00 uur. We hebben nog geen volledige invulling voor deze dag, maar hopen in ieder geval vlees, kaas, groente/fruit en (kerst)kaarten te verkopen. Natuurlijk zorgen we voor koffie met broodjes en ander lekkers. Heeft u leuke, lekkere of creatieve dingen die u op deze markt wil (laten) verkopen of andere leuke ideeën voor deze dag, laat het ons weten! Schrijf de datum ook meteen in uw agenda, want we zullen zeker een paar mensen nodig hebben die (een paar uur) willen helpen. Al zin gekregen, dan kun je je alvast aanmelden. In de volgende Kleine Kracht meer informatie over deze markt.

Bedankje

We bedanken de familie Maliepaard en de familie Meijer voor hun inspanningen met de (straat)verkopingen en de prachtige bedragen die we hiervan op onze rekening mochten ontvangen!

Nieuwe commissieleden

Tijdens het organiseren van de Jaarmarkt mochten we al op de hulp van Gerco Pape rekenen en sloot hij zich aan bij de commissie. Ook zijn we blij te melden dat Daniël van Koppen zich bij ons gevoegd heeft. Naast deze mannen bestaat de commissie momenteel ook nog steeds uit Anne, Marlies en Daniëlle. Wil je ook deel uitmaken van de commissie, dat kan nog steeds! Neem dan contact op met één van de commissieleden.

Ledenadministratie

Verjaardagen

Verjaardagen van gemeenteleden van 70 jaar en ouder zullen vermeld worden met naam en adres. Indien u hier geen prijs op stelt dit graag minimaal 4 weken van tevoren melden bij de scriba C. van Huizen.

- 9 september ~ 73 jaar, Dhr. K. Breen Bienenen 6, 3253EA.
- 10 september ~ 78 jaar, Mevr. K. de Kiewit-Breen Dorpsweg 37 A, 3253AG.
- 10 september ~ 83 jaar, Mevr. M. van Eijnsbergen-Hanson Vliedberglaan 147, 3253VT.
- 18 september ~ 71 jaar, Dhr. J. Moerkerk Alexanderstraat 9, 3253BA.
- 19 september ~ 78 jaar, Dhr. A.A. Bakelaar Oosterweg 19, 3253BR.
- 22 september ~ 88 jaar, Mevr. A.H. van der Bok-Tanis Dirkdoensweg 16, 3253AE.
- 22 september ~ 85 jaar, Dhr. Joh. Grinwis Kelderweg 47, 3253TC.
- 24 september ~ 92 jaar, Dhr. J.M. Westhoeve Hazersweg 2 A, 3253XG.

Ingeschreven

- Dhr. J.A. van der Klooster

Uitgeschreven

- Dhr. M.P. Grinwis
- Dhr. J.K. Venneman

Overleden

- Mevr. A.C. Westhoeve-van der Bok

Verantwoording van uw gaven

Over de periode van 1 t/m 31 juli 2023 is het volgende ontvangen:

Kerkrentmeesterlijk beheer

Kerkrentmeesters	2.195,89
Instandhouding eredienst	1.675,91
Giften per bank en contant	695,00
Kerkradio	25,00
Kerk naar Buiten	161,05
Kerkbalans	<u>2.042,50</u>
Totaal Kerkrentmeesterlijk beheer	€ 6.795,35

Diaconie

Gift diaconie	140,00
Stg. Voor elkaar Herv. Vrouw, 2 juli	381,45
Diaconie, 9 juli	387,55
Stg. De Pietersberg, 16 juli	230,95

GZB zangavond, 20 juli	480,20	
Diaconie, 23 juli	340,80	
Kerkelijk verenigingswerk, 30 juli	351,10	
Zendingscommissie GZB Ouddorp, 29 juli	249,10	
Totaal diaconie		€ 2.561,15
Kerkrentmeesters en diaconie samen		€ 9.356,50

Waarde ingeleverde collectemunten € 1.200,00

Kleine Kracht 18^e jaargang

Stand vorige keer	484,00
Aan giften	<u>120,00</u>
Totaal	€ 604,00

Verjaardag fonds 2023

Stand vorige keer	560,00
Ontvangen	<u>115,00</u>
Totaal	€ 675,00

Studium Generale “Klimaat, duurzaamheid en rentmeesterschap”



Theologische Vorming
Gemeenteleden

Op D.V. 7 oktober a.s. wordt er voor de regio Zuid-West Nederland van 9:30 – 12:30 uur in het Hervormd Centrum De Hoeksteen, aan de Ring 13 te 3241 CR Middelharnis, een aanvang gemaakt met de cursus Studium Generale uitgaande van de Stg TVG. Het jaarthema is: “Klimaat, duurzaamheid en rentmeesterschap”, welk thema in 8 maandelijks lessen zal worden behandeld. Maak kennis met deze cursus. De cursus staat open voor zowel oud cursisten als belangstellenden. U bent van harte welkom.

Belangrijke vragen bij dit thema zijn:

- Wat betekent de belijdenis dat de aarde van de Heere is voor onze omgang met de aarde;
- Wat betekent geschapen te zijn als rentmeesters van de aarde;
- Hoe voorkomen we om te vervallen tot het moderne maakbaarheid denken;
- Wat betekent het geloof in de nieuwe hemel en nieuwe aarde voor onze omgang met de oude aarde.

Zeker de jongere generaties maken zich grote zorgen omtrent het milieu.

- Hoe zijn wij christen in deze wereld?
- Kennen we ons vreemdelingschap?
- De schuldbrief thuis krijgen.
- Kunnen we ons handelen verantwoorden voor God?

Genoeg vragen om in een achttal maandelijks zaterdagsmorgens bij stil te staan.

De docenten zullen ieder vanuit zijn vakgebied het jaarthema behandelen.

De cursusdata zijn:

7 oktober 2023 ds. J.C. Klein, Nieuwe Testament

11 november 2023 ds. N.A. Donselaar, Oude-Testament

9 december 2023 ds. A.L. Molenaar, Kerkgeschiedenis

13 januari 2024 onbekend, Dogmatiek

10 februari 2024 ds. P.L. de Jong, Missiologie

16 maart 2024 ds. A. Vastenhoud, Ethiek

13 april 2024 ds. G.J.H. Vogel, Praktische Theologie

11 mei 2025 lezing.

De kosten voor deelname aan deze Studium Generale zijn € 115,00 en voor echtparen € 175,00 welk bedrag verhoogd wordt met een bijdrage in de kosten van koffie/thee. Voor deelname aan de cursus wordt u verzocht zich aan te melden bij het secretariaat van de cursus, dat berust bij de heer T. Grinwis tel. 0187-681980 e-mail: cursustvgmiddelharnis@gmail.com. Informatie kunt u verkrijgen bij de cursusleider ds. A.L. Molenaar te Bruinisse tel. 0111-483880. Zie ook de website: www.cursustvg.nl.

Voor onze jongeren

In de wereld, maar niet van de wereld

Misschien heb je het bovenstaande ook wel eens horen zeggen. Christen zijn begint op zondag bij God, maar de uitdaging zit in de volgende zes dagen. De kern: durf jij anders te zijn? Op zondag zing je hard de lofliederen mee, maar op maandag kom je die irritante klasgenoot tegen die zou je wel..... Of je scrollt weer door jouw Instagram. Of misschien sluipt er toch weer een nieuwe roddel in bij je vriendengroep. Wat doe jij? Vergeef je die roddel? Scheld je niet terug? In de wereld maar niet van de wereld!

Puzzel

De letters hieronder hebben allemaal een cijfer. Zet de juiste letters onder de cijfers in het puzzelhok.

A	D	E	G	H	I	L	M	N	O	P	R	S	T	U	V	W
99	5	55	8	6	80	44	30	22	77	2	33	66	1	11	70	88

44	11	80	66	1	55	33		22	99	99	33
8	77	5	66		66	1	55	30		55	22
70	55	33	1	33	77	11	88		99	44	
											-
44	55	55	22		77	2		6	55	30	
											!

De oplossing mag je inleveren bij: Jeannet Meijer Zeebrekersweg 8 3253 VS Ouddorp. Of via E-mail: jeannetmeijer@hotmail.com

Kerkdiensten

Zondag 10 september 2023

9:30 uur: ds. M.C. Schreur
 18:00 uur: ds. M. Baan, Veenendaal
 Collecte: 1° Stichting Predik het Woord Hoorn. 2° Kerk. 3° Instandhouding eredienst.

Zondag 17 september 2023

9:30 uur: ds. M.C. Schreur, *Vorbereiding Heilig Avondmaal*
 18:00 uur: dhr. T.R. Rietveld, Ridderkerk
 Collecte: 1° Kerkelijk verenigingswerk. 2° Kerk. 3° Instandhouding eredienst.

Zondag 24 september 2023

9:30 uur: ds. M.C. Schreur, *Bediening Heilig Avondmaal*
 18:00 uur: ds. M.C. Schreur, *Dankzegging Heilig Avondmaal*
 Collecte: 1° Stichting Stephanos. 2° Kerk. 3° Instandhouding eredienst.

Zondag 1 oktober 2023 Israëlzondag

9:30 uur: prop. M. Slingerland, Gouda
 18:00 uur: ds. M.C. Schreur
 Collecte: 1° Stichting Messias Belijdende Joden. 2° Kerk. 3° Bijdrage onderhoudskosten.

Oppasrooster september 2023

10 september – Jasmijn en Eline
 17 september – Kim en Rebecca
 24 september – Nelie en Emma van der Giessen
 01 oktober – Myrthe en Femke

Censura Morum en Bezinningsavond

Woensdagavond **20 september** wordt er van 19.00 tot 19:20 uur in de consistoriekamer Censura Morum gehouden, aansluitend om 19:30 uur bent u welkom op de bezinningsavond voor het Heilig Avondmaal in de Morgenster.

EEN HANDVOL KOREN 2024

Een dagboek voor jong en oud!



Een handvol koren is niet alleen een waardevol dagboek met maar liefst twee overdenkingen per dag: één voor volwassenen en één voor jongeren, maar de winst (zo'n € 271.000 per jaar) komt ook nog eens ten goede aan de wereldwijde verspreiding van het Evangelie.

Alle reden dus om het boekje ook dit jaar te bestellen!

Bestel bij de
plaatselijke
zendings-
commissie



Prijs: € 14,95 – De kosten om het boekje te produceren zijn opnieuw gestegen.

De prijs is daarom iets verhoogd, maar voor een dagboekje met maar liefst twee overdenkingen per dag is € 14,95 nog steeds zeer voordelig!

Dagboek 'Een handvol koren', is al verkrijgbaar bij de Zendingscommissie Ouddorp.

