

Hervormde gemeente Ouddorp



Postadres: Weststraat 2 3253 AR Ouddorp

Aanvang diensten Dorpskerk: 9.30 uur en 18.00 uur

Website: www.hervormdoudorp.nl

Kerkdiensten beluisteren: www.kerkomroep.nl

Kerkrentmeesterlijk beheer: IBAN: NL87 RABO 0341 6707 07

Diaconie: IBAN: NL65 RABO 0341 6707 15

Activiteitencommissie: IBAN: NL18 RABO 0146 3826 25

activiteitencommissie@hervormdoudorp.nl

Nieuwsbrief *Kleine Kracht*, september 2021

16^e jaargang no 11

Volgende nieuwsbrief 1 okt.

Overdenking

Psalm 91

5 Gij zult niet vrezen voor den schrik des nachts, voor den pijl, die des daags vliegt; 6 Voor de pestilentie, die in de donkerheid wandelt; voor het verderf, dat op den middag verwoest. 7 Aan uw zijden zullen er duizend vallen, en tien duizend aan uw rechterhand; tot u zal het niet genaken. 8 Alleenlijk zult gij het met uw ogen aanschouwen; en gij zult de vergelding der goddelozen zien. 9 Want Gij, HEERE! zijt mijn Toevlucht! Den Allerhoogste hebt gij gesteld tot uw Vertrek; 10 U zal geen kwaad wedervaren, en geen plage zal uw tent naderen.

Wij zijn zulke broze schepselen dat we zowel 's nachts als overdag in gevaar verkeren, en wij zijn zo zondig dat we te allen tijde gemakkelijk door vrees kunnen worden overmand. De belofte die hier voor ons ligt, beschermt de gunsteling van de hemel zowel tegen gevaar als tegen de vrees daarvoor.

De nacht is bij uitstek de tijd van verschrikkingen, schrikbeelden zwerven rond als roofdieren, of als demonen van tussen de graven. Onze angsten maken van de aangename tijd van rust een tijd van ontsteltenis, en hoewel engelen rondom zijn en onze vertrekken vullen, dromen wij van kwade geesten en schrikwekkende bezoekers uit de hel.

Gelukzalig is die gemeenschap met God die ons onontvankelijk maakt voor middernachtelijke verschrikkingen, en gruwelen die uit het duister voortkomen! Zonder vrees zijn is op zichzelf al een onuitsprekelijke zegen, want tegenover elk verdriet dat wij ondervinden door werkelijk leed, worden wij gekweld door duizend zorgen die slechts uit vrees voortkomen. De schaduw van de Allerhoogste verdrijft alle dreiging van de schaduw van de nacht; als wij eenmaal door de goddelijke vleugel zijn bedekt, kan het ons niet schelen welke geveleugelde verschrikkingen er rondwaren op aarde.

In deze verzen verzekert de psalmist de mens die in God verblijft, dat hij veilig zal zijn. Hoewel het geloof geen aanspraak maakt op eigen verdiensten, beloont de Heere het toch, overal waar Hij het ziet. Hij die God tot zijn toevlucht maakt, zal ondervinden dat Hij een toevlucht is; hij die in God woont, zal merken dat zijn woning beveiligd is. Wij moeten de Heere tot onze woning maken door Hem te verkiezen voor ons vertrouwen en onze rust, en dan zullen wij onkwetsbaar worden voor alle leed; geen kwaad zal ons persoonlijk raken, en geen slag zal diegenen straffend treffen die bij ons wonen.

De 'woning' die hier in de oorspronkelijke tekst wordt bedoeld is slechts een tent, en toch zou zo'n schamele bedekking voldoende beschutting tegen alle soorten leed blijken te zijn. Het doet er weinig toe of ons verblijf een bedelaars hut of een koningspaleis is, als de ziel de Allerhoogste tot haar woning heeft gemaakt. Neem uw intrek in God en u woont in alle goed, en het kwaad is ten enenmale uitgebannen. Niet omdat wij volmaakt zijn of omdat wij in hoog aanzien staan bij de mensen mogen wij hopen op beschutting in kwade tijden, maar omdat onze toevlucht de eeuwige God is en ons geloof heeft geleerd te schuilen onder Zijn beschuttende vleugel.

Het is onmogelijk dat degene die een beminde van de Heere is, door welk kwaad dan ook wordt getroffen; de meest vernietigende rampen kunnen zijn reis slechts bekorten en hem sneller bij zijn beloning brengen. Ziekte is voor hem geen ziekte, maar slechts iets goeds in een mysterieuze vorm. Verliezen verrijken hem, ziekte is zijn medicijn, smaad is zijn eer, en dood is hem gewin. Geen kwaad in de strikte betekenis van het

woord kan hem overkomen, want alles wordt ten goede gekeerd. Gelukkig hij die er zo aan toe is. Hij is veilig waar anderen in gevaar zijn, hij leeft waar anderen sterven.

Overweging: God zegt niet dat ons geen beproevingen zullen overkomen, maar: geen kwaad.

Uit De Schatkamer van David, door Charles Haddon Spurgeon

Uit de gemeente

Mee leven

In het Maasstad ziekenhuis is voor een operatie opgenomen mev. A. C. Westhoeve van der Bok (Julianaweg 21 3253BL). Een ingrijpende operatie, maar zij mag weten: *Ik zal tot den Heere zeggen: Mijn Toevlucht en mijn Burg! mijn God, op Welken ik vertrouw! Psalm 91 vers 2.*

Mevr. J. Grinwis –Tanis (Vliedberglaan 34 3253VT) heeft als u dit leest de uitslag ontvangen van het scanonderzoek aangaande haar nierfunctie. We hopen en bidden dat er een behandeling mogelijk is. De Heere is u, samen met uw man, in Zijn genade nabij. *Gij zult mij het pad des levens bekend maken; verzadiging der vreugde is bij Uw aangezicht; liefelikheden zijn in Uw rechterhand, eeuwiglijk. Psalm 16 vers 11.*

Huwelijk

Vrijdag 27 augustus 2021 hebben Frank Moll en Hannah Struik elkaar het jawoord gegeven. Van harte gefeliciteerd. De Vader der barmhartigheid, die jullie door Zijn genade tot de heilige staat van het huwelijk geroepen heeft, verbindt jullie met rechte liefde en trouw, en geve jullie Zijn zegen. Zoals het huwelijksformulier het zo mooi omschrijft. Hun adres is: Maanderweg 78b, 6711NG in Ede.

Overkomst fam. Schreur naar Ouddorp

Afgelopen weken is er met de kerkenraad en ds. Schreur en zijn vrouw overleg geweest over de datums van afscheidsdienst, de verhuizing en de bevestiging hier in onze gemeente. Met het oog op de start van het winterwerk, de catechese is het voor zowel Harskamp als Ouddorp van belang de overkomst, die we in december in gedachten hadden, te vervroegen. Dankbaar zijn we dat we voor familie Schreur tijdelijk vervangende woonruimte hebben kunnen vinden op de Molenweg in Ouddorp.

Zo de Heere wil en wij leven zal het gezin dinsdag 19 oktober, in de herfstvakantie, verhuizen naar Ouddorp. De bevestiging en intrede zal dan plaatsvinden op woensdag 27 oktober door ds. G.R. Mauritz onze pastoraal werker.

Zo mogen we verlangend uitzien naar de komst van ds. Schreur en zijn gezin maar laten we boven dit alles uit volhardend uitzien naar Zijn wederkomst. Hij komt, Hij komt, om de aard' te richten, de wereld in gerechtigheid.

Ledenadministratie

Verjaardagen

Verjaardagen van gemeenteleden van 70 jaar en ouder zullen vermeld worden met naam en adres. Indien u hier geen prijs op stelt dit graag minimaal 4 weken van tevoren melden bij de scriba C. van Huizen.

9 september ~ 71 jaar, Dhr. K. Breen Bienenen 6, 3253EA.

10 september ~ 76 jaar, Mevr. K. de Kiewit – Breen Dorpsweg 37 A, 3253AG.

10 sep. ~ 81 jaar, Mevr. M. van Eijnsbergen – Hanson Vliedberglaan 147, 3253VT.

19 september ~ 76 jaar, Dhr. A.A. Bakelaar Oosterweg 19, 3253BR.

22 september ~ 86 jaar, Mevr. A.H. van der Bok – Tanis Dirkdoensweg 16, 3253AE.

22 september ~ 83 jaar, Dhr. Joh. Grinwis Kelderweg 47, 3253TC.

24 september ~ 90 jaar, Dhr. J.M. Westhoeve Hazersweg 2 A, 3253XG.

Verhuizingen

- Dhr. C.W. Trommel is verhuisd van Dorpstienen 14 naar Dorpsweg 39, 3253 AG

- Mevr. K.J. Boshoven is verhuisd van Hazersweg 71 naar Hazersweg 77, 3253 XE

Overleden

- Mevr. Mosselman-Lokker

Zondagsschool



Beste kinderen,
*Kom je ook luisteren naar verhalen uit de Bijbel?
Hoe je God mag volgen en liefhebben?
Je bent welkom op de zondagsschool!*

We hopen jou te ontmoeten **zondag 26 september** na de morgendienst. Hervormde Kerk, Weststraat 2 Ouddorp, in de 'Morgenster', ingang via Hoenderdijk. Maar eerst hebben we **zaterdag 18 september 2021** de startmiddag van het nieuwe seizoen. We gaan wat leuks doen en daarna gezellig eten met elkaar. Welkom om **14.30 uur** in de 'Morgenster'. Om **18:00 uur** hopen we daar weer terug te zijn. Neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee. Tot dan!

Uitnodiging



Hartelijke groetjes, Leiding Zondagsschool

Oproep

We zoeken iemand die kan helpen bij de zondagsschool! Met de kleinste kinderen maken we na de vertelling een knutselwerkje. Hier hebben we een extra paar handen bij nodig. Wie vindt het leuk om daarbij te assisteren? Neem dan contact op met iemand van de leiding, of stuur een mailtje naar Marco Tanis (mtanis110@msn.com)

Vrouwenkring "Sola Fide"

Deze maand hopen wij elkaar weer te ontmoeten rondom de Bijbel, tijdens onze Vrouwenkring avonden. Eén keer per 3 weken, steeds op maandag om 19.30 uur in 'De Morgenster'.

Het thema van dit winterseizoen is: "Het Koninkrijk van God".

Wij mogen luisteren naar wat God in deze Bijbelstudie tegen ons zegt!

Op **maandag 6 september** verdiepen we ons in Genesis 1:1-2:3, "De Schepper is Koning".

In deze Bijbelstudie zien wij dat de geschiedenis van het Koninkrijk van God begint met de schepping en dat de Hof van Eden de troonzaal is. Maar eigenlijk start Gods koningschap al vóór de schepping. Want God is in Zichzelf een eeuwige Koning. Zijn koning-zijn is Zijn koninklijke identiteit.

Op **D.V. 27 september** gaan we verder met Genesis 3:1-24, "Niet de mens maar satan koning?"

Hier zien we dat de mens die als onderkoning is geschapen zijn koningschap kwijtraakt. Hier wordt alles anders.....

De duivel wordt 'koning' over de gevallen schepping. Tegelijk blijft God daarachter de grote Koning! Die een nieuwe Overwinnaar/Koning belooft!

Allen weer hartelijk welkom, en ken je iemand die ook een keer met ons mee wil doen, nodig haar dan gerust uit.

Censura Morum en Bezinningsavond

Woensdagavond **15 september** zal er in de consistoriekamer Censura Morum worden gehouden van 19.00 tot 19.30 uur, aansluitend zal om 19.45 in 'De Morgenster' door ds. J. van Dijk, Ridderkerk een Bezinningsavond op het Heilig Avondmaal verzorgd worden.

Tentoonstelling schilderwerken



Stichting
uit Uw hand

N.a.v. 1 Kron. 29:14

Tot en met 11 september 2021 is de Dorpskerk op de zaterdag open van 10:00 uur tot 15:00 uur. Tevens kan dan ook de tentoonstelling van schilderwerken van ds. S. Maliepaard met als thema "Op reis door de Bijbel aan de hand van zeven woorden" bezocht worden. Leerzaam voor jong en oud.

Gebedsbijeenkomst

Zaterdagmorgen **2 oktober** om 9.00 uur bent u weer welkom bij het maandelijks gebedsmoment in 'De Morgenster'. Gemeenteleden van de Gereformeerde Kerk zijn hier ook bij uitgenodigd.

Kinderclub - Evangelisatie Horst

Anderhalf jaar geleden is er een kinderclub opgericht in onze evangelisatiepost te Horst. Op elke laatste zaterdag van de maand is er een clubochtend met nog een klein aantal kinderen. We kijken terug op fijne ochtenden, met veel open gesprekken, waarin de kinderen ruimte krijgen voor hun vragen. Op dit moment zijn er 6 clubleiders. We zouden veel meer willen organiseren, zoals folderen voor de clubochtend, een grote buitenactiviteit zoals een pannenkoekenfeest of een ijscoke en meerdere zaken om kinderen bekend te maken dat er club is. Helaas zijn we echter met te weinig mankracht en erg kwetsbaar. De clubleiders wonen verdeeld in het land, sommigen moeten bijna 2 uur rijden. Om het haalbaar voor iedereen te houden zijn we al lange tijd op zoek naar vrijwilligers die ons willen bijstaan en zich willen inzetten om kinderen in Horst en omgeving bekend te maken met het Evangelie.

Misschien iets voor u?

Voor meer informatie: Wim de Jong Voorlichter Evangelisatiepost Horst "de Schuilplaats" Telf.: 06-28913550, E-mail: famw.dejong@kliksafe.nl of de website: www.evangelisatielimborg.nl

Activiteitencommissie

Fietspuzzeltocht opbrengst

De fietspuzzeltocht mocht dit jaar weer een groot succes zijn met ca. 275 deelnemers. Ook dit jaar weer veel meer dan we verwacht hadden! Uiteraard zijn we hier heel blij mee. Gelukkig was het ook mooi weer en kregen we positieve reacties van de deelnemers. De opbrengst kwam uit op €1315. We willen iedereen die hieraan een bijdrage heeft gegeven, hartelijk bedanken!

Giften

Er komen regelmatig giften binnen naar aanleiding van verkoop, bijvoorbeeld bij de tuintjesmarkt maar ook van verkopen op een ander moment. De laatste 2 maanden zijn er grote giften binnengekomen, in totaal zo'n €1200. Met name de verkoop van familie Meijer en familie Splunder leverden hieraan een grote bijdrage. Daarom willen we hierbij even een moment nemen om iedereen die een gift heeft gedaan heel hartelijk te bedanken!

Visactie met terras

Zaterdag **11 september** hopen we tussen **10.00 en 13.00 uur** weer kibbeling te verkopen. Dit keer kan niet vooraf besteld worden, dus kom bijtijds langs om verzekerd te zijn van een portie heerlijke vis van Sperling! Naast kibbeling is er ook gebakken tong. Verder is er een terras en wordt er koffie, thee en gebak verkocht. Ook hebben we afgebakken broodjes.

Wilt u helpen bij de catering of iets bakken, stuur dan een berichtje naar Rianne Klepper (06-10332631) of activiteitencommissie@hervormdoudorp.nl.

Inzameling kleding

Binnenkort hopen we een kledingmarkt te houden. De datum en meer details hierover volgen in de komende Kleine Kracht. We beginnen echter alvast met de inzameling van kleding hiervoor. Heeft u schone, goede kleding die u niet meer draagt? Dan kunt u dat tot en met **25 september** afgeven bij Anne Grinwis, Preekhillaan 12 in Ouddorp.

Verantwoording van uw gaven

Over de periode van 1 t/m 31 juli 2021 is het volgende ontvangen:

Kerkrentmeesterlijk beheer

Kerkrentmeesters	1.633,61
Verbouwing pastorie	1.852,55
Gift kerk contant	100,00
Giften per bank	520,00
Kerkebalans	<u>2.729,00</u>
Totaal Kerkrentmeesterlijk beheer	€ 6.835,16

Waarde ingeleverde collectemunten € 1014,75

Diaconie

GZB	79,25	
Gift diaconie	50,00	
Voor elkaar Herv. vrouwen, 4 juli	313,20	
Diaconie, 11 juli	398,25	
Diaconie, 18 juli	304,65	
Kerkelijk Verenigingswerk, 25 juli	<u>264,15</u>	
Totaal diaconie		€ 1.409,50
Kerkrentmeesters en diaconie samen		€ 8.244,66

Kleine Kracht 16^e jaargang

Stand vorige keer	925,00	
Aan giften	<u>205,00</u>	
Totaal		€ 1.130,00

Verjaardagsfonds 2021

Stand vorige keer	422,00	
Ontvangen	<u>65,00</u>	
Totaal		€ 487,00

Voor onze jongeren**Reisdoel**

De vakantie zit er voor de meeste mensen weer op. Er waren plannen gemaakt en het reisdoel werd bereikt. Nu gaat het school leven weer beginnen. Of je bent al weer een paar weken aan de slag. Misschien heb je alweer nieuwe plannen voor volgend jaar. Dat is dan wel erg vroeg.

Waar je nooit te vroeg voor bent, is nadenken over het reisdoel van je leven. Heb je dat? Weet je waar je naar op weg bent? Misschien ben je op zoek naar een doel in je leven. God wil dat doel zijn! Als je Hem wilt dienen, Hem wilt volgen mag je eens bij Hem thuis komen. Je mag dan wonen in het Koninkrijk van de vrede. Daar heb je geen wapens meer nodig. Er is daar geen strijd meer. Daar is vrede, harmonie, heelheid.

Je krijgt daar andere kleding aangereikt. Je draagt daar een bruiloftskleed. Een rein en blinkend fijngeveven kleed. Dat is het beeld van de gerechtigheid; het betekent dat er geen zonde meer is. Pure genade van God. Denk na over je reisdoel.

Puzzel

Deze keer een streeppuzzel met woorden die met de kerk te maken hebben. Streep de woorden die hieronder staan weg. Bij de letter `ij` staan de i en j apart in een hokje. Je houdt nog een aantal letters over. Daarvan kun je drie woorden maken.

amen – geld – snoep – banken – hoeden – toga – biddag – Jezus – vergeving – bidden – kerk – zak – bon – klok – zingen – Bijbel – koster – zondag – collecte – ouderling – diaken – preekstoel – dominee – psalm – dopen – rol

j	e	z	u	s	v	k	p	v	b
n	e	p	o	d	e	l	s	e	i
n	b	o	n	n	r	o	a	r	j
e	t	o	g	a	d	k	l	g	b
k	t	d	r	o	u	a	m	e	e
n	b	i	d	d	e	n	g	v	l
a	i	a	z	w	o	d	c	i	e
b	d	k	i	p	l	o	r	n	o
z	d	e	n	e	l	d	e	g	t
a	a	n	g	l	a	m	e	n	s
k	g	n	e	d	e	o	h	h	k
e	e	c	n	s	n	o	e	p	e
e	t	r	d	o	m	i	n	e	e
e	r	e	k	k	o	s	t	e	r
g	n	i	l	r	e	d	u	o	p

De oplossing mag je inleveren bij: Jeannet Meijer Zeebrekersweg 8 3253 VS Oudorp. Of via E-mail: jeannetmeijer@hotmail.com

Zending en Evangelisatie

Rwanda

Hier mogen ds. Rik Mager en zijn vrouw Carolien werken namens de GZB in de regio Kigali. De Anglicaanse kerk in de regio Kigali wil graag dat haar leerlingen als discipelen van Jezus leven. Daarom wil ze alle leerkrachten trainen in het geven van goed bijbelonderwijs. Voor dit onderwijs is het ook nodig dat elke school voldoende bijbels heeft. Het gaat om 45 scholen met een bereik van ruim 27.000 leerlingen.

De Anglicaanse kerk in de Evangelie doorgeven aan generatie. In dit project wil scholen stimuleren om een identiteit te ontwikkelen. Bijbel- onderwijs, krijgen kennis en vaardig- heden om

er gebrek aan begeleiding op opleiding krijgen vanzelfsprekend mee hoe ze kunnen geven. Zodoende is Bijbelonderwijs op de nogal wisselend.



regio Kigali wil het een nieuwe de kerk al haar 45 sterke christelijke Door te investeren in leerlingen meer als christen te leven. In het verleden was dit gebied. In hun leerkrachten ook niet bijbelonderwijs de kwaliteit van scholen

Het trainen van schoolleiders en leerkrachten is daarom van groot belang. Zo kunnen leerlingen uitgroeien tot goede christelijke leiders die actief zijn in hun families, kerken, gemeenschappen en in hun land.

Ook de lokale predikanten van gemeenten waarin de scholen staan, worden ingeschakeld. Zij krijgen een actieve rol in dit project, door jongeren te helpen om het geloof handen en voeten te geven in hun dagelijks leven. In het bijzonder naar mensen die kwetsbaar zijn.

U kunt mee helpen

De aanschaf van een Bijbel is 10 euro, wat u kunt overmaken op rekeningnummer NL91 INGB 0690 7624 45. Bij de omschrijving graag het projectnummer vermelden: project RW 1.111

De zendingscommissie

Kerkdiensten

Zondag 12 september 2021

9:30 uur: ds. J. van Dijk, Ridderkerk *Voorbereiding Heilig Avondmaal*
18:00 uur: ds. E. Gouda, Nieuw-Lekkerland
Collecte: 1^e Diaconie. 2^e Kerkrentmeesters. 3^e Verbouwing pastorie.

Zondag 19 september 2021

9:30 uur: ds. K. Hak, Lienden *Bediening Heilig Avondmaal*
18:00 uur: ds. M. Kreuk, Oude Tonge *Dankzegging Heilig Avondmaal*
Collecte: 1^e Stg. In de Rechte Straat. 2^e Kerkrentmeesters. 3^e Verbouwing pastorie.

Zondag 26 september 2021

9:30 uur: ds. A. Simons, Valburg
18:00 uur: ds. M.J. Middelkoop, Wijk bij Duurstede
Collecte: 1^e Kerkelijk verenigingswerk. 2^e Kerkrentmeesters. 3^e Verbouwing pastorie

Zondag 3 oktober 2021

9:30 uur: ds. J.A. van den Berg, Sint Anthoniepolder
18:00 uur: prop. P. Bijl, Papendrecht
Collecte: 1^e Stg. Messias Bel. Joden. 2^e Kerkrentmeesters. 3^e Onderhoudskosten

Oppasrooster september 2021

12 september - Willianne en Kim (voorbereiding Heilig Avondmaal)
19 september – Mirthe en Myrthe (Heilig Avondmaal)
26 september – Margriet en Rebecca
3 oktober – Annelein en Imke

SEPTEMBERACTIE

Versgebakken kibbeling van Sperling

Gebakken tong

Koffie/thee met lekkers

Gezellig terras



OP = OP

ZATERDAG 11 SEPTEMBER

10.00 – 13.00U

DORPSKERK | WESTSTRAAT 2