

Hervormde gemeente Ouddorp



Postadres: Weststraat 2 3253 AR Ouddorp

Aanvang diensten Dorpskerk: 9.30 uur en 18.00 uur

Website: www.hervormdoudorp.nl

Kerkdiensten beluisteren: www.kerkomroep.nl

Kerkrentmeesterlijk beheer: IBAN: NL87 RABO 0341 6707 07

Diaconie: IBAN: NL65 RABO 0341 6707 15

Activiteitencommissie: IBAN: NL18 RABO 0146 3826 25

activiteitencommissie@hervormdoudorp.nl

Nieuwsbrief *Kleine Kracht*, oktober 2021

16^e jaargang no 12

Volgende nieuwsbrief 5 nov.

Overdenking

Blijdschap in de hemel (Lukas 15: 7, 10 en 32)

In Lukas 15 lezen we dat de Farizeeën en Schriftgeleerden over Jezus klagen. Ze zagen nl. dat tollenaars en zondaren tot Hem kwamen om Hem te horen. En Jezus wilde hen wel ontmoeten en met hen in contact komen. Kijk dan toch, zeiden ze, Deze ontvangt zondaren en eet met hén. Het is toch niet te geloven? Is dat nu een van God geleerde Rabbi? Ja, Jezus ging om met hoeren, tollenaars en zondaren. Echter niet om hun fouten goed te keuren. Maar om hen van hun doodlopende weg af te manen. Ze op te roepen tot geloof in Hem en bekering tot God. Jezus verlangde hun eeuwige redding. Jezus deed dat vanuit de liefde van Zijn hart. Omdat de Vader dat zo van Hem verlangde. En omdat Hij dat Zelf ook zo graag wilde.

De Vader en de Zoon zijn momenteel in de hemel nog precies zo. En ook in Ouddorp willen Zij nog steeds door de Heilige Geest werken. Om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En wat is er dan telkens een blijdschap in de hemel! Als er weer een van u zich bekeert! Er is meer blijdschap bij de engelen over een zondige man of vrouw uit Ouddorp, die terugkeert naar God, dan over 99 andere Ouddorpers die dat niet nodig hebben! Bent u al teruggekeerd? Eerst probeer je dat zelf voor elkaar te krijgen. Dit nalaten, dat doen. Maar uiteindelijk loop je ermee vast. En krijg je met vallen en opstaan steeds meer de Heere Jezus nodig. 'Wilt U mij toch redden, wilt U mij zalig maken? Help me. Ik kan het zelf niet'. En dan doet en geeft Jezus ons dat, op Zijn tijd en manier. Met als gevolg blijdschap in de kerk beneden en blijdschap in de kerk boven. En wat denkt u? Als de engelen van God al zo blij zijn, zal dan God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest niet blij zijn? En wat denkt u, als Zij blij zijn, zullen Zij dan niet meer blij zijn dan de engelen? Lees eens goed. Er staat dat er blijdschap zal zijn *voor* de engelen van God (vs. 10). Dan gaat het dus over God Zélf. Over Zijn blijdschap. Als Jezus weer een zondaar zalig maakt, die tot Hem de toevlucht neemt. Is dat niet bijzonder? Kunt u zich daar wel iets bij voorstellen?

Ach, konden me maar iets peilen van de blijdschap van de Heere Jezus over zo'n man of vrouw. Die tot inkeer komt, tot afkeer van zijn of haar zondige leven en tot terugkeer naar God door geloof in deze Jezus. Hij verlangt meer naar u, dan u naar Hem. Ik mocht als pastoraal werker bij u voor 1 dag in de week bezoekwerk doen. Nu schrijf ik voor de laatste maal een meditatie in Kleine Kracht. Aan het eind van de maand oktober nemen we afscheid van elkaar. Dominee Schreur is dan uw nieuwe eigen predikant. Terugkijkend mag ik zeggen dat ik met genoegen en liefde bij u heb gewerkt. We mochten met elkaar spreken over Jezus Christus en Zijn liefde en genade. Tegen u die Hem kennen mogen, zeg ik: 'gelijk u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandelt also in Hem; geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, gelijkertijs u geleerd is' (Kol. 2:6). Tegen u die Jezus nog niet kennen, zeg ik: 'u moest eens weten hoe graag Hij u wil zalig maken' (Luk. 13:34). Echt, dan zou u met meer verlangen Hem zoeken en met meer vrijmoedigheid u aan Hem willen overgeven. Hij zal u beslist geven, al wat u ontbreekt. Hij zal u Zichzelf geven. God wil nog doorgaan in Ouddorp. Nog zoekt Hij mensen op om ze zalig te maken.

Ik ga nu weg. Dominee Schreur mag het werk in zijn geheel ter gaan hand nemen. Totdat ook hij eens zal weg gaan. Maar wie is er nu in de loop van de talloos vele achterliggende jaren altijd gebleven?

En wie zal er zijn, tot de dag van zijn wederkomst? Dat is onze Heere Jezus. Nog steeds zoekt Hij zondaren om ze zalig te maken. Nog is er plaats. Nog is het de welvaangename tijd. Nog strekt Hij Zijn handen naar u

uit. Laat u vinden. Kom, geloof, omhels en vertrouw Hem. Wees voor altijd van Hem. Niemand van u mag schijnen achter gebleven te zijn.

Zodat het eens wordt, op die grote dag der dagen: 'hun blijdschap zal dan onbepaald, door het licht dat van Zijn aanzicht straalt, ten hoogste toppunt stijgen'.

G.R. Mauritz VDM

Uit de gemeente

Meeleven

Wij condoleren Nelly Knöps (Julianaweg 30 3253BL) met het overlijden van haar moeder. Een hoge leeftijd van 95 jaar mocht worden bereikt. De Heere zij u en de familie nabij. *Want mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten, maar de Heere zal mij aannemen. Psalm 27 vers 10.*

Uit het ziekenhuis Dirksland mocht Jo Grinwis – Tanis (Vliedberglaan 34 3253VT) weer thuis komen. Haar man Pau Grinwis heeft definitief een kamer in Bestenwaard Essenlaan 101 3247 GG Dirksland. Zovele jaren samen, en nu van elkaar gescheiden. Maar het kan niet anders. De Heere zij u nabij in deze weg die u moet gaan. *Ik zal met u zijn; Ik zal u niet begeven, en zal u niet verlaten. Jozua 1:5.* We lazen bij Spurgeon: Wolken pakken zich misschien samen, maar de HEERE kan ze wegblazen. Daar God mij niet in de steek zal laten, zal ook mijn geloof niet falen; en omdat Hij mij niet zal verlaten, zal ook ik Hem niet verlaten. O, wat een geruststellend geloof.

Uit Nieuw Rijsenburgh mocht Sjaan Westhoeve van der Bok. (Julianaweg 21 3253BL) weer terug keren naar haar eigen woning. We zijn met haar kinderen de Heere dankbaar voor de goede uitslagen die zij mocht ontvangen. *Looft den HEERE, want Hij is goed. Psalm 136.*

Ook denken we aan mevr. Kroon (Dorpsweg 24 3253 AH). Div. onderzoeken moet zij onder gaan. De Heere zij u nabij. Psalm 39 vers 7, *En nu, wat verwacht ik, o Heere! Mijn hoop, die is op U.*

Van harte welkom

Bijzonder moment voor ons als gemeente dat we weer een eigen herder en leraar mogen ontvangen. De Heere is getrouw, Die niet laat varen het werk dat Zijn Goddelijke hand begon. In de herfstvakantie zal de fam. Schreur verhuizen naar Ouddorp. Het adres wordt, Vissersstraat 3, 3253 XK Ouddorp. Telf. 06-2090 5676. Verhuizen doet pijn! De vertrouwde omgeving van familie, vrienden, kennissen, gemeente moet losgelaten worden. Daarom is het van groot belang, dat we als gemeente, biddend om het predikantsgezin heen staan, en hen een warm welkom toeroepen.

Bevestigings- en intrededienst

De kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Ouddorp nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van de bevestigings- en intrededienst van Ds. M.C. Schreur.

De bevestiging zal D.V. plaatsvinden op woensdag 27 oktober a.s. in de middagdienst om 14.30 uur door Ds. G.R. Mauritz uit Randwijk.

In de avonddienst, welke aanvangt om 19.00 uur, hoopt Ds. M.C. Schreur intrede te doen.

Belijdenis doen...?

Heb je al nagedacht over welke catechisatie je wilt gaan volgen?

Zit je te dubben en te twijfelen: zal ik straks op de oudste groep gaan of zal ik me aanmelden voor de belijdenis catechisatie? Of zeg je: ik heb op oudste groep catechisatie gezeten, maar ik merk dat ik ernaar uitzie om me meer met het Woord van de Heere bezig te houden, sterker verlang om de Heere Jezus te volgen, en dat ik mijn zonden bij Hem kwijt wil!

Maar misschien denk je bij al die dingen: "ja daar herken ik me wel in, maar soms val ik mezelf weer zo vreselijk tegen; dan lijkt ik wel één brok wereldsgezindheid, alsof ik alleen maar alles wil doen wat God niet wil. Dan kun je toch onmogelijk 'ja' gaan zeggen voor in de kerk, dat is toch huichelachtig?"

Ja, die strijd die telkens weer op kan komen en er eigenlijk altijd is. Toch komt die vraag op je af: heb je de Heere Jezus lief? Kun je Hem nog missen? Denk je echt dat je veilig bent als je je eigen koers bepaalt in het leven, of heb je genoeg gehoord in de preken en genoeg gelezen in de Bijbel om te zien dat alleen een leven met God werkelijk vrede en blijdschap geeft?

En zelfs als er strijd en tegenslagen komen, is het toch beter om achter de Heere Jezus aan te gaan, tegen de massa in, dan je te laten meedrijven op je eigen gevoel en op de mening van de meerderheid.

Ik smeek je: bedenk dat je maar één keer leeft, ook maar één keer sterft, dat de eeuwigheid eeuwig is en dat de Heere Jezus betrouwbaar is en de duivel altijd liegt, en deze wereld je uiteindelijk zal teleurstellen.

Denk er goed over na en besef: er is echt geen betere koning om te dienen, geen betere redder om te vertrouwen, geen betere herder om te volgen, dan Hem Die Zichzelf gegeven heeft tot in de dood, ja de dood van het kruis.

Sta op, en doe als de verloren zoon: ga terug, keer om, en zeg samen met Ruth: uw God is mijn God...ook al zit je nog boordevol vragen!

En als je nog niet zeker weet of je belijdenis wilt doen, dan kun je toch komen, en hopelijk wordt het gaandeweg het jaar duidelijk(er) of je ja-woord wel, of niet wilt geven! En als je veel ouder bent dan de meeste jongeren? Nou, dan wordt het hoog tijd om met dubbele klem jezelf de vraag te stellen: Hoe lang

wil ik eigenlijk nog wachten? En wie zegt hoe lang ik nog krijg? En als je al 40, 50, 60, 70 bent? **JUIST DAN!** Lees nog eens die tekst uit Openbaring 3:20

'Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij.' Als je dan nog lang(er) durft te wachten, dan weet ik het ook niet meer...

*Een hartelijke groet van je toekomstige predikant,
Ds. M.C. Schreur*

E-mail, mcschreur@klijksafe.nl of 06-2090 5676.

Agenda, Deo Volente

Zondagsschool



Elke zondagmorgen na de kerkdienst is er zondagsschool. Je mag ook gerust een keer komen kijken hoe het er aan toe gaat. We gaan om ongeveer 12.15 uur weer naar huis.

Met elkaar zingen we psalmen, we luisteren naar een vertelling uit de Bijbel. De jongere kinderen gaan na de vertelling een kleur of knutsel opdracht maken wat betrekking heeft op de vertelling.

En met de oudste kinderen gaan we de verwerking maken uit het verwerkings-boekje.

Je bent van harte welkom!

Gemeente BBQ

We willen u als gemeente hartelijk uitnodigen voor een gezamenlijk te houden BBQ in de tuin van de nieuwe pastorie (Visserstraat 3) Deze avond willen we graag beleggen voor een gezellig samenzijn. Wat eten en drinken, elkaar ontmoeten, zingen bij een kampvuur. Ook willen we deze avond gebruiken om alvast wat nader kennis te maken met ds. Schreur en zijn gezin die dan al op Ouddorp hopen te wonen.

U bent allen! jong en oud..! van harte uitgenodigd om op zaterdag 23 oktober rond de klok van 18.00 aanwezig te zijn in de tuin van de pastorie. Wel vragen we u een vrijwillige bijdrage voor de te maken kosten en hopen dat deze kostendekkend mogen zijn. We willen u vragen om voor uiterlijk zaterdag 16 oktober aan te geven met hoeveel personen u hoopt te komen bij Erik Duifhuizen (0610680147 of chduifhuizen@hetnet.nl)

Ook willen als gemeente de familie Schreur een kennismakingsboek overhandigen om het voor de familie makkelijk te maken wie we zijn en wat we doen.

Hiervoor zijn speciale invulbladen gemaakt. Deze bladen worden op zondag 3 oktober na de dienst uitgedeeld en zullen donderdagochtend 7 oktober ook in de kerk liggen. U kunt het ingevulde blad uiterlijk inleveren op zaterdag 16 oktober bij Erik en Lizette Duifhuizen, Havenweg 11. Ook is het mogelijk om het blad bij de kerk in te leveren tijdens de herfstmarkt op zaterdag 16 oktober.

De bladen zullen dan worden samengevoegd tot een boek wat we op de BBQ op zaterdag 23 oktober aan de familie willen overhandigen.

Wat uitleg bij het invullen:

* Bovenaan het blad is ruimte voor een foto van u of uw gezin.

* Kopje wie ben ik/wie zijn wij:

- vul hier uw naam en leeftijd in, ook van de gezinsleden en kinderen
- eventueel uw adres/woonplaats

* Kopje wat doe ik/wat doen wij:

- vul hier in wat u doet in het dagelijks leven

- vul hier ook in wat uw eventuele taak is in de gemeente, zoals organist, schoonmaakploeg, activiteitencommissie, zondagsschool, jeugdclub enz. enz.

- vul hier in waar u trouwe bezoeker van bent, zoals bijvoorbeeld de vrouwenkring, zondagsschool voor de kinderen of de catechisatie/jeugdclub, Bijbelkring enz. enz.

* Onderaan links is er plaats om uw lievelingstekst/psalm/lied in te vullen, onderaan rechts kunt u een wens op schrijven voor de familie.

Als kinderen het leuk vinden mogen ze ook een kleurplaat o.i.d. maken, deze worden dan ook in het boek opgenomen.



We hopen dat u als gemeenteleden hier aan mee wilt werken zodat we een prachtig kennismakingsboek kunnen overhandigen en zo de familie op een leuke manier welkom te heten.

Als u niet in staat bent om het blad bij de kerk mee te nemen of op te halen, bel dan naar Erik Duifhuizen [06-10680147](tel:06-10680147) of Anja Tanis [06-52094422](tel:06-52094422). Dan zorgen wij dat u een blad krijgt. Ook voor het maken van een eventuele foto kunt u ons benaderen.

Alvast hartelijk dank voor uw enthousiaste medewerking en hopen elkaar ook deze geplande avond te mogen ontmoeten.

Vrouwenkring "SOLA FIDE"

Maandag 25 oktober, hopen we weer bij elkaar te komen voor de 3^e Bijbelstudie, met als thema: "WEER DROMEN VAN NIEUW KONINGSCHAP?"

De schriftlezing is deze keer uit 2 Samuel 7:1-17. We lezen hier dat God nieuwe aardse (onder)koningen geeft. En dat één van hen, koning David, God wil vereren door voor Hem een huis te bouwen. Maar God keert de rollen om, Hij zal een huis voor David bouwen: een eeuwig koningshuis. Hiermee bouwt God Zijn Koninkrijk door Zijn Zoon! In het verbond met koning David belooft God zelfs een nieuw, eeuwig koningschap en een nieuwe troonzaal: de tempel. Hier raakt de hemel de aarde. Hier is een prachtige lijn te zien naar het Nieuwe Testament. Want Jezus heeft zichzelf ook als de Tempel gezien.

Door Koning Jezus is er nu geen stenen tempel meer nodig.

In het nieuwe verbond mogen we Koning Jezus én ook Zijn Gemeente voorgoed zien als de Tempel/ de Troonzaal van Gods heerlijkheid. Daarom is voor ons het gaan naar de Gemeente zo belangrijk!

We hopen op een gezegend samen zijn, sámen in de naam van Jezus!

Zijn er vrouwen die een keer naar de Vrouwenkring willen komen, aarzel niet, van harte welkom! Aanvang 19.30 uur in De Morgenster.

Reformatieherdenking in de Dorpskerk te Ouddorp

Wat heeft de reformatie ons te zeggen Anno Domini 2021?

Door alle eeuwen heen hebben mensen gezocht naar houvast. Naar een veilige haven, waar toevlucht genomen en rust gevonden wordt. Waar vindt u die?

Ook Luther (1483-1546) zocht daarnaar, maar door de werken en de vele opgelegde plichten werd het doel niet bereikt en gaf het ook geen rust en vrede in het hart. Tijdens die zoektocht naar het doel van het leven en het "behoud" van de mens, herontdekte hij, nu ruim vijf eeuwen geleden, en met en na hem ook verschillende reformatoren de eenvoud van de genade dat alleen Jezus Christus de weg de waarheid en het leven is.

Het gaat hier niet om de mens, maar wat heeft God voor de mens gedaan en in deze afhankelijkheid kunnen we onze Schepper en Verlosser eren, loven en prijzen.

Die bijzondere ontdekking willen we D.V. zaterdagavond 30 oktober a.s. met de gezamenlijke protestantse kerken op de kop van het eiland herdenken in een Reformatiebijeenkomst, die gehouden zal worden in de Dorpskerk aan de Weststraat te Ouddorp. Aanvang 19:30 uur.

We mogen deze avond vanuit Bijbelsperspectief het antwoord vinden op wat de reformatie ons ook nu nog te zeggen heeft.

Predikanten van Ouddorp, Goedereede en Stellendam zullen aan deze avond meewerken, er is een overdenking (meditatie) en een declamatie, we mogen zingen en luisteren naar een samengesteld gelegenheidskoor.

Ook het bekende Lutherlied zal niet ontbreken Bij de uitgang is er een collecte voor de Stichting "In de rechte straat". U bent van harte welkom.

Activiteitencommissie

Opbrengst visactie met terras

Zaterdag 11 september verkochten we kibbeling en tong. Ook was er een terras en drinken/eten te krijgen en verkochten we chocolade. De opbrengst van de markt was €955. Er werd afgelopen maand ook chocolade aan huis verkocht voor in totaal €52,10. Samen was de opbrengst van acties in september €1.007,10. We zijn dankbaar voor dit mooie bedrag en willen iedereen die hieraan een steentje heeft bijgedragen hartelijk bedanken.

Mini-herfstmarkt

Op zaterdag 16 oktober willen we van 10.00 tot 14.00 uur een kleine herfstmarkt houden bij de kerk. We verkopen die dag onder andere 2e hands kleding, groente en fruit, kaas, boter en eieren en honing. Verder verkopen we sieraden en is er een koffie/theekraam met lekkere (warme) broodjes.

Voor deze dag zoeken we vrijwilligers om ons te helpen. In verband met het opzetten vragen we of het mogelijk is om 9 uur al aanwezig te zijn. Uiteraard moeten we aan het eind ook weer opruimen, maar vele handen maken licht werk. Als u wilt helpen, kunt u contact opnemen met één van de activiteiten commissieleden. Met een paar uur hulp zijn we ook heel blij!

Wandelpuzzeltocht herfstvakantie

Ook dit jaar hebben we weer een wandelpuzzeltocht gemaakt. Hij kan op 16 oktober op de markt gekocht worden voor €2,50. U kunt de puzzeltocht ook bestellen via Daniëlle Quist (06-23464879) of door te mailen naar activiteitencommissie@hervormdoudorp.nl. Om kans te maken op een van de leuke prijzen, moet de tocht uiterlijk 30 oktober ingeleverd worden.

Verdere plannen

Op de vergadering van 20 september jl. hebben we nog een paar acties bedacht voor de rest van dit jaar. In november hopen we een bestelactie te doen met stoofappels- en peren en heerlijke gebakjes. Half december hopen we weer de kerstpostactie te doen waar ook diverse producten gekocht kunnen worden en 31 december hopen we, als het lukt, weer de oliebollenactie te houden.

Tweedehands spullen

Bij Jouw Marktkraam houdt een aantal ijverige vrijwilligers een leuke kraam bij en de opbrengst is 100% voor de kerk! Ga snel langs bij kraam 337 en sla je slag! Leuk weetje: de kraam wordt elke keer bijgevuld met leuke spulletjes, dus loop regelmatig even binnen.

Ledenadministratie

Verjaardagen

Verjaardagen van gemeenteleden van 70 jaar en ouder zullen vermeld worden met naam en adres. Indien u hier geen prijs op stelt dit graag minimaal 4 weken van tevoren melden bij de scribe C. van Huizen.

- 1 oktober ~ 75 jaar, Mevr. Sj. van Damme Rustburg 3, 3253VK.
- 4 oktober ~ 83 jaar, Mevr. N.M. Padmos – Mierop Oosterweg 9, 3253BR.
- 5 oktober ~ 77 jaar, Mevr. W.P. van Venrooij - van Eersel Havenweg 19, 3253XC.
- 7 oktober ~ 90 jaar, Mevr. A. Lobs – Roskam Vliedberglaan 137, 3253VT.
- 8 oktober ~ 71 jaar, Mevr. C.J. Tanis – Tanis Emmaweg 28, 3253BD.
- 9 okt. ~ 91 jaar, Mevr. K. Mastenbroek - van der Veer Vliedberglaan 104, 3253VT.
- 15 oktober ~ 86 jaar, Mevr. M. Keyzer – Buyk Koolweg 30, 3253LH.
- 21 okt. ~ 71 jaar, Mevr. M.J. van der Velden – Hoek O. N. wlandseweg 4e, 3253LL.
- 23 oktober ~ 75 jaar, Dhr. P. Maaskant Marijkeweg 32, 3253BP.
- 25 oktober ~ 76 jaar, Mevr. J. Ghijssels – Prins Blauwesteen 6, 3253EM.
- 27 oktober ~ 72 jaar, Dhr. J.M. Bilkes Blauwesteen 8, 3253EM.
- 31 oktober ~ 73 jaar, Dhr. W. van der Klooster Wittestraat 5, 3253XM.

Ingeschreven

Mevr. A.D.C. Brinkman. Mevr. A.S. Busink. Mevr. C. Ros-Elkhuizen. Fam. Visser.
Dhr. J. Philipsen.

Verhuizingen

Mevr. J. Tanis van Maerenseweg 55 naar Geleedstraat 68, 3253 BE.
Mevr. J.A. Moll-Struik van Bremerstraat 25 naar Maanderweg 78b, 6711 NG Ede.

Overleden

Dhr. W. Tanis, Oudenhil 2.

Verantwoording van uw gaven

Over de periode van 1 t/m 30 aug. 2021 is het volgende ontvangen:

Kerkrentmeesterlijk beheer

Kerkrentmeesters	1.959,89
Verbouwing pastorie	2.089,55
Giften per bank	5.390,00
Kerksalans	<u>1.362,00</u>
Totaal Kerkrentmeesterlijk beheer	€ 10.801,44

Waarde ingeleverde collectemunten € 1320,00

Diaconie

GZB	118,00
Gift diaconie	100,00
Diaconie, 1 aug.	355,80
Diaconie, 8 aug.	380,85
GZB zomercollecte, 15 aug.	358,31
GB Studiefonds, 22 aug.	378,70
Kerkelijk Verenigingswerk, 29 aug.	<u>279,30</u>
Totaal diaconie	€ 1.982,06
Kerkrentmeesters en diaconie samen	€ 12.783,50

Kleine Kracht 16^e jaargang

Stand vorige keer	1.130,00
Aan giften	<u>125,00</u>
Totaal	€ 1.255,00

Verjaardagsfonds 2021

Stand vorige keer	487,00
Ontvangen	<u>0,00</u>
Totaal	€ 487,00

Hervormingsdag

Een van de schatten die de hervorming heeft nagelaten, is de leer dat de mens niet zalig wordt door het doen van goed werken. Wij worden alleen zalig uit genade, door de verlossing die in Christus Jezus is. Alle verdiensten zijn ten enenmale uitgesloten. Genade en het eeuwige leven zijn een onverdiende gift van God. Het is een geschenk dat door de Heilige Geest gelegd wordt in de uitgestoken, lege hand van een arme zondaar. Gods genade betekent: diep schuldig, en toch vrijgesproken.

*Een vaste burcht is onze God, een toevlucht voor de Zijnen!
Al drukt het leed, al dreigt het lot, Hij doet zijn hulp verschijnen!
De vijand rukt vast aan met opgestoken vaan;
hij draagt zijn rusting nog
van gruwel en bedrog, maar zal als kaf verdwijnen!*

Voor onze jongeren

Verhuisd

Ben jij weleens verhuisd? Misschien al een paar keer. Misschien nog nooit. Voor de één is verhuizen leuk, voor de ander is het bepaald geen pretje. Na een verandering kan het lang duren, voordat je je weer een beetje thuis voelt. In het Oude Testament wilde God in de tempel wonen, met name in het Heilige der Heilige. Maar in het Nieuwe Testament kwam Jezus naar onze wereld. God wilde nog dichter bij de mensen wonen. Hij wilde in de harten komen. Dat is nu niet bepaald de meest heilige plek die we God kunnen aanbieden. Hoewel we op zondag trouw naar de kerk kunnen gaan. Trouw uit de Bijbel lezen. Trouw ons gebed doen. De Heere wil heel ons hart, „Geeft Mij uw hart". Niet aan de satan, niet aan de wereld met al zijn gevele, maar aan Mij, Die het alleen toebehoort en het hart alleen kan zaligen. Ik had je heerlijk geschapen. Je bent Mijn schepsel, Mijn eigendom. Maar je bent van Mij weggegaan in de zondeval. Maar desniettemin wil Ik je verlossen door Mijn Zoon. Dan kunnen we eeuwig thuis zijn bij God. Want ons aards huis (ons leven) verdwijnt, maar bij God hebben we een eeuwig huis, een eeuwig thuis.

Puzzel

Een puzzel over de bruiloft te Kana. Welke woorden kun je maken van de letters die overblijven?

beginsel – geloofden – moeder – bewaard –
genood – scheidt –
broeders – geopenbaard – stenen – bruidegom –
geproefd – tekenen – bruiloft – goeden –
ure – dag – heerlijkheid –
vrouw – derde – hofmeester – vult – dienaars –
Jezus – water – discipelen – Kana – watervaten –
Galilea – Kapernaüm – wijn – gedronken –
metreten – zes – geen – minderen – zet.

b	h	e	g	t	g	e	o	p	e	n	b	a	a	r	d	
r	h	e	e	r	l	i	j	k	h	e	i	d	e	s	e	w
u	r	s	n	l	e	s	n	i	g	e	b	b	r	t	a	
i	w	u	o	r	v	j	g	a	l	i	l	e	a	n	t	
l	a	h	o	f	m	e	e	s	t	e	r	w	a	e	e	
o	t	e	d	w	o	z	e	t	t	n	d	a	n	k	r	
f	e	e	e	m	r	u	v	e	a	m	v	a	e	n	v	
t	r	n	r	o	j	s	k	e	o	u	z	r	i	o	a	
m	i	n	d	e	r	e	n	g	l	g	a	d	d	r	t	
s	g	w	e	d	n	m	e	t	r	e	t	e	n	d	e	
c	o	i	j	z	e	s	d	i	s	c	i	p	e	l	e	n
h	e	n	n	r	i	n	e	d	f	o	o	l	e	g	a	
e	d	u	s	u	r	e	g	e	p	r	o	e	f	d	n	
p	e	b	r	o	e	d	e	r	s	t	e	n	e	n	a	
t	n	b	g	e	e	n	m	u	a	n	r	e	p	a	k	

Oplossing: _____

De oplossing mag je inleveren bij: Jeannet Meijer Zeebrekersweg 8 3253 VS Oudorp. Of via E-mail: jeannetmeijer@hotmail.com

Oproep nieuwe comit lid / vrijwilliger Woord & Daad G-O



U kent vast wel de stichting Woord en Daad! Namens het eilandelijke comit  willen we heel graag een contactadres en of medewerker/ster weer in Ouddorp begroeten.

Woord & Daad Goeree-Overflakkee zoekt een comit lid en/of vrijwilliger in Ouddorp. Dit gaat voornamelijk om het begeleiden van de 2 grote acties, de oliebollen-verkoop in het najaar en krentenbrodenverkoop in het voorjaar, die eilandbreed worden ingezet, zodat we deze ook in Ouddorp verder kunnen blijven uitvoeren.

Heeft u hart waar Woord en Daad voor staat, en wilt u ook dat dit werk door blijft gaan, waarmee anderen ver weg en dichtbij worden geholpen? Neem dan contact op met Peter van Brussel: 0187-482104. Heeft u hier vragen over? Bel hem gerust. E-mailen mag ook natuurlijk: pvbrussel@solcon.nl of vankoppen@solcon.nl (0612219759)

U kunt ook een kijkje nemen op <https://www.woordendaad.nl/> onder het kopje; Winkels, comit s en verkooppunten, voor meer informatie.

=====

Beluister de GZB-podcast 'Deel je leven' - nieuwe serie

GZB wil graag de verhalen delen van de zendingswerkers. Daarom hebben we een tweede podcastserie gemaakt met verhalen over leven in een andere cultuur.

Luister mee!

In deze podcastserie nemen de zendingswerkers u mee in hun leven in een andere cultuur. Reinald Molenaar spreekt met hen over hoe ze hun leven delen met de mensen om hen heen, over de invloed van multiculturele verschillen op hun persoonlijke leven en over de veelkleurigheid van de wereldkerk. Kortom, u krijgt een inkijkje in hun het leven.

Deel je leven

Bent u benieuwd naar de verhalen van de zendingswerkers in de verschillende werelddelen? In totaal delen we de verhalen van tien GZB-zendingswerkers. Ga naar de website <https://www.gzb.nl/doe-mee/luister-mee> Klik op de na(a)m(en) van de zendings-werkers en download hun podcast.

De podcastserie is ook te vinden op Spotify, Apple Play en Google Play onder de naam 'Deel je leven' of 'GZB'. **Veel luisterplezier!**

Podcastserie 2:

- [Heleen van den Berg uit Libanon](#)

'Misschien moet het wel door dit lijden heen'

Heleen van den Berg houdt zo veel van Libanon dat de pijn van het land h ar pijn is geworden. Toch heeft ze hoge verwachtingen: 'God heeft dit land niet losgelaten, Hij is nog niet aan het einde van Zijn plan, dus er staan nog grote dingen te gebeuren.' Met haar vriend Wasim ervaart ze een sterke roeping voor Libanon. In deze aflevering vertelt Heleen over haar leven als GZB-zendingswerker in Libanon.

- [Adr  Lichtendonk uit Bosni  en Herzegovina](#)

'Het leven delen? Ik weet niet of we daaraan toekomen'

Adr  Lichtendonk vertrok in de zomer van 2019 met zijn vrouw Marja naar Bosni  en Herzegovina. In deze aflevering vertelt hij hoe hij zijn weg vond in een nieuwe cultuur. Adr  heeft geleerd om zichzelf op de tong te bijten en niet meteen adviezen te geven. 'Wij hebben een plek te veroveren in de harten van mensen, en dat vraagt een houding van: 'Zeg het maar...' Dat is niet gemakkelijk, maar daar ben ik wel alert op.'

- [Jeanette de Groot uit Zuid-Soedan](#)

'Al mijn 'ja maars' werden me uit handen geslagen'

Werken en leven in Zuid-Sudan? Jeannette de Groot moest er niet aan denken. "Laat dat maar aan jonge mensen over, die het avontuur willen opzoeken," zei ze tegen haar man Peter. Toch vertrok ze drie jaar geleden naar deze regio. "Al mijn 'ja maars' werden me uit handen geslagen," vertelt ze. Hoe precies? Dat hoor je in deze aflevering.

- [Laurens-Jan Vogelaar uit Indonesi ](#)

'De islam is d  uitdaging voor de wereldkerk'

Met deze uitspraak begint Laurens Jan Vogelaar deze aflevering van de GZB-podcast 'Deel je leven'. De zendingswerker in Indonesi  vraagt zich af hoe wij onze roeping richting de islam concreet kunnen maken. En hoe houd je vast aan je ideaal om te leren van de wereldkerk als je ook ruzie en gedoe tegen het lijf loopt?

- [Joanne Folmer uit Congo \(NIEUW\)](#)

'Ik begrijp nu waarom mensen nooit iets bewaren voor later'

Joanne Folmer en haar man Willem werken beiden als arts in Congo, een land dat al jarenlang wordt geteisterd door geweld. Zelf moesten ze ook vluchten vanwege dreigend gevaar. Joanne vindt het moeilijk om voor vrede te bidden, vertelt ze in deze aflevering. Hoe houdt ze hoop in een gebroken wereld?



GZB-dagboek 'Een handvol koren' 2022
Een dagboek voor jong en oud!

Zendings- en thuisfrontcommissies zijn erg belangrijk bij de verkoop van het GZB-dagboekje 'Een handvol koren'. Door uw inzet worden er jaarlijks zo'n 39.000 (ca. € 253.000,-) boekjes verkocht. En daar zijn we erg blij mee! Want we bieden niet alleen een mooi dagboekje, maar de verkoop vormt ook een belangrijke bron van inkomsten voor het werk van de GZB.

De kosten om het boekje te produceren zijn gestegen. Dit is de reden dat de prijs van het boekje voor 2022 iets hoger is dan de afgelopen jaren:

€ 12,95.

U kunt het dagboekje bestellen bij de fam. Kleine Broekweg 2 Ouddorp telf. 0187 683533 of via Email: reinderkleine@hetnet.nl



Kerkdiensten

Zondag 10 oktober 2021

9:30 uur: ds. H.J. van der Veen, Sliedrecht
18:00 uur: ds. C. van de Worp, 't Harde
Collecte: 1^e Diaconie. 2^e Kerkrentmeesters. 3^e Bijdrage onderhoudskosten.

Woensdag 13 oktober -Bijbellezing

19:30 uur: prop. H. de Mots, Ridderkerk
Collecte: 1^e GZB. 2^e Kerkrentmeesters.

Zondag 17 oktober 2021

9:30 uur: dhr. T.R. Rietveld, Ridderkerk
18:00 uur: ds. L.M. Jongejan, Ede
Collecte: 1^e Project 10 27 Peru. 2^e Kerkrentmeesters. 3^e Onderhoudskosten.

Zondag 24 oktober 2021

9:30 uur: ds. R.A. Grisnigt, 's-Gravenpolder
18:00 uur: ds. B. de Borst, Den Bommel
Collecte: 1^e Diaconie. 2^e Kerkrentmeesters. 3^e Bijdrage onderhoudskosten.

Woensdag 27 oktober 2021

14:30 uur: ds. G.R. Mauritz, Randwijk *Bevestigingsdienst ds. M.C. Schreur*
19:00 uur: ds. M.C. Schreur *Intrededienst*
Collecte: Kerk

Zondag 31 oktober 2021

9:30 uur: ds. M.C. Schreur
18:00 uur: ds. M.C. Schreur
Collecte: 1^e Kerkelijk verenigingswerk. 2^e Kerkrentmeesters. 3^e Onderhoudskosten.

Woensdag 3 november 2021 -Dankdag voor gewas en arbeid

14:30 uur: ds. M.C. Schreur
19:00 uur: ds. M.C. Schreur
Collecte: 1^e Diaconie. 2^e Kerkrentmeesters.

Zondag 7 november 2021

9:30 uur: ds. M.C. Stehouwer, Wijngaarden
18:00 uur: ds. M.C. Schreur
Collecte: 1^e Diaconie 2^e Kerkrentmeesters. 3^e Onderhoudskosten.

Oppasschema oktober

10 oktober Kim – Myrthe
17 oktober Rianne – Rebecca
24 oktober Mathilde – Emma
31 oktober Willianne – Imke
3 november Kim (dankdag)
7 november Nelie – Femke

H E R F S T M A R K T

BOTER, KAAS & EIEREN

ook lekkere honing!



GROENTE & FRUIT

vers van de groenteboer



KLEDING

tweedehands



KOFFIE &
IETS ERBIJ

ZATERDAG
16 okt

10.00 – 14.00u

DORPSKERK OUDDORP