

# Hervormde gemeente Ouddorp



Postadres: Weststraat 2 3253 AR Ouddorp

Aanvang diensten Dorpskerk: 9.30 uur en 18.00 uur

Website: [www.hervormdoudorp.nl](http://www.hervormdoudorp.nl)

Kerkdiensten beluisteren: [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl)

Kerkrentmeesterlijk beheer: IBAN: NL87 RABO 0341 6707 07

Diaconie: IBAN: NL65 RABO 0341 6707 15

Activiteitencommissie: IBAN: NL18 RABO 0146 3826 25

[activiteitencommissie@hervormdoudorp.nl](mailto:activiteitencommissie@hervormdoudorp.nl)

## Nieuwsbrief *Kleine Kracht*, oktober 2022

17<sup>e</sup> jaargang no 12

Volgende nieuwsbrief 3 november 2022.

### Overdenking

#### Belijdenis doen...

Wat vrucht dan had gij toen van die dingen, waarover gij u nu schaamt? (*n.a.v. Romeinen 6:21 e.a.*)

Naar aanleiding van het zesde hoofdstuk van Romeinen, proberen we het volgende gesprek voor te stellen. (mede ook naar aanleiding van vers 15)

Vragensteller: 'Zeg, hoe lang wil je nog doorgaan met het leven dat je geleefd hebt? Je hebt nog geen belijdenis gedaan, terwijl je wat je leeftijd betreft dat zou mogen doen. Je bent immers (al lang) 18 (geweest).

Hoe lang wil je nog doorgaan met zondigen, en door leven met de gedachte: Laat me met rust, ik leef voor mezelf, binnen de kerk of buiten de kerk, en ik vind het prima zo?'

Jouw antwoord: 'Ik leef trouw mee, bezoek/bekijk de kerkdiensten van de gemeente, alleen ik doe geen belijdenis. Nou, wat geeft dat? Je kunt toch evengoed wel in de hemel komen, ook al heb je geen belijdenis gedaan? En ik ken genoeg mensen die dat wel gedaan hebben, bij wie ik mijn vraagtekens heb over hun zogenaamd geestelijk leven. Dus met mij valt het nog wel mee.'

Vragensteller: Maar zou je Zijn Naam dan niet willen belijden? Verlang je er niet naar om de dood van de Heere Jezus te gedenken bij het avondmaal? Het is in vroeger dagen toch niet voor niks ingesteld dat je eerst belijdenis moet doen, voordat je aan het avondmaal gaat?'

Jouw antwoord: 'Nee, ik moet er niet aan denken. Die avondmaalszondagen geven alleen maar spanning, en dan erbij, ze duren ook nog eens veel te lang. Op die zondagen ga ik dus wel ergens anders kerken of kijken.'

Vragensteller: 'Maar is het belijden van Zijn Naam dan niet tot eer van Hem Die ons geschapen heeft en tot op de dag van vandaag ons leven in stand houdt?'

Jouw antwoord: 'Dat kan best zijn, maar ik kan er toch ook niks aan doen als ik het gevoel heb nog niet aan belijdenis toe te zijn?'

Vragensteller: 'Aha, dat is een verduidelijkende reactie. Als ik het goed begrijp moet God iets doen bij jou en omdat Hij dat nog niet gedaan heeft, hoef jij en mag jij dus nog geen belijdenis doen en al helemaal niet aan het avondmaal?!'

Jouw antwoord: 'Eh... ja... het klinkt inderdaad vreemd, maar zo zie ik het wel ja..'

Vragensteller: 'Dat klinkt inderdaad vreemd en zelfs on-Bijbels, want op deze manier is het feitelijk Gods 'schuld' dat je geestelijk nog niet toe bent aan het geven van je ja-woord?'

Kun je een Bijbeltekst of gedeelte noemen waaruit blijkt dat een mens moet wachten op Gods ingrijpen in ons leven, alsof Zijn roepstemmen en waarschuwingen niet genoeg zouden zijn?'

Jouw antwoord: 'Nee, dat zou ik zo niet weten, ik heb toch geen theologie gestudeerd. Ik ken die Bijbel echt niet uit mijn hoofd...'

Vragensteller: 'Een andere vraag: Wat levert een leven zonder Zijn Naam te belijden je op?'

Jouw antwoord: 'Nou dat is nogal makkelijk: als je belijdenis gaat doen, dan wordt er op eens van alles van je verwacht en dan mag ik allerlei dingen niet meer doen die ik nu wel doe en gedaan heb.'

Vragensteller: 'En wat is dan het voordeel en het nut van die dingen die je doet?'

Jouw antwoord: 'Gewoon, het leven zonder God is niet zo ingewikkeld en je mag veel meer..'

Vragensteller: 'Maar zijn die dingen ook goed en zul je er met vreugde en vrede aan terug denken bij je sterven en het verschijnen voor de rechterstoel van de Heere Jezus bij het oordeel?'

Jouw antwoord: 'Nee, natuurlijk niet, dat is nogal logisch, maar daar denk ik dus ook niet aan.'

Vragensteller: 'Dus als ik het goed begrijp leef je alsof God nergens beloofd heeft dat als je Hem zoekt, je Hem zult vinden en als je bidt, je ook zult ontvangen, en als je klopt, er zal worden opengedaan? (Mattheus 7:7e.v.)'

Jouw antwoord: 'Ja, eigenlijk wel.'

Vragensteller: 'Je wilt dus doorgaan op het pad naar de ondergang, terwijl de Heere Jezus je toeroept: Bekeer je en geloof het Evangelie! (Markus 1:15) Je wilt dus doorleven zonder God, terwijl Hij alles heeft gegeven en gedaan om ons te kunnen verzoenen (2 Korinthe 5:11,14 en 19-21)'

Jouw antwoord: 'Eh ja...'

Vragensteller: 'Je wilt dus ècht zo doorleven, terwijl je niet weet wanneer je sterft, en beseft dat je zonder bekering verloren gaat?' Heel concreet: je kiest voor een kort leven van plezier en genot met een eeuwige hel als beloning, in plaats van Iemand te geloven en te dienen Die Zijn eigen bloed gaf om je te redden om voor eeuwig in de hemel te zijn bij Hem?'

Wat is dan jouw antwoord?

En wat is uw antwoord, die nu denkt: 'ja maar zo onverschillig leef ik niet; ik denk echt wel na over het leven en over God en de Bijbel...'

Maar moet de Heere nog meer doen aan Zijn wijngaard om u te bewegen tot geloof en belijdenis? Waar wacht u nog op?'

U/jij zegt: Ach, ik weet het niet, maar zo zwart wit als u het hier allemaal zegt, is het volgens mij echt niet.

U wandelt op de weg tussen de brede en de smalle weg?

Er is geen derde weg.. dus daarom: Kom, geef de Heere de hand, ja geef Hem al jou en uw zonden, al je twijfel, je ongelof, je angst, je pijn, je verslaving, je verleden, je heden en je toekomst!

Er is geen betere Koning om te dienen, ja om door Hem gediend te worden!

Roept het uit: 'Jezus, gij Zone Davids, ontferm U mijner' en Hij zal je horen!

*Ouddorp, ds. M.C. Schreur*

## Uit de pastorie

### Mee leven

Mevr. M.A. (Miep) Santifort - Joppe (Staakweg 22, 3247BV, Dirksland) is onlangs gevallen in huis en heeft haar heup gebroken. De laatste maanden en weken is het er niet eenvoudiger op geworden in haar leven. Toch mag er ook dankbaarheid zijn dat er een heup-operatie heeft plaatsgevonden, want dat is tegenwoordig niet meer zo vanzelfsprekend als je op hoge leeftijd bent gekomen. Spoedig na de operatie mocht ze het ziekenhuis Bethesda in Dirksland weer verlaten. Thans verblijft ze in Nieuw Rijsenburgh. David zingt: "Ik zal U hartelijk liefhebben, HEERE, mijn Sterkte! De HEERE is mijn Steenrots, en mijn Burg, en mijn Uithelper; mijn God, mijn Rots, op Welken ik betrouw; mijn Schild, en de Hoorn mijns heils, mijn Hoog Vertrek." Psalm 18:2,3. Zie op de grote Davidszoon en zing dit mee!

Mw. Anneke Kroon-Lont (Dorpsweg 24, 3253 AH-Ouddorp) moet op 9 oktober weer voor een algehele scan om te zien hoe het staat met de ontwikkeling van de kwaadaardige cellen. Het laatste onderzoek i.v.m. de infectie leverde een goede uitslag op, maar zo'n scan is altijd spannender. Op 12 oktober hoort ze de uitslag. Opnieuw wensen we haar Gods zegen en nabijheid toe!

We blijven ook denken aan mevr. M.J. (Margo) Leeflang (Hazersweg 6, 3253 XG-Ouddorp) die enige tijd geleden in huis was gevallen. Het lopen was al moeilijker geworden, maar met enkele kneuzingen wordt het lopen er niet makkelijk op. We wensen haar sterkte en hopen dat ze de komende tijd steeds verder mag herstellen.

Verder zijn we dankbaar dat het onderzoek (een gastroscopie) bij dhr. Maart Tanis (Preekhillaan 6, 3253 VJ - Ouddorp) ook goed is verlopen. Er werd wel een klein plekje gevonden met cellen die weggehaald moeten worden. Op 3 oktober volgt dan nog een nader onderzoek en wellicht ook nog een behandeling. Zie op de overste Leidsman en Voleinder des geloofs!

We leven mee met het echtpaar Venneman (Diependorst 26, 3253 VB- Ouddorp) omdat mevrouw Venneman kort geleden naar het ziekenhuis moest voor onderzoeken. Het zal de komende dagen een spannende tijd worden, vanwege het afwachten van wat er komen gaat. Van harte Gods nabijheid gewenst.

De Heere regeert, laat Hem besturen waken, 't is wijsheid wat Hij doet.

Lucas Meuleman (de zoon van onze organist Jan Meuleman en zijn vrouw Arieke, Nieuweweg 10, 3251 AT-Stellendam) moest vanwege benauwdheid in het ziekenhuis worden opgenomen om extra zuurstof

toegediend te krijgen. Jan & Arieke zijn blij en dankbaar dat Lucas inmiddels weer thuis is. Het zal zeker niet meevallen om je twee jarige zoontje zo te zien liggen in het ziekenhuis. Wat een opluchting om zo'n knaapje weer thuis in zijn eigen bedje te zien! Van harte Gods zegen gewenst, ook met de laatste loodjes van de zwangerschap!

Dhr. W. (Wim) van den Andel (Jonkerstee 22, 3253 CE - Ouddorp) kreeg onlangs heel heftige uitslag en jeuk en felle pijn aan beide benen. In het ziekenhuis hebben ze het onderzocht en de benen zijn nu ingezwachteld. Op 10 oktober moet hij weer naar Bethesda in Dirksland en gaan ze onderzoeken of er verdere behandeling nodig is. Van harte beterschap gewenst en in alles wat ons bezorgd kan doen zijn is het recept: drie maal daags het laatste gedeelte van Mattheüs 6 (van de Bergrede).

### **Geboren**

Het gezin van Erik & Kim de Jong (Marijkeweg 26, 3253 BP - Ouddorp) werd verblijd met de geboorte van zoon Luuk! Op het kaartje stond vermeld:

*"Als ik dit wonder vaten wil, dan wordt mijn hart van eerbied stil.  
Als ik jou zie klein en teer,  
kan ik slechts fluisteren: Dank U Heer."*

De kleine Luuk weegt 4000 gram, werd geboren om 10.12 uur op 15 september 2022. Wat een vreugde voor Erik en Kim, en hun zoontje Stefan, die nu er nu een klein broertje bij heeft. We wensen hen van harte Gods zegen toe bij de opvoeding en we hopen dat ze mogen gaan in de geestelijke sporen van hun naamgenoten: Stefanus en Lukas.

### **Afgelopen zondag en komende zondag...**

Zondagochtend 25 sept. was proponent F. Visser bereid om de dienst voor mij waar te nemen, omdat ik helaas een dubbele afspraak had. Ik bleek in Wouterswoude te moeten zijn. Een goede zondag aldaar gehad (en na afloop nog even wezen buurten bij ds. K.H. Bogerd). Dat u de preek van 's morgens ter harte mag nemen over de diagnose, de oplossing en het herstel, maar ook van 's avonds over het reukwerk van ons gebed en onze levenswandel.

Zondagochtend 2 oktober hoopt mijn broer uit Azië te komen preken. Hij is nog met verlof en ik kon hem nog net een keer in Ouddorp krijgen voor een preekbeurt. In het blad van Bonisa kunt u meer lezen over het werk in het Verre Oosten, het land waar ook uw oud-predikant mocht wonen en werken. Per abuis is afgekondigd dat ik in beide diensten zou voorgaan, maar dat is dus niet zo.

Tja, er zijn nog al eens wat wijzigingen geweest de afgelopen tijd; omdat in dit afgelopen jaar de preekroosters van Harskamp en Ouddorp op elkaar moesten worden afgestemd. Komend kalenderjaar zal er hopelijk wat meer gestadigheid zijn in het preekrooster.

### **Welkom in onze gemeente**

Jan en Inge van der Bok (Emmaweg 10, 3253 BD - Ouddorp) en Maarten en Marlies Schollaart (Oosterweg 53, 3253 BS - Ouddorp) heten we welkom in onze gemeente. Al langere tijd bekenden, maar nu zijn ze ook officieel ingeschreven. Vertrouw op den HEERE, en doe het goede; bewoon de aarde, en voed u met getrouwigheid. En verlustig u in den HEERE, zo zal Hij u geven de begeerten uws harten. Wentel uw weg op den HEERE, en vertrouw op Hem; Hij zal het maken; Psalm 37: 3-5.

### **Bijbel-leesgroep (BLG)**

U hebt er al iets over kunnen lezen in de vorige uitgave van Kleine Kracht, maar nu dus een uitgebreidere aankondiging en uitleg van deze Bijbel-leesgroep avonden.

- **Wat is de Bijbel-leesgroep (BLG)?**

De BLG is een soort Bijbelkring die als opzet heeft om in vier jaar de Bijbel helemaal te lezen. Op het bijgevoegde schema vindt u wat er voor de desbetreffende avond gelezen dient te worden. Het betreft dus een traject van Deo volente vier seizoenen, met 15 avonden per seizoen. In een reeks van 60 avonden bespreken we dus de al de Bijbelgedeelten die gelezen zijn.



- **Wanneer zijn deze BLG - avonden?**

De eerste avond is op **19 oktober**. (Lees: Genesis 1 t/m 15 + Mattheüs 1 t/m 4). We proberen zoveel mogelijk met de regelmaat van eens per 14 dagen samen te komen op de woensdagen. Het data rooster voor het komende seizoen hopen we op de eerste avond te kunnen geven.

We beginnen om 19.45 uur met koffie / thee en aansluitend starten we de avond.

- **Wat gebeurt er op zo'n avond?**

Vanaf acht uur tot ongeveer 20.45 uur hoop ik (ds.) de hoofdstukken uit het Oude Testament te bespreken. Na de pauze (met een tweede kopje koffie/thee) worden de hoofdstukken van het Nieuwe Testament besproken. Of we de bespreking na de pauze in de grote groep doen, of in kleine groepjes moeten we met elkaar afstemmen. Het is de bedoeling dat niemand zich verplicht/gedwongen voelt om aan de afzonderlijke gespreksgroepjes deel te nemen. Daarom lijkt het me goed om voorlopig eerst te kiezen voor een plenaire bespreking, net zoals bij de Bijbelkring. Op die manier kunnen we ook wennen aan deze nieuwe avonden. De volgende avond doen we het andersom: dan begin ik met de bespreking van de hoofdstukken van het Nieuwe Testament, en gaan we na de pauze plenair met elkaar in gesprek over de hoofdstukken van het Oude Testament. Uiteraard kunt u- kun jij in de pauze de vragen kwijt die je hebt naar aanleiding van de gelezen hoofdstukken. Echter, ik weet natuurlijk ook niet alles, dus sommige vragen kunnen we meenemen naar de volgende avond. En omdat we met elkaar zijn, zou het mooi zijn als we elkaar kunnen aanvullen!

- **Hoeveel moet ik lezen?**

Gemiddeld genomen worden er per 14 dagen 15 tot 20 hoofdstukken gelezen. Dat wil zeggen per dag maximaal anderhalf hoofdstuk. De Bijbel heeft 31.102 verzen, dus gedeeld door 1189 hoofdstukken betekent dit dat er per dag gemiddeld 40 Bijbelverzen gelezen mogen worden. Als u heel rustig hardop leest, dan kost u dat nog geen kwartier! Als u er wat meer tijd voor wilt nemen, dan, kost het u een half uur per dag. Geen tijd...is geen prioriteit, zeggen we dan!

Alstublieft, neem die tijd! Je krijgt er je hele leven geen spijt van.

**Tegenwerpingen:**

- Waarom zou ik de Bijbel niet gewoon in mijn eigen tempo kunnen lezen, in m'n eentje?

Natuurlijk kunt u de Bijbel zelf lezen in uw eigen tempo, maar veel mensen geven aan dat ze er baat bij hebben om daar in gestimuleerd te worden. Het is soms moeilijk om als je dat alleen doet de discipline op te brengen. Daar komt bij dat het heel goed en gezegend kan zijn om te horen wat anderen er door hebben geleerd. Ook leer je van elkaars vragen.

- Ik heb de Bijbel al lang een keer helemaal gelezen, waarom zou ik dat nog een keer doen?

Antwoord: De Bijbel is geen leesboek, maar een LEEF - Boek! Je kunt de Bijbel niet uit hebben. Na Openbaringen 22 volgt Genesis 1...!

**Belijdende leden, en zeker alle Avondmaals-gangers:  
Kom naar deze avonden!  
En als je nog geen belijdenis gedaan hebt?  
Dan nodig ik je / u met nog meer klem!**

**Leesrooster voor de Bijbel Lees Groep (BLG)**

**Seizoen D.V. 2022-2023:**

Oude Testament:

Nieuwe Testament:

1: Genesis 1 – 15	Mattheüs 1 – 4
2: Genesis 16 – 31	Mattheüs 5 – 8
3: Genesis 32 – 46	Mattheüs 9 – 13
4: Gen. 47 – 50, Ex. 1 – 12	Mattheüs 14 – 18
5: Exodus 13 – 27	Mattheüs 19 – 22
6: Ex. 28 – 40, Lev. 1-3	Mattheüs 23 – 26
7: Leviticus 4 – 18	Matth. 27- 28, Rom. 1 – 3
8: Lev. 19– 27, Num. 1– 6	Romeinen 4 – 8
9: Numeri 7 – 20	Romeinen 9 – 11
10: Numeri 21 – 36	Romeinen 12 – 16
11: Deuteronom. 1 – 17	Markus 1 – 4
12: Deuteronom. 18 – 34	Markus 5 – 8
13: Jozua 1 – 15	Markus 9 – 13
14: Joz. 16 – 24, Ri. 1 – 5	Markus 14 – 16
15: Richteren 6 – 21	1 Korinthe 1 – 5

**Ten slotte**

Dat we onze ogen opheffen naar de bergen, (Psalm 121) daar komt onze hulp vandaan en laat ons daarom veel van de Heere vragen en verwachten in het gebed, ook voor onze broeder en collega ds. A.P. Muilwijk en zijn vrouw en kinderen.

De Heere sterke hem en verkwikke zijn ziel. (Psalm 23)

Verder zijn velen zijn getuigen geweest van de indrukwekkende rouwdienst van 'her late majesty' Queen Elizabeth II van het Engelse koningshuis. Wat bijzonder dat die woorden uit Johannes 14:6 misschien wel door 4 miljard mensen zijn gehoord, die tijdens de rouwdienst. Ze was een markant en uniek staatshoofd, die open en eerlijk uitkwam voor haar geloof in God en een toonbeeld was van stabiliteit en toewijding. Moge haar opvolger, koning Charles de III, zijn moeder daarin volgen.

Op 21 september deed de herfst haar intrede. Regen, vallende bladeren, vroeg(er) donker, en de CV ketel een graadje hoger.. Oh nee, toch niet.. want het is crisis. De mensen uit de dertiger jaren van de vorige eeuw, of de mensen van de hongerwinter van 1944 zouden hier wel anders tegenaan gekeken hebben. Toch mogen we niet onderschatten hoeveel mensen gebukt gaan onder zorgen met betrekking tot de toekomst. En daarom: Daarom zijt niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen; want uw hemelse Vader weet, dat gij al deze dingen behoeft. Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze

dingen zullen u toegeworpen worden. Zijt dan niet bezorgd tegen den morgen; want de morgen zal voor het zijne zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn zelfs kwaad. Dat is geen goedkoop antwoord, maar leert ons om verantwoordelijkheid en vertrouwen in het juiste perspectief te zien. De Heere zal voorzien!

Ds. M.C. Schreur

## Agenda, *Deo Volente*

### Zondagsschool



Op zondagochtend 25 september is de zondagsschool weer begonnen. We mochten maar liefst 30(!) kinderen welkom heten. Om stil van te worden. Maar vooral: om dankbaar voor te zijn! De komende weken gaan we luisteren naar de Bijbelverhalen over Elia en Elisa, profeten van de Heere God.

Zaterdagmiddag 24 september jl. was de startmiddag van de zondagsschool.



Met 25 kinderen gingen we naar AdventureDome in Hellevoetsluis. De kinderen hebben daar naar hartenlust gespeeld. En wat was het heerlijk om aan het eind van de middag en moe van het spelen ... patat te eten! We kijken terug op een geslaagde middag.

### **In dit nieuwe Zondagsschoolseizoen sparen we voor de actie: 'Zaaien in de zomer'.**

De zomervakantie voor kinderen in Oost-Europa duurt drie maanden. Veel kinderen gaan nooit op vakantie omdat er geen geld voor is. Hele dagen hangen ze thuis rond en doen ze niets. Voor kinderen in Oost-Europa is de zomervakantie dan ook geen leuke periode. De kinderevangelisatiekampen zijn daarom een welkome invulling van de vakantie. Met de opbrengst van de nieuwe spaaractie helpen we stichting Hulp Oost-Europa om kinderevangelisatiekampen mogelijk te maken en arme kinderen een onvergetelijke week te bezorgen.

### **Vrouwenkring "Sola Fide"**

Op 10 oktober hopen we weer samen te komen en ons in Bijbelstudie 3 te verdiepen. Het thema is: "Een neergebogen ziel" naar aanleiding van psalm 43. Psalm 42 en 43 vormen 1 psalm. In deze psalm spreekt de dichter zijn verlangen uit naar de nabijheid van de HEERE. Hij spreekt de hoop uit dat de HEERE hem zal verlossen en hij weer in Zijn nabijheid mag komen. Deze ziel is neergebogen, omdat hem groot onrecht wordt aangedaan door mensen zonder goedheid en liefde. Verderop in de psalm wordt de neergebogen ziel een verlangende ziel. Verlangend naar God. Een verlangende ziel wordt een biddende ziel, God komt nabij. Zo tilt God mensen er soms al bovenuit zonder dat de omstandigheden (al) veranderen, het onrecht is er nog steeds. Onze gebeden verhoort God soms anders dan we zelf hadden gedacht. Op Zijn tijd en wijze maakt Hij het goed. Je bent in Gods nabijheid en aan Gods Vaderhart als je, na klacht en gebed vrolijk mag



belijden: "Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God!" Zo mag je op God hopen, omwille van onze Heere Jezus Christus. Dan word je boven je neergebogen zijn uitgetild. Dan kom je tot je bestemming, tot je hoogste doel: God verheerlijken en je eeuwig in Hem verheugen! Aanvang 19.30 uur.

### **WELKOM op de catechisaties!**

Op **dinsdagavond 4 oktober** gaan we weer beginnen.

Wie verwachten we en wanneer?

Van 18.30 - 19.15 uur: 12 - 15 jarigen

Van 19.15 - 20.00 uur: 16 tot 18+ jarigen.

Van 20.00 - 21.30 uur: Belijdeniscatechese

### **Gebedsmoment**

Het maandelijks gebedsmoment voor oktober zal woensdagavond 26 oktober 19:00 uur gehouden worden in 'de Morgenster'.

### **Kerkkoor**

Beste gemeente leden,

Er werd gevraagd om wat meer informatie te geven over het kerkkoor. U/jij/ jullie hebben ons vast al wel eens gezien en gehoord! Ons kerkkoor o.l.v. Kees Villerius is na een oproep in de Kleine Kracht spontaan ontstaan in de corona periode.

Een naam voor ons koor hebben we niet, maar we mogen met vreugde in ons hart zingen tot Gods eer en Lof!!

We zijn met +/- 20 personen en hebben waardevolle avonden met elkaar.

De grootte van het koor spreekt ons allen aan, niet te groot en ook niet te klein.

Daarom is voor nu besloten om de grote van het koor zo te behouden.

Wat enorm fijn is om enthousiaste leiding te hebben van Kees Villerius, die veel meer uit ons haalt dan we dachten in ons te hebben.

We zijn geen vast koor die elke week of om de week bij elkaar komt.

We bedenken, "het lijkt ons leuk om met de kerst een concert te geven", dan vragen we eerst hoeveel enthousiasme er is van de koorzangers, of de dirigent een gaatje heeft en we vragen aan koster Cor of de kerk beschikbaar is.

Ook nu hebben we bedacht om rond de kerst een mooi en fijn concert te geven.

Zet u/jij alvast in uw agenda: **zaterdag 17 december DV.**

Hopelijk zien we u dan in de kerk, om samen te zingen, te genieten en te bidden tot eer van God.

## **Activiteitencommissie**

### **Terugblik Boerenlanddag**

We kijken terug op een prachtige Boerenlanddag waar we leuke en lekkere dingen konden verkopen en een gezellig terras opgezet hebben. De opbrengst van die dag was € 1112,79. We willen iedereen die ons geholpen heeft op deze dag weer heel hartelijk bedanken!

### **Kerstkaarten / Wenskaarten**

Eerder op de markten waren al leuke wenskaarten te koop en nu hebben we ook kerstkaarten in ons assortiment. We hebben bijvoorbeeld losse kerstkaarten voor € 0,50 per stuk, maar ook pakjes van 10 kaarten variërend in prijs van € 2,00 tot € 3,00 per pakje. Wilt u kerstkaarten of wenskaarten kopen dan kan dit elke donderdagochtend tussen 8.30uur en 11.00uur in de Morgenster (graag met contant geld). Bent u niet in de gelegenheid om langs te komen, neem dan contact op met Anne via 0187-683280 om een afspraak te maken om langs te komen of dat wij bij u langs kunnen komen. Een kleine greep uit het assortiment is te vinden op de collage.

### **Versterking gezocht**

Met het aanstaande vertrek van Jan en Alette in zicht zijn we weer op zoek naar nieuwe leden voor onze commissie! Lijkt het u/je leuk om ons te komen versterken en mee te helpen met het bedenken en organiseren van acties laat het dan weten bij Rianne, Anne, Marlies of Daniëlle. Samen zoeken we acties die we leuk vinden, verdelen de taken en kijken naar ieders wens en tijd op dat moment. Vele handen maken licht werk!

## **Kerkrentmeesters**

### **Begroting 2023**

De begroting 2023 van de kerkrentmeesters ligt voor de leden van de gemeente vanaf 10 oktober 2022 gedurende een week bij de scriba ter inzage. Alle leden kunnen tot en met 20 oktober 2022 hun mening schriftelijk kenbaar maken. Voor het inzien van de begroting, vragen wij u om telefonisch contact op te nemen met de scriba voor het maken van een afspraak. De verkorte versie van de begroting treft u hier onder aan. Deze begroting is gebaseerd op de vervulling van de predikantsplaats voor 80%. Binnen de begroting springt met name de energiekosten er erg uit. De gemeente participeert in het inkoopcollectief "Energie voor Kerken". Dit collectief heeft een prijswaarschuwing afgegeven voor 2023 waardoor de energielast van ca. € 8.000 naar € ca. 33.000 zal stijgen. Verder wordt er ca € 5.000 minder subsidie

verwacht dan dit jaar wordt verkregen. Op het gebied van de energie worden er stappen ondernomen om te komen tot meer verduurzaming in het kerkgebouw. Van Rijkswege worden daar ook subsidies voor beschikbaar gesteld. In de meerjarenonderhoudsplanning is opgenomen, dat er o.a. werkzaamheden worden verricht aan het buitenschilderwerk, muur- pleister en straatwerk alsmede aan de daken met de goten. Ook het onderhoud aan de verlichting met het aanbrengen van spaarlampen staat op programma. Totaal een last van ca. € 37.000, die via de onderhoudsvoorziening op de balans afgewikkeld wordt.

Begroting 2023 College van Kerkrentmeesters	Begroting	Begroting	Rekening
Opbrengsten en Baten	jr 2023	jr 2022	jr 2021
Opbrengsten onroerende zaken	€ 13.236,00	€ 13.257,00	€ 4.753,27
Opbrengsten uit rente en dividenden	€ 240,00	€ 50,00	€ 340,12
Opbrengsten levend geld	€ 121.050,00	€ 117.730,00	€ 113.150,89
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	€ 7.675,00	€ 12.775,00	€ 4.475,00
<b>Totaal baten</b>	<b>€ 142.201,00</b>	<b>€ 143.812,00</b>	<b>€ 122.719,28</b>
uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	€ 64.482,00	€ 26.449,00	€ 37.478,15
Kosten overige eigendommen en inventarissen	€ 507,00	€ 500,00	€ 165,25
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	€ 6.000,00	€ 8.500,00	€ 6.000,00
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	€ 87.758,00	€ 87.007,00	€ 66.764,14
Lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	€ 1.522,00	€ 1.500,00	€ 2.395,53
Verplichtingen/bijdragen un andere organen	€ 5.848,00	€ 5.484,00	€ 5.342,89
Salarissen en vergoedingen	€ 3.950,00	€ 3.281,00	€ -
Kosten beheer, administratie en archief	€ 10.256,00	€ 10.107,00	€ 9.200,93
Rentelasten/bankkosten	€ 780,00	€ 730,00	€ 836,92
<b>Totaal lasten</b>	<b>€ 181.103,00</b>	<b>€ 143.558,00</b>	<b>€ 128.183,81</b>
<b>Saldo baten - lasten</b>	<b>€ -38.902,00</b>	<b>€ 254,00</b>	<b>€ -5.464,53</b>

## STIJGENDE ENERGIE KOSTEN

Geachte Gemeenteleden,

Het zal u niet verbazen dat ook wij als kerk geconfronteerd worden met de enorme prijsstijgingen van de energie kosten. Dat is het geval vanaf 1 januari 2023. Voor onze energie leverantie doen we mee met centrale inkoop voor kerken en met die gegevens is een begroting voor 2023 opgesteld. Afgelopen jaar waren we zeer dankbaar en verheugd dat we nagenoeg kostendekkend zijn (nauwelijks verlies/tekort). Maar voor 2023 betekent deze energie situatie een tekort van ongeveer 25 duizend euro per jaar. Dit is een enorme tegenvaller. Ook realiseren we ons dat we zelf ook geconfronteerd worden met enorme stijging van energie kosten en andere inflatie problemen. Zoals ook wel bij u bekend hebben we de afgelopen jaren al diverse maatregelen genomen om gas en stroom te besparen. Toch zien we ons genoodzaakt en ook onze plicht om nogmaals grondig naar verder maatregelen van besparing gebruik van gas en stroom te kijken, dan wel een verlaging van de kosten te realiseren.

Met dit bericht brengen we u graag op de hoogte van die actie en hopen op uw begrip. Tevens hierbij de oproep om met goede echt realiseerbare oplossingen te komen die wij mogelijk over het hoofd zien.

1. Uitzoeken hoe onze landelijke kerk organisatie hier mee omgaat en daarnaast ook bij de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer (VKB) te rade gaan, want we zullen niet de enige kerk zijn die hier mee worstelt.
2. We zijn voornemens om de **verwarming een paar graden lager** te zetten! Dit is geen leuke maatregel, maar wel waarmee we het meeste kunnen besparen.
3. Van oktober tot en met april wordt er doordeweeks geen gebruik gemaakt van de kerk, bijeenkomsten en dergelijke worden gehouden in de Morgenster (uitzondering kunnen door de kerkenraad worden toegestaan).
4. Uitzoeken of zonnepanelen voldoende rendement kunnen opleveren in ons geval. Eerst wordt gekeken wat we op het platte dak kunnen. Als dat niet rendabel is, dan overwegen we in overleg met de gemeente om ze hoog in de nok van het schuine dak te leggen. Voornamelijk een onzekere maatregel omdat onze grootste probleem in het gas zit.
5. Uitzoeken of een hybride warmte pomp bij de CV een rendabele oplossing is. De slechte isolatie van de kerk en de paar piekmomenten in de week zijn niet ideaal, maar toch zoeken we het uit.
6. Delen van de kerk afdekken/afsluiten met plastic om kleinere inhoud te creëren en tocht op te lossen. Dit wordt niet gezien als een wenselijke situatie.
7. Uitzoeken of speciale folie aan de buitenkant van alle ramen interessant is, dan wel plexiglas als voorzetramen aan de binnenkant aanbrengen ter isolatie van de raampartijen.

8. Hellemans Consultants wordt opdracht gegeven om zo spoedig mogelijk een energie analyse en advies voor onze kerk op te stellen. De kosten voor dit advies worden 50% gesubsidieerd.
  9. De DuMaVa subsidie aanvragen, hierbij kunnen we 30% subsidie krijgen voor de te nemen verduurzamingsmaatregelen.
  10. De tarieven voor externen (niet gemeenteleden) voor het gebruik van kerk en/of Morgenster zullen worden verhoogd met inflatie en gas/stroom indexering.
  11. Overwogen is nog om de kerkdiensten uitsluitend in de Morgenster te gaan houden, maar dat is vooral nog onwenselijk.
  12. Ook is overwogen om over te stappen op een alternatieve verwarmingsbron (infra rood, aardwarmte, houtkachel, etc.), maar hier wachten we eerst het advies van Hellemans voor af.
- Wellicht valt het u op dat we niet om extra geld vragen. Daar hebben we uiteraard wel over gesproken, en we zijn van mening dat die vraag in het verleden al fors tot u is gekomen. Maar vooral om dat al veel mensen geconfronteerd worden met enorme extra kosten lijkt ons dat niet gepast. Desalniettemin zijn er altijd uitzonderingen en zijn er wellicht gemeenteleden of meelevendenden of gasten die wel iets extra's kunnen missen. Van harte is uw bijdrage dan zeer welkom! Bij vragen, opmerkingen of goede ideeën, graag contact opnemen met een van de kerkrentmeesters.

## Ledenadministratie

### Verjaardagen

Verjaardagen van gemeenteleden van 70 jaar en ouder zullen vermeld worden met naam en adres. Indien u hier geen prijs op stelt dit graag minimaal 4 weken van tevoren melden bij de scriba C. van Huizen.

- 1 oktober ~ 76 jaar, Mevr. Sj. van Damme Rustburg 3, 3253VK.
- 4 oktober ~ 84 jaar, Mevr. N.M. Padmos-Mierop Oosterweg 9, 3253BR.
- 5 oktober ~ 78 jaar, Mevr. W.P. van Venrooij-van Eersel Havenweg 19, 3253XC
- 8 oktober ~ 72 jaar, Mevr. C.J. Tanis-Tanis Emmaweg 28, 3253BD.
- 9 okt. ~ 92 jaar, Mevr. K. Mastenbroek-van der Veer Vliedberglaan104, 3253VT.
- 15 oktober ~ 87 jaar, Mevr. M. Keyzer-Buyk Koolweg 30, 3253LH.
- 18 oktober ~ 70 jaar, Mevr. A.C. de Graaff-van der Spaan Hoge Pad 61, 3253BH.
- 21 okt. ~ 72 jaar, Mevr. M.J. van der Velden-Hoek O.Nw landseweg 4 e , 3253LL.
- 23 oktober ~ 76 jaar, Dhr. P. Maaskant Marijkeweg 32, 3253BP.
- 25 oktober ~ 77 jaar, Mevr. J. Ghijsels-Prins Blauwesteen 6, 3253EM.
- 27 oktober ~ 73 jaar, Dhr. J.M. Bilkes Blauwesteen 8, 3253EM.
- 31 oktober ~ 74 jaar, Dhr. W. van der Klooster Wittestraat 5, 3253XM.

### Ingeschreven

- Mevr. C.M. Grinwis.
- Dhr. B.J.L. van der Gaag.
- Dhr. J. van der Bok en mevr. N. van der Bok-Mierop.
- Dhr. C.M. Schollaart en mevr. M.M.E. Schollaart-Baan.

## Citaten

### **In verband met het Heilig Avondmaal, hier weer de citaten die we de vorige keer hebben besproken.**

O gelovigen, wanneer u de gevoelige verlevendiging missen moet, zo kunt u nog wel genoeg leven, door te luisteren naar de Stem van Christus en door te betrouwen op hetgeen Hij zegt. Het is niet altijd de sterkste gelovige, die de meest gevoelige tegenwoordigheid geniet; het zwakke geloof kan die ondersteuning nodig hebben, terwijl het sterkste geloof staan kan zonder een staf, en wandelen zonder die ondersteuning. Het is waar, het leven van de beste heiligen in deze wereld, is maar een vallen en een opstaan, doch zij staan het meest vast, die door het geloof op de belofte des levens staan, welke zij in Christus Jezus hebben. Zelfs dan wanneer zij een gevoelige levendigheid in zichzelf missen. Zij leven *zeer voortreffelijk* die een gevoel des doods in zichzelf hebben en nochtans door het geloof leven in Christus. Zij leven meer op hetgeen zij horen, dan op hetgeen zij voelen. Zie niet op uzelf, of op uw eigen hart en gestalte, om daarin leven te zoeken, maar luistert gelovig naar de stem van Christus.

Er zijn avondmaalsgangers die onder twijfelingen zijn, of zij wel ooit waarlijk zaligmakend in Christus geloofd hebben. Tot hen wordt gezegd: Doch zo uw harten waarlijk aan Christus verbonden zijn, dan hebt gij over uw geloof niet te twifelen, want een hart dat aan Hem verbonden is, is het beste geloof van de wereld. Vestig daarom uw vertrouwen op Hem alleen! Men moet niet op trap en mate, noch op voorgaande ondervinding of eigen gevoel en bevatting, maar op geloof tot Christus naderen.

**Erskine**

God heeft uw sterkte niet nodig. Hij heeft meer dan genoeg kracht van zichzelf. Hij vraagt uw zwakheid. Daarvan heeft Hij Zelf niets en Hij verlangt er daarom naar om uw zwakheid op Zich te nemen en het te gebruiken als een instrument in Zijn eigen machtige hand. Wilt u uw zwakheid niet aan Hem overgeven en Zijn kracht ontvangen?

**CH Spurgeon**



## Verantwoording van uw gaven

Over de periode van 1 t/m 30 augustus 2022 is het volgende ontvangen:

### Kerkrentmeesterlijk beheer

Kerkrentmeesters	1.914,57
Instandhouding eredienst	1.624,68
D.L.C.	50,00
Kerk naar buiten	89,50
Giften per bank en contant	285,00
Kerkebalans	<u>2.105,00</u>
<b>Totaal Kerkrentmeesterlijk beheer</b>	<b>€ 6.065,75</b>

Waarde ingeleverde collectemunten € 1.142,25

### Diaconie

GZB	287,00
Gift diaconie	150,00
Diaconie, 7 aug.	394,60
GZB zomercollecte, 14 aug.	386,60
GB Studiefonds, 21 aug.	445,15
Kerkelijk verenigingswerk, 28 aug.	<u>332,15</u>
<b>Totaal diaconie</b>	<b>€ 1.995,50</b>
<b>Kerkrentmeesters en diaconie samen</b>	<b>€ 8.061,25</b>

### Kleine Kracht 17<sup>e</sup> jaargang

Stand vorige keer	1.119,00
Aan giften	<u>100,00</u>
<b>Totaal</b>	<b>€ 1.219,00</b>

### Verjaardagsfonds 2022

Stand vorige keer	505,30
Ontvangen	<u>60,00</u>
<b>Totaal</b>	<b>€ 565,30</b>

## Voor onze jongeren

### Te laat

*De wekker gaat, maar je slaapt nog even door. Daarna probeer je om nog op tijd op school te zijn. Maar als je bij het lokaal komt, sluit de leraar net de deur. Te laat!*

In Mattheüs 24 vertelt Jezus over Zijn wederkomst en de bijzondere tekenen die daarbij horen.

Hij roept op tot waakzaamheid: niemand weet precies wanneer het einde van de wereld komt.

Dan vertelt Jezus over de wijze en dwaze meisjes.

Tien wachten op de bruidegom, die maar niet komt.

Ze vallen allemaal in slaap.

Als ze wakker geroepen worden, lukt het vijf van hen om op tijd bij de bruiloft te komen. De andere vijf waren te laat. De deur is dicht.

Soms is het moeilijk om te blijven opletten, om te zorgen dat je aandacht niet verslapt.

Zeker als iets ver weg lijkt, laten we ons snel afleiden.

Maar voor je het weet, kom je te laat.

Op school of thuis is dat misschien niet zo erg.

Maar bij God komt er een tijd dat "te laat zijn" grote gevolgen heeft.

### Puzzel

De volgende namen hebben allemaal met Jakob en Jozef te maken.

Streep ze door, wat blijft er over?

Abraham – Gad – Manasse – Aser – Izak – Nafthali – Benjamin – Jakob – Rebekka – Dan – Jozef – Ruben – Dina – Juda – Sara – Eliezer – Lea – Simeon – Ezau – Levi.

M	A	N	A	S	S	E	F	A	B	M
N	K	O	L	A	N	I	D	I	E	J
A	K	E	E	R	R	U	B	E	N	A
F	E	M	A	A	L	D	A	N	J	K
T	B	I	Z	A	K	R	E	S	A	O
H	E	S	I	G	A	D	E	V	M	B
A	R	E	L	I	E	Z	E	R	I	A
L	N	M	A	H	A	R	B	A	N	J
I	V	E	L	O	A	D	U	J	Z	E
E	Z	A	U	F	F	E	Z	O	J	!

De oplossing mag je inleveren bij: Jeannet Meijer  
Zeebrekersweg 8 3253 VS  
Ouddorp. Of via E-mail: [jeannetmeijer@hotmail.com](mailto:jeannetmeijer@hotmail.com)

### Reformatieherdenking in de Hervormde kerk van Goedereede

Wat heeft de reformatie ons te zeggen

Anno Domini 2022?

Door alle eeuwen heen hebben mensen gezocht naar houvast.

Naar een veilige haven, waar toevlucht genomen en rust gevonden wordt. Waar vindt u die?

Ook Luther (1483-1546) zocht daarnaar, maar door de werken en de vele opgelegde plichten werd het doel niet bereikt en gaf het ook geen rust en vrede in het hart. Tijdens die zoektocht naar het doel van het leven en het "behoud" van de mens, herontdekte hij, nu ruim vijf eeuwen geleden, en met en na hem ook verschillende reformatoren de eenvoud van de genade dat alleen Jezus Christus de weg de waarheid en het leven is.

Het gaat hier niet om de mens, maar wat heeft God voor de mens gedaan en in deze afhankelijkheid kunnen we onze Schepper en Verlosser eren, loven en prijzen.

Die bijzondere ontdekking willen we D.V. **zaterdagavond 29 oktober** a.s. met de gezamenlijke protestantse kerken op de kop van het eiland herdenken in een Reformatiebijeenkomst, die gehouden zal worden in de Herv. kerk van Goedereede. Aanvang 19:30 uur.

We mogen deze avond vanuit Bijbelsperspectief het antwoord vinden op wat de reformatie ons ook nu nog te zeggen heeft.

Deelnemende predikanten van Ouddorp, Goedereede en Stellendam zullen aan deze avond meewerken, er is een overdenking (meditatie) en een declamatie.

Ook het bekende Lutherlied zal niet ontbreken.

Bij de uitgang is er een collecte voor de Stichting "In de rechte straat".



**U bent van harte welkom.**

### Een dagboek voor jong en oud!

**EEN HANDVOL KOREN 2023**  
Een dagboek voor jong en oud!

€ 13,95

**Vier redenen om het dagboek te bestellen:**

- 1 Elke dag biedt maar liefst twee overdenkingen: één voor volwassenen en één voor jongeren.
- 2 De winst (€ 8,00) wordt besteed aan de wereldwijde verspreiding van het Evangelie.
- 3 Het dagboek van de GZB is al generaties lang veel mensen tot zegen geweest.
- 4 Met een oplage van 39.000 is 'Een handvol koren' het best verkochte dagboek van Nederland.

Bestel via uw plaatselijke zendingscommissie

gzb

Zendings- en thuisfrontcommissies zijn erg belangrijk bij de verkoop van het GZB-dagboekje 'Een handvol koren'. Door jullie inzet worden er jaarlijks meer dan 38.000 boekjes verkocht. En daar zijn we erg blij mee! Want we bieden niet alleen een waardevol dagboekje, maar de verkoop vormt ook een belangrijke bron van inkomsten voor het werk van de GZB. Per jaar is de winst zo'n € 264.000.

Prijs: € 13,95 – De papierprijzen zijn enorm gestegen. Door vroegtijdig in te kopen, hebben we de kosten gelukkig weten te beperken. Wel is het boekje iets duurder geworden, maar voor een dagboekje met maar liefst twee overdenkingen per dag is € 13,95 niet duur.

U kunt het dagboekje bestellen bij de fam. Kleine Broekweg 2 Ouddorp.

Telf. 0187 683533 of via Email: [reinderkleine@hetnet.nl](mailto:reinderkleine@hetnet.nl)

## Kerkdiensten

### Woensdag 5 oktober 2022

19:30 uur: ds. M.C. Schreur

Collecte: 1e GZB. 2e Kerk.

### Zondag 9 oktober 2022

9:30 uur: ds. M.C. Schreur

18:00 uur: ds. P.C.H. Kleinbloesem, Goudswaard

Collecte: 1e Diaconie. 2e Kerk. 3e Bijdrage onderhoudskosten.

### Zondag 16 oktober 2022

9:30 uur: ds. M.C. Schreur

18:00 uur: ds. M.C. Schreur

Collecte: 1e Project 10 27 Peru. 2e Kerk. 3e Bijdrage onderhoudskosten.

### Zondag 23 oktober 2022

9:30 uur: ds. C. van de Worp, 't Harde

18:00 uur: ds. M.C. Schreur

Collecte: 1e Diaconie. 2e Kerk. 3e Bijdrage onderhoudskosten.

### Zondag 30 oktober 2022

9:30 uur: prop. F.A. Visser, Nieuwerkerk

18:00 uur: ds. M.C. Schreur

Collecte: 1e Kerkelijk verenigingswerk. 2e Kerk. 3e Bijdrage onderhoudskosten.

### Woensdag 2 november 2022 Dankdag

14:30 uur: ds. M.C. Schreur

19:00 uur: ds. M.C. Schreur

Collecte: 1e Diaconie. 2e Kerk. 3e Bijdrage onderhoudskosten.

### Zondag 6 november 2022

9:30 uur: ds. C. Doorneweerd, Strijen

18:00 uur: ds. M. Klaassen

Collecte: 1e GZB Najaarscollecte. 2e Kerk. 3e Bijdrage onderhoudskosten.

### Zanguurtje

Het zanguurtje is elke eerste zondag van de maand in de kerk, na de avonddienst.

### Oppasschema oktober 2022

09 okt. – Annelein en Emma

16 okt. – Mathilde en Femke

23 okt. – Willianne en Rebecca

30 okt. – Mirthe en Emma

02 nov. - Nelie (Dankdag)

06 nov. – Hetty en Myrthe



## Kerstkaarten / Wenskaarten

Eerder op de markten waren al leuke wenskaarten te koop en nu hebben we ook kerstkaarten in ons assortiment.

We hebben bijvoorbeeld losse kerstkaarten voor € 0,50 per stuk, maar ook pakjes van 10 kaarten variërend in prijs van € 2,00 tot € 3,00 per pakje.

**Wilt u kerstkaarten of wenskaarten kopen dan kan dit elke donderdagochtend tussen 8.30uur en 11.00uur in de Morgenster (graag met contant geld).**

Bent u niet in de gelegenheid om langs te komen, neem dan contact op met Anne via 0187-683280 om een afspraak te maken om langs te komen of dat wij bij u langs kunnen komen.

Een kleine greep uit het assortiment is te vinden op de collage.

