

Hervormde gemeente Ouddorp



Postadres: Weststraat 2 3253 AR Ouddorp
Aanvang diensten Dorpskerk: 9.30 uur en 18.00 uur
Website: www.hervormdoudorp.nl
Kerkdiensten beluisteren: www.kerkomroep.nl
Kerkrentmeesterlijk beheer: IBAN: NL87 RABO 0341 6707 07
Diaconie: IBAN: NL65 RABO 0341 6707 15
Activiteitencommissie: IBAN: NL18 RABO 0146 3826 25
activiteitencommissie@hervormdoudorp.nl

Nieuwsbrief *Kleine Kracht*, november 2023

19^e jaargang no 1

Volgende nieuwsbrief D.V. 1 december 2023.

Overdenking

Ik breid mijn handen uit tot U. *Psalm 143 : 6.*

Wanneer heb je voor het laatst je handen uitgebreid, of je armen uitgestrekt naar iemand en waarom deed je dat? Het is nogal verschil of je op iemand toeloopt met je armen over elkaar, of dat je met je armen wijd uitgestrekt op iemand afloopt. Dat noemen wij lichaamstaal, dat wat je uitstraalt met je lichaam, met je gebaren, met je ogen, je hele gezichtsuitdrukking. David roept hier tot God. En waarom? Wat is het eerste akkoord dat hij aanslaat op de klavieren van het gebed? De smeekbede of God niet in het gericht met hem wil gaan. Het is alsof hij zegt: 'Als U HEERE een rechtszaak gaat beginnen tegen mij, en ik moet al mijn zonden op tafel leggen, en alle onbetaalde rekeningen van ongerechtigheid en goddeloosheid die ik tegen Uw Wet en Uw verbond heb gedaan, en als ik dat alles moet betalen, dan ben ik niet alleen schuldig, maar mijn schuld is ook onbetaalbaar, sterker nog: ik ben ten dode opgeschreven. Als U een vonnis gaat vellen, een rechtvaardig oordeel gaat vellen over mijn leven, dan blijft er niets anders over dan een afwijzend gebaar en een priemende vinger en vlammeende ogen en een stem als een donderslag: "Ga weg van Mij, Ik wil je nooit meer zien, tot in eeuwigheid." Maar David smeekt: "HEERE wilt U dat niet doen, ga niet in het gericht met mij, want ik zal verliezen, ik zal sterven, ik zal verloren gaan!"

Wat is er dan aan de hand David, wat heb je gedaan?

Dat weten we niet uit deze psalm, we weten alleen dat hij dit zegt. Maar hij zegt nog meer. Hij zegt: dat geldt niet alleen voor mij, maar het is net alsof hij zich verschuilt achter de hele mensheid, want niemand kan voor Uw aangezicht bestaan! Kijk, zo begint David zijn gebed. Dit is de atmosfeer waarin dit hele gebed gebeden wordt; dit is de levens houding waarin David ademt, spreekt, roept, juicht, jubelt en God looft. Dit is de toon die de muziek maakt; dit is het refrein van al die psalmen, en zelfs als dat niet wordt uitgesproken, dan is dat toch de grondhouding van David gebedsleven. En als hij dit bidt en zegt dat zijn vijanden hem altijd maar op de hielen zitten, (nog even los van de geestelijke vijanden die in zijn hoofd rond dolen) dan gaat hij overdenken wat God in het verleden gedaan heeft.

Hij gaat Gods daden overleggen, met andere woorden, hij gaat de geschiedenis nog eens repeteren. God heeft Israël verlost uit Egypte, ze door de Schelfzee geleid, Hij heeft hen Kanaän binnen gebracht, en een plek gegeven om te wonen, verdeeld over 12 stammen, waarbij alle grenzen exact zijn aangegeven (zoals in Jozua vermeld). Uiteindelijk gaf de HEERE hen Zelf, na Saul, een nieuwe koning, gezalfd door Samuël, met een grote belofte voor zijn koningshuis, en dat is hier de bidder zelf, namelijk David.

Maar nog even en hij bezwijkt, hij gaat ten onder. Zijn lichaam en geest zullen het opgeven, omdat ze niet langer meer kunnen dragen en verwerken wat hij te dragen krijgt. En dan zegt hij: ik breid mijn handen uit tot U, mijn ziel is als een dorstig land. 'Sela'. Dat woordje 'sela' wil zeggen: herhaal dit, overdenk ik, rust hier, laat dit in je ziel zinken.

Ik breid mijn handen uit op U!

Waarom zegt hij dit? Kan God niet begrijpen wat hij vroeg? O zeker wel, maar dit is een uiting, een gebaar om de HEERE, (maar ook ons, omdat wij dit mogen meelesen en meebidden) te laten weten hoe hoog de nood is. Heb je ooit iemand in het water zien roepen om hulp, zonder dat zijn armen uitgestrekt waren? Heb je ooit een kind in een box zien huilen, dat aangaf eruit te willen, zonder dat hij zijn armpjes omhoog stak als zijn moeder in de buurt was?

Wat betekent dat? Het maakt de afstand korter. Het kind wil de moeder aanraken en haar beetpakken en daarmee zeggen: pak mij dan, help mij dan, en haal mij hieruit! Als iemand mij niet beetpakt, dan kom ik er nooit uit, of die drenkeling die zegt: grijp mijn armen vast, anders zal ik verdrinken!

Kijk en zo bidt David, en zo breidt hij zijn armen uit tot God.

HEERE, help me, trek me hier uit, verlos mij, ik ben op U aangewezen, als U mij niet helpt en redt, dan zal ik ten onder gaan voor altijd...! Heb je zo wel eens voor God op de knieën gelegen? In de stilte en donkerte van je kamertje op de knieën voor de Heere Jezus, met twee armen omhoog: 'Heere Jezus help mij, red mij, grijp mij vast, trek mij uit de zonden en ellenden, verlos mij van alles wat mij naar beneden trekt, en wat mij het duister in wil duwen.' Mijn ziel is als een dorstig land, ik heb water nodig, levend water, anders zal ik versmachten en sterven van dorst.

Nog even terug naar dat kind, met die twee armpjes in de lucht. Het is alsof dat kind ergens diep van binnen aanvoelt: als ik zo mijn armen uitstrek naar mamma, dan kan ze vast niet weigeren om mij op te pakken. En zo weet David het diep in zijn hart: alhoewel ik het totaal niet verdien, maar omdat ik weet dat de HEERE Zelf gezegd heeft barmhartig en genadig te zijn (Exodus 34:6,7), zal Hij mij helpen! En weet je wat zo heerlijk en genadig is? Dat de HEERE met eerbied gezegd niet met Zijn armen over elkaar David hier observeert, en verder niks doet, maar dat hij (en wij) te maken heeft met de God van Jesaja 65:2 'Ik heb Mijn handen uitgebreid, den gansen dag tot een wederstrevig volk, die wandelen op een weg, die niet goed is, naar hun eigen gedachten.'

Uitgestrekte handen... en wat voor handen? Doorboorde handen!

Het zijn de handen en de armen waar de verloren zoon zich in liet vallen.

Zeg het hem na: 'Ik zal opstaan en tot mijn Vader gaan!'

November, ds. M.C. Schreur

Uit de pastorie

Dhr. J. (Jan) Rijnbrand (Prins Hendrikweg 23, 3253-BV) was weer opgenomen in het ziekenhuis. Opnieuw had hij last van ernstige verzwakking en ook is hij in de Vliedberg al weer een paar keer gevallen. Hij is nagenoeg te zwak om te lopen. Ook had hij er nog een longontsteking bij gekregen. Vlak voor de herfstvakantie (mijn vrouw en ik waren even een paar dagen in Duitsland) heb ik hem nog even kunnen bezoeken in Bethesda (Dirksland). Het was goed om elkaar even te kunnen ontmoeten. Uiteindelijk is hij dinsdag 24 oktober weer naar de Vliedberg gekomen. Hij heeft inmiddels ook een ander kamertje, nummer 122. Je kon zien dat hij weer verder verzwakt was, en de bacterie was toch nog niet geheel bedwongen. Het ophoesten van slijm gaat haast niet meer. Afgelopen zondag 29 oktober was ik -op zijn verzoek- nog even bij hem. Toen was hij nog zeker aanspreekbaar, en was er herkenning, maar hij kon haast niks meer terugzeggen, maar voor zover ik kon merken, kwamen de gesproken woorden en het Woord wel aan, zoals ook de dag daarop, maandagmiddag.

We wensen Jan Rijnbrand zelf, maar ook zijn vrouw Teuntje en haar en zijn familie van harte sterkte en Gods zegen toe. 'Mijn tijden zijn in Uw hand', zegt David en de grote Davidszoon sprak: 'Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven. Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen. Want Mijn juk is zacht, en Mijn last is licht.'(Matth.11:28-30)

Ook vragen we uw voorbede voor de broeders die (her)bevestigd zijn: Br. C. Nachtegaal (bevestigd als diaken; in de Zaaier stond per abuis vermeld dat hij bevestigd zou worden tot ouderling), br. P. Egas (herbevestigd als ouderling) en br. C.H. Duifhuizen (herbevestigd als diaken). De Heere gedenke ook br. C.W. Villerius en geve hem alles wat hij nodig heeft voor de toekomst. Hij heeft zich genoodzaakt gevoeld om een ingrijpende beslissing te nemen. Dat heeft hem veel gekost, en daarom wensen we Kees en Wilma samen de nabijheid van de Heere toe. Dat we als gemeente en kerkenraad zullen zien op de overste Leidsman en Voleinder des geloofs en dat we elkaar zo wederzijds mogen (op)dragen!

Overleden

Op vrijdag 6 oktober 2023 overleed mw. Maartje van Eijnsbergen-Hanson op 83 jarige leeftijd in haar woning in de Vliedberg in Ouddorp. Ze was een trouw luisteraar van de diensten en wat was ze verwonderd en dankbaar bij het bezoek, zo vlak voor haar sterven. Zelden zoiets meegemaakt! Liefde tot de Heere, verdriet over kerkelijke verdeeldheid, verwondering over de goedheid en genade van de Heere, kenmerkten haar, zoals ik haar in die korte tijd heb meegemaakt. Dat is nu ook net waar het om gaat in het leven. Net als haar man, is ze vanuit de Doopsgezinde gemeente begraven en ds. J. Smink heeft de rouwdienst geleid op woensdag 11 oktober. De Heere zegene en trooste de familie: schoonzoon Peter (in liefdevolle herinnering aan dochter Leanda) , zoon Jan Poul en zoon Bart, met hun geliefden Manon, en Jacqueline en kinderen.

We gedenken ook de gezinnen van onze kerkenraadsbroeder Cees en Jannie Grinwis, en ons kosters-echtpaar Cor en Marja Pikaart en de kinderen van beide gezinnen, omdat hun moeder en schoonmoeder en oma mw. Willempje Pikaart-Grinwis op maandag-ochtend 9 oktober 2023 op 85-jarige leeftijd is overleden in haar woning in de Vliedberg. Bovenaan de kaart stond Psalm 68:10 vermeld: Geloofd zij God met diepst ontzag. Nagenoeg altijd zag ik haar zitten bij de weeksluitingen in de Vliedberg. Ze was een betrokken luisteraar! De rouwdienst werd geleid door ds. A.P. Muilwijk (zoals ook de nadrukkelijke wens was van haar), op vrijdag 13 oktober om 10.00 uur. Aangezien dit niet plaats kon vinden in het kerkgebouw van de hersteld hervormde gemeente, werd de rouwdienst gehouden in de Dorpskerk. Wat een bijzondere dienst mocht dat zijn. De Heere gaf Zijn dienaar vrijmoedigheid, blijmoedigheid, maar ook ernst en gunning. De Heere zegene de gesproken woorden, alsook ds. Muilwijk en zijn vrouw en kinderen. Aan het einde van de rouwdienst sprak schoonzoon en ouderling Cees Grinwis nog een hartelijk en persoonlijk dankwoord, waarin hij ook nog met enkele woorden zijn schoonmoeder mocht omschrijven. Wat heeft ze veel mogen betekenen in haar zorgzaamheid en liefde voor velen! We wensen

de rouwende familie de troost en genade van de Heere toe, in het bijzonder voor de kinderen Kees, Jannie, Cor en Aat, met hun geliefden Mineke, Cees, en Marja met hun kinderen en geliefden en kleinkinderen. Dat de woorden van Psalm 68:10 jullie aller hart mag vertroosten en jullie zielen mag richten op de Heere, om alles van Hem te verwachten. Hij, Israëls Wachter en Bewaarder sluimert niet!

Ten slotte

Wat is er veel gebeurd sinds de terroristische aanval en inval in Israël door Hamas op die bewuste zaterdag 7 oktober! We bidden voor Israël, niet omdat we denken dat zij beter zijn dan de Palestijnen of welk volk ook, maar wel omdat voorbede voor hen bevolen is, en omdat elke christen moet beseffen dat hij/zij zijn/haar leven te danken heeft aan de God van Abraham, Izak en Jakob, een aan hun Messias: Jezus, Immanuel! De Heere ontferme Zich over de gewonden en stervenden, aan beide zijden, want zonder geloof in de Heere Jezus Christus, kunnen ze (en we) geen van allen sterven.

Voorts was het goed om samen met de andere kerken en gemeenten samen te komen in Stellendam bij de Reformatie herdenking. Wat heeft het koor prachtig Luthers avondgebed gezongen. Aangrijpend mooi! Ook kregen we veel ter overdenking aangereikt in de meditatie van collega ds. C.W. Hoek.

Fijn dat op de laatste zondagochtend van de maand oktober mijn vriend en broeder ds. G.R. Mauritz voor mocht gaan. Bijzonder dat we als jonge scholieren bijna 40 jaar geleden (eind havo) naast elkaar zaten bij Nederlands, en nu stonden onze namen gebroederlijk onder elkaar vermeld bij de preekbeurten. Vriendschap is ook iets om dankbaar voor te zijn! En hopelijk zal de preek die hij mocht houden over Psalm 32 nog lang zijn werk doen in harten van jong en oud!

En blijft u Jan Rijnbrand, Cocky van 't Zelfde, Magré Maliepaard en Thomas Klepper gedenken? En als laatste: we zijn inmiddels al in de elfde maand aangekomen, de slachmaand, november en we zitten ook al weer in de wintertijd. De klok is weer een uur achteruit gezet. Leer ons onze dagen tellen, om een wijs hart te verkrijgen!

*Uren, dagen, maanden, jaren - Vliegen als een schaduw heen;
Ach! wij vinden, waar wij staren, - Niets bestendigs hier beneên!
Op den weg, dien wij betreden, - Staat geen voetstap, die beklijft:
Al het heden wordt verleden, - Schoon 't ons toegerekend blijft!
Dat de tijd hier 't al verover', - Aan geen tijdperk hangt mijn lot;
Gij, Gij blijft mij altijd over, - Gij blijft eindelijk mijn God:
Welk een ramp mij hier ook nader', - 'k Vind in U mijn rustpunt weêr;
Gij blijft in uw' Zoon mijn Vader, - Wat verander', wat verkeer'.*

Ouddorp, ds. M.C. Schreur

Agenda, Deo Volente

Zondagsschool



De maand november is alweer aangebroken. Wat gaat de tijd snel! Als je dit stukje leest, is het net een paar dagen geleden dat het dankdag was. Elk jaar weer is het toch bijzonder om zomaar doordeweeks naar de kerk te mogen, speciaal om de Heere te danken voor alle dingen die we van Hem ontvangen. Heeft de dankdagkalender trouwens een mooi plekje op je kamer gekregen? Of misschien wel in de keuken zodat je met het hele gezin de verhalen over Jozef kon lezen, de psalmen kon zingen en de opdrachten kon maken? Ondertussen hebben we als leiding al plannen gemaakt voor de kerstviering. Op zondag 26 november a.s. gaan we beginnen met het oefenen van de liedjes en de teksten voor het Kerstfeest. Wij zien jullie graag elke zondagochtend, zodat we samen goed kunnen oefenen!

Catechisaties - Elke dinsdagavond

18.30 uur: 12,13,14 en 15 jaar

19.15 uur: 16 en ouder

20.00 uur: Belijdenis catechisatie

Contactmiddag

Woensdag **8 november** hopen we elkaar weer te ontmoeten. Aanvang 14.30 uur in De Morgenster. We hopen de middag te beginnen met een korte Bijbel-overdenking. Dan volgt de pauze, waarin u koffie of thee met cake of iets dergelijks krijgt aangeboden. Na de pauze is er een tweede gedeelte waarin we meestal nog wat kunnen bekijken en/of beluisteren. Allen welkom, want het is niet aan leeftijd gebonden!

Bijbel-leesgroep

Op **woensdag 15 en 29 november** hopen we de 15e en 16e avond van de BLG te hebben. Op 15 november hopen we Richteren 6 – 21 en 1 Korinthe 1 – 5 gaan behandelen; op 29 november zullen we Ruth, 1 Samuël 1 – 12 en 1 Korinthe 6 – 10 bespreken. Wat was er weer veel te lezen en te leren, en genoeg om in het hart te bewaren! En weet u, naast de zondagse hoorbare verkondiging inclusief de zichtbare verkondiging in de sacramenten van Doop- en Avondmaal, zijn deze avonden verbindend, met elkaar, rondom het Woord, waarbij ik ook altijd geniet van de ontmoeting van de mensen met elkaar. Ik kan alleen maar zeggen: Houd vol! En voor degenen die vorig jaar wel gestart zijn, maar ergens onderweg zijn gestopt, kom en voeg je er weer bij. Volgens mij is het heel moeilijk om er spijt van te krijgen dat je hebt willen investeren in deze Bijbel-leesgroep avonden. Jesaja 34:16 "Zoekt in het boek des HEEREN en leest!"

Gebedsmoment

Het maandelijks gebedsmoment zal **vrijdagavond 17 november** 19:00 uur gehouden worden in 'de Morgenster'. Allen weer hartelijk welkom.

Vrouwenkring "Sola Fide"

Op **maandag 20 november** is het thema van de Bijbelstudie "Strijd en vrede". Dit is naar aanleiding van Openbaring 7. "Een christen kun je herkennen aan de strijd die hij voert én aan de vrede in zijn hart" (J.C. Ryle). Eén van de kernthema's in Openbaring is: verdrukking. In het vorige hoofdstuk, Openbaring 6, kwam dit in beeld door de 3 laatste ruiters, die kwamen om te verwoesten en af te breken. In hoofdstuk 8 gaat de verdrukking verder met de 7 bazuinen die nieuwe oordelen aankondigen. Maar.....er is meer, want God belooft de Zijnen, allen die bij Hem horen, te bewaren. Hij is bij hen en houdt hen vast, te midden van de verdrukking. Daartoe ontvangen zij het zegel van God op hun voorhoofd, dit onderscheidt hen van degenen die niet bij Christus horen. Christen zijn hier op aarde betekend vechten, de verdrukking verdragen, de smalle weg gaan, de aanvallen van de duivel weerstaan. Maar Johannes mag zien waar het op uit loopt: in de hemel is een grote schare die uit de grote verdrukking komt, die hun lange klederen wit hebben gemaakt in het bloed van het Lam. Zij staan voor Gods troon en loven, prijzen en dienen Hem dag en nacht, omdat hun redding Zijn werk is. Christus zelf zal hen beschermen, hun herder zijn en maakt een einde aan al het verdriet. Hij zal alle tranen van de ogen afwissen! Hartelijk welkom, aanvang 19.30 uur.

Weekdienst - Bijbellezing 22 november

Voor de tweede keer komen we weer samen in de Morgenster om na te denken over een ontmoeting die de Heere Jezus heeft in het Evangelie van Johannes: Johannes 4.

Activiteitencommissie

Herfstmarkt

Op zaterdag 11 november organiseren we in de Morgenster een gezellige Herfstmarkt waar we allemaal leuke en lekkere producten verkopen. Er zal kaas, groente (stoofperen!), fruit, honing, kaarten en nog veel meer te koop zijn. We hopen velen van u te mogen ontmoeten om gezellig een kop koffie met iets lekkers te komen doen of lekker te komen lunchen met een kop soep en (afbak)broodje. De markt start om 10.00uur en eindigt om 14.00uur. De opbrengst komt natuurlijk geheel ten goede aan de kerk.

Dringend hulp gezocht!

Voor bovenstaande markt zijn we nog dringend op zoek naar mensen die ons willen helpen bij een verkooptafel of catering. Kun je niet de hele markt aanwezig zijn, dan zijn we natuurlijk ook al blij met 1 of 2 uurtjes. Daarnaast zoeken we nog wat mensen die lekkere cake, koek of taart voor de verkoop willen maken of sponsoren. Wilt u ons helpen op deze dag of wat lekkers bakken, neem dan contact op met Marlies Schollaart (06-10067546) of Daniëlle Quist (06-23464879).

Kerstpostactie: alvast voor in de agenda!

Tijdens de feestdagen verzorgen wij ook graag weer uw kerstpost voor op Goeree-Overflakkee. De inzamelmomenten en de dorpen die mee doen zijn op het moment van schrijven nog niet helemaal bekend, maar we hopen hierover in de volgende Kleine Kracht meer informatie te hebben.

Inzamelen spulletjes voor kerststukjes

Ook dit jaar zullen er weer prachtige kerststukjes gemaakt worden voor de verkoop tijdens de kerstpostactie. Heeft u spulletjes die we hier voor kunnen gebruiken, dan kunt u deze afgeven bij Familie Meijer, Dorpsweg 39a. De datum wanneer de kerststukjes gemaakt worden, zal ook volgen in de volgende Kleine Kracht.

Ledenadministratie

Verjaardagen

Verjaardagen van gemeenteleden van 70 jaar en ouder zullen vermeld worden met naam en adres. Indien u hier geen prijs op stelt dit graag minimaal 4 weken van tevoren melden bij de scriba C. van Huizen.

- 5 november ~ 80 jaar, Dhr. P. Trommel Oudelandseweg 62, 3253LP.
- 6 november ~ 88 jaar, Mevr. J.P. Dorsman Vliedberglaan 141, 3253VT.
- 9 november ~ 88 jaar, Mevr. M.J. Leeflang Hazersweg 6, 3253XG.
- 15 november ~ 86 jaar, Dhr. W. van den Andel Jonkerstee 22, 3253CE.
- 19 november ~ 74 jaar, Dhr. T.P. Lamfers Oosterweg 8, 3253BT.
- 23 november ~ 72 jaar, Dhr. T. van Dam Rustburg 32, 3253VK.
- 29 november ~ 81 jaar, Mevr. H.M. Westhoeve Dorpsweg 41 13, 3253AG.
- 30 november ~ 72 jaar, Mevr. C. Vroege-Goedegebuur Diependorst 28, 3253VB.

Ingeschreven

- Dhr. en mevr. Nauta
- Dhr. en mevr. Brand
- Mevr. J. Bezuijen-Breen
- Dhr. L. de Lijster-Krol

Uitgeschreven

- Mevr. W.J. Human-Knöps
- Mevr. A.M.J. Koert

Overleden

- Mevr. van Eijnsbergen-Hanson
- Dhr. P. Kloppers

Verantwoording van uw gaven

Over de periode van 1 t/m 30 september 2023 is het volgende ontvangen:

Kerkrentmeesterlijk beheer

Kerkrentmeesters	1.024,65
Instandhouding eredienst	858,40
Giften per bank en contant	1.090,00
Concerten	1.352,80
Boekenverkoop	155,80
Kerkebalans	4.107,50
Totaal Kerkrentmeesterlijk beheer	€ 8.588,65

Diaconie

Gift diaconie	95,00
Diaconie, 3 sept.	240,70
Stg. Predik het Woord Hoorn, 10 sept.	213,45
Kerkelijk verenigingswerk, 17 sept.	211,95
Stg. Stephanos, 24 sept.	189,40
Zendingscommissie GZB Ouddorp	507,85
GZB	46,00
Gift Rode kruis	250,00
Gift noodhulp Libië en Marokko	1.500,00
Totaal diaconie	€ 3.254,35
Kerkrentmeesters en diaconie samen	€ 11.843,00

Waarde ingeleverde collectemunten € 925,50

Kleine Kracht 18^e jaargang

Stand vorige keer	644,00
Aan giften september	20,00
Totaal	€ 664,00

Kleine Kracht

Met dankbaarheid mogen wij u het eerste nummer van het 19^e jaargang Kleine Kracht weer aanbieden. Doormiddel van Kleine Kracht wordt u op de hoogte gehouden over het wel en wee in de gemeente. Wordt u gewezen op de kerkdiensten en de vele ander bijeenkomsten en activiteiten. En niet te vergeten het ene nodige wordt u aangewezen en aangeprezen, de Heere Jezus, Gods Zoon, van onschatbare waarde.

En daarom hebben wij het 1^e nummer van het 19^e jaargang weer voor u gemaakt, in het vertrouwen dat u ook dit jaar weer een gift wilt overmaken tot in stand houding van ons contactblad.

We hebben het u gemakkelijk gemaakt door een QR-code.

Bij het openen van de code komt er een bedrag in beeld maar deze is aan te passen naar uw eigen vermogen.

In plaats van de papieren versie kunt u ook Kleine-Kracht-nieuwsbrief digitaal ontvangen, stuur dan een E-mail met verzoek: digitale nieuwsbrief Hervormde gemeente Ouddorp naar: kleinekracht@solcon.nl

Wenst u echter Kleine kracht niet meer in uw brievenbus te ontvangen stuur dan een E-mail met uw naam en adres naar: kerkrentmeesters@hervormdoudorp.nl



Begroting 2024

De begroting 2024 van de kerkrentmeesters ligt voor de leden van de gemeente vanaf 13 november 2023 gedurende een week bij de scriba ter inzage. Alle leden kunnen tot en met 23 november 2023 hun mening schriftelijk kenbaar maken. Voor het inzien van de begroting, vragen wij u om telefonisch contact op te nemen met de scriba voor het maken van een afspraak. De verkorte versie van de begroting treft u hier onder aan. Deze begroting is gebaseerd op de vervulling van de predikantsplaats voor 80%. Met betrekking tot de energiekosten kan meegedeeld worden, dat de vorig jaar getroffen maatregelen een drastische verlaging van het energieverbruik heeft opgeleverd, tezamen met een forse verlaging van de tarieven zijn deze kosten enigszins weer beheersbaar geworden. In de meerjarenonderhoudsplanning staan werkzaamheden gepland die betrekking hebben op het muur- pleister- en straatwerk met de daken van de kerk. Verder wordt er aandacht gevraagd aan de vochtschade aan vensterbanken Ook onderhoud aan de verlichting en elektrische installaties wordt genoemd.

Verkort overzicht

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	15.608	13.236	12.274
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	4.700	240	-267
Opbrengsten levend geld	138.232	121.050	124.765
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	7.875	7.675	4.474
Totaal baten A	166.415	142.201	141.246

Uitgaven en Kosten

Kosten kerkelijke gebouwen	41.485	63.868	35.611
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	1.050	507	966
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	6.000	6.000	6.000
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	94.437	88.869	86.488
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	2.240	1.522	2.208
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	6.368	5.848	5.352
Salarissen en vergoedingen	3.850	3.950	3.757
Kosten beheer, administratie en archief	10.171	10.256	9.660
Rentelasten/bankkosten	733	780	1.188
Totaal lasten A	166.334	181.600	151.230
Operationeel resultaat (A)	81	-39.399	-9.984

Verjaardag fonds 2023

Stand vorige keer	765,00
Ontvangen	<u>90,00</u>
Totaal	€ 855,00

Voor onze jongeren

Puzzel

In Ezra 3 wordt verteld wat de Israëlieten doen als ze de Heere danken en ook waarom.

Welke tekst uit Ezra 3 staat hieronder?

Je ziet twee letterhokken. In de bovenste zijn lege vakjes, daar horen de letters van de tekst in. Je kunt het invullen door naar het tweede letterhok te kijken, om te zien welke letters je in de lege hokjes moet zetten.

d	e			g		i	e			t	a
		e	f		e	w			ij	i	
e			m		i	s	a	a		p	
e	o	z		r	e		n	o		l	
	c	h		g	e	g	o		a		
e			a		e	n	i		d	e	
	t		e		z	n	s		d		e
i	g		s	i		o	e		o	n	e
		e	u			g	e		z	a	e
e	w			d	e		i	d	s	i	
w		o	r		t	o	t		d	e	r
e			i	n		k		l			o
	n	a		d	o	d		v	e	r	a
v		ij	a			i	s		e	l	s

d	e	e	n	g	z	i	ij	e	z	o	n	t	g	a
e	n	e	f	b	e	ij	w	b	e	u	ij	r	i	t
e	e	n	m	m	i	e	s	t	a	a	d	e	p	n
e	h	o	z	e	r	e	e	r	e	n	o	t	e	l
l	c	h	o	g	v	e	e	g	o	n	e	a	n	t
e	e	d	a	a	n	k	e	e	n	i	n	d	e	d
a	t	t	e	h	z	ij	n	s	g	o	d	e	d	e
i	g	i	s	i	s	o	d	e	a	t	o	n	z	e
ij	n	e	u	w	e	g	e	l	d	z	a	a	d	e
e	w	i	g	d	e	h	e	i	d	i	s	d	i	t
w	o	o	r	t	t	o	t	i	n	d	e	r	e	e
e	u	w	i	n	i	g	k	h	l	e	i	d	o	m
i	n	a	s	d	o	d	o	v	e	r	v	a	l	e
v	r	ij	a	i	s	i	s	r	a	e	l	e	l	s

Dagboek 2024



Een 'Handvol Koren' is een uitgave van de GZB. Iedere dag biedt twee overdenkingen: één voor jongeren of om als gezin samen over na te denken en één voor persoonlijke bezinning. Het dagboek bevat ook extra's, zoals kinderpuzzels, buitenlandse recepten en verhalen uit landen waar de GZB werkt. Medewerkers zijn predikanten, zendingswerkers en jongerenwerkers. Het dagboekje kost €14,95, maar liefst €8,- daarvan is bestemd voor het zendingswerk. Dagboek 'Een handvol koren', is al verkrijgbaar bij de Zendingscommissie Ouddorp, elke donderdag in de Morgenster of even een telefoontje 0187 683280 en we brengen het bij u thuis.

Doe mee aan de Schoenendoosactie



In deze spannende tijd zijn kinderen in noodsituaties en armoede extra kwetsbaar. Daarom doen wij mee aan de Schoenendoosactie. Via de actie krijgen kinderen ver weg een schoenendoos vol bruikbare spullen. Voor hen is dat een onbetaalbaar cadeau.

Tijdens de Schoenendoosactie versieren de kinderen en volwassenen een schoenendoos en vullen die met spulletjes die we zelf gekocht of verzameld hebben: **schoolspullen, verzorging-sartikelen, speelgoed en een knuffel**. De dozen worden uitgedeeld in landen waar kinderen het moeilijk hebben. Als het toegestaan is in het land van bestemming,

krijgen de kinderen ook een boekje met Bijbelse verhalen.

Hoop en toekomst

Vorig jaar gingen er meer dan 46.300 dozen naar onder meer Sierra Leone, Roemenië, Lesbos, Moldavië, Albanië en Togo. De jongens en meisjes in deze landen nemen de mooi versierde schoenendozen stralend in ontvangst. Kinderen in Moldavië hebben soms niet eens een eigen knuffel. En jongeren in Afrika kunnen vaak niet naar school als ze zelf geen schoolspullen hebben. Door de doos vol spullen krijgen ze perspectief en voelen ze zich gezien.

Geloof in actie

Ook voor kinderen is de Schoenendoosactie impactvol. Ze leren wat het is om tijd, bezit en liefde te delen met een kind ver weg. Soms geven ze iets van zichzelf weg wat van waarde is: dat kan een beetje pijn doen, maar het is ook bijzonder. De actie is een mooie manier om thema's zoals eerlijk delen, duurzaamheid en naastenliefde in onze kerk bespreekbaar te maken. Kinderen ontdekken hoe je het geloof heel praktisch handen en voeten kunt geven.

Inleveren

De schoenendozen kunnen tot 23 november ingeleverd worden bij **fam. Westhoeve Eikenhof 14 Ouddorp**. Vergeet de 5 euro aan transportkosten niet. De folders hiervoor vind u bij de uitgang van de kerk. Wilt u meer weten over de Schoenendoosactie? Kijk op schoenendoosactie.nl

Doneer je kleding aan het goede doel



Zijn jouw kleding kasten weer opgeruimd? Lever je gebruikte kleding bij ons in!

Zo draag je bij aan de hulp aan mensen die leven in armoede én krijgt je kleding een goede bestemming. Door jouw kleding naar een inzamelpunt van Kom over en help te brengen kun je verschil maken in de levens van kwetsbare gezinnen in landen als Oekraïne Armenië en Moldavië!

Tweedehands geeft anderen een nieuwe kans!

Wij hebben voor u de volgende kledinginzamelpunten in de buurt geselecteerd:

Anne-Karin Guijt - Holleman, Klinkerlandseweg 11, 3244 BD NIEUWE-TONGE.

Kijk voor meer inzamelpunten op de website: www.komoverenhelp.nl/kleding.

Zit er geen kledinginzamelpunt in de buurt? Dan zijn we op zoek naar jou!

Vraag vrijblijvend informatie op en wordt een nieuw kledinginzamelpunt!

U kunt mailen naar mburger@komoverenhelp.nl

Streekbijeenkomst Hervormde Mannenverenigingen Goeree-Overflakkee, NW Brabant en Zeeland.

Op DV. **donderdagavond 9 november 2023**. wordt er een streekbijeenkomst van de Hervormde mannenverenigingen van Goeree-Overflakkee, Noord West Brabant en Zeeland belegd in het Hervormd Centrum Diaconia. Kolfweg 1, 3255 BK Oude-Tonge.



Na het afhandelen van enkele huishoudelijke zaken zal door het hoofdbestuurslid ds. J.M. Molenaar uit Zoetermeer, een inleiding worden verzorgd met als thema:
"Henoeh wandelde met God...!"

De aanvang van de vergadering is 19:45 uur, inloop vanaf 19.30 uur met koffie en thee. Na de pauze wordt de inleiding in bespreking gegeven en is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Niet alleen de leden van de mannenverenigingen met hun partners zijn welkom, maar ook belangstellenden worden van harte uitgenodigd om deze avond bij te wonen. Er wordt een collecte gehouden voor de onkosten.

Kerkdiensten

Zondag 12 november 2023

9:30 uur: ds. M.C. Schreur

18:00 uur: ds. M.C. Schreur

Collecte: 1^e Kerkelijk verenigingswerk. 2^e Kerk. 3^e Bijdrage onderhoudskosten.

Zondag 19 november 2023

9:30 uur: ds. M.C. Schreur

18:00 uur: ds. D.J. Budding, Nunspeet

Collecte: 1^e Project 10 27 Diaconaat Nederland. 2^e Kerk. 3^e Bijdrage onderhoudskosten.

Woensdag 22 november 2023 Weekdienst

19:30 uur: ds. M.C. Schreur

Collecte: 1^e GZB. 2^e Kerk.

Zondag 26 november 2023 Eeuwigheidszondag

9:30 uur: ds. M.C. Schreur

18:00 uur: ds. M.C. Schreur

Collecte: 1^e Stichting Kimon. 2^e Kerk. 3^e Bijdrage onderhoudskosten.

Zondag 3 december 2023

9:30 uur: ds. M.C. Schreur, Voorbereiding Heilig Avondmaal

18:00 uur: ds. E. Gouda, Nieuw-Lekkerland

Collecte: 1^e Diaconie. 2^e Kerk. 3^e Bijdrage onderhoudskosten.

Oppasrooster november 2023

12 november – Jasmijn en Femke

19 november – Annelein en Rebecca

26 november – Jenny en Eline

03 december – Myrthe en Julia

Om over na te denken

*Roddelen, liegen, kwaadspreken, schelden, mopperen, vloeken,
God loven, bidden, complimentjes geven, lieve dingen zeggen.....*

Je doet het allemaal met je tong. Jakobus 3 vers 1 tot 12.

Je tong is niet zo groot, maar wat een ellende kan die tong aanrichten.

Jakobus vergelijkt het lichaamsonderdeel met een klein vlammetje dat een grote brand kan veroorzaken.

Wat hij bedoeld, is duidelijk: gebruik je tong voor het goede.

Dus om God te loven, anderen te bemoedigen, te troosten of op te vrolijken.

Maar je kunt je tong ook gebruiken om iemand genadeloos de waarheid te zeggen, enzovoort.

Zoals een perenboom niet voor appels zorgt en een sinaasappelboom niet voor pruimen.

Zo kan iemand die verbonden is met de Heere Jezus, geen vruchten voortbrengen die tegen het liefdegebod van de Heere Jezus ingaan.

Nou ja, het kan blijkbaar wel, maar: 'Dit behoort niet zo te zijn...

'Als je erover nadenkt, lijkt het onmogelijk om je tong zo te beheersen dat je tong alleen het goede zegt, of zelfs zwijgt...

Het geheim zit 'm niet in het uitrukken van je tong, maar in verbondenheid met Jezus.



Welkom op onze

HERFST markt

Zaterdag
11 november

10.00 - 14.00 uur

Hervormde Dorpskerk
Ouddorp

- Kaas • Vlees • Fruit • Gebak •
- Advocaat • Aardappelen • Eieren •
- Ui • Stoofperen • Verse honing •
- Afbakbroodjes • Boeken •
- Wens- en Kerstkaarten •
- En nog veel meer... •

Tip:

Eet een kop soep en een
broodje mee!