

Hervormde gemeente Ouddorp



Postadres: Weststraat 2 3253 AR Ouddorp
Aanvang diensten Dorpskerk: 9.30 uur en 18.00 uur

Website: www.hervormdoudorp.nl

Kerkdiensten beluisteren: www.kerkomroep.nl

Kerkrentmeesterlijk beheer: IBAN: NL87 RABO 0341 6707 07

Diaconie: IBAN: NL65 RABO 0341 6707 15

Activiteitencommissie: IBAN: NL18 RABO 0146 3826 25

activiteitencommissie@hervormdoudorp.nl

Nieuwsbrief *Kleine Kracht*, november 2021

17^e jaargang no 1

Volgende nieuwsbrief 3 december.

Overdenking

God is getrouw, Zijn plannen falen niet!

Ik zal u niet begeven en zal u niet verlaten. Jozua 1:5.

In het eerste hoofdstuk van Jozua, veegt het volk samen met Jozua, als het ware nog de tranen uit hun ogen. Daar staan ze nu. Hoe moeten ze ooit verder, zonder Mozes, de man Gods? Is de Heere nu ook van hen geweken, nu Hij Zijn bijzondere knecht tot Zich heeft genomen? Nee, want God heeft zijn werk niet afhankelijk gemaakt van mensen, maar God werkt wel door middel van mensen en Hij wil wel dat die mensen afhankelijk zijn van Hem! Jozua moet de opvolger zijn van Mozes. Hij heeft al heel veel geleerd in de tijd dat hij met Mozes is opgetrokken. Samen met Mozes is hij uit Egypte verlost en veertig jaar lang heeft hij gezien hoe Mozes het volk heeft moeten en mogen leiden; hij heeft meegebeden, meegestreden, maar nu is het moment aangebroken dat hij niet meer terug kan vallen op Mozes. Op zo'n moment kan de onzekerheid toeslaan. Al was hij nog zo'n dappere generaal, toen hij de overwinning over de Amelieketen mocht behalen. Maar o, wat wist deze Jozua het goed: het geheim van die overwinning lag in die biddende Mozes die daar boven op die berg stond, en wiens armen ondersteund werden door Aäron en Hur. Maar nu alleen verder. Geen Mozes meer, geen Aäron, en toch moet hij verder. Natuurlijk is de vraag in hem opgekomen: hoe moet ik ooit Mozes, die grote man Gods opvolgen? Dat kan ik helemaal niet; ik ben geen Mozes, ik ben Jozua.

Misschien hebt u ook wel eens van die kruispunten in uw leven, dat je denkt: hoe moet ik nou verder? Ik voel mij niet bekwaam, ik durf niet, maar ik moet toch, want de taak ligt op je schouders en de plicht roept. Er is geen weg terug. Dat kan zo zijn als je voor het eerst een kind in de armen houdt, en je moet opvoeden...! Of: je hebt een nieuwe baan, of een andere functie op hetzelfde werk, of je bent het huwelijk aangegaan; of je bent alleen komen te staan, of je bent nog steeds alleen. Het kan ook zijn dat je iets moet loslaten, een vertrouwde omgeving en mensen moet loslaten. Een andere klas, andere mensen, alles is anders en vreemd en bidden wil je niet, want je bent opstandig. Waarom doet God dit? Waarom liet de Heere dat ene gebeuren?

Kom, laten we samen kijken naar vier belangrijke lessen die de Heere hier geeft aan Jozua en ons:

Ten eerste: Je moet 'gewoon' heel concreet en direct aan de slag!

Dat is het eerste wat God zegt in Jozua 1:2 Mijn knecht Mozes is gestorven; zo maak u nu op, trek over deze Jordaan, gij en al dit volk, tot het land, dat Ik hun, den kinderen Israëls, geve.

Dus: heel eenvoudig, maar ook ontzaglijk praktisch: pak je spullen en maak je klaar voor vertrek en **aan de slag, want de reis gaat voort**. We zijn er nog niet.

De tweede les is: dat de Heere zegt: alles wat Ik aan Mozes beloofd heb en aan het volk, dat doe Ik. God zegt dus: **Ik ben trouw** aan Mijn woord en Ik houd Mijn beloften.

En dan de derde les, een zeer vertroostende les maar ook een leerzame les: de Heere maakt van Jozua niet een soort nieuwe Mozes en Jozua krijgt ook niet opeens het karakter van Mozes, maar het allerbelangrijkste doet God wel: **de Heere geeft Zijn nabijheid** aan Jozua, net zoals Hij dat gaf aan Mozes.

En dát is nu net het allerbelangrijkste! Die heerlijke woorden: Ik zal u niet begeven en zal u niet verlaten! Die woorden hebben zo'n kracht, dat ruim 15 eeuwen ná deze geschiedenis, de echo nog naklinkt in Hebreeën 13:5

Diep in ons hart zijn we altijd weer aan het vergelijken (en ik zit er ook boordevol vol van!) en je wilt zo zijn als die, of als die. Ook tieners worden onophoudelijk aangevallen met die gedachten, door alles wat ze zien en horen op de sociale media. Kijk, zo moet ik eruit zien; en dát moet je hebben, enzovoorts.

Maar weet je waar het om gaat? Om Gods nabijheid! Als je dat hebt, hoef je je niet (meer) met anderen te meten en te vergelijken, je te laten verlammen of juist hoogmoedig te worden. Dichtbij de Heere is alleen maar plek voor mensen en kinderen en jongelui die voor die God leren buigen en knielen, en samen met Asaf zeggen: 73:25 Wien heb ik nevens U in den hemel? Nevens U lust mij ook niets op de aarde! 26 Bezwijkt mijn vlees en mijn hart, zo is God de Rotssteen mijns harten, en mijn Deel in eeuwigheid. 27 Want ziet, die verre van U zijn, zullen vergaan; Gij roeit uit, al wie van U afhoereert; 28 Maar mij aangaande, het is mij goed nabij God te wezen; ik zet mijn betrouwen op den Heere HEERE, om al Uw werken te vertellen.

Eenvoudig samengevat zegt hij dus: "Heere, als U maar dichtbij me bent, heb ik niks meer te wensen en als ik dan moet sterven, dan bent U er nog steeds en zult U me behouden! Want je bent pas echt ongelukkig bent als je bij God vandaan gaat en alleen leeft voor het hier en nu. Je kunt wel proberen je tegen God te verzetten en Hem te ontwijken en te ontlopen, maar je komt Hem op een dag, -op Dè Dag-, toch weer tegen. Hier wil(de) de Heere je ontmoeten als je Redder, maar dan is Hij alleen nog maar Rechter." Wat een aangrijpende zin: uitroeien die van Hem af-hoereren...Dat zal wat wezen voor Farao, Korach, Dathan en Abiram en voor hen die tijdens de woestijnreis in ongeloof gestorven zijn. Maar... ook voor ons als we blijven weigeren om de Heere Jezus het roer in handen te geven!

Terug naar Jozua.

Nog een vierde les en een opdracht: wees sterk, heb zeer goede moed!

Waarom? Om je daar zelf goed en sterk bij te voelen?

Nee, nee, nee, absoluut niet, maar om je niet te laten leiden door die verlammende gevoelens, maar sterk te zijn en goede moed te hebben **om te doen naar de wet!**

Want (en dat is weer een belofte) dan zul je verstandig handelen overal waar je heen gaat.

Maar neem dat woord ter harte, ja er staat zelfs: overleg het dag en nacht!

En kijk eens naar het einde van het hoofdstuk.

Het volk zegt **niet**: u lijkt precies op Mozes, maar wij zullen precies zo naar de Heere luisteren zoals we dat ook bij Mozes gedaan hebben, en daar gaat het om.

En ik hoop dat het zo mag zijn, ook voor de toekomst, voor u als kerkelijke gemeente van Ouddorp, en ook voor ons gezin.

En heb je last van die gedachten en aanvallen en aanklachten, zoals die andere Jozua uit Zacharia 3? Ga jezelf dan niet verdedigen, maar schuil in de woorden (en de wonden) van de grote Hoge priester: HET IS VOLBRACHT !

Zijn Naam is Joshua... Jeschua... JEZUS !

Ouddorp, ds. M.C. Schreur

Uit de pastorie

Overleden

We wensen onze broeder, ouderling P. Egas, van harte sterkte in verband met het verlies van zijn vader. Zijn vader mocht 95 jaar worden, maar op vrijdag 29 oktober 2021 heeft de Heere gesproken en gezegd: Nu wordt het eeuwigheid. Wat een verlies voor onze broeder. Wat heeft hij samen met Ellen, en zovelen van de familie, veel steun mogen ontvangen van hem. We denken aan de woorden die van zo grote betekenis waren voor (o)pa Egas: In Uw hand beveel ik mijn geest; Gij hebt mij verlost, HEERE, Gij, God der waarheid. Maar ik vertrouw op U, o HEERE! Ik zeg: Gij zijt mijn God. (*uit Psalm 31*). We denken aan de moeder van Piet, die als weduwe achterblijft in de Vliedberg. De Heere zij haar nabij!

Een woord van dank en waardering voor collega, ds. H. Juffer die de rouwdienst en begrafenis wil(de) leiden.

Bevestiging- en intrede dienst

Gemeente, wat een gezegende dag mochten we ontvangen woensdag 27 oktober jl. De Heere heeft gesproken door de woorden uit Psalm 132, met als thema: Beklede priesters en een juichend volk.

Ds. G. R. Mauritz had drie punten: (1) God ontnemt wat van ons is. (2) God bekleedt met Zijn gerechtigheid. (3) God maakt vol wat van Hem is.

Met de woorden uit dit bedevaart lied mocht ds. Mauritz mij bevestigen en aan u verbinden en mocht ik in de avonddienst voor het eerst als uw voorganger het Woord van de Heere aan u verkondigen: "Was u en gij zult rein zijn!"

Het was een rijke dag door alles wat de Heere gaf, door Zijn Woord en ook in de ook in de ontmoeting met velen van u, en met gemeenteleden uit Harskamp, en ook zelfs nog met enkelen uit de gemeente van Hoorn!

Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen!

Catechisatie

Allereerst: een woord van hartelijk welkom voor jullie allen!

Heel graag maak ik met jullie kennis op D.V. dinsdag 9 november om 19.00 uur.

Alle catechisanten vanaf 12 jaar welkom! We kunnen dan even kennis maken en ook even zien wat de handigste indeling is voor dit komend seizoen.

Met de belijdeniscatechisatie wil ik dan om 20.00 uur de eerste avond gelijk beginnen. Ik gebruik dan het boek van 'Leren om te Leven', deel 5, het belijdeniscatechisatie boek (van ds. P. van de Kraan, dr. A.J. van de Herik en dhr. A. Pals.) Graag tot dan, bij leven en welzijn.

Reformatie en opwekking

Dit gedicht kreeg van iemand afgelopen woensdag.

Het leek me mooi om het te plaatsen in dit nummer van Kleine Kracht:

Waak op, waak op, Gij Heil'ge Geest!
Die d'eerste jong'ren hebt doen blaken,
De helden Gods, die onbevreesd
Hun Heer' verkondden van de daken,
Wier roepstem door de wereld klonk,
De verste volken deed ontwaken,
En uitdreef naar Uw licht, dat van de hemel blonk!

O, brandde reeds Uw vuur alom,
Tot eer en heerlijkheid des Heeren!
Och, of G' als tot Uw heiligdom,
In alle harten in mocht keren!
Ai zie, hoe d'oogst al groter wordt,
De zwoegend' akkers zich vermèren,
Maar 't aantal luttel blijft, dat zich ten arbeid gordt!

Verwek Gij mensen naar Gods hart,
Die juichend zich de Heiland wijden,
En door Uw zwaard, dat legers tart,
Des Satans heerschappij bestrijden!
Maak tot verwinnen hen bekwaam!
Schenk hun de heerlijkheid na 't lijden!
Voltooi Gods Koninkrijk, tot glorie van Zijn Naam!

Laat op de vleug'len Uwer kracht
Het Evangelie zich verbreiden!
Laat uit de duist're gruwnacht
De heildag opgaan voor de heiden
En geef dat eind'lijk Jakobs bloed,
Zolang van Jakobs God gescheiden,
De Heiland, Die het kruiste, als Zijn Messias groet'!

Dat zal een dag der dagen zijn
Na lange strijd en bange zorgen,
Een eeuw'ge levenszonnenschijn,
Dan in geen neev'len ooit verborgen,
Als 't éne kudde is en één Heer!
Meer dan de wachters op de morgen,
Verlangt mijn ziel, o God! de morgen - ach, wanneer?

Oud lied, oorspronkelijk van Bogatsky uit 1727

Ten slotte

Namens mijn vrouw, en onze dochters Lydia (18jr. en is tweedejaars op Hoornbeeck in Rotterdam, afdeling SAW/ MZ), Annelies (15jr., in de derde klas op de Prins Maurits in Middelharnis, Eline (13jr., in de eerste klas, ook op de PM, en Rhodé in groep 7 van de Koningin Beatrixschool in Ouddorp.

We hopen dat ze spoedig mogen wennen in Ouddorp (en Middelharnis en Rotterdam) en wij met hen, en u ook aan ons!

We hebben hier een goed onderkomen aan de Molenweg, maar uiteraard zien we er naar uit om de pastorie aan de Vissersstraat 3 te mogen betrekken!

Wat wordt daar hartverwarmend en hard aan gewerkt.

Dank voor al uw meeleven op zoveel manieren! Als we niet zouden kunnen wennen, ligt het niet aan u! Maar, maak u niet ongerust, mijn vrouw en ik hebben er alle hoop op dat we hier onze plek zullen gaan vinden. De Heere heeft geroepen en bevestigd. Lof zij het Lam!

Tegelijk hopen en bidden we dat ook onze kinderen die achterblijven zullen wennen aan de nieuwe situatie en boven alles allen hun geborgenheid zullen zoeken en (steeds opnieuw) vinden in Immanuel! Dat wensen we voor onze zoon Joël en zijn vrouw Alinde met hun zoontje Joanan en het nieuwe leven dat ze mogen

verwachten; onze zoon Rick en zijn vrouw Nicolien met hun dochtertje Thirza; onze zoon Benjamin en zijn vrouw Martine met hun dochtertje Tabitha en zoontje Caleb; onze dochter Gerjanne en onze dochter Hesther en onze zoon Thom (die een plek mocht krijgen bij Rick & Nicolien en Thirza!)

En mevrouw H. van den Berg-van Wijk: hartelijk welkom of aan de Molenweg, of straks in de nieuwe pastorie, Vissersstraat 3. Dat de gedachtenis aan uw man tot zegen mag zijn! De Heere zij u nabij en giete dagelijks olie van de Trooster in de rouw-wonden, en zo ook bij familie de Boed uit Nieuwe Tonge, die rouwt om het verlies van hun zoon Maurice, die op 16 jarige leeftijd verongelukte.

Ook een sterkte-wens voor mevrouw Kroon Dorpsweg 24 3253 AH die deze week uit het ziekenhuis kwam. Mensenhanden (ook van artsen) schieten nu te kort.

Dat ook zij mag zeggen: In Uw handen beveel ik mijn geest.

De Heere ontferme zich over hen en ons allen!

Ds. M.C. Schreur

Agenda, Deo Volente

Zondagsschool



Elke zondagmorgen na de kerkdienst is er zondagsschool. Je mag ook gerust een keer komen kijken hoe het er aan toe gaat. We gaan om ongeveer 12.15 uur weer naar huis. Met elkaar zingen we psalmen, we luisteren naar een vertelling uit de Bijbel. De jongere kinderen gaan na de vertelling een kleur of knutsel opdracht maken wat betrekking heeft op de vertelling. En met de oudste kinderen gaan we de verwerking maken uit het verwerkingsboekje. Je bent van harte welkom!

Jeugdclub

Zaterdagavond 6 november om 18.00 uur komt de Jeugdclub weer bij elkaar. We willen met elkaar wat eten in 'De morgenster'. Aansluitend gaan we dan gezamenlijk naar een Realtime avond die wordt geleid door Ds. M. Klaassen. De 14+ jeugd wordt uitgenodigd. Graag even opgeven bij de leiding.

Catechisatie

Alle Jongeren vanaf 12 jaar, welkom op dinsdag 9 november om 19.00 uur. De belijdeniscatechisanten worden verwacht om 20.00 uur. Zie pagina 4.

Gebedsbijeenkoms

Zaterdagmorgen 13 november om 9.00 uur bent u, van welk kerkgenootschap dan ook, weer van harte welkom bij het maandelijks gebedsmoment in 'De Morgenster'.

Vrouwenkring "SOLA FIDE"

Op maandag 15 november, hopen we verder te gaan met de 4^e Bijbelstudie, met als thema: "DE MENSENZOON GAAT KONING WORDEN" We lezen deze keer Daniël 7: 1-28. Hier zien we dat tijdens en na de Babylonische ballingschap des te sterker het besef doordringt dat God de allerhoogste Koning is over de hele geschiedenis. En hoewel Hij vele (kwade) koninkrijken toestaat te regeren, zal uiteindelijk het Koninkrijk van God Zelf arriveren. Het koningschap van dat Rijk is in handen van de goddelijke Mensenzoon en Zijn heiligen. Het slangenzaad zal volledig vernietigd worden. In een visioen ziet Daniël 4 angstaanjagende dieren (monsters), deze verbeelden verschillende (konink-)rijken die heersen op aarde. Deze heersers houden geen rekening met God en Zijn geboden.....

Het 4^e en meest woeste dier van allemaal staat symbool voor de antichristelijke macht die oorlog voert tegen de gemeente van God in het laatste der dagen (herkennen we dit in onze tijd?).

Wat goed is wordt 'ouderwets' genoemd en wat slecht is, wordt gezien als 'uitdaging'. Alles kan en alles mag, de uitzondering wordt de regel.

Op Gods tijd grijpt Hij in en beëindigt deze vijandige machten!

Het eeuwige Koninkrijk van God zal Hij geven aan Zijn Volk.

Alle machten op aarde zullen God grootmaken en aan Hem onderdanig zijn.

Mochten er vrouwen zijn die n keer met de Vrouwenkring willen meedoen, wees welkom om 19.30 uur in 'De Morgenster'.

Activiteitencommissie

Opbrengst mini-herfstmarkt

In oktober hielden we ene mini-herfstmarkt met o.a. kleding, kaas, groente & fruit, vis en catering. We mogen terugkijken op een mooie dag met goed weer en veel bezoekers en vrijwilligers. We zijn blij en dankbaar voor de mooie opbrengst van in totaal €1.813 euro. We willen iedereen bedanken die hier, in welke vorm dan ook, aan heeft bijgedragen!

Bestelactie november

Deze maand hebben we een echte actie voor de herfst: u kunt lekkere stoofperen en stoofappels van De Klôosterweije bestellen, maar ook zelfgemaakte gebakjes en afbakbroodjes.

Let op: de stoofperen en stoofappels kunnen tot en met **6 november 17.00u** besteld worden.

De gebakjes kunnen tot en met **10 november** besteld worden, maar het kan zijn dat de gebakjes al eerder niet meer besteld kunnen worden in verband met het bereiken van de maximum hoeveelheid. Bestel dus snel als u verzekerd wilt zijn van een heerlijk gebakje! Voor de afbakbroodjes geldt OP=OP.

U kunt de bestelling plaatsen via tinyurl.com/novemberactie2021 of scan de QR-code hiernaast.



Ook kunt u mailen naar activiteitencommissie@hervormdoudorp.nl of bellen/appen naar Daniëlle Quist (0623464879).

De bestelling kan zaterdag 13 november tussen 10.00u en 12.00u afgehaald worden bij de Hervormde Kerk (Weststraat 2, Ouddorp) of bezorgd worden voor €1,- (alleen in Ouddorp). Hierbij zullen wij natuurlijk de maatregelen in acht nemen.

Succes Jouw Marktkraam

Zoals in de vorige Kleine Kracht beschreven, is er sinds kort een kraam bij Jouw Marktkraam, die bijgehouden wordt door Mathilde en Krientje. We zijn blij om te melden dat deze kraam een groot succes is, de opbrengst is tot nu toe al meer dan €400! Daarom is besloten de kraam aan te blijven houden. De kraam wordt elke keer bijgevuld met leuke spulletjes, dus loop regelmatig even binnen. Het nummer van de kraam is 337.

Nel van den Andel stopt met verkoop

De afgelopen jaren heeft Nel van den Andel regelmatig van alles verkocht bij en voor de kerk. Ook dit jaar heeft zij weer voor €784,- mogen verkopen op 7 zaterdagen. Nel heeft aangegeven dat dit het laatste jaar was dat zij op zaterdagen verkocht bij de kerk. Daarom willen wij haar vanaf deze plek hartelijk bedanken voor haar enorme inzet samen met Wim. We zullen jullie inzet missen!

Graag wil ik naar aanleiding van het stukje wat de activiteiten commissie heeft geschreven het volgende toevoegen. Na ongeveer 7 jaar is voor mij dus de tijd aangebroken om te stoppen met verkopen bij de kerk. Ik heb dat met heel veel plezier en blijdschap gedaan. De laatste tijd ging het niet meer zo heel erg gemakkelijk. Daarom wil ik allen die mij hielpen uitpakken en weer hebben geholpen met inpakken hartelijk bedanken. Namen noem ik liever niet uit angst iemand te vergeten. Op een uitzondering na, en dat is voor onze kosten. Hij zorgde iedere zaterdag dat de tafels stonden en de kar met spullen erbij. Ook zorgde hij dat ik op tijd mijn koffie met..... kreeg. En s 'middags bracht hij de spullen samen met Wim weer in de toren. Heel hartelijk dank hiervoor Cor. Het was een fijn tijd, en ik hoop dat nu iemand anders het gaat overnemen. Het is in veel op zichten de moeite waard.

Met een vriendelijke groet van Nel en Wim van den Andel

Opbrengst losse verkoop van peren en puzzeltochten

Naast dat er op de mini-herfstmarkt stoofperen en appels te koop waren, heeft Rianne Klepper ze ook na de markt nog verkocht. De opbrengst hiervan was €185. Ook heeft Daniëlle Quist na de markt nog puzzeltochten verkocht, de opbrengst daarvan was €85.

Kerstpost

Ook dit jaar hopen we in december weer de kerstpostactie te houden, er zijn gelukkig weer genoeg gemeenten die mee willen doen. Meer details volgen in de komende Kleine Kracht.

Vrijwilligersapp

Wilt u betrokken zijn bij de acties van de activiteitencommissie? Wellicht was u nog niet bekend met onze WhatsApp-groep voor vrijwilligers. In deze groep plaatsen we een oproep als er hulp nodig is bij een activiteit en delen we details van wat er moet gebeuren. Wilt u ook in de groep, doe dan even een berichtje naar één van de leden van de activiteitencommissie.

Ledenadministratie

Verjaardagen

Verjaardagen van gemeenteleden van 70 jaar en ouder zullen vermeld worden met naam en adres. Indien u hier geen prijs op stelt dit graag minimaal 4 weken van tevoren melden bij de scriba C. van Huizen.

- 1 november ~ 76 jaar, Mevr. G.F.C. Kwast Vliedberglaan 105, 3253VT.
- 5 november ~ 78 jaar, Dhr. P. Trommel Oudelandseweg 62, 3253LP.
- 6 november ~ 86 jaar, Mevr. J.P. Dorsman Parklaan 19, 3253CA.
- 9 november ~ 86 jaar, Mevr. M.J. Leeflang Hazersweg 6, 3253XG.
- 15 november ~ 84 jaar, Dhr. W. van den Andel Jonkerstee 22, 3253CE.
- 18 nov. ~ 99 jaar, Mevr. G. Hoefman - Klein Hazebroek Vliedberglaan 106, 3253VT.
- 19 november ~ 72 jaar, Dhr. T.P. Lamfers Oosterweg 8, 3253BT.
- 23 november ~ 70 jaar, Dhr. T. van Dam Rustburg 32, 3253VK.
- 29 november ~ 79 jaar, Mevr. H.M. Westhoeve Dorpsweg 41 13, 3253AG.

Ingeschreven

- Mevr. A. de Vreugd. Dhr. G.L. Meijer. Mevr. G.W.D. Mierop

Uitgeschreven

- Mevr. A. van Rekom. Dhr. C.J. de Jong. Mevr. A. Lobs-Roskam

Verantwoording van uw gaven

Over de periode van 1 t/m 30 september 2021 is het volgende ontvangen:

Kerkrentmeesterlijk beheer

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Kerkrentmeesters | 1.357,30 |
| Verbouwing pastorie | 1.776,42 |
| Giften per bank | 670,00 |
| Kerksbalans | <u>3.375,00</u> |
| Totaal Kerkrentmeesterlijk beheer | € 7.178,72 |

Waarde ingeleverde collectemunten € 1041,00

Diaconie

| | |
|---|-------------------|
| GZB | 73,25 |
| Project 10 27 Slowakije, 5 sept. | 249,35 |
| Diaconie, 12 sept. | 229,90 |
| St. In de Rechte Straat, 19 sept. | 233,75 |
| Kerkelijk Verenigingswerk, 26 sept. | 220,40 |
| GZB Zangavonden | 723,10 |
| Zondagsschool | <u>187,90</u> |
| Totaal diaconie | € 1.917,65 |
| Kerkrentmeesters en diaconie samen | € 9.096,37 |

Kleine Kracht 16^e jaargang

| | |
|-------------------|-------------------|
| Stand vorige keer | 1.255,00 |
| Aan giften | <u>55,00</u> |
| Totaal | € 1.310,00 |

Verjaardagsfonds 2021

| | |
|-------------------|-----------------|
| Stand vorige keer | 487,00 |
| Ontvangen | <u>100,00</u> |
| Totaal | € 587,00 |

Kerkrentmeesters

Nieuwe aanbouw pastorie



Het is alweer even geleden dat we een update schreven over de verbouwing van de nieuwe pastorie aan de Vissersstraat. De afgelopen maanden is er ontzettend hard gewerkt. De volgende werkzaamheden zijn inmiddels afgerond: vloerverwarming beneden is klaar en werkt, stukadoor is klaar, bovenverdieping is klaar, wc beneden is klaar, badkamer beneden is op de helft, nieuwe groepenkast geplaatst, grasveld

geëgaliseerd en ingezaaid, nieuw kozijn met tuindeuren geplaatst en het metselwerk van de nieuwe aanbouw is bijna klaar.

Voor de komende periode staan de volgende werkzaamheden nog op de planning: plafonds gipsen woonkamer + afwerken, vloer egaliseren en verder afwerken, keuken plaatsen, muren sauzen, kozijnen binnen schilderen, aanbouw glasvliezen en sauzen, goten buiten vervangen en bijkeuken en badkamer beneden tegelen.

Daarnaast moet de komende week de bovenverdieping worden schoongemaakt. Hiervoor is hulp van harte welkom.

Bij interesse, graag even contact opnemen met de coördinator van de verbouwing: Leander van Splunder (tel. 06-55135918).

Voor onze jongeren

Toegerust

God ruste na het scheppen van de aarde op de zevende dag.

Is je het wel eens opgevallen dat de zesde dag de mens werd geschapen en de eerst volgende dag de rustdag was?

Adam kon dus toegerust de nieuwe week beginnen.

Wij spreken vaak over uitrusten. Dit doen we na een inspanning om weer op krachten te komen.

Adam, en later Eva mochten rusten voor de nieuwe week die ging komen.

Toerusten dus.

Ik denk dat hier voor ons een les in zit.

In ons leven met God is het ook belangrijk dat we toegerust zijn en worden. Belangrijk dus om aan toerusting deel te nemen.

Naast de kerkdiensten op zondag is toerusting ook deelnemen aan bijvoorbeeld catechisatie. Je wordt er voor uitgenodigd!

God heeft voorzien hoe belangrijk het is en dat we dat nodig hebben.

Door toegerust te worden, kun je beter op Jezus gericht leven.

Zoals sporters rust nemen vóór een inspanning dag, mogen ook wij de rustdagen goed gebruiken om toegerust de week weer in te gaan.

Puzzel

Zet de woorden op de juiste plaats in de puzzel. Wat lees je in de kolom in het midden?

Adam –
heerlijk –
bebouwen –
lopen –
bewaren –
mensen –
dieren –
natuur –
eigendom –
paradijs –
Eva –
stof –
geschapen –
verschillend –
goed –
zorgen



De oplossing mag je inleveren bij: Jeannet Meijer Zeebrekersweg 8 3253 VS Ouddorp. Of via E-mail: jeannetmeijer@hotmail.com

Zending en Evangelisatie

Zending verbindt Nederland met Peru



Peru is een republiek in Zuid-Amerika en komt qua oppervlakte op de derde plaats, achter Brazilië en Argentinië. Het land is ongeveer 35 keer zo groot als Nederland en heeft ca. 31 miljoen inwoners. Bijna 80% van de bevolking woont in steden, waarvan 40% in de hoofdstad Lima.

Peru is een veelkleurig land. Naar schatting bestaat de Peruaanse bevolking voor 45% uit

indigenas (inheemse afkomst), 37% mestizos (gemengde etnische afkomst) en 15% uit blanken (voornamelijk Spaanse afkomst). De overige bevolking is van Aziatische, Afrikaanse of andere afkomst.

Peru is onder te verdelen in drie gebieden: Costa (kust), Sierra (Andesgebergte) en Selva (Amazone). Deze gebieden verschillen behoorlijk van elkaar in cultuur en karakter. De meeste indigenas wonen in de Andes en het Amazonegebied, terwijl mestizos en blanken veelal aan de kust wonen. Spaans is de officiële taal van Peru. Daarnaast wordt er door de indigenas Quechua en Aymara gesproken.

Ruim 70% van de Peruaanse bevolking is katholiek, waarbij het katholicisme vaak gecombineerd wordt met rituelen en ceremonies uit inheemse culturen. Het protestantisme is in de afgelopen jaren gegroeid naar zo'n 18%. De Presbyteriaanse Kerk in Peru, waar de GZB een relatie mee heeft, draagt nog nauwelijks bij aan deze groei. Zij zijn een kleine groep in het geheel.

GZB in Peru

De GZB heeft al meer dan 40 jaar (vanaf 1975) een relatie met de Presbyteriaanse Kerk in Peru. De afgelopen jaren werden er verschillende zendingswerkers uitgezonden voor: -Toerusting en gemeenteversterking -Kerkplanting -Diaconaat -Onderwijs -Bijbelvertaalwerk i.s.m. Wycliffe -Theologisch onderwijs.

De Presbyteriaanse Kerk is een klein kerkgenootschap. De kerk telt ongeveer 200 gemeenten, maar de meeste gemeenten zijn erg klein en het ontbreekt nogal eens aan goede leiders. Tegelijkertijd heeft de kerk enthousiaste predikanten die dromen van een kerk die nieuwe generaties weet aan te spreken en groeit. Daarvoor is het allereerst belangrijk om als kerk naar buiten te treden, maar ook om nieuwe gemeenten te stichten, met name in de grote steden.

Door middel van kerkplanting en evangelisatie hopen we een beweging op gang te brengen om bij veel mensen het verlangen naar de groei van Gods Koninkrijk aan te wakkeren. Naast kerkplanting willen we investeren in het theologisch onderwijs, zowel voor kerkleiders als gemeenteleden. Zo worden de huidige kerkleiders ondersteund om zich verder te ontwikkelen en kunnen er tegelijkertijd nieuwe leiders worden opgeleid. Ook het catechesewerk voor gemeenteleden willen we verder ontwikkelen.

De focus van het nieuwe programma van de GZB in Peru ligt op kerkplanting en theologisch onderwijs binnen de Presbyteriaanse Kerk. Bid dat het programma veel vrucht mag dragen! Bijna 80% van de Peruanen woont in een van de almaar groeiende steden. Bid voor de initiatieven van kerken om nieuwe gemeenten te stichten en om present te zijn in de steden.

Geef een schoendoos, geef een schat!

Ook dit jaar willen we als gemeente weer mee doen met de schoendoosactie. De folders hiervoor vind u bij de uitgang van de kerk.

De schoendozen kunnen tot **18 november** ingeleverd worden bij fam. Westhoeve Molentienden 80. Vergeet de 5 euro aan transportkosten niet.

Voor eventuele vragen, kunt u terecht bij Anne Grinwis, telf. 0187 683280.

Vorig jaar gingen er meer dan 45.000 dozen naar onder meer Sierra Leone, Roemenië, Lesbos en Togo. De jongens en meisjes in deze landen nemen de mooi versierde schoendozen stralend in ontvangst. Kinderen in vluchtelingenkamp Mavrovouni op Lesbos hebben soms niet eens een eigen knuffel. En jongeren in arme landen kunnen vaak niet naar school als ze zelf geen schoolspullen hebben. Door de doos vol spullen krijgen ze perspectief en voelen ze zich gezien.



Kerkdiensten

Zondag 14 november 2021

9:30 uur: ds. M.C. Schreur
18:00 uur: ds. A.A.W. Boon, Veenendaal
Collecte: 1^e Project 10 27 Nederland. 2^e Kerk. 3^e Bijdrage onderhoudskosten

Woensdag 17 november 2021, Bijbellezing

19:30 uur: ds. P.C.H. Kleinbloesem, Goudswaard
Collecte: 1^e GZB. 2^e Kerk.

Zondag 21 november 2021

9:30 uur: ds. M.C. Schreur
18:00 uur: ds. M.C. Schreur
Collecte: 1^e Stichting De Lichtkring. 2^e Kerk. 3^e Bijdrage onderhoudskosten.

Zondag 28 november 2021

9:30 uur: dr. J. van Eck, Lexmond
18:00 uur: ds. M.C. Schreur
Collecte: 1^e Kerkelijk verenigingswerk. 2^e Kerk. 3^e Bijdrage onderhoudskosten.

Zondag 5 december 2021

9:30 uur: ds. M.C. Schreur, *Vorbereiding Heilig Avondmaal*

18:00 uur: ds. P. Vernooij, Lekkerkerk

Collecte: 1^e Zondagsschool. 2^e Kerk. 3^e Bijdrage onderhoudskosten.

Oppasschema voor november

07-11 Nelie - Femke

14-11 Hetty - Myrthe

21-11 Margriet - Rebecca

28-11 Kim - Emma

05-12 Mathilde – Imke

Alphacursus

Ontmoeten, vragen en ontdekken – dat doe je op Alpha! Stel al je vragen en praat met andere deelnemers door over interessante onderwerpen. Je bent niet de enige Alpha-deelnemer; wereldwijd volgden ruim 25 miljoen mensen een Alpha.

Voor wie?

Alpha is voor iedereen! Heb je vragen over het leven of over het christelijk geloof? Dan is Alpha echt iets voor jou. Er is alle ruimte om het gesprek aan te gaan en je vragen en ideeën te delen.

Waarom?

Op Alpha denk je samen na over vijftien inspirerende onderwerpen. Iedereen komt met zijn eigen vragen en ideeën. Je ontdekt altijd iets nieuws. Je ontmoet leuke, nieuwe mensen. En het is helemaal gratis! Er zijn ongeveer tien Alpha-bijeenkomsten. Elke bijeenkomst staat een ander onderwerp centraal. Meer informatie www.alpha-cursus.nl

Interesse?

Graag zouden we een inventarisatie maken van mensen met interesse, zodat we kunnen kijken wat er mogelijk is. Informatie en opgave bij: Christian van Huizen, telf. 06 24976938 of E-mail: scriba@hervormdoudorp.nl

Hervormde Gemeente Ouddorp

Predikant

Ds. M.C. Schreur

Vissersstraat 3 3253 XK Ouddorp, tel 06 20905676. E-mail: mcschreur@kliksafe.nl

Scriba, (diaken, ledenadministratie)

Chr. van Huizen

Julianaweg 22 3253 BL Ouddorp, tel. 0187 687342. E-mail: scriba@hervormdoudorp.nl

Ouderlingen,

P. Egas

Marijkeweg 7 3253 BN Ouddorp, tel. 06 23645537. E-mail: pietegas01@hetnet.nl

C. Grinwis

Preekhillaan 12 3253 VJ Ouddorp, tel. 0187 683280. E-mail: fam.c.grinwis@solconmail.nl

Ouderling kerkrentmeester,

J.A. Struik

Ring 51 3247 BN Dirksland, tel. 0187 603268. E-mail: ja.struik@solcon.nl

M.P. Tanis (*Jeugdouderling*)

Wittestraat 14 3253 XM Ouddorp, tel. 0187 664966. E-mail: mtanis110@msn.com

Kerkrentmeester,

L.K. Roelse (*Secretaris*)

Heijburg 3 3253 BX Ouddorp. E-mail: kerkrentmeesters@hervormdoudorp.nl

T. Grinwis (*Collectemunten en Cd's,*)

Zeebrekersweg 23, 3253 VS Ouddorp, tel. 0187 681980

Diakenen,

C.H. Duihuizen (*Secretaris diakenen*)

Havenweg 11 3253 XC Ouddorp, tel.0187 664784. E-mail: chduifhuizen@hetnet.nl

Koster, tevens inlichtingen en reservering zaalruimtes Dorpskerk,

C.P. Pikaart Geleedststraat 7 3253 BE Ouddorp, tel. 0187 684494 of 06 57166614

Via E-mail: cp.pikaart@outlook.com

NOVEMBERACTIE

Te bestellen tot en met vrijdag 6 november 17.00u

heerlijke Armgaard stoofappels en Gieser Wildeman
stoofperen van De Klôôsterweije



€1,50 per kilo



Te bestellen tot en met 10 november

- Boterkoek€6,75
- Kokosmakronen€0,65 p/st en 5 voor €3,00
- Aardbeienschelp met banketbakkersroom€1,85
- Gebakje slagroom-kersen met meringue stukjes€1,85
- Gebakje appel-kaneel€1,85
- Gebakje speculaas€1,85

Als u verzekerd wilt zijn van een zelfgemaakt gebakje, bestel dan snel!

Ook hebben we nog heerlijke afbakbroodjes. De choco croissants en de saucijzenbroodjes zijn €0,75 p/st en 3 voor €2,00. De rest is €0,40 p/st en 3 voor €1,00. Voor meer info: zie online bestelformulier. **OP=OP**



Bestellen kan via www.tinyurl.com/novemberactie2021,
activiteitencommissie@hervormdoudorp.nl of
0623464879. Afhalen zaterdag 13 november
10.00-12.00u (Dorpskerk, Weststraat 2 Ouddorp) of
laat het bezorgen voor €1,- (alleen in Ouddorp).

