

# Hervormde gemeente Ouddorp



Postadres: Weststraat 2 3253 AR Ouddorp

Aanvang diensten Dorpskerk: 9.30 uur en 18.00 uur

Website: [www.hervormdoudorp.nl](http://www.hervormdoudorp.nl)

Kerkdiensten beluisteren: [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl)

Kerkrentmeesterlijk beheer: IBAN: NL87 RABO 0341 6707 07

Diaconie: IBAN: NL65 RABO 0341 6707 15

Activiteitencommissie: IBAN: NL18 RABO 0146 3826 25

[activiteitencommissie@hervormdoudorp.nl](mailto:activiteitencommissie@hervormdoudorp.nl)

## Nieuwsbrief *Kleine Kracht*, november 2020

16<sup>e</sup> jaargang no 1

### Overdenking

#### Wortel en het paard

Galaten 5 vers 1: *Staat dan in de vrijheid, met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen.*

Er was eens een koning die regeerde over het hele land. Zijn tuinman hield van hem. Op een dag had hij de grootste wortel ooit geteeld en bedacht bij zichzelf: "Die geef ik aan mijn koning!" Hij nam die wortel naar zijn koning en zei: "Mijn koning, ik teel wortels, en dit is de grootste wortel die ik ooit heb geteeld. Ik wil hem daarom aan u geven, als bewijs van mijn liefde en hoogachting voor u." Onverwachts kreeg hij een stuk land als beloning voor dit liefdesgeschenk.

Dit zag een edelman allemaal gebeuren. Hij dacht bij zichzelf: "Tjonge, als je zoveel krijgt voor een wortel, wat zou je van de koning krijgen als je hem iets van veel meer waarde zou geven?" De volgende dag verschijnt deze edelman voor de koning met een prachtige zwarte hengst. Hij maakte een diepe buiging en zei: "Mijn koning, ik fok paarden, en dit is het grootste paard wat ik ooit heb gefokt! Ik wil hem daarom aan u geven, als bewijs van mijn liefde en hoogachting voor u." De koning gaf hem slechts dit antwoord: "Die tuinman van gisteren die gaf mij de wortel. Maar u gaf uzelf het paard."

Gemeente, hoe vaak zijn wij in ons naderen tot God in het gebed en in ons dienen van Hem in het dagelijks leven als die edelman? Ogenschijnlijk deden die tuinman en edelman hetzelfde. Echter, het hart verschilde. De beweegredenen waren anders.

Wanneer is de motivatie, de reden om God te dienen 'gezond', zoals bij die tuinman? Pas als wij door genade inzicht hebben in onze vrijheid dóór Christus. Dat is levensnoodzakelijk! Anders leven we nog in de slavernij (v. 1b) van wettische godsdienst (vanwege de edelman-motivatie) of in wetteloosheid. Allebei even waardeloos volgens Paulus.

Daarom de vrijheid dóór Christus (v. 1a). Deze vrijheid draait om de volgende Evangelische regel: '*vertrouwen op Jezus alleen + niets van mij erbij = altijd zeker* van het aangenomen zijn bij God de Vader'. Daar is het hart van die gelukkige tuinman zeker van en daarom vol van liefde en hoogachting!

Zodra ik het volgende doe gaat het mis: '*vertrouwen op Jezus + iets van mij erbij = altijd onzeker* of dat genoeg is?! In dat onzekere klimaat wordt het hart van die edelman geboren en stort de hele godsdienst die God aangenaam is in. Want wat blijft er over? Slaven voor God, aangedreven door twijfel, angst en onzekerheid of 'dat deel van mij' – om straks toch de hemel binnen te mogen – voor God kan bestaan. Of God de Vader tevreden met mij zal zijn..? Het antwoord is nooit (v.3)!

Wat moet ik weten wil ik God de Vader als kind uit vrije liefde kunnen dienen, de énige voedingsbodem waaruit christelijk leven kan opbloeien die tot Zijn eer is en Hem aangenaam is? Dit wonder: dat waar ik door het geloof één ben met de Heere Jezus, alles van Hem alléén telt voor God en niets meer van mij. Nooit meer! Jezus' onbevleete geboorte is mijn onbevleete geboorte. Zijn volmaakte leven is mijn volmaakte leven. Zijn strafbetaling is mijn strafbetaling. Zijn nieuwe leven uit het graf is mijn nieuwe leven. Nooit meer de vloek van de wet. Nooit zal Vader meer afwijzen. Altijd zal de hemel openstaan hoe beperkt of hoe toegewijd mijn christenleven ook is geweest. Het doet er niet toe – mijn mooie of minder mooie dingen – want Jezus telt alleen en niets van mij erbij! Dat is vrijheid! Vrijheid waar de Heere Jezus de Bevrijder voor wilde worden.

Gemeente, hier moeten wij zeker van zijn, anders is heel mijn christelijke leven getekend door het lelijke van die edelman. Daarom de vraag: bent u zeker? Vertrouw op de Gekruisigde alleen en u zál zeker zijn. Want het zal u toeroepen worden uit de hemel: *U bent mijn geliefde kind, met u ben Ik tevreden*, waar u slechts vasthoudt aan uw Redder en Zaligmaker!

C.J. Rijdsdijk

## Uit de gemeente

### Meeleven

Ons meeleven, gaat in bijzonder uit naar de bewoners en personeel van de Vyver. Het virus grijpt daar wel heel sterk om zich heen. We denken in het bijzonder aan de familie en vrienden van Joop Hollaar. De Heere geve u krachten om dit verlies te dragen. We denken aan hen die in ziekenhuis zijn opgenomen. We missen Arend van Holten in de kerk, met hem mag het gelukkig weer beter gaan. Ter bemoediging: *God is mijn toevlucht in het lijden. Vertrouw op Hem, o volk, in smart, Stort voor Hem uit uw ganse hart: God is een toevlucht t' allen tijde.*

En verder, allen die geveld zijn door het coronavirus van onze gemeente, maar ook de velen in ons dorp. Want Ik ben de HEERE, uw Heelmeester Ex. 15 vers 26b. We bidden ook om kracht en wijsheid voor de doctoren en verplegend personeel.

### Belijdeniscatechese

Zijn er onder jullie, die overwegen om belijdenis te doen? Dan verwacht ik jullie op dinsdagavond om 20.45 uur in 'De Morgenster'. Je hoeft niet nu al te zeggen dat je belijdenis wil doen. De Heere Jezus nodigde Zijn jongeren uit om met Hem mee te gaan. Je kan ook zeggen: Hij nodigde hen uit om bij Hem op school te komen. Dat deed Hij met de woorden volg Mij. Dat was om te beginnen luisteren naar wat Hij hen te zeggen had. Maar zij konden ook met hun vragen komen. Pas later heeft Hij hen gevraagd om belijdenis te doen. Als je van te voren een gesprek met mij wilt, bel me dan even, tel.nr. 06 54397113. Of stuur me een berichtje met je telefoonnr. Mijn emailadres is: [ds.J.Blom@planet.nl](mailto:ds.J.Blom@planet.nl). Ik zie uit naar je reactie.

Ds. J.Blom Forel 56 2986 RA Ridderkerk

### Invulling tijdens erediensten

Als kerkenraad hebben we de laatste maanden al heel veel gesproken over de regelgeving en advisering die er landelijk zijn tegen de bestrijding van het corona virus. Afstand moest er komen ook in de kerk, aparte aanmeldingen, collecteren anders en zo meer. Dingen zo anders waar we zo vertrouwd mee waren en waar we ons fijn bij voelden. Helaas hebben we ook het pijnlijke besluit moeten nemen dat er voorlopig ook niet meer gezongen kan worden tijdens de diensten. Pijnlijk, omdat we nu niet met elkaar als een stem ons gebed of onze lofzangen op kunnen zenden. Woorden uit al die prachtige psalmen die ons vaak zo kunnen bemoedigen of vertroosten, ons nieuwe hoop of verwachting kunnen geven. Of ons juist even onder het zingen eerbiedig stil kunnen maken. Om hierin toch wat ruimte te zoeken is er besloten dat we het zingen een heel klein beetje terug laten komen tijdens de erediensten. Het idee is om per dienst een groepje van maximaal 5 zangers voorin de kerk de psalmen mee te laten zingen. U wordt hierbij hartelijk uitgenodigd om u op te geven als u hieraan graag mee wil doen. Jong of wat ouder, man of vrouw, geen enkele uitzondering. Uit de opgegeven namen zal een lijst gemaakt worden en krijgt u vanzelf bericht wanneer u aan de beurt bent. We beseffen dat dit voor sommigen heel fijn zou kunnen zijn, voor anderen juist niet. Maar laten we hopen en bidden dat we met alle maatregelen toch nog heel lang als gemeente samen mogen komen. Samen, in de Naam van Jezus. Opgeven graag bij Erik Duifhuizen per mail; [chduifhuizen@hetnet.nl](mailto:chduifhuizen@hetnet.nl) of telefoon of app: of 0610680147.

### Tocht in de kerk

Misschien heeft u het al opgemerkt de tocht in de kerk. Dit is omdat de ventilatie aan staat. Deze moet ook blijven aanstaan want ventileren is het voortdurend verversen van lucht en belangrijk om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De ventilatoren staan tussen het dak en plafond en trekken de buitenlucht tussen de naden en kieren van de ramen en deuren, en dat geeft de koude tocht die u voelt. Dus extra sjaal of jas is nodig.

## Pastorie 'Laus Deo'

### Die mooie dinsdagmorgen

Het was een prachtige, zonnige dag. Wij gingen weer naar Lisse en deze keer om tante Meyno naar haar laatste rustplaats te brengen. Wij vonden het heel bijzonder dat wij naar de begrafenis mochten, de familie vroeg of wij wilden komen. Ik vroeg aan Grace of zij naar de begrafenis wilde gaan. Ze zei: 'ja, ik wil heel graag gaan want ik ben toch naar tante Meyno vernoemd?' Wij gingen een koningskind begraven. Zij was altijd zo bewogen met ons als gezin op het zendingsveld. Zij kwam al bij ons in Katwijk waar mijn man de roeping naar China kreeg. Zij kwam naar Amerika, naar China waar zij een rustige kamer had om nog een boek te schrijven. Zij reisde met ons mee, die hele lange tocht naar China, op hoge leeftijd. Wij haalden haar op in Zwitserland als zij weer een aantal weken aan een boek had geschreven. Zij sliep bij ons in de

bus, zij ging mee naar Roemenië. Zij was als een moeder. De kinderen hingen aan haar lippen als zij weer ging vertellen en de Heere grootmaken. De kinderen bedelden telkens weer bij haar om een nieuw verhaal en... vertellen kon zij! Nu heeft zij haar wens verkregen en mag zij Hem voor eeuwig loven en prijzen. De Heere zorgde ook op die dinsdag. Het was een stralende dag met veel zonneschijn zodat Samuël en Grace ook mee konden gaan naar de begraafplaats. Zo mochten wij haar begeleiden naar haar laatste rustplaats. Soli Deo Gloria!

### **Een huis voor Bart en Annelies**

Bart en Annelies wonen sinds hun trouwen in een kleine aangebouwde woning. Zij waren al een tijdje op zoek naar een huis. Wij zijn er allemaal heel verwonderd over hoe de Heere alles heeft geregeld. Zo is het toch lieve mensen? Hij leidt ons leven, ook in alle aardse dingen. Telkens weer mogen wij dat toch ook weer opmerken. Bart was op zoek naar een huis en hij mocht een huis vinden. De Heere verhoorde de gebeden. Het huis staat in Gameren aan de dijk. Wij hopen ook in Gameren te gaan wonen, op loopafstand van Bart. Wat een heerlijk plekje heeft Bart gekregen, met een tuin in de natuur. Bart schreef: 'Then we can all enjoy this place.' (dan kunnen wij allemaal van dit plekje genieten.) Het is een klushuis, er moet veel gebeuren maar wel een huis met veel mogelijkheden. Zo mogen wij straks in het nieuwe jaar D.V. (zo de Heere wil en wij leven zullen) in Gameren te gaan wonen bij Andreas, Willem en Bart.

### **Berichten**

Een bericht van Willem: 'ik mag naar het visumbureau. Mijn werkvergunning is binnen.' 'Wij zullen meebidden met jou, Willem!' Na bijna een jaar hoopt Willem op D.V. 27 oktober te gaan vliegen. Hij moet dan twee weken in quarantaine en mag daarna door naar zijn huis. Hij wil dan alles gaan regelen om zijn container te pakken. Wat zal het heerlijk zijn voor het hele gezin als hun eigen spullen er straks weer zullen zijn. De kinderen hebben dan weer hun speelgoed, hun bed en zoveel kleine dingen waar je zeker als kind, heel veel waarde aan hecht. Willem zal tot half december weg zijn. Er was nog meer nieuws. Er mag nieuw leven verwacht worden in het gezin van Willem en Willemien. De Heere blijft zorgen, Zijn Woord wordt altijd trouw volbracht, tot in het duizendste geslacht. Wilt u meebidden voor dit gezin, dat alles wat Willem mag ondernemen tot een goed einde mag komen en dat hij weer contacten mag krijgen. Wilt u ook voor het gezin dat thuisblijft bidden, die hun man en vader toch wel een poosje missen. In het gezin van Leonard en Corrie mag ook blijde verwachting zijn. Wilt u ook meebidden voor dit gezin? Tijdens de vorige zwangerschap stierf het kindje in de moederschoot na een zwangerschap van 18 weken. Wat dat betreft is er blijdschap en zorg. De Heere blijve hen nabij en geve Zijn zegen!

Zoals u misschien wel gezien hebt, heeft Annemarieke een vriend, Coen Wolfert. Wij bidden om de Zegen des Heeren op hun verdere levensweg.

### **Samuël**

Ja, onze grote jongen hoopt op 30 oktober 18 jaar te worden, wat een bijzondere leeftijd! Volwassen en toch een kind te blijven dat alleen maar leeft van de verwondering en blijdschap. Zonder woorden maar wel met geluiden van blijdschap en hoop. Wij zijn zo dankbaar dat wij al jaren voor hem mogen zorgen. Wat een liefde en vreugde geeft hij ons. Iedere dag weer, opnieuw een voorbeeld voor ons. Samuël Floris Theodorus, door God ons gegeven, een geschenk in ons gezin, zo lang als God wil. Wat luistert hij graag naar een stukje uit zijn dagboek en een tekst uit zijn 'box of blessings' wanneer hij naar bed gebracht wordt. De 'box of blessings' is een doosje met kaartjes waar er voor iedere dag een psalmregel op een kaartje staat. Annemarieke eindigt altijd met hem door te zeggen: 'Yes and Amen'. (naar aanleiding van 1 Korinthe 1:20: 'Want zovele beloften Gods als er zijn, die zijn in Hem ja, en zijn in Hem amen, Gode tot heerlijkheid door ons.') Samuël zegt dan zelf iets wat lijkt op 'Amen', zo mooi! Zo danken wij met elkaar voor dit bijzondere kind.

Mijn man schreef toen Samuël bij ons kwam het volgende gedicht:

### **Gedachten van een Kind dat Weggelegd en Gevonden werd...**

'Kan ik het helpen, dat ik niet ben zoals een ander?

Mijn hoofd is veel te groot, en 'k ben nog niet zo schrander.

Je moest eens weten hoe het voelde vanbinnen in mijn hoofd,

Want 't water was teveel, niemand die het gelooft.

'k Had een moeder, en ze zorgde voor mij bijzonder.

In die zin was het leven voor mij toch een wonder.

De druk en pijn in mijn hoofd nam ik op de koop toe.

Immers, een moeder die zorgt, dat word je nooit moe.

Waar ze nu is gebleven, weet ik niet meer.

Ze wandelde met me, en legde me toen plotseling neer.

'k Heb lang gewacht en wel uren gehuild,

Totdat ik niets meer kon, m'n ogen uitgepuild.

Bij de poort van een Boeddha tempel scheen m'n thuis te moeten zijn,

Daar zou mijn toekomst wezen maar een Boeddha geeft niet om 's mensen pijn.

Vreemde handen pakten me op en namen me mee.

Ogen die in mijn ogen keken, ze zagen mijn onpeilbaar wee.

'k Weet niet wat ze sindsdien met mijn hoofd hebben gedaan,

Maar 't lijkt wel of er Iemand met mijn lot is begaan.

Ze hebben gesneden en gebeden, dat las ik tussen de regels door,  
Sindsdien is de druk weg, en om me heen hoor ik een kinderkoor.

'k Begrijp niet waarom vreemde handen nu zo voor me zorgen,  
het moet een hart zijn, met hoop voor de komende morgen.  
Er wordt steeds voor me geroepen tot een God Die leeft.  
Of Hij ook aan mij het eeuwige leven geeft.

Zou dit de reden zijn dat m'n lieve moeder me verliet,  
Met pijn in haar hart, want een moeder vergeet haar zuigeling niet?  
Zou dit de vreemde weg zijn, die ik moet gaan,  
Om straks gewassen voor mijn Hemelse Maker te staan?  
Dan is het goed, welke weg Hij ook met mij gaat,  
Dan worden de tranen bewaard, die lopen over mijn misvormd gelaat.  
Mijn hoofd is anders, ik weet, het ziet er niet uit,  
Maar straks zal het nieuw zijn, boven deze wereld uit.

Ik zal vooraan staan in het koor der volgelingen van het Lam,  
Hij was Degene, Die mij onder Zijn hoede nam.  
Dan wil ik huppelen en springen en zingen,  
Van de mooiste en meest wondere dingen."

Tot slot nog een bemoediging voor u gelezen:

#### **Kronieken 4:23**

**'Dezen waren pottenbakkers, wonende bij plantages en tuinen; zij zijn daar gebleven bij den koning in zijn werk.'**

Misschien heeft u een baan in een cafetaria en voelt dat niet als iets bijzonders. Een huisvrouw die de hele dag luiers verschoont, de vaatwasser inruimt enz., ziet haar werk misschien niet als een edele taak. Maar beschouw even de pottenbakkers in de tekst. 'Deze waren pottenbakkers... zij zijn daar gebleven bij den koning in zijn werk.' Hoewel zij betrokken waren bij ondergeschikte arbeid en de hele dag tot hun nek toe in de modder zaten, hielden zij iets heel belangrijks in gedachten: ze werkten voor de koning. Het is altijd een groot voorrecht om in koninklijke dienst te worden aangenomen, wat uw taak ook mag zijn. En zo is het voor christenen. Hoe laagstaand uw beroep ook is (in de ogen van mensen), het is de Heere Jezus Christus die u dient. Onthoud dat. Denk eraan om van ganser harte te werken. De ijver en uitmuntendheid die u in uw werk steekt, hebben de aandacht van de grote Koning van 't heeral.

Met een hartelijke groet,  
Mevrouw H. van den Berg-van Wijk

## **Kerkrentmeesters**

### **Solvabiliteitsverklaring**

In het vorige nummer van Kleine Kracht schreven we dat er naar aanleiding van de oproep op de gemeenteavond om het structurele tekort van 20.000 euro per jaar in de begroting te dichten al een bedrag van 7000 euro was toegezegd aan structurele extra inkomsten. Dit bedrag is inmiddels gegroeid tot 8250 euro, allen hartelijk dank hiervoor! Daarnaast is er een bedrag van ruim 4000 euro per jaar toegezegd aan subsidie voor de komende 6 jaar voor het onderhoud aan ons monumentale kerkgebouw. Het verwachte tekort is daarmee al een stuk kleiner geworden en we hopen hiermee spoedig een solvabiliteitsverklaring te ontvangen voor een 80% predikantsplaats, zodat het beroepingswerk kan starten. Mocht u nog van plan zijn mee te doen met een extra structurele toezegging, laat het dan zo spoedig mogelijk weten aan één van de kerkrentmeesters, zodat we dit nog mee kunnen nemen voor de officiële aanvraag. Zoals uitgelegd op de gemeenteavond is de structurele inkomstenstroom van de leden van het grootste gewicht in de beoordeling van de financiële situatie door de landelijke kerk.

### **Digitale collecte**

Sinds afgelopen maart is er de mogelijkheid om via de website van de kerk of via de QR code op de wekelijkse liturgie uw collecte digitaal over te maken. De aanbieder van deze dienst stopt hier mee per 1 november. We zijn bezig om het alternatief hiervoor in te richten en verwachten dat dit binnen een aantal weken operationeel is. Het is straks mogelijk om een App te downloaden, waarop de wekelijkse collectes overgemaakt kunnen worden. Ook zal er een link op de website komen voor de digitale collecten. Zodra er meer over bekend is laten we het u weten.

### **De plannen met de Pastorie**

Zoals uitgelegd op de laatstgehouden gemeenteavond hangt de pastorie (Raadhuisstraat) als een financieel blok aan ons been. De strategie van het College van kerkrentmeesters is erop gericht om onze gemeente op dit punt zoveel mogelijk (financieel) te ontzorgen. Er zijn drie belangrijke redenen besproken die we willen oplossen/voorkomen: 1) renovatie van dak, keuken, badkamer en algehele isolatie (100-150k Euro); 2) zeer hoge energie kosten voor de predikant (500-600 euro/mnd.) en 3) WOZ-waarde van dit huis/grond in combinatie met de belastingregels voor pastorieën leidt tot huurcomponent voor de predikant (1150

euro/mnd.). Het basisplan is om de huidige pastorie te verkopen en dan een nieuwe/andere goedkopere pastorie aan te schaffen. Hiermee worden dan de bovenstaande drie problemen ondervangen en het zou mooi zijn als er daarna nog wat overblijft voor onze spaarrekening om zodoende wat robuuster in de toekomst te staan. Desalniettemin willen we u, zoals ook al op de gemeenteavond, opnieuw vragen om met goede onderbouwde plannen te komen wat we eventueel met de bestaande pastorie zouden kunnen doen en derhalve behouden voor onze gemeente. Dit moet dan uiteraard wel oplossing bieden aan de bovenstaande drie problemen. Graag horen we van u! Inmiddels hebben we een taxatie van deze pastorie met bijbehorend terrein laten doen en beraden we ons op het te koop zetten (hoe, wat en wanneer). Tevens kijken we rond naar wat er zoal te koop is binnen het budget (bestaande bouw dan wel nieuwbouw), ook hiervoor zijn ideeën/suggesties welkom. Als dit alles wat vastere vormen gaat krijgen willen we een Pastorie Commissie oprichten met een aantal gemeenteleden, die e.e.a. dan i.s.m. het College van Kerkrentmeesters gaat opvolgen. *Goede ideeën graag emailen naar: [mtanis110@msn.com](mailto:mtanis110@msn.com)* (Marco Tanis, Vz Coll v Kerkrentmeesters)

## Iedenadministratie

### Verjaardagen

Verjaardagen van gemeenteleden van 70 jaar en ouder zullen vermeld worden met naam en adres. Indien u hier geen prijs op stelt dit graag minimaal 4 weken van tevoren melden bij de scriba C. van Huizen.

5 november ~ 77 jaar, Dhr. P. Trommel Oudelandseweg 62, 3253LP.  
6 november ~ 85 jaar, Mevr. J.P. Dorsman Parklaan 19, 3253CA.  
9 november ~ 85 jaar, Mevr. M.J. Leeflang Hazersweg 6, 3253XG.  
15 november ~ 83 jaar, Dhr. W. van den Anel Jonkerstee 22, 3253CE.  
18 november ~ 98 jaar, Mevr. G. Hoefman - Klein Hazebroek Vliedberglaan 106. VT  
19 november ~ 71 jaar, Dhr. T.P. Lamfers Oosterweg 8, 3253BT.  
29 november ~ 78 jaar, Mevr. H.M. Westhoeve Dorpsweg 41 13, 3253AG.

### Ingekomen

Mevr. I.E. van Geest. Mevr. K. Bakker

### Verhuizingen

Mevr. J.A. Struik is verhuisd van Langenhorst 1021 naar Bremerstraat 25, 6717 ZP Epe. Mevr. M. van der Klooster is verhuisd van Molentienden 67 naar Onwaardsedijk 21, 3247 LE Dirksland

### Overleden

Dhr. M. van Hoven, in de leeftijd van 58 jaar.

## Agenda, Deo Volente

### Zondagsschool



Kom je ook? Na de morgendienst komen we bij elkaar in 'De Morgenster' en gaan we luisteren naar een verhaal uit de Bijbel. Daarna gaan we een verwerking maken uit het boekje en de jongere kinderen gaan een knutselwerkje maken. Ingang via Hoenderdijk. Neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee!

### Catechisatie

Dinsdagavond op de volgende tijden: 19.00 uur de groep van 12 - 15 jaar en 19.50 uur van 16 jaar en ouder.

### Bijbellezing

Woensdagavond 11 november om 19:30 uur bent u van harte uitgenodigd de eredienst bij te wonen. Vanwege de geldende maatregelen zal deze dienst in de kerk worden gehouden.

### Jeugdclub (15+)

Op zaterdagavond 14 november wordt er weer een volgende Jeugdclub gehouden. We starten om 19:30 uur in 'De Morgenster'. Opnieuw een bijzondere avond! We beginnen met Jan Bezuijen, onze hoofd-organist. Hij vertelt wat over het orgel en laat dan het orgel ook zien. Daarna geeft hij speciaal voor de jeugd een mini orgelconcert met bekende klanken en prachtige preludiums!

We vervolgen de avond met het bekijken van een mooi film onder genot van een hapje en eens drankje. Gewoon gezellig onder elkaar. Uiteraard houden we rekening met alle van toepassing zijnde Corona regels, waarmee deze avond dan ook onder voorbehoud wordt gepland. Het mini-concert voor de jeugd en de orgelbezichtiging is nog niet eerder georganiseerd en is dus een hele gave primeur! Kom dus gezellig samen met je vriend of vriendin.

### Vrouwenkring "Sola Fide "

Op maandag 16 november om 19.30 uur hopen we weer samen te komen in 'De Morgenster'.

We verdiepen ons deze keer in Prediker 3:16 t/m Prediker 4:6 en uit het Nieuwe Testament 1 Timotheüs 6:6-20. "Ik zie, ik zie....." is het thema. De Bijbel is geschreven om ons dingen te laten zien die we niet zien. Om ons te leren Wie God is. God laat zichzelf zien Zijn Woord. Salomo kijkt naar de wereld en hij ziet dat er veel onrecht en goddeloosheid is, dit is ook nu, in 2020, nog steeds zo. Eens zal God oordelen en Hij zal recht doen, Hij zal ons allemaal toetsen, rechtvaardige en goddeloze. Salomo onderzoekt ook hoe het zit met het werk: er wordt heel wat afgezwoegd! Daarnaast is er competitie, jaloezie en vaak slokt ons werk ons helemaal op.... We leggen de lat hoog, voor onszelf, maar ook voor onze kinderen. Is dit hoe ons leven bedoeld is? Wat levert het ons op? In het leven van de Heere Jezus kunnen we dat heel mooi zien. Hij was tevreden, zelfs als Hij geen plek had om Zijn hoofd neer te leggen. Ons leven met God is de gouden draad door alles wat wij doen, we mogen onze levensweg gaan met het oog op God gericht. Laten we eerst het Koninkrijk van God zoeken! Totdat we eens mogen zien waar we naar verlangen: de Koning in al Zijn heerlijkheid!

### **Bijbelkring**

Donderdag 19 november zal de Bijbelkring weer aanvagen om 19.30 uur in 'De Morgenster'. Prop. G.R. Mauritz zal de avond verzorgen. Van harte welkom.

### **Gebedsbijeenkoms**

Zaterdagmorgen 21 november om 9.00 uur bent u weer welkom bij het maandelijks gebedsmoment in 'De Morgenster'. Gemeenteleden van de Gereformeerde Kerk zijn hier ook bij uitgenodigd.

### **Censura Morum**

In verband met de viering van het Heilig Avondmaal op zondag 6 december zal er woensdag 2 december Censura Morum gehouden worden in de consistoriekamer van 18.45 tot 19.15 uur. Aansluitend daaraan om 19.30 uur bezinningsavond in 'De Morgenster'.

## **Activiteitencommissie**

### **Novemberactie: heerlijke verse groente & fruit en prachtige tulpenbollen**

De 'r' is in de maand, dus tijd om vitamientjes in te slaan! In samenwerking met Vos Groente en Fruit (van de weekmarkt), De Klôosterweije (stoofperen en stoofappels) en Amsterfarm (tulpenbollen) mogen wij u weer heerlijke, gezonde en prachtige producten aanbieden. De stoofperen en stoofappels kunnen tot uiterlijk **donderdag 19 november 15.00u** besteld worden, de andere producten kunnen tot en met **vrijdag 20 november** besteld worden.

Op de achterkant van deze Kleine Kracht vindt u de prijzen van de stoofperen, stoofappels en de tulpenbollen. Van de overige producten wordt de prijs bekend op 12 november. Zo kunnen we u de scherpste prijs aanbieden. De prijzen worden gepubliceerd in het online bestelformulier, maar u kunt ook Daniëlle bellen als u niet beschikt over internet.

De bestelling kan **woensdag** 25 november afgehaald worden in de Morgenster (Weststraat 2, Ouddorp) of bezorgd worden voor €1,- (alleen in Ouddorp). Hierbij zullen wij natuurlijk de maatregelen in acht nemen. Ga voor uw bestelling naar [tinyurl.com/novemberactie2020](https://tinyurl.com/novemberactie2020) of scan de QR-code hiernaast. U kunt uw bestelling ook aan Daniëlle doorgeven (06 23464879) of per mail: [activiteitencommissie@hervormdoudorp.nl](mailto:activiteitencommissie@hervormdoudorp.nl).



### **Sponsors gezocht**

Voor de producten die wij verkopen, moeten wij ook inkoopkosten maken. Dit is elke keer weer een aanzienlijk bedrag. Wilt u een van onze acties sponsoren? Mail dan naar [activiteitencommissie@hervormdoudorp.nl](mailto:activiteitencommissie@hervormdoudorp.nl). Wij zullen dan uw naam vermelden op Facebook, Instagram en bij de bekendmaking van de opbrengst in dit kerkblad. Eventueel kunnen we uw logo ook vermelden op het online bestelformulier.

### **Verkoop van heerlijke chocolade**

We hebben heerlijke Rittersport chocolade gekregen om te verkopen! Wie maakt ons los van deze scherp geprijsde chocola? Een lekkere actie en de opbrengst is volledig voor de kerk. Trek gekregen? Bestellen kan via Daniëlle Quist, 06-23464879, via [activiteitencommissie@hervormdoudorp.nl](mailto:activiteitencommissie@hervormdoudorp.nl) of via onze doorlopende verkoopwebsite: [www.tinyurl.com/hervormdoudorp](https://www.tinyurl.com/hervormdoudorp). Let wel, van sommige chocolade is er maar een kleine voorraad, dus wees er snel bij!

Chocolade met langere houdbaarheidsdatum:

**16 gram € 0,20 per stuk (5-9 stuk: 10% korting, 10 of meer: 20% korting):**

Ritter Sport Melkchocolade met biscuit. Datum: 19-6-2021.

**100 gram € 1,00 per stuk (5-9 stuk: 10% korting, 10 of meer: 20% korting):**

Ritter Sport Pure chocolade met hele geroosterde hazelnoten. Datum: 17-4-2021.

Ritter Sport Melkchocolade met hele geroosterde en gezouten cashewnoten. Datum: 26-3-2021.

**250 gram € 2,00 per stuk (5-9 stuk: 10% korting, 10 of meer: 20% korting):***Let op: beperkte voorraad van 250 gram!*

Ritter Sport Knusperheld: Melkchocolade met knapperige cornflakes. Datum: 11-12-2020.

Ritter Sport Helle Freude: Witte chocolade crispy. Datum: 17-12-2020.

**Skipullies**

Er zijn nog enkele skipullies te koop. Ook heerlijk om te dragen tegen de kou onder werkkleding! Ze zijn van het merk Rucanor en splinternieuw. In de maat M zijn er nog okergele. Maat L is er in bruin, rood, roze en okergeel. Maat XL is er in rood en geel. Ze kosten € 2,50 per stuk. Bestellen kan via Daniëlle Quist, 06-23464879 of [activiteitencommissie@hervormdoudorp.nl](mailto:activiteitencommissie@hervormdoudorp.nl)

**Verantwoording van uw gaven**

Over de periode van 1 t/m 30 september 2020 is het volgende ontvangen:

**Kerkrentmeesterlijk beheer**

Kerkrentmeesters	1.539,20
Instandhouding Eredienst	1.381,65
Gift contant kerk	50,00
Giften via bank	1.335,00
Kerkebalans	<u>2.576,00</u>
Totaal Kerkrentmeesterlijk beheer	<b>€ 6.881,85</b>

Waarde ingeleverde collectemunten € 1.748,25

**Diaconie**

GZB	43,00
GB Studiefonds, 6 sept.	284,70
Project 10 27 Mexico, 13 sept.	203,15
Stg. In de Rechte Straat, 20 sept.	291,50
Kerkelijk verenigingswerk, 27 sept.	231,90
Zondagsschool bus	92,00
Gift Diaconie	<u>75,00</u>
Totaal diaconie	<b>€ 1.221,25</b>

**Kerkrentmeesters en diaconie samen****€ 8.103,10****Kleine Kracht 15<sup>e</sup> jaargang**

Stand vorige keer	3.844,00
Aan giften	<u>75,00</u>
Totaal	<b>€ 3.919,00</b>

**Verjaardagsfonds 2020**

Stand vorige keer	693,60
Ontvangen	<u>50,00</u>
Totaal	<b>€ 743,60</b>

**Begrotingen 2021**

De begrotingen 2021 van zowel de kerkrentmeesters als van de diaconie liggen voor de leden van de gemeente vanaf 9 november 2020 gedurende een week bij de scriba ter inzage. Alle leden kunnen tot en met 19 november 2020 hun mening schriftelijk kenbaar maken. Voor het inzien van de begrotingen, vragen wij u om telefonisch contact op te nemen met de scriba voor het maken van een afspraak.

De verkorte versie van de rekeningen treft u hier onder aan.

College van Kerkrentmeesters	Begroting	Begroting	Rekening
	2021	2020	2019
<b>Opbrengsten en Baten</b>			
Opbrengsten onroerende zaken	€ 13.313	€ 13.064	€ 11.942
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	€ 309	€ 353	€ 319
Opbrengsten levend geld	€ 111.731	€ 97.394	€ 100.966
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	€ 4.475	-	€ 4.186
<b>Totaal baten A</b>	<b>€ 129.828</b>	<b>€ 110.811</b>	<b>€ 117.413</b>
<b>Uitgaven en Kosten</b>			
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	€ 24.460	€ 32.350	€ 39.503
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	€ 35	€ 32	€ 1.099

Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/inventaris	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	€ 84.100	€ 70.595	€ 65.917
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	€ 128	€ 127	€ 838
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	€ 5.813	€ 5.392	€ 4.312
Salarissen en vergoedingen	€ 3.234	€ 3.187	€ 3.158
Kosten beheer, administratie en archief	€ 11.106	€ 9.561	€ 12.530
Rentelasten/bankkosten	€ 705	€ 746	€ 796
<b>Totaal lasten A</b>	<b>€ 137.581</b>	<b>€ 129.990</b>	<b>€ 136.153</b>
<b>Operationeel resultaat (A)</b>	<b>€ -7.753</b>	<b>€ -19.179</b>	<b>€ -18.740</b>

Deze begroting is gebaseerd op de vervulling van de predikantsplaats voor 80%. Het is de bedoeling dat er aan onderhoudswerkzaamheden aandacht wordt besteed aan de dakbedekking met de goten en de hemelwaterafvoeren van de kerk. De begroting vertoont een tekort van bijna € 7.800,00 op jaarbasis, waarvoor wij u ernstig vragen om uw giftenpatroon in heroverweging te willen nemen.

<b>College van Diakenen</b>	<b>Begroting</b>	<b>Begroting</b>	<b>Rekening</b>
	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>Opbredingen en Baten</b>			
Opbrengsten onroerende zaken	€ 7.850	€ 6.839	€ 7.630
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	€ 660	€ 646	€ 651
Opbrengsten levend geld	€ 10.600	€ 9.287	€ 10.621
Door te zenden collecten en giften	€ 7.650	€ 12.800	€ 12.874
<b>Totaal baten A</b>	<b>€ 26.760</b>	<b>€ 29.572</b>	<b>€ 31.776</b>
<b>Uitgaven en Kosten</b>			
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	€ 1.350	€ 1.360	€ 1.581
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	€ 5.180	€ 4.060	€ 5.003
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	€ 1.240	€ 1.197	€ 1.293
Kosten beheer, administratie en archief	€ 3.870	€ 1.804	€ 3.743
Rentelasten/bankkosten	€ 240	€ 144	€ 195
Diaconaal werk plaatselijk	€ 2.000	€ 3.000	€ 667
Diaconaal werk regionaal/landelijk	€ 3.150	€ 3.150	€ 3.535
Diaconaal werk wereldwijd	€ 1.550	€ 1.550	€ 1.550
Afdrachten door te zenden collecten en giften	€ 7.650	€ 12.800	€ 12.874
<b>Totaal lasten A</b>	<b>€ 26.230</b>	<b>€ 29.065</b>	<b>€ 30.441</b>
<b>Operationeel resultaat (A)</b>	<b>€ 530</b>	<b>€ 507</b>	<b>€ 1.335</b>

## Zending en Evangelisatie

### GZB-dagboek 'Een handvol koren' 2021



Een dagboek voor jong en oud! Het dagboekje van de GZB is al generaties lang voor heel veel mensen tot zegen geweest. Het helpt je om in het leven van alledag de blik even op iets anders te richten, beter nog: op Iemand anders! Het helpt je je te herinneren aan de belofte van Jezus: Zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld! Dat geeft troost en hoop, zeker ook in de onzekere tijd waarin we nu leven. Elke dag biedt twee overdenkingen: één voor jongeren of om als gezin samen te lezen en één voor persoonlijke bezinning. Naast predikanten en jongerenwerkers schrijven ook veel zendingswerkers mee aan het dagboek. Doordat zij hun ervaringen in de overdenkingen verwerken, krijgt u een inkijkje in Gods wereldwijde kerk. De verkoop van het dagboekje laat de laatste jaren een stijgende lijn zien. Met een oplage van ruim 39.000 is: 'Een handvol koren' het best verkochte dagboek van Nederland. U koopt niet alleen een mooi dagboekje, maar met de aanschaf steunt u ook nog eens het zendingswerk. Maar liefst € 8,- van de prijs

van € 12,50 komt ten goede aan het werk van de GZB.



## Interesse?

U kunt het dagboekje bestellen bij de fam. Kleine Broekweg 2 Ouddorp telf. 0187 683533 of via Email: [reinderkleine@hetnet.nl](mailto:reinderkleine@hetnet.nl)

## Voor onze jongeren

### Alles op Zijn tijd

*'Hij houdt de hele wereld in Zijn hand'. Ken je dat liedje?*

*Soms begrijp je weinig van wat er gebeurt in je leven.*

*Toch gaat er niets buiten de Heere God om.*

Voor alles is een tijd, zegt Prediker 3 vers 1 tot 11.

Er zijn goede en slechte momenten.

Je weet niet wanneer ze komen, maar wel dat ze komen.

Soms zit je goed in je vel en soms voel je je juist rot.

Je geniet van een mooie vakantie of een goede vriendschap.

Of je bent juist verdrietig omdat iemand ziek is of gestorven.

Wat voor tijd het ook is, er gaat niets buiten de Heere God om.

Prediker schrijft dat Hij alles op Zijn tijd mooi heeft gemaakt.

Denk aan Genesis 1, waar God op elke dag iets maakt en zegt dat het goed is.

Soms kun je niet begrijpen waarom bepaalde dingen je overkomen.

Er is veel lijden in deze wereld en soms ook in je eigen leven.

Wij kunnen het werk van God niet van het begin tot het einde doorgronden.

Hoe moeilijk dit ook is: je mag het uit handen geven aan Hem!

### Gebed

*Uit psalm 31: 'maar ik vertrouw op U, Heere. Ik zeg: U bent mijn God! Mijn tijden zijn in Uw hand; red mij uit de hand van mijn vijanden.'*

### Puzzel

Streep de namen door in het vak. Er blijven een aantal letters over, dat is de oplossing van de puzzel.

David – Azaria – Salomo – Jotham – Rehabeam –  
Achaz – Abiam – Hizkia – Asa – Manasse – Josafat –  
Amon – Joram – Josia – Ahazia – Sallum – Athalia –  
Jojakim – Joas – Jojachin – Amazia – Zedekia

m	a	n	a	s	s	e	k	o	a	n	i
a	i	z	a	h	a	z	a	r	i	a	n
e	s	g	e	n	j	o	j	a	k	i	m
b	o	j	a	m	o	n	o	b	e	l	a
a	j	o	s	a	f	a	t	i	d	a	r
h	d	a	i	k	z	i	h	a	e	h	o
e	i	s	u	i	a	s	a	m	z	t	j
r	v	t	d	e	h	s	m	t	a	a	m
v	a	n	i	h	c	a	j	o	j	a	n
j	d	u	d	s	a	l	o	m	o	a	!
s	a	l	l	u	m	a	i	z	a	m	a

De oplossing mag je inleveren bij: Jeannet Meijer Zeebrekersweg 8 3253 VS Ouddorp. Of via E-mail: [jeannetmeijer@hotmail.com](mailto:jeannetmeijer@hotmail.com).

## Kerkdiensten

### Woensdag 4 november 2020 Dankdag voor gewas en arbeid

14:30 uur: Prop. A. van Kralingen, Ridderkerk

18:00 uur: Ds. P.C.H. Kleinbloesem, Goudswaard

Collecte: 1<sup>e</sup> Diaconie. 2<sup>e</sup> Kerkrentmeesters. 3<sup>e</sup> Bijdrage onderhoudskosten.

### Zondag 8 november 2020

9:30 uur: Ds. J. Blom, Ridderkerk

18:00 uur: Ds. M. Klaassen, Arnemuiden

Collecte: 1<sup>e</sup> Stichting De Lichtkring. 2<sup>e</sup> Kerkrentmeesters. 3<sup>e</sup> Onderhoudskosten.

### Woensdag 11 november 2020, Bijbellezing

19:30 uur: Prop. F.A. Visser, Nieuwerkerk

Collecte: 1<sup>e</sup> GZB Roemenië. 2<sup>e</sup> Kerk

### Zondag 15 november 2020

9:30 uur: Prop. J.A. de Kruijf, Oud-Alblas

18:00 uur: Ds. W.C. Meeuse, Sliedrecht

Collecte: 1<sup>e</sup> Project 10 27 Nieuwegein. 2<sup>e</sup> Kerkrentmeesters. 3<sup>e</sup> Onderhoudskosten.

**Zondag 22 november 2020**

9:30 uur: Prop. P. Bijl, Papendrecht  
18:00 uur: Ds. A. de Lange, Nieuw-Lekkerland  
Collecte: 1<sup>e</sup> Zondagsschool. 2<sup>e</sup> Kerkrentmeesters. 3<sup>e</sup> Onderhoudskosten.

**Zondag 29 november 2020**

9:30 uur: Dr. H. van der Belt, Woudenberg, *Vorbereiding Heilig Avondmaal*  
18:00 uur: Ds. J.A. van den Berg, Sint Anthoniepolder  
Collecte: 1<sup>e</sup> Kerkelijk verenigingswerk. 2<sup>e</sup> Kerkrentmeesters. 3<sup>e</sup> Onderhoudskosten.

**Zondag 6 december 2020**

9:30 uur: Ds. P.C.H. Kleinbloesem, Goudswaard, *Bediening Heilig Avondmaal*  
18:00 uur: Ds. M.J. Middelkoop, Middelharnis, *Dankzegging Heilig Avondmaal*  
Collecte: 1<sup>e</sup> Kerkelijk verenigingswerk. 2<sup>e</sup> Kerkrentmeesters. 3<sup>e</sup> Onderhoudskosten.

**Oppasschema**

4 november, Willeke (Dankdag) -- 8 november - Annemarieke en Mirthe van Wijk  
15 november, Mathilde en Imke -- 22 november - Hetty en Emma  
29 november, Willianne en Myrthe Tanis -- 6 december - Annelein en Mirthe v Wijk.

**Ten slotte**

We gaan naar de kerk woensdag 4 november om dankdag te houden. Om de Heere te danken voor alle zegeningen die Hij de afgelopen tijd geschonken heeft. Maar als je nu geen zegen hebt ontvangen? De oogst mislukt? In het ziekenhuis? Coronavirus, isolatie, eenzaam, geen inkomen, een dierbare overleden. En dan toch danken? Onmogelijk zegt u. Onze hulp is in de Naam van de Heere. Dat zinnetje kent u vast wel. Zo begint immers meestal de kerkdienst. Bij alles wat we doen, weten we ons afhankelijk van de Heere. Zonder Mij kunt u niets doen. Voordat we naar school gaan of naar ons werk, eerst je handen vouwen God danken en bidden. Hem vragen of Hij bij je wilt zijn. Of Hij je de kracht, de wijsheid de energie wil geven om alle dingen te doen die je moet doen. Zo mogen we op weg gaan in de afhankelijkheid van Hem, aan Zijn hand. Dan door alles heen, toch dankdag.

# NOVEMBERACTIE

De 'R' is in de maand, dus tijd om vitamientjes in te slaan!  
Om de producten tegen de scherpste prijs aan te kunnen bieden, worden de overige prijzen bekend op 12 november.

**Per kilo:** Elstar appels, BeFrank bananen, Conference peren, rode bieten, uien en winterpeen



Stoofappels Armgaard p/kg €1,50  
Stoofperen Gieser Wildeman p/kg €1,50



Witlof per 500 gram



Prei per 3 stuks



**Per stuk:** handsinaasappels, sappige mandarijnen zonder pit, perssinaasappels, bloemkool en

Tulpenbollen Rembrandtmix zakje 10 stuks

Max. 45-60 cm

**1 zakje €3,- en 2 voor €5,-**

OP=OP



Gesponsord door  
Amsterfarm (tulpenbollen),  
Vos Groente en Fruit (van de weekmarkt)  
en de Klôosterweije (stoofappels en stoofperen)



rode kool

Bestellen t/m 19 november 15.00u via [tinyurl.com/novemberactie](http://tinyurl.com/novemberactie),  
[activiteitencommissie@hervormdoudorp.nl](mailto:activiteitencommissie@hervormdoudorp.nl) of  
0623464879. Afhalen woensdag 25 oktober 10.00-12.00u  
of 19.00-20.00u (Dorpskerk, Weststraat 2 Ouddorp)  
of laat het bezorgen voor €1,- (alleen in Ouddorp).

