

Hervormde gemeente Ouddorp



Postadres: Weststraat 2 3253 AR Ouddorp
Aanvang diensten Dorpskerk: 9.30 uur en 18.00 uur
Website: www.hervormdoudorp.nl
Kerkdiensten beluisteren: www.kerkomroep.nl
Kerkrentmeesterlijk beheer: IBAN: NL87 RABO 0341 6707 07
Diaconie: IBAN: NL65 RABO 0341 6707 15
Activiteitencommissie: IBAN: NL18 RABO 0146 3826 25
activiteitencommissie@hervormdoudorp.nl

Nieuwsbrief *Kleine Kracht*, november 2022

18^e jaargang no 1

Volgende nieuwsbrief 2 december 2022.

Overdenking

דָּבָר Dabar-365

Toen zeiden zij, de een tot den ander: Wij doen niet recht; deze dag is een dag van goede boodschap, en wij zwijgen stil. Indien wij vertoeven tot den lichten morgen, zo zal ons de ongerechtigheid vinden; daarom nu, komt, laat ons gaan, en dit aan het huis des konings boodschappen. *2 Koningen 7: 9*

U kent de geschiedenis vast wel, maar toch is het goed om weer even helder te krijgen wat er nu precies gebeurde in dit hoofdstuk.

Uit 2 Koningen 6:25 weten we dat er zo'n hongersnood was in Israël dat een ezelskop voor tachtig zilverlingen werd verkocht.

Dat was een ontzettend bedrag voor een kop van een onrein dier, nota bene!

Als 1 zilverling ongeveer 4 daglonen was, dan was zo'n ezelskop 320 daglonen, dat klinkt haast onwerkelijk duur.

Een sikkal was 11,4 gram, zo wordt aangenomen, dus dat is dan 912 gram zilver, ofwel bijna één kilo zilver! Hoe dan ook, de honger was dus razend.

Nu zijn er vier melaatse mannen die tegen elkaar zeggen: waarom zullen we hier (voor de poort, en buiten de stad) nog blijven, tot dat we sterven? In de stad is niks te halen, want daar is honger, en als wij hier blijven, zullen we ook sterven.

Dus wat we ook doen, sterven zullen we toch.

Weet je wat, we gaan naar het leger van de Syriërs. Stel je voor dat ze ons laten leven en ons eten geven, dan zijn we gered!

En als ze ons doden, nou ja, sterven zullen we toch wel, het zij dan maar zo.

Zo gezegd, zo gedaan.

In de schemering staan ze op en naderen het leger van de Syriërs.

Maar wat een verbazing: als ze bij de eerste tenten komen, vinden ze niemand.

De soldaten zijn spoorloos, maar in de tent ligt genoeg voedsel, dus ze zetten het op een eten en drinken, alsof hun leven er vanaf hangt (nou, dat was ook werkelijk zo).

Als ze in de volgende tent komen, gaat het precies zo. Ze eten totdat ze niet meer kunnen. Wat ze nog wel kunnen, is het zilver en goud dat ze vinden meenemen.

Ze verstoppden het ergens en vervolgden hun 'strooptocht'.

(Maar waar waren die Syriërs dan gebleven? Die waren op de vlucht geslagen, omdat de Heere hen een geluid had doen horen van paarden en wagens, alsof er een ontzettend groot leger in aantocht was.)

Maar dan gebeurt het....

Terwijl ze zich zo te goed hebben gedaan aan al het eten en drinken en zilver en goud, zeggen ze tegen elkaar: "Wij doen niet recht!"

Deze dag is een dag van goede boodschap, en wij zwijgen stil. Indien wij vertoeven tot den lichten morgen, zo zal ons de ongerechtigheid vinden; daarom nu, komt, laat ons gaan, en dit aan het huis des konings boodschappen."

Met andere woorden: Dat kan zo niet langer. We hebben het beste nieuws dat maar te bedenken is, namelijk: er is voedsel in overvloed! Dat kunnen we toch niet voor onszelf houden? Als wij zwijgen, en dit komt aan het licht, en wij doen net of er geen eten te krijgen is, dan zullen we ontdekken: al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel!

Kom op, we moeten dit aan de koning gaan vertellen, zodat allen die honger hebben, ook van dit voedsel kunnen eten!

Als u dit voorbeeld even onthoudt, dan gaan we nu de toepassing maken voor ons. In de kerk mogen we het brood des Levens eten, en er is overvloed van Brood. En wie van dat Brood des levens eet, zal tot in eeuwigheid niet meer hongeren. Maar wat doen we ermee? Eten we alleen voor onszelf? Of belijden we hetzelfde als die melaatsen? Wij doen niet recht.. Dit is een dag van goede boodschap en wij zwijgen stil...! We moeten deze rijkdom delen. Ofwel: we mogen en moeten dat Levende Brood uitdelen en doorgeven... Exact. Inderdaad, maar daar hebben we gelukkig een Evangelisatiecommissie voor, toch?

Nee, zo werkt dat niet! Het is de bedoeling toch dat ieder die de Heere kent als het zout en licht van de wereld is.

Maar wat heeft 'Dabar' daar mee te maken?

Dat zal ik u en jou(!) uitleggen. Elk jaar wordt er geprobeerd om op campings aan evangelisatie te doen, bijvoorbeeld door middel van kinderwerk of door andere manieren jongeren en ouderen te bereiken met het Levende Brood.

Echter, zoals u misschien weet, gaat de IZB stoppen met het aansturen van dit werk.

Dat betekent dus niet stoppen, maar werk aan de winkel voor de plaatselijke gemeenten en kerken.

Maar ik zat te denken, waarom alleen in de vakantiedagen en op campings het Woord doorgeven?

Als elk belijdend lid van de gemeente nu eens probeert om elke dag 1 persoon aan te spreken met deze Goede Boodschap van het Levende Brood (zie 2 Koningen 7:9 en Johannes 6:35) of een folder geeft, dan heb je 365 dagen per jaar Evangelisatie, ofwel, gelegenheden waarin het 'dabar' wordt doorgegeven. En in het Hebreeuws kan het woord דָּבָר (dabar), zowel woord als 'daad' betekenen.

U begrijpt het. Als u en jij zich wilt inzetten voor Dabar-365, dan zullen er ook vast genoeg (jonge)mensen zijn die willen meehelpen op de campings, maar niet alleen dan en daar, maar met het gebed en het verlangen:

Neem mijn leven laat het Heer', toegewijd zijn aan Uw eer..!

Wie had gedacht dat vier melaatse mannen die zo'n 2.800 jaar geleden hebben geleefd, nog eens tot voorbeeld zouden kunnen zijn voor mensen in Ouddorp en waar dan ook op ons eiland of in het land?

November ds. M.C. Schreur

Uit de pastorie

Mee leven

Van vrijdag op zaterdag nacht (29 oktober 2022) is mevrouw Johanna Paulina Francina Verweij-Korteweg (Jo / Joke) op 98 jarige leeftijd overleden, op haar woonadres, Oudelandseweg 43 te Ouddorp. Na een lang leven vol zorgzaamheid (haar man als arts en zij als fysiotherapeut) maar ook vol rouw, mocht ze uiteindelijk dankbaar terugzien op haar lange leven, zo stond vermeld op de rouwkaart. Joke werd geboren op 15-12-1923. Toen ik haar voor het eerst bezocht, vertelde ze nog van alles over wat ze in haar leven had meegemaakt. Wat heeft ze verliezen geleden. Eerst haar kleindochter Keate (17 juni 2015), toen haar enige dochter Annet op 4 november 2015 en daarna op 1 oktober 2017 haar man, Jacob Pieter (Jaap) Verweij. Toch maakte ze geen eenzame indruk op mij, wonend in dat markante huis, met dat uniek schuine dak, destijds volgens mij naar eigen ontwerp gebouwd. Maar tegen ziekte en dood sta je uiteindelijk machteloos, zoals ook man beseft, die zelfs overigens arts was; zelf was ze trouwens fysiotherapeut. Op de bewuste vrijdag, de dag voor haar sterven, heeft broeder Piet Egas haar bezocht. Kort daarna ben ik ook bij haar geweest, en halverwege die avond ook nog een keer. Vooral in de avond was er volgens mij herkenning en enig contact. Broeder Egas had 's middags o.a. gelezen over de kruisiging van de Heere Jezus, en dat had ik ook gedaan, hoewel we dat niet van elkaar wisten. Nèt van te voren had ik bij de weeksluiting op de Vliedberg hetzelfde gedeelte ook besproken. Als je zo bij een stervende staat, oog in oog met de dood, dan verdampt alles wat belangrijk leek in het leven. Alles vervliegt en vervaagt. Maar juist dan blijkt: Het Woord van God is levend en krachtig! Zo mag je ook dan, en juist dan, de woorden van de Zaligmaker van zondaren bij iemand brengen. Ik kan het niet in het hart brengen, ik ben geen hartenkenner, maar we mogen en moeten het zaad van het Evangelie uitstrooien.

Het was bijzonder voor mw. Verweij dat Annemiek (Vonk-Kievit) bij haar was, niet alleen die vrijdagmiddag en avond, maar ook 's nachts bij het sterven zelf. Tot het laatst toe mocht ze haar nabij zijn.

We wensen de familie, -haar kleinzoon David met Lisa in Ierland, en haar kleindochter Marlijn met Cas in Appelscha, alsook Annemiek haar mantelzorger en vriendin, en haar achterkleinkinderen van harte sterkte en Gods zegen toe en we hopen dat we bij de rouwplechtigheid en de begrafenis (in besloten kring) het Woord van God mee mag reizen met de achterblijvenden!

Als u mee wilt leven met de familie, dan kunt een kaart sturen naar het adres:

Bruggewijk 8, 8426 ET – Appelscha.

We leven mee met de oud-kerkenraadsbroeder Maart Tanis (Preekhillaan 6, 3253 VJ) die op vrijdag 11 november in het Erasmus ziekenhuis een behandeling zal ondergaan waarin kwaadaardige cellen zullen worden weggehaald, die onlangs ontdekt waren. Tegelijkertijd mag gezegd worden dat hij dankbaar is dat zijn gezondheidstoestand stabiel en niet verontrustend is. De Heere zij met u, ook dan en daar!

Ten slotte

We kunnen het als gezin haast niet begrijpen, maar 27 oktober 2021 is echt al weer één jaar geleden. De dag waarop ds. G.R. Mauritz uit Randwijk mij mocht bevestigen en ik intrede mocht doen in de hervormde gemeente van Ouddorp. Langzaam maar zeker leer ik steeds meer mensen kennen en mag ik met verwondering en dankbaarheid zeggen: Groot is Uw trouw o HEERE! Dat de geschiedenis van Naäman met ons mee mag blijven gaan en de woorden uit het vers dat 's avonds centraal stond: "Was u en gij zult rein zijn!" Wilt u ons en onze kinderen blijven gedenken in uw gebeden?

Overigens herinner ik me dat een broeder me eens vroeg om hun verjaardag/geboortedata door t geven. Bij dezen: Lydia 23 juni 2003, Annelies 3 augustus 2006, Eline 16 november 2007 en Rhodé 19 juni 2011. En om het lijstje compleet maken: Mijn vrouw 3 juli 1968 en ondergetekende op 3 maart 1967.

Onlangs kwam ik trouwens nog een heel vreemd en ernstig Tsjechisch spreekwoord tegen over dankbaarheid.

Vreemd maar wel waar: **Als je de duivel goed doet, brengt hij je uit dankbaarheid naar de hel.**

De andere kant mag ik op grond van de Bijbel wel aanvullen: **Als je je zonden bij de Heere Jezus brengt en Hem gelooft, brengt Hij je in de hemel.**

Ouddorp, ds. M.C. Schreur

Agenda, Deo Volente

Zondagsschool



In de achterliggende weken hebben we geluisterd naar de Bijbelverhalen over Elia en Elisa. En steeds weer hoorden we over de trouwe zorg van de Heere. Binnenkort zullen we nog horen over een andere profeet: Daniël. Kom jij ook luisteren?

Ondertussen hebben we als leiding al wat plannen gemaakt voor de kerstviering. Op zondag 27 november a.s. gaan we beginnen met het oefenen van de liedjes en de teksten voor het Kerstfeest. Wij zien jullie graag elke zondagochtend, zodat we samen goed kunnen oefenen!

Elke dinsdagavond WELKOM op de catechisaties!

Wie verwachten we en wanneer?

Van 18.30 - 19.15 uur: 12 - 15 jarigen

Van 19.15 - 20.00 uur: 16 tot 18+ jarigen.

Van 20.00 - 21.30 uur: Belijdeniscatechese

Ouders, wilt u uw zoon of dochter afmelden als hij verhinderd is?

Bijbel-leesgroep (BLG)!



Zeer verblijd en dankbaar voor de opkomst op de eerste BLG-avond, wil ik nog met klem zeggen:

Houd vol en blijf anderen ook uitnodigen!

Als u / jij de eerste niet geweest bent, geen probleem, je kunt altijd nog mee doen.

MEDELIDING met betrekking tot de aanvangstijd: Inloop vanaf 19.30u en starten om 19.45 uur.

2: Genesis 16 – 31	Mattheüs 5 – 8	16 november
3: Genesis 32 – 46	Mattheüs 9 – 13	30 november
4: Gen. 47 – 50, Ex.1– 12	Mattheüs 14 – 18	14 december

Vrouwenkring “Sola Fide”

In de maand november hopen we 2 bijeenkomsten te hebben van de Vrouwenkring, op maandag 7 en 28 november, steeds om 19.30u in De Morgenster. Bijbelstudie 4 gaat over psalm 139 met als thema: “Waarom in Godsnaam haten?” David begint deze psalm met Gods alwetendheid. Wij mensen zijn dus voor God een open boek, wat vinden we van die gedachte? Benauwd dit ons of zijn we juist bemoedigd door deze gedachte? God heeft ons in de moederschoot geweven, ons geborduurd, dus hij kent ons van binnen en van buiten! Het ongeboren leven verdient juist onze bescherming. Handen af van wat Zijn

handen liefdevol, kunstig en toegewijd tot leven brachten! David beseft Gods Almacht en grootheid. Maar Davids leven wordt bedreigd door zijn tegenstanders, die tegenstanders haten God en beroven Hem van Zijn eer. Daarom Davids gebed om de goddelozen om te brengen. Toch horen we iets heel anders als we luisteren naar wat de Heere Jezus bad: "Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen"(Lucas 23:34). Volmaakte Liefde bidt om genadige bekering van de goddeloze, juist hierin wordt God geëerd. David sluit af met een ootmoedig gebed als hij naar zijn eigen zonden kijkt. Ook hij deed en doet God en zijn naasten tekort. Dit geldt ook voor ons. Wij mensen hebben allemaal het ontdekkende licht nodig van de Heilige Geest, waardoor we onze schadelijke wegen inzien en Gods weg voor ons leven ontdekken. En uit liefde tot Hem deze weg willen gaan, tot Zijn eer en ons behoud! Bijbelstudie 5 gaat over psalm 99 met als thema: "Vergevende genade". Deze psalm begint met de vaststelling dat de Heere regeert! We worden opgeroepen om Hem te loven en te prijzen, omdat Hij het recht liefheeft. God wil een stabiele en rechtvaardige orde in de menselijke samenleving. Dit wordt o.a. duidelijk in de weg die de Heere gaat met Zijn volk, Israël. Daarom kan God de zonde niet verdragen, Hij vergeldt deze. Dit wordt in de Bijbel ook wel Vaderlijke kastijding genoemd. Gelukkig zien we dat Zijn straf Zijn vergevende liefde niet uitsluit. Zowel de vergeving als de wraak staan in het licht van de liefdesrelatie van God naar Zijn volk. Hij wil ze niet kwijt! Daarom vergeeft Hij relatie herstellend én straft Hij relatie herstellend. De dichter noemt God heilig vanwege de verbinding tussen vergevingsgezindheid en rechtvaardigheid. "Heilig toch en 't eren Is de HEER' der heren." (Psalm 99:8) Als je een keer wilt ervaren hoe het is om als vrouwen samen te komen rondom de open Bijbel, wees welkom!

Contactmiddag

Woensdag 9 november zal er weer een contactmiddag gehouden worden. Op deze middag is iedereen welkom, ongeacht de leeftijd. Aanvang 14.30 uur in 'De Morgenster'. Van harte welkom.

Mannenavond

Woensdag 9 november willen we weer als mannen samenkomen. Deze avond wil ds. M. Kreuk met ons nadenken over 'Het begrip goedertierenheid in het boek Ruth'. Hij is over het boek Ruth aan het preken geweest en samen met de gemeente heeft hij mogen zien dat dit een belangrijk begrip is, dat we in meerdere hoofdstukken tegenkomen, en dat ook een belangrijke rol speelt in het grote punt van het boek: dat een Moabitisch meisje echtgenote kan worden van een oprecht Godvrezende Israëlitische man. Het onderwerp kan ons, onder meer, iets leren over onze verhouding tot het volk Israël, en ook over onze verhouding ten opzichte van de vreemdeling in ons midden. Hier is genoeg over te bespreken met elkaar. Allen weer uitgenodigd en we hopen op een gezegende avond. Aanvang 19.30 uur in De Morgenster.

Drank en Drugs zijn gaaf!, toch?

Op zaterdag 19 november wordt er weer een Jeugdclub avond georganiseerd. Onlangs ging het al eens over het 'Witte Eiland' in het nieuws. En incidenten als gevolg van drank kennen we allemaal wel. Toch is het waar dat onze jeugd met enorme maatschappelijke uitdagingen te maken hebben. Die niet altijd even makkelijk te volgen zijn. En waarin onze jeugd gemakkelijk meegezogen worden. En een biertje of drankje af en toe kan toch echt geen kwaad, toch? Jongelui? Dan hebben we het nog niet eens over de desastreuze gevolgen van drugsgebruik. Kortom, we willen een jeugdclub avond besteden aan het onderwerp drank en drugs. We hebben Henk Noorlander bereid gevonden om zijn verhaal te komen vertellen.

Het belooft een boeiende, leerzame, maar vooral ook gezellige avond te worden! En jongelui, breng gerust een vriend of vriendin mee! We komen bij elkaar in De Morgenster en hopen om half acht (19:30 uur) te beginnen. Een speciale noot aan de ouders! Wilt er eraan meehelpen dat uw zoon/dochter deze avond kan bijwonen? Het kan zomaar eens van levensbelang zijn.

Gebedsmoment

Het maandelijkse gebedsmoment voor november zal vrijdagavond 25 november 19:00 uur gehouden worden in 'de Morgenster'.

Activiteitencommissie

Afscheid commissieleden

Afgelopen maand hebben we als commissie afscheid genomen van Jan en Alette. Zij hopen, als alles mee zit, dit jaar nog te verhuizen naar Piershil. We hebben veel te danken aan dit koppel. Zo heeft Alette de financiën altijd goed in de gaten gehouden, de online bestelformulieren geïntroduceerd en was zij bekend bij menig ondernemer in Ouddorp en daarbuiten. Jan verzorgde onder andere altijd de prachtige aankondigingsposters. Allebei heel erg bedankt voor jullie inzet!

Bedankt!

Afgelopen maanden ontvingen we uit verschillende hoeken giften van families die onder andere (straat)verkoopen hebben gehouden voor de kerk. We bedanken onder andere de familie Meijer en van Splunder, familie Maliepaard en de familie van den Andel voor hun inzet! Ook een ieder ander die onze commissie een warm hart toedraagt willen we hartelijk bedanken.

Kerstkaartenverkoop

De kerstkaarten en wenskaartenverkoop gaat dagelijks door. Mocht u geïnteresseerd zijn in ons aanbod dan kunt u elke donderdagochtend tussen 8.30 uur en 11.00 uur terecht in de Morgenster. De kerstkaarten zijn inmiddels ook online verkrijgbaar. Plaats uw bestelling via: tinyurl.com/hervormdoudorp. Niet in de gelegenheid om langs te komen of op internet te kijken, dan kunt u contact opnemen met Anne Grinwis via 0187-683280.

Aankomende acties

Nu de commissie flink is uitgedund en er nog geen nieuwe leden aangemeld zijn, gaan we ons beperken met de acties. Naast de commissie hebben de leden natuurlijk ook hun werk, gezin en/of huishouden en gaan we kijken wat er haalbaar is. Voor dit jaar staat alleen de novembermarkt en de kerstpostactie in december nog op de planning.

Novembermarkt

Op zaterdag 19 november houden we van 10.00 – 14.00 uur een markt in de Morgenster. We verkopen onder andere onze kerstkaarten en wenskaarten, kaas van Dammers, chocolade, Zeeuwse brok speculaas en (afbak)broodjes. Daarnaast zullen we ook boerenkool (1kg) met worst, stoofperen, vlees en andere groentes te kunnen aanbieden. We hopen u te ontmoeten om gezellig een kopje koffie te drinken met wat lekkers erbij of voor een kopje soep tussen de middag; uiteraard alles tegen een kleine vergoeding die geheel ten goede komt aan de kerk. Wilt u ons helpen op deze dag of wat lekkers bakken wat we kunnen verkopen? Graag aanmelden via Anne.

Vooraf bestellen zodat u verzekerd bent van een heerlijk stukje vlees van Puur Vers:

Varkensfiletrollade 1 kilo (€11,95)

Runderrollade 1 kilo (€14,95)

HOH gehakt 500 gram (€4,95)

Rundergehakt 500 gram (€5,50)

Bestellen kan tot 15 nov. via mail: activiteitencommissie@hervormdoudorp.nl of via App Anne Grinwis 06 15282494.

Kerstpost

Kerstpost kan ingeleverd worden op zaterdag 10 december van 10.00-12.00 uur en dinsdag 13 december van 18.30-19.30 uur in De Morgenster. Per kaart betaalt u € 0,60. We weten op dit moment dat Ouddorp, Goedereede, Stellendam, Melissant, Dirksland en Sommelsdijk meedoen. We hopen dat de rest van het eiland dit jaar weer aansluit, dat leest u in de volgende Kleine Kracht. De sorteerdatum zal zijn op donderdagochtend 15 december, noteer deze alvast in uw agenda!

Kerststukjes

Tijdens de kerstpostactie zullen er weer kerststukjes verkocht worden. Spullen die we daarvoor kunnen gebruiken kunt u afgeven bij Krientje Meijer, Dorpsweg 32a. Wilt u helpen met het maken van de stukjes, dan kunt ook bij haar voor informatie terecht. De commissie wil jullie alvast hartelijk bedanken voor de inzet!

Oliebollen

De commissie zal dit jaar op 31 december geen olieballen bakken. Mochten er gemeenteleden zijn die dit op zich willen nemen dan kan er eventueel bij ons nagevraagd worden hoe we dit vorige jaren organiseerden.

Kerkrentmeesters

Energiekosten en het winterseizoen

Beste gemeente leden en gasten, vorige Kleine Kracht hebben we als kerkrentmeesters als uitgebreid stilgestaan bij de stijgende energiekosten voor onze kerk. Dat gaan we nu niet allemaal herhalen alhoewel we financieel wel tegen de nodige uitdagingen aankijken. Het is u wellicht ook niet ontgaan dat afgelopen oktober een warme maand was en weinig herfst stormen of winterweer in zich had. Dat was voor de stookkosten natuurlijk erg fijn. Daarom hebt u het wellicht nauwelijks gemerkt, maar de CV stond al een aantal weken een paar graden lager. Daarentegen zal de komende maanden de buiten temperatuur wel gaan zakken, dus adviseren we u nogmaals om dan warme kleding aan te trekken! Spoedig hopen we een update te kunnen geven naar alle ingezette actie, zoals u die vorige keer hebt kunnen lezen. Ook staan we nog steeds open voor goede ideeën als het om omgaan met energie ter besparing van kosten.

Cadeau

Een paar weken geleden zijn we als kerkenraad op bezoek geweest bij mevr. Van den Berg in Gameren. Dit hadden we tijdens de afscheidsdienst als kerkenraad al beloofd maar mede vanwege corona was dat er nog steeds niet van gekomen. Zoals we de fam. Van den Berg kennen werden we allerhartelijkst ontvangen en kregen we een rondleiding door hun prachtige nieuw gekregen plekje. Wat een mooi en ruim huis..! En inmiddels van alle gemakken voorzien, zeker ook voor Samuel en Grace. Een prachtige ruime aangepaste badkamer, een ruime lift die op elke verdieping kan komen, en voor elk wel een eigen plekje en slaapkamer. En tijdens de rondleiding stond wel 1 ding heel centraal, een van De HEERE gekregen plekje.

Wat is De HEERE goed en wat zorgt Hij goed! Na de rondleiding kregen we koffie met natuurlijk heerlijk zelfgemaakt lekkers. Namens de kerkenraad mochten we een schilderij overhandigen waarop de kerk van Ouddorp staat afgebeeld, gezien vanuit de oude pastorie. Een schilderij met wel een heel bijzonder verhaal want het kon door omstandigheden nooit afgemaakt worden door de schilder zelf. Hoewel de kerk er heel netjes op staat kan je zien dat het niet klaar is. Toch wilde we graag dit niet afgemaakte schilderij overhandigen. Ontroerend, want terwijl we een schilderij overhandigden beseften we allemaal dat het werk van ds. van den Berg (naar de mens gesproken) ook niet af was. En toch haalde De HEERE hem thuis. Zo mochten we met elkaar van gedachten wisselen en een waardevolle ontmoeting hebben. Als afsluiting zongen we met elkaar nog enkele psalmen. Als laatste psalm 150:1 Looft God, looft Zijn Naam alom; Looft Hem in Zijn heiligdom; Looft des HEEREN grote macht, In den hemel Zijner kracht; Looft Hem, om Zijn mogendheden; Looft Hem, naar zo menig blijk Van Zijn heerlijk koninkrijk, Voor Zijn troon en hier beneden. Zo mochten we Hem lof zingen hier beneden, en ds. van den Berg al voor Zijn troon. Daar mag hij voor eeuwig zingen wat hij hier op aarde zo graag deed. Zo mag de fam. Van den Berg nog regelmatig op reis naar Roemenië gaan en daar het evangelie vertellen in de gevangenissen. En zo mogen wij u verslag brengen van een bijzonder bezoekje waarbij niet het verdriet overheerst, maar waar we getuigen mochten zijn van Gods bijzondere genade en goedheid. Vrouw van den Berg zou zeggen: God is goed! Looft Hem te saam..!



Oude Statenbijbel terug in Ouddorp

Het was in het jaar 1965, toen de 22 jaar oude Corrie Ruys uit Zeist afstudeerde bij de Rietveldacademie in Amsterdam. Haar eindexamenopdracht betrof het in kaart brengen van een oude boerderij aan de Langedijk in Ouddorp. Zij moest daarmee dan een plan uitwerken om er een vakantie boerderij van te maken. Bij het opmeten van het woonhuis en de schuren vond ze op de hooizolder een oude Statenbijbel. Toen ze aan de bewoner vroeg wat er met die Bijbel moest gebeuren, gaf de bewoner de Bijbel aan haar met de opmerking dat deze aan haar als Rooms Katholiek wel besteed was en daarin had hij gelijk. Ze heeft de Bijbel altijd in een kast bewaard. Corrie Ruys ging trouwen en verhuizen, maar de Bijbel verhuisde mee. Ze ging nog eens, en nog eens verhuizen, kwam in Maastricht te wonen, maar de Bijbel verhuisde mee. En nu is het 2022 en kreeg Ds. M.C. Schreur van de Hervormde Gemeente in Ouddorp een mail van de inmiddels tachtigjarige Mevr. Corrie Lubbers Ruys uit Maastricht met een beschrijving van de Bijbel, en een voornemen om hem af te willen staan.

Beschrijving

De Bijbel is een Statenbijbel, met als titelblad de tekst van het besluit van 1637, drukdatum niet vermeld. Het Nieuwe Testament heeft als drukdatum MDCCLXXXII, drukker Joh. Enschede, Het Boek der Psalmen nevens de Gezangen heeft als drukdatum 1777, drukker Joh. Enschede. De Bijbel is veel gebruikt, papier aan de randen verkleurt. Wellicht is het boek opnieuw gebonden, omdat de bladspiegel de indruk maakt precies langs de randen en de aantekeningen in de marge afgesneden te zijn. Zou het kunnen zijn dat toen ook drukken uit verschillende periodes opnieuw zijn samengevoegd en zou dan de druk van het Oude Testament misschien ouder zijn? Het kaft bestaat uit twee eikenplankjes met daarover leer met het opschrift: **De Kerk van Ouddorp**. Het leer is aan de beneden zijde deels verdwenen deels door de tijd versleten. Van de sluitingen zijn alleen drie van de vier aanhechtingen bewaard gebleven. Aan de binnenzijde van de voorkant zijn enkele potloodopschriften te zien, Gerrit Emaus in schoonschrift, Willem Emaus en Neeltje Emaus. Ook vond ik briefjes met naam Emaus en adres Langedijk, Ouddorp. Op de binnenzijde aan de achterkant in vaag potlood: schepenbank. Dikte boek 13cm, gewicht 3100 gram.

Voornemen:

Het Boek is zonder twijfel een Erfgoed van belang, maar het kan natuurlijk zijn dat er meerdere exemplaren van bestaan. Het is zeker ook van belang vanwege de sporen van misschien eeuwenlang Godvruchtig lezen. Door het opschrift: De Kerk van Ouddorp heeft het een anker in de plaats en de tijd. Het boek is in fragiele toestand, ook omdat het zo dik en zwaar is, kan het uiteenvallen. Ik heb niet de kennis om te kunnen oordelen hoe dit op te lossen. Ik zou de Bijbel graag schenken aan die instantie of kerk waar het Boek het beste thuis hoort, voor de toekomst bewaard wordt en in een goede toestand wordt gebracht. Uw adres vond ik op de website van de Hervormde Kerk Ouddorp. Wanneer u belangstelling

voor deze Bijbel heeft voor Ouddorp, willen we graag een afspraak maken om met het boek naar u toe te komen.

Met de meeste Hoogachting. Corrie Lubbers Ruys.

En op dinsdag 25 oktober was het zo ver. Corrie Lubbers Ruys kwam vergezeld van haar dochter Elizabeth en haar kleinzoon Milan vanuit het verre Maastricht naar Ouddorp afgereisd.

Ze werd hartelijk verwelkomd in de consistorie van de oude Dorpskerk.

De boerderij was van de Fam. Aren Emaus, en is in 1968 gesloopt, nadat de vier ongehuwd achtergebleven kinderen (Lientje, Wulumpie Kommer en Wullem) "op het dorp" zijn gaan wonen. Zij waren toen al ver op leeftijd. Voor Ouddorpers waren dat de Langediekers. Op de boerderij hadden ze nooit elektriciteit of waterleiding gehad.

De oude statenbijbel werd vervolgens door Corrie in de kerk aan Ds. M.C. Schreur overhandigt.

Aanwezig hierbij waren, naast de Fam. Lubbers, kerkrentmeester Teun Grinwis, koster Cor Pikaart, Adri Nelis en Wim Grinwis.

De dominee las vervolgens een heel toepasselijk gedeelte uit Kronieken 34 waar het gaat dat ze na de wegvoering, de tempel gingen herbouwen: En Hilkia antwoordde en zeide tot Safan, den schrijver: Ik heb het wetboek gevonden in het huis des HEEREN. En Hilkia gaf Safan dat boek. En de koning stond in zijn standplaats, en maakte een verbond voor des HEEREN aangezicht, om den HEERE na te wandelen, en om Zijn geboden, en Zijn getuigenissen, en Zijn inzettingen, met zijn ganse hart en met zijn ganse ziel, te onderhouden, doende de woorden des verbonds, die in datzelve boek geschreven zijn.

Daarna zongen we nog Psalm 119 vers 53.

Uw Woord is mij een lamp voor mijnen voet.

Hoe de Bijbel ooit op de hooizolder van de Fam. Emaus terecht is gekomen, zal voor altijd een raadsel blijven. Maar er is wel een aan zekerheid grenzende veronderstelling. Het is een compilatie van boeken die in één band bijeen zijn gebracht. Het jongste gedeelte in de Bijbel is van 1827 en betreft de gezangen. Alle Psalmen en gezangen staan er per vers met de notenbalk in genoteerd. De aanschaf is dus geweest onder ds. A.G. van Dijkhuizen (1788-1864). Hij is predikant van Ouddorp geweest van 1818 tot zijn overlijden in 1864. Het was een zeer geliefd predikant, die naast de Psalmen ook 2 gezangen in de dienst liet zingen.

In de Bijbel staat het woord Schepenbank.

Op de foto met de herenbanken uit 1903 is duidelijk te zien, dat er zo'n soort Bijbel op de lessenaar bij de heren lag. Aannemelijk is dat ze met de verbouw van de kerk in 1903 vervangen zijn en door de zittende heren mee naar huis zijn genomen. De familie Emaus heeft zich begeven in de kringen van het dorpsbestuur.

Wel heel bijzonder dat de Bijbel nu na meer dan een eeuw weer terug is in de kerk waar hij decennia lang gebruikt werd.

Diaconie

Alles wordt duurder

Iedereen heeft het erover, iedereen merkt het ook. Alles wordt duurder of alles is al heel duur. De boodschappen, energie of brandstof. Bijna iedereen merkt het in zijn of haar portemonnee. Zeker de hoge energie rekeningen zijn voor veel mensen een steeds grotere zorg en zijn er zelfs mensen die echt niet weten hoe deze aan het eind van de maand weer te betalen.

Vanuit de overheid wordt de komende tijd geprobeerd deze zware lasten een beetje minder zwaar te maken. De komende maanden zal elk huishouden een bedrag van €190,00 gestort krijgen als compensatie van de hoge energieprijzen.

Voor sommigen een hele welkome aanvulling. Voor sommigen ook zeker niet genoeg. Maar er zijn ook mensen die dit geld niet nodig hebben en graag willen geven aan hen die het veel harder nodig hebben. Vanuit de diaconie dan ook de vraag aan diegene die het graag willen missen dit geld over te maken naar de diaconie. Zo kan de diaconie dat eventuele extra geld gebruiken om te verdelen aan hen die het zo hard nodig hebben.

En mocht u inderdaad grote zorgen hebben, de diaconie is altijd van harte bereid om met u mee te denken, en misschien net dat steuntje in de rug te geven wat zo hard nodig is. We begrijpen dat je die stap niet zomaar zet, maar soms is het al fijn om even, geheel anoniem! met iemand daarover te praten.



Zo hopen we van harte dat we ook op deze manier elkaars lasten mogen dragen. In het geven of in het ontvangen.

Begroting Diaconie 2023

Vanaf 7 november tot en met 14 november ligt deze begroting voor alle gemeenteleden ter inzage bij de scriba. Indien u hier gebruik van wilt maken graag telefonisch een afspraak maken. Bijgevoegd een verkorte versie van de begroting.



Hervormde gemeente te Ouddorp
College van Diakenen - Begroting 2023

Verkort Overzicht

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	8.000	8.200	7.737
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	652	646	652
Opbrengsten levend geld	10.950	11.150	8.271
Door te zenden collecten en giften	13.300	8.300	12.008
Totaal baten A	32.902	28.296	28.668
Uitgaven en Kosten			
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	1.390	1.480	1.327
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	0	-	496
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	4.450	4.075	3.498
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	1.550	1.535	1.143
Kosten beheer, administratie en archief	2.850	3.950	2.335
Rentelasten/bankkosten	280	260	252
Diaconaal werk plaatselijk	4.350	2.700	652
Diaconaal werk regionaal/landelijk	1.000	3.200	2.950
Diaconaal werk wereldwijd	1.700	1.650	1.350
Afdrachten door te zenden collecten en giften	13.300	8.300	12.008
Totaal lasten A	30.870	27.150	26.012
Operationeel resultaat (A)	2.032	1.146	2.656
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	-	59.330
Incidentele lasten	-	-	-
Incidentele baten en lasten (B)	-	-	59.330
Resultaat verslagjaar (A+B)	2.032	1.146	61.986
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	-
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-59.330
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	-	-	-59.330
Resultaat naar Algemene reserve (D)	2.032	1.146	2.656

Verjaardagen

Verjaardagen van gemeenteleden van 70 jaar en ouder zullen vermeld worden met naam en adres. Indien u hier geen prijs op stelt dit graag minimaal 4 weken van tevoren melden bij de scriba C. van Huizen.

- 5 november ~ 79 jaar, Dhr. P. Trommel Oudelandseweg 62, 3253LP.
- 6 november ~ 87 jaar, Mevr. J.P. Dorsman Parklaan 19, 3253CA.
- 9 november ~ 87 jaar, Mevr. M.J. Leeftang Hazersweg 6, 3253XG.
- 15 november ~ 85 jaar, Dhr. W. van den Andel Jonkerstee 22, 3253CE.
- 18 nov. ~ 100 jaar, Mevr. G. Hoefman-KleinHazebroek Vliedberglaan 106, 3253VT
- 19 november ~ 73 jaar, Dhr. T.P. Lamfers Oosterweg 8, 3253BT.
- 23 november ~ 71 jaar, Dhr. T. van Dam Rustburg 32, 3253VK.
- 29 november ~ 80 jaar, Mevr. H.M. Westhoeve Dorpsweg 41 13, 3253AG.
- 30 november ~ 71 jaar, Mevr. C. Vroege-Goedegebuur Diependorst 28, 3253VB.

Ingeschreven

- Dhr. A. Flikweert
- Mevr. L. van der Kruk

Overleden

- Dhr. C. van der Bok

Verhuisd

- Dhr. C. Nagtegaal van Ring 91 Dirksland naar Maerenseweg 61 Ouddorp.
- Dhr. en mevr. Boelaars van Alexanderstraat 3 naar Diependorst 24.

95 Stellingen in miniatuurvorm

Hier en daar werd me gevraagd of ik de tien stellingen die zaterdag 29 okt. jl. werden voorgelezen tijdens de reformatie herdenking in Goedereede, in Kleine Kracht wilde zetten. Hierbij voldoe ik aan dat verzoek.

1. Als we niet meer dezelfde Schriftvisie hebben als de reformatoren, moeten we ons afvragen of we ons nog wel reformatorisch kunnen noemen.
2. Als wij als dominees (*of kerkenraadsleden, Avondmaalgangers, belijdende leden enz.*) meer tijd besteden aan ontspanning of zelfs aan onze theologische hobby's, dan aan persoonlijke Schriftlezing, persoonlijk gebed en meditatie, dan hoeven we niet verder te zoeken naar de oorzaak van de ontkerkelijking, de verwereldlijking van onze gemeente: de oorzaak zijn wij zelf!
3. Als de behoeften en wensen van kinderen, jongeren en ouderen normatief zijn voor wat we in de kerk wel of niet doen, dan zijn we nog wèl kerk van en voor onze tijd, maar niet voor de eeuwigheid!
4. Men roept: "Hoe houden we de jeugd bij de kerk?", maar misschien moeten we vragen: "Hoe blijven de ouders de Bijbel geloven?"
5. Als we banger zijn voor het oordeel van de LHBT-i beweging ten aanzien van onze overtuiging of onze preken, dan voor Gods oordeel, dan is het in ieder geval helder wie onze koning is. Eén ding is zeker: de duivel is in ieder geval niet bang voor ons.
6. Kan iemand mij uitleggen waarom men niet in de letterlijkheid van de zes dagen van de schepping gelooft, maar wel in de letterlijkheid en eeuwigheid van de hel? Of geloven we alleen in de letterlijkheid en eeuwigheid van de hemel?
7. Zolang meer tijd geïnvesteerd wordt in Tik-tok, Instagram, Snapchat, WhatsApp, Facebook en NOS.nl dan in de omgang met de Heere Jezus, moeten we ons misschien niet meer bezorgd afvragen: "Waar moet dat heen met de jeugd van tegenwoordig?" Misschien is hun drugs- en alcohol gebruik, het antwoord op onze leefstijl.
8. Als de kinderen in hun ouders of de gemeente geen voorbeelden hebben van wat vergevende en zelf verloochenende liefde is, waarom zouden ze dan op zondag naar de plaats gaan waar dat geleerd wordt?
9. Als onze zonden 'vergissingen' genoemd worden, dan kunnen we Jezus wel een martelaar noemen, maar geen Middelaar.
10. Als we ons vandaag niet bekeren van onze zonden, waarom zouden we het morgen dan wel doen?

Verantwoording van uw gaven

Over de periode van 1 t/m 31 september 2022 is het volgende ontvangen:

Kerkrentmeesterlijk beheer

Kerkrentmeesters	1.372,42
Instandhouding eredienst	1.234,30
Kerk naar buiten	1.514,85
Verkoop koffie en boeken	428,49
Giften per bank en contant	550,00
Kerkebalans	<u>3.575,00</u>
Totaal Kerkrentmeesterlijk beheer	€ 8.675,06

Waarde ingeleverde collectemunten € 977,25

Diaconie

GZB	89,50
Gift diaconie	300,00
Project 1027 Slowakije, 4 sept.	277,75
Diaconie, 11 sept.	231,75
Stg. In de Rechte Straat, 18 sept.	240,15
Kerkelijk verenigingswerk, 25 sept.	<u>277,90</u>
Totaal diaconie	€ 1.417,05
Kerkrentmeesters en diaconie samen	€ 10.092,11

Voor onze jongeren

Mooie Woorden

'Ik weet niet wat ik moet bidden'. 'Ook niet hoe ik moet danken'. Misschien is dat wel wat je denkt. Bidden hoe doe je dat? Dat was ook de vraag van de discipelen. Twaalf mannen die drie jaar lang met de Heere Jezus omgingen. Zij zagen alles wat Jezus deed en zij hoorden alles wat Hij zei. In de tijd van de Heere Jezus waren er vaste tijden om te bidden: s' morgens, s' middags en s' avonds. En waar je ook was,

daar ging je bidden. De Farizeeën gingen graag in de synagoge bidden. Of ze zorgden dat ze juist dan ‘toevallig’ op straat waren. Jezus zegt dat het zo niet moet. Het gaat niet om mooie woorden. Want de Heere in de hemel weet al voordat jij gaat bidden wat je nodig hebt. ‘Dan hoef ik niet te bidden’, denk je misschien bij je zelf. Jawel, want de Vader wil juist dat je alles tegen Hem zegt. Niet met mooie woorden. Niet om indruk te maken op andere mensen. Bij de Heere mag je eerlijk zijn en zeggen wat er is.

Bidt zonder ophouden. Dankt God in alles; want dit is de wil van God in Christus Jezus over u. 1 Thessalonicenzen 5 17 en 18.

Puzzel

De puzzel werkt als volgt: Er zijn verschillende zinnestukjes uit verschillende teksten genomen. Op de puntjes moet het ontbrekende woord komen. Waar het ontbrekende woord in de zin te vinden is, staat in de tekst die achter de zin staat. Die woorden moet je in de hokjes invullen. In de verticale balk met een dikgedrukte lijn komt een naam van iemand uit het boek Esther.

1. Na deze geschiedenissen maakte de koning Ahasveros groot (Esther 3:1)
2. Er was een man op den berg Susan (Esther 2:5)
3. En het werd met des Konings verzegeld (Esther 3:12)
4. Dit geschiedde op den dertienden dag der maand (Esther 9:17)
5. Dat men het boek der gedachtenissen, de brengen zou (Esther 6:1)
6. Zodat de koning den
die in zijn hand was, Esther
toereikte
(Esther 5:2 - 2 woorden)
7. Dat wat, des konings
kamerling (Esther 2:15)
8. In de maand (Esther
9:1)
9. De Koningin maakte
ook een maaltijd voor de
vrouwen in het koninklijk
huis (Esther 1:9)



De oplossing mag je inleveren bij: Jeannet Meijer Zeebrekersweg 8 3253 VS Ouddorp. Of via E-mail: jeannetmeijer@hotmail.com

Zending en Evangelisatie

Doe je mee aan de Schoenendoosactie



In deze spannende tijd zijn kinderen in noodsituaties en armoede extra kwetsbaar. Daarom doen we mee aan de Schoenendoosactie. Via de actie krijgen kinderen ver weg een schoenendoos vol bruikbare spullen. Voor hen is dat een onbetaalbaar cadeau.

Tijdens de Schoenendoosactie versieren de kinderen en volwassenen een schoenendoos en vullen die met spulletjes die ze zelf gekocht of verzameld hebben: schoolspullen, verzorgingsartikelen, speelgoed en een knuffel. De dozen worden uitgedeeld in landen waar kinderen het moeilijk hebben. Als het toegestaan is in het land van bestemming, krijgen de kinderen ook een boekje met Bijbelse verhalen.

Hoop en toekomst

Vorig jaar gingen er meer dan 45.000 dozen naar onder meer Sierra Leone, Roemenië, Lesbos en Togo. De jongens en meisjes in deze landen nemen de mooi versierde schoenendozen stralend in ontvangst. Kinderen in vluchtelingenkamp Mavrovouni op Lesbos hebben soms niet eens een eigen knuffel. En jongeren in arme landen kunnen vaak niet naar school als ze zelf geen schoolspullen hebben. Door de doos vol spullen krijgen ze perspectief en voelen ze zich gezien.

Geloof in actie

Ook voor de kinderen van de gemeente is de Schoenendoosactie impactvol. Ze leren wat het is om tijd, bezit en liefde te delen met een kind ver weg. Soms geven ze iets van zichzelf weg wat van waarde is: dat kan een beetje pijn doen, maar het is ook bijzonder. De actie is een mooie manier om thema's zoals eerlijk delen, duurzaamheid en naastenliefde in onze kerk bespreekbaar te maken. Kinderen ontdekken hoe je het geloof heel praktisch handen en voeten kunt geven.

Inleveren

De schoenendozen kunnen van 21 tot 24 november ingeleverd worden bij fam. Westhoeve Eikenhof 14 Ouddorp. De folders hiervoor vind u bij de uitgang van de kerk. Vergeet de 5 euro aan transportkosten niet.

Wilt u meer weten over de Schoenendoosactie? Kijk op schoenendoosactie.nl



GZB-dagboekje

'Een handvol koren' de verkoop vormt ook een belangrijke bron van inkomsten voor het werk van de GZB.

Het dagboekje is te koop voor € 13,95.

U kunt het dagboekje bestellen (tot 30 november) bij de fam. Kleine Broekweg 2 Ouddorp. Telf. 0187 683533 of via Email: reinderkleine@hetnet.nl

Kerkdiensten

Zondag 13 november 2022

9:30 uur: ds. M.C. Schreur, *Bediening Heilige Doop*

18:00 uur: ds. M.C. Schreur

Collecte: 1^e Project 10 27 Nederland. 2^e Kerk. 3^e Bijdrage onderhoudskosten.

Zondag 20 november 2022

9:30 uur: ds. H.J. van der Veen, Sliedrecht

18:00 uur: ds. M.C. Schreur

Collecte: 1^e Stichting De Lichtkring. 2^e Kerk. 3^e Bijdrage onderhoudskosten.

Woensdag 23 november 2022 (*In De Morgenster*)

19:30 uur: ds. M.C. Schreur

Collecte: 1^e GZB. 2^e Kerk.

Zondag 27 november 2022

9:30 uur: ds. M.C. Schreur

18:00 uur: prop. J.G. Macdaniel, Nieuw-Lekkerland

Collecte: 1^e Kerkelijk verenigingswerk. 2^e Kerk. 3^e Bijdrage onderhoudskosten.

Zondag 4 december 2022

9:30 uur: ds. M.C. Schreur, *Vorbereiding Heilig Avondmaal*

18:00 uur: ds. M.C. Schreur

Collecte: 1^e Zondagsschool. 2^e Kerk. 3^e Bijdrage onderhoudskosten.

Zanguurtje

Zondag 6 november staat het zanguurtje weer op de planning. Het thema is: Dankbaarheid. Iedereen is van harte uitgenodigd, ook de kinderen zijn van harte welkom.

Oppasschema november 2022

13 nov. - Jennie en Femke

20 nov. - Marianne en Emma

27 nov. - Annelein en Myrthe

4 dec. - Mathilde en Rebecca

Kleine Kracht 17^e jaargang

Stand vorige keer	1.219,00
Aan giften	<u>100,00</u>
Totaal	€ 1.319,00

Verjaardagsfonds 2022

Stand vorige keer	565,30
Ontvangen	<u>0,00</u>
Totaal	€ 565,30

NOVEMBER

MARKT

Met onder andere:

- Kerstkaarten • Wenskaarten
- Boerenkool • Stooferen • Chocolade
- Zeeuwse Brok • Boeken
- Eet een kop soep mee!
..en nog veel meer!



- Koffie met lekkernijen
- Kaas van Dammers
- Vlees van Puur Vers
- (Afbak) Broodjes

Zaterdag 19 november 2022

10.00 – 14.00 uur

'de Morgenster'

Hervormde Dorpskerk Ouddorp