

# Hervormde gemeente Ouddorp

---



Postadres: Weststraat 2 3253 AR Ouddorp  
Aanvang diensten Dorpskerk: 9.30 uur en 18.00 uur  
Website: [www.hervormdoudorp.nl](http://www.hervormdoudorp.nl)  
Kerkdiensten beluisteren: [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl)  
Kerkrentmeesterlijk beheer: IBAN: NL87 RABO 0341 6707 07  
Diaconie: IBAN: NL65 RABO 0341 6707 15  
Activiteitencommissie: IBAN: NL18 RABO 0146 3826 25  
[activiteitencommissie@hervormdoudorp.nl](mailto:activiteitencommissie@hervormdoudorp.nl)

## Nieuwsbrief *Kleine Kracht*, mei 2023

18<sup>e</sup> jaargang no 7

Volgende nieuwsbrief D.V. 2 juni 2023.

### Overdenking

---

#### 'Mijnen....'

N.a.v. Johannes 20:28 en Mattheüs 27:47

Een kerkbode meditatie over mijnen? Over kopermijnen, over goudmijnen, over wat voor mijnen? Nou, ik zou zeggen: in zekere zin wel over goudmijnen, maar dan natuurlijk niet over mijnen waar u slechts metaal (al noemen wij dat dan edelmetaal) kunt vinden. Waarom niet? Omdat goud u zo vreselijk in de steek zal laten als u ècht hulp nodig heeft in het leven. Nee, ik bedoel ander goud en het woord mijnen in een andere zin. Het gaat hier over een bezittelijk voornaamwoord waar een werkwoord van gemaakt is. 'Mijnen' in de zin dat iets van jou is geworden, zodat je kunt zeggen: dat is van mij, dat is mijn .... Dat woord ligt ons in principe goed in de mond, van kinderen tot aan 'grote' mensen. 'Dat is mijn pop, mijn fiets, mijn brommer, mijn auto, mijn huis, mijn...?' In andere situaties schijnt het echter een heel moeilijk woord te zijn. Ik heb in mijn onderwijstijd weinig leerlingen meegemaakt die ruziënd aan het bureau stonden en zeiden: 'Nietwaar, het was mijn schuld!' Met de kinderen maak ik het ook al nooit mee, maar dat is helaas erfelijk. Van een schuld zeggen we niet graag: 'die is van mij.'

Maar nu toch over dat woord: mijn en mijnen.

Thomas was de ongelovige gelovige, zoals u weet. Hij kon niet geloven dat de Heere Jezus weer leefde. Maar nadat zijn mede-discipelen hem vertelden dat zij de Heere gezien hadden en dat Hij leefde, begon hij lucht te geven aan zijn ongeloof. Ik kan het niet, ik wil het niet, ik zal niet geloven, TENZIJ ... Thomas is gebroken van verdriet en teleurstelling. Overmand door het verdriet. Het was geen beheersbare emotie, maar het verdriet en het ongeloof hadden Thomas totaal overmeesterd en hielden hem in een ijzeren greep. Al die blije gezichten van zijn vrienden waren alleen maar lastig en hinderden hem in het uitleven van zijn verdriet. Hij had zich er aan overgegeven. Hij kon toch niet tegen dat ongeloof op. Het leek als een duistere macht waar hij niets tegen beginnen kon. Stel je voor dat hij zich liet meevoeren in de geloofsjubel van zijn vrienden en het zou weer op een teleurstelling uitlopen, dan zou hij daarmee zijn laatste levensmoed ook nog verliezen. Nee, dat zou niet gebeuren. Hij zou zich niet blij laten maken door een vergissing. Ja maar Thomas, de Heere Jezus had het toch gezegd? Hij zou opstaan op de derde dag! Dat zou kunnen, maar dat kwam niet binnen. Die heerlijke woorden ketsten af op het harde pantser van zijn ongeloof. O dat hart vol ongeloof, dat ten diepste schreeuwt om verlossing en bevrijding uit die wurggreep. Eerst zien, eerst voelen, die littekens van die spijkers en die wond van die speer en dan zal ik geloven.

En kijk daar verschijnt Jezus!

Het eerste wat de Heere Jezus doet is de vredegroet brengen. Daarna roept Hij Thomas.

'Kom maar Thomas met je vinger en voel maar hoe het litteken werkelijk in Mijn hand zit. Kom maar met je hand, steek maar in Mijn zijde en wees niet ongelovig, maar gelovig.' En... wat doet Thomas? Niets. Hij blijft daar staan en verzet geen stap. Hij steekt geen vinger uit naar Jezus' hand en maakt geen aanstalten om zijn hand in Jezus' zijde te steken. Waarom doet hij dat dan niet? Dat wilde hij toch? Waarom doet hij dan niets? Thomas doet alles! Hij roept uit: 'Mijn Heere en mijn God!' Hij 'mijnt' de Heere Jezus, zo noemde men dat vroeger wel. 'Mijnen' als werkwoord om daarmee aan te geven: Dat is mijn Heere Jezus... Hij kan niet anders meer. Totaal

overweldigd door deze verschijning van de Heere Jezus, blijft er niets anders over dan de armen van zijn ziel om deze Jezus heen te slaan. Hij ziet het: dit is werkelijk dezelfde Jezus als Die leed en stierf.

Hij is het! Zijn stem...Zijn gezicht...Zijn liefde!

Deze Heere is mijn Meester, deze God val ik te voet en zeg: 'Mijn Heere, mijn God.' Het klinkt haast als de echo van dat meisje uit Moab: 'Uw God, mijn God, uw volk, mijn volk, zal ik sterven', zo sprak Ruth. Je zou het de vlucht naar voren kunnen noemen. Waar moet je anders heen? Hoe zou je dan willen sterven? Zeg me dat dan eens? Je kunt toch zo niet blijven leven, je verschuilend achter de woorden: 'God moet het doen!' Lijkt het u dan zo'n waagstuk, om deze Meester te omhelzen, als Hij niets dan goed heeft gedaan, als Hij niet alleen de waarheid **spreekt**, maar de Waarheid **is**! Wat denkt u nu precies van Hem? Hoe lang denkt u met dat wantrouwen door te kunnen gaan? Zal het Hem niet bedroeven als u Hem zo aan blijft kijken en aan blijft horen met de gedachte: 'Ja, dat zegt Jezus wel, maar je weet maar nooit...' U bent misschien bang om deze Jezus op een onrechtmatige manier toe te eigenen en te 'mijnen'? Maar hoe kan dat nou, als Hij Zelf ons oproept om Hem te geloven?

Geef alstublieft voorrang aan het Woord van God in plaats van uw eigen idee of gevoel als kompas te nemen op de woelige levenszee. Johannes schreef in opdracht van de Heilige Geest: Maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zone Gods; en opdat gij, gelovende, het leven hebt in Zijn Naam. (Johannes 20:31)

Is dat niet genoeg? Hoor dan diezelfde Geest spreken door Paulus: Want God was in Christus de wereld met Zichzelfen verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende; en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wege, alsof God door ons bade; wij bidden van Christus wege: laat u met God verzoenen. (2 Korinthe 5:20,21)

Is dat nog niet genoeg? Hoor dan nog een belofte uit Jezus' eigen mond: Jezus zeide tot hem: Omdat gij Mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd; zalig zijn zij, die niet zullen gezien hebben, en nochtans zullen geloofd hebben. (Johannes 20:29).

Is dat nog niet genoeg? Dan zal niets genoeg zijn, want als Jezus' woord u niet genoeg is en u naast of boven deze Jezus nog iets anders hebt of wilt waar u uw vertrouwen op stelt, dan is dat uw afgod, al was het een stem uit de hemel. Er heeft al een stem geklonken, de stem van de Vader Zelf, op de berg der verheerlijking: Deze is Mijn geliefde Zoon, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb; hoort Hem! (Mattheüs 17:5).

Laat u daarom vallen aan de voeten van deze Jezus, ja laat u vallen in de armen van de Vader, zeggend: 'Vader, ik heb gezondigd en ben niet meer waard uw zoon of uw dochter genoemd te worden.'

En zie, deze Vader zegt: Je kunt Mij niet beter eren dan door te zeggen tegen Mijn Zoon: 'Mijn Heere en Mijn God.' Waarom dat zo zeker is? Omdat deze Jezus heeft uitgeroepen: 'Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?'

Opdat Hij kon zeggen: En dit is de wil Desgenen, Die Mij gezonden heeft, dat een iegelijk, die den Zoon aanschouwt, en in Hem gelooft, het eeuwige leven hebbe...! Johannes 6:40.

Ik smeed u: Laat dit genoeg zijn en waag het op Zijn Woord en rust op het Lam Gods!

Ouddorp, ds. M.C. Schreur

## Uit de pastorie

---

### Meeleven

In de maand mei hoopt onze koster, Cor Pikaart (Geleedststraat 7, 3253 BE) verder onderzoeken en uitslag te horen van zijn longen. Bijzonder dat hij al weer met enige regelmaat in de dienst kan zijn.

Verder vragen we uw voorbede voor mw. Sjaan Westhoeve-van der Bok (Julianaweg 21, 3253 BL-Ouddorp). Ze gaat steeds meer ervaren wat de werkelijkheid is achter de ernstige woorden van de arts in het ziekenhuis. Toch blijven we zeggen dat als de aarde artsen zeggen dat iemand uitbehandeld is, de hemelse Medicijnmeester nabij is de ziel die tot Hem zucht. Houd moed zuster, zie op Hem die onze krankheden op Zich heeft genomen en Zich liet verbrijzelen, zodat door zijn striemen ons vergeving gegeven kan worden! Gedenkt u haar, gemeente?

### Huwelijk Marijn & Linda

Op D.V. 26 mei hopen Marijn Looij en Linda Mullem elkaar het ja-woord te geven, op een bijzondere plek overigens, in de toren van de Goedereede, om 13.00 uur. Om 16.00 uur zal hun huwelijk bevestigd worden door ds. M.C. Schreur, in de aloude Hervormde Dorpskerk te Ouddorp. Bij deze bent u vast, namens het bruidspaar van harte uitgenodigd deze dienst bij te wonen. Hun toekomstig adres is: Korteweegje 28, 3244 AL - Nieuwe Tonge. Bovenaan de kaart staat de tekst uit Prediker 4:12b 'Een drievoudig snoer wordt niet haast verbroken.' Wat een zegen om als bruidspaar samen met de Heere het huwelijk in te gaan. Dan is de huwelijksband gewaarborgd in Hem die het huwelijk heeft ingesteld, en dat is de allerbeste basis voor dit levens-lange verbond. Het is altijd een voorrecht om een aanstaand bruidspaar al te kennen, omdat ik ze beiden ken van de belijdenis catechisatie; Marijn om zich destijds voor te bereiden op het doen van belijdenis en Linda (die al belijdenis had gedaan in haar eigen gemeente) omdat ze nagenoeg altijd ook op deze avonden aanwezig was uit meeleven en betrokkenheid.

Aanstaand bruidspaar, Marijn & Linda, alvast van harte gefeliciteerd met jullie voorgenomen huwelijk en Gods zegen in jullie huis in Nieuwe Tonge.

Gemeente, verblijd u met de blijden!

## Nieuwe leden

Als nieuwe leden zijn in onze gemeente onlangs ingeschreven:

- Mariska Bezuijen (Blauwesteen 6)
- Jan & Lenneke Akershoek (Alexanderstraat 28)
- Connie Klepper-Bolkenbaas (Wittestraat 23)
- Mw. N.M. van der Velden - Schippers (Schansweg 21 - gebouw Schelphoekje)

We wensen de nieuwe leden van harte Gods zegen toe.

## Vertrek collega ds. M. Kreuk

We wensen onze collega ds. M. Kreuk (die zondag 23 april afscheid nam van Oude Tonge) van harte Gods rijke zegen als hij te zijner tijd de nieuwe gemeente in Yerseke mag gaan dienen. Ik herinner me de avond nog heel goed toen hij tijdens een mannenavond van onze gemeente een inleiding hield naar aanleiding van het boek Ruth, en het begrip goedertierenheid besprak, dat als een rode draad door het boek heenloopt. We wensen hem van harte toe te ervaren door die goedertierenheid van de Heere omringd te zijn, samen met zijn vrouw en allen die hem lief en dierbaar zijn. Het ga u goed, broeder, onder de banier van de opgestane Levensvorst, Koning Immanuel!

## Belijdenisdienst

Op de tweede pinksterdag, maandag D.V. 29 mei, zullen de belijdeniscatechisanten hun ja-woord geven. We hopen dat de catechisanten die nu de catechese volgen, ook allen belijdenis mogen doen. Dat zijn de volgende personen:

Thomas Johannes Dijkshoorn 30 – 06 – 2002, Noordweg 2, 3253LK .

Pieter van der Giessen 04-09-1981 en Pietertje Jannetje van der Giessen-  
Klepper 7-12-1982, Bienening 7 3253EA.

Nico Klaas Ras, 16-01-1987 en Willeke Wilhelmina Ras - Aleman 18-12-1992

Achter 't Hof 15, 3253XN.

Pieter Zandburg 18 – 05 – 1974: Wilhelminaweg 48 3253BW.

Gemeente, gedenkt u hen alstublieft in de voorbede!

En catechisanten: Juist als die datum van 29 mei dichterbij komt, kan het soms lijken alsof de duivel dubbel tekeer gaat, en je steeds meer alleen maar redenen en zonden ziet om het niet te doen, maar gebruik al die redenen en zonden juist om des te meer de Heere Jezus aan te roepen en tot Hem de toevlucht te nemen.

## Bid maar mee:

*Vergeef ons onze schulden, HEER; Wij schonden al te snood Uw eer;  
De boosheid kleeft ons altijd aan; Wie onzer zou voor U bestaan,  
Had Jezus niet voor ons geleên? Wij schelden kwijt, die ons misdeên.*

*Leid ons in geen verzoeking ooit; Verberg voor ons Uw aanzicht nooit;  
Gij weet het, onze kracht is klein; De driften veel, en 't hart onrein,  
Wat wordt er van ons in dien staat, O Vader, zo Gij ons verlaat?*

*Verlos ons uit des bozen macht; Bescherm, en sterk ons door Uw kracht:  
Wij zijn toch zwak, zijn sterkt' is groot; Dus zijn w' elk ogenblik in nood;  
Hier komt nog vlees en wereld bij; Ai, sterk ons dan, en maak ons vrij.*

*Want Uw is 't Koninkrijk, o HEER, Uw is de kracht, Uw is al d' eer.  
U, die ons helpen wilt en kunt, Die, in Uw Zoon, verhoring gunt,  
Die door Uw Geest ons troost en leidt, U zij de lof in eeuwigheid!*

## Ten slotte

De maand mei is de maand waarin we gedenken de kroningsdag van onze Koning, alsook de uitstorting van de Heilige Geest. Mogen die heilsfeiten ons helpen Gods heerlijkheid te zien!

Verder was 27 april de 56e verjaardag van onze koning. Het past ons om hem en zijn vrouw en zijn gezin op te dragen in gebed.

En voorts worden we in de maand mei weer opgeroepen om de te denken aan hen die voor onze vrijheid hebben gestreden en daarbij hun leven hebben gegeven. Daarom zullen we 4 mei weer twee minuten stil zijn; maar hopelijk zal onze dankbaarheid en het besef dat vrijheid niet vanzelfsprekend is, langer duren dan 120 seconden! En over vrijheid gesproken... Weet u nog, de leus in en na 1945?

'Plus jamais... Nie wieder.. never again!'

Maar zie daar: De oorlog tussen Rusland en Oekraïne gaat onverminderd door.

Er wordt zelfs gezegd dat de 20e eeuw de bloedigste eeuw van de wereldgeschiedenis is.

Sinds Genesis 3 zwaait moord en doodslag haar koelbloedige scepter. Echte vrede begint niet door het neerleggen van de materiële wapens, maar begint in het hart van de mens die de witte vlag van de overgave hijst, om zich over te geven aan God. En als we in de Thora (1e vijf boeken van Mozes) lezen wanneer de Heere vrede beloofde aan Zijn volk, dan weten we dat afgoderij nagenoeg altijd de oorzaak was van oorlogen. Als je dat bedenkt, dan begrijp je eigenlijk niet waarom wij in Nederland nog in vrede mogen leven...!

De Heere is zeer lankmoedig, maar dat we de Heere niet zullen verzoeken door Zijn geduld en genade te minachten. Die in de schuilplaats is gezeten van de Allerhoogste, die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. Daar ben je veilig!

*Met hartelijke groet, ds. M.C. Schreur*

# Agenda, Deo Volente

---

## Zondagsschool



Kom je ook naar de zondagsschool om te luisteren naar de verhalen uit de Bijbel? De komende weken zal het gaan over Esther, over de hemelvaart van de Heere Jezus en over de uitstorting van de Heilige Geest. We kijken naar je uit!

Elke zondagmorgen gelijk na de kerkdienst komen we bij elkaar in 'de Morgenster'. Meestal zijn we om 12.15 uur klaar. Op 30 april is er geen zondagsschool in verband met

de meivakantie. Op 14 mei is er ook geen zondagsschool in verband met de viering van het Heilig Avondmaal in de kerk

## Vrouwenkring "Sola Fide"

Op **maandag 8 mei** hopen we als Vrouwenkring samen te komen voor de laatste Bijbelstudie van dit seizoen. We gaan ons verdiepen in psalm 149, met als thema: "Gods Naam loven!" God geeft ons woorden om ons geloof zingend te uiten, maar wil ons zo ook al zingend het geloof te binnen brengen door Zijn Heilige Geest. De laatste 5 psalmen staan in het teken van de lof op God. Ze beginnen en eindigen alle 5 met "Hallelujah" = Jullie moeten Jah(weh) loven. In de eerste plaats geldt dit natuurlijk voor het volk Israël Maar ook wij, heidenen, worden opgeroepen om God uitbundig te loven met lofzangen en met muziekinstrumenten. De lofzang is tot Zijn eer! Bedoeld worden diegenen die God toegewijd zijn, die Hem trouw zijn, zij vormen samen de gemeente, de gemeenschap der heiligen. Een gemeente is niet een groepje van op elkaar afgestemden, maar een hartelijke band van op God afgestemden. We weten ons verbonden in die éne Naam. God is de Schepper en de Koning van Zijn volk, van Zijn bruidskerk. Hij is de Zijnen goedgezind, God heeft een welbehagen in hen. Omdat God Zijn Zoon gaf, loopt het psalmboek en het leven van iedere gelovige uit op de lof en aanbidding van onze goede God! In deze psalm vallen de heidenen nog onder Gods rechtvaardig oordeel, maar in psalm 150 komen de heidenen genadevol in beeld en werpt Pinksteren zijn schaduw vooruit: "Alles wat adem heeft, love den HEERE. Psalmen geven woorden aan wat er duizenden jaren geleden in het hart van gelovige joden leefde. Prachtig om te ontdekken hoe actueel en herkenbaar ze zijn en hoeveel ze ons leren over Wie God is en voor ons wil zijn.

Op **maandag 22 mei** geeft Kees Villerius ter afsluiting van dit seizoen een workshop over de psalmen. Kees gaat voor ons, vanuit zijn passie voor muziek, de psalmen vanuit de muzikale invalshoek belichten. Hij wilde er nog niet zoveel over verklappen, maar het belooft een hele boeiende en ook interactieve avond te worden.

## Censura morum en Bezinningsuur Heilig Avondmaal

Op **woensdag 10 mei** zal er weer het bezinningsuur voor het heilig avondmaal zijn. Aanvang 19.30 uur in De Morgenster. Voorafgaand van 19.00-19.30 uur is er het gebruikelijke Censura Morum in de consistorie.

## Bijbel-leesgroep (BLG)



Inloop vanaf 19.30 uur en starten om 19.45 uur.

Het leeswerk voor de volgende keren:

**17 mei:** Deuteronomium 1 – 17 en Markus 1 – 4

**31 mei:** Deuteronomium 18 – 34 en Markus 5 – 8 (laatste avond) Weer van harte welkom.

## Interkerkelijke gebedsdienst

Net als vorig jaar zal er weer een gezamenlijke gebedsdienst zijn op de woensdag voor Pinksteren, op **24 mei**. Dit zal deze keer gehouden worden in de kerk van de Doopsgezinde gemeente aan de Dorpstienden 3. Aanvang 19.30 uur en het thema zal zijn: Samen in de Naam van Jezus.

## Psalmzangavond

Op **27 mei 2023** voert Dutch Baroque Psalmcomposities van de 9<sup>e</sup> tot en met 18<sup>e</sup> eeuw uit. Onder leiding van dirigent en organist Gerard de Wit treden het Dutch Baroque Vocal Consort, met de solisten, Johanna van Rees, sopraan; Sebastiaan van Lingen, countertenor en Ben Salzman, tenor alsmede met de blokfluitiste Johanneke de Wit en de gambiste Anna Lachegyí op in de Dorpskerk te Ouddorp. Het programma wordt op de verschillende onderdelen toegelicht door Arie de Bruin. U wordt van harte uitgenodigd om deze leerzame avond bij te wonen. De toegang tot deze uitvoering is uw gift. Voor het programma wordt u verwezen naar: [www.dutchbaroque.nl](http://www.dutchbaroque.nl).

Wie de bijbel in het midden openslaat vindt het boek Psalmen. Zij vormen het hart van de Bijbel. In de tempel en de synagoge klonken Psalmen en nog altijd klinken er Psalmen in kloosters en kerken. Al de eeuwen heen is op heel uiteenlopende wijze tot op de dag van vandaag de lofzang gaande gehouden. Componisten hebben zich door de teksten en Geneefse melodieën laten inspireren. Het Psalmboek blijft de basis van het kerklied en nodigt ook nu nog uit tot lofprijzing, smeken, danken en gebed.

Met dit programma zet Dutch Baroque de Psalmen in een historisch kader. Dirigent Gerard de Wit heeft een boeiend programma samengesteld vanuit de Middeleeuwen tot en met de Barok. Psalm dichters zoals Datheen, Luther, Lobwasser, Becker, Bourgeois, King James, berijming 1773 passeren de revue met muziek van componisten zoals: Walter, non Papa, Boscoop, Goudimel, Sweelinck, van Eijck, van Noordt, Schütz, Purcell, de Wit en Bach. Tevens is er samenzang en wordt u begeleid op de manier zoals dat in de 18<sup>e</sup> eeuw gebruikelijk was. De Dutch Baroque legt zich onder leiding van Gerard de Wit toe op muziek uit de 17e en 18e eeuw. Een vitale uitvoeringspraktijk van oude muziek door professionele topmusici staat hierbij voorop. De muziek wordt

in authentieke staat bekeken en geïnterpreteerd. Welke muziek er ook op de lessenaar staat, de aanpak van Gerard de Wit en zijn aanstekelijke, dynamische presentatie zijn kenmerkend.

**U wordt van harte uitgenodigd om deze leerzame avond bij te wonen.**

**De toegang tot deze uitvoering is uw gift.**

**Voor het programma wordt u verwezen naar: [www.dutchbaroque.nl](http://www.dutchbaroque.nl)**

### **Contactmiddag**

Woensdag 31 mei hebben we nog één keer een contactmiddag van dit seizoen. Aanvang 14.30 uur in De Morgenster. Dit zal de laatste keer zijn van dit seizoen. We hopen de middag te beginnen met een korte Bijbel-overdenking. Dan volgt de pauze, waarin u koffie of thee met cake of iets dergelijks. Na de pauze is er een tweede gedeelte waarin we meestal nog wat kunnen bekijken en/of beluisteren, of een spreker van buitenaf uitnodigen. Allen welkom, want het is niet aan leeftijd gebonden!

### **Gebedsmoment**

Het maandelijks gebedsmoment zal vrijdagavond **2 juni** 19:00 uur gehouden worden in 'de Morgenster'.

### **Gemeente BBQ**

Ook dit jaar worden we als gemeente door dominee en zijn vrouw weer hartelijk uitgenodigd in de tuin van de pastorie voor de jaarlijkse gemeente BBQ.

Deze BBQ-avond zal gehouden worden op **30 juni** en we willen u vragen deze datum alvast te reserveren in uw agenda.

De kosten voor deelname zijn vastgesteld op €15,00 p.p. Voor gezinnen met meerdere kinderen willen we graag in overleg in alle redelijkheid een aparte prijs hanteren.

U kunt zich alvast opgeven bij Erik Duifhuizen via 0610680147 of mail: [chduifhuizen@hetnet.nl](mailto:chduifhuizen@hetnet.nl). We hopen dat we onder het genot van een hapje en een drankje op een ontspannen manier te mogen genieten van en met elkaar, en dat een ieder zich van harte welkom voelt!

## **Activiteitencommissie**

---

### **Inzamelen tweedehandsspullen en kleding**

Heeft u net de kasten uitgezocht of het huis opgeruimd, denkt u dan aan onze markt?! Tweedehands spullen (geen grote meubelstukken of grote elektronica!) voor de rommelkraam op de jaarmarkt kunnen bij fam. Meijer (Dorpsweg 39a) gebracht worden.

Heeft u nieuwe of gebruikte (maar nog goede) kleding over? Dan kunt u deze schoon inleveren bij Anne Grinwis (Preekhillaan 12) of elke donderdagochtend voor 11.00uur in de Morgenster.

### **Boodschappen inleveren**

Ongebruikte boodschappen kunnen weer ingeleverd worden voor de boodschappenkraam waar bezoekers deze boodschappen kunnen winnen. Let hierbij op dat de producten een houdbaarheidsdatum hebben tot na 19 mei! Deze producten kunnen worden ingeleverd bij Anne Grinwis of Daniëlle Quist (Emmaweg 3). Mocht er niemand thuis zijn, dan kunnen de producten bij de achterdeur gezet worden.

### **Vrijwilligers en vrijwilligersavond**

We zijn blij dat er al veel mensen op onze markt komen helpen! Aanmelden voor een dag(deel) kan nog steeds bij Anne Grinwis via 06-15282494. We hopen aan de marktdag aan het eind ook weer met een maaltijd met elkaar af te sluiten, alle vrijwilligers zijn hierbij ook weer welkom.

Op maandag 15 mei om 19.30uur verwachten we de vrijwilligers voor de laatste instructies voor de markt. U bent allen welkom in de Morgenster.

### **Uitzoeken kleding**

Op maandag 15 mei, dezelfde avond als de vrijwilligersavond, starten we om 18.00uur in de Morgenster met uitzoeken van de kleding die we gekregen hebben voor de verkoop. Om 19.30uur start de vrijwilligersavond en als die afgelopen is, hopen we dat er nog wat mensen willen blijven om de laatste hand aan het uitzoeken van de kleding te leggen. Vele handen maken licht werk!

### **Hulp gezocht voor het opzetten van de kramen**

Op donderdag 18 mei willen we de kramen voor de markt weer opzetten. Ook halen we alvast de spullen op bij familie Meijer en zetten we alvast wat spullen klaar in de Morgenster, zodat we die op 19 mei makkelijk naar buiten kunnen brengen. Dit is ons vorig jaar goed bevallen, omdat het op de ochtend van de markt zelf al druk genoeg is. Wilt u ons weer helpen? We starten om 13.15uur en met genoeg hulp is deze klus snel klaar!

### **Lekkers voor de catering**

We zoeken nog mensen die lekkere dingen willen bakken die we bij de catering kunnen verkopen. Dus bakt u heerlijke cake, koek of lekker gebak, dan willen we dat graag verkopen voor bij de koffie. Neemt u dit dan op 19 mei mee naar de markt? Het is fijn als dat er om 9.00 uur is!

### **Fotoshoot tijdens de markt**

Margretha Aleman zal op de markt weer minishoots doen. Leuk voor bijvoorbeeld het gezin, de kinderen of huisdieren. De shoot kost € 25,- en komt geheel ten goede aan de kerk, van harte aan te bevelen dus! U krijgt bij deze shoot 4 digitale afdrucken naar keuze en uiteraard kunt u achteraf ook nog extra afdrucken bestellen. Vooraf aanmelden is handig, want vol=vol! Kijk voor haar contactgegevens op: [www.mafotografie.nl](http://www.mafotografie.nl)

## Betaalmogelijkheden tijdens de markt

Bij sommige kramen is het tijdens de markt mogelijk om digitaal te betalen, maar let op niet bij elke kraam kan dit! Neem dus ook voldoende contant geld mee, zodat u uw inkopen kunt doen.

## Adopteer een kraam

In de vorige Kleine Kracht is het adopteren van een kraam al benoemd, maar graag herinneren we u nog aan deze mogelijkheid! Mocht u om bepaalde redenen niet op de jaarmarkt aanwezig kunnen zijn en toch uw steentje bij willen dragen, dan is er een mogelijkheid om voor €15,- een kraam te sponsoren. Ook bedrijven kunnen al vanaf €25,- sponsoren, graag in dit geval uw bedrijfslogo mailen naar [activiteitencommissie@hervormdoudorp.nl](mailto:activiteitencommissie@hervormdoudorp.nl), dan wordt u op ons sponsorbord genoemd. Adopteren kan door het bedrag over te maken op ons rekeningnummer IBAN: NL18 RABO 0146 3826 25 t.n.v. Activiteitencommissie Hervormde Gemeente Ouddorp o.v.v. adoptie kraam of door de brievenbus op Emmaweg 3 of Preekhillaan 12.

## Tot slot

We hopen, naast de vrijwilligers ook heel veel gemeenteleden op onze Jaarmarkt van vrijdag 19 mei te ontmoeten. De markt start om 9.00uur en eindigt om 15.30uur. Er zijn veel kraampjes met allerlei producten: tuinplanten, kaas, fruit, gezondheids- en huishoudproducten, de tweede handskleding en spullen, brocante, speelgoed enzovoorts. U kunt heerlijk neerstrijken op ons terras met wat lekkers te drinken en een heerlijke oliebol, wafel, broodje hamburger, patat of iets lekkers bij de koffie. Kortom voor elk wat wils, iedereen is van harte welkom en wij kijken uit naar uw komst!

## Ledenadministratie

---

### Verjaardagen

Verjaardagen van gemeenteleden van 70 jaar en ouder zullen vermeld worden met naam en adres. Indien u hier geen prijs op stelt dit graag minimaal 4 weken van tevoren melden bij de scriba C. van Huizen.

4 mei ~ 87 jaar, Mevr. P. Pleisch-Poldervaart Kelderweg 58, 3253TD.

4 mei ~ 93 jaar, Mevr. C.E.J. van der Linden Vliedberglaan 104, 3253VT.

8 mei ~ 74 jaar, Mevr. A.M.G. van der Bok-Deenik Dirkdoensweg 26, 3253AE.

8 mei ~ 75 jaar, Dhr. T. Grinwis Zeebrekersweg 23, 3253VS.

10 mei ~ 76 jaar, Mevr. S.M. Klooster-Kanis Wilhelminaweg 29, 3253BW.

12 mei ~ 70 jaar, Dhr. C. Boelaars Diependorst 24, 3253VB.

21 mei ~ 74 jaar, Mevr. E.A. Tanis-van der Wende Preekhillaan 6, 3253VJ.

25 mei ~ 97 jaar, Mevr. J.J. van 't Geloof-Verbrugge Gedempt Kanaal 26, 3241DA Middelhamis.

### Uitgeschreven

Dhr. T.H.C. Sandifort, Mevr. L. van der Kruk.

### Ingeschreven

Fam. Akershoeck, Mevr. M. Bezuijen, Mevr. J. van Heijningen-Poeze,

Mevr. C. Klepper-Bolkenbaas, Mevr. N.M. van der Velden-Schippers.

## Verantwoording van uw gaven

---

Over de periode van 1 t/m 31 maart 2023 is het volgende ontvangen:

### Kerkrentmeesterlijk beheer

Kerkrentmeesters	1.543,00
Bijdrage energie	884,02
Biddagcollecte	1.097,05
Giften per bank en contant	1.410,00
Kerksbalans	<u>6.257,50</u>
Totaal Kerkrentmeesterlijk beheer	<b>€ 11.191,57</b>

### Diaconie

GZB	86,50
Gift diaconie	100,00
GZB voorjaarscollecte, 5 maart	253,83
Biddagcollecte diaconie, 8 maart	1.160,43
Project 10 27 Diaconaat Nederland, 12 maart	267,83
Kerkelijk verenigingswerk, 19 maart	230,23
GZB, 22 maart	121,83
Zendingscommissie GZB Filipijnen, 26 maart	276,63
Dankdienst Rein en Ina Kleine tbv. GZB, 27 maart	<u>955,80</u>
Totaal diaconie	<b>€ 3.453,08</b>
<b>Kerkrentmeesters en diaconie samen</b>	<b>€14.644,65</b>

## Voor onze jongeren

---

### Waar liefde woont

Een verhaal vertelt over twee broers die samen een stuk land bezaten. Na een seizoen schouder aan schouder gewerkt te hebben brak de oogsttijd aan. De oudste broer dacht: 'Ik ben alleen en mijn broer moet een heel gezin van onderhouden.' Hij ging 's nachts naar het land en verplaatste drie schoven van zijn deel naar het deel van zijn broer. De jongste broer lag ook wakker en dacht: 'Mijn ongetrouwde broer heeft geen kinderen en moet dus in zijn oude dag voor zichzelf zorgen. Hij verdient een extra deel.' Hij ging naar het land en zette drie van zijn schoven bij het deel van zijn broer. De volgende morgen waren ze natuurlijk beiden verbaasd, omdat ieder nog evenveel schoven had. Maar ze zeiden er niets over. De volgende nacht gebeurde precies hetzelfde. De verbaasde broers bleven echter zwijgen. In de derde nacht kwamen de broers elkaar tegen terwijl ze opnieuw schoven aan het verplaatsen waren. Ze begrepen eindelijk wat er was gebeurd. Ze omhelsden elkaar en huilden. Een verhaal dat mooi aansluit bij Psalm 133 waar we lezen hoe goed en lieflijk het is als broeders eensgezind samen wonen. Daar gebiedt de Heere Zijn zegen en leven tot in eeuwigheid.

### Puzzel

Zet de 13 woorden op de juiste plaats in de hokjes. Maak van letters met een sterretje nog een woord. Dat woord is de oplossing.

Apostel		*	m				*	n		
Taal										
Bekering										
Tempel	*				*					
Hart										*
Troost										
Hemel					s					e
Vergeving	*									
Komen			*							
Vlammen			s							
Oogst										*
Win										
Ook										
			e		*			*	n	

Oplossing: \_\_\_\_\_

De oplossing mag je inleveren bij: Jeannet Meijer Zeebrekersweg 8 3253 VS Ouddorp. Of via E-mail: jeannetmeijer@hotmail.com

## Zending en Evangelisatie

---

### Pinksterpad!

**De Dabarweken en Pinksterpad gaan uit van de evangelisatiecommissie Goeree & Overflakkee.**

Graag willen we u en jou attenderen op het Pinksterpad.

Dat is een wandeling op 29 mei de middag van de Tweede Pinksterdag.

De looproute start vanuit de Gereformeerde kerk in Ouddorp.

Na een mooie wandeltocht word je dan weer ontvangen en 'opgevangen' in gebouw de Morgenster bij de Dorpskerk in Ouddorp.

**Er is een wandeling voor volwassenen van ~10 km.**

**En een korte wandeling van ~5 km voor kinderen.**

In de korte route is rekening gehouden met kinderwagens voor de jongere gezinnen. In beide wandelingen is een stop ingelast en voor de kinderen is daar een leuke ontspanning. Er zijn geen kosten aan verbonden en vooraf opgeven is niet noodzakelijk. De wandeling is georganiseerd door leden van de hervormde en gereformeerde kerk.

We hopen tot ziens op 29 mei 2023.

### Oproep Pinksterpad

Voor de organisatie en uitvoering op deze dag zijn we nog op zoek naar vrijwilligers die willen helpen. Bent u/jij beschikbaar en geïnteresseerd om deze activiteit mogelijk te maken? Graag opgeven bij de scriba Chr. van Huizen Julianaweg 22 3253 BL Ouddorp, tel. 0187 687342. E-mail: scriba@hervormdoudorp.nl

## Kerkdiensten

---

### Zondag 7 mei 2023

9:30 uur: ds. M.C. Schreur, *Voorbereiding Heilig Avondmaal*  
18:00 uur: ds. G.J. Anker, Nieuwerkerk aan de IJssel  
Collecte: 1<sup>e</sup> Diaconie. 2<sup>e</sup> Kerk. 3<sup>e</sup> Bijdrage predikantsplaats.

### Zondag 14 mei 2023

9:30 uur: ds. M.C. Schreur, *Bediening Heilig Avondmaal*  
18:00 uur: ds. M.C. Schreur, *Dankzegging Heilig Avondmaal*  
Collecte: 1<sup>e</sup> Stichting In de rechte straat. 2<sup>e</sup> Kerk. 3<sup>e</sup> Bijdrage predikantsplaats.

### Donderdag 18 mei 2023 Hemelvaartsdag

9:30 uur: ds. M.C. Schreur  
Collecte: 1<sup>e</sup> Stichting Ontmoeting. 2<sup>e</sup> Kerk. 3<sup>e</sup> Bijdrage predikantsplaats.

### Zondag 21 mei 2023

9:30 uur: ds. A.A.W. Boon, Veenendaal  
18:00 uur: ds. A.A.W. Boon, Veenendaal  
Collecte: 1<sup>e</sup> Kerkelijk verenigingswerk. 2<sup>e</sup> Kerk. 3<sup>e</sup> Bijdrage predikantsplaats.

### Zondag 28 mei 2023 1<sup>e</sup> Pinksterdag

9:30 uur: ds. M.C. Schreur  
18:00 uur: prop. J.G. Macdaniel, Nieuw-Lekkerland  
Collecte: 1<sup>e</sup> GZB Pinkstercollecte. 2<sup>e</sup> Kerk. 3<sup>e</sup> Bijdrage predikantsplaats.

### Maandag 29 mei 2023 2<sup>e</sup> Pinksterdag

9:30 uur: ds. M.C. Schreur, *Openbare belijdenis van het geloof*  
Collecte: 1<sup>e</sup> Stichting Real Time. 2<sup>e</sup> Kerk. 3<sup>e</sup> Bijdrage predikantsplaats.

### Zondag 4 juni 2023

9:30 uur: ds. M. Baan, Veenendaal  
18:00 uur: ds. J.A. Mol, Harskamp  
Collecte: 1<sup>e</sup> Diaconie. 2<sup>e</sup> Kerk. 3<sup>e</sup> Bijdrage predikantsplaats.

### Oppasrooster mei 2023

14 mei – Margaretha en Femke  
18 mei – Nellie en Rebecca (Hemelvaartsdag)  
21 mei – Hetty en Myrthe T  
28 mei – Rianne en Eline (1e Pinksterdag)  
29 mei – Annelein en Emma (2e Pinksterdag)  
04 juni – Jennie en Julia

### Kleine Kracht 18<sup>e</sup> jaargang

Stand vorige keer	344,00
Aan giften	<u>0,00</u>
Totaal	<b>€ 344,00</b>

### Verjaardag fonds 2023

Stand vorige keer	185,00
Ontvangen	<u>150,00</u>
Totaal	<b>€ 335,00</b>



# JAARMARKT

19 MEI 2023



Fotoshoot door  
MA Fotografie



In de kerktuin van de  
Hervormde Gemeente

RING VAN OUDDORP

9.00 – 15.30 UUR

WELKOM!

- Koffie met gebak • Oliebollen •
- Kaas • Hamburgers • Patat • Fruit •
- 2e Handspullen •
- Kleding • Sieraden •
- Speelgoed •
- Decoratie •
- Huishoudspullen •
- Boeken • Verloting •
- Tuinplanten •
- en veel meer!



HIA  
Gezellig Terras



Voor meer informatie volg ons op Facebook en Instagram  
@activiteitencommissieouddorp

ZATERDAG 27 MEI 2023 19.30 UUR

**DORPSKERK**

Weststraat 2, 3253 AR **Ouddorp**

# PSALMEN DOOR DE EEUWEN

*muziek van: Walter, Non Papa, Boscoop, Goudimel, Sweelinck, Van Noordt,  
Schütz, Purcell, Blanckenburg, Ruppe, Bach en De Wit*

## **DUTCH BAROQUE VOCAL CONSORT**

Johanneke de Wit - blokfluiten  
Anna Lachegyí - viola da gamba

Johanna van Rees - sopraan  
Sebastiaan van Lingen - countertenor  
Ben Salzmán - tenor  
Arie de Bruin - toelichting

Gerard de Wit - dirigent en organist



Info: [www.hervormdoudorp.nl](http://www.hervormdoudorp.nl) | [www.dutchbaroque.nl](http://www.dutchbaroque.nl)