

# Hervormde gemeente Ouddorp



Postadres: Weststraat 2 3253 AR Ouddorp

Aanvang diensten Dorpskerk: 9.30 uur en 18.00 uur

Website: [www.hervormdoudorp.nl](http://www.hervormdoudorp.nl)

Kerkdiensten beluisteren: [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl)

Kerkrentmeesterlijk beheer: IBAN: NL87 RABO 0341 6707 07

Diaconie: IBAN: NL65 RABO 0341 6707 15

Activiteitencommissie: IBAN: NL18 RABO 0146 3826 25

[activiteitencommissie@hervormdoudorp.nl](mailto:activiteitencommissie@hervormdoudorp.nl)

## Nieuwsbrief *Kleine Kracht*, mei 2022

17<sup>e</sup> jaargang no 7

Volgende nieuwsbrief 3 juni 2022.

### Overdenking

#### **Ik heb u bij uw naam geroepen!**

Jezus zeide tot haar: Maria! *Johannes 20:16a*.

Maria rouwt.

Wat is rouwen eigenlijk? Dat is ervaren dat er een deel van jezelf is weggenomen, wat je helemaal niet kunt en wilt missen. Rouwen is pijn ervaren in het diepst van het hart. Alles is kleurloos. Je leven lijkt stil te staan en machteloos kijk je toe hoe toch alles doorgaat. In de rouw zit soms ook een schreeuw, een kreet van opstand, van geestelijke agressie tegen de wreedheid van het leven, (of van de dood beter gezegd), een noodkreet ook van hulpeloosheid en boosheid op God. Maar ook angst: hoe moet je verder zonder hem of haar?

Wat doet Maria? Ze gaat naar het graf. Logisch, dat is de plek waar haar Geliefde nog het meest dichtbij is. Daar staat ze. Ze huilt. Haar geliefde Meester bevrijdde haar van zeven duivelen! Hij gaf haar leven ware betekenis. Hij gaf haar zaligheid, vrede, vergeving en bevrijding! En nu? Dood. Weg. Hij is niet meer. Ze wil Hem terug. Mensen zeggen soms: Hij of zij zou zelf niet meer terug willen, maar de liefde laat zich niet besturen door de rede en verdriet en rouw al helemaal niet. Rouwen kost tijd. Maar niet alleen tijd. Het kost ook nabijheid. Van wie? Van die engelen bij het graf? Nee, van Jezus Zelf! Zo werd de rouw van Maria omgekeerd in vreugde.

Maria geeft een bijzonder antwoord op de vraag van de 'Hovenier'. 'Ze hebben mijn Heere weggenomen...' Als je zo verdriet hebt, dan rouw je anders. Dan rouw je samen met Hem Die meer nabij kan zijn dan wat en wie dan ook! Maar als Hij Zelf ook weg of weggenomen is, dan is rouw bijna de dood zelf. En daarom klinkt toch ook in de rouw, de lokroep van deze Jezus: 'Geef Mij je tranen van rouw, maar geef Mij ook wat Mij het meest verdriet doet: je zonden.'

Wat een ontzaglijke en overweldigende liefde en heerlijkheid ligt er opgesloten in die ene roepstem, als de Heere Jezus haar naam noemt: 'Maria...!' Maar als je die liefde nou niet voelt? Als je denkt: voor mij hoeft het allemaal niet meer... Waar doe ik het allemaal nog voor? Als God zo is dat Hij van mij iets afneemt wat zo dierbaar was, wat kan er dan nog meer gaan gebeuren? Wat gaat Hij me nog meer afpakken?'

Wacht, wacht, denk zo niet, alsjeblieft! Deze gedachtegang is als een rode lap voor die duivelse stier. Wat wil hij je graag zo laten denken. Kom, we gaan samen naar Golgotha. Luister eens en kijk eens: Zie je die Man, zie je dat silhouet van dat kruis?

Hoor je die angstschreeuw? 'Mijn God, Mijn God, WAAROM hebt Gij Mij verlaten?' Zie je dat bloed langs de kruispaal naar beneden druppen? Dat is Gods antwoord op de zonde, op de dood en het oordeel.

Vanaf het kruis klonk een roep in doodsnoed, maar in deze graftuin klinkt uit diezelfde mond een opdracht vol genade: 'Ga heen naar Mijn broeders!' Joh. 20:17.

Op rouw is ten diepste maar één antwoord: je begeven in de nabijheid van Hem Die de dood als het oordeel op de zonde op Zich nam. Deze Jezus zegt tot allen die bij Hem schuilen, ook in de rouw: 'Vrede zij ulieden! En toen Hij dat zei, toonde hij hun Zijn handen en Zijn zijde.' vers 20.

Niet ter verdringing van de emoties (want Jezus huilde bij het graf van Lazarus!), ook niet als eindpunt van de rouwverwerking, maar omdat er een Woord voor de wereld is, ook voor de wereld in rouw. Luister maar

naar Asaf (en dat zegt hij ook als hij bezwijkt) Maar mij aangaande, het is mij goed nabij God te wezen; ik zet mijn betrouwen op den Heere HEERE, om al Uw werken te vertellen. Dat heeft Maria ook begrepen en gedaan..! Hoe ze daartoe kwam? De Heere Jezus riep haar bij haar naam: "Maria". Het zijn de woorden van Zijn Vader uit Jesaja 43:1: Maar nu, alzo zegt de HEERE, uw Schepper, o Jakob! en uw Formeerder, o Israë! vrees niet, want Ik heb u verlost; Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt Mijn.

*Ds. M.C. Schreur*

## Uit de pastorie

### **Sarah geboren**

Het echtpaar Nico & Willeke Ras (Achter 't Hof 15, 3253 XN) werd op 1 april 2022 verblijd met de geboorte van een dochter en zusje: Sarah (dus met een 'h' aan het eind). Het geboortekaartje vermeldt:

*Ik moest heel lang wachten,  
gaf mamma's buik elke dag een kusje;  
maar nu kan ik eindelijk zeggen:  
hoera ik heb een zusje!*

Daarna volgen de woorden:

'In stille verwondering ontvingen wij uit Gods trouwe hand een dochter en zusje.' De kleine Sarah weegt 3850 gram en werd geboren om 3:06 uur 's morgens en is precies 50 cm lang. Inmiddels hebben mijn vrouw en ik de kleine baby mogen bewonderen, een prachtig meisje. We wensen Nico & Willeke, en de kleine Rachel (die nu de aandacht moet delen), van harte Gods zegen toe bij de opvoeding. Dat de kleine Sarah mag treden in de voetsporen van de vrouw die ook zo heet, die ook genoemd wordt in de galerij van geloofshelden in Hebreeën 11.

Gemeente, verblijd u met de blijden!

### **Joseph geboren**

Wat een vreugde in het gezin van Cornelis & Simone Dijkshoorn. (Parklaan 30, 3253 CA). De Heere heeft jullie een zoontje Joseph geschonken! Jullie hebben op het kaartje vermeld: Blij zijn wij met de geboorte van ons zoontje en broertje: Joseph Cornelis 21 april 2022 - 18.14 uur - 3620 gram - 54 cm.

Ook staat er op de kaart de Bijbeltekst uit 3 Johannes 1:4 Groter blijdschap ken ik niet dan dat ik hoor dat mijn kinderen in de waarheid wandelen. Mijn vrouw en ik hopen spoedig te komen kijken, maar omdat ik dit bericht nog net met de nieuwe kerkbode wil versturen, plaats ik dit bericht vast. Wat een rijkdom om zes kinderen te mogen ontvangen en wat prachtig: alle zes hebben ze een Bijbelse naam als roepnaam! Een discipel en apostel (Thomas), de stamvader van het tempelpersoneel en ook een discipel en apostel (Levi), zoon van Noach en stamvader van het volk Israël (Sem), een vrouw die koningin werd en haar volk redde (Esther) en een profetes en getuige van de geboren Koning (Anna) en nu als jongste: een man die onderkoning werd en zijn volk redde (Joseph).

De Heere zegene jullie allen en dat de kleine Joseph op mag groeien tot eer van zijn Schepper en de meerdere Jozef zal leren kennen en vertrouwen en zal ervaren wat er van zijn naamgenoot staat: "En de HEERE was met Jozef."

### **Belijdeniscatechisanten**

Met veel vreugde mag ik elke dinsdagavond de belijdenis catechisatie geven. De jongere groepen zijn al gestopt; terugkijkend mogen we dankbaar zijn dat we dit seizoen zo met elkaar konden hebben. Dank voor jullie komst en graag tot oktober bij leven en welzijn. De belijdenis catechisatie gaat dus nog even door. In de Zaaier zult u lezen welke catechisanten op D.V. tweede Pinksterdag hun ja-woord hopen te geven. Gedenkt u de jongeren, gemeente?

### **Ten slotte**

De grasmaand ligt al weer achter ons. Het was de maand waarin onze koning verjaard. (Vijfenvijftig jaar!) We wensen onze Koninklijke hoogheid en zijn vrouw en drie dochters Gods zegen toe. Dit nummer van de Kleine Kracht betreft de bloemaand en die heeft zich in de schepping al aangekondigd; overal zie je de bloesem en de bladerpracht langzaam ontluiken. Hopelijk zal alles wat groeit en bloeit ons verlangen naar geestelijke groei aanwakkeren en dat we "onze weg met blijdschap mogen reizen".

Zoals beloofd zondagavond 24 april jl. hier nog wat citaten die ik graag had meegegeven naar aanleiding van Zondag 7 van de Heidelbergse catechismus: "Wat het vertrouwen betreft, hetwelk het andere deel des geloofs is; dat is een verzekerdheid des harten, steunende op de beloften Gods, die in het Evangelie geopenbaard zijn, welke een christen heeft, dat al zijn zonden om Christus' wil vergeven zijn. Dit scheidt het zaligmakend geloof van alle andere soorten van geloof, want de duivel gelooft ook, maar hij heeft geen vertrouwen op de genade Gods, maar hij beeft, Jac.2:19. (...)

Het ware vertrouwen ontstaat dus uit de bijzondere toe-eigening van de beloften Gods ter zaligheid in Christus gedaan, zoals die in het Evangelie geopenbaard zijn, als namelijk het gelovig gemoed de beloften der zaligheid in Christus zó aanmerkt en aanneemt, alsof die in het bijzonder tot hem zelf gezegd waren, en wel zodanig dat hij die aan zijn hart min of meer opdringt, dan of God in 't bijzonder en bij name hem toesprak en hem dit of dat beloofde en daardoor zijn ziel daar mee troostte.

Zo maakt hij door deze bijzondere toe-eigening zich eigen wat God in het algemeen in Zijn Woord voorstelt en beloofd heeft.

Deze toe-eigening is het die ons deel aan Christus doet hebben; daarmee grijpen wij Christus aan en worden we zo nauw met Hem verenigd dat Hij de onze en wij de Zijne worden, Gal.2:20 en kanttek. Gal.2:16, zodat ook al Zijn verdiensten de onzen worden; en daaruit ontstaat al dat vertrouwen waar wij hier nu over spreken, zoals de apostel ons dat leert, dat wij hebben vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen door het geloof aan Hem, Ef.3:12".

**Willem Teelinck in zijn 'Huysboeck'**

Het wezen van het geloof is het aannemen van Christus; een toe-eigenen van Gods beloften voor zichzelf; een verzekering des gemoeds van de genadige vergeving der zonden in Christus; een vertrouwen, verlaten, rusten en steunen des harten op Christus en op Gods eigen Woord en genadige beloften in het heilige Evangelie;

**Th. van der Groe**

God heeft toch beloofd en geopenbaard, dat wij om Zijntewil tot kinderen worden aangenomen, en dat het waar blijft, wat van Hem geschreven staat: die Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, dengenen namelijk, die in Zijn Naam geloven. Daarom moet u dit zó verstaan: daar boven leeft en verkeert de Zoon van God bij de Vader in de hemel, als erfgenaam, enige erfgenaam en Heer over het huis van God, als Beschikker over alle geestelijke goederen, die God de Vader Hem heeft doen erven voor al de kinderen, die de Vader Hem gegeven heeft. Dit was toch de belofte: Als Hij Zijn Ziel tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal Hij zaad zien, dat is: Hij zal kinderen hebben. Christus zegt dan ook bij de profeet Jesaja, Hoofdstuk 8: 18: „Ziet ik en de kinderen, die mij de Heere gegeven heeft, zijn tot tekenen en tot wonderen in Israël".

Deze Zoon doet alles, wat de Vader wil. En nu staat van God de Vader geschreven, dat Hij zweert bij Zichzelven: „zo waarachtig als Ik leef, Ik wil niet dat de zondaar sterve, maar dat hij zich bekere en leve".

Als ik dan kom als een goddeloze en de wil des Vaders weet, dan weet ik ook de wil des Zoons en ik predik die, namelijk, dat Hij gezegd heeft: Die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen.

Dus: ik geloof in deze eniggeboren Zoon, dat is: ik zet mijn vertrouwen op Hem, ik behoef niet eerst op de paus of op de bisschoppen te wachten, ik heb er genoeg aan, dat Gods Zoon alle macht heeft in de hemel en op aarde.

Ik ga rechtstreeks tot Hem heen, werp mij aan Zijn voeten, en roep: „Heere Jezus, erbarm U mijner!" Hij heeft alle macht en Hij heeft gezegd, dat wij niet behoeven te vrezen, want Hij draagt de sleutels van hel en dood.

Als ik dus aflaat (lees: verlossing/vergeving) begeer van mijn zonden, dan ga ik tot de Heere Jezus, de eniggeboren Zoon van God. Hij geeft zonder geld aflaat (lees: verlossing/vergeving) van zonden, want Hij kan het; alles is ondertekend met het bloed van het Lam. Dat bloed doet het!

**H.F. Kohlbrugge over Zondag 7**

*Een hartelijke groet, ds. M.C. Schreur*

## Diaconie

Terug kijkend en denkend aan de afgelopen jaren hadden we als uw diaconie even de behoefte een klein stukje te schrijven hier in ons kerkblad. De behoefte omdat we elke keer weer dankbaar verbaast zijn over u als gulle gever. De dienst van offerande zoals dat zo mooi heet kon niet letterlijk plaatsvinden tijdens de erediensten, en dat zal misschien voorlopig ook nog wel verstandig zijn dit nog even zo te houden. Toch weet u digitaal of bij de uitgangen de collectezak wel te vinden. Of het nu gaat om een collecte voor de GZB, eigen jeugdwerk of zoveel andere goede doelen, u mag met gulle hand geven aan of voor uw naasten. En daar zijn wij natuurlijk heel blij mee, dat we uw gelden mogen gebruiken voor mensen die het zo hard nodig hebben.

Speciaal een woord van dank voor de collecte voor de Oekraïne een aantal weken geleden. Dit bracht het prachtige bedrag van € 792,60 op. Om stil van te worden. We willen dit geld vooral lokaal gebruiken voor de vluchtelingen op ons dorp waarmee we in contact staan of misschien nog komen.

Ook een woord van dank aan de mensen uit onze gemeente die als het ware 1e hulp verlenen aan deze vluchtelingen op ons dorp. Hartverwarmend om van dichtbij mee te maken hoe enthousiast en met hoeveel liefde ze zoveel dingen belangeloos voor hen regelen en hen helpen daar waar nodig..!

Ook zo mogen we met elkaar gemeente zijn. Elkaars lasten dragen maar ook de wereld om ons heen.

Dank voor uw vertrouwen en uw giften! Ook de mensen nauw betrokken bij onze gemeente. Mensen uit Rijssen hoorden we pas zeggen, het is zaliger te geven dan te ontvangen. Zo mochten ze dat echt ook ervaren. De Heere zegene u allen en uw gaven.!

## Agenda, Deo Volente

### Zondagsschool



Elke zondagmorgen na de kerkdienst is er zondagsschool. Je mag ook gerust een keer komen kijken hoe het er aan toe gaat. We gaan om ongeveer 12:15 uur weer naar huis. Met elkaar zingen we psalmen, we luisteren naar een vertelling uit de Bijbel. De jongere kinderen gaan na de vertelling een kleur of knutsel opdracht maken wat betrekking heeft op de vertelling. En met de oudste kinderen gaan we

de verwerking maken uit het verwerkingsboekje. Is er nog tijd over dan gaan we voorlezen of we gaan zingen met elkaar. Vind je het wel wat? We zien uit naar je komst.

Het team van leidinggevendenden van de zondagsschool is dringend op zoek naar versterking! Vind jij het leuk om met kinderen om te gaan? Zou jij willen helpen met de knutselwerkjes voor de jongere kinderen? Of wil jij graag de Bijbelse geschiedenissen doorvertellen aan de kinderen? Misschien twijfel je of vraag je je af of zondagsschoolwerk wel iets voor je is. Kom dan gerust een keer een zondagsschooluur met ons meemaken. Je kunt je reactie mailen naar Marco Tanis (mtanis110@msn.com) of hem bellen (0187-664966).

### **Zanguurtje**

We willen graag weer gaan starten met het maandelijks zanguurtje om samen God groot te maken in ons lied. We starten hier a.s. **zondag 1 mei mee, na de avonddienst** zoals gebruikelijk. Het zanguurtje zal dan maandelijks de eerste zondag van de maand na de avonddienst plaatsvinden. Iedereen, ook onze gasten van harte uitgenodigd om mee te zingen.

### **Vrouwenkring "Sola Fide"**

Op maandag 9 mei is de laatste bijeenkomst van dit seizoen. Het thema is: "Opnieuw koning in een zichtbaar Rijk?" Dit is naar aanleiding van Openbaring 5, het laatste Bijbelboek. Het doel: Tijdens deze Bijbelstudie zien we dat onze toekomst in de handen is van het Lam. Als burgers van Zijn Rijk ziet God ons als koningen en priesters over deze geschonden en straks herschapen aarde. De herschapen aarde is het zichtbare Rijk van God. Dat is het grote Koningsdoel. Naar die Toekomst ziet God Zelf uit.

Johannes ziet in een visioen de hemelse eredienst. In Gods rechterhand ligt een boekrol, waarin Zijn plan voor de toekomst van de wereld beschreven staat, Zijn Koninkrijksplan en Koninkrijksdoel! Deze boekrol is verzegeld met een volheid van 7 zegels! Alleen als deze boekrol wordt geopend is er toekomst voor de wereld, maar wie mag dat doen. U en ik niet, wij hebben vuile vingers, door onze zonden. Johannes is intens bedroefd. Dan klinkt er; zie, de Leeuw Die uit den stam van Juda is waardig de 7 zegelen te openen, want Hij heeft overwonnen! In de doorboorde handen van het koninklijke Lam is onze toekomst zeker. Hij is de sleutel van onze toekomst. Hoe groot de chaos ook is, het Lam Gods regeert! Het Lam is de liefdevolle, maar ook de rechtsprekende Koning. Hij is Lam en Leeuw. Ons leven is bedoeld tot lof van het drie-enige koningschap van God. Ere zij de Vader, Zoon en Heilige Geest. Door Hem alleen kan het Koninkrijk hier op aarde worden gerealiseerd!

### **Gebedsmoment**

Het maandelijks gebedsmoment zal gehouden worden (**let op**) **woensdagavond 11 mei** om 19:00 uur in 'de Morgenster'. Allen van harte uitgenodigd.

### **Censura Morum en Bezinningsuur**

Woensdagavond 25 mei zal er van 18:45 tot 19:15 uur Censura Morum worden gehouden in de consistoriekamer.

Aansluitend om 19:30 uur zal ds. M.C. Schreur een bezinningsuur op het Heilig Avondmaal verzorgen in 'De Morgenster'.

### **Interkerkelijke gebeds-samenkomst - 1 juni**

Op woensdag 1 juni hopen we de jaarlijkse interkerkelijke gebedssamenkomst te houden. Dit keer bij ons in de Dorpskerk.

Deze avond zal geleid worden door verschillende predikanten uit kerken van ons dorp. Normaal gesproken zou deze avond gehouden worden in de week van gebed, in januari. Echter, in verband met de toen nog geldende corona maatregelen, is destijds in overleg met de leden van de werkgroep besloten om dit in de week te doen tussen hemelvaart en Pinksteren. Uiteindelijk past dat ook helemaal in de lijn van de geschiedenis in de aanloop naar Pinksteren, toen de discipelen met de vrouwen in de bovenzaal biddend moesten wachten (verwachten) op de beloofde Trooster. We heten u en jou alvast hartelijk welkom!

U hoort er nog meer over, maar dan weet u vast dat u die avond kunt reserveren in uw agenda.

### **Heilig Avondmaal**

In verband met het Heilig Avondmaal zal er op woensdag 25 mei een bezinningsuur zijn. Aan de hand van de Bijbelgedeelten die ik bij de voorbereiding zal gebruiken (dat hoort u te zijner tijd), alsook aan de hand van citaten, wil ik tijdens het bezinningsuur uw aandacht vragen voor het sacrament dat de Heere Jezus heeft ingesteld.

Naar mijn gewoonte plaats ik hier weer enkele van de citaten die ik de vorige keer heb gebruikt op het bezinningsuur, met nog een kleine aanvulling.

De Heere zegene het.

### **Citaten:**

God heeft mij laten zien dat aan de behoudenis van de jeugd, de behoudenis van het land en van de kerk vastgemaakt is. **Jakobus Fruytier.**

Al de gepastheid die Hij vereist, is het zien van je behoefte aan Hem. **Joseph Hart.**

Broeders, jullie hoeven geen geleerde te zijn om in de hemel te kunnen komen, Jezus Christus wil gebroken harten hebben. **John Berridge.**

Heere, U roept mij tot U. Ik weet niet waarom, als ik op mijzelf zie, maar op Uw verzoek kom ik. **Jonathan Mitchell** op zijn sterfdag.

Ik heb al mijn goede daden en al mijn slechte genomen en ik heb ze samen op één hoop gegooid voor de Heere. Ik ben van die beiden gevluht naar Jezus Christus en in Hem heb ik zoete vrede. **David Dickson**.

Mijn zoon, geef Mij uw hart betekent: Mijn zoon, geef Mij uw wil. **Thomas Brooks**.

'Kom maar kreupel, mank, en toon uw gebrek voor 's Heeren troon.' **Wilhelmus Schortinghuis**.

**John Duncan** (1796 - 26 februari 1870), ook bekend als 'Rabbi' Duncan, was een predikant van de Free Church of Scotland, een zendeling voor de Joden in Hongarije, en hoogleraar Hebreeuwse en oosterse talen aan New Universiteit, Edinburgh.

Hij schrijft: Wat mijzelf betreft: ik kan niet altijd direct tot Christus komen, maar ik kan altijd komen door de zonde. De zonde is het handvat waardoor ik Christus krijg. Ik neem een vers waarin God Christus en de zonde samengebracht heeft. Ik kan niet altijd mijn vinger op Christus leggen en zeggen: Christus behoort mij toe. Maar ik kan mijn vinger op de zonde leggen: de zonde behoort mij toe. Ik neem bv het woord: de Zoon des mensen is gekomen om dat wat verloren was te zoeken. Ja, verloren, verloren - ik ben verloren; ik leg mijn vinger op dat woord en zeg: ik ben de verlorene; ik ben verloren. Wel, ik bevind dat 'de Zoon des mensen gekomen is om de verlorenen te redden' en ik roep uit: Wat God samengevoegd heeft, scheid de mens niet. John Duncan over het zien op Christus: Laat de blinden het proberen; laat hen zien.

**Elisabeth Elliott**:

Geloof elimineert vragen niet, maar het geloof weet waar het ze moet brengen." Laat het allemaal in de handen die voor jou gewond zijn geraakt."

**Ds. B. Smijtegelt** is geboren in 1665. Hij was een gereformeerd predikant in Brossele, Goes en Middelburg. Hij is overleden in 1739. Dit is een fragment uit een preek over 'Mijn zoon, geef mij uw hart': Ten laatste zegt de Heere: "Ik eis uw hart", al zou u zeggen: "Heere, zou ik U mijn hart geven? Het is zo loos, het is geesteloos, het is zo mismoedig, het is zo verslagen, het is zulk een goddeloos hart, het is zulk een hard wederstrevig hart: zou ik U dat ook al geven?" "Ja", zegt de Heere. "Ach Heere, het is te allen dage alleenlijk boos; het is zulk een diep hart, er zijn diepten in die niet te doorgronden zijn: wat zou u met zo'n hart doen?" "Wel, geef het Mij evenwel," zegt de Heere, "Ik zal het heiligen en reinigen." "Ach Heere, uit mijn hart komen boze bedenkingen en raadslagen!" "Ik zal Mijn Heilige Geest in uw hart geven", zegt de Heere, "Die zal het er allemaal uithalen."

## Activiteitencommissie

### Opbrengst Paasbrunchactie

Afgelopen maand hebben we een paasbrunchactie gehouden. De opbrengst daarvan was €670, -. We zijn dankbaar voor deze mooie opbrengst en willen iedereen bedanken die hier zijn of haar bijdrage aan geleverd heeft!

### Moederdagactie

D.V. 8 mei is het weer Moederdag en daarom hebben we diverse producten te koop: van heerlijke, zelfgemaakte gebakjes tot kunstige bloemstukjes.

Ook mogen wij u in samenwerking met Kwekerij Luime uit Ouddorp diverse planten aanbieden.

De planten kunnen besteld worden **tot en met 2 mei**.

De gebakjes kunnen besteld worden **tot en met 5 mei**.

Let op: voor sommige producten geldt OP=OP!

U kunt de bestelling plaatsen via: [tinyurl.com/moederdagactie2022](https://tinyurl.com/moederdagactie2022)

Of scan de QR-code hiernaast.

Ook kunt u mailen naar: [activiteitencommissie@hervormdoudorp.nl](mailto:activiteitencommissie@hervormdoudorp.nl)

Of bellen/appen naar Daniëlle Quist (0623464879).

De bestelling kan zaterdag 7 mei afgehaald worden tussen 10.00u en 12.00u bij de Hervormde Kerk (Weststraat 2, Ouddorp) of bezorgd worden voor €1,- (alleen in Ouddorp).

Bij het ophalen van de bestelling op zaterdag 7 mei kunnen er bij de kerk ook zelfgemaakte bloemstukjes gekocht worden.

### Vrijwilligers jaarmarkt

Fijn dat inmiddels al heel wat gemeenteleden zich hebben opgegeven om te helpen met de jaarmarkt (27 mei). Echter zijn we nog op zoek naar een aantal vrijwilligers. Mocht u/jij zin hebben om deze dag of een dagdeel te komen helpen dan horen we het graag, alle hulp is welkom.

Ook zoeken we nog vrijwilligers voor het klaarzetten van de kramen op 26 mei. U kunt zich opgeven bij Anne Grinwis (06-15282494). Ook als u altijd helpt, toch graag even een berichtje doen dan weten we op wie we kunnen rekenen.

### Vrijwilligersavond 16 mei

Staat het al in u agenda, de vrijwilligersavond van 16 mei? Ons doel van de vrijwilligersavond is om alles voor de jaarmarkt nog eens door te nemen en het één en ander over de markt met u te delen. Bij deze ben u van harte uitgenodigd voor deze avond. De avond begint om 19.30 uur in 'De Morgenster'.



### **Gebakkraam**

Ook dit jaar willen we op de markt weer eigen gebakken koekjes, cake, taart etc. verkopen. Dit kan echter niet zonder uw hulp. We zijn op zoek naar vrijwilligers die hiervoor wat willen maken. Alles wat u bakt is welkom! Zou u het gemaakte zo willen verpakken dat het door de koper zo meegenomen kan worden? U kunt de lekkernijen op 27 mei 's morgens bij de gebakkraam afgeven. Mochten er nog vragen zijn dan kunt u contact opnemen met Anne.

### **Inzameling tweedehands spullen, kleding en boodschappen**

Dit jaar zamelen we weer diverse dingen in voor verkoop tijdens de jaarmarkt. Tweedehandse spullen (geen grote meubelstukken of grote elektronica!), glas en servieswerk wat nog in goede staat en bruikbaar is, kunnen vanaf 9 mei bij fam. Meijer (Dorpsweg 39a) gebracht worden. Als het mogelijk is, graag aanleveren in stevige dozen.

Heeft u nieuwe of gebruikte (maar nog goede en schone) kleding over? Dan kunt u die inleveren bij Anne Grinwis (Preekhillaan 12).

Ook boodschappen kunnen weer ingeleverd worden voor de boodschappenkraam. Let hierbij op dat het producten een houdbaarheidsdatum hebben tot na 27 mei! Deze producten kunnen worden ingeleverd bij Anne Grinwis of Daniëlle Quist (Emmaweg 3).

### **Adopteer een kraam**

Ook dit jaar is het weer mogelijk om een kraam te adopteren. Mocht u om bepaalde redenen niet op de jaarmarkt aanwezig kunnen zijn en toch uw steentje bij willen dragen, dan is er een mogelijkheid om voor €15,- een kraam te sponsoren. Zie voor verdere informatie bijgevoegde flyer.

### **Jaarmarkt**

#### **Als laatste willen we als commissie iedereen hartelijk uitnodigen om vrijdag 27 mei een kijkje te komen nemen op de jaarmarkt.**

We zijn blij dat we dit als gemeente weer met elkaar mogen beleven!

Er is van alles te koop, zoals: aardbeien, kaas, cake, vis, patat, wafels en andere lekkernijen. We hebben ook weer een heerlijk terras waar u onder het genot van wat lekkers uit kunt rusten. Verder zijn er de bekende 2de hands spullen, kleding en boeken te koop. Daarnaast zijn er sieraden, hoeden, brocante, fotokaarten etc. te koop. Zoals u leest is er te veel om op te noemen. Kom langs en laat u verrassen! Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met Daniëlle Quist.

### **Kleedjesmarkt**

Zaterdag 25 juni wordt er weer een kleedjesmarkt georganiseerd, waar u uw eigen spullen kunt verkopen. Een plekje van 4 meter kost 10 euro. Voor deelname kunt u zich aanmelden bij Daniëlle Quist, 06-23464879 of per mail naar: activiteitencommissie@hervormdoudorp.

### **Ledenadministratie**

#### **Verjaardagen**

Verjaardagen van gemeenteleden van 70 jaar en ouder zullen vermeld worden met naam en adres. Indien u hier geen prijs op stelt dit graag minimaal 4 weken van tevoren melden bij de scribe C. van Huizen.

4 mei ~ 86 jaar, Mevr. P. Pleisch – Poldervaart Kelderweg 58, 3253TD.

4 mei ~ 92 jaar, Mevr. C.E.J. van der Linden Vliedberglaan 104, 3253VT.

8 mei ~ 73 jaar, Mevr. A.M.G. van der Bok – Deenik Dirkdoensweg 26, 3253AE.

8 mei ~ 74 jaar, Dhr. T. Grinwis Zeebrekersweg 23, 3253VS.

21 mei ~ 73 jaar, Mevr. E.A. Tanis - van der Wende Preekhillaan 6, 3253VJ.

#### **Ingeschreven**

- Fam. Sperling. Mevr. J. Spuij.

#### **Uitgeschreven**

- Mevr. A.M.C. Kokshoorn - van den Berg.

### **Verantwoording van uw gaven**

Over de periode van 1 t/m 31 maart 2022 is het volgende ontvangen:

#### **Kerkrentmeesterlijk beheer**

Kerkrentmeesters	1.274,25
Biddagcollecte 2022	845,20
Vervanging CV installatie kerk	1.108,60
Koor D.L.C.	37,50
Trouwdienst, 31 maart	147,80
Giften per bank en contant	875,00
Kerksbalans	7.015,00
Totaal Kerkrentmeesterlijk beheer	<b>€ 11.303,35</b>

Waarde ingeleverde collectemunten € 1.118,25

### **Diaconie**

Gift(en) diaconie	240,00	
GZB	143,00	
GZB voorjaarscollecte, 6 maart	275,80	
Diaconie biddagcollecte, 9 maart	701,25	
Noodhulp Oekraïne, 13 maart	792,60	
GZB, 16 maart	136,00	
Stg. Ontmoeting, 20 maart	246,70	
Kerkelijk verenigingswerk, 27 maart	<u>205,85</u>	
Totaal diaconie		<b>€ 2.741,20</b>
<b>Kerkrentmeesters en diaconie samen</b>		<b>€ 14.044,55</b>

### **Kleine Kracht 17<sup>e</sup> jaargang**

Stand vorige keer	639,00	
Aan giften	<u>110,00</u>	
Totaal		<b>€ 749,00</b>

### **Verjaardagsfonds 2022**

Stand vorige keer	190,00	
Ontvangen	<u>45,00</u>	
Totaal		<b>€ 235,00</b>

### **Pinksterzegen**

*Heer, ik hoor van rijke zegen die Gij uitstort keer op keer,  
laat ook van die milde regen, dropp'len vallen op mij neer,  
ook op mij, ook op mij, dropp'len vallen ook op mij.*

*Heil'ge Geest wil niet voorbij gaan, Gij geeft blinden d' ogen weer.  
Wil, o wil nu bij mij stilstaan, werk in mij met kracht, o Heer, ook in mij,  
ook in mij, werk ook door uw kracht in mij.*

## **Voor u gelezen**

### **Het gebroken pootje...**

Aan de helling van een berg in een eenzame hut zat een herder omringd door zijn schapen. Op een leger van stro en vlak naast hem lag, een lam, dat verwond scheen – te slapen. 'Is dat schaapje daar ziek?' Vroeg een wandelaar die het hoofd door de deur had gestoken. 'Ach neen', sprak de herder en streelde het zacht, 'het heeft één van zijn pootjes gebroken.'

'Ach arm dier, hoe is dat zo gekomen?' zei de vreemdeling met droevige ogen. 'k Heb het zelf gedaan', spreekt de herder, 'ik kon zijn onwil niet langer gedogen.

'k Heb maanden en dagen geduldig getracht dit schaapje met liefde te leiden.

Ik gaf het van 't beste, ik voerde het zacht, langs koele en grazige weiden.

Maar luisteren, wilde het nimmer, o nee, naar mij niet, noch naar mijn honden.

Steeds ging het zijn eigen weg, soms heel hoog in 't geberg, 'k heb het vaak bij een afgrond gevonden.

'k Heb het éénmaal gered uit de adelaars klauw. Het bleef in een doornhaag steken.

Het ergste was: Anderen volgden zijn spoor. Dat is mij heel dikwijls gebleken.

'k Ben een herder reeds lang en zag maar één weg om het voor groter gevaar te bewaren: Ik brak toen zijn pootje, het heelt spoedig weer.

O, ik had het die pijn willen sparen, eerst was het kwaad, het schopte en beet, van voedsel ook wilde het niets weten. Ik verbond zacht zijn pootje en verdrietig ging ik heen. Maar zo'n schaapje heeft ook zijn geweten.

Toen ik weer terugkwam keek het mij zo schuldbewust aan, en likte mijn handen zo blij en sindsdien geeft het acht op de klank mijner stem

En wijkt het niet meer van mijn zijde 't Is spoedig weer beter en straks gaat het weer mee.

Maar ik blijf nog z'n pootje verbinden.

In mijn kudde is nergens voortaan een gehoorzamer schaapje te vinden.'

'Goedenacht' zei de vreemdeling en wendde zijn schrede om verder zijn weg te bewandelen.

'Zou de Hemelse Herder', vroeg hij zich toen af, 'ook dikwijls niet zo met zijn schapen handelen?'

## **Voor onze jongeren**

### **Eer je vader en je moeder**

Ja, dat hoor je elke zondagmorgen in de kerk. Waar moet je bij 'eren' aan denken? Voor ze buigen als een knipmes? Bij eren gaat het om erkennen, hoogachten en respecteren. Dit geldt eerst tegenover God en

daarna ook ten opzichte van elkaar. Ben jij bereid om te luisteren naar de raad en advies van je ouders, leraars en allen die over ons gesteld zijn? En neem je hun raad en advies mee in de keuzes die je maakt? Het vijfde gebod is op de ander gericht. Beschouw je die ander als waardevol voor jou leven? Dan word je leven verrijkt. Maar als je in onmin leeft met je ouders is dat niet bevorderlijk voor je lichamelijke en geestelijke gezondheid. *Eert uw vader en moeder (hetwelk het eerste gebod is met een belofte), Opdat het u welga, en dat gij lang leeft op de aarde.* Efeze 6 vers 2 en 3.

### Puzzel Psalm 119

Welke woorden moet je op de stippeltjes zetten? Je kunt de antwoorden vinden in Psalm 119:1-32. Schrijf die woorden in het puzzelvak. Wat kun je lezen van boven naar beneden?

1. Welgelukzalig zijn de ..... van wandel, die in de wet des Heeren gaan.
2. Ik zal Uw ..... bewaren.
3. Heere, gij hebt ..... dat men Uw bevelen zeer bewaren zal.
4. Ik zoek U met mijn ..... hart, laat mij van Uw geboden niet afdwalen.
5. Mijn ziel is verbroken vanwege het ..... naar Uw oordelen te allen tijden.
6. Mijn ziel druipt weg van ....., richt mij op naar Uw woord.
7. Ik ben ..... in den weg Uwer getuigenissen dan over allen rijkdom.
8. Ook zijn Uw ..... mijn vermakingen en mijn raadslieden.
9. Ik zal den weg Uwer geboden lopen, als Gij mijn hart ..... zult hebben.
10. Mijn ziel kleeft aan het stof, maak mij ..... naar Uw woord.
11. Doe wel bij Uw ....., dat ik leve en Uw woord beware.



De oplossing mag je inleveren bij: Jeannet Meijer Zeebrekersweg 8 3253 VS Ouddorp. Of via E-mail: [jeannetmeijer@hotmail.com](mailto:jeannetmeijer@hotmail.com)

## Kerkdiensten

### Zondag 8 mei 2022

9:30 uur: ds. G.J. Anker, Ooltgensplaat  
 18:00 uur: dhr. T.R. Rietveld, Ridderkerk  
 Collecte: 1<sup>e</sup> Project 10 27 Noodhulp en wederopbouw. 2<sup>e</sup> Kerk. 3<sup>e</sup> Predikantsplaats.

### Zondag 15 mei 2022

9:30 uur: ds. M.C. Schreur  
 18:00 uur: ds. M.C. Schreur  
 Collecte: 1<sup>e</sup> GB Leerstoelfonds. 2<sup>e</sup> Kerk. 3<sup>e</sup> Bijdrage predikantsplaats.

### Zondag 22 mei 2022

9:30 uur: ds. M.C. Schreur *Vorbereiding Heilig Avondmaal*  
 18:00 uur: ds. W. Meijer, Tholen  
 Collecte: 1<sup>e</sup> Kerkelijk verenigingswerk. 2<sup>e</sup> Kerk. 3<sup>e</sup> Bijdrage predikantsplaats.

### Donderdag 26 mei 2022 Hemelvaartsdag

9:30 uur: ds. M.C. Schreur  
 Collecte: 1<sup>e</sup> Diaconie. 2<sup>e</sup> Kerk. 3<sup>e</sup> Bijdrage predikantsplaats.

### Zondag 29 mei 2022

9:30 uur: ds. M.C. Schreur *Bediening Heilig Avondmaal*  
 18:00 uur: ds. M.C. Schreur *Dankzegging Heilig Avondmaal*  
 Collecte: 1<sup>e</sup> Stichting Stephanos. 2<sup>e</sup> Kerk. 3<sup>e</sup> Bijdrage predikantsplaats.



**Zondag 5 juni 2022 1<sup>e</sup> Pinksterdag**

9:30 uur: ds. M.C. Schreur

18:00 uur: ds. A.A.W. Boon, Veenendaal

Collecte: 1<sup>e</sup> GZB Pinkstercollecte. 2<sup>e</sup> Kerk. 3<sup>e</sup> Bijdrage predikantsplaats.

**Maandag 6 juni 2022 2<sup>e</sup> Pinksterdag**

9:30 uur: ds. M.C. Schreur *Openbare belijdenis van het geloof*

Collecte: 1<sup>e</sup> Diaconie. 2<sup>e</sup> Kerk. 3<sup>e</sup> Bijdrage predikantsplaats.

**Oppasschema mei**

08 mei – Kim en Imke

15 mei – Willianne en Rebecca

22 mei – Mathilde en Myrthe

26 mei – Nelie en Femke (Hemelvaartsdag)

29 mei – Nelie en Imke (Avondmaal)

05 juni – Annelein en Rebecca (1e Pinksterdag)

06 juni – Hetty en Myrthe (2e Pinksterdag)

**Oppas gezocht**

De crèche van de kerk is op zoek naar nieuwe oppassers (18+). Ongeveer 1x in de 6 weken ben je aan de beurt. Je kunt je opgeven per mail of telefoon bij Marianne van Wijk ([mariannevwijk@hotmail.com](mailto:mariannevwijk@hotmail.com)) / 06-13264983.