

Hervormde gemeente Ouddorp



Postadres: Weststraat 2 3253 AR Ouddorp
Aanvang diensten Dorpskerk: 9.30 uur en 18.00 uur
Website: www.hervormdoudorp.nl
Kerkdiensten beluisteren: www.kerkomroep.nl
Kerkrentmeesterlijk beheer: IBAN: NL87 RABO 0341 6707 07
Diaconie: IBAN: NL65 RABO 0341 6707 15
Activiteitencommissie: IBAN: NL18 RABO 0146 3826 25
activiteitencommissie@hervormdoudorp.nl

Nieuwsbrief *Kleine Kracht*, maart 2023

18^e jaargang no 5

Volgende nieuwsbrief 31 maart 2023.

Overdenking

*Toen Jezus dan den edik genomen had, zeide Hij: **Het is volbracht!**
En het hoofd buigende, gaf den geest. Johannes 19 vers 30.*

Kom eens hier, vermoeide pelgrim! Ja, nog wat dichterbij, zodat je kunt horen wat Hij zegt. Blijf niet vanuit de verte naar Hem kijken, maar kom dichterbij, en zie naar Hem, zie op Hem. Hoor... Zijn stem klinkt zuiver, maar toch ook als een hartekreet, een heilige stervensroep: HET IS VOLBRACHT!

Dit is een allesomvattend slotakkoord van heel Zijn goddelijk verzoeningswerk. Dit woord, deze triomfroep is aangekomen in de hemel! Miljoenen engelen verblijdden zich als dit ene woord 'tetelestai' (in het Grieks) vanuit de aarde in de hemelse heerlijkheid aankomt en haar doordrenkt van heilige vreugde en instemming!

God de Vader, Schepper van hemel en aarde, Zender van Zijn eniggeboren Zoon, hoort Zijn geliefde Zoon dit roepen. Na die ontzaglijke schreeuw in doodsangst en God-verlatenheid (Eli Eli, lama sabachtani: *Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?*), is het alsof het Goddelijk Vaderhart Zich weer in volmaakte en intense liefde opent en Zijn Christus, Zijn eniggeboren Zoon, in Zijn boezem sluit. De Vader ziet met volmaakte tevredenheid neer op het werk van Zijn Zoon. Alle stromen van Zijn heiligheid, gerechtigheid en rechtvaardigheid, vinden hun volkomen vervulling en vrede in dit woord: HET IS VOLBRACHT!

Er is genoeg gedaan.

Meer eist de Vader niet, meer kan en wil Hij niet eisen. Dit is de volledige uitwerking van Jezus' woorden gesproken bij Zijn doop: Aldus betaamd het ons alle gerechtigheid te vervullen! Hier is alles vervuld. God Zelf kan geen rijkere en volkomener genoegdoening vinden dan in deze Zijn Zoon. Wat moeten en mogen wij dus leren in deze lijdenstijd? De rust te zoeken en te vinden in dit woord. Wat een troost woord als je moet belijden: Heere ik heb niks, ik heb Uw wet niet volbracht, ik volbreng alleen mijn eigen wil, altijd weer heb ik het nodig dat U me bij de hand neemt en mij leidt. Ik kan het niet Heere, ik word zo moe van mezelf en alles om me heen, altijd maar die onvolkomenheid, de strijd, de aanvechting, de moeite, de zorgen, de zonden. Waar moet ik heen Heere, er is nergens echte rust en vrede te vinden!

Kijk en dan lukt dat woord ons, dat ene woord: Het is volbracht!

Een stervensroep, maar al leek dat woord meer op sterven dan op leven, NOOIT NOOIT maar dan ook NOOIT heeft er in de ganse kosmos een woord geklonken, heerlijker dan dit! Dit woord is de molensteen die op satans kop valt en het vermorzelt. Dit woord opent een fontein voor vermoeiden en belasten. Dit woord is als het ware de hand waarmee het voorhangsel is vastgepakt om het van boven af middendoor te scheuren en om de weg vrij te maken tot het binnenste heiligdom! Als je in dit woord geen rust vindt, dan vind je het nergens. En als je hier nog iets bij wilt doen van jezelf, dan is dat een bespottung van dit volmaakte werk. God de Vader rust in dit woord en in dit werk van Zijn Zoon, en dus staat u en jou ook niets anders te doen dan hier in schuilen. Volbracht... en dat voor zondaren, opstandelingen, egoïsten, corrupte trotsaards dat we zijn, boordevol onzuiverheid, onreinheid, onoprechtheid, en mogen wij dan toch rusten en schuilen in dit woord? Ja, want er is maar één Naam waardoor wij moeten zalig worden, en dat is in de Naam van JEZUS.

Het is volbracht, dus stop met te proberen om (bij)te betalen, iets te hebben of te zijn: God is in Christus, in en door dat volbrachte werk van Hem de wereld met Zichzelf verzoenende. (2 Kor. 5:19-21)

Kom nog wat dichterbij, en zie Zijn hoofd: gekroond met doornen, de vloek van het paradijs, doornen en distelen. En blijf nog eens even wachten, totdat die soldaat is geweest met de speer om Zijn hart en long te

doorsteken, als het bewijs dat hij waarlijk gestorven is. *En die het gezien heeft, die heeft het getuigd, en zijn getuigenis is waarachtig; en hij weet, dat hij zegt, hetgeen waar is, opdat ook gij geloven moogt.* (Joh.19:35)

Wat moet ik dan doen?

Dit blad aan de kant leggen, je Bijbel pakken en open leggen bij Johannes 19:30 en op de knieën voor Koning Jezus en zeggen: Heere Jezus, ik wil niet verder zonder U, ik geef het op om te proberen om uitvluchten te zoeken, en te blijven ja-maren, hier ben ik; als U me wegschopt, heb ik het verdiend, maar ik ga niet meer weg, ik blijf geknield aan Uwe voeten, ook als ik opsta, dan nog blijf ik in mijn hart geknield, hangend aan dit woord: HET IS VOLBRACHT!

Wat een Zaligmaker, wat een zaligheid! Hoe zullen wij ontvlieden, indien wij op zo grote zaligheid geen acht nemen? Hebreeën 2:3.

Ouddorp, ds. M.C. Schreur

Uit de pastorie

Geboren

Vreugde in huize Voogd, want Nathan & Annelein Voogd (Molenweg 26, 3253 AM) hebben donderdag 9 februari 2023 een zoontje gekregen! Zijn naam is Pieter Christian en de roepnaam is Piet. Bijzondere verrassing, want woensdag daarvoor was Annelein nog meegegaan naar het bezinning uur voor het Avondmaal, dus het is allemaal verrassend snel gegaan. Wat een zegen, en ook wat een geschenk voor de wederzijdse grootouders. Voor opa & oma Voogd was het niet hun eerste kleinkind, maar Chris & Corma van Huizen gaan een totaal nieuwe fase van hun leven in. Het grootouderschap is op hun schouders gelegd! We wensen Nathan & Annelein van harte Gods zegen toe om hun zoontje op te voeden tot eer van zijn Schepper, Die ook zijn Redder wil wezen. Dat de kleine Piet zo snel mogelijk mag leren beseffen: Eén ding is nodig! De doopdienst zal op D.V. 2 april plaatsvinden.

Overleden

Ds. Willem Jacob van de Griend (geboren op 4 maart 1955) is na een ernstige ziekte thuis in zijn slaap, in zijn woonplaats Yerseke overleden in de vroege ochtend van 16 februari 2023. Ds. Van de Griend werd 67 jaar. Ds. Van de Griend werd in 1998 predikant in Krabbendijke, in 2011 gevolgd door Stellendam en Ouddorp. Daarna werd hij predikant in hervormd Yerseke, later in combinatie met Haamstede. In september 2022 werd ds. Van de Griend ernstig ziek en hij moest daarom al snel stoppen met zijn werk. Op zondag 29 januari zou hij afscheid nemen, maar dit kon al niet meer. Daarom heeft zijn vrouw, samen met hun twee zoons, het dankwoord uitgesproken, dat ds. Van de Griend zelf al had uitgeschreven, drie weken daarvoor. We wensen ook de gemeenteleden van de Gereformeerde kerk in Ouddorp van harte sterkte en Gods zegen vanwege de goede herinneringen die ze aan hun oud-predikant mochten hebben!

-Op zondagavond 19 februari 2023 overleed Anneke Kroon-Lont, op de leeftijd van 80 jaar. Geduldig en dapper heeft zij haar ernstige ziekte gedragen. Boven aan de rouwkaart stond vermeld: *De Heer is mijn Herder*. Gevolgd door de woorden: *Erg bedroefd, maar met een onuitwisbare herinnering aan haar leven, hebben wij afscheid moeten nemen van onze lieve moeder, schoonmoeder en oma Anneke Kroon-Lont geboren 18 maart 1942 en overleden op 19 februari 2023, weduwe van Cornelis Kroon. 'Voor altijd samen'.*

En daaronder stond: Kees en Ina, Rinske en Dimitri, Jan en Manita, Hillegonda en Richard, Evert en Anita, Eefje en Joost, en kleinkinderen.

Anneke woonde aan de Dorpsweg 24 in Ouddorp. Geruime tijd was haar toestand in feite heel ernstig, maar toch stabiel. Daarom kwam het sterven ergens toch nog onverwacht snel. Tijdens de rouwdienst hebben we stil gestaan bij Psalm 23 en enkele gedeeltes uit Johannes 10 en 14. Dochter Hillegonda heeft een in memoriam verzorgd. Wat was het fijn voor Anneke dat Hillegonda zo veel zorg en liefde heeft mogen geven aan haar moeder, die naast haar woonde. Toen ik haar voor het eerst bezocht (op maandag 8 november 2021) hoorde ik hoe ernstig haar situatie was vanwege de leverkanker en ik vroeg me af of ze het nieuwe jaar nog wel zou halen. Toch zijn er daarna nog vele bezoeken gevolgd, maar niet alleen van mij, maar ook van br. P. Egas, die haar al vele jaren langer kende. Het was altijd goed om te merken dat Anneke open stond voor bezoek en voor het Bijbellesen en gebed. Vaak maakte ze dan nog even een aantekening van wat er gelezen was. Mw. Kroon was een dappere vrouw die niet snel opgaf en menig rondje heeft ze gelopen op de Dorpsweg samen met Hillegonda. Ze mocht zelfs nog haar 80e verjaardag vieren, en het leek er werkelijk op dat ze nog 81 zou gaan worden, maar op donderdag 16 februari bleek duidelijk dat dit niet meer ging gebeuren. Opeens ging het slechter met haar. Uiteindelijk bleken de werkingen van de chemokuren en de bestralingen en de ingrepen in het UMC Rotterdam niet meer toereikend. En zaterdagavond 18 februari was ik voor het laatst bij haar. Ze was stervende, maar nog redelijk goed aanspreekbaar. Zondagmiddag heeft broeder Egas haar voor het laatst bezocht en wat een zegen dat hij dat nog mocht doende rouwdienst is gehouden in Wilnis, vanuit het kerkelijk centrum De Roeping, waar destijds ook de rouwdienst gehouden is van haar man, die verzorgd werd door neef Cock Kroon. Er was veel betrokkenheid van familie en vrienden, ook nog vanuit Ouddorp. Bij het open graf hebben we nog enkele verzen gelezen uit Lukas 15. Daarna hebben we de geloofsbelijdenis gelezen en met gebed en het Onze Vader de rouwplechtigheid besloten. We wensen heel de familie van harte sterkte en Gods zegen bij het verlies van hun moeder, oma, tante en zus en boven alles: de Heere Jezus als de Goede Herder te volgen.

-Ook leven we mee met Erik en Lizette Duifhuizen (Havenweg 11). Oma Bezuijen overleed op maandag 20 februari 2023, maar de familie treurt niet als degene die geen hoop hebben, en dat is alles waard! Maar de lege plek zal spreken, vooral voor hen, omdat zij zo intens met haar hebben meegeleefd. De Heere zij gedankt voor de liefde en zorg die jullie mochten geven. Hij gaat voorop, volg en vertrouw de Koning!

Mee leven

Verder wensen we mw. Klooster-Kanis (Wilhelminaweg 29) van harte sterkte nu een reeks bestralingen is begonnen (op 20 februari onderging ze de eerste). Sla de ogen naar het gebergte heen, daar komt uw hulp vandaan!

Br. M.P. Tanis (Preekhillaan 6, 3253 VJ) hoopt 9 maart meer te weten over de op kweek gezette weefsels die bij het laatste onderzoek weer zijn weggehaald. Ook daarin geldt: Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van U verwacht!

Diamanten jubileum: echtpaar Kleine

Het echtpaar Kleine (Broekweg 2, 3253 XB - Ouddorp) mag Deo volente maandag 27 maart 2023 gedenken dat zij 60 jaar geleden in het huwelijk zijn getreden. Zestig jaar in de echt verbonden! Dat noemen wij een diamanten jubileum! Uw huwelijk werd destijds kerkelijk bevestigd en u kreeg een woord mee uit Openbaring 1:17b: *'Vrees niet; Ik ben de Eerste en de Laatste.'* Dat de woorden van uw trouwtekst die u zestig jaar geleden meekreeg, uw beider levenspad mag blijven bestralen. De Heere omvat alles, ook de tijd en Hij heeft u beiden leren geloven in de troost van Zijn Woord: Vrees niet! Vele jaren hebt u samen u w plek mogen innemen in de Dorpskerk en ook in moeilijke tijden mocht u meebouwen (soms ook letterlijk) aan de gemeente. Rein & Ina... ja u bent wel een begrip in de gemeente. We hopen dat we nog lang van uw hartelijkheid en betrokkenheid mogen genieten! Gemeente: Verblijd u met de blijden!

Vacatures ouderling en diaken

Zoals u hebt begrepen heeft dhr. L.K. Roelse (Heijburg 3, 3253 BX-Ouddorp) geen vrijmoedigheid gehad om zijn benoeming tot diaken te aanvaarden. We wensen hem, samen met Elma en hun kinderen Gods zegen toe voor de toekomst, ook voor het werk als kerkrentmeester. Dhr. C.W. Villerius (Marktveld 7, 3245 AM-Sommelsdijk) heeft zijn benoeming tot ouderling mogen aanvaarden. Het was voor hem een hele strijd om tot zekerheid te komen; de week extra bedenktijd was nuttig en nodig om tot de overtuiging te komen dat hij deze roep niet naast zich neer kon leggen. We wensen hem en Wilma en hun kinderen ook Gods zegen toe voor de toekomst. We hopen op een goede en gezegden tijd, en hierbij alvast een woord van welkom in de broederkring!

Ingeschreven

Mw. J.J. van 't Geloof – Verbrugge Gedempt Kanaal 26 (het Bastion) 3241DA Middelharnis Voor velen zal zij geen onbekende zijn. Haar man had vroeger een auto-rijschool en zelf heeft mw. Van 't Geloof voor de klas gestaan. Aangezien haar man is overleden en op Ouddorp begraven, heeft ze de wens te kennen gegeven om in Ouddorp ingeschreven te worden en ook met onze gemeente (via kerkomroep) mee te leven. Tijdens de ontmoetingen is het ook al wel aangegeven, maar nogmaals: welkom in de Hervormde gemeente van Ouddorp.

Biddag voor gewas en arbeid

Woensdag 8 maart is het weer biddag. We denken ook aan de mensen van de visserij en de boerderij, maar ook aan vele anderen die vanwege ziekte en zorg gebed nodig hebben, maar wie heeft dat niet nodig? En daarom is het nodig om steeds weer te denken aan de woorden: Waakt en bidt! En: 'Doe uw mond wijd open en Ik zal hem vervullen.' Psalm 81:11.

Ten slotte

Met vreugde zien we dat duizenden krokussen in de Ouddorpse berm getuigen van het komende voorjaar. De donkere maanden liggen achter ons. Straks mogen we weer biddag hebben en nog vijf zondagen in de lijdenstijd, en uitzien naar Golgotha en het open graf. 'Maak ons hart tot Uwe troon, dat Uw Heil'ge Geest er woon!

Met hartelijke groet, ds. M.C. Schreur

Agenda, Deo Volente

Zondagsschool



De lijdensweken zijn aangebroken. Weken waarin we het lijden en sterven van de Heere Jezus gedenken. De komende weken vertellen we erover op de zondagsschool. Kom ook en hoor hoe en waarom de Heere Jezus zoveel lijden moest, en dat ook wilde: om jou te kunnen lossen van de zonden, zodat je tot eer van de Heere zult leven!

*O Lam van God, door God gezonden, o offer dat de Heer behaagt,
wij bidden: Maak ons rein van zonden, Gij, Die der wereld zonden draagt.*

Vrouwenkring "Sola Fide"

Op maandag 13 maart is onze volgende bijeenkomst, om 19.30 uur in De Morgenster. De Bijbelstudie is deze keer over psalm 128 met als thema: ZEGEN ALS BELONING? Deze psalm wordt vaak gelezen in een huwelijksdienst. Vers 1: Welgelukzalig is een iegelijk die den HEERE vreest (ontzag heeft voor), die in Zijn wegen wandelt. Hem wordt beloofd dat hij gezegend wordt. Zoals succes (vruchten) op zijn werk en het krijgen van kinderen en kleinkinderen. Uit het dagelijks leven weten wij dat deze voorspoed niet vanzelfsprekend is. Misschien rijst de twijfel: komt het doordat ons geloof niet genoeg is? Asaf klaagt in psalm 77 ook dat het geen vanzelfsprekendheid is dat wie God vreest, aardse zegen ontvangt. De mensen die zonder God leven lijken soms meer zegen te ontvangen dan Gods kinderen.....?! Dat er nog elke dag kinderen geboren worden dient een

hoger doel, nl. Gods eer. Opdat Zijn werk doorgaat, Zijn Koninkrijk wordt uitgebreid en de lofzang tot Zijn eer blijft klinken. Wij weten dat wij geen zegen verdienen, dat dit enkel en alleen GENADE is van de HEERE! En dat gezegend worden een hele brede betekenis heeft! Dat wij elke dag onze zegeningen mogen tellen. Gezegend worden staat ook in het licht van: tot zegen zijn, zoals ds. Schreur dat elke zondag vanaf de preekstoel tegen ons zegt.

U bent van harte welkom om een keer met ons mee te doen.

Bijbel-leesgroep (BLG)



We blijven zeggen: **Houd vol en blijf anderen ook uitnodigen!**

Als u / jij de eerste niet geweest bent, geen probleem, je kunt altijd nog mee doen. **Inloop vanaf 19.30u en starten om 19.45 uur.** Hier het leeswerk voor de volgende keren:

15 maart: Leviticus 19– 27, Numeri 1– 6 en Romeinen 4 – 8

29 maart: Numeri 7 – 20 en Romeinen 9 – 11

Gebedsmoment

Het maandelijkse gebedsmoment voor maart zal vrijdagavond 17 maart 19:00 uur gehouden worden in 'de Morgenster'.

Contactmiddag

Woensdag 29 maart hebben we weer een contactmiddag. Aanvang 14.30 uur in De Morgenster. We hopen de middag te beginnen met een korte Bijbel-overdenking. Dan volgt de pauze, waarin u koffie of thee met cake of iets dergelijks. Na de pauze is er een tweede gedeelte waarin we meestal nog wat kunnen bekijken en/of beluisteren, of een spreker van buitenaf uitnodigen. Allen welkom, want het is niet aan leeftijd gebonden!

Evenementen Hervormde Gemeente te Ouddorp 2023

Jaarmarkt: vrijdag 19 mei 2023. Jaarmarkt met kraampjes van 9:00 uur – 15:30 uur. Voor deelname aan de markt kunt u contact opnemen met: activiteitencommissie @hervormdoudorp.nl

Pinksterconcert: Uitvoering van het Dutch Baroque Vocal Consort,

Zaterdag 27 mei 2023 te 19:30 uur wordt er een Pinksterconcert gegeven met Gezangen, Psalmen en Motetten door het Dutch Baroque Vocal Consort onder leiding van Gerard de Wit, medewerking wordt verleend door Johanneke de Wit, Blokfluit, Anne-Linde Visser, Barokcello en Gerard de Wit, Kistorgel.

Kleedjesmarkt: Op zaterdag 17 juni 2023 wordt er kleedjesmarkt georganiseerd. Voor deelname aan deze markt kunt u zich aanmelden bij: activiteitencommissie@hervormdoudorp.nl.

Zomerprogramma: In de zomervakantie van 2023 hoopt de hervormde gemeente in de Dorpskerk aan de Weststraat 2 een aantal concerten en zangavonden te organiseren.

-Zaterdagen: 8 juli 2023 tot en met 9 september 2023 is de kerk open van 10:00 – 15:30 uur voor bezichtiging. Van 11:00 uur – 12:00 uur is er een matinee orgelconcert op het imposante Van Vulpen orgel, dat gegeven wordt door verschillende predikanten, die naast hun theologische opleiding zich ook op het muzikaal vlak hebben gevormd.

-Op donderdagavonden zal er vanaf 13 juli 2023 tot en met 31 augustus 2023 de ene week een orgelconcert door professionele organisten worden gegeven en de andere week een zangavond van 19:30-21:00 uur.

Voor de concerten wordt er entreegeld gevraagd. Kinderen t/m 15 jaar zijn gratis. Tijdens de zangavonden wordt er gecollecteerd.

-Traditioneel getrouw zal er op maandag 31 juli 2023 een fietstocht van circa 20 km worden georganiseerd, die start om 19:00 uur.

-Op zaterdagen 2 september 2023 is er een Boerenlanddag in de dorpsring. 's Morgens wordt dan in de kerk het amateur-ensemble Musica Sororum verwacht en 's middags verwachten we een optreden van een zangvereniging Jeduthun.

-Zaterdag 9 september 2023 wordt deelgenomen aan de activiteiten rondom Monumentendag.

Activiteitencommissie

Agenda 2023

Voor dit jaar hebben we al een aantal acties vastgezet, we hopen dat u ze in de agenda zet:

25 maart: Gebaksactie

19 mei: Jaarmarkt

17 juni: Kleedjesmarkt (en mogelijk nog een smakelijke actie)

31 juli: Fietspuzzeltocht

Gebaksactie

Voor 25 maart kunt u weer heerlijke gebakjes, cakes en koeken bestellen. Verderop in de Kleine Kracht is een mooi overzicht te vinden van wat er te koop is. Vooraf bestellen is noodzakelijk en kan t/m 21 maart via: 0187-683280 of 06-15282494. Ophalen en betalen (contant of digitaal) kan op 25 maart van 9.30-11.00uur in de Morgenster. We hopen op veel lekkere bestellingen!

Jaarmarkt

19 mei is het alweer tijd voor onze Jaarmarkt! De markt is van 9.00 tot 15.30 uur. We hopen dat u deze dag vrijhoudt om gezellig te kunnen helpen op de markt en aansluitend hopen we weer met elkaar te mogen eten.

Wilt u zich alvast als vrijwilliger aanmelden voor deze dag dan kan dat bij Anne Grinwis (06-15282494). We zoeken ook nog standhouders voor in de kramen, dus kent u of bent u een leuk bedrijf die op onze markt een

kraam wil huren dan kunt u contact opnemen met Daniëlle Quist voor meer informatie en de mogelijkheden (06-23464879).

Daarnaast zijn we ook weer op zoek naar een plek waar we onze tweedehandsspullen voor de jaarmarkt kunnen inzamelen. Weet u een plek, dan zijn we u heel dankbaar en kunt u zich melden bij Marlies Schollaart 06-10067546.

Hulp vanuit de gemeente

We zijn blij dat na de gemeenteavond er weer wat mensen aan de vrijwilligersapp zijn toegevoegd. Wilt u ook in de app waar we af en toe om hulp bij acties vragen of bent u of ben jij na de gemeenteavond enthousiast geworden om onze commissie te versterken: laat het ons weten!

Kerkrentmeesters

De Morgenster

Met de activiteitencommissie hebben we afgesproken dat het doel waarvoor ze afgelopen jaar geld opgehaald hebben voor het opknappen van de Morgenster is. Ook dit jaar is hun doel opnieuw om hiervoor geld op te halen. Het idee is om de Morgenster te verduurzamen, door bijvoorbeeld isolatie aan te brengen waar mogelijk en dat we tegelijk het interieur (deels) vernieuwen. Om één en ander op elkaar af te stemmen zijn we op zoek naar iemand die een stijladvisie kan maken. Te denken valt aan het adviseren van de kleuren, accessoires en eventueel het meubilair, rekening houdend met de functie van de ruimtes. Kent u iemand, of kunt u hierin zelf iets betekenen, laat het dan weten bij een van de Kerkrentmeesters of via kerkrentmeesters@hervormdoudorp.nl.

Actie Kerkbalans

Er is op dit moment al bijna 10% meer opgehaald met de Actie Kerkbalans en de periodieke giften ten opzichte van vorig jaar. Iedereen hiervoor hartelijk dank! Voor ons als Kerkrentmeesters is het erg bemoedigend dat er ook op deze manier wordt meegeleefd met de kerk. Ook mooi om te zien dat de nieuwe leden hun financiële verantwoordelijkheid nemen. Als u nog niet in de gelegenheid bent geweest om een gift over te maken dan kan dit alsnog. De actie loopt nog het hele jaar door.

Verantwoording van uw gaven

Over de periode van 1 t/m 31 januari 2023 is het volgende ontvangen:

Kerkrentmeesterlijk beheer

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Kerkrentmeesters | 1.495,50 |
| Bijdrage energie | 1.341,25 |
| Giften per bank en contant | 230,55 |
| Kerkbalans | <u>11.145,00</u> |
| Totaal Kerkrentmeesterlijk beheer | € 14.212,30 |

Waarde ingeleverde collectemunten € 1.164,00

Diaconie

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| GZB | 107,00 |
| Diaconie, 1 jan. | 140,28 |
| Stg. Predik het Woord Hoorn, 8 jan. | 197,38 |
| Kerkelijk verenigingswerk, 15 jan. | 243,73 |
| GZB, 18 jan. | 71,83 |
| Stichting Hulp Oost Europa, 22 jan. | 236,58 |
| Gevangenzorg Nederland, 29 jan. | <u>282,13</u> |
| Totaal diaconie | € 1.278,93 |

Kerkrentmeesters en diaconie samen

€15.491,23

Kleine Kracht 18^e jaargang

| | |
|-------------------|-----------------|
| Stand vorige keer | 130,00 |
| Aan giften | <u>119,00</u> |
| Totaal | € 249,00 |

Verjaardag fonds 2023

| | |
|-------------------|----------------|
| Stand vorige keer | 00,00 |
| Ontvangen | <u>50,00</u> |
| Totaal | € 50,00 |

Ledenadministratie

Verjaardagen

Verjaardagen van gemeenteleden van 70 jaar en ouder zullen vermeld worden met naam en adres. Indien u hier geen prijs op stelt dit graag minimaal 4 weken van tevoren melden bij de scriba C. van Huizen.

5 maart ~ 71 jaar, Mevr. G. van der Klooster-Bakelaar Wittestraat 5, 3253XM.
 7 maart ~ 88 jaar, Mevr. M.A. Eijs-Buren Molentienden 87, 3253VG.
 7 maart ~ 71 jaar, Dhr. K. Grinwis Koolweg 31, 3253LH.
 9 maart ~ 73 jaar, Mevr. C.C. Maaskant-Hageman Marijkeweg 32, 3253BP.
 10 maart ~ 71 jaar, Mevr. L.A. v/d Velden-van Zanten Van Kerkwijkhof 1, 3253XV.
 14 maart ~ 72 jaar, Mevr. N. van der Bok-Mierop Emmaweg 10, 3253BD.
 17 maart ~ 85 jaar, Dhr. R. Kleine Broekweg 2, 3253XB.
 20 maart ~ 77 jaar, Dhr. P. Breur Alexanderstraat 38, 3253BA.
 25 maart ~ 84 jaar, Mevr. A.L. Moerkerk-Breen Molenweg 18 A, 3253AM.

Uitgeschreven

- Mevr. I. de Wit-van Seters
- Mevr. K. 't Mannetje-Melissant
- Dhr. J. Bezuijen en mevr. A. van der Valk

Overleden

- Dhr. T. de Jong
- Dhr. M.J. de Bruin
- Mevr. A. Kroon-Lont

Voor onze jongeren

Wie bidt, ontvangt

Krijg jij altijd alles van je ouders, wat je aan hen vraagt?

Hoe komt dat, denk je?

Lees Mattheüs 7 vers 7 tot 12 maar eens.

Veel mensen vinden dit een lastig Bijbelgedeelte.

Soms bid je al heel lang ergens voor, maar je krijgt niet wat je vraagt.

Het kan je moedeloos maken, en misschien stop je zelfs met bidden.

Lees nog eens goed wat er in vers 7 en 8 staat.

We kunnen de conclusie trekken dat God een oprecht gebed nooit onbeantwoord laat. Wie bidt, ontvangt.

God weet veel beter dan jij wat je nodig hebt.

Soms geeft God precies wat jij vraagt.

Soms doet Hij dat meteen, soms moet je er lang op wachten.

Vaker is Zijn antwoord anders dan jij gedacht had.

Het antwoord kan verrassend zijn: Gods oplossing is eigenlijk veel beter dan jij bedacht had.

Het antwoord kan ook moeilijk zijn: Gods antwoord is anders dan jij wilt.

Toch mag je ook dan erop vertrouwen dat Gods plan altijd beter is dan jouw plan. Vertrouw jij Hem?

Ook als Zijn antwoord anders is dan jij had gehoopt?

Wanneer heeft God jou op een andere manier geantwoord dan jij dacht of hoopte?

Puzzel

Zet de negen woorden op de goede plaats in de hokjes. Maak van de vijf letters met een sterretje nog een woord.

Ararat
 olijfblad
 vogels
 Noach
 regen
 wind
 offer
 vloed
 wolken

| | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|--|--|--|
| | | | | r | * | | | |
| | | | | e | | | | |
| | | | | g | * | | | |
| | | | | e | | | | |
| | | | | n | | | | |
| | | | | b | * | | | |
| | | | | o | | | | |
| | | | * | o | | | | |
| | | * | | g | | | | |

De oplossing mag je inleveren bij: Jeannet Meijer Zeebrekersweg 8 3253 VS Ouddorp. Of via E-mail: jeannetmeijer@hotmail.com

*Als je bidt zal Hij je geven, als je klopt aan de deur, zal Hij open doen. Als je zoekt dan zul je vinden, halleluja.
 Als je mijn Vader iets wil vragen, vraag in Mijn naam, Ik zal het doen. Ik ben met je alle dagen, Ik ben dezelfde als toen. Als je bidt zal Hij je geven, als je klopt aan de deur, zal Hij open doen. Als je zoekt dan zul je vinden, halleluja.*



Zaterdag 18 maart GZB-dag

Ds. Hastings Phale, een bevlogen evangelist uit Malawi. Jarenlang werkte hij als technicus in een luciferfabriek in de grote stad. Nu woont hij op het platteland van Malawi om mensen over Jezus te vertellen en om kerken te trainen om hetzelfde te doen. Ds. Hastings doet zijn werk in afhankelijkheid van God en kan niet zonder gebed. Op de GZB-dag vertelt hij er meer over.

ds. Rene L. Fualan uit de Filipijnen. De kerk daar heeft een enorme drive om het Evangelie te delen en groeit snelt. Samen bidden speelt daarin een belangrijke rol. Vanuit de Bijbel laat ds. Rene zien hoe belangrijk gebed is voor een missionaire kerk en deelt hij zijn lessen met ons.

GZB-collecte D.V. 26 maart

Deze collecte is bestemd voor inkomsten voor de allerarmste gezinnen op Samar, een provincie van de Filipijnen.

Waarom is dit project nodig?

Samar is de op drie na armste provincie van de Filipijnen. Veel mensen op Samar leven onder moeilijke omstandigheden. Het

eiland wordt regelmatig getroffen door natuurgeweld en meer dan 60% van de bevolking leeft in armoede. Door cyclonen worden oogsten aangetast en raken huizen en andere gebouwen beschadigd. Omdat veel mensen afhankelijk zijn van landbouw, is hun levensonderhoud kwetsbaar. De GZB ondersteunt de lokale kerk in deze provincie bij het opzetten van trainingen om mensen te helpen om in hun levensonderhoud te voorzien. De trainingen bieden ook gelegenheid om in woorden en daden het Evangelie te delen met de deelnemers en hun families.

Wat houdt het project in?

Door het bieden van opleidingen en nieuwe mogelijkheden om inkomsten te genereren, helpt de lokale kerk mensen om in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Denk bijvoorbeeld aan cursussen om kleding te maken of trainingen over verantwoorde landbouw. Na de training is er de mogelijkheid om startmaterialen te krijgen en waar nodig een aanvullende cursus in bijvoorbeeld administratie. Het belangrijkste doel van het project is om de levens van de allerarmsten in dit gebied te helpen verbeteren. Om mensen aan inkomen te helpen om drie keer per dag te kunnen eten, om hun kinderen naar school te kunnen sturen en om een vaste bron van inkomsten te hebben. Bovendien bieden de trainingen een mogelijkheid om het Evangelie te delen en relaties te leggen.

Potgrondactie: Bijbels voor vervolgte christenen



De actie Plant een Bijbel is een jaarlijks terugkerende actie, die steeds harder nodig is. Er zijn wereldwijd vele (nieuwe) gelovigen, die geen eigen Bijbel bezitten. HVC wil naast hen staan en een verschil maken in hun situatie. Het is de Bijbel die gelovigen wereldwijd verbindt. Laten we er daarom voor zorgen dat zo veel mogelijk mensen een eigen Bijbel kunnen lezen, nu het nog kan!

Heeft u potgrond besteld?

Bestelde potgrond kan op D.V. zaterdag 18 maart worden afgehaald bij Fam. Meijer, Dorpsweg 39a in Ouddorp.

Tijdelijk Noodfonds Energie

Het Tijdelijk Noodfonds Energie bestaat om te helpen voorkomen dat mensen energieschulden opbouwen. Het Noodfonds is er voor huishoudens met een hoge energierekening en een laag inkomen of laag middeninkomen. Huishoudens kunnen de steun van het Noodfonds aanvragen voor de periode oktober 2022 tot en met 31 december 2022 alsmede voor de periode 1 januari 2023 tot en met 31 maart 2023.

Hoe het werkt

Het Noodfonds betaalt voor huishoudens een deel van de energierekeningen van oktober 2022 tot en met maart 2023. Het Noodfonds kijkt hoe hoog de energierekening is in vergelijking met het gezamenlijk inkomen in het huishouden. Het Noodfonds betaalt het deel van de maandelijkse energierekening dat meer is dan 10 tot 13 procent van het gezamenlijk bruto-inkomen van een huishouden.

Wie kan het aanvragen

Een huishouden met een inkomen van maximaal 200% van het sociaal minimum. Dat betekent dat het bruto-inkomen per maand inclusief 8% vakantietoeslag lager is dan € 2.980,- (alleenstaand) of € 3.794,- (samenwonend). Het betreft het inkomen van oktober 2022 en van januari 2023. Huishoudens hebben zelf een contract voor gas, stroom en/of stadswarmte bij een energieleverancier. De rekening is (afhankelijk van het inkomen) hoger dan 10 tot 13 procent van het gezamenlijk bruto-inkomen. De 10% geldt tot een inkomen tot € 2.384 (alleenstaande) of € 3.035 (samenwonend). De 13% geldt voor de inkomens van € 2.384-€ 2.980 (alleenstaand) of €3.035- € 3.794 (samenwonend). Het al dan niet toekennen van een bijdrage wordt per kwartaal bekeken. Het kan dus zijn dat u voor het ene kwartaal niet en voor het andere kwartaal wel in aanmerking komt voor een bijdrage.

Rekenvoorbeeld

U hebt als echtpaar alleen AOW, dan ontving u in oktober 2022 bruto € 1.802 en was er recht op € 99 per maand aan vakantiegeld. Totaal dus € 1.901. Stel dat u voorschotnota toen € 413 per maand is geweest. Dan vergoedt het Noodfonds € 413 – 10% van € 1.901 = € 223 per maand. Hebt u daarnaast nog een pensioentje van bijvoorbeeld bruto € 500 per maand, dan hebt u een inkomen van € 1901+€ 500 = € 2.401. Dan ontvangt u - bij een voorschotnota van € 413 - van het Noodfonds nog € 413 – 13% van € 2.401 is € 101 per maand.

U bent alleenstaand en hebt een inkomen in oktober 2022 van bruto € 1.757 per maand en nog recht op 8% vakantiegeld, dat is € 141 maakt totaal bruto € 1.898. Stel uw voorschotnota was € 337,00. Dan vergoedt het Noodfonds € 337 – 10% van € 1.898 = € 148,00 per maand.

Welke inkomens tellen mee?

Zijn er mensen in het huishouden 23 jaar of ouder, dan tellen hun inkomens mee. Zijn alle mensen in het huishouden jonger dan 23 jaar? Dan tellen de inkomens mee van de mensen vanaf 18 jaar.

Wat is nodig?

Een e-mailadres, dat adres mag, als u er zelf niet over beschikt, van een familielid zijn. Het klantnummer en termijnbedragen van je energieleverancier over de maand oktober 2022 en over de maand januari 2023.

DigiD, als u die niet heeft, moet het aangevraagd worden voor uzelf en voor uw huisgenoten, waarvan het inkomen meetelt. Het bruto inkomen inclusief vakantiegeld over de maand oktober 2022 en over de maand januari 2023 van u alsmede van al uw huisgenoten van wie het inkomen meetelt. Uw huisgenoten van wie het inkomen meetelt moeten in de buurt zijn om hun gegevens ook in de aanvraag op te kunnen nemen.

Aanvragen:

De aanvraag kan alleen digitaal ingediend worden via www.noodfondsenergie.nl en moet met DigiD met gebruikersnaam en wachtwoord, daarbij moeten de huisgenoten, waarvan het inkomen meetelt, ook hun gegevens aanleveren. Er kan niet ingelogd worden met de DigiD-app. Aanvragen kan tot en met 30 april 2023. Op voormelde site wordt ook helder uitgelegd hoe het werkt.

Problemen met aanvragen?

Neem contact op met Teun Grinwis 0187-681980.

Kerkdiensten

Woensdag 8 maart 2023, Biddag

14:30 uur: prop. F.A. Visser, Nieuwerkerk

19:00 uur: ds. M.C. Schreur

Collecte: 1e Diaconie biddagcollecte. 2e Kerk biddagcollecte.

Zondag 12 maart 2023

9:30 uur: ds. E. Gouda, Nieuw-Lekkerland

18:00 uur: ds. M.C. Schreur

Collecte: 1e Project 10 27 Diaconaat in Nederland. 2e Kerk. 3e Bijdrage energie.

Zondag 19 maart 2023

9:30 uur: ds. M.C. Schreur

18:00 uur: ds. M.C. Schreur

Collecte: 1e Kerkelijk verenigingswerk. 2e Kerk. 3e Bijdrage energie.

Woensdag 22 maart 2023, In De Morgenster

19:30 uur: ds. M.C. Schreur

Collecte: 1e GZB. 2e Kerk.

Zondag 26 maart 2023

9:30 uur: ds. M.C. Schreur

18:00 uur: ds. H.J. van der Veen, Sliedrecht

Collecte: 1e Zendingscommissie. 2e Kerk. 3e Bijdrage energie.

Zondag 2 april 2023

9:30 uur: ds. M.C. Schreur

18:00 uur: ds. M.C. Schreur

Collecte: 1e Diaconie. 2e Kerk. 3e Bijdrage predikantsplaats.

Oppasschema maart

08 mrt. - Marianne (Biddag)

12 mrt. - Rianne en Rebecca

19 mrt. - Mirthe en Femke

26 mrt. - Nelie en Julia

02 apr. - Jennie en Eline

Om te overdenken

Op Golgotha, op Golgotha, Daar moest de Heiland lijden, Om 't afgedwaalde menschenkind –
Van zonde te bevrijden. Mijn Jezus stierf daar aan het kruis, - Ontslot daardoor mij 't Vaderhuis.

Op Golgotha, op Golgotha, - Daar moest de Heiland lijden.

Op Golgotha, op Golgotha - Stierf Jezus voor mijn zonden; Daardoor heb ik, o zielevreugd!
Genâ bij God gevonden. O Jezus, door Uw dierbaar bloed - Hebt Gij mijn schuld bij God geboet!

Op Golgotha, op Golgotha - Stierf Jezus voor mijn zonden.

Op Golgotha, op Golgotha - Heeft Godes Zoon geleden; Verbroken werd daar satans kracht, -
 De zwaarste strijd gestreden. O Jezus! uit der zonde macht - Redt ons Uw woord: „Het is volbracht!”
 Op Golgotha, op Golgotha - Heeft Godes Zoon geleden.

O Jezus, van Uw Hemeltroon, - Daal neder in ons midden; Vervul ons hart met dankbaarheid, -
 Verhoor ons smekend bidden. O, brand' in ons steeds 't liefdevuur, - Wees bij ons in ons stervensuur,
 En leid, naar Uw belofenis, - Ons eens Uw Hemel binnen.



ACTIVITEITENCOMMISSIE HERVORMDE GEMEENTE OUDDORP

GEBAK ACTIE

ZATERDAG 25 MAART

GEBAKJES

- Aardbei (10cm) € 1,95
- Bokkenpootjes-
Advocaat (10cm) € 1,95

CAKE

- Vanille (30cm) € 6,00
- Marmer (30cm) € 6,50
(vanille-chocolade)
- Arretjescake (15 cm) € 5,25

KOEK

- Boterkoek (Ø26cm) € 6,95
- Kokosmakroon € 0,75

BESTELLEN VOOR 21 MAART VIA:

06-15282494

0187-683280

BESTEL SNEL: VOL=VOL

AFHALEN EN BETALEN:
 25 MAART 9.30 - 11.00 UUR
 DE MORGENSTER
 HERVORMDE KERK OUDDORP
 BETALEN KAN CONTANT OF DIGITAAL