

Hervormde gemeente Ouddorp



Postadres: Weststraat 2 3253 AR Ouddorp
Aanvang diensten Dorpskerk: 9.30 uur en 18.00 uur
Website: www.hervormdoudorp.nl
Kerkdiensten beluisteren: www.kerkomroep.nl
Kerkrentmeesterlijk beheer: IBAN: NL87 RABO 0341 6707 07
Diaconie: IBAN: NL65 RABO 0341 6707 15
Activiteitencommissie: IBAN: NL18 RABO 0146 3826 25
activiteitencommissie@hervormdoudorp.nl

Nieuwsbrief *Kleine Kracht*, juni 2023

18^e jaargang no 8

Volgende nieuwsbrief 30 juni 2023.

Overdenking

Gij Geest, kom aan en blaas! *n.a.v. Ezechiël 37:9 en Jesaja 4:4 en Zacharia 12:10.*

'Ga naar de begraafplaats aan de Dorpsweg en preek en profeteer tegen de doden die daar liggen.' Dat zou een wonderlijke opdracht zijn, als ik dat te horen kreeg. Maar zo vreemd als het voor mij zou zijn, zo wonderlijk en vreemd moet het toch ook echt voor Ezechiël geweest zijn. Daar staat hij bij een massagraf vol dorre doodsbeenderen. 'Profeteer over deze beenderen, want Ik zal de geest in u brengen en gij zult levend worden.' En als Ezechiël profeteert, dan komt er beweging. De beenderen naderen tot elkaar en er komen zenuwen op en vlees en huid, maar er was geen leven. Dan zegt de Heere hem te profeteren tot de geest en moet hij zeggen: Zo zegt de Heere HEERE: Gij geest! kom aan van de vier winden, en blaas in deze gedoden, opdat zij levend worden. 10 En ik profeteerde, gelijk als Hij mij bevolen had. Toen kwam de geest in hen, en zij werden levend en stonden op hun voeten, een gans zeer groot heir.(leger).

Ezechiël moet profeteren tegen de geest, of je mag ook vertalen de wind, de adem (ruach). En dan komt de adem van God. De levens-geest van God komt in hen. Wat dood is, wordt levend! Adembenemend indrukwekkend zal dat geweest zijn. Wat onmogelijk is voor de mensen, dat is mogelijk voor God, want bij Hem zijn alle dingen mogelijk. Kom, we nemen de profetie van Jesaja en Zacharia erbij om te zien wat er in het Oude Testament al gezegd wordt over de Geest van God. Jesaja 4:4 Als de Heere zal afgewassen hebben den drek der dochteren van Sion, en de bloedschulden van Jeruzalem zal verdreven hebben uit derzelver midden, door den Geest des oordeels, en door den Geest der uitbranding. Zacharia 12:10. Doch over het huis Davids, en over de inwoners van Jeruzalem, zal Ik uitstorten den Geest der genade en der gebeden; en zij zullen Mij aanschouwen, Dien zij doorstoken hebben, en zij zullen over Hem rouwklagen, als met de rouwklage over een enigen zoon; en zij zullen over Hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene. De Heere laat door zijn profeten zien dat Hij het dwars door alle oordelen heen zal opnemen voor Zijn volk Israël. Door de Geest van oordeel, uitbranding, genade en gebeden zal de Heere laten zien dat Hij alleen het echte leven geeft.

Het is Pinksteren geweest.

En... kan de Heere nog iets voor je doen? Zijn Geest zoekt een uitweg. Hij zoekt dorstige, droge en lege harten, opdat het water des levens kan vloeien, zodat stromen op het droge kunnen worden uitgegoten. Gij Geest kom aan. Hier ben ik. Reinig mij van mijn ongerechtigheid door de Geest van oordeel; brand mij schoon van de bloedschulden (Jes. 4) door de Geest van uitbranding. Gij Geest, kom aan en leer mij leven uit de genade en maak mijn hart vol van de Geest van gebed! (Zach.12). Kom aan en blaas in deze gedoden... En de Geest doet het. Hij blaast en de levensadem overweldigt de dood en verslindt haar. Wat een macht, wat een troost. En de Heere is niet veranderd. Zijn Geest is nog steeds even machtig. Levenwekkend! Uit de vier windstreken komt de Geest aan. Ik zou zeggen: roep om de Geest van oordeel, opdat God de geestelijke vijanden in je leven zal oordelen en je ervan verlost. Roep om de Geest van uitbranding, opdat God je levenshuis zal schoonbranden van alle geestelijk ongedierte. Roep om de Geest van de genade, opdat je levenshuis niet langer zal worden aangevreten door slaafse vrees, noch door wrok, noch door eigengerechtigheid, maar dat de Geest van Zijn Zoon in ons wonen zal! (Gal.4: 5,6,7). Roep om de Geest van de gebeden, zodat Hij ons in onze zwakheden te hulp komt; want wij weten niet, wat wij bidden zullen, zoals het behoort; dat Zijn Geest Zelf voor ons zal bidden met onuitsprekelijke zuchtingen.

Lukt het bidden niet? Ben je moe van al het proberen om te bidden? Welnu, laat je vallen aan de voeten van de Heere Jezus en laat je overgieten met Zijn Geest van de gebeden. Gij geest, kom aan. Help ons en laat ons niet hulp-loos, bid-loos en god-loos rond-dobberen op de zee van deze wereld, maar enter ons levensschip en breng ons veilig in de haven. Blaas... in ons hart, in onze huizen, in onze kerken en gemeenten. Blaas in ons land, blaas in de Tweede Kamer, blaas in de consistoriekamers. Blaas in de harten van pubers, richt hun harten op de eeuwige dingen, maak hen en ons levend naar Uw Woord. Blaas in de harten van de catechisanten en nieuwe lidmaten. Maak hen tot aanroepers van Uw heilige en heerlijke Naam, opdat de Heere Jezus geloofd en geliefd zal worden. We zijn zo hulpeloos. De omheining van Uw Woord, Uw Wet en Evangelie lijkt doorgebroken. Alles moet kunnen, behalve dan te zeggen dat alleen Uw Woord absolute heerschappij moet hebben. Geef bidders Heere, aanhoudende en vurige bidders, om U aan te grijpen (Jes. 64) opdat we zullen zien dat Uw Geest van oordeel en uitbranding, van genade en gebed, blazen kan en blazen zal in ons, want van U is het Koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid, Amen!

Deze keer een bijzonder verhaal, dat ik ontving van een broeder en wat als een soort na-lezing kan dienen met betrekking tot pinksteren.

De bewaarder van de bron

Een rustige bosbewoner woonde hoog boven een Oostenrijks dorp, tegen de oostelijke hellingen van de Alpen. De oude man was jaren daarvoor in dienst genomen door de gemeenteraad om het puin weg te halen uit de waterpoelen in de bergspleten, die het lieflijke beekje voeden dat door hun dorp stroomt.. Met trouwe en stille regelmaat patrouilleerde hij in de heuvels, verwijderde hij de bladeren en takken en veegde hij slib weg dat anders de stroom van fris water zou verstikken en vertroebelen. Langzaam maar zeker werd het dorp een populaire attractie voor toeristen. Sierlijke zwanen drevon op de kristalheldere vijver in het dorp, de raderen van de molens van verschillende aan het water gelegen bedrijven draaiden dag en nacht, de akkers werden vanzelf bevloed en het uitzicht vanuit de restaurants was fraaier dan beschreven kan worden.

Jaren gingen voorbij. Op een avond kwam de gemeenteraad bij elkaar voor de halfjaarlijkse vergadering. Bij de behandeling van de begroting viel iemands oog op het bedrag dat als salaris werd betaald aan de bronbewaarder. De penningmeester zei: 'Wie is die oude man? Waarom houden we hem jaar op jaar aan? Niemand ziet hem ooit. Voor zover wij weten is die vreemde zwerver door de heuvels voor niemand van ons van enig nut. Hij is niet langer nodig!'. Unaniem besloot men de oude man te bedanken voor zijn diensten. Enkele weken veranderde er niets. In de vroege herfst begonnen de bomen hun bladeren te verliezen. Kleine takken vielen af en vielen in de poelen. Zo belemmerden zij de stroom van fris en borrelend water. Op een middag viel het iemand op dat het water in de bron een lichtgele tint had gekregen. Een paar dagen later was het water veel donkerder. Binnen nog een week bedekte een slijmerige laag het water bij de oevers en een smerige stank begon op te stijgen. De raderen van de molens draaiden langzamer, sommige kwamen uiteindelijk tot stilstand. De zwanen vertrokken, evenals de toeristen. Kille vingers van ziekte en besmetting reikten tot diep in het dorp.

Snel riep de in verlegenheid gebrachte gemeenteraad een nieuwe vergadering bijeen. Nu zij zich hun enorme beoordelingsfout realiseerden, namen zij de oude bronbewaarder opnieuw in dienst... en binnen een week begon de rivier weer helderder te worden. De raderen draaiden weer en nieuw leven keerde terug in het dorpje in de Alpen. Zo zal en wil de Heilige Geest zijn, enerzijds onzichtbaar, anderzijds onmisbaar, opdat we de wateren van de Bron tot ons zouden nemen!

Ouddorp, ds. M.C. Schreur

Uit de pastorie

Huwelijk Jan Jaap & Mienke

Op D.V. 23 juni hopen Jan Jacob Tanis & Wilhelmina Theodora van den Berg elkaar het ja-woord te geven. Om 13.30 uur zal hun huwelijk kerkelijk bevestigd worden in de kerk van Hervormde gemeente van Gameren (Delkant 1). U bent van harte welkom om deze dienst bij te wonen.

Als kerkenraad wensen we het bruidspaar Gods zegen met hun voorgenomen huwelijk.

Op de kaart stond de tekst vermeld uit Hebréeën 12:2 "And let us run with endurance the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith." (Vertaald: en laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan, die ons voorgesteld is; Ziende op den oversten Leidsman en Voleinder des geloofs, Jezus).

Hun toekomstig adres wordt: Koningstraat 13, 5306 AS Brakel.

Er zullen maar weinig mensen zijn die Mienke niet kennen, als dochter van onze oud-predikant, wijlen ds. C. van den Berg. Daarom roep ik u hartelijk en met klem op om mee te leven met haar en het gezin Van den Berg. U begrijpt dat zo'n dag voor haar een dag zal zijn vol blijdschap, maar ook met een knagende lege plaats, althans hier beneden, op aarde. Daarom wensen we Mienke en haar aanstaande bruidegom, en heel haar familie en mw. H. van den Berg-van Wijk in het bijzonder Gods rijke zegen toe! Vreugde te midden van verdriet? Dat kan toch, ziende op Jezus! Ja, die vreugde kan zelfs het verdriet overstemmen, dat hebben we al menigmaal mogen zien bij mw. Van den Berg en haar kinderen! Verblijd u met de blijden en gedenk hen in uw voorbede!

Huwelijk Jan & Lydia

Op D.V. 12 juli hopen Jan Cornelis Juda (Jan) Mosterd en (onze dochter) Lydia Debora Schreur elkaar het ja-woord te geven om 11.15 uur in Slot Moermond in Renesse. Aansluitend mag ik als vader van de bruid hun huwelijk om 14.45 uur bevestigen in de Hervormde kerk, alhier. Namens het bruidspaar allen hartelijk uitgenodigd om deze dienst bij te wonen.

Als kerkenraad wensen, zoals ook gezegd bij de afkondiging, we het bruidspaar Gods zegen met hun voorgenomen huwelijk. Op de kaart stond de tekst vermeld uit 1 Johannes 4:19 "Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad." Het is voor mijn vrouw en mij een grote vreugde dat ze met Jan Mosterd (een rasechte Harskamper overigens!) de toekomst in mag gaan. Jan bereidt zich voor op een baan als docent in het basis onderwijs aan de PABO in Gouda, en doet al heel wat praktijkervaring op in Wekerom, een naburig dorp van Harskamp. Onze Lydia is met vereende krachten bezig om bij RCN (Toppershoedje) ijverig mee te werken en te sparen voor alles wat bij een huwelijk en bruiloft komt kijken. Hun toekomstig adres wordt overigens: Kraatswegje 4, 6732 AK - Harskamp. Verblijdt u met de blijden en gedenk hen in uw voorbede!

Meeleven met

In de maand mei mocht onze koster, Cor Pikaart (Geleedstraat 7, 3253 BE) horen dat er ook zijn longen niets is gevonden wat verontrustend is. Wat is de Heere goed! Looft God looft Zijn Naam alom!

Zoals u begrijpt noemen wij weer de naam van mw. Sjaan Westhoeve-van der Bok (Julianaweg 21, 3253 BL Ouddorp). Ze krijgt steeds meer pijn, maar ze is ook dankbaar voor de pijnbestrijding, maar wil ook zo graag helder blijven. Psalm 116 zij u steeds nabij zuster! Blijft u haar gedenken, gemeente?

Al geruime tijd had Thomas Klepper (Wesstraat 15-c, 3253 AR) last van hevige jeuk en allerhande nare bijverschijnselen. Na een lange zoektocht is hij uiteindelijk onderzocht in het ziekenhuis. Op grond van een echo en pet-scan bleek dat hij zeer waarschijnlijk de ziekte van Hodgkin (lymfeklierkanker) heeft. Wat is dat een schokkend bericht voor hem geweest. Maandag 22 mei is er een punctie gedaan. Er moet waarschijnlijk ook operatief een lymfeklier verwijderd worden. Uiteindelijk moet alles nog definitief aangetoond worden. Woensdag 31 mei is de dag van de uitslag. Aan de hand van de punctie zal men kunnen vaststellen welke vorm van Hodgkin hij heeft en ook hoe ernstig het is en welke behandeling er nodig is. U zult allen begrijpen dat dit voor Thomas en allen die hem lief zijn, een grote slag is. Laat ons bidden dat de Heere alles in Zijn handen neemt en als de hemelse Medicijnmeester Zich naar lichaam en ziel over Hem ontfermt! Leeft u mee? Bidt u mee?

Belijdenisdienst

Op de tweede pinksterdag, maandag 29 mei 2023 jl. hebben de volgende catechisanten belijdenis des geloofs mogen afleggen. De tekstwoorden die ze mee kregen staan erbij vermeld: *(vorige keer stond per abuis Lydia Schreur er niet bij, wel in de Zaaier, maar niet in Kleine Kracht)*

Thomas Johannes Dijkshoorn

Daarna zeide Hij tot Thomas: Breng uw vinger hier, en zie Mijn handen, en breng uw hand, en steek ze in Mijn zijde; en zijt niet ongelovig, maar gelovig. Johannes 20: 27.

Pieter van der Giessen

Ik ben de Deur; indien iemand door Mij ingaat, die zal behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan, en weide vinden. Johannes 10 : 9.

Pietertje Jannetje van der Giessen - Klepper

Ik stel den HEERE geduriglijk voor mij, omdat Hij aan mijn rechterhand is, zal ik niet wankelen. Psalm 16 : 8.

Klaas Ras (Nico)

Ik geloof, Heere! kom mijn ongelovigheid te hulp. Markus 9:24.

Wilhelmina Ras-Aleman (Willeke)

Mijn ziel kleeft U achteraan; Uw rechterhand ondersteunt mij. Psalm 63 : 9.

Lydia Debora Schreur

Ik ben het licht der wereld; die Mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben. Johannes 8 :12.

Pieter Zandburg (Peter)

Ik zal u onderwijzen, en u leren van den weg, dien gij gaan zult; Ik zal raad geven, Mijn oog zal op u zijn Psalm 32 : 8.

Nogmaals geven we hen de zegenwoorden mee uit Hebrëeën 13:20,21

De God nu des vredes, Die den grote Herder der schapen, door het bloed van het eeuwige testament, uit de doden heeft wedergebracht, namelijk onze Heere Jezus Christus, Die volmake u in alle goed werk, opdat gij Zijn wil moogt doen; werkende in u, hetgeen voor Hem welbehagelijk is, door Jezus Christus; Denwelken zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.

Ten slotte

Zoals in de Zaaier al gemeld, maar nu ook in ons maandblad: Op zondag 4 juni hoop ik vervangen te worden door ds. M. Baan (onder wiens prediking mijn vrouw vele jaren heeft mogen verkeren toen ze nog in Nijkerk woonde) en door ds. A.J. Mol (die nu de herdersstaf heeft mogen opnemen in de gemeente die wij moesten verlaten omdat de Heere ons naar Ouddorp riep). Het zit namelijk zo: op zondag 4 juni hoop ik in Hongarije te zijn, alwaar ik samen met enkele broeders (waaronder dus veel predikanten) mee zal doen met een soort uitwisselingsproject van Nederlandse en Hongaarse predikanten, in de hoop dat we wederkerig tot nut en zegen mogen zijn van elkaar. Remélem a legjobbakat ! ("Op hoop van zegen" in het Hongaars, dankzij Google-translate;). (Wie weet kan ik er later een presentatie van maken voor een contact-middag) vrijdag 2 juni hoop ik om 14.25 uur met het vliegtuig te vertrekken naar Budapest en woensdag 7 juni hoop ik weer op Schiphol aan te komen. Die zaterdag daarop, D.V. 10 juni, hoop ik weer een week mee te gaan met een vakantiegroep van

jongeren (met lichamelijke beperking) in Lunteren. Evenals vorig jaar hoop ik die week dan hun pastor te zijn. Meestal kom je dan wel vermoeid en verwonderd thuis, als je ziet hoe onverdiend bevoorrecht je bent als je gezond mag zijn.

Verder nogmaals een woord van heel bijzonder hartelijke dank voor de fenomenale inzet van zoveel vrijwilligers tijdens de jaarmarkt! Er zijn bijzondere dingen gebeurd, echt. Het was een drukke en lange dag, dat is zo, maar wat een geschenk om met zulk mooi weer, zoveel mensen bezig te zien en elkaar te ontmoeten en vele goede gesprekken te mogen hebben. De Heere zegene ook de folders die zijn uitgedeeld. Ook de dames hartelijk dank!! De zegenende ziel zal vetgemaakt worden.

En terugziende op Pinksteren, past het ons om te zeggen en te zingen: *Geloofd zij God met diepst ontzag! Hij overlaadt ons, dag aan dag, Met Zijne gunstbewijzen. Die God is onze zaligheid; Wie zou die hoogste Majesteit, Dan niet met eerbied prijzen? Die God is ons een God van heil; Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil, Ons 't eeuwig, zalig leven; Hij kan, èn wil, èn zal in nood, zelfs bij het naad'ren van den dood, Volkomen uitkomst geven.*

Ook tweede pinksterdag was een genadig geschenk, onverdiend onvergetelijk.

Zo gaan we de zomermaand juni tegemoet en mogen we zeggen: Laat Uw aangezicht medegaan, hoe zullen wij anders van hier optrekken?!

Bid voor de (ernstig)zieken, verblijd u met de blijden, lijd mee met hen die lijden, en draag elkaar in de gebeden!

Met hartelijke groet, ds. M.C. Schreur

Agenda, Deo Volente

Zondagsschool



Het zondagsschoolseizoen is alweer bijna voorbij. Zondag 18 juni a.s. houden we voor de laatste keer zondagsschool, daarna is het vakantie. In een van de volgende nummers van Kleine Kracht zullen we schrijven wanneer we weer gaan beginnen.

Help mee met de schoonmaak van de kerk



Elke donderdag morgen komt de schoonmaakploeg samen om de kerk schoon te maken, echter het aantal mensen wordt steeds kleiner en kunnen we alles niet meer bijhouden. Het is de bedoeling om **dinsdag 13 juni** samen aan de slag te gaan voor een grote schoonmaak van de kerk.

Kom je meehelpen?

Stofzuigen, vloeren dweilen, banken poetsen, de buitenboel, etc, etc. Breng je eigen emmer en sopdoek mee, wij zorgen voor schoonmaak middelen.

Vele handen maken licht werk en bovendien is het erg gezellig. De schoonmaakactie begint om **19.00 uur** tot dat we klaar zijn. Met natuurlijk tussendoor een heerlijk kopje koffie.

Herinnering gemeente BBQ

Ook dit jaar worden we als gemeente door dominee en zijn vrouw weer hartelijk uitgenodigd in de tuin van de pastorie voor de jaarlijkse gemeente BBQ. Deze BBQ-avond zal gehouden worden op 30 juni en we willen u vragen deze datum alvast te reserveren in uw agenda. De kosten voor deelname zijn vastgesteld op €15,00 p.p. Voor gezinnen met meerdere kinderen willen we graag in overleg in alle redelijkheid een aparte prijs hanteren. U kunt zich nog tot uiterlijk 23 juni opgeven bij Erik Duifhuizen via 0610680147 of mail: chduifhuizen@hetnet.nl We hopen dat we onder het genot van een hapje en een drankje op een ontspannen manier mogen genieten van en met elkaar, en dat een ieder zich van harte welkom voelt.!

Vrouwenkring "Sola Fide"

De Wever

Mijn leven is een weefsel
Tussen God en mij,
Niet ik kies de kleuren-
Heel doelbewust werkt Hij.
Vaak weeft Hij er verdriet in
En ik, door onverstand,
Vergeet: Hij ziet de boven-
En ik de onderkant.

Als 't weefgetouw zal rusten
en de spoel schiet niet meer om,
zal God het doek ontvouwen
en verklaren elk 'waarom'-
hoe nodig donk're draden
zijn in Wevers hand
naast goud- en zilverdraden:
zó komt Zijn plan tot stand.

Corrie ten Boom

Gebedsmoment

Het maandelijkse gebedsmoment zal vrijdagavond 30 juni 19:00 uur gehouden worden in 'de Morgenster'. Van harte welkom.

Ledenadministratie

Verjaardagen

Verjaardagen van gemeenteleden van 70 jaar en ouder zullen vermeld worden met naam en adres. Indien u hier geen prijs op stelt dit graag minimaal 4 weken van tevoren melden bij de scriba C. van Huizen.

- 1 juni ~ 77 jaar, Mevr. C.L. Kievit-Klijn Geleedststraat 66, 3253BE.
- 4 juni ~ 76 jaar, Dhr. A.A. Blokland Bokweg 18, 3253AB.
- 8 juni ~ 92 jaar, Mevr. A. Melissant-Breen Hoge Pad 31, 3253BH.
- 12 juni ~ 77 jaar, Dhr. M.N. Immerzeel Oosterweg 33 b, 3253BR.
- 12 juni ~ 82 jaar, Dhr. B.K. Rosmolen Vliedberglaan 3c, 3253VT.
- 14 juni ~ 70 jaar, Dhr. J.J. Hoek Wilhelminaweg 44, 3253BW.
- 18 juni ~ 82 jaar, Mevr. W.C. Grinwis-Padmos Kelderweg 47, 3253TC.

Uitgeschreven

- Fam. Tanis

Ingeschreven

- Dhr. D.J.T. Heerschap

Verhuisd

- Fam. Venneman van Diependorst 26 naar Schansweg 43

Activiteitencommissie

Terugblik en opbrengst Jaarmarkt

We kijken heel dankbaar terug op een prachtige Jaarmarkt. Wat hadden we een mooie dag met veel hulp en veel bezoekers, fijne gesprekken en veel gezelligheid! We willen nogmaals iedereen hartelijk danken die, in welke vorm dan ook, een steentje heeft bijgedragen aan de markt. De netto opbrengt van de markt is: € 7500,-.

Kleedjesmarkt

Op zaterdag 17 juni vindt onze jaarlijkse kleedjesmarkt plaats. De markt is van 9.30 uur tot 15.00 uur. Wilt u een plaatsje van 4 meter huren op de markt om uw eigen spulletjes te verkopen, dan kunt u zich aanmelden via activiteitencommissie@hervormdoudorp.nl of via Daniëlle, 06-23464879. Iedereen is natuurlijk welkom om de markt te bezoeken of iets lekkers te eten of te drinken op ons terras.

Sjouw-bak-verkoop hulp gevraagd voor de kleedjesmarkt

We zoeken wat hulp voor de kleedjesmarkt. We willen graag een terras opzetten waar koffie gedronken kan worden. Opzetten willen we doen rond 9.00 uur en afbreken om 15.00 uur. Wie wil ons even helpen sjouwen? Voor de cateringkraam zoeken we hulp bij de verkoop van koffie/thee en lekkernijen, wie vindt het leuk om ons een dag(deel) te helpen bij deze kraam? Ook zoeken we bakkers van lekkere dingen die we kunnen verkopen bij de catering. Aanmelden van uw hulp kan bij Daniëlle, 06-23464879.

Hulp in de commissie

Ben jij of bent u na onze Jaarmarkt enthousiast geworden over de activiteiten die we organiseren en wil je mee denken en helpen met het organiseren onze volgende geplande (denk bijvoorbeeld aan de fietstocht eind juli) en nog ongeplande activiteiten, laat het ons dan weten! Meer informatie is te verkrijgen bij Anne, Marlies, Gerco of Daniëlle.

Vleesactie

In samenwerking met Puur Vers organiseren we een Vleesactie. Er kan kipfilet, rollade, hamburgers, speklappen en gehakt besteld worden. Op de poster in deze Kleine Kracht is te zien wat de kosten zijn. Bestellen kan t/m dinsdag 13 juni via activiteitencommissie@hervormdoudorp.nl, met een belletje naar 0187-683280 of een appje naar 06-15282494. Ophalen van de bestelling kan op 17 juni tussen 10.00 uur en 14.00 uur.

IN SAMENWERKING MET PUUR VERS ORGANISEERT DE ACTIVITEITENCOMMISSIE:

ZATERDAG 17 JUNI 2023



TIP VOOR
VADERDAG!

VLEESACTIE



Kipfilet

€ 9,50

per kilogram



Kiprollade

€ 12,50

per stuk (1 kg)



Varkensfiletrollade

€ 12,50

per stuk (1 kg)



Speklap zonder zwoerd

€ 6,25

per 500 gram



Rundergehakt

€ 4,75

per 500 gram



Black Angus Burger

€ 8,25

per 500 gram
(4 stuks van 125gram)

BESTELLEN KAN T/M DINSDAG 13 JUNI

Afhalen op zaterdag 17 juni 2023 ~ 10.00 - 14.00 uur

Hervormde Gemeente Ouddorp ~ Weststraat 2

0187-683280

06-15282494

Bestellen via:

ACTIVITEITENCOMMISSIE@HERVORMDOUDDORP.NL

Verantwoording van uw gaven

Over de periode van 1 t/m 30 april 2023 is het volgende ontvangen:

Kerkrentmeesterlijk beheer

Kerkrentmeesters	1.744,18
Bijdrage predikantsplaats	1.471,57
Giften per bank en contant	415,00
Kerkbalans	<u>1.667,50</u>
Totaal Kerkrentmeesterlijk beheer	€ 5.298,25

Diaconie

GZB	84,00
Gift diaconie	90,00
Diaconie, 2 april	204,96
Evangelisatie Horst, 7 april	155,25
Stg. Palliatieve zorg Calando, 9 april	231,85
Stg. MAF, 10 april	110,30
Kerkelijk verenigingswerk, 16 april	194,95
GZB, 19 april	74,50
Evangelisatie Horst, 23 april	173,45
Diaconie, 30 april	306,70
Totaal diaconie	<u>€ 1.625,96</u>
Kerkrentmeesters en diaconie samen	€6.924,21

Waarde ingeleverde collectemunten € 1.530,00

Kleine Kracht 18^e jaargang

Stand vorige keer	344,00
Aan giften	<u>80,00</u>
Totaal	€ 424,00

Verjaardag fonds 2023

Stand vorige keer	335,00
Ontvangen	<u>25,00</u>
Totaal	€ 360,00

Voor u gelezen

God heeft ons de Wet en het Evangelie gegeven. De wet buigt en breekt; het Evangelie richt op en redt. De Wet toont ons onze ellende en onze schuld; het Evangelie toont ons Gods rijkdom en Gods genade.

Het is niet de vraag of wij veel deden, ook niet wat we deden en zelfs niet of we datgene wat we deden goed gedaan hebben.

Het is de vraag of wij het deden ter ere van God, in de naam van de Heere Jezus.

De dwaas zoekt heil in goud en eer; hem moog' het werelds goed verblinden.

De wijze legt zijn levenslot vertrouwend in de hand van God,
en zal zich nooit bedrogen vinden.

Voor onze jongeren

De wil van God

Je kunt dus net doen alsof God niet bestaat, maar daar schiet je niet zoveel mee op, want Hij bestaat. Maar hoe weet ik dat nu wat Hij van mij wil? Hoe weet jij nu wat Gods wil is voor jouw leven? In grote lijnen is het eenvoudig wat Gods wil is. Jezus zegt het zelf: 'God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf.' De tien geboden zijn ook erg handig. Die vertellen je hoe God wil dat je leeft. 'Bah', zeg je? Saai? Maar zeg eens eerlijk, welke van de tien geboden is slecht voor je? Kun je een voorbeeld geven van iemand die een van de geboden gewoon overtreedt en uiteindelijk gelukkig is? Ruzie met je ouders? Niet echt leuk. Zeven dagen werken? Daar moet ik niet aan denken, daar raak je echt uitgeput van. Liegen? Heb jij daar ook geen hekel aan als iemand tegen je liegt? Ja toch! En zo kunnen we, denk ik wel even doorgaan. In grote lijnen is het dus duidelijk hoe God wil dat wij leven. Wist je dat je als je de wil van God doet, familie wordt van Jezus?

Lees maar eens Markus 3 vers 34 en 35. Wat jij en ik moeten doen, is gehoorzamen.

Puzzel

De dieren in de ark. Zet de namen van de dieren in de hokjes. De twaalf letters met een sterretje vormen in de juiste volgorde vier woorden. Welke zin kun je van die woorden maken?

adder
krokodil
schaap
arend
leeuw
slak
bij
mier
slang
bok
mol
spin
das
mus
sprinkhaan
duif

v		e				*			m			k		
							s					*		
r				*	p									l
								r						
			u				*							*
*		o			a		*		*					
	b													
k									r					
e	*				s		*							o
									m					
					s								m	
*									z					
	k			*										

ooievaar – uil – egel – os – varken – ezel – paard – vleermuis – kalf – raaf – zwaluw – kever – roerdomp – koe – rups

Oplossing: _____

De oplossing mag je inleveren bij: Jeannet Meijer Zeebrekersweg 8 3253 VS Ouddorp. Of via E-mail: jeannetmeijer@hotmail.com

**Zendingsavond 21 juni aanvang 19.30 uur in
“De Morgenster”**

Ds. P.C.H. (Peter) Kleinbloesem zal ons een en ander komen vertellen
over het werk dat hij mag doen in Colombia.



**Omzien naar daklozen
en verslaafden**

**“Het is mooi om straatbewoners de liefde van
Christus te laten zien, al maakt de verslavings-
problematiek dat weerbarstig. Echter, van de
Heere mogen we verwachting hebben!”**

Zending, een belangrijk thema voor elke gemeente. Het is ook een Bijbelse opdracht die ons allemaal in beweging zet. Christen ben je niet alleen of met je eigen gemeente, we zijn als kerk wereldwijd verbonden. Juist van die wereldwijde kerk kunnen we veel leren.

De middag is gereserveerd voor onze kinderen.

Jullie zijn welkom om 16.00 uur.

Na de presentatie van dominee Kleinbloesem mogen de kinderen blijven eten.

Rond 17.30 uur sluiten we de middag af.

**Het avondprogramma voor gemeenteleden en belangstellenden,
begint om 19.30 uur.**

Jong en oud, we zien uit naar jullie komst!

De zendingscommissie Ouddorp.

Kerkdiensten

Zondag 11 juni 2023

9:30 uur: prop. F.A. Visser, Nieuwerkerk
18:00 uur: ds. J. Wouters, Middelburg
Collecte: 1^e Gevangenezorg Roemenië. 2^e Kerk. 3^e Bijdrage predikantsplaats.

Zondag 18 juni 2023

9:30 uur: ds. M.C. Schreur
18:00 uur: ds. M.C. Schreur
Collecte: 1^e Kerkelijk verenigingswerk. 2^e Kerk. 3^e Bijdrage predikantsplaats.

Zondag 25 juni 2023

9:30 uur: dhr. T.R. Rietveld, Ridderkerk
18:00 uur: ds. J. Blom, Ridderkerk
Collecte: 1^e Project 10 27 Albanië. 2^e Kerk. 3^e Bijdrage predikantsplaats.

Zondag 2 juli 2023

9:30 uur: ds. A. Goedvree, Achterveld
18:00 uur: ds. M.C. Schreur
Collecte: 1^e Stg. Voor Elkaar Herv. Vrouwenver. 2^e Kerk. 3^e Bijdrage predikantsplaats.

Oppasrooster juni 2023

11 juni – Nelie en Femke
18 juni – Margaretha en Rebecca
25 juni – Hetty en Eline
02 juli – Kim en Emma

Zanguurtje

Zondag 4 juni staat het zanguurtje weer op de planning. Het thema is Pinksteren.
Iedereen is van harte uitgenodigd, ook de kinderen zijn van harte welkom.

DV. zondag 2 juli is het maandelijks zanguurtje met een speciale aandacht voor de jeugd van de gemeente.
Als er jongeren zijn die willen spelen op een muziekinstrument, willen jullie dit dan aan Marlies doorgeven?
(telefoonnummer 06-10067546)



WELKOM OP ONZE

KLEEDJES market

17 JUNI

9.30-15.00 UUR

KERKTUIN HERVORMDE GEMEENTE

RING VAN OUDDORP

HUUR EEN KLEEDJE VAN
4 METER VOOR 10 EURO VIA
ACTVITEITENCOMMISSIE@HERVORMDOUDDORP.NL
OF 06-23464879