

# Hervormde gemeente Ouddorp

---



Postadres: Weststraat 2 3253 AR Ouddorp

Aanvang diensten Dorpskerk: 9.30 uur en 18.00 uur

Website: [www.hervormdoudorp.nl](http://www.hervormdoudorp.nl)

Kerkdiensten beluisteren: [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl)

Kerkrentmeesterlijk beheer: IBAN: NL87 RABO 0341 6707 07

Diaconie: IBAN: NL65 RABO 0341 6707 15

Activiteitencommissie: IBAN: NL18 RABO 0146 3826 25

[activiteitencommissie@hervormdoudorp.nl](mailto:activiteitencommissie@hervormdoudorp.nl)

## Nieuwsbrief *Kleine Kracht*, juni 2022

17<sup>e</sup> jaargang no 8

Volgende nieuwsbrief 1 juli 2022.

### Overdenking

#### **De Titanic en Pinksteren ...**

Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen, die daar verre zijn, zo velen als er de Heere, onze God, toe roepen zal. En met veel meer andere woorden betuigde hij, en vermaande hen, zeggende: **Wordt behouden** van dit verkeerd geslacht! *Handelingen 2:39,40*

Het is zondagmiddag 13 april 1912. John Harper staat ergens op het dek van de Titanic en is druk aan de praat met een Engelse jongeman.

Het is de vierde dag sinds deze reusachtige oceanstomer vertrokken is uit Southampton in Engeland. Veel rijke en beroemde mensen hebben een ticket weten te bemachtigen. Ook John Harper en zijn zesjarige dochtertje Nina. Hij is weduwnaar, want bij de geboorte van Nina is zijn vrouw overleden. De tante van Nina, mevrouw Jessie Leitch is meegegaan om als kindermisje voor haar te zorgen.

John Harper is op weg naar Chicago. Hij is voorganger van een kerkelijke gemeente in London en is uitgenodigd om in The Moody Church in Amerika een serie preken te houden. Een vriend van hem heeft nog geprobeerd hem hiervan af te houden, omdat hij het voorgevoel heeft dat er iets verkeerd zal gaan. John voelt zich echter gedrongen om te gaan.

John Harper is een man van overtuiging en bewogenheid. Hij was in 1872 geboren in een christelijk gezin en op 13-jarige leeftijd was hij tot bekering gekomen en sindsdien gehoorzaamde hij in vol vertrouwen Jezus Christus. Op zijn werk sprak hij tot ieder die het horen wilde over God en verlangde ernaar mensen tot Christus te brengen en dienaar van het Evangelie te worden. Dat verlangen ging in vervulling. Zijn eerste gemeente was Glasgow en binnen 13 jaar groeide deze gemeente van 25 naar 500 leden. Hij bad intens voor zijn gemeenteleden en bracht soms een hele nacht door in gebed en noemde alle namen van hen die aan zijn zorgen waren toevertrouwd.

Nu is hij vertrokken - vanuit zijn gemeente - in London en staat hij op deze bewuste zondag aan het einde van de dag te genieten van een prachtige zonsopgang.

Dan opeens, rond middernacht, schrikken ze wakker. De Titanic ontmoet een andere titaan: een grote ijsberg. Onmiddellijk scheuren er vijf luchtkamers open en stroomt het zeewater naar binnen. Mevrouw Jessie spoedt zich naar Nina en rukt haar uit haar slaapkooi en wikkelt haar zo snel mogelijk in een deken.

Als eenmaal blijkt dat het schip gaat zinken, brengt John zijn dochter Nina samen met Jessie naar de reddingsboten. Als weduwnaar kan hij ook een plek krijgen, maar daar ziet hij vanaf. Hij kust zijn kleine Nina gedag en zegt haar dat ze elkaar op zekere dag weer zullen ontmoeten. Als het achterstuk van het schip reeds in de lucht steekt, klimt John Harper naar boven en roept: 'Vrouwen, kinderen en onbekeerde mensen, ga in de reddingsboten!'

Spoedig daarna breekt het kolossale schip letterlijk in tweeën. Veel mensen springen in paniek overboord en belanden in die donkere nacht in het ijskoude water. John Harper is één van hen. Hij trekt zijn reddingsvest uit en gooit het naar een andere man en roept: 'Hier, u hebt het harder nodig dan ik.' Hij zwemt als een opgejaagd dier door het ijskoude water van de ene drenkeling naar de andere om hen de redding van God nog aan te bieden en om hen tot Christus te leiden, voordat de onderkoeling hen

noodlottig zal worden. Iedereen die het wil horen, verkondigt hij het Evangelie en zo is hij bijna een uur lang bezig, drijvend op een plank en roepend tot de angstige drenkelingen om hen te troosten, totdat ook hij in de vrieskoude en donkere oceaan ten onder gaat.

Als het schip zinkt, zitten Nina en Jessie veilig in reddingsboot, nr. 11.

Eenmaal in New York zullen ze pas te horen krijgen dat John verdrongen is. Heel lang heeft Nina niet kunnen spreken over deze nacht, maar kort voor haar sterven in 1986 vertelt ze hoe duidelijk zij zich kon herinneren dat de lichten van het schip uitgingen en hoe ze de stervende mensen heeft horen gillen.

Vier jaar later tijdens een bijeenkomst van de overlevenden in een kerk in Hamilton in Canada, staat er een jongeman op. Met tranen in de ogen vertelt hij: 'Ik was ook op de Titanic in de nacht dat ze zonk. Ik kwam in het water terecht en kreeg het voor elkaar om me aan een stuk hout vast te klemmen. Ineens bracht een golf een man naar me toe. Dat was John Harper. Hij riep me toe: 'Man, ben je gered?' 'Nee, ik niet!' riep ik terug. Hij schreeuwde: geloof dan in de Heere Jezus Christus en je zult behouden zijn.' De golven zogen hem weer weg, maar een tijdje later spoelde hij opnieuw naar me toe. 'Ben je nu gered?', vroeg hij weer. 'Nee, antwoordde ik.' 'Geloof dan in de Heere Jezus Christus en je zult gered zijn.' Daarna verloor hij de greep op het stuk hout en zonk onder water.

En daar in de nacht, met bijna vier kilometer water onder me, heb ik mezelf mogen toevertrouwen aan mijn Redder. Ik was de laatste bekeerling van John Harper.

Van de 1523 mensen die in het water lagen, zijn er slechts zes door de reddingsboten gered. Eén van hen was deze jongeman op het drijfhout, die tot bekering was gekomen door de laatste woorden van John Harper: 'Geloof in de Heere Jezus Christus en je zult gered zijn.'

Deze knecht van God deed wat hij verplicht was om te doen. Terwijl anderen alles deden om hun vege lijf te redden en een reddingsboot te bereiken, gaf dominee Harper zijn leven en verdrong, zodat anderen gered zouden worden.

Een ware volgeling van Jezus, die Zichzelf gaf om ons te reinigen en te redden van onze zonden.

Wat heeft dit met Pinksteren te maken?

Dit: als deze jongeman zo weinig tijd had en in zulke angstaanjagende omstandigheden tot bekering kwam, hoe zul jij dan de tijd doorbrengen tot aan en na Pinksteren?

Beste dorpsgenoten, u die niet, of zelden in de kerk komt: ik kan onmogelijk garanderen dat ik u bezoeken kan voordat u wordt opgeroepen om voor Gods troon te verschijnen. Eén ding is nodig: bekering en vergeving! Ik smeed u, kom naar de kerk, hoor het Woord en doe het Woord.

Laat die overlevende van de Titanic u aansporen om nu u nog leeft en kunt, er alles aan te doen om naar de kerk te komen, wat u ook van die kerkmensen en dominees vindt! Kom voor uw ziel, kom om God te aanbidden in geest en waarheid!

Juni 2022 ds. M.C. Schreur

## Uit de pastorie

### Mee leven

Bij het echtpaar Marijn & Kim en Louise Nuij (Vissersstraat 14, 3253 XK-Ouddorp) is een dochtertje geboren met de naam Sophie. Wat een vreugde en reden tot dankbaarheid, een dochter voor de ouders, maar ook een zusje voor Louise! Vanwege het feit dat de baby vier weken te vroeg werd geboren, verblijven moeder en kind nog in het ziekenhuis, ook omdat er zwangerschapsvergiftiging was geconstateerd. Sophie heeft trouwens een prachtige naam die haar herinnert aan Hem Die de ware en de Opperste Wijsheid is, namelijk de Heere Jezus ! Het Griekse woord 'sophia' betekent namelijk (levens)wijsheid. We wensen vader en moeder van harte Gods zegen toe bij de opvoeding van Sophie en Louise.

Heel graag komen mijn vrouw en ik jullie dochtertje bewonderen, maar in verband met de inleverdatum van de kopij van deze uitgave 'Kleine Kracht' plaats ik het geboorte bericht vast, alhoewel we nog niet op bezoek geweest zijn, maar dat hopen we zeker te doen! Mijn vrouw en ik zeiden nog tegen elkaar: dit hebben we in Harskamp nog niet meegemaakt, om in het eerste half jaar zoveel kraambezoekjes te mogen doen. Smaakt en ziet dat de Heere, Die leven gaf en leven spaarde, goed is! Gemeente, verblijd u met de blijden!

Mw. M.A. (Miep) Santifort - Joppe (Staakweg 22, 3247 BV-Dirksland) maakt het goed. Ze heeft een ingrijpende operatie achter de rug in het EMC in Rotterdam, en mag nu revalideren in Nieuw Rijsenburgh. Reden tot dankbaarheid! De Heere, uw Heelmeester, zij u nabij.

Linette Klepper (Hofdijksweg 25, 3253 KC-Ouddorp) verblijft thans in de Herberg in Oosterbeek, om even op adem te komen. Als je je graag en met liefde inzet voor ieder om je heen, is het wel eens lastig om te beseffen dat je levenskracht en energie niet onuitputtelijk zijn. Je kunt ongemerkt zomaar oververmoeid raken en dan is het een zegen (hoewel het heel moeilijk en lastig kan voelen) om enige tijd even helemaal buitenshuis op adem te komen. Die de Heer verwachten, zullen de kracht vernieuwen. We gedenken ook William in deze tijd. De Heere zij jullie samen nabij en make deze tijd tot een Elim. Gemeente leeft u met hen mee?

Mw. D.C. (Dineke) Moerkerk-Westdijk (Hoge Pad 65, 3253 BH Ouddorp) is zondag, eerste pinksterdag opgenomen in het ziekenhuis. Vanwege flauwte moest ze de nacht in het ziekenhuis in Dirksland verblijven

voor observatie, om zeker te weten dat er niets ernstigs met haar hart is. De grote Heelmeester zij u nabij. Vertrouw op Hem, Die door uw man zo vaak is aangeprezen, toen hij pastoraal werk mocht doen in Sirjansland. Daar hoor ik mensen nog over! Nu mag hij juichen voor de troon, maar u moet en mag nog poosje verder hier. De Heere spare u voor onze gemeente! Leeft u mee, gemeente?

### **Belijdeniscatechisanten**

Op tweede pinksterdag, maandag 6 juni 2022 was het zover: de belijdeniscatechisanten mochten hun ja-woord geven, nadat in de tijd die daar aan voorafging, de kerkenraad de catechisanten had aangenomen tot lidmaten van de Hervormde gemeente van Ouddorp, in de Protestantse Kerk Nederland.

Er is veel gebeurd in de tijd die daaraan vooraf ging, maar de Heere bracht jullie op dit punt. Hem de eer!!! Graag geven we hier nogmaals hun namen door met de teksten die ze hebben meegekregen:

-Leendert Kommer Grinwis, 1 april 1974. Adres Leon: Oudenhil 9, Ouddorp. Filippenzen 3:14 Maar één ding doe ik, vergetende, hetgeen achter is, en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, tot den prijs der roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus.

-Marinus Looij, 19 januari 1995. Adres Marijn: Stenenbaak 18, Ouddorp. Mattheüs 16: 24 Toen zeide Jezus tot Zijn discipelen: Zo iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf, en neme zijn kruis op, en volge Mij.

-Charlotte Pollemans, 29 oktober 2002. Adres Charlotte: Lorentz 5-7, Middelharnis. Psalm 73 : 28 Maar mij aangaande, het is mij goed nabij God te wezen; ik zet mijn betrouwen op den Heere HEERE, om al Uw werken te vertellen.

-Jozijntje Jacomijntje Vermeulen-van Koppen, 14 mei 1996: Adres: Jasmijn: Hoge Pad 26, Ouddorp. Johannes 10:9 Ik ben de Deur; indien iemand door Mij ingaat, die zal behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan, en weide vinden.

-Aart Jacobus Arthur Vogelaar, 2 mei 1996. Adres Arthur: Margrietweg 11, Ouddorp. Hebreëen 4:16 Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot den troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen, en genade vinden, om geholpen te worden ter bekwamer tijd.

-Annelein Voogd-van Huizen, 7 februari 2001. Adres Annelein: Molenweg 26, Ouddorp. Johannes 11:40 Jezus zeide tot haar: Heb Ik u niet gezegd, dat, zo gij gelooft, gij de heerlijkheid Gods zien zult?

-Martin van Wijk, 27 januari 1978. Adres Martin: Ireneweg 18, Ouddorp. Psalm 86 : 11 Leer mij, HEERE! Uw weg; ik zal in Uw waarheid wandelen; verenig mijn hart tot de vreze Uws Naams.

We vragen u om alle nieuwe lidmaten in uw voorbede te gedenken. Het was me een grote vreugde om dit seizoen met hen op te trekken en ik hoop dat we elkaar mogen blijven ontmoeten! De Heere zij jullie allen nabij. Linda, de vriendin van Marijn, en Nathan (man van Annelein) en Marianne (vrouw van Martin) hartelijk dank dat jullie er ook zo vaak bij waren, uit meeleven en om mee te leren. Ook Thomas Dijkshoorn was na een verlate start, daarna nagenoeg alle avonden present. We hopen van harte dat je volgend jaar D.V. ook je ja-woord mag geven!

### **Afwezig**

In de week van 11 tot en met 18 juni ben ik afwezig, omdat ik dan in Lunteren ben. Ik ben gevraagd om daar als predikant mee te gaan met een groep jongeren met een (lichamelijke) handicap. Deze worden georganiseerd door "Voor Elkaar-vakantiereizen". Het is voor mij de tweede keer dat ik met zo'n groep mee mag. Het was in 2019 een intensieve maar ook indrukwekkende en gezegende en gezellige week. Vanwege de corona heeft het twee jaar stil gelegen, maar nu worden deze weken weer georganiseerd. We zien uit naar een goede week !

### **Open huis en barbecue bij de pastorie(tuin) - aan de Visserstraat 3**

Lang, keihard en hartverwarmend is er gewerkt door vele vele mensen uit de gemeente aan de pastorie. We hebben gewacht op wat warmere tijden en daarom willen we u nu, omdat de zomerse maand in aantocht is, u en jou van het resultaat laten meegenieten in combinatie met een barbecue in de pastorie tuin. Komt u ook? Kom jij ook: D.V. Vrijdag 1 juli 2022. Precieze tijd hoort u nog, maar houdt vanaf eind van de middag deze vrijdag vast vrij! Hartelijk welkom dus allemaal, ook om de pastorie even van binnen te bekijken. Opgeven voor de BBQ kan via Marco Tanis, Email: [mtanis110@msn.com](mailto:mtanis110@msn.com).

### **Ten slotte**

Terugblikkend op de jaarmarkt, moet ik u zeggen dat mijn vrouw en ik diep onder de indruk waren van de enorme inzet en hartelijkheid van alle vrijwilligers! Wat geweldig om te zien en wat een bemoedigende opbrengst. Ik waag me niet aan een persoonlijke bedanklijst, want ik ben veel te bang om mensen te vergeten, maar één ding is zeker: het was bijzonder om ook op deze manier met de gemeente kennis te maken! En wat een zegen dat we zulk een uitermate mooi en geschikt weer ontvingen. Niet te warm en te heet, anders zit iedereen aan het strand; maar ook niet te koud of te nat, want anders blijft iedereen thuis. Allen hartelijk dank voor de inzet en we hopen dat vele 'blauwe tasjes' tot zegen mogen zijn!

De Heere zij gedankt voor de Avondmaalsdienst die we mochten ontvangen. Dat we mogen onthouden wat de Koning Zelf gezegd heeft: 'Doet dat tot Mijn gedachtenis.' Verder danken we de Heere voor alles wat Hij gaf met de Pinksteren, ook met betrekking tot de doopdienst en de belijdenisdienst. Wat is de Heere goed...!

*Een hartelijke groet, ds. M.C. Schreur*

## Zondagsschool



Elke zondagmorgen na de kerkdienst komen we bij elkaar in de Morgenster. We luisteren naar een Bijbelverhaal. Vind jij het ook altijd weer zo mooi om te horen wie de Heere is en wat Hij doet? Ook voor jou? Na de vertelling gaan we .... ja, wat? Kom ook! Dan kun je het meebeleven! Alle kinderen tussen de 4 en 12 jaar zijn van harte welkom. Zondag 26 juni a.s. is het voor de laatste keer in dit seizoen zondagsschool. In een van de volgende nummers van Kleine Kracht zullen we

schrijven wanneer we weer gaan beginnen.

## Zanguurtje

Zondag 12 juni. Het zanguurtje vindt plaats in de kerk, na de avonddienst. Het thema deze maand is: 'Het werk van de Heilige Geest na Pinksteren'. Iedereen, ook onze gasten van harte uitgenodigd om mee te zingen. Lijkt het je leuk om een keer iets te doen voor het zanguurtje zoals: een programma maken, liederen afkondigen of muzikaal begeleiden? Laat het ons weten.

## Vrouwenkring "Sola Fide "

We mogen als gemeente terug kijken op een hele fijne en gezegende Jaarmarkt! Prachtig weer, grote saamhorigheid onder elkaar, veel mensen, een heel divers aanbod in de kramen en een gezellige sfeer! Activiteiten commissie : heel erg bedankt voor de goede voorbereiding en de (als vanouds) perfecte organisatie! Vanuit Vrouwenkring "Sola Fide" stonden we met de Evangelisatie kraam op de markt. Op een mooie plek, naast de ingang van de open kerkdeuren en vlakbij het terras. Thema van de flyer die Ds. Schreur speciaal voor de markt heeft gemaakt is: "WAAR GAAT U HEEN ?" (U heeft die vast ook al gezien of in deze Kleine Kracht.) De flyers zijn uitgedeeld en ook blauwe tasjes met flyer en ander Evangelisatie materiaal, zoals een Bijbel leesrooster. In de kraam was een ruime keuze aan christelijke boeken en boekjes. Velen namen er wat mee, voor zichzelf of om aan iemand anders te geven. Dankzij sponsoring mochten we alles gratis meegeven. We hebben het als vreugdevol ervaren om met mensen in gesprek te mogen zijn over de Heere Jezus en hoe hij in mensenlevens werkt. We hebben veel mogen zaaien die dag en ons gebed is dat de Heere Zijn Zegen wil geven, zodat het zaad van het evangelie zal kiemen en gaat groeien. Maar nu is de markt voorbij en de flyers zijn op..... Als we onze Bijbel open doen in Markus 16:15 dan lezen we daar als christenen onze grote opdracht: En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle creaturen. Misschien kwam er iemand in uw gedachten toen u de flyer bekeek en las? Iemand die u graag zou willen vertellen over de Heere Jezus, iemand die zich door deze flyer aangesproken zou kunnen voelen! We gaan nogmaals nieuwe flyers laten drukken, zodat we met zijn allen door kunnen gaan met het uitdelen hiervan! De Heere Jezus spreekt ons als gelovigen aan om met zijn allen het zaad van het Evangelie te zaaien, dus bijv. wat flyers mee te nemen en deze door te geven aan bekenden of onbekenden. Misschien kunt u nog een gesprekje hebben met die persoon. In onze gebeden mogen we die mensen vervolgens opdragen en bidden om Gods Zegen over het gezaaide, dat het zaad kiemt en groeien mag. Het is in deze tijd meer dan ooit belangrijk om kerk naar buiten te zijn, zoveel mensen zijn zoekende en missen het Fundament onder hun bestaan. Laten we onszelf niet afvragen of we hiervoor geschikt zijn, maar laten we beschikbaar zijn om te arbeiden in Gods wijngaard, Hij zal ons alles geven wat nodig is om dit te kunnen en mogen doen!



### **Wat is uw bestemming?**

Stel dat u op reis gaat en u staat op Schiphol en iemand vraagt: "Waar gaat u heen?" En u zegt: "Ik wil naar Nieuw Zeeland, maar ik weet niet of ik daar aankom, want ik heb geen ticket en ook geen paspoort en wil ook de route niet volgen..." Bij een aardse reis zou dat al een vreemd antwoord zijn, maar bij de levensreis nog veel meer. Iemand zegt: ik wil de hemel wel als eindbestemming, maar ik wil de weg niet die naar de hemel leidt. Dan kom je er ook niet. Er is slechts één weg naar de hemel, en dat is Jezus. Hij heeft gezegd: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot (God) de Vader, dan door Mij. (Bijbelboek Johannes, hoofdstuk 14 vers 6) De Heere Jezus kwam op aarde om uiteindelijk aan het kruis te sterven, zodat Hij met Zijn lijden, sterven en opstanding kon betalen voor onze zonden. Volg Hem, vertrouw Hem en leef, voor eeuwig ! "Kan dat ook voor mij", vraagt u/jij? Jazeker, hoor maar: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar het eeuwige leven hebbe.

### **Hartelijk welkom in onze kerkdiensten!**

's Morgens om 09.30 uur en om 18.00 in de Dorpskerk, Weststraat 2 in Ouddorp. ('s morgens is er opas en zondagsschool) U kunt onze kerkdiensten ook online beluisteren en bekijken. Heeft u vragen, of wilt u meer weten? Neem gerust contact op met onze predikant (ds. M.C. Schreur) voor een gesprek of bezoek. U kunt ook bellen: • 06-2090 5676 – of mailen: [mcschreur@kliksafe.nl](mailto:mcschreur@kliksafe.nl)

Meer informatie? Raadpleeg onze site: [www.hervormdoudorp.nl](http://www.hervormdoudorp.nl)

### **Gebedsmoment**

Het maandelijks gebedsmoment zal gehouden worden Vrijdagavond 15 juli om 19:00 uur in 'de Morgenster'. Allen van harte uitgenodigd.

## **Activiteitencommissie**

### **Opbrengst Moederdagactie**

Begin mei konden er gebakjes en planten besteld worden en 7 mei was er een kleine markt. Bij elkaar heeft dit het mooie bedrag van €921,52 opgebracht, waar we dankbaar voor zijn!

### **Opbrengst jaarmarkt**

Op 27 mei mochten we gelukkig weer de jaarmarkt houden, na het twee jaar gemist te hebben. De jaarmarkt heeft het bijzondere bedrag van €7.075,- opgebracht. We mogen terugkijken op een geslaagde dag. Ook zijn we dankbaar voor de vele vrijwilligers die hebben geholpen, voor, tijdens en na de jaarmarkt. Het was fijn om met zoveel vrijwilligers nog samen te kunnen eten na de markt en zo deze bijzondere dag af te kunnen sluiten. Maar bovenal zijn we de Heere dankbaar voor wat Hij gegeven heeft. We hopen en bidden dat Hij de gesprekken wil zegenen.

### **Kleedjesmarkt**

Zaterdag 25 juni wordt er weer een kleedjesmarkt gehouden 9.30u tot 15.30u. Iedereen van harte welkom! Wilt u uw eigen spullen verkopen? Meldt u dan aan bij Daniëlle Quist (06-23464879) of per mail naar: [activiteitencommissie@hervormdoudorp.nl](mailto:activiteitencommissie@hervormdoudorp.nl). Een plekje van 4 meter kost €10,-.

Voor deze dag zijn we nog op zoek naar mensen die achter de catering willen staan of diverse spullen (die over zijn van de jaarmarkt) willen verkopen. Heeft u zin en tijd om een hele dag of een paar uur te komen helpen, dan horen we het graag via de mail of via Daniëlle.

## **Ledenadministratie**

### **Verjaardagen**

Verjaardagen van gemeenteleden van 70 jaar en ouder zullen vermeld worden met naam en adres. Indien u hier geen prijs op stelt dit graag minimaal 4 weken van tevoren melden bij de scriba C. van Huizen.

1 juni ~ 76 jaar, Mevr. C.L. Kievit-Klijn Geleedststraat 66, 3253BE.

4 juni ~ 75 jaar, Dhr. A.A. Blokland Bokweg 18, 3253AB.

8 juni ~ 91 jaar, Mevr. A. Melissant-Breen Hoge Pad 31, 3253BH.

12 juni ~ 76 jaar, Dhr. M.N. Immerzeel Oosterweg 33 b, 3253BR.

12 juni ~ 81 jaar, Dhr. B.K. Rosmolen Vliedberglaan 3 c, 3253VT.

18 juni ~ 81 jaar, Mevr. W.C. Grinwis-Padmos Kelderweg 47, 3253TC.

### **Ingeschreven**

Fam. van der Giessen. Mevr. Akershoek-Pijl. Dhr. M. Looij. Fam. Meijer

### **Overleden**

- Mevr. W.M. van Leeuwen-Poot

## Verantwoording van uw gaven

Over de periode van 1 t/m 30 april 2022 is het volgende ontvangen:

### Kerkrentmeesterlijk beheer

Kerkrentmeesters	1.635,35
Bijdrage predikantsplaats	1.187,40
Koor D.L.C.	100,00
Giften per bank en contant	1.485,00
Kerksbalans	<u>1.605,00</u>
Totaal Kerkrentmeesterlijk beheer	<b>€ 6.012,75</b>

Waarde ingeleverde collectemunten € 1.203,75

### Diaconie

Gift(en) diaconie	50,00
GZB	99,75
Evangelisatie Horst, 3 april	257,15
Diaconie, 10 april	222,25
Evangelisatie Horst, 15 april	122,50
Stg. Bonisa, 17 april	367,30
Stg. MAF, 18 april	193,75
Kerkelijk verenigingswerk, 24 april	<u>247,85</u>
Totaal diaconie	<b>€ 1.560,55</b>

### Kerkrentmeesters en diaconie samen

**€ 7.573,30**

### Kleine Kracht 17<sup>e</sup> jaargang

Stand vorige keer	749,00
Aan giften	<u>130,00</u>
Totaal	<b>€ 879,00</b>

### Verjaardagsfonds 2022

Stand vorige keer	235,00
Ontvangen	<u>60,00</u>
Totaal	<b>€ 295,00</b>

## Kerkrentmeesters

### Afmaken bestrating Pastorie

Vorige week dinsdag is met een enthousiaste groep van 10 vrijwilligers de bestrating rond de pastorie afgemaakt. Nu moet het gras nog ingezaaid worden en dan is ook dit stukje van de pastorietuin af. Een kleine sfeerimpressie vindt u hier onder.



## Jaarrekening 2021

De jaarrekening over 2021 van het college van de kerkrentmeesters ligt voor de leden van de gemeente vanaf 6 juni 2022 gedurende een week bij de scriba ter inzage. Alle leden kunnen tot en met 16 juni 2022 hun mening schriftelijk kenbaar maken. Voor het inzien van de rekening graag telefonisch contact opnemen met de scriba voor het maken van een afspraak. De verkorte versie van de rekeningen treft u hierbij aan.

Verkort Overzicht			
Rekening College van Kerkrentmeesters	Begroting	Rekening	Rekening
	2021	2021	2020
<b>Opbrengsten en Baten</b>			
Opbrengsten onroerende zaken	13.313	4.753	11.908
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	309	340	106
Opbrengsten levend geld	112.981	113.151	105.686
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	11.075	4.475	2.791
<b>Totaal baten A</b>	<b>137.678</b>	<b>122.719</b>	<b>120.491</b>
<b>Uitgaven en Kosten</b>			
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	2.446	37.478	18.225
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	35	165	2.911
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	8.000	6.000	6.000
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	84.100	63.178	38.947
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	128	2.482	1.586
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	5.813	5.343	5.408
Salarissen en vergoedingen	3.234	3.083	2.735
Kosten beheer, administratie en archief	11.106	9.201	8.983
Rentelasten/bankkosten	705	934	806
<b>Totaal lasten A</b>	<b>137.581</b>	<b>127.864</b>	<b>85.601</b>
<b>Operationeel resultaat (A)</b>	<b>97</b>	<b>-5.145</b>	<b>3.489</b>
<b>Incidentele baten en lasten</b>			
Incidentele baten	-	187.001	723.246
Incidentele lasten	-	-	-
<b>Incidentele baten en lasten (B)</b>	<b>-</b>	<b>187.001</b>	<b>723.246</b>
<b>Resultaat verslagjaar (A+B)</b>	<b>97</b>	<b>181.856</b>	<b>758.136</b>
<b>Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	716.999	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-300.000	-716.999
<b>Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)</b>	<b>-</b>	<b>416.999</b>	<b>-716.999</b>
<b>Resultaat naar Algemene reserve (D)</b>	<b>97</b>	<b>598.855</b>	<b>41.137</b>

### Citaten

Dit kregen de lidmaten mee! Doet u / doe jij er ook voordeel mee:

Iemand is geen dwaas, als hij opgeeft wat hij toch moet verliezen, om te winnen wat hij nooit meer kan verliezen ! **Jim Elliott.**

Wat God geeft in antwoord op ons gebed, zal altijd datgene zijn wat we het meest en dringend nodig hebben en het zal altijd voldoende zijn. **Elisabeth Elliot !**

En de mensen die de Heere niet kennen, vragen waarom wij ons leven verspillen als zendeling. Ze vergeten dat zij hun levens ook verspillen en als de zeepbel uit elkaar gespat is, dan zullen ze niets hebben om te tonen dat van eeuwigheidswaarde is, voor al die jaren die ze hebben verspeeld. **Nate Saint**, collega van Jim Elliott.

Jezus heeft ons niet beloofd (om altijd) de omstandigheden rondom ons te veranderen: Hij heeft grote vrede en diepe vreugde beloofd aan hen die hebben leren geloven dat God werkelijk alle dingen in Zijn handen houdt. **Corrie ten Boom**

Als ik liever geliefd word dan lief te hebben, liever gediend wordt dan dat ik dien, dan weet ik nog niets van de liefde van Golgotha.

**Amy Carmichael**, 1867-1951. Werkte 55 jaar in India Christenen zijn geroepen om dezelfde roeping als hun Meester te vervullen, namelijk kruisdragen.

Dit is het geweten van hun hoge roeping en het is deze verbondenheid met de Heere Jezus die hen vreugde in verdrukking geeft, en die christenen de gevangenissen doet ingaan met de vreugde van een bruidegom die de bruidskamer betreedt. **Richard Wurmbrand**

We zijn allemaal zendelingen. Waar we ook gaan, we brengen mensen of dichter bij Christus, of we houden hen van Hem af. **Eric Liddell.**

Of het gebed doodt de zonde, of de zonde doodt het gebed! **John Bunyan**

Zeg tot uzelf: "Ik kan slechts leven voor twee dingen. Ik kan leven voor God, of ik kan leven voor de duivel; voor welke van die beide leef ik?" En bedenk: dat er in het verborgen met de Heere Jezus Christus meer heilige blijdschap gesmaakt wordt, dan in al het vermaak die de wereld kan geven. Een klein beetje van de liefde van Christus is beter dan alle vleierij van de wereld. – **C.H. Spurgeon.**

## Voor onze jongeren

### Gods Geest was er al

Pinksteren! Ik neem aan dat je weet waar christenen op het Pinksterfeest aan denken. Maar hoe zit het: is toen de Heilige Geest naar de aarde gekomen? Was de Heilige Geest voor die tijd dan nog niet op aarde?

Misschien interesseren die vragen jou niet. Toch zijn ze best belangrijk. Want in de Bijbel lees je ook vóór Handelingen 2 over Gods Geest. Je leest er van bij de schepping. De Geest van God zweefde over de wateren. In Exodus 35:31 lezen we dat de Geest van God mannen vervult 'met wijsheid, inzicht, kennis en allerlei vakmanschap', zodat ze in staat zijn alles te ontwerpen en maken wat nodig is voor de bouw van de tabernakel. De Geest van God is aan Mozes gegeven om het volk te leiden. Je leest dat de Geest van God vaardig – machtig – wordt over Saul, 1 Sam. 10 vers 10, zodat hij profiteerde. En David bad: Uw goede Geest, geleide mij in een effen land. Zo zijn er nog wel meer plaatsen te vinden in het oude testament.

Dus: vóór Pinksteren was de Heilige Geest ook al op aarde. Het verschil is vooral: vóór Pinksteren was de Geest maar op enkele mensen. En de Geest was er toen altijd voor een poosje, voor een beperkte tijd.

Met Pinksteren werd dat anders: *En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.* Hand. 2 vers 4.

### Puzzel

Zoek de 21 woorden op en streep de woorden door. Maak van de tien overgebleven letters nog twee woorden.

Adam – Man – Bedriegen – Mensen – Boom – Niet – Dag – Pijn – Duivel – Schuld – Eden – Slang – Eva – Verdriet – Genieten – Vrouw – Hart – Vrucht – Heerlijk – Zondigen – Hof.

d	g	e	n	i	e	t	e	n	n
h	n	e	g	e	i	r	d	e	b
e	a	v	m	a	n	a	s	g	d
e	l	r	e	d	g	n	z	i	l
r	s	u	t	a	e	o	n	d	u
l	n	c	a	m	p	ij	n	n	h
ij	e	h	v	r	o	u	w	o	c
k	d	t	e	i	n	o	f	z	s
l	e	v	i	u	d	d	b	e	v
v	e	r	d	r	i	e	t	a	l

Oplossing:

De oplossing mag je inleveren bij: Jeannet Meijer Zeebrekersweg 8 3253 VS Ouddorp. Of via E-mail: [jeannetmeijer@hotmail.com](mailto:jeannetmeijer@hotmail.com)



## **Op de hoogte blijven van het laatste gemeente nieuws? Neem een abonnement op 'De Zaaier'**

In 1936 hebben de 13 Hervormde gemeenten op Goeree-Overflakkee gezamenlijk een kerkbode opgericht.

Dit om wekelijks alle soorten nieuws en berichten te kunnen verspreiden van de eigen gemeente, maar ook door onderling contact te houden met buurgemeenten.

Zelfs in de 2e wereldoorlog mocht (heel beperkt) de Zaaier blijven uitkomen.

Door de jaren heen is het een begrip geworden.

Ook nu in de digitale tijd blijft de papieren Zaaier een medium met een verbindende functie binnen de gemeenten en tussen de gemeenten onderling.

In alle verscheidenheid blijven de gemeenten in onze landelijke kerk bij elkaar horen.

Elke week verschijnt er een uitgave van de Zaaier. (December maand een speciale kerst uitgave.)

**We bevelen daarom alle gemeenteleden aan om een abonnement op de Zaaier te nemen. Voor € 43,- per jaar kan dat. (Omgerekend slechts € 0,83 per week)**

Voor adressen buiten de bebouwde kom geldt een hoger tarief in verband met de postbezorging. Dan is het € 58,-.

Als u de Zaaier wel wilt lezen, maar de kosten vormen toch een belemmering, dan is daar altijd een mouw aan te passen.

U kunt zich aanmelden bij de administrateur van de Zaaier, P. Mans, Weepad 34, Ooltgensplaat, tel 0187 631336. Email: [admdezaaier@hetnet.nl](mailto:admdezaaier@hetnet.nl)

### **Kerkdiensten**

#### **Zondag 12 juni 2022**

9:30 uur: ds. G.R. Mauritz, Randwijk

18:00 uur: ds. N.A. Donselaar, Middelharnis

Collecte: 1<sup>e</sup> Stichting Hulp Oost-Europa. 2<sup>e</sup> Kerk. 3<sup>e</sup> Bijdrage predikantsplaats.

#### **Zondag 19 juni 2022**

9:30 uur: prop. M. Slingerland, Gouda

18:00 uur: ds. E. Gouda, Nieuw-Lekkerland

Collecte: 1<sup>e</sup> Project 10 27 Centraal-Azië. 2<sup>e</sup> Kerk. 3<sup>e</sup> Bijdrage predikantsplaats.

#### **Zondag 26 juni 2022**

9:30 uur: ds. D.J. Budding, Nunspeet

18:00 uur: ds. J. Lohuis, Scherpenisse

Collecte: 1<sup>e</sup> Kerkelijk verenigingswerk. 2<sup>e</sup> Kerk. 3<sup>e</sup> Bijdrage predikantsplaats.

#### **Zondag 3 juli 2022**

9:30 uur: ds. M.C. Schreur

18:00 uur: ds. M.M. van Campen, Goes

Collecte: 1<sup>e</sup> Stichting voor elkaar Herv. Vrouwenver. 2<sup>e</sup> Kerk. 3<sup>e</sup> Instandhouding eredienst.

#### **Oppasschema juni 2022**

12 juni – Marianne en Emma

19 juni – Mirthe en Imke

26 juni – Willianne en Femke

03 juli - Mathilde en Myrthe