

Hervormde gemeente Ouddorp



Postadres: Weststraat 2 3253 AR Ouddorp

Aanvang diensten Dorpskerk: 9.30 uur en 18.00 uur

Website: www.hervormdoudorp.nl

Kerkdiensten beluisteren: www.kerkomroep.nl

Kerkrentmeesterlijk beheer: IBAN: NL87 RABO 0341 6707 07

Diaconie: IBAN: NL65 RABO 0341 6707 15

Activiteitencommissie: IBAN: NL18 RABO 0146 3826 25

activiteitencommissie@hervormdoudorp.nl

Nieuwsbrief *Kleine Kracht*, juli 2021

16^e jaargang no 9

Volgende nieuwsbrief 30 juli

Overdenking

En de zaligheid is in geen ander; want er is ook onder de hemel geen andere Naam, die onder de mensen gegeven is, door welke wij moeten zalig worden. (Handelingen 4:12)

U kunt deze Jezus de Nazarener wel veracht en verworpen hebben, maar de zaligheid is in geen ander. Zo sprak Petrus tot het Sanhedrin. Ze hadden een kreupele man in de Naam van de Heere Jezus genezen. Dat mocht niet. Ze wilden niet, dat Zijn Naam nog eens genoemd werd.

Petrus wil in zijn preek het Sanhedrin ervan doordringen, dat ze het juist van de Heere Jezus moeten hebben. Er is geen andere Naam onder de hemel gegeven, door welke wij moeten zalig worden. Hoe kun je je daar nu toch tegen verzetten!

Wilt u zalig worden? Dan moet u bij de Heere Jezus zijn. Hij alleen maakt zalig. Er is niemand anders. We zijn allemaal ten dode opgeschreven. Dat moet gezegd worden van die schare in Jeruzalem, dat moet gezegd worden van het Sanhedrin. Dat is ook Gods oordeel over u en mij. We hebben het ernaar gemaakt. We hebben Gods geboden overtreden. We hebben door onze zonden de Heere Jezus aan het kruis geslagen. Hoe kon God het verdragen! Ja God strafte onze zonden aan Zijn eigen lieve Kind.

En daarom is er zaligheid. Dat is vergeving van je zonden, redding van de dood en een nieuw leven. Eeuwig leven. En dat is er in en door Jezus Christus.

De illustratie daarvan zie je in de genezing van die kreupele man, die jaren aan de poort van de tempel had gezeten. Hij kon niet lopen, maar nu wel. En hij looft en dankt er God voor.

En dit is gebeurd door deze Jezus, die jij gekruisigd hebt, maar God heeft Hem opgewekt en daarmee het bewijs geleverd, dat Hij redden kan van de dood. En verder is er niemand anders die dat kan.

Reis de hele wereld maar af, maar je zult nergens iemand vinden die je kan zalig maken. Jezus alleen. Je hoeft ook geen hoge bergen te beklimmen om een ander te vinden, want die is er niet. Als ze, zo had de Heere Jezus Zelf al gezegd, zullen zeggen: Ziet hier is de Christus of ziet daar, geloof het niet. Het is vergeefse moeite. Maar waarom zou je een ander zoeken. Waarom zo had Jesaja al gezegd, weegt gij geld uit voor wat geen brood is en uw arbeid voor wat niet verzadigen kan. Hoor aandachtig naar Mij en eet het goede.

Maar hoe kom je dan aan deze enige Zaligmaker? Moet je daarvoor in de hemel opklimmen enz. Nee Hij is onder de mensen gegeven. Hij kwam naar deze mensenwereld. Hij is aan deze wereld gegeven. Maar hoe krijg ik nu deel aan deze Zaligmaker en aan deze zaligheid? God heeft Hem tot u gezonden. God heeft Hem gegeven om Hem aan te nemen. Je mag dit woord dan ook lezen als: God heeft Hem als een genadig geschenk aangeboden. Sommigen zeggen, dat je de Heere Jezus zou kunnen stelen. Lieve mensen het is net andersom. In Johannes 1 lezen wij: Hij is gekomen tot het Zijne en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen, maar zo velen Hem aangenomen hebben, die heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden namelijk die in Zijn Naam geloven. Dat mag dus. Je mag Hem aannemen, want Hij wordt u in de verkondiging van het Evangelie aangeboden.

En als u dan zegt, maar daar heb ik het niet naar gemaakt. Die Romeinse hoofdman zei: ik ben het niet waard, dat Gij onder mijn dak zou inkomen, maar spreek slechts een woord. En dat doet de Heere ook.

En weet je wat je nu ook mag doen? Je mag de vinger leggen bij het woord van onze tekst. Er staat door welke wij moeten zalig worden. Moeten wil zeggen: het is absoluut nodig. Want buiten Jezus is geen leven maar een eeuwig ziels verderf. Als je dit aanbod van Gods genade niet aanneemt, dan kun je niet zalig worden. Het moet, anders ga je verloren. Die verloren zoon moest terugkeren naar zijn vader anders was hij omgekomen van de honger.

Misschien hebt u nog heel veel ja maars. Ach lieve mensen laat die jamaars toch varen. Misschien klaagt u uzelf wel aan en trekt u zich aan wat de Heere ooit gezegd heeft: Gijlieden wilt tot Mij niet komen. Zou je dat niet als zonde belijden en roepen om genade? Heere vergeef me toch die onwil en dat verzet. Breek de weerstand van mijn hart om tot U te komen. Weet u wat de Heere zegt? Haast u en kom af, kom uit die vijgenboom, want Ik moet heden in uw huis blijven. O Hij is zo gewillig om bij u binnen te komen en u aan te nemen tot Zijn kind en erfgenaam. En wat staat er van Zacheüs: Hij ontving Hem met blijdschap. Kom dan en geef u over aan Immanuël.

Moede kom ik arm en naakt tot de God die zalig maakt. En als je het niet doet? Als je denkt er komt morgen weer een dag. Of: ik wil nog een poosje genieten van een leven zonder God en zonder Jezus. Ach mensen doe niet zo dwaas, het kan morgen wel te laat zijn. Indien jij Zijn stem dan heden hoort geloof Zijn heil en troostrijk woord, verhardt u niet maar laat u leiden.

Roep vandaag uw Heiland nog aan en geef u over aan Hem en laat u leiden door Hem en door het Woord dat spreekt. En zo word je zalig. Voor eeuwig gelukkig. Hier en nu. En tot in eeuwigheid. Amen.

Ds. J. Blom

Uit de gemeente

Mee leven

We denken aan Anne Grinwis (Preekhillaan 12 3253VJ) die in het Bergman kliniek te Breda geopereerd is aan een hernia. Nu wacht een periode van herstel en revalidatie. Geve de Heere haar vernieuwing van krachten. Hun geeft Hij moed en krachten, Die hopen op Hem wachten. Psalm 31 vers 19 berijmt.

Organist

We willen onze organist Jan Meuleman van harte bedanken dat hij al weer 12½ jaar tijdens de erediensten de gemeentezang mag begeleiden met zijn orgelspel. We willen hem en zijn gezin Gods zegen toewensen. Hallelujah! Looft God in Zijn heiligdom; looft Hem met snarenspeel en orgel! Alles, wat adem heeft, love den Heere! Hallelujah! Psalm 150.

Bediening Heilige Doop

Zondag 27 juni jl. mocht de bediening van de Heilige Doop plaats vinden van Fenne Vermeulen (Hoge Pad 26). Ds. M. Klaassen uit Arnemuiden bediende het Woord vanuit Jesaja 44 met als tekst: 1 tot 5. Het werd in drie punten uitgewerkt: 1^e Appél vol genade. 2^e Heerlijke belofte. 3^e Resultaat van deze belofte. De Heere geve wijsheid aan Robert en Jasmijn in de opvoeding van Fenne.

Kerkenraad

Beroepingswerk

Met dankbaarheid kunnen we u medelen dat de gehouden stemmingsavond op donderdag 24 juni jongsleden een positieve uitslag heeft gegeven voor het voorgenomen beroep op ds. M.C. Schreur Julianastraat 5, 6732 AT Harskamp. Als er geen bezwaren tegen de gevolgde procedure van beroepen worden ingediend gaat het beroep in op dinsdag 6 juli 2021. We vragen ook uw gebed in dit beroep, dat het voor dominee Schreur met zijn gezin duidelijk wordt wat Zijn wil en weg is. Laten we als gemeente biddend wachten op Hem. *Ik zal u onderwijzen, en u leren van den weg, dien gij gaan zult; Ik zal raad geven, Mijn oog zal op u zijn.* Ps. 32: 8.

Belijdenis

Een vijftal jongeren uit de gemeente hebben het afgelopen seizoen de belijdeniscatechisatie gevolgd. Een van hen had al belijdenis gedaan. Zoals u weet is de gewone catechisatie voor de Pasen gestopt. Met de belijdeniscatechisatie zijn we nog doorgegaan tot 8 juni.

Het lag in de bedoeling, dat ze op 27 juni belijdenis zouden doen. Dat is niet gebeurd. Ze hadden nog geen vrijmoedigheid om dat te doen.

Wel willen ze de belijdeniscatechisatie nog een jaar voortzetten. We hopen Deo Volente dinsdag 14 september de draad weer op te pakken. Moge de Heere hen vergezellen en zegenen en hen de vrijmoedigheid en het verlangen geven om Zijn Naam te belijden in het midden van de gemeente. Wilt u a.u.b. ook voor hen bidden. Opdat ook zij de belofte mogen wegdragen die de Heere aan het belijden van Zijn Naam verbonden heeft. "Die Mij belijden zal voor de mensen zal Ik belijden voor Mijn Vader in de hemel". Als je komend seizoen mee wil doen, dan ben je hartelijk welkom. We zien ernaar uit, dat er ook uit Ouddorp een schare zal staan voor de troon van God en van het Lam om Hem eeuwig te loven en te prijzen. Om te delen in dat heil dat nooit vergaat.

Ridderkerk, ds. J. Blom tel. 0654397113

Kerkrentmeesters

Halverwege juni heeft het college van kerkrentmeesters vergaderd. Een korte terugkoppeling van besproken zaken. Voor deze vergadering was Adri Stolk uitgenodigd ter bespreking van de ontvangen subsidie toekenning voor ons cultureel erfgoed in de komende 6 jaar. Het is bijzonder dat we opnieuw deze subsidie toegekend hebben gekregen. Wellicht omdat we de verantwoording van vorige keer zo goed op orde hebben. Richting de toekomst zal Adri opnieuw een 20 jarig onderhoudsplan opstellen. En we zullen accuraat met de aanbevelingen van de Monumentzorg gaan starten, maar er staan voor dit jaar geen grote zaken op de agenda.

De verbouwing van de Pastorie aan de Vissersstraat staat uiteraard ook op de agenda. Er wordt enorm veel werk verricht door de pastoriecommissie onder leiding van Leander. Het werk verloopt vooralsnog volgens planning en volgens kostenraming (met in achtname van een paar verbeteringen zoals de vloer van de benedenverdieping).

Vervolgens is de vervanging van de CV installatie van de kerk besproken. Er is onderzoek gedaan naar een mogelijkheid om energie zuinig/zonder gas te gaan verwarmen, maar dat is voor een dergelijk gebouw als een oude kerk vrij ingrijpend en onzeker hoe goed het zal gaan werken (technieken en ervaringen staan in nog in kinderschoenen). Daarom is besloten om voorlopig nog met (nieuwe) gasgestookte HR ketels te blijven werken.

Allerlei andere zaken zijn besproken. Als er vragen zijn over dingen die het college van kerkrentmeesters schroom dan niet om een van deze mannen te benaderen.

Ledenadministratie

Verjaardagen

Verjaardagen van gemeenteleden van 70 jaar en ouder zullen vermeld worden met naam en adres. Indien u hier geen prijs op stelt dit graag minimaal 4 weken van tevoren melden bij de scribe C. van Huizen.

- 2 juli ~ 75 jaar, Mevr. D.C. Moerkerk – Westdijk Hoge Pad 65, 3253BH.
- 4 juli ~ 74 jaar, Dhr. M.P. Tanis Preekhillaan 6, 3253VJ.
- 9 juli ~ 75 jaar, Mevr. C. Mes - van Beuzekom Spreeuwenstein 19, 3253VM.
- 9 juli ~ 85 jaar, Dhr. P. Kloppers Dorpstienden 14 a, 3253AS.
- 10 juli ~ 84 jaar, Mevr. M. Kloppers – Tanis Dorpstienden 14 a, 3253AS.
- 16 juli ~ 80 jaar, Mevr. T.J. Rijnbrand – Tanis Prins Hendrikweg 23, 3253BV.
- 22 juli ~ 78 jaar, Mevr. J.S. Hollaar – Tanis Prins Hendrikweg 26, 3253BV.
- 27 juli ~ 75 jaar, Mevr. M.A. Steehouwer – Klootwijk Het Bosje 5, 3253CD.
- 27 juli ~ 87 jaar, Mevr. W.J. Human – Knöps Parklaan 13, 3253CA.
- 28 juli ~ 80 jaar, Mevr. P.C. van den Aniel - den Dunnen Jonkerstee 22, 3253CE.

Ingeschreven

- Dhr. A. Oosters en Mevr. A. Oosters-Polder
- Mevr. C.H. Molijn van Ingen
- Dhr. E.A. van der Bok en Mevr. A.H. van der Bok-Tanis

Uitgeschreven

- Dhr. M.M. Burgers

Verhuizingen

- Dhr. L.J.A. Bezuijen van Stelleweg 7 naar Achterweg 27, 3253 AA
- Dhr. A.P. Bosland van Dorpstienden 12a naar Oud Nieuwlandseweg 25, 3253 LL
- Dhr. M.E. Dooge van Bienenen 18 naar Dirkdoensweg 46, 3253 AE
- Dhr. R. van Vugt en Mevr. A.M. van Keulen van Schansweg 6 naar Hofdijkseweg 23, 3253 KC
- Mevr. M.C.W. Kleijn van Hermansweg 4 naar Schansweg 6, 3253 VL

Overleden

- Mevr. W.A. Lems van Zeeland

Agenda, *Deo Volente*

Vrouwenkring "Sola Fide"

In de Hervormde Vrouw van juni, in de rubriek 'meeleven' gaat het over: 'Wie veel heeft gekregen, heeft veel uit te delen' Uitdelen is een belangrijke opdracht!

Oog hebben voor de ander, tijd nemen om naar de ander te luisteren. Ontdekken wat er op de bodem van iemands hart ligt opgesloten. We mogen de Heere bidden of hij ons daar bij wil helpen. Daar hoeven we geen professional voor te zijn. Het leven vormt ons, soms door schade en schande. Juist die rauwe kanten van het leven geven ons veel wijsheid. De Heere wil ons gebruiken als instrumenten in Zijn hand. Het is een zegen als we genade mogen kennen in ons leven.

De Heere maakt onze handen bereid om te geven, ons hart om zorgzaam te zijn, ons gezicht om vriendelijkheid te verspreiden en onze ogen om opmerkzaam te zijn.

We mogen elkaar bemoedigen, troosten, ondersteunen en nabij zijn.

God wil dat we een zegen én een geschenk zijn voor elkaar.
Onverwacht overlaadt Hij ons met het goede.
Zoals n verfrissende regenbui aan het einde van een hete zomerdag.
Vol moed en vertrouwen mogen we biddend vooruit kijken.
De God van gisteren is ook de God van vandaag en morgen!

Gebedsbijeenkomst

Zaterdagmorgen 24 juli om 9.00 uur bent u weer welkom bij het maandelijkse gebedsmoment in 'De Morgenster'.

Terugblik Gebedskring van 19 juni Romeinen 8:28-39, Naar Gods Wil.

En die de harten doorzoekt weet welke de mening des geestes is. Wie is Hij, Die de harten doorzoekt? Het is de alwetende God, voor Wiens aangezicht alle dingen naakt en geopend liggen. Zijn wij daarvan doordrongen, dat de Heere alles ziet en weet? Als Hij op dit ogenblik uw hart, mijn hart zou onderzoeken, wat zou Hij dan vinden. Dan kan dat kan ik u wel zeggen: niets dan ongerechtigheid. Een vuile bron van alle wanbedrijven. Als we even in ons eigen hart mogen kijken, dan zeggen we: Zo Gij Heere, de ongerechtigheden gadeslaat, Heere, wie zal bestaan?

Daar is niets aan te verbeteren... maar in dat hart is ook Zijn Heilige Geest, om er te wonen en te werken. Om er te bidden met onuitsprekelijke zuchten. En de Alwetende weet ook wat die Geest met dat zuchten bedoelt. Hij weet wat de mening van de geest is. Want die Geest bidt.... naar God. Naar de Heere toe. In overeenstemming met Zijn wil. Hij zuivert en reinigt onze gebeden, zodat ze aangenaam zijn voor God. Anders konden ze nooit de troon der Genade bereiken. Wij bidden altijd op ons zelf aan, altijd naar ons zelf toe. Maar de Heilige Geest bidt naar God toe, in overeenstemming met Gods Wil. Dat is ook de enige reden waarom onze gebeden verhoord worden. Die zelf God is, bidt tot God. De Heere pleit bij Zichzelf. De Heilige Geest brengt tot Christus tot de Vader. Nu ligt het zo vast in de handen van de Drieenige God. Die God Die het gebed werkt, is de Zelfde God, Die het zuchten hoort. Uit hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen. Ja maar, dat doet de Heilige Geest voor de heiligen...en ik ben geen heilige! Als er nu eens stond voor zondaren die de Heere niet kunnen missen. Maar heiligen zijn juist mensen die weten dat ze zondaren zijn voor Gods aangezicht.

Mensen die moeten zeggen: in mijn vlees woont niets goeds. Die worden aldoor onheiliger in zichzelf, maar ze zijn heilig in Hem, Die hen heeft geroepen uit de duisternis tot Zijn wonderbaar licht. Niet dat ik het reeds verkregen heeft zegt zo'n iemand maar ik jaag ernaar, of ik het ook grijpen mocht... voor zulke kinderen van Hem bidt de Geest, Zulke machteloze bidders komt de Geest te hulp. Zulke onvruchtbaren in zichzelf worden door Hem vervuld met de vruchten der gerechtigheid. Dat is een stervend leven. We leren sterven aan onszelf. Zo gaat het naar de voleinding. Want de schepping zucht, en de Geest Zelf zucht ook: Kom Heere Jezus, Ja, kom haastig! En als Hij komt, dan zullen die onheilige Heiligen nog maar een verlangen hebben: de Naam te verheerlijken van Hem, Die alles in allen vervult. Om Jezus wil, Amen.

Jeugdclub

Afgelopen zaterdag 26 juni jl. hebben we de inmiddels traditionele BBQ met de jeugdclub gehouden bij de Fam. Van Wijk. Het was een leuke avond met mooie opkomst en gezellige gesprekken. Zoals te doen gebruikelijk is er ook nog even fanatiek gevoetbald en hebben we onder gitaarklanken van Geralda mooie liederen gezongen. Kortom een toffe avond met heerlijk eten en geweldig weer!

OP REIS DOOR DE BIJBEL AAN DE HAND VAN ZEVEN WOORDEN

Ds. Sjaak Maliepaard (1954), geboren in Haarlem, getrouwd sinds 1974 met Heleen, is na een loopbaan als politieagent eerst in Haarlem en later in Barneveld, sinds nov. 1987, predikant. Sinds 24 december jl. mocht hij met emeritaat gaan. Hij is altijd creatief geweest, maar sinds het jaar 2000 is zijn gave van het schilderen ontdekt. Hij bestudeert het Woord, mag erover preken en zo af en toe, zoals hij zelf zegt, maakt hij er een "werkje" van. Na een evangelisatie actie met een aantal schilderijen, bleek het een prachtig middel te zijn om het evangelie te kunnen delen. En dat is nog steeds de drive van hem en zijn vrouw. Hij wil graag d.m.v. de schilderijen Jezus prediken. Tegelijk steunen ze met de verkoop van producten, n.a.v. de schilderijen, twee goede doelen in Israël. Ze geven door het hele land presentaties, d.m.v. een PowerPointpresentaties en leggen aan de hand van de schilderijen het evangelie uit.



Dit alles in ondergebracht in de stichting: Uit Uw hand. www.uituwhand.nl - www.drievoudigsnoer.nl

Wat opvalt is dat op veel schilderijen het Woord weer terugkomt. Want het is immers van Woord naar beeld, maar ook van beeld naar Woord. Ook ziet u veel Hebreeuwse woorden geschilderd en Joodse symbolen om te benadrukken dat wij, als gelovigen, ingelijfd zijn bij Israël.

De tentoonstelling heeft de naam meegekregen: **Op reis door de Bijbel aan de hand van zeven woorden**. Zeven olieverfschilderijen verbeelden deze zeven kernwoorden van het Bijbels mensbeeld, als kern van de tentoonstelling, ondersteund door andere schilderijen van diverse grootte.

Voor de kinderen is er een boekje met uitleg, zodat u gerust uw kinderen kunt meenemen om het te bekijken en er wellicht ook iets van te leren.

Er is ook een leuke letterpuzzel om details van de schilderijen op te zoeken.

We hopen dat er veel gasten de tentoonstelling zullen bezoeken, zodat het een heenwijs mag zijn naar de Heere Jezus als onze Borg en Zaligmaker.

Mijn vrouw en ik hopen een of meerdere zaterdagen aanwezig te zijn.

Moge naast de orgelconcerten ook dit tot zegen zijn. Van harte welkom!

Kerk naar Buiten

Vanaf 17 juli a.s. tot en met 11 september 2021 zal de Dorpskerk op zaterdag voor bezoek opengesteld worden vanaf 10:00 uur tot 15:00 uur. Er is tevens een tentoonstelling van schilderkunstwerken met als thema "Op reis door de Bijbel aan de hand van zeven woorden". Uitgaande van de Stichting "uit Uw hand". Leerzaam voor jong en oud. Tijdens deze openstelling zullen er van 11:00 uur tot 12:00 uur matinee-orgelconcerten worden gegeven door verschillende predikanten. Voor de concerten zijn uitgenodigd:

Zaterdag	Organist	
17 juli 2021	Ds. L.W. den Boer	Goedereede
24 juli 2021	Ds. G.J. Baan	Mijnsheerenland
31 juli 2021	Ds. J. de Visser	Sommelsdijk
7 augustus 2021	Ds. C.M. van der Klis	Bunschoten-Spakenburg
14 augustus 2021	Ds. C.J. Droger	Schiedam
21 augustus 2021	Ds. T.A. Bakker	Nieuwe Tonge
28 augustus 2021	Ds. T.E. van Spanje	Epe

Zangavonden ten behoeve van de GZB zijn gepland op:

Donderdag	Organist
22 juli 2021	Jan Bezuijen. Ouddorp met Nadine de Bruin (viool)
5 augustus 2021	Marcel Saarloos, Ooltgensplaat
19 augustus 2021	Kees Villerius, Sommelsdijk

Aanvang van deze bijeenkomsten is om 19:30 uur.

Activiteitencommissie

Opbrengst Vaderdagactie

Afgelopen maand was de Vaderdagactie, daarbij kon vlees, zelfgemaakte advocaat, wijn/bier en bosjes pioenen besteld worden. Op de dag van afhalen hebben we ook nog zelfgebakken tong verkocht. Van Wijk installaties BV heeft een deel van de inkoopkosten gesponsord. Mede daardoor kwam de opbrengst van deze actie op €711,42. We zijn dankbaar voor dit mooie bedrag. Alle vrijwilligers heel hartelijk bedankt voor hun bijdrage hierin!

1^e zaterdag opening van de kerk (met terras)

Zaterdag 17 juli is weer de eerste keer dat de kerk op een zaterdag geopend is. We willen hier extra aandacht aan geven met een terras en verkoop van koffie/thee/fris en gebak. Hiervoor vragen we vrijwilligers die cake, koek en/of taart willen bakken. Doet u mee, laat dan even weten wat u wilt bakken en hoeveel in een berichtje naar één van de leden van de activiteitencommissie.

Ook hulp met verkoop is welkom!

Fietspuzzeltocht

Zoals in de vorige Kleine Kracht vermeld is, staat op maandagavond 2 augustus de jaarlijkse fietspuzzeltocht weer gepland! Net als vorig jaar is de starttijd wat eerder dan voor coronatijd, van 18:15-19:00 uur, zodat er wat meer tijd is voor het afhalen en betalen. We willen u dan ook vragen bij het betalen van uw deelname aan de tocht voldoende afstand te houden.

Iedere betalende deelnemer krijgt een goodiebag met consumpties mee.

Er is dus geen vast rustpunt halverwege!

De fietspuzzeltocht is ±20km door Ouddorp en omstreken en het startpunt is op het kerkplein aan de Weststraat 2.

Aan het einde van de tocht kunt u uitrusten onder het genot van drinken met iets erbij, er zijn diverse dingen te koop.

Uiteraard houden we ons ook hierbij aan de RIVM-richtlijnen. We zijn nog op zoek naar sponsors voor deze actie, kent u of bent u een bedrijf of iemand die ons misschien wil helpen neem dan contact op met Danielle Quist. (06-23464879)

Tuintjesmarkt

De dorpsraad organiseert op zaterdag 14 augustus weer een tuintjesmarkt, waarbij mensen in Ouddorp en omgeving hun spullen in eigen tuin kunnen verkopen.

Als u zich aanmeldt bij rommelroute@dorpsraadouddorp.nl komt u op een lijst met adressen te staan die meedoen. Omdat we ook dit jaar geen jaarmarkt en kledjesmarkt houden, willen we deze route aanbevelen.

Mocht u na uw verkoop een donatie willen doen, dan is dat altijd welkom!

Verantwoording van uw gaven

Over de periode van 1 t/m 31 mei 2021 is het volgende ontvangen:

Kerkrentmeesterlijk beheer

Kerkrentmeesters	1.717,47
Bijdrage predikantsplaats	1.695,14
Gift kerk	60,00
Giften per bank	132,50
Kerkebalans	<u>887,50</u>
Totaal Kerkrentmeesterlijk beheer	€ 4.051,75

Waarde ingeleverde collectemunten € 1.422,75

Diaconie

GZB	200,50
Gift diaconie	100,00
Diaconie, 2 mei	188,67
Project 10 27, 9 mei	210,90
Stichting Stephanos, 13 mei	135,20
Kerkelijk Verenigingswerk, 16 mei	225,90
GZB Pinkstercollecte, 23 mei	522,85
GB Leerstoelfonds, 24 mei	148,95
Stichting Hulp Oost Europa, 30 mei	<u>222,65</u>
Totaal diaconie	€ 1.955,62

Kerkrentmeesters en diaconie samen

€ 6.007,37

Kleine Kracht 16^e jaargang

Stand vorige keer	735,00
Aan giften	<u>90,00</u>
Totaal	€ 825,00

Verjaardagsfonds 2021

Stand vorige keer	259,50
Ontvangen	<u>112,50</u>
Totaal	€ 372,00

Voor u gelezen

God is geen man, dat Hij liegen zou, noch eens mensen kind, dat het Hem berouwen zou; zou Hij het zeggen, en niet doen, of spreken, en niet bestendig maken? Num. 23:19.

Het was op een gure zondagmiddag in Londen dat een groepje haveloze kinderen geboeid luisterde naar de eerbiedwaardige man die voor hen stond.

Het is ds. Spurgeon, die deze verstoten kinderen onderwijs geeft uit de Bijbel.

"Wie van jullie wil dit horloge hebben?"

Vol verbazing luisteren de kinderen naar de vraag van deze dominee.

Hun ogen worden groot als zij zien wat hij tevoorschijn haalt: Het prachtige zilveren zakhorloge!

Direct schiet het door hun hoofd: "Dit kan niet waar zijn, hij maakt een grapje. Zoiets moois geeft hij nooit weg!". Geen van de kinderen reageert.

Nog een keer vraagt hij: "Wie wil dit horloge hebben?"

Achterin een hoekje, weggedoken en onopvallend, zit een mager jochie.

Hij is het die aarzelend zijn vinger opsteekt en zegt: "Ik wil dat wel!".

Daarop loopt de dominee naar het jochie toe, en drukt hem dat prachtige horloge in zijn vuile handen.

Dankbaar en gelukkig kijkt dit jongetje hem aan.

"Ja, dat willen wij ook wel!"

Als we wisten dat u het echt zou doen, zouden we het wel gevraagd hebben!" roepen de anderen.

Met dit prachtige voorbeeld begint Spurgeon zijn zondagsschool les.

"Zoals ik dit mooie horloge weggeef, zo geeft God een ieder die Hem vraagt!"

Voor onze jongeren

Bij de kapper

"Ik doe mijn best. Ik leef toch netjes. Dat is toch goed?"

Herken jij zulke opmerkingen ook?

De Bijbel leert ons dat 'goed leven' niet voldoende is.

Zo ook eens bij de kapper, het ging deze keer niet over het weer, maar over het geloof. De vraag ging over de relatie tussen God en mens.

De kapper was bijna klaar en de discussie ook. "Ik doe mijn best en dat is goed genoeg voor mij," eindigt de kapper zijn gesprek.

De klant stond op, rekende af en vroeg: "Mag ik dan nu de volgende klant even knippen?"

"Alstublieft niet," zei de kapper.

"Ja maar, ik doe goed mijn best!" zei de klant.

Paulus schrijft: Als wij het met God in orde konden maken "door ons best te doen", zou Christus voor niets gestorven zijn. Alleen omdat Christus aan het kruis gestorven is, kan ik vrede met God vinden.

Een lied zegt het zo: "Niet door eigen kracht, door werk dat ik volbracht, maar het kruis dat is genoeg.

Daar heeft Hij gebloed, in mijn plaats geboet, toen Hij al mijn zonden droeg!"

Puzzel



Oplossing:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Zet de vijftien woorden uit Handelingen 9 : 36 - 42 op de juiste plaats in de hokjes.

Welk woord kun je maken van de letter, die in een hokje, met een sterretje staan?

Bidden

Discipelen

Discipelin

Dorkas

Goede

Hem

Joppe

Ogen

Op

Open

Opperzaal

Petrus

Rokken

Sta

Vol

De oplossing mag je inleveren bij: Jeannet Meijer Zeebrekersweg 8 3253 VS

Oudorp. Of via E-mail: jeannetmeijer@hotmail.com

Zending en Evangelisatie



Het is de droom van ds. Priyo Basuki uit Indonesië dat de kleine gemeenten van de Protestantse Kerk van Luwu groeien in geloof. En daarvan in woorden en daden getuigen in hun omgeving. Een omgeving waar de meeste mensen moslim zijn. Hij heeft daar veel voor over! Bijna elke week laat ds. Basuki zijn gezin voor een aantal dagen achter om met zendingswerker ds. Laurens Jan Vogelaar aan trainingsmateriaal te werken of om trainingen te geven. Alleen al om bij het synodekantoor in Palopo te komen, is hij drie uur onderweg. Dit alles naast zijn werk als gemeentepredikant. De gemeenten in geïsoleerd gebied, waar velen van de landbouw leven, hebben zijn hart. Naast een training over bijvoorbeeld preken, deelt hij ook zijn kennis over het verbeteren van de opbrengt van het land. Kennis opgedaan als predikant, die noodgedwongen ook boer is. Zijn drive? "Ik ben door God geroepen om te dienen." Radicale islam Indonesië is een land met een veelbewogen geschiedenis. Een land waar het vuur van het christelijk geloof al jaren brandt. Tegelijk ook een land waar christen-zijn steeds meer onder druk komt te staan. Zeker nu binnen de islam het radicalisme groeit. De kerk maakt zich daar zorgen over. Ook jongeren op scholen en universiteiten hebben ermee te maken. Dat is echter geen reden voor de kerk in

Indonesië om zich terug te trekken binnen de eigen kerkmuren. Via sociale activiteiten willen zij getuigen

van de liefde van Jezus Christus. Groeien in geloof Zeker voor de kleine gemeenten in afgelegen gebieden, met veel gemeenteleden die laagopgeleid zijn, valt dat niet altijd mee. Daarom is er onder leiding van ds. Laurens Jan Vogelaar een toerustingsprogramma ontwikkeld. Er komen allerlei onderwerpen aan bod, zoals preken, pastoraat, diaconaat, evangelisatie en geloofsopvoeding. Het doel is dat mensen groeien in geloof en dat er weer vitale gemeenten ontstaan. Gemeenten die het bevrijdende Evangelie van Jezus Christus niet alleen voor zichzelf houden, maar dat ook willen delen met hun (moslim)naaste.

Met uw bijdrage aan de zomercollecte steunt u de kerk in Indonesië. Doet u mee?

Voor € 25 kunnen drie ambtsdragers of leidinggevendenden een training volgen met als doel dat hun gemeente groeit in geloof, hoop en liefde, in getuigenis en dienstbetoon richting de (moslim)naaste. Bid voor het werk van ds. Laurens Jan Vogelaar en ds. Priyo Basuki. Bid dat het toerustingsmateriaal dat zij samen met hun team ontwikkelen voor veel kerken in Indonesië tot zegen mag zijn. De opbrengst van de collecte is bestemd voor het GZB-programma in Indonesië. Komt er meer binnen dan nodig, dan gaat dat naar andere GZB-programma's in Azië.

Kerkdiensten

Zondag 4 juli 2021

9:30 uur: prop. J.G. Macdaniel, Nieuw-Lekkerland

18:00 uur: prop. C.J. Rijdsdijk, Scherpenisse

Collecte: 1^e St. voor elkaar. 2^e Kerkrentmeesters. 3^e Verbouwing pastorie.

Zondag 11 juli 2021

9:30 uur: Ds. M.C. Schreur, Harskamp

18:00 uur: Ds. J. Wouters, Middelburg

Collecte: 1^e Diaconie. 2^e Kerkrentmeesters. 3^e Verbouwing pastorie.

Zondag 18 juli 2021

9:30 uur: Ds. L.W. den Boer, Goedereede

18:00 uur: Ds. J. Lohuis, Scherpenisse

Collecte: 1^e Diaconie. 2^e Kerkrentmeesters. 3^e Verbouwing pastorie.

Zondag 25 juli 2021

9:30 uur: Ds. G.H. Molenaar, Genemuiden

18:00 uur: Ds. G.H. Molenaar

Collecte: 1^e Verenigingswerk. 2^e Kerkrentmeesters. 3^e Verbouwing pastorie.

Zondag 1 augustus 2021

9:30 uur: Ds. C. van de Worp, t' Harde

18:00 uur: Ds. C. van de Worp

Collecte: 1^e Diaconie. 2^e Kerkrentmeesters. 3^e Verbouwing pastorie.

Oppasrooster voor juli 2021

04 juli - Hetty en Emma

11 juli - Mathilde en Mirthe

18 juli - Annelein en Myrthe

25 juli - Nelie en Imke (Emma reserve)

01 augustus - Rianne en Rebecca (Mirthe reserve)

DABAR werk / Campingevangelisatie

Afgelopen 12 juni was de ontmoetingsdag tussen de Eilandelijke Evangelisatie Commissie en het DABAR team in 'De Morgenster'.

Dit DABAR team bestaande uit 6 meiden hoopt op zaterdag 31 juli weer van start te gaan op Camping Witte aan de Klarebeekweg.

Het team heeft er zin in en heeft inmiddels een prachtig programma voor de campinggasten in elkaar gezet.

Wellicht komt u/jullie de meiden tegen op enig moment en we vragen u/jullie om hen en het mooie DABAR werk mee te nemen in uw gebeden.

Vanuit onze gemeente hoopt Myrthe Tanis ook mee te gaan draaien in een DABAR team, maar dan bij familiecamping Kriemelberg BushCamp te Ermelo.



