

# Hervormde gemeente Ouddorp



Postadres: Weststraat 2 3253 AR Ouddorp

Aanvang diensten Dorpskerk: 9.30 uur en 18.00 uur

Website: [www.hervormdoudorp.nl](http://www.hervormdoudorp.nl)

Kerkdiensten beluisteren: [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl)

Kerkrentmeesterlijk beheer: IBAN: NL87 RABO 0341 6707 07

Diaconie: IBAN: NL65 RABO 0341 6707 15

Activiteitencommissie: IBAN: NL18 RABO 0146 3826 25

[activiteitencommissie@hervormdoudorp.nl](mailto:activiteitencommissie@hervormdoudorp.nl)

## Nieuwsbrief *Kleine Kracht*, januari 2022

17<sup>e</sup> jaargang no 3

Volgende nieuwsbrief 4 februari 2022.

### Overdenking

#### **Wat eerst?**

1 Toen nu de zevende maand aankwam, en de kinderen Israëls in de steden waren, verzamelde zich het volk, als een enig man, te Jeruzalem.

2 En Jesua, de zoon van Jozadak, maakte zich op, en zijn broederen, de priesters en Zerubbabel, de zoon van Sealthiël, en zijn broederen, en zij bouwden het altaar des Gods van Israël, om daarop brandofferen te offeren, gelijk geschreven is in de wet van Mozes, den man Gods. Ezra 3:1,2

#### **En wat zijn uw prioriteiten voor 2022?**

Ja, zo gaat dat aan het begin van een nieuw jaar, in bedrijven, op scholen, in zorginstellingen, en in uw, en in jouw leven ook misschien?

Ga je dingen anders doen in het nieuwe jaar? Ga je nog weer eens goed terug denken aan het ja woord wat je de Heere eens gegeven hebt bij de belijdenis, of bij je huwelijk, of bij de aanvaarding van je ambt, ook het vader- of moederambt?

Wat het belangrijkste is, of wat het zwaarste is, zegt men dan, moet het zwaarste wegen.

Kom aan, we gaan in de leer bij het volk Israël.

O zeker, er zijn heel veel dingen geweest van het volk van God waar wij absoluut geen voorbeeld aan kunnen nemen, maar hier gebeurt iets geweldig leerzaams!

#### **Kijk maar even in Ezra 3:2**

En als je dan daarbij vers zes leest, dan zie je gelijk hoe bijzonder de volgorde is.

Je zou denken: eerst eens rustig aan gaan bouwen aan het fundament van de tempel en dan als alles bijna klaar is, als de ver-volmaking van het hele bouwproject, het altaar.

Nee, mis!

Men begint, nog voordat het fundament van de tempel is gelegd, met het altaar te bouwen.

Kijk zo moet het, ook in het nieuwe jaar.

Eerst nog even dit, en eerst nog even dat, even je mail lezen, oh, post in de brievenbus, [NOS.nl](http://NOS.nl), die moet ik nog bellen en daar moet ik naartoe, en nog even boodschappen doen, eerst even de kamer schoonmaken, en ik moet boven nog stofzuigen, en ik moet zo naar die vergadering, en ik krijg straks bezoek enzovoort, enzovoort, enzovoort...

Ezra zegt samen met het volk: Eerst het altaar, eerst de Heere de lof en de dank geven!

En zo telkens maar weer met verlangen tot Hem komen, of zonder verlangen, en dan maar bidden om verlangen, opdat we God zoeken!

Zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al die andere dingen, daar wil de Heere echt wel voor zorgen, maar draai het nou niet om, draai het niet om!

#### **Eerst God en Zijn Koninkrijk, dan de rest**

De brandweer heeft als leus: eerst water, de rest komt later.

Zo is het ook met het water des levens: Eerst water drinken uit de bron, de rest komt later.

Ja, zeg je, maar ik heb helemaal geen zin om te bidden, ik ben niet in de stemming om te bidden, ik ben boos op God, ik ben teleurgesteld in God, ik ben teleurgesteld in de kerk, en in de mensen van de kerk en ik...

Ik weet het, er is zoveel wat ons kan teleurstellen, en wat anders gaat dan we gedacht hadden in het leven. Maar probeer nu eens om alles wat mensen je aan doen, en alles wat je zelf anders had gewild, om dat op de tweede plaats te zetten, onder de woorden van God!

Betrek de Heere in alle dingen, ken Hem in al uw wegen, en Hij zal uw paden recht maken.

### **Kijk daar staat het volk, samen met Ezra en de anderen**

De rook van het altaar stijgt op; het is maar een schamele vertoning, en de tempel stelt later ook al weinig voor. De oude generatie staat te huilen; de nieuwe generatie juicht, ze weten niet beter, zouden we zeggen, want ze hebben de tempel van Salomo nooit gezien.

En wat vindt God ervan?

Het is Hem aangenaam, als Hij aangeroepen een aanbeden wordt, want een verbroken en een verslagen hart zal God niet verachten. En de Heere heeft de blijmoedige gever lief.

Er staat dat ze ook het Loofhutenfeest weer vieren. Wat een zegen om zo weer in de instellingen en in de sporen van Gods wetten te gaan.

Wij hoeven echter geen altaar meer te bouwen. God Zelf heeft voorzien in een altaar, een slachtplaats, en Het Offerlam. Hét offer is gebracht, want: Het is volbracht.

Ons gelden de woorden van Paulus, uit Romeinen 12 vers één en twee.

Ten diepste is ons offeren aan de Heere, het leren rusten in Zijn eigen offer, en van daaruit leren geven, wat we al van Hem hebben ontvangen.

### **Ten slotte**

Hierbij nogmaals het gedicht, het lied wat pas al aangehaald is, met de geschiedenis erbij.

Er was eens op het dak van een kerk een leidekker aan 't werk, in het zuid-Duitse dorpje Werden, toen de haak van zijn ladder losschoot. De man viel achterover naar beneden en zou zeker dood geweest zijn, wanneer niet juist op het kerkplein een herder met zijn kudde schapen voorbijgetrokken was. De leidekker kwam niet op de harde straatstenen terecht, maar op een lam. Het dier was op slag dood, maar de man bleef ongedeerd. Het lam stierf om de man te redden.

Naar aanleiding daarvan dichtte Julius von Poseck het lied:

*Op het Godslam rust mijn ziele,  
vol bewond'ring bidt zij aan;  
alle, alle mijne zonden  
heeft Zijn zoenbloed weggedaan.*

*Zalig rustoord, zoete vrede  
vult mijn hart en blijft het bij.  
Hij, in Wie God Zelf kan rusten  
is het rustpunt ook voor mij.*

*Ruste vond hier mijn geweten,  
want Zijn bloed, o heilfontein,  
heeft van alle mijne zonden  
mij gewassen, blank en rein.  
Daar zal Hem mijn oog aanschouwen,  
Hem, wiens liefde mij verkwikt;  
Hem, wiens trouw mij hier geleidde,  
wiens genâ mij heil beschikt.*

*Met de vrede Gods in 't harte  
ga ik hier door smart en strijd;  
eeuw'ge rust vind ik daarboven  
In des Godslams heerlijkheid.  
Daar bezingen Zijne liefde  
duurgekochten door Zijn bloed;  
daar is Sions zaal'ge ruste,  
't eindloos loflied, 't eeuwig goed.*

Ds. M.C. Schreur

## **Uit de pastorie**

### **Rouw**

Maandag 6 december 2021 werd de dag van het sterven van Nely Knöps op 64 jarige leeftijd. Ze woonde aan de Julianaweg 30. Vrijdag 10 december was de dag van de rouwplechtigheid. De Heere ontferme Zich over Jacqueline en Kees, als ook over de kleinkinderen die Nely mocht hebben. In de tijd van wijlen ds. C. van den Berg kwam ze in contact met de gemeente en heeft ze nog (vooral tijdens haar ziek zijn) vele bezoeken gehad, van hem en later ook van ds. Mauritz, alsook van verschillende gemeenteleden. Regelmatig heeft ze de kerkdiensten bezocht, toen haar ziekte dat nog toeliet. Ze was direct en zei waar het (in haar visie) op stond, maar was vastbesloten in haar ideeën en gedachten. Een woord van dank aan allen die haar liefde, zorg en aandacht gaven, vanuit onze gemeente en vanuit de hersteld hervormde gemeente. Er is een gedenboek voor Gods Aangezicht geschreven. (Maleachi 3:16)

### **Overleden**

Op donderdag 28 december overleed Poulus Grinwis, op 92-jarige leeftijd. Pouw Grinwis werd op geboren op 19 februari 1929 en mocht ruim 61 jaar getrouwd zijn met Jobje Tanis.

De laatste paar maanden, sinds september vorig jaar, verbleef Pouw in Bestenwaerd, in Dirksland. Daar kon hij de zorg krijgen die hij nodig had en die hij niet meer kon ontvangen van zijn vrouw Jo, vanwege haar eigen broze gezondheid.

Jo Grinwis-Tanis blijft nu als weduwe achter, aan de Vliedberglaan 34, maar ze heeft veel steun aan haar zonen Teun en Piet, met hun vrouwen, Telma en Anneke.

We wensen hen allen, ook de kleindochter Julia, van harte sterkte en Gods zegen toe voor de toekomst.

In de Dorpskerk hebben we de rouwdienst gehouden naar aanleiding van Psalm 42 en 2 Petrus 3:13 (woorden die hij vaak aanhaalde tijdens een bezoek dat ik hem bracht) en aansluitend heeft de begrafenis plaats gevonden op de algemene begraafplaats aan de Dorpsweg, in Ouddorp. En daar wacht hij, met ons allen, op de grote dag van de wederkomst van de Heere Jezus.

Het leven kan lang schijnen, maar de psalm die hij mij noemde, en die door Pouw's vader ook heel vaak werd aangehaald, Psalm 49, leert ons hoe kortstondig en vergankelijk ons leven hier op aarde is. En daarom: Zalig hij, die in dit leven, Jacobs God ter hulpe heeft!

Gemeente, gedenkt u de rouwende familie?

Mw. J. Grinwis-Tanis

Vliedberglaan 34

3253 VT - Ouddorp

### **Weer thuis**

Samen met de families Kleine (Broekweg 2) en Meijer (Dorpsweg 39a) zijn we dankbaar en dat zowel Ina Kleine als Krientje Meijer weer terug mochten keren uit het ziekenhuis. Op de dag van dit schrijven is dat natuurlijk al even geleden, maar daarmee is de blijdschap er niet minder om. We hopen op een voorspoedig herstel voor hen beiden, Ina vanwege de operatie aan haar rug (artrose) en een hernia, en Krientje vanwege o.a. een blaas operatie.

Een zegen dat er ziekenhuizen zijn, maar niet altijd makkelijk om er heen te moeten. Maar de Heere wil ook dan en daar nabij zijn. Ik ben de HEERE uw Heelmeester..! Gedenkt u hen gemeente?

Blijft u ook aan Anneke Kroon-Lont denken, van de Dorpsweg 24a 3253 AH.

Ze is na de opname in het ziekenhuis wel weer wat verzwakt, maar probeert toch elke dag dapper even met haar dochter een rondje te lopen.

En de Heere ziet genadig uit de Hoge, wie op Zijne bijstand wacht. Psalm 146 berijmd.

### **Opname**

Vrijdag 7 januari is de datum dat mw. Grinwis (Kelderweg 47) wordt geopereerd aan haar oog. We wensen Willie sterkte toe als zij de staaroperatie zal ondergaan.

Zou Hij Die het oog formeert niet zien? Psalm 94. Het oog is een wonder, en zelfs voor de evolutionist Charles Darwin was het oog 'een doorn in het oog', want zelfs hij moest toegeven dat het wel heel onwaarschijnlijk (en onwetenschappelijk!!! mcs) is dat zoiets vanzelf zou zijn ontstaan..! Precies, het oog verwijst naar onze Maker. Zie op Hem!

### **Sirjansland**

Vanwege het feit dat Ouddorp een 80% gemeente is, moesten we nog op zoek naar een dag extra werk om tot de 100% te komen.

In overleg met de kerkenraad van Sirjansland is besloten om elke donderdag het pastorale werk aldaar ter hand te nemen. Dat betekent vooral pastoraat, inclusief het ouderen pastoraat, alsook de belijdenis catechese. Met enige regelmaat hoop ik misschien ook een Bijbellezing of iets van dien aard te verzorgen. U begrijpt dat ook hierin de Heere weer heeft laten zien dat Hij zorgt! Dat beschaamt mij in mijn bezorgdheid ten aanzien van de voorgaande tijd, en bemoedigt me voor de toekomstige tijd. Als u dit leest, dan begrijpt u ook direct dat ik net zo hard tegen/voor mezelf als tegen/voor u preek...! O, o dat kleingeloof en ongeloof en die bezorgdheid... Het is een oneer voor de Meester en een belediging voor Gods Vaderlijke zorg! Zo ligt er al weer heel wat leerstof tussen Harskamp en Ouddorp, en ik heb vooral niet het idee dat ik inmiddels geslaagd ben. Wat een zegen dat we zo'n genadige en geduldige Leermeester hebben.

Zoals het er nu uitziet, zal ik in de tweede week van januari aldaar het werk ter hand nemen.

Ten slotte wensen we de kerkenraad en de gemeente, alsook hun oud-predikant ds. J. Th. Pronk (in Grand Rapids MI in Amerika) van harte Gods zegen toe.

### **Ten slotte**

We wensen u allen, met ons hele gezin, en rijk gezegend 2022, dichtbij kribbe en kruis, ook straks in de aanlooptijd naar de lijdenstijd!

Een heel hartelijke groet van de pastorie-bewoners aan de Visserstraat 3. (Nogmaals: Wat is het een schitterend huis geworden...!!!)

Fam. Ds. M.C. Schreur

Hiernaast nog een Ouddorpse foto-groet:

Onze dochters van links naar rechts:

Lydia (18 jr.), met haar vriend Jan Mosterd uit Harskamp, Eline (14 jr.),

Rhodé (10 jr.), en helemaal rechts Annelies (15 jr.)



## Agenda, Deo Volente

### Zondagsschool



We mogen terugkijken op een schitterende kerstfeestvering van de zondagsschool. Het ligt in de bedoeling dat we de zondagsschool in 2022 weer beginnen op 9 januari, tenzij de coronamaatregelen dat niet toelaten, na de morgendienst in 'De Morgenster'. Hartelijk welkom.

### Bijbelkring

Op **woensdag 12 januari** gaan we verder met de bespreking van de Bergrede en denken we na over de verzen 13 tot en met 16 van de Bergrede uit Mattheüs 5. Fijn dat we de vorige keer in de pauze hebben kunnen napraten en dat er dingen gedeeld konden worden. Hartelijk welkom om bij deze tweede avond aan te schuiven, ook als u de eerste keer niet was. We beginnen om 19.30 uur.

### Jeugdclub

Op **zaterdag 15 januari** is er eindelijk weer een jeugdclub avond in 'De Morgenster'. De jeugd wordt uitgenodigd om er bij te zijn. We starten om 19.30 uur. Verdere informatie wordt gedeeld via de bekende jeugdclub groepswhatsapp.

### Gebedsbijeenkomst

**Zaterdagmorgen 15 januari** om 9.00 uur bent u weer welkom bij het maandelijkse gebedsmoment in 'De Morgenster'.

### Vrouwenkring "Sola Fide"

Namens alle vrouwen wensen wij u allen een Gezegend 2022! Vanwege de nog steeds geldende lockdown kan onze op 10 januari geplande bijeenkomst helaas niet doorgaan. Voor 31 januari moeten we even afwachten hoe de regels op dat moment zijn.

Graag willen we het volgende met u delen dat in het blad "Vrouw tot Vrouw" staat. Het is naar aanleiding van Jesaja 8:11-22. Jesaja leeft, samen met zijn gezin, in een tijd van oorlogsdreiging. Koning Achaz regeert over het tweestammenrijk van Juda. Deze koning vlucht niet tot God in de nood, maar hij rekent op de hulp van het machtige Assyrië. Hij gaat zelfs zover dat hij in de tempel in Jeruzalem hun afgoden vereert. De mensen zijn in de greep van angst en wanhoop. Complottheorieën gaan rond, ze zoeken naar antwoorden. Hoe zal het verder gaan, wie zit hier achter, wie kan ons redden? Daarin lijkt het ook wel op de tijd waarin wij ons nu bevinden tijdens de coronapandemie. Jesaja gaat mee in die angst totdat God hem de wacht aanzegt. God vermaant Jesaja om niet langer, ten onrechte, bang te zijn voor mensen, hij en het volk moeten de Heere leren vrezen! Jesaja spreekt uit dat hij op de Heere vertrouwt, samen met zijn gezin vormt hij een levend teken voor Israël.

Vasthouden aan Gods Woord was toen hét medicijn en is dat nu nog steeds, anno 2022. Dit is een levenshouding. Het geeft verwachting en hoop en tilt ons boven de omstandigheden uit. God spreekt door de wet en de profeten, alleen dat houdt stand. Want Wie is er nu almachtig? Wie houdt de wereld in Zijn hand?

Dat is de HEERE!

Ook wij worden opgeroepen om aan Hem vast te houden!

Maar ook om aan anderen te vertellen waar de echte rust te vinden is, we mogen dit niet voor onszelf houden, zovelen zijn zoekende....

We mogen alles van de HEERE verwachten!

### Contactmiddag

**Woensdag 26 januari** zal er weer een contactmiddag gehouden worden. We waren gewoon om op donderdagmiddag samen te komen, maar omdat dominee dan naar Sirjansland gaat is het verplaatst naar de woensdagmiddag. We hopen dat dit geen bezwaar voor u is. Aanvang 14.30 uur in De Morgenster.

### Mannenavond

Mannen u wordt hartelijk uitgenodigd om **donderdag 3 februari** de avond bij te wonen. Aanvang 19.30 uur in De Morgenster. *(Spreker en onderwerp zijn bij het opmaken van Kleine Kracht nog niet bekend.)*

## Activiteitencommissie

### Terugblik decemberacties en jaar 2021

In december waren er weer veel dingen te koop. Zo waren er onder andere kerststukjes, soep, broodjes en vogeltaarten te koop. Ook kon er weer kerstpost ingeleverd worden. De opbrengst van de verkochte producten en de kerstpost was €1.919,55.

Ook hadden we weer de oliebolactie. Deze mocht het bedrag van €801,55 opbrengen. We zijn dankbaar voor deze mooie opbrengsten.

Terugblikkend op afgelopen jaar, zijn we dankbaar dat er ondanks corona weer veel acties gehouden konden worden. Gelukkig hoefden we niet alleen bestelacties te doen, maar kon er ook wat buiten verkocht worden.

De fietspuzzeltocht was wel het hoogtepunt van afgelopen jaar, waar we elkaar als gemeente weer mochten ontmoeten en weer met veel meer fietsers dan verwacht!

Alle acties bij elkaar hebben het bijzondere bedrag van €16.586,22 opgebracht.

Dit bedrag is bestemd voor het opknappen van de pastorie.

### **Opbrengst per actie**

#### Acties:

Narcissenactie (zeg het met een bloemetje)	€167,46
Paasbrunch	€710,00
Voorjaarsactie	€355,20
Lootjesactie	€532,00
Puzzeltocht	€220,00
Moederdagactie	€676,56
Pinksteractie	€824,05
Vaderdagactie	€711,42
1 <sup>e</sup> openstelling kerk	€432,55
Fietstocht	€1.316,00
Septemberactie	€954,87
Herfstmarkt	€1.853,00
Novemberactie	€623,71
Decemberactie	€1.919,55
Oliebollenactie	€801,55
<b>Subtotaal:</b>	<b>€12.097,92</b>

#### Diversen:

Straatverkoop Wim en Krijntje Meijer	€1.870,00
Verkoop Jouw Marktkraam en diversen	€859,75
Verkopingen Nel van den Andel	€784,00
Gedeelte opbrengst verkoop Rittersport	€255,71
Straatverkoop Dirk en Aat van Splunder	€205,00
Gedeelte opbrengst perenactie Rianne	€185,00
Lunch Dabarteam	€145,00
Giften	€120,00
Pruimenactie	€85,00
Broodjesactie mei 2021	€77,45
Tuintjesmarkt	€52,50
Verkoop pullies en skipakjes	€18,50
Verkoop spullen uit toren	€15,00
<b>Subtotaal:</b>	<b>€4.672,91</b>

Totaal opbrengsten €16.770,83

Diverse kosten -€184,61

**Totale opbrengst 2021: €16.586,22**

In de eerste plaats zijn we de Heere dankbaar voor alles wat Hij ook afgelopen jaar weer gaf en de acties die Hij zegende.

Maar daarnaast willen we iedereen bedanken die op wat voor manier dan ook een bijdrage heeft geleverd.

Ook de bedrijven willen we bedanken voor de sponsoring van de diverse acties.

Ten slotte willen we nog benoemen dat er dit jaar ook veel geld is binnengekomen van acties die door mensen buiten de activiteitencommissie zijn gedaan.

Zonder deze acties was het totaalbedrag een stuk lager uitgevallen.

Allen hartelijk dank!

## **Ledenadministratie**

### **Verjaardagen**

Verjaardagen van gemeenteleden van 70 jaar en ouder zullen vermeld worden met naam en adres. Indien u hier geen prijs op stelt dit graag minimaal 4 weken van tevoren melden bij de scriba C. van Huizen.

5 januari ~ 86 jaar, Mevr. J. van Koppen – Grinwis Duinkerkerweg 6 A, 3253AJ.

8 januari ~ 83 jaar, Mevr. M.A. Santifort - Joppe Staakweg22, 3247BV, Dirksland.

13 januari ~ 72 jaar, Dhr. G. Moerkerk Julianaweg 6, 3253BL.

14 januari ~ 78 jaar, Dhr. W. de Kiewit Dorpsweg 37a, 3253AG.

17 januari ~ 71 jaar, Mevr. A. Grinwis - de Vries Zeebrekersweg 23, 3253VS.  
26 januari ~ 81 jaar, Mevr. K.K. Kleine - van Koppen Broekweg 2, 3253XB.  
30 januari ~ 74 jaar, Mevr. C.M.M. ten Have - van der Brugge Spreeuwenstein 17,  
3253VM.

#### Ingeschreven

- Dhr. J.A. Smit en mevr. J.J. Niemantsverdriet
- Mevr. A. van Prooijen

#### Overleden

- Mevr. P. Klijn en Mevr. N. Knöps

### Verantwoording van uw gaven

Over de periode van 1 t/m 30 november 2021 is het volgende ontvangen:

#### Kerkrentmeesterlijk beheer

Kerkrentmeesters	1.286,00
Onderhoudskosten	1.117,20
Collecte dankdag 2021	1.351,00
Giften per bank en contant	2.605,00
Kerksbalans	<u>1.945,00</u>
Totaal Kerkrentmeesterlijk beheer	<b>€ 8.304,20</b>

Waarde ingeleverde collectemunten € 969,75

#### Diaconie

Gift(e) diaconie	1.382,00
Gift Zondagsschool	150,00
GZB	155,75
Diaconie dankdag 2021	921,25
GZB Najaarscollecte, 7 nov.	282,87
Project 10 27 Nederland	171,85
GZB, 17 nov.	127,25
Stg. De Lichtkring, 21 nov.	197,05
Kerkelijk Verenigingswerk, 28 nov.	<u>179,20</u>
Totaal diaconie	<b>€ 3.567,22</b>
<b>Kerkrentmeesters en diaconie samen</b>	<b>€ 11.871,42</b>

#### Kleine Kracht 17<sup>e</sup> jaargang

Stand vorige keer	0,00
Aan giften	<u>260,00</u>
Totaal	<b>€ 260,00</b>

#### Verjaardagsfonds 2021

Stand vorige keer	627,00
Ontvangen	<u>20,00</u>
Totaal	<b>€ 647,00</b>

### Kerkrentmeesters

#### Verbouwing pastorie

Er is de afgelopen periode ontzettend hard gewerkt door vele vrijwilligers om alles op tijd af te krijgen. Het resultaat is prachtig. De woning is zowel van binnen als van buiten als nieuw. Inmiddels is de pastorie sinds de derde week van december bewoond door de dominee en zijn gezin. Als kerkrentmeesters zijn we alle vrijwilligers dankbaar voor het vele werk dat er verzet is de afgelopen periode.



Naast dat we met al deze inzet een enorme kostenbesparing hebben gerealiseerd, is de hele verbouwing ook in record tijd gedaan, iets wat zonder de toewijding van de vrijwilligers niet mogelijk was geweest. Ook zijn we dankbaar voor alle giften die we mochten ontvangen voor de verbouwing, zowel in (korting op) bouwmaterialen als in geld. Met de dominee hebben we besproken om ergens in het voorjaar een open huis te organiseren, zodat alle gemeenteleden de mogelijkheid hebben om een kijkje te nemen in de pastorie. Daarnaast is het de bedoeling om dit te combineren met een gemeente barbecue o.i.d. zodra de Corona maatregelen dit weer toelaten.

### Actie Kerkbalans 2022

De voorbereidingen voor de jaarlijkse geldwervingsactie Actie Kerkbalans van 2022 zijn weer in volle gang. In januari kunt u een brief of folder verwachten met meer informatie over de actie en hoe u mee kunt doen. Als u een meerjarige gift heeft laten vastleggen en ervoor gekozen heeft om deze zelf over te maken, willen we u er graag aan herinneren om dit op tijd te doen. Een meerjarige gift heeft als voordeel dat deze volledig aftrekbaar is van de inkomstenbelasting, in tegenstelling tot een gewone gift die slechts deels aftrekbaar is. Indien u interesse heeft in het vast laten leggen van een meerjarige gift (minstens 5 jaar) kunt u contact opnemen met één van de leden van het College van Kerkrentmeesters.

### Vervangen CV installatie kerk

De CV installatie in de kerk is aan vervanging toe. In de achterliggende periode hebben we onderzocht of er duurzame, betaalbare alternatieven zijn voor een gasgestookte CV installatie. De uitkomst hiervan is dat een gasgestookte installatie het meest interessante alternatief is op dit moment. In de derde week van januari zijn de werkzaamheden gepland om de ketel te vervangen. Omdat met deze vervanging hoge kosten gemoeid zijn, zal de het collectiedoel van de derde collecte voor de CV installatie zijn.

## Diaconie

### Begroting Diaconie 2022

Vanaf 6 januari tot en met 13 januari ligt deze begroting voor alle gemeenteleden ter inzage bij de scriba. Indien u hier gebruik van wilt maken graag telefonisch een afspraak maken. Bijgevoegd een verkorte versie van de begroting.

Verkort overzicht	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
<b>Opbrengsten en Baten</b>			
Opbrengst ontroerende zaken	8.200	7.850	7.511
Opb. uit rente,dividenten en beleggingen	646	660	657
Opbrengsten levend geld	11.150	10.600	11.613
Door te zenden collecten en giften	8.300	7.650	9.355
<b>Totaal Baten A</b>	<b>28.296</b>	<b>26.760</b>	<b>29.136</b>
<b>Uitgaven en kosten</b>			
Kosten overige niet kerkelijke eigendommen en inventarissen	1.480	1.350	1.418
Kosten kerkdiensten en activiteiten	4.075	5.180	3.428
Verplichtingen/bijdrage aan and. organen	1.535	1.240	1.124
Kosten beheer, administratie en argief	3.950	3.870	1.958
Rentelasten/bankkosten	260	240	221
Diaconaal werk plaatselijk	2.700	2.000	50
Diaconaal werk regionaal/landelijk	3.200	3.150	2.850
Diaconaal werk wereldwijd	1.650	1.550	1.250
Afdrachten door te zenden coll. en giften	8.300	7.650	9.355
<b>Totaal lasten A</b>	<b>27.150</b>	<b>26.230</b>	<b>21.654</b>
<b>Operationeel resultaat (A)</b>	<b>1.146</b>	<b>530</b>	<b>7.482</b>
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	-	303.951
Incidentele lasten	-	-	-
<b>Incidentele baten en lasten (B)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>303.951</b>
<b>Resultaat verslagjaar (A+B)</b>	<b>1.146</b>	<b>530</b>	<b>311.433</b>
<b>Mutaties bestemmingsreserves/ -fondsen</b>			
Onttrekking bestemmingsreserves	-	-	-
Onttrekking bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-303.951
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
<b>Totaal mutaties (C)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-303.951</b>
<b>Resultaat naar Algemene reserve (D)</b>	<b>1.146</b>	<b>530</b>	<b>7.482</b>

## Voor onze jongeren

### Een brief

"Een briefje uit de hemel." Verlang jij daar soms ook naar?

Je zit met vragen. Je leest in de Bijbel. Je legt ze in gebed aan God voor.

Maar wat moet je nu?

Kwam er maar een briefje uit de hemel of een stem.....

Samuël overkomt het! Hij hoort 's nachts zijn naam roepen.

Tot driemaal toe denkt hij dat Eli hem roept.

Samuël begreep niet meteen dat het de Heere was Die tot hem sprak.

Hij had nooit eerder een boodschap van God gekregen.

Luisteren naar de stem van God dat moet je leren!

Soms heb je iemand nodig die je helpt.

Voor Samuël was is het Eli die hem onderwijst.

Heb jij ook zulke mensen in je omgeving?

Mensen die je kunnen helpen het Woord van God beter te verstaan!

Het is belangrijk andere christenen te ontmoeten en samen over het geloof te spreken.

Maak gebruik van de mogelijkheden die je hebt in je gemeente!

Toen Samuël begreep dat God tot hem sprak, gaf hij het enige juiste antwoord: "Spreekt Heere, want uw knecht hoort."

Lezen: 1 Samuël 3 vers 1 tot 10.

### Puzzel

Namen van vrouwen uit de Bijbel. Zet de namen in het lettervak. De laatste letter van een naam is de eerste letter van de volgende naam. Maak van de letters in de grijze hokjes nog een naam van een vrouw uit de Bijbel.

Abigaïl – Athalia – Maria – Abihail – Basmath – Martha – Abisag – Gomer – Mirjam – Ada – Hanna – Rachab – Ahinoam – Lea – Susanna – Anna.

M					M				A			A			
	R				G					A		L			
		B							H				A		
	A					M							A		
			L			S							A		

De oplossing mag je inleveren bij: Jeannet Meijer Zeebrekersweg 8 3253 VS

Ouddorp. Of via E-mail: [jeannetmeijer@hotmail.com](mailto:jeannetmeijer@hotmail.com)

## Zending en Evangelisatie

### Hulp voor de naaste in Libanon

Op zondag 6 februari wordt in onze gemeente een collecte voor Project 10 27 gehouden. De opbrengst is bestemd voor hulp aan de naaste, kinderen, ouderen en gehandicapten, in Libanon. In een arm deel van de buitenwijken van Beiroet woont een mix van politieke, sociale en religieuze groepen. Het is een 'toevluchtsoord' voor mensen die moesten vluchten uit het Midden-Oosten. De Armeense Kerk in Libanon helpt! Het Diaconale Comité van de kerk probeert zoveel mogelijk mensen te helpen. Relatie en waardigheid van families, ouderen, gehandicapten en kinderen staan centraal. Behalve de hulp voor kinderen van christelijke vluchtelingen, is er naschoolse opvang van moslimkinderen, zodat zij hun huiswerk kunnen maken. Voor kinderen en tieners uit de wijk zijn er allerlei activiteiten. Ze bidden en zingen en luisteren naar Bijbelverhalen. En... ze hoeven niet doelloos over straat te zwerven.



## Kerkdiensten

### **Zondag 16 januari 2022**

9:30 uur: ds. M.C. Schreur, Bediening Heilige Doop

18:00 uur: ds. G. van Wijk, Hedel

Collecte: 1<sup>e</sup> Stg. Ontmoeting Veldwerk. 2<sup>e</sup> Kerk. 3<sup>e</sup> Vervanging CV installatie kerk.

### **Woensdag 19 januari 2022 Weekdienst**

19:30 uur: ds. M.C. Schreur

Collecte: 1<sup>e</sup> GZB. 2<sup>e</sup> Kerk.

### **Zondag 23 januari 2022**

9:30 uur: ds. M.C. Schreur

18:00 uur: ds. M.C. Schreur

Collecte: 1<sup>e</sup> Zondagsschool. 2<sup>e</sup> Kerk. 3<sup>e</sup> Vervanging CV installatie kerk.

### **Zondag 30 januari 2022**

9:30 uur: ds. C. van de Worp, 't Harde

18:00 uur: ds. M.C. Schreur

Collecte: 1<sup>e</sup> Kerkelijk verenigingswerk. 2<sup>e</sup> Kerk. 3<sup>e</sup> Vervanging CV installatie kerk.

### **Zondag 6 februari 2022**

9:30 uur: ds. M.C. Schreur

18:00 uur: ds. M.C. Schreur

Collecte: 1<sup>e</sup> Project 10 27 Libanon. 2<sup>e</sup> Kerk. 3<sup>e</sup> Vervanging CV installatie kerk.

### **Oppasschema januari**

16 januari - Annelein en Femke

23 januari - Margriet en Rebecca

30 januari - Willianne en Emma

6 februari - Rianne en Imke