

Hervormde gemeente Ouddorp



Postadres: Weststraat 2 3253 AR Ouddorp

Aanvang diensten Dorpskerk: 9.30 uur en 18.00 uur

Website: www.hervormdoudorp.nl

Kerkdiensten beluisteren: www.kerkomroep.nl

Kerkrentmeesterlijk beheer: IBAN: NL87 RABO 0341 6707 07

Diaconie: IBAN: NL65 RABO 0341 6707 15

Activiteitencommissie: IBAN: NL18 RABO 0146 3826 25

activiteitencommissie@hervormdoudorp.nl

Nieuwsbrief *Kleine Kracht*, februari 2021

16^e jaargang no 4

Overdenking

'Laat ons dan tot Hem uitgaan' (Hebr. 13: 13).

De Hebreëen hebben het moeilijk. Dat blijkt wel uit deze aan hen gerichte brief. Vanuit hun prille christelijke geloof dreigen ze terug te vallen in het hun bekende joodse geloof. Want hun geloofsleven is slap en futloos geworden. Het komt door hun omgeving. Die spotte met hen en maakte dat ze zich alleen voelde staan. Maar God weet ervan af. Door de Hebreëenbrief troost, bemoedigt en vermaant Hij hen. Hij zegt hen: 'volhardt in het geloof, blij vasthouden aan Jezus Christus'. Dat kost u offers. Maar daar staat tegenover dat Jezus Christus' offer er voor u is. Zijn heil, dat nooit vergaat.

'Laat ons dan tot Hem uitgaan'. Want een terugval in 'veelsoortige en vreemde leringen en in versterking door voedsel' zal u geen goed doen. Jezus Christus alleen versterkt uw hart. Hij alleen laat u leven. Maar, zegt u, als God mij, zoals ik ben, voor Zich stelt, dan blijft er niets van mij over dan een schreeuw om genade. Dat is zo. U heeft gelijk. Maar wat een wonder. Zo wil Hij ons, om Jezus Christus' wil, juist genade schenken. En laten smaken en proeven dat Jezus Christus goed voor u is. En dat we niet tevergeefs tot Hem uit gaan.

'Laat ons dan tot Hem uitgaan'. Ook voor u en jou heeft hij Zijn leven geofferd. Wie dat mag geloven, wil nooit meer van Hem af. Die wil nooit meer terugkeren naar zijn vroegere leven. Of toch wel? Helaas bestaat er in het geloofsleven ook zoiets als achteruitgang in het geloof, verachtering in de genade. En daar hebben deze Hebreëen nu last van gekregen. Iets wat bij ons ook maar zo gebeuren kan. Door tegenslag in ons leven. Of bij teleurstellingen in de kerk. Als de voortgang van de dingen niet gaat zoals we willen. Of zoals wij nu samen gemeente zijn. Levend in de Corona-tijd, zonder herder en leraar. Wat is dat bij tijden moeilijk. Voor je het weet, val je terug van leven in geloof, naar leven in doen en laten. Naar het zelf willen regelen. Zelf aan de slag gaan. Het daar slechts van verwachten.

Hier verlangden de Hebreëen weer terug naar hun oude offerdienst. Zo hoopten ze hun hart te versterken. Met een offerdienst, waarbij van het altaar gegeten mocht worden. Ze vielen daarmee terug in de vormen en regels van hun vroegere joodse geloof: 'doe dit en dat, laat zus en zo, dan kom je er wel'. Een leven van buitenkant zonder echte binnenkant. Hol. Omdat Jezus Christus eruit verdwenen is. Maar, bemoedigt deze brief hen dan, wij hebben toch een Altaar waarvan niet meer gegeten wordt? Wat bedoelt de Hebreëenschrijver daarmee?

Nou, vroeger bestond er een offer dat heel anders was dan de offers waarbij de priesters van het altaar mochten eten. Dat offer was het offer van de Grote Verzoendag. Het bloed ervan werd het Heilige ingebracht en het lichaam ervan werd buiten de legerplaats verbrand. Dit offer van de Grote Verzoendag was zo volkomen aan God gewijd, dat geen mens ervan eten mocht. En dat offer nu van de Grote Verzoendag, dat verwijst nu voor de volle honderd procent naar Jezus Christus alléén. Zodat nu de Hebreëen nog één keer horen waar het om gaat: Jezus Christus alleen is voortaan uw (offer)dienst! Zo moet het blijven! Andere offers zijn niet meer nodig! In Jezus Christus is God geheel verzoend. 'Laat ons dan tot Hem uitgaan'. Want in geloof met dit Lam van God verbonden, zijn ook wij gehéél met God verzoend.

Is God met u en jou tevreden. En maakt Hij ons tevreden met Hem. Is dat dan echt genoeg? Ja! De vraag aan ons is dus: bent u met Gods Lam tevreden? O, zeg 'ja'. Want dan is Gods antwoord: dan ben Ik ook met u tevreden.

Uitgaan dus! Tot Hem! Vandaag, morgen en telkens weer opnieuw! Opdat Hij uw leven wordt, is en blijft. En omdat Hij voor u en uw gemeente zorgen zal, nu zorgt en blijft zorgen!

G.R. Mauritz, VDM

Uit de gemeente

Geboren

Het is de Heere die leven gaf en spaarde. Zo mag er dankbaarheid zijn in het gezin van Corné en Andrea Grinwis (Bokweg 2a 3253AB) waar 30 december 2020 *Fien Adriana Willempje* werd geboren. Fien is het zusje van Ties en Soof. Van harte gefeliciteerd. *Ziet, de kinderen zijn een erfdeel des Heeren; des buiks vrucht is een beloning. Psalm 127 vers 3.*

Beroepingswerk

Ds. B.L.P. Tramper heeft te kennen gegeven geen vrijmoedigheid te hebben om het uitgebrachte beroep van onze gemeente te aanvaarden. Geve de Heere hem en ons rust op deze beslissing. *Want Mijn gedachten zijn niet ulieder gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de Heere. Jes. 55 vers 8.*

Bevestiging ambtsdragers

Zondag 24 januari heeft de bevestiging tot diaken plaats gevonden van dhr. H. Tanis, Maerenseweg 62. Ook is dhr. Chr. van Huizen Julianaweg 22 herbevestigd in het ambt van diaken. Ds. D. Breure uit Kockengen had als tekst, Openbaring 16 vers 5: *En ik hoorde den engel der wateren zeggen: Gij zijt rechtvaardig, Heere! Die is, en Die was, en Die zijn zal.*

In deze dienst is er afscheid genomen van diaken R. Bom Duivenwaardseweg 4 3244LH Nieuwe Tonge die sinds oktober 2012 door de toenmalige classis Brielle was toegevoegd aan de kerkenraad. In de eerstvolgende kerkenraad 's vergadering zal er nogmaals aandacht aan het afscheid worden besteed.

Pastorie 'Laus Deo'

'Mijn vrede geef ik u, mijn vrede laat ik u.' 'Uw hart worde niet ontroerd, geloof in God, geloof ook in mij.' 'De vrede Gods die alle verstand te boven gaat zal uw harten en zinnen bewaren in Christus.' Deze woorden kwamen steeds weer terug in mijn hart en gedachten. Steeds heb ik gedacht: 'hoe moet het nu als er een nieuwe dominee beroepen wordt, dat kan ik vast niet aan.' Stilletjes hoopte ik maar dat wij al verhuisd zouden zijn. Toch mogen wij vast geloven dat alles in Gods hand ligt, ook de verhuisdatum. Wij zijn dus nog in Ouddorp als alles rond het beroepingswerk start. De stemmingsavond, de bijzondere uitkomst daarvan en dan de zondag dat de beroepen predikant komt preken. Toch steeds weer deze woorden: 'Mijn vrede geef ik u, Mijn vrede laat ik u.' Het was een uitzien naar de zondagavond. Ook mocht ik samen met Willeke en drie anderen zingen tijdens die dienst. Wat was het heerlijk. 'Alzo lief heeft God de wereld, ja de wereld zo liefgehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve maar het eeuwige leven hebbe.' Het gouden vers uit de Bijbel. Ja, één van de gevangenen in Roemenië vroeg eens aan mijn man: 'Dominee, wat is het gouden vers in de Bijbel?' Mijn man keek vragend naar mij. 'Ja, zei die gevangene, dat is Johannes 3:16.' Bijzonder was het weer dat er deze avond over gepreekt werd. Wat hebben wij genoten van het Woord dat tot ons kwam. Er was geen dominee want ik zag niemand anders dan Jezus alleen en dat was zo groot en heerlijk! Daarna volgden de weken van hopen en bidden voor de gemeente. 'Zend een man naar Uw hart', maar Gods wegen zijn hoger dan onze wegen.

Ds. Tramper kon het beroep naar onze gemeente niet aannemen. 'Heere, U weet dat er in onze gemeente een verlangen is naar een nieuwe predikant. U hebt Uw knecht thuisgehaald die hier zeven jaar het Woord mocht bedienen. Denk aan onze gemeente en zend op Uw tijd een herder en leraar.' Laten wij als gemeente biddend verwachten en uitzien naar de weg die de Heere met de gemeente gaat. 'Uw dier'bre gunst is 'm altoos bijgebleven, 'k zal voor Gods oog naar Zijn bevelen leven; Zo word' door mij Zijn Naam altoos verheven; Zo word' Zijn lof vergroot.' psalm 56:6.

Wij lezen in Romeinen 10:14b: 'En hoe zullen zij horen, zonder die hun predikt?' Om het evangelie te horen, zijn predikers nodig. Romeinen 10:15a: 'En hoe zullen zij prediken, indien zij niet gezonden worden?' God stuurt predikers van het evangelie, zij zullen vrede verkondigen. 'Dank u Heere dat U ons wilt sterken doormiddel van de liefde van de stervende Heiland, de kracht van de opgestane Heiland, het gebed van de opgevaren Heiland en de glorie van de eeuwige Heiland.

Verjaardag

Willeke mocht op achttien januari haar verjaardag vieren maar hoe ga je dat doen als er een lockdown is en je een grote familie hebt die je er toch heel graag bij wilt betrekken. Willeke bedacht een mooi plan. Zij ging voor al haar getrouwde broers en zussen een taart bestellen. Bellen naar bakkers in Diever, Zaltbommel en Nieuw-Lekkerland. Alleen al het bellen was een grote klus, alle adressen doorgeven en dan de tekst erop: 'toch een stukje taart van tante Wil'. Bij Corrie kwam de bakker aanlopen maar Corrie riep al: 'Ik heb niets besteld hoor!' 'Ja', riep hij, 'maar tante Wil is toch jarig? Ik ben heel familie van den Berg al langs geweest in de Bommelerwaard!' Het was zo'n mooie verrassing op maandagmorgen. De moeders waren allemaal thuis met hun kinderen om schoolwerk te maken en dan zo iets lekkers bij de koffie, het was voor iedereen een feest! De kinderen van Andreas zongen ook nog een lied voor tante Wil:

*'Vandaag is het de dag
om nooit meer te vergeten.
De Heere God heeft jou
al weer een jaar gespaard.
Daarom is het feest
en zijn er mooie slingers.
Jij krijgt een kadootje
en wij een stukje taart.*

*Hieperdepiep hoera!
In de gloria!*

*Wij wensen jou van harte
in je nieuwe levensjaar
Gods zegen en nabijheid toe
en zingen met elkaar:
Het aller-, allerbeste,
het ga je reuzegoed
bij alles wat je leren mag
en alles wat je doet.*

Postpakketjes

Wij hadden van tante Meyno nog het boek: 'de vrouw met het boek' in het Duits en in het Roemeens. Willeke had bedacht om voor de kerst een aantal pakketjes op te sturen naar Duitsland en Roemenië. Haar vriendin Dana uit Roemenië zei: "ik moet je wat vertellen. Mijn zus zei een paar dagen geleden: 'joh, ik heb zo'n prachtig boek, dat zou je ook eens moeten lezen.' Toen kwam jouw pakketje en wat zat erin? Het boek waar mijn zus het over had!" Zij vond het zo mooi en was zo blij, het was echt een toeknijke van de Heere!

Telefoontje

Pas geleden kreeg ik een telefoontje van één van onze vrienden. Wij praatten wat heen en weer hoe alles ging, totdat zij zei: 'Weet je van wie ik een telefoontje kreeg? Van die Nederlandse man die ooit in Roemenië in de gevangenis zat.' Hij had ontdekt dat mijn man overleden was en dat had hem erg geschokt. Hij ging vertellen over wat Ds. C. van den Berg allemaal voor hem gedaan had. Hij was in de gevangenis van Roemenië. De directeur van 'Gevangenzorg Roemenië' zei tegen m'n man: 'ik weet dat er een Nederlander in de gevangenis zit, zullen wij die ook eens opzoeken?' Dat deed mijn man. Hij nam een Hollandse bijbel mee van één van onze kinderen. Die Nederlander kwam na een tijdje vrij en mijn man kreeg een telefoontje: 'ik weet niet waar ik heen moet. Ik ben terug in Nederland'. 'Waar ben je?' vroeg mijn man, 'dan haal ik je op'. Zo kwam hij bij ons terecht. Hij logeerde een tijdje bij ons totdat m'n man woonruimte had gevonden voor hem. Iedere zondag ging hij mee naar de kerk, at bij ons aan tafel maar o, wat trok het oude leven. Hij zat regelmatig weer in het café. Mijn man ging er dan ook naartoe en haalde hem weer op en dan zei die man vol trots tegen de mensen in het café: 'kijk, dat is mijn dominee, die komt mij zelfs hier ophalen in het café!' Later had mijn man werk gevonden voor hem en kocht hij een brommertje. Op een keer belde hij mij op en zei: 'ik zie het niet meer zitten, ik rij met mijn brommer van de dijk.' Ik zei toen tegen hem: 'o joh, wat jammer nou van je warme prakje dat ik net voor je klaargemaakt heb.' Ja hoor, hij kwam weer. Keer op keer praatte mijn man met hem, wees hem op de liefde van Christus voor de grootste der zondaren. Wat vond hij het erg toen wij naar het buitenland vertrokken. Onze vrienden die ik dus aan de telefoon had, ontfermden zich destijds over hem en bleven contact houden maar nu hadden zij al heel lang niets meer van hem gehoord. Het gaat goed met deze man, hij heeft nu een vrouw, heeft woonruimte en hij zei eens tegen mij: 'ik lees nog wel uit de Bijbel maar dan een wat makkelijkere versie'. Wij bidden dat de Heere hem zegent. Als een mens al zo naar je om wilt zien dan zal de Heere dat zeker doen als wij voor Hem buigen.

Gezin

Dankbaar zijn wij dat de container met huisraad van Willem en Willemien goed en wel in Nederland is aangekomen. De kinderen zijn dolgelukkig nu zij hun eigen spullen weer hebben. Nog diezelfde avond moest Willem het keukentje van Suze in elkaar zetten en Simon was zo blij met zijn eigen lego!

Willeke en Annemarieke hebben het druk met het klussen in het huis in Gameren. Geerke en Mienke zijn begonnen aan hun toets weken. Zo heeft iedereen zijn of haar bezigheden. Grace zei pas tegen haar broer: "ik heb nu eigenlijke twee 'thuizen'. Eén in Ouddorp en één in Gameren." Voor Samuël en Grace is het allemaal best veel maar met de hulp van de Heere zal het gaan.

*'Komt, luistert toe, gij Godgezinden, Gij, die den HEER van harte vreest,
Hooft, wat mij God deed ondervinden, Wat Hij gedaan heeft aan mijn geest.
'k Sloeg heilbegeerig 't oog naar boven, Ik riep den HEER ootmoedig aan;
Ik mocht met mond en hart Hem loven, Hem, Die alleen mij bij kon staan.'*
(Psalm 66:8 berijmd)

Kerkrentmeesters

Actie Kerkbalans 2021

Alle gemeenteleden hebben inmiddels een brief of folder ontvangen in verband met de Actie Kerkbalans voor dit jaar. De eerste giften en toezeggingen druppelen inmiddels binnen. Graag willen we u erop attenderen om het antwoordformulier in te vullen en in te leveren bij één van de kerkrentmeesters of in de brievenbus bij de kerk als u dit nog niet gedaan heeft. Daarnaast is het ook mogelijk om direct via de website uw gift over te maken. Het is een kleine moeite die bij veel mensen toch vaak lang blijft liggen. We danken u allen hartelijk voor uw giften!

Nieuwe pastorie

In onze zoektocht naar een nieuwe pastorie is er een pastoriecommissie opgericht die de Kerkrentmeesters adviseert en help met zoeken van geschikte woonruimte voor een toekomstige predikant. Deze commissie bestaat (naast de Kerkrentmeesters) uit de volgende personen: Leander van Splunder, Martin van Wijk, Cor Nagtegaal en Marijn Nuij. Als u iemand kent die van plan is zijn huis te verkopen en het lijkt u een geschikt plekje voor een nieuwe pastorie, laat het a.u.b. weten aan één van bovenstaande personen. Door de krapte op de woningmarkt geldt hoe eerder we er bij zijn, hoe groter de kans dat we een geschikte woning kunnen kopen. Neemt u deze zoektocht ook mee in uw gebed?

Digitale collecte of bankoverschrijving?



Nogmaals willen wij erop wijzen, dat er gebruik gemaakt kan worden van het digitaal collecteren. Dat kan via onze website www.hervormdoudorp.nl door op het collecte zakje te klikken of door de APPostel app van het SKG op de mobile telefoon te installeren. Door deze wijze van betalen te gebruiken kunt u gelijk de doelen aangeven waaraan u wenst te geven. Administratief komt dan het geld op de juiste bankrekeningen terecht. Dringend willen wij u vragen om deze wijze van betalen te (gaan) gebruiken en niet meer rechtstreeks op de bankrekeningen van de kerkrentmeesters of de diaconie collectegelden over te maken. Rechtstreekse bankbetalingen van collecten zijn nl. bewerkelijker, duurder en niet anoniem. Ook het onderscheid tussen kerkrentmeesters en diaconie wordt niet altijd gemaakt of blijkt niet duidelijk uit de omschrijvingen. Dit soort problemen lossen zich op door naar onze website te gaan of de APPostel app te gebruiken. Voor vragen kunt u terecht bij kerkrentmeester Lennart Roelse tel. 0623773201.

Iedenadministratie

Verjaardagen

Verjaardagen van gemeenteleden van 70 jaar en ouder zullen vermeld worden met naam en adres. Indien u hier geen prijs op stelt dit graag minimaal 4 weken van tevoren melden bij de scriba C. van Huizen.

- 6 februari ~ 74 jaar, Dhr. J.C. van der Bok Dirkdoensweg 26, 3253AE.
- 10 februari ~ 76 jaar, Dhr. A.C. van der Maas Achterweg 27, 3253AA.
- 14 februari ~ 81 jaar, Mevr. M.J. Rosmolen – Korteweg Vliedberglaan 3c, 3253VT.
- 14 februari ~ 72 jaar, Mevr. A. Venneman - van Antwerpen Diependorst 26, 3253VB
- 14 februari ~ 80 jaar, Mevr. M. Westdijk – Bakelaar Beatrixweg 12, 3253BB.
- 15 februari ~ 85 jaar, Dhr. J. Rijnbrand Prins Hendrikweg 23, 3253BV.
- 17 februari ~ 83 jaar, Mevr. A.C. Westhoeve - van der Bok Julianaweg 21, 3253BL.
- 19 februari ~ 92 jaar, Dhr. P. Grinwis Vliedberglaan 34, 3253VT.
- 22 februari ~ 71 jaar, Dhr. C.K. Tanis Emmaweg 28, 3253BD.
- 25 februari ~ 72 jaar, Dhr. M. Arensman Parklaan 17, 3253CA.

Uitgeschreven

- Dhr. M.K. Grinwis - Mevr. L. Mierop.

Verhuizingen

- Mevr. S.J.M. Zonneveld verhuisd van Molentienden 91 naar Beatrixweg 7, 3253 BB.
- Dhr. W. M. van 't Geloof van Molentienden 56 naar Voorstraat 67, 3251BC Stellendam.
- Dhr. P. Bakelaar is verhuisd van Molentienden 127 naar Stenenbaak 21, 3253 VR.

Overleden

- Dhr. Rokven.

Agenda, Deo Volente

Zondagsschool



Omdat de kinderen van de zondagsschool nog niet samen kunnen komen wordt er een digitale vertelling gehouden welke beschikbaar is op de website van de kerk.

Bijbellezing

Woensdagavond 10 februari om **19.00 uur** bent u van harte uitgenodigd de eredienst bij te wonen. Vanwege de avondklok zal deze dienst om 19.00 uur aanvangen in de kerk worden gehouden.

Gebedsbijeenkomst

Zaterdagmorgen 13 februari om 9.00 uur bent u weer welkom bij het maandelijke gebedsmoment in 'De Morgenster'. Gemeenteleden van de Gereformeerde Kerk zijn hier ook bij uitgenodigd.

Vrouwenkring "Sola Fide"

Jammer genoeg konden we in januari als Vrouwenkring ook nog niet samenkomen. En of dat op 15 februari zal gaan lukken, is op dit moment nog niet duidelijk.

Wel willen wij, ter bemoediging, graag het volgende met u delen uit de Hervormde Vrouw:

*"De musjes komt Hij voeden
De moeden geeft Hij kracht
Hij zal dan ook behoeden
Die het van Hem verwacht."*

(Miep Vreugdenhil)

Een mus hoeft niet te zingen als een nachtegaal!

-We hebben de neiging ons met elkaar te vergelijken.

En soms bekruipt ons dan het gevoel dat een ander het beter doet dan wij, zouden we ook wel iets van het talent of de voorspoed van die ander willen hebben.

Een gevoel van ontevredenheid kan dan de kop op steken....

Maar wat we zien is de buitenkant, we hebben geen idee hoe het écht met die ander gaat. Wij krijgen onze plek van de Heere en mogen ontdekken wie we mogen zijn voor Hem en voor elkaar. Hij weet wat wij nodig hebben en schenkt naar Zijn rijkdom overvloedig! Dat is iets anders dan wat ikzelf denk nodig te hebben. Die musjes mogen zelfs wonen in de voorhoven bij Gods altaren, een bevoorrechte plaats! Zo wil Hij zorgen, ook in onze eenzaamheid, zwakheid en ziekte.

Daarom is het belangrijk, zeker ook in deze tijd, om voor elkaar te bidden.

En laten wij biddend vragen om het juiste zicht, want niets is zo goed als een leven heel dicht bij onze Hemelse Vader!

Bijbelkring

Donderdag 18 februari zal er weer Bijbelkring gehouden worden. Aanvang om 19.30 uur in 'De Morgenster'. Ds. G.R. Mauritz zal de avond verzorgen naar aanleiding van Openbaring 2 vers 12 tot 17. Van harte welkom.

Censura Morum en Bezinningsavond

Woensdagavond 24 februari zal er in de consistoriekamer Censura Morum worden gehouden van 19.00 tot 19.30 uur, aansluitend zal om 19.45 in 'De Morgenster' door ds. J. Blom een Bezinningsavond op het Heilig Avondmaal verzorgd worden.

Activiteitencommissie

Jaaropbrengst 2020

Nu de opbrengst van de oliebollen (€ 680,25) bekend is kunnen we ook de jaaropbrengst van 2020 bekend maken. Er was bij de vorige Kleine Kracht ook nog Rittersport chocolade te koop, die is deels in december en deels in januari verkocht en is nu uitverkocht. Alleen het deel wat verkocht is in december is meegerekend onder de jaaropbrengst van 2020.

Al met al is de jaaropbrengst **€ 14.306,97** dit bedrag is bestemd voor de predikantsplaats. We zijn hier vanzelfsprekend erg blij mee en dankbaar voor. We hebben het in de vorige Kleine Kracht al genoemd, maar bij deze nogmaals iedereen hartelijk bedankt die hieraan heeft bijgedragen!

Vooruitzicht 2021

Normaalgesproken geven we rond deze tijd ook een vooruitblik op de activiteiten voor komend jaar, maar gezien de omstandigheden kunnen we dat nu niet doen. We hopen u op de hoogte te houden zodra we meer weten!



Verantwoording van uw gaven

Over de periode van 1 t/m 31 december 2020 is het volgende ontvangen:

Kerkrentmeesterlijk beheer

Kerkrentmeesters	1.229,55
Onderhoudskosten	876,55
Gift kerk	1.890,10
Kerkradio	10,00
Kerk naar Buiten	300,00
Giften via website kerkbalans	499,75
Kerkbalans	<u>3.286,00</u>
Totaal Kerkrentmeesterlijk beheer	€ 8.091,95

Waarde ingeleverde collectemunten € 1740,00

Diaconie

GZB	86,00
Stg. Kom over en Help, 6 dec.	207,40
GZB Roemenië, 9 dec.	91,85
Project 10 27 Ethiopië, 13 dec.	228,15
Diaconie, 20 dec.	193,25
Diaconie, 25 dec.	182,30
Zondagsschoolactie, 26 dec.	236,70
Kerkelijk verenigingswerk, 27 dec.	196,50
Steunfonds GB Gemeenten, 31 dec.	80,85
Gift Diaconie	<u>388,00</u>
Totaal diaconie	€ 1.891,00
Kerkrentmeesters en diaconie samen	€ 9.982,95

Kleine Kracht 16^e jaargang

Stand vorige keer	85,00
Aan giften	<u>120,00</u>
Totaal	€ 205,00

Verjaardagsfonds 2020

Stand vorige keer	743,60
Ontvangen	<u>95,00</u>
Totaal	€ 838,60

Hoop

Er heerst een gevoel van onbehagen onder de bevolking, gevoelens van machteloosheid over de huidige situatie. En er ligt een 'gouden gloed' over het verleden: we denken dat het vroeger beter was. Het gevoel van onbehagen komt vooral door de manier waarop we samenleven, en door de maatschappelijke problemen... Dit gaat over mensen die God gemaakt heeft. Ze voelen een onrust van binnen. Ze denken dat vroeger alles beter was. En dat is ook zo! Het wás vroeger beter, er lag een inderdaad een gouden gloed over Gods schepping. En als christenen weten we wat alle anderen ontkennen: dat de mens 'gevallen' is, en alle reden heeft om zich chronisch onbehagelijk te voelen. Maar ook weten we dat God 'door Hem alle dingen met zichzelf verzoenen zou, door vrede te maken door het bloed van Zijn kruis'. Dus ja, er is onbehagen, maar er is ook hoop op vrede. En die vrede gaat veel dieper dan het oplossen van maatschappelijke problemen.

*Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen
Omdat Hij leeft, mijn angst is weg
Omdat ik weet, Hij heeft de toekomst
En het leven is het leven waard, omdat Hij leeft!*

Voor onze jongeren

Schild

Misschien heb je wel eens een plaat gezien van een Romeinse soldaat. Hij is goed beschermd van hoofd tot voeten met een langwerpige schild voor zich. De pijlen kunnen hem niet verwonden zolang hij achter het schild blijft. Stenen zullen hem niet schaden zolang hij achter het schild blijft. Gebruik jij ook zo'n schild voor de brandende pijlen van de duivel? Of heb je daar geen last van?

Wakker worden, vrienden! Regelmatig komen de pijlen van misleiding, roddel en twijfel op ons af.

Met het schild van het geloof zijn we goed beschermd.

Wat een genade als je mag zeggen: 'Ik geloof in mijn Heere en mijn God.

Mijn Zaligmaker, mijn Redder. Zijn bloed verlost ook mij van mijn zonden.'

Puzzel

In de Bijbel kom je meerdere namen van plaatsen tegen die beginnen met de letter B. Zoek de namen van de plaatsen op en vul ze in. Van boven naar beneden lees je nog een plaatsnaam die begint met een B.

1. Woonplaats van Petrus, Andreas, en Filippus. (Johannes 1)
2. Hier werd een grote toren gebouwd, waarna God de spraak/taal van de mensen veranderde, waardoor ze elkaar niet meer begrepen. (Genesis 11)
3. De koeien met de ark liepen naar deze plaats, nadat de ark meegenomen was door de Filistijnen en teruggestuurd werd. (1 Samuël 6)
4. In dit dorpje woonde Maria, Martha en Lazarus. (Johannes 11)
5. Hier stond één van de gouden kalveren van Jerobeam. (1 Koningen 12)
6. De woestijn, waar Hagar rondwaarde. (Genesis 21)
7. Bij deze plaats vloekte Simeï koning David. (2 Samuël 16)
8. Paulus en Silas bezochten deze stad op hun tweede zendingreis. De mensen in deze stad onderzochten dagelijks de Schriften om na te kijken of alles waar was wat Paulus vertelde. (Handelingen 17)
9. Een stad in Moab, (Numeri 21)



De oplossing mag je inleveren bij: Jeannet Meijer Zeebrekersweg 8 3253 VS Ouddorp. Of via E-mail: jeannetmeijer@hotmail.com.

Zending en Evangelisatie

GZB-voorjaarscollecte

Geef uit Zuid-Soedan gevluchte jongeren hoop!



Op D.V. 7 maart houdt onze gemeente de GZB-voorjaarscollecte voor jongeren die uit Zuid-Soedan zijn gevlucht.

Een deel woont in vluchtelingenkampen in Noord-Oeganda.

Veel jongeren zijn gefrustreerd door de oorlog en het kamp.

Sommigen gaan op zoek naar alcohol of drugs, stelen of sluiten zich aan bij

bendes.

Door trainingen kunnen deze jongeren beter voor zichzelf zorgen en hun eigen bestaan opbouwen.

Geef ook om deze jongeren!

De GZB werkt wereldwijd met kerken samen om het Evangelie te delen.

Dat kan alleen als u de GZB daarbij helpt. Juist nu!

Zo steunt u het GZB-werk:

- Gebruik de collectemethode van uw gemeente
- Doneer via de Tikkie
- Geef via www.gzb.nl/voorjaarscollecte
- Doneer via de collectefolder
- Blijf bidden voor het zendingswerk.



Voor meer informatie, zie www.gzb.nl/voorjaarscollecte.

Potgrondactie: Bijbels voor vervolgte christenen



De vraag naar Bijbels blijft onverminderd groot.

Met de potgrondactie 'Plant een Bijbel' wil HVC vervolgte christenen een eigen Bijbel geven. Onze projectleiders kennen tienduizenden christenen die hunkeren naar een eigen exemplaar.

Soms gaat één Bijbel de hele familie rond of hebben christenen slechts enkele bladzijden in bezit.

Regelmatig vragen ze daarom aan evangelisten en dominees uit het HVC-netwerk om een complete Bijbel. Hun ogen spreken boekdelen.

Ze weerspiegelen het verlangen om de Schriften te onderzoeken en om meer over Jezus Christus te leren.

Helpt u HVC mee om dit verlangen te vervullen?

Hoe werkt het?

U kunt heel eenvoudig helpen door potgrond te bestellen of door te doneren. Van de opbrengst van twee zakken potgrond kan één Bijbel worden uitgedeeld. Van de opbrengst worden Bijbels verspreid in landen waar christenen worden vervolgd, zoals China, India, Irak, Pakistan en Noord-Korea.

Via www.planteenbijbel.nl kunt u tot 27 februari potgrond bestellen.

Bestelde potgrond kan op D.V. zaterdag 20 maart 2021 worden afgehaald bij Fam. Meijer, Dorpsweg 39a in Ouddorp.

Hebt u geen potgrond nodig? Dan kunt u alsnog Bijbels schenken.

Voor vijf euro geeft u al iemand een eigen Bijbel.

Actie van HVC

Stichting HVC helpt vervolgte christenen. De actie Plant een Bijbel is een jaarlijks terugkerende actie, die steeds harder nodig is. Er zijn wereldwijd vele (nieuwe) gelovigen, die geen eigen Bijbel bezitten.

HVC wil naast hen staan en een verschil maken in hun situatie. Het is de Bijbel die gelovigen wereldwijd verbindt. Laten we er daarom voor zorgen dat zo veel mogelijk mensen een eigen Bijbel kunnen lezen, nu het nog kan!

Kerkdiensten

Woensdag 10 februari 2021, Bijbellezing

19:00 uur: Ds. J. Blom, Ridderkerk

Collecte: 1^e GZB Roemenië. 2^e Kerk

Zondag 14 februari 2021

9:30 uur: Ds. G.R. Mauritz, Randwijk, *Bediening Heilige Doop*

18:00 uur: Ds. R. van de Knijff, Molenaarsgraaf

Collecte: 1^e Diaconie. 2^e Kerkrentmeesters. 3^e Bijdrage energie.

Zondag 21 februari 2021

9:30 uur: prop. P. Bijl, Papendrecht, *Vorbereiding Heilig Avondmaal*

18:00 uur: prop. J.A. de Kruijf, Oud-Alblas

Collecte: 1^e Kerkelijk verenigingswerk. 2^e Kerkrentmeesters. 3^e Bijdrage energie.

Zondag 28 februari 2021

9:30 uur: Ds. J. Blom, Ridderkerk, *Bediening Heilig Avondmaal*

18:00 uur: Ds. A.A. Floor, Barendrecht, *Dankzegging Heilig Avondmaal*

Collecte: 1^e Gods Woord in de Wereld. 2^e Kerkrentmeesters. 3^e Bijdrage energie.

Zondag 7 maart 2021

9:30 uur: prop. A. van Kralingen, Ridderkerk

18:00 uur: Ds. A. Simons, Montfoort

Collecte: 1^e GZB Voorjaarscollecte. 2^e Kerkrentmeesters. 3^e Bijdrage energie.

Oppasschema voor januari 2021

14 februari - Willianne en Imke

21 februari - Nelië en Margriet (vorbereiding Heilig Avondmaal)

28 februari - Annelein en Myrthe Tanis (Heilig Avondmaal)

7 maart - Rianne en Emma

Kerktaxi

Wanneer u gebruik wilt maken van de kerktaxi, kunt u contact opnemen met: Wim Meijer Dorpsweg 39a Ouddorp tel. 0187-682875. E-mail: wmeijer@live.nl

Ik ben de Alfa en de Omega

Openbaring 1 vers 8. Daarin ligt een rijke troost voor ons persoonlijk leven. God is de Alfa het Begin. In Zijn hand zijn de dagen van ziekte (pandemie), lijden en rouw. Maar Hij is ook de Omega, het Einde. Hij laat alles uitlopen op Zijn eer en verheerlijking, en doet alle dingen voor de Zijnen meewerken ten goede. Hoe rijk daarom door het geloof te mogen weten: in Christus is Hij ook mijn God en Vader. Dan kennen wij het enige rustpunt bij alles wat ons anders zou doen vertwijfelen.

U bent groot,

U doet wonderen,

U alleen bent God.

Psalm 86:10

Hartelijk dank voor uw medeleven in de tijd van benoeming en bevestiging tot diaken en in de weken waarin we ziek thuis waren door corona.

De bemoedigende gesprekken, kaartjes en berichtjes deden ons goed.

Bovenal dank voor uw gebed, we mochten ons geleid en gedragen weten door de Heere, Hem alleen de eer!

Herbert en Geline

Joshua, Boas en Sarah Tanis