

Hervormde gemeente Ouddorp



Postadres: Weststraat 2 3253 AR Ouddorp
Aanvang diensten Dorpskerk: 9.30 uur en 18.00 uur
Website: www.hervormdoudorp.nl
Kerkdiensten beluisteren: www.kerkomroep.nl
Kerkrentmeesterlijk beheer: IBAN: NL87 RABO 0341 6707 07
Diaconie: IBAN: NL65 RABO 0341 6707 15
Activiteitencommissie: IBAN: NL18 RABO 0146 3826 25
activiteitencommissie@hervormdoudorp.nl

Nieuwsbrief *Kleine Kracht*, februari 2023

18^e jaargang no 4

Volgende nieuwsbrief 3 maart 2023.

Overdenking

Genodigd bij de Koningszoon aan tafel!

Daarom gaat op de uitgangen der wegen, en zovelen als gij er zult vinden, roept ze tot de bruiloft. Mattheüs 22: 9.

Meneer, meneer, kom mee, u wordt uitgenodigd voor de bruiloft van de zoon van de koning..! Daar buigt zich een dienaar van de koning over iemand heen die in lompen gekleed ligt, op zijn geïmproviseerde matras, ergens in een steegje van een stad. 'Waar heb je het over? Een bruiloft? Van de zoon van de koning? Doe niet zo gemeen en maak niet van die pijnlijke grappen. Ik zie het al voor me, ik naar de bruiloft... Man, ik ben nog nooit -zo lang als ik hier als bedelaar lig- bij iemand uitgenodigd, laat staan bij een viering van de bruiloft van de zoon van de koning... En hoe denk je dat ik daar naar toe zou moeten, ik loop half mank. Het bruidspaar ziet me al aankomen. Het eerste wat ze denken is: Hoe komt die zwerver hier? Die kreupele stakker zal wel een leeg en anoniem envelopje bij zich hebben en dan zeker hier gratis zijn buik vol eten en drinken op ons feest. Roep de ceremoniemeester eens en zeg hem dat het een vergissing is als hij denkt hier welkom te zijn...' Wat moet de dienaar van de koning daarop zeggen? De meest krachtige tegenwerping is: 'Meneer, het is het gebod van de koning om ieder die we vonden te roepen tot de bruiloft.'

Kijk die roeping overstijgt al onze ja-maars. Het gaat er niet om dat wij ons (w)aardig voelen, het gaat er niet om of wij ons eigen leven te belangrijk vinden of in ieder geval belangrijker dan de roeping van de Koning, maar het feit dat de Koning roept, dat moet al onze bedenkingen wegvagen. 'Ja maar ik ben kreupel, ja maar ik ben verlamd.' -'Geen probleem meneer, dan zullen we u dragen.' 'Ja maar, ik ben arm en heb geen feestkledij..' -'Nog beter meneer, dan neemt u hopelijk des te gewilliger het bruiloftskleed aan dat u wordt aangereikt bij de ingang van de feestzaal.' 'Ja maar ik heb me al drie maanden niet gewassen, want er is toch niemand die in mijn nabijheid wil zijn, dus waarom zou ik me wassen... Mijn leven is zinloos en ik lig hier in feite te wachten op mijn dood. Dan is eindelijk die ondragelijke pijn van dat gevoel van doelloosheid weg. Dan ben ik niemand meer tot last en dan is alles voorbij.' -'Geen probleem meneer, wij zullen ervoor zorgen dat u gewassen wordt en dat niet alleen, u zult heerlijk geuren naar de zalf en de olie die ook door de dienaren van de koning worden geschonken.'

'Ja maar ik durf toch niet... Straks wordt de Koning boos als hij me binnen ziet komen.' -'Meneer dat kan niet, want het was zijn eigen opdracht om u te roepen om te komen.' 'Ja maar wat zullen de mensen wel van mij denken als ze mij zien...?'

-'Meneer, de mensen zullen niet naar u kijken, want het gaat niet om u, maar om de Bruidegom en Zijn bruid. En daarom moeten de andere bruiloftsgasten ook op Hem zien. Het gaat dus niet om u, het gaat erom dat u doet wat de Koning u vraagt.'

Natuurlijk besef ik wel dat je deze gelijkenis niet één op één kunt overzetten en toepassen op een Avondmaalsviering in onze gemeente. Toch heeft deze gelijkenis een geestelijke lading en boodschap. Immers, dit gedeelte begint met de woorden: En Jezus, antwoordende, sprak tot hen wederom door gelijkenissen, zeggende: Het Koninkrijk der hemelen is gelijk een zeker koning, die zijn zoon een bruiloft

bereid had; En de echo van de bruiloftsgedachte klinkt door tot in het laatste Bijbelboek, Openbaringen 21:9: En tot mij kwam een van de zeven engelen, die de zeven fiolen (schalen) hadden, welke vol geweest waren van de zeven laatste plagen, en sprak met mij, zeggende: Kom herwaarts, ik zal u tonen de Bruid, de Vrouw des Lams. Het is onmogelijk om de bruiloftsgedachte uit deze gelijkenis los te zien van de verbinding tussen de Heere Jezus als Bruidegom en de genodigden en gasten als de bruid. Welnu, om die verbinding met de Bruidegom, de Zoon van de Koning te belijden, past ons gehoorzaamheid aan de oproep van de Heere Jezus: Neemt, eet, dat is Mijn lichaam. En Hij nam den drinkbeker, en gedankt hebbende, gaf hun dien, zeggende: Drinkt allen daaruit; Want dat is Mijn bloed, het bloed des Nieuwen Testaments, hetwelk voor velen vergoten wordt, tot vergeving der zonden. (Matth.26:26-28)

Nog even terug naar die dienaren die op pad zijn. Kijk, daar loopt een man. Schuw kijkt hij om zich heen. Hij is niet kreupel of verlamd, maar schuw en schuldig. Als hij de stem hoort en de hand van die dienaar op zijn schouder voelt, schrikt hij. Maar de dienaar is vasthoudend en legt hem uit waarom hij hem achteraan loopt, maar de man weigert beslist. Toch houdt de dienaar vol. 'Kom mee, meneer naar de bruiloft.' - 'Weet u wel wie ik ben en wat ik gedaan heb?' 'Meneer, de Koning heeft niet gezegd te vragen naar wat de mensen gedaan hebben en hoe ze eruit zien, het enige wat Hij zei was: "zovelen als gij er zult vinden, roept ze tot de bruiloft." En ik heb u gevonden, dus ik mag u namens de Koning roepen!

Betekent dat dus dat het Avondmaal bedoeld is voor iedereen los van het feit hoe hij of zij ook tegenover God staat? Maakt het antwoord op de vraag: Wat dunkt u van de Christus? dan helemaal niks uit? Is er dan op eens geen oproep meer: Bekeert u en gelooft het Evangelie? Is zelfonderzoek dan opeens niet meer nodig? Is Avondmaal opeens net zo gewoon geworden als kerkgang? Op alle vragen is het antwoord natuurlijk: Nee! Van het verbroken brood eten en van de vergoten wijn drinken is beseffen: Het zijn onze en mijn zonden die het lichaam van de Heere Jezus verbrijzelden.

De beker ter hand nemen betekent dat je belijdt: Alleen het bloed van de Heere Jezus kan onze en mijn zonden uitwissen. Het is nogal logisch dat als je niet verbonden wilt zijn met deze Jezus, het huichelarij is om zo'n intiem gedachtenismaal te nuttigen, al bestaat dat maal ook maar één stukje brood en één slok wijn. Aangaan aan het Avondmaal is samen met zo'n zwerver uit zo'n steegje op pad gaan en bij de ingang van de zaal staan, vol verwondering, ontzag en dankbare blijdschap, begerig je handen uitstrekken naar dat bruiloftskleed en zo overkleed worden. De Koning tegemoet! Omdat je genoeg zondebesef hebt? Nee!

Omdat je beterschap belooft? Nee! Omdat je nu eenmaal de vorige keer ook geweest bent? Nee! Omdat Jezus roept! En Hij Zijn doorboorde hand uitstrekt. Geeft de Heere de hand en komt tot Zijn heiligdom. Zo aangaan en zo afgaan en eens opgaan...!

Ouddorp, ds. M.C. Schreur

Uit de pastorie

Mee leven

Maandag 9 januari werd Wim van den Anel, (Jonkerstee 22, 3253 CE) geopereerd aan zijn been. We hopen dat de behandeling in het ziekenhuis een gunstig resultaat mag hebben. Al langere tijd tobt hij met allerhande klachten. De Heere zegene hem, en ook Nel, die ook tobt met gezondheidsklachten.

Inmiddels heeft mw. Klooster-Kanis (Wilhelminalaan 29) de operatie achter de rug en ook heeft ze de uitslag van het onderzoek. De tumor is geheel weggehaald. Verder onderzoek wees uit dat er op één bepaalde plek sprake was van een zogeheten micro-uitzaaiing. Woensdag 1 februari zal er een gesprek zijn met de oncoloog. Zoals het er nu uitziet zullen er geen chemo-behandelingen nodig zijn, maar zullen er wel drie of vier weken bestralingen plaatsvinden en wellicht nog hormoonbehandelingen. Al met al enerzijds opluchting, maar anderzijds leef je onder een bepaalde spanning. Daarom, van harte Gods zegen om in alle dingen, uw weg op de HEERE te wentelen!

Oud-kerkenraadsbroeder Maart Tanis (Preekhillaan 6, 3253 VJ) kreeg onlangs van de oncoloog de uitslag van een darmonderzoek in verband met verhoogde waarden. De uitslag bleek negatief, dus de waarden waren niet verhoogd, en dat was reden tot dankbaarheid. Echter was wel een verhoogde ontstekingswaarde gesignaleerd. Daarom komt er een endoscopie voor de darmen. Op 9 februari wordt hij opgenomen en D.V. 10 februari zal hij het onderzoek ondergaan. Vanwege de situatie van zijn gezondheid is het kerkbezoek ook nog niet mogelijk, en dat valt zwaar, daarom zijn we extra dankbaar voor de techniek. Omhels het Lam, volg het Lam en vertrouw de Herder!

Wat een vreugde en dankbaarheid in huize Meijer (Dorpsweg 39A-3253 AG) omdat Krientje weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis! De Heere zij gedankt en geprezen. Wat is er veel door haar heengegaan, maar ook in het hart van Wim en de kinderen en kleinkinderen heeft het soms gestormd, maar nu mag de dankbaarheid overheersen. En wat was ze verlegen en bemoedigd door al het meelevens! Nou, van harte gegund, zeggen we dan. Ook wat dat betreft: Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen.

Mw. W. (Wijnie) Grinwis - van Deelen (Broekweg 31, 3253-XB) werd woensdag 25 januari geopereerd aan haar rechterknie. Er werd een nieuwe knie aangebracht. Het herstel zal zeker enige tijd vergen, maar

de dankbaarheid mag overheersen vanwege het feit dat deze operaties mogelijk zijn. Van harte Gods zegen bij het verdere herstel,

Ouddorp, ds. M.C. Schreur

Agenda, Deo Volente

Zondagsschool



Kom naar de zondagsschool en luister naar de verhalen uit de Bijbel! Elke zondagmorgen gelijk na de kerkdienst komen we bij elkaar in 'de Morgenster'. Meestal zijn we om 12.15 uur klaar. We zien uit naar jouw komst. Breng gerust een vriendje of vriendinnetje mee. Op zondag 12 februari is er geen zondagsschool in verband met de viering van het Heilig Avondmaal in de kerk.

Elke dinsdagavond WELKOM op de catechisaties!

Wie verwachten we en wanneer?

Van 18.30 - 19.15 uur: 12 - 15 jarigen

Van 19.15 - 20.00 uur: 16 tot 18+ jarigen.

Van 20.00 - 21.30 uur: Belijdeniscatechese

Ouders, wilt u uw zoon of dochter afmelden als hij verhinderd is?

Bezinning-uur/Censura Morum

Op woensdag 8 februari is er weer het bezinning uur in verband met het Heilig Avondmaal. Aanvang 19.30 uur in De Morgenster. Voorafgaand van 19.00-19.030 uur is er het gebruikelijke censura morum in de consistorie.

Gemeenteavond 13 februari aanvang 19:30 uur

Allen weer van harte uitgenodigd op de gemeenteavond. Het is goed om als gemeente (en helemaal als belijdende leden) eens in het jaar samen te komen om als kerkenraad en gemeente elkaar te ontmoeten en dingen te kunnen bespreken die er leven. Na een kort bezinnend gedeelte, hopen de beide colleges (van kerkrentmeesters en van diakenen) inzage te geven in de gang van zaken en misschien kan er vanuit enkele commissies ook nog wat gedeeld worden. Ook is er altijd de mogelijkheid om een of meerdere vragen te stellen. We hopen u te verwelkomen in De Morgenster.

Jeugdclub

De jeugd wordt uitgenodigd om op zaterdagavond 18 februari mee te gaan schaatsen. Graag even opgeven bij de leiding. De kosten zijn 8,50 euro. Breng gerust een vriend of vriendin mee. Verdere informatie zal via de groepsapp gaan.

Vrouwenkring "Sola Fide"

We hopen op maandag 20 februari samen te komen om 19.30 uur in De Morgenster.

De Bijbelstudie is n.a.v. psalm 131 en heeft als thema: "Gebedsworsteling". David beschrijft in deze psalm een jong kind, van een jaar of 3, het is de borst ontwend, maar is toch nog graag dicht bij zijn moeder. Dat is wat David nodig heeft, te schuilen bij God, bij Hem tot rust en stilte te komen. En als we worstelen met onze onverhoorde gebeden? We begrijpen het niet, waarom laat God moeilijkheden toe? Wij kunnen de Heere niet narekenen. Laten we ons leven dan beheersen door wat we niet krijgen, door wat anders gaat dan we gehoopt en gebeden hebben? Bidden is ook stil worden voor God, gericht op rust voor onze ziel in Zijn nabijheid.

Gebedsverhoring is vooral verandering van je ziel, het eens mogen worden met Hem, door Zijn genade. Dat gunt David het volk Israël ook, dat het zijn hoop stelt op de HEERE, nu en voor eeuwig. Mocht je een keer de Bijbelstudie van de Vrouwenkring mee willen doen, dan ben je van harte welkom!

Contactmiddag

Woensdag 22 februari hebben we weer een contactmiddag. Aanvang 14.30 uur in De Morgenster. We hopen de middag te beginnen met een korte Bijbel-overdenking. Dan volgt de pauze, waarin u koffie of thee met cake of iets dergelijks. Na de pauze is er een tweede gedeelte waarin we meestal nog wat kunnen bekijken en/of beluisteren, of een spreker van buitenaf uitnodigen. Allen welkom, want de contactmiddag is niet aan leeftijd gebonden!

Bijbel-leesgroep (BLG)



Laatste keer ging het onder andere over de Tabernakel. Van harte Gods zegen gewenst bij het lezen van het boekje: "Huis van Go(u)d". We blijven zeggen: Houd vol en blijf anderen ook uitnodigen! Als u / jij de eerste niet geweest bent, geen probleem, je kunt altijd nog mee doen. Inloop vanaf 19.30 uur en starten om 19.45 uur. Het leeswerk voor de volgende keren:

22 februari: Leviticus 4 – 18 en Matth. 27- 28, Rom. 1 – 3

15 maart: Leviticus 19– 27, Numeri 1– 6 en Romeinen 4 – 8

Belijdende leden, en zeker alle Avondmaals-gangers: Kom naar deze avonden!

Gebedsmoment

Het maandelijke gebedsmoment voor januari zal vrijdagavond 24 februari 19:00 uur gehouden worden in 'de Morgenster'

Kerkrentmeesters

Actie Kerkbalans 2023



Alle gemeenteleden hebben afgelopen week een brief of folder gekregen met daarin het verzoek voor een bijdrage, zodat het werk in de kerk zijn voortgang kan vinden. In de achterliggende jaren heeft uw vrijgevigheid ons nooit beschaamd. We hopen ook dit jaar weer op u te kunnen rekenen, om zo samen ook de financiële lasten van het gemeente zijn te dragen.

Activiteitencommissie

Nieuws van de commissie

De activiteiten commissie heeft nog even 'vakantie', maar gaat binnenkort weer vergaderen over de activiteiten voor 2023. Heeft u of heb jij ideeën en/of wilt u of wil jij ons helpen of versterken, laat ons dan gerust weten!

Verantwoording van uw gaven

Over de periode van 1 t/m 31 december 2022 is het volgende ontvangen:

Kerkrentmeesterlijk beheer

Kerkrentmeesters	2.213,25
Bijdrage onderhoudskosten	1.305,52
Giften per bank en contant	1.230,00
Kerkbalans	<u>4.815,00</u>
Totaal Kerkrentmeesterlijk beheer	€ 9.663,77

Waarde ingeleverde collectemunten € 1.146,75

Diaconie

GZB	83,00
Giften diaconie	1.650,00
Zondagsschool, 4 dec.	241,23
Stg. Kom Over en Help, 11 dec.	325,98
Diaconie, 18 dec.	190,48
GZB, 21 dec.	64,58
Project 10 27 Mozambique, 25 dec.	205,08
Zondagschoolactie, 26 dec.	194,60
Steunfonds Gemeenten GB, 31 dec.	<u>96,73</u>

Totaal diaconie **€ 3.051,68**

Kerkrentmeesters en diaconie samen €12.715,45

Kleine Kracht 18^e jaargang

Stand vorige keer	85,00
Aan giften	<u>45,00</u>
Totaal	€ 130,00

Verjaardagsfonds 2022

Stand vorige keer	725,30
Ontvangen	<u>75,00</u>
Totaal	€ 800,30

Ledenadministratie

Verjaardagen

Verjaardagen van gemeenteleden van 70 jaar en ouder zullen vermeld worden met naam en adres. Indien u hier geen prijs op stelt dit graag minimaal 4 weken van tevoren melden bij de scriba C. van Huizen.

3 februari ~ 71 jaar, Mevr. H.M. Strik-Coomans Broekweg 20, 3253XB.

6 februari ~ 76 jaar, Dhr. J.C. van der Bok Dirkdoensweg 26, 3253AE.

10 februari ~ 78 jaar, Dhr. A.C. van der Maas Vliedberglaan 4 c, 3253VT.

14 februari ~ 83 jaar, Mevr. M.J. Rosmolen-Korteweg Vliedberglaan 3c, 3253VT.

14 februari ~ 82 jaar, Mevr. M. Westdijk-Bakelaar Beatrixweg 12, 3253BB.
14 febr. ~ 74 jaar, Mevr. A. Venneman-van Antwerpen Diependorst 26, 3253VB.
15 februari ~ 87 jaar, Dhr. J. Rijnbrand Prins Hendrikweg 23, 3253BV.
17 februari ~ 85 jaar, Mevr. A.C. Westhoeve-van der Bok Julianaweg 21, 3253BL.
22 februari ~ 73 jaar, Dhr. C.K. Tanis Emmaweg 28, 3253BD.
25 februari ~ 74 jaar, Dhr. M. Arensman Parklaan 17, 3253CA.

Ingeschreven

- Mevr. E.C. Prins

Verhuisd

- Mevr. M.A. Santifort-Joppe van Staakweg 22 naar Essenlaan 157, 3247 GG Dirksland.
- Dhr. T.J. Dijkshoorn van Havenweg 11 naar Noordweg 2, 3253 LK Ouddorp.

Citaten

Citaat 1

Maar als u nog een betere en een effectievere manier wilt weten, zal ik u nog wat advies geven. Breng veel tijd door met nadenken over het lijden van Christus, want de schuld van uw zonde wordt nergens zo duidelijk gezien als in het feit, dat het de Heiland geslagen heeft.

Bedenk wat een groot kwaad het moet zijn dat het Christus Zijn leven kostte, opdat Hij u mocht redden. Overdenk, zeg ik, arme ziel, hoe zwart die vuilheid moet zijn, die slechts weggewassen kon worden met Zijn dierbaar bloed! Hoe zwaar die misdrijven zijn waar geen boete voor gedaan kon worden, tenzij Zijn lichaam aan het hout genageld zou zijn. Zijn zijde doorstoken en tenzij Hij stierf in koorts en in dorst, roepend: "Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?"

Ga naar de tuin aan de voet van de Olijfberg en zie de Heiland in Zijn bloedig zweet! Ga naar Pilatus' huis en zie Hem onder de beschamende beschuldigingen!

Ga naar het paleis van Herodes' Praetoriaanse garde, en zie daar hoe de machtigen Christus voor schut zetten!

En ga dan, als allerlaatste naar Golgotha en zie dat schouwspel van leed, en als deze zaken u niet de zwaarheid van uw zonde tonen, dan kan niets dat. (Preek van Spurgeon: 'Heb ik te weinig berouw?')

Citaat 2

U, die stenen harten hebt, neem dit advies aan: neem de toevlucht tot deze grote God des hemels. Stel dat er een arts zou zijn die een medicijn zou hebben voor eenieder die lijdt aan nierstenen. Ook horen wij dat er velen door hem genezen worden. Dit zou alle mensen die aan zo'n ziekte lijden wel moeten bewegen om naar hem toe te gaan. Wel, de Heere heeft bekend gemaakt dat Hij alle stenen harten wil genezen die maar tot Hem komen. Alle kinderen van God zijn erachter gekomen dat dit de waarheid is, tot troost van hun eigen zielen. O vrouwen, die mannen hebt met stenen harten ((of mannen die vrouwen hebt met stenen harten) en ouders die kinderen hebt met stenen harten: vertel hen dat u deze dag gehoord hebt van een Geneesheer die hen zal genezen. Vermaan hen toch om tot Hem te komen.

Izak Ambrosius - Het zien op Jezus

John Flavel

Broeders, het is makkelijker om uit te varen tegen duizend zonden van anderen, dan om één zonde in onszelf te doden.

Mary Winslow

God heeft Zijn verschillende leidingen, opdat Hij ons onze nietigheid, zwakheid en totale hulpeloosheid zal leren. Het geloof wordt dan ook voortdurend tot beoefening gebracht. Daardoor wordt de kracht ervan vermeerderd.

Thomas Brooks

Er is geen kleine zonde, want er is geen kleine God waartegen gezondigd wordt.

Prof. G. Wisse (1953 overl.) over 'Het is volbracht'

Het rijkste woord van de Zoon,
het aangenaamste woord voor de Vader,
het verschrikkelijkste woord voor de duivel,
het zaligste woord voor de zondaar.

Tenslotte: Spurgeon

Maar Hij wil zijn beide Alpha en Omega.

Christus, die is het begin en het einde, de Eerste en de Laatste.

Het eenvoudige Evangelie is gewoon dit: "Zie op Mij en wordt behouden, alle gij einden der aarde."

"Maar Heere, ik kan niets zien."

“Zie op Mij.”
 “Maar Heere, ik voel niets.”
 “Zie op Mij.”
 “Maar Heere, ik kan niet zeggen dat ik mijn nood voel.”
 “Zie op Mij, niet op uzelf; dit alles is naar uzelf zien.”
 “Maar Heere, ik voel soms dat ik iets zou kunnen doen, maar een week gaat voorbij en dan ben ik weer hard van hart.”
 “Zie op Mij.”
 “Maar Heere, dat heb ik vaak geprobeerd.”
 “Probeer het niet meer, zie op Mij.”
 “O, maar Heere, u weet het.”
 “Ja, Ik weet alle dingen, Ik weet alles, al uw ongerechtigheid en uw zonden, maar zie op Mij.”
 “O, maar vaak, Heere, als ik een preek hoorde, was ik onder de indruk, toch is het als de morgenwolk en als de vroege dauw; het gaat voorbij.”
 “Zie op Mij, niet op uw gevoelens of uw indrukken, zie op Mij.”
 “Wel,” zegt iemand, “maar zal dat mij werkelijk redden, gewoon op Christus zien?”
 Mijn lieve ziel, als dat u niet redt, dan ben ik (CH Spurgeon) ook niet gered.
 De enige manier waarop ik gered ben en het enige goede Evangelie, dat ik in de Bijbel kan vinden, is op Christus te zien!

Voor onze jongeren

Jozef is een Hebreeuwse jongensnaam en betekent: ‘God voege toe, geve vermeerdering’. De naam is bekend uit de Bijbel, Jozef, die door zijn broers als slaaf naar Egypte verkocht werd. Nu zit hij in een benarde situatie, namelijk in de gevangenis door toedoen van de vrouw van Potifar. Lees Genesis 39. Toch gaat hij niet bij de pakken neer zitten. Hij helpt de gevangenisbewaker met de verzorging van de andere gevangenen. Hij ziet de terneergeslagen schenker en bakker, knechten van de farao. Zij zijn ook in de gevangenis beland. Beiden hebben een droom gedroomd. Jozef wijst op God Hij is de Almachtige. God maakt aan Jozef bekend wat de dromen van deze mannen betekenen. De schenker zal terug keren naar de Farao en de bakker zal worden gestraft. En zo gebeurt het ook. Maar Jozef zelf blijft een gevangene, totdat op Gods tijd ook hij de gevangenis mag verlaten.

Puzzel

Beantwoord de vragen over het leven van Jozef. Wat lees je van boven naar beneden als je alles hebt ingevuld?

1. Wie was de vader van Jozef?
2. Hoe heet het land waar Jakob met zijn gezin woont nadat hij bij zijn oom Laban vertrok?
3. Welke broer stelde zich borg voor Jozef?
4. Jozef ontmoet in de gevangenis de en de bakker.
5. Wat is de naam van de moeder van Jozef?
6. Jozef kreeg van zijn vader een veelervige.....
7. Aan wie werd Jozef op de markt verkocht?
8. Potifar stuurde Jozef naar de
9. Over welke dieren droomde de farao?
10. Welke broer mocht eerst niet mee naar Egypte?
11. Naar welk land werd Jozef verkocht?



De oplossing mag je inleveren bij: Jeannet Meijer Zeebrekersweg 8 3253 VS
 Ouddorp. Of via E-mail: jeannetmeijer@hotmail.com

Hartelijk welkom op de GZB-dag D.V. zaterdag 18 maart!

Je onderdeel voelen van Gods wereldwijde kerk... dat kan tijdens de GZB-dag, zaterdag 18 maart in Barneveld. Er zijn inspirerende sprekers uit Malawi en de Filipijnen en activiteiten voor jong en oud. Van harte welkom!

U kunt kiezen of u 's middags of 's avonds komt. Wilt u met kinderen en/of tieners komen? Kies dan voor de middag! Want dan is er ook een tof programma speciaal voor hen. In de avond is er na het podiumprogramma een gezellig GZB-jongerencafé. Voor alle leeftijden is de GZB-dag de moeite waard!

Aanmelden noodzakelijk

Bij het podiumprogramma om 14.00 uur en 19.30 uur is er plaats voor maximaal 750 personen (exclusief kinderen). Aanmelden is daarom noodzakelijk. Tussen 16.00 en 19.00 is iedereen welkom op het ontmoetingsplein; er zijn workshops, GZB-stands, kraampjes met een hapje en een drankje én er is een veiling.

'Bid, zonder ophouden'

Het thema van de GZB-dag is: 'Bid'. Ds. Hastings Phale, een bevlogen evangelist uit Malawi is één van de sprekers: "Wij moeten onszelf voortdurend de vraag stellen: hoe kunnen wij zonder ophouden bidden voor degenen die nog niet bereikt zijn met het Evangelie? Als christen ben je krachteloos zonder gebed." Met zijn verhaal wil hij ons aanmoedigen om ook zelf het Evangelie te delen, maar vooral ook om dat te doen in afhankelijkheid van God.

Waar?

De GZB-dag vindt plaats in de Midden Nederland Hallen in Barneveld. Voelt u zich betrokken bij Gods wereldwijde kerk, dan mag u deze dag niet missen! Meldt u daarom snel aan via www.gzb.nl/gzb-dag

Potgrondactie: Bijbels voor vervolgte christenen



Miljoenen vervolgte christenen hebben geen eigen Bijbel. Omdat Bijbels in hun land verboden zijn of omdat ze te arm zijn om er zelf één te kopen.

Daarom organiseert Stichting HVC (Hulp Vervolgde Christenen) de potgrondactie 'Plant een Bijbel'.

Deze actie werkt heel simpel: u bestelt dit voorjaar uw potgrond bij HVC en dankzij de opbrengst krijgen vervolgte christenen in onder meer Afghanistan, China, Iran, India en Pakistan een eigen Bijbel. Hebt u geen potgrond nodig? Dan is doneren voor Bijbels ook mogelijk. Voor zes euro geeft u al iemand een eigen Bijbel.

Hoe werkt het?

U kunt heel eenvoudig helpen door potgrond te bestellen of door te doneren. Van de opbrengst van twee zakken potgrond kan één Bijbel worden uitgedeeld. Van de opbrengst worden Bijbels verspreid in landen waar christenen worden vervolgd, zoals China, India, Irak, Pakistan en Noord-Korea.

Actie van HVC

Stichting HVC helpt vervolgte christenen. De actie Plant een Bijbel is een jaarlijks terugkerende actie, die steeds harder nodig is. Er zijn wereldwijd vele (nieuwe) gelovigen, die geen eigen Bijbel bezitten. HVC wil naast hen staan en een verschil maken in hun situatie. Het is de Bijbel die gelovigen wereldwijd verbindt. Laten we er daarom voor zorgen dat zo veel mogelijk mensen een eigen Bijbel kunnen lezen, nu het nog kan!

Potgrond bestellen

Via: www.planteenbijbel.nl kunt u tot 28 februari 2023 potgrond bestellen.

Bestelde potgrond kan op D.V. **zaterdag 18 maart** worden afgehaald bij Fam. Meijer, Dorpsweg 39a in Ouddorp.

Zondag 12 februari 2023

9:30 uur: ds. M.C. Schreur, *Bediening Heilig Avondmaal*

18:00 uur: ds. M.C. Schreur, *Dankzegging Heilig Avondmaal*

Collecte: 1° Stichting Kom over en help. 2° Kerk. 3° Bijdrage energie.

Woensdag 15 februari 2023

19:30 uur: ds. M.C. Schreur

Collecte: 1° GZB. 2° Kerk.

Zondag 19 februari 2023

9:30 uur: dhr. T.R. Rietveld, Ridderkerk

18:00 uur: ds. D.J. Budding, Nunspeet

Collecte: 1° Kerkelijk verenigingswerk. 2° Kerk. 3° Bijdrage energie.

Zondag 26 februari 2023

9:30 uur: ds. M.C. Schreur

18:00 uur: ds. D. Breure

Collecte: 1° Diaconie. 2° Kerk. 3° Bijdrage energie.

Zondag 5 maart 2023

9:30 uur: ds. M.C. Schreur

18:00 uur: ds. M.C. Schreur

Collecte: 1° GZB Voorjaarscollecte, Een missie voor Malawi. 2° Kerk. 3° Energie.

Zanguurtje

Zondag 5 februari staat het zanguurtje weer op de planning.

Het thema is Gods liefde.

Iedereen is van harte uitgenodigd, ook de kinderen zijn van harte welkom.

Het thema voor DV. Zondag 5 maart is Bidden.

Oppasschema februari

12 feb. - Jennie en Rianne

19 feb. - Hetty en Margretha

26 feb. - Nelie, Julia en Eline

05 mrt. - Myrthe T. en Emma

08 mrt. - Marianne (Biddag)



HARTELIJK WELKOM

D.V. ZATERDAG 18 MAART 2023

GZB-DAG

MIDDAG ÓF AVOND

BARNEVELD

PODIUMPROGRAMMA
INSPIRERENDE SPREKERS
UIT DE WERLDERK
ONTMOETINGSPLEIN
WORKSHOPS EN VEILING
KINDER- EN TIENERPROGRAMMA
GZB-JONGERENCAFÉ

THEMA:
Bid,
zonder ophouden

gzb

MEER INFO EN AANMELDEN
WWW.GZB.NL/GZB-DAG