

Hervormde gemeente Ouddorp



Postadres: Weststraat 2 3253 AR Ouddorp

Aanvang diensten Dorpskerk: 9.30 uur en 18.00 uur

Website: www.hervormdoudorp.nl

Kerkdiensten beluisteren: www.kerkomroep.nl

Kerkrentmeesterlijk beheer: IBAN: NL87 RABO 0341 6707 07

Diaconie: IBAN: NL65 RABO 0341 6707 15

Activiteitencommissie: IBAN: NL18 RABO 0146 3826 25

activiteitencommissie@hervormdoudorp.nl

Nieuwsbrief *Kleine Kracht*, december 2020

16^e jaargang no 2

Overdenking

Luks 2:10: 'Vrees niet, want, zie, ik verkondig u grote blijdschap.. namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker'.

Ik las eens bij een legerpredikant van een soldaat. Die juist in de kerstnacht moest wachtlopen. Achteraf zei hij: het klinkt misschien gek, maar weet u dat ik nog nooit zo'n fijne Kerst heb gehad? Hoe zo? vroeg de legerpredikant. Wel, klonk het antwoord, thuis is het altijd best gezellig hoor. Maar nu ik juist in de kerstnacht wacht moest lopen. Ruim 2 uur in die donkere stilte. Nu is het of ik Kerst voor het eerst pas echt belééf! Want, weet u, die herders waren toch ook alléén op wacht? In die nacht. Begrijpt u me dominee?

De legerpredikant begreep het niet direct. Maar hij bleef er wel aan denken. Vooral aan die woorden: 'ik heb nog nooit zo'n fijne Kerst gehad' Blijkbaar had God bij deze soldaat in de stilte van de nachtwacht plaats gemaakt voor Zichzelf. Iets wat Hij al eerder had gedaan. NI. bij de herders van onze tekst. Zij zaten in het donker ook op wacht. Alles van rondom was stil en donker. Maar hier bij déze herders, in deze stille kerstnacht, wordt de eerste kerstpreek gehouden en aangehoord. Rechtstreeks vanuit de hemel, met engelen als predikanten. Juist dan vernemen deze herders het evangelie. *Vrees niet, want, zie, ik verkondig u grote blijdschap, namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker.*

Is het niet heel mooi? Dat God nu zo iets kan. In de donkere stilte, bij ons de vrees wegnemen. En juist dan ons verdrietige hart met blijdschap vullen.

Zou Hij dat ook bij u en jou kunnen doen? In de a.s. Kerst van 2020? Volgens de Corona-regels kunnen we ook met Kerst amper of niet bij elkaar komen. Zeker niet zoals de meesten van ons gewend zijn. We kunnen maar een enkele gast uitnodigen bij ons thuis. Voor sommigen zal het daarom een veel stillere Kerst worden dan anders. Bij anderen blijft het even stil. Juist omdat deze of gene geliefde ook nu er niet meer zal zijn. En met Kerst 2020 die lege plaats des te meer zal worden gevoeld.

Maar dan de Heere. Ja, Hij is nog Dezelfde! Hij is nog steeds zoals bij die soldaat en die herders. Hij weet lége plaatsen te vervullen met Zichzélf. Met Zijn Kind. Met Zijn evangelie van Zijn enig geboren Zoon. De Zaligmaker van onze zonden. De Genezer van onze wonden.

Ik ken wel mensen die altijd volop druk zijn met de Kerst. Die drukte maken met altijd veel mensen om zich heen. Maar diep van binnen zijn ze radeloos alléén. Ze zullen het alleen niet snel toegeven. Hoe zullen zij Kerst vieren dit jaar?

Maar ik ken ook mensen die alleen zijn. En achteraf toch kunnen zeggen: ik heb een bijzonder gezegende Kerst gehad! Want God was er. En Jezus Christus was er. Het evangelie was er. Juist in mijn stille donker. Ik hoefde niet meer te vrezen. Ook mijn hart werd met blijdschap vervuld.

Zou u ook niet bij die laatste groep willen horen? De Heere zegene ons in 2020 met zo'n Kersfeest!

G. R. Mauritz

Uit de gemeente

Overleden

Zondag 28 november is in de leeftijd van 94 jaar overleden, Krientje Grinwis – Vliedland (De Gracht 31 3253 EC) Ook langs deze weg condoleren wij haar kinderen en kleinkinderen met dit verlies. Boven de kaart staat psalm 121 vers 1: *'k Sla d' ogen naar 't gebergte heen, Vanwaar ik dag en nacht Des Hoogsten bijstand wacht. Mijn hulp is van den HEER alleen, Die hemel, zee en aarde Eerst schiep, en sinds bewaarde.*

Groot als je mag weten en beleven waar je hulp vandaan komt. Ds. Van den Berg heeft mevr. Grinwis vele malen mogen bezoeken en zeker over deze hoop en verwachting met haar mogen spreken.

Verkiezing ambtsdrager

Diaken R. Bom heeft te kennen gegeven aan het eind van dit jaar zich niet herkiesbaar te stellen. In verband hiermee konden er aanbevelingen voor zijn ambt worden ingediend bij de scriba. Aan de hand van de ingediende aanbevelingen is tot diaken verkozen dhr. H. Tanis, Maerenseweg 62. Dhr. Tanis zal uiterlijk 3 december zijn beslissing aangaande de roeping tot het ambt kenbaar maken bij de kerkenraad. Hij, Die u roept, is getrouw, Die het ook doen zal. 1 Tess. 5 vers 24.

Jubileum

Zo de Heere wil en zij leven hopen Joh. Grinwis (Hans) en W.C. Grinwis-Padmos (Willie) op 15 december met hun kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind te gedenken dat zij 60 jaar geleden in het huwelijk zijn getreden. Van harte gefeliciteerd. Maar liefst 60 jaar lief en leed gedeeld. Als we terug denken aan donderdag 9 november 2006 daar Hans moest worden opgenomen met een gesprongen aorta en het zeer ernstig was. De Heere heeft door en uitgeholpen. Zo ook in december 2010. Dankbaarheid vervult dan ook hun hart.

Psalm 68 vers 10:

*Geloofd zij God met diepst ontzag!
Hij overlaadt ons, dag aan dag, Met Zijne gunstbewijzen.
Die God is onze zaligheid; Wie zou die hoogste Majesteit
Dan niet met eerbied prijzen?
Die God is ons een God van heil;
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil,
Ons 't eeuwig, zalig leven; Hij kan, èn wil, èn zal in nood,
Zelfs bij het naad'ren van den dood,
Volkomen uitkomst geven.*

Beroep naar Randwijk

Nog maar net terug van de grote vakantie was ik mijn kantoor wat aan het opruimen. Ik vond dat er geen boek meer op de grond mocht staan. Te midden van die drukte ging de telefoon. Een kerkenraadslid uit Randwijk.

Al weer vele jaren geleden had ik er ooit een paar keer gepreekt. Het dorpje ligt naast Opheusden waar mijn hele voorgeslacht Mauritz vandaan komt. En waar nog vele Mauritzen wonen. Vroeger ging ik daar elke zomervakantie werken bij familie op de boomkwekerij. Ik ken er de mooie omgeving van de Neder-Rijn, met haar dorpjes achter de dijk, dus goed.

Er werd mij gevraagd of ik een moment tijd kon vrijmaken om met enkele broeders uit Randwijk een ontmoeting te hebben. Ze wilden me namelijk in een persoonlijk gesprek meedelen dat ze een beroep op me wilde uitbrengen. Ik was echt verrast. Had het niet zien aankomen.

Eerlijk is eerlijk, ook omdat ik het in Ouddorp erg naar mijn zin had en er wel naar uitzag om hier langer te blijven werken. Maar Gods wegen zijn ondoorgrondelijk. En Zijn raad zal bestaan. Ook als die wel eens (ja wel vaker dan ons lief is) tegen onze eigen zin ingaat.

Na het bezoek van de broeders uit Randwijk ontving ik op 25 september officieel de beroepsbrief thuis. En op 7 oktober mocht ik het beroep aannemen. Het was echt een mogen aannemen. Met minstens zoveel licht en leiding van de Heere als toen Hij me riep tot bedienaar van het goddelijke Woord.

Ik had het ook nodig. Want van mezelf was ik niet van zo van zin om Ouddorp (en Cillaarshoek) te verlaten. Eigenlijk was het in mijn hart dus een gevecht tussen 2 goeden. Ik ben de Heere dankbaar voor Zijn genade en leiding. Ik mag de Heere Jezus gaan volgen naar Randwijk. Dat weet ik zeker.

Maar tegelijk ben en blijf ik overtuigd dat Hij ook u niet zal los laten. Ps. 132: 10 zingt zo treffend: *'k Zal Sions, 'k zal der armen spijs hier zeeg'nen op de ruimste wijs. Hier zal Ik, Mijnen naam ten prijs, de priesters met Mijn heil bekleen en 't volk doen juichen weltevreen.* Die psalm heeft meer dan eens door mijn hart geruist als ik weer op Ouddorp kwam om hier een dag bezoekwerk te doen.

Heb daarom goede moed gemeente. De Heere Jezus is trouw en houdt u in het oog. Op Zijn tijd zal ook u weer een predikant uit Gods hand ontvangen. Die het evangelie onder u verkondigen mag, in de kerk en in uw huizen.

Omdat ik in Randwijk 1 dag per week vrij heb (het is ook een 80% beroeping) heb ik met hen afgesproken dat ik voorlopig nog 1 dag per week in Ouddorp zal blijven werken. Laten we samen uitzien naar hoe de Heere ook u zal gedenken. Als Hij op Zijn tijd ook u een eigen herder en leraar zal geven.

Allen die via post, mail en app met mij hebben meegedeeld, wil ik hartelijk daarvoor danken.

Op 10 januari zal mijn bevestiging en intrede zijn in Randwijk. Ds. J. Belder is daar consulent en hij zal mij bevestigen. De kaart is in de maak. Zodra die klaar is, geef ik hem door aan de kerkenraad.

En zo zal ook u de nodige informatie van hen wel doorkrijgen. Samen een gezegende Kerst en Oud en Nieuw.

Hartelijke groeten van G. Mauritz, vrouw en kinderen.

Ja, de maand december, een maand waarin heel veel herinneringen boven komen. 'Vorig jaar was papa er nog... zeiden wij nog...zei hij nog...' Zoveel herinneringen die er dan zijn. Mensen vragen regelmatig: 'kunnen jullie het allemaal een beetje verwerken?' In psalm 23:4 staat: 'Al ging ik ook door een dal van de schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen want Gij zijt met mij, Uw stok en Uw staf die vertroosten mij. Ik las ergens: 'het verdriet is een zware koffer vol die haast niet te tillen is.' Verdriet laat je nooit meer los. Zo stilletjes als een wolk die voor de zon schuift, zo komen er herinneringen bij je boven die zich voor je vreugde schuiven. Waarom laat verdriet je nooit los? Omdat je niet alleen iemand (een mens) hebt begraven maar ook een stukje van jezelf. Waar wij ons steeds aan mogen vasthouden is toch: 'Onze God is een goede God.' (psalm 27:9) Gij zijt mijn/onze hulp geweest. In Gods plan is elk leven lang genoeg geweest, ook dat van mijn man en van de kinderen hun lieve vader die zij zo onuitsprekelijk missen. Ik las ook ergens: 'terwijl wij rouwen bij een graf, bewonderen zij in de hemel Gods majesteit'. Wij moeten nog vaak terugdenken aan wat Ds. Klaassen bij het graf tegen de kleinkinderen zei: 'Ja, wij zijn allemaal met de auto hier naar de begraafplaats gekomen en op de weg hier naartoe zagen wij ook grote vrachtauto's rijden. Wat denken jullie?' vroeg hij aan de kinderen, 'Kan je beter door een vrachtauto overreden worden of door de schaduw van de vrachtauto? Door de schaduw natuurlijk' zei hij, 'want een schaduw doet geen pijn. Doordat de Heere Jezus aan het kruis stierf hebben wij wel met de dood te maken maar door het lijden en sterven van de Heere Jezus, alleen met de schaduw van de dood.' Wat een troost mag dat geven.

Een gedicht van één van de kinderen:

U hebt zo dapper gestreden,
Tot aan uw allerlaatste zucht.
De tranen om u,
gaan nu met liefde in de lucht.
Wij treuren niet omdat u bent gegaan,
wij weten dat u Thuis bent.
U hebt welgedaan als Zijn goede en getrouwe dienstknecht.
U bent bij mij met elke traan, Elke lach.
Telkens weer, elke dag.
Wij dragen u altijd bij ons, al zien wij u nu niet meer staan.
Wij zien u niet meer staan op de preekstoel.
Wij zien u niet meer zitten in de bus.
Wij zien u niet meer lopen tussen de mensen.
Met de mouwen opgestroopt, klaar voor elke klus.
Daarom lopen de tranen over onze wangen,
maar God zal deze tranen vangen.
De bladeren zijn gevallen,
de winter komt eraan.
De wereld zal haar kleur verliezen,
om daarna weer in bloei te staan.

Verjaardag

Onze lieve Grace Meyno Theodora, hoopt op 19 december alweer 15 jaar te worden. Wat is er ontzettend veel in haar leventje gebeurd. Toch mag zij telkens weer blij zijn en mag zij telkens weer zeggen dat de Heere het goed gedaan heeft.

Papa schreef ooit over haar een verhaal.

Een kind waarmee gegooid en geschooid is.

Ik ben een kind met een waterhoofd.

Niemand weet waar ik vandaan kom en ik weet het zelf ook niet.

Mijn moeder weet het natuurlijk wel, maar ik ken haar niet.

Vreemde mensen namen mij mee naar een grote stad.

Daar kwam ik in een huis met nog veel meer meisjes, die allemaal de straat op moesten om te bedelen.

Ik werd op een rug gebonden van een meisje van 15 jaar oud.

Soms werd er met mij gegooid want dan kregen mensen medelijden en gaven meer geld. Er zitten nog steeds littekens op mijn hoofd.

Toch is mijn leven totaal veranderd want mensen uit een ander land vonden mij en namen mij mee naar het ziekenhuis.

Ik heb 44 uren in een trein gelegen in vuile kleren. Bij het ziekenhuis mocht ik niet binnen omdat ik uitslag op mijn lijfje had dus moest ik 44 uren terug met de trein. Toen ben ik toch geopereerd in een ander ziekenhuis.

De mensen die mij vonden konden niet langer voor mij zorgen en brachten mij bij vrienden van hen. Die zorgen nu voor mij, bidden met mij en zeggen dat ik een cadeautje van de Heere ben.

Ik weet niet hoe het verder met mij gaan zal.

Mijn rugje is scheef, mijn heupje uit de kom, maar de Heere zorgt voor mij!

Grace zingt rond de kerstdagen vaak dit lied, 'want ik denk dan vaak aan de hemel'.

De kerstschoenen

Het was bijna kerst, en ik stond weer in een rij.
Proberen de laatste cadeautje te kopen, niet echt in de kerststemming.
Stond er recht voor mij een kleine jongen zenuwachtig te wachten.
Rondkijken zoals kleine jongens doen
En in zijn handen had hij een paar schoenen
Zijn kleren waren oud en versleten, hij was vies van top tot teen.
En toen het tijd was om te betalen
kon ik niet geloven wat ik hem hoorde zeggen
'Meneer, ik wil deze schoenen kopen voor mijn moeder, alstublieft.
Het is kerstavond en deze schoenen zijn precies haar maat.
Wilt u een beetje opschieten, meneer,
papa zegt dat er niet veel tijd meer is.
Ze is al een hele tijd ziek.
En ik weet dat deze schoenen haar zullen laten lachen.
En ik wil dat ze er prachtig uitziet als mama vanavond Jezus ontmoet.'
Ze telden muntjes, het leek wel jaren te duren.
Toen zei de kassière, "jongen, er is hier niet genoeg."
Hij zocht al zijn zakken door.
Toen draaide hij zich om en keek naar mij.
Hij zei: 'mama maakte kerst goed in ons huis
De meeste jaren kreeg zij zelf geen cadeau.
Vertel me meneer, wat moet ik doen,
ik moet deze kerstschoenen kopen.'
Dus ik legde wat geld neer, ik was blij dat ik hem kon helpen.
En ik zal nooit de blik op zijn gezicht vergeten toen hij zei:
'mama zal er zo mooi uitzien'.
Ik wist dat ik een glimp van hemelse liefde had gevangen.
Toen hij mij bedankte en naar buiten rende,
Ik wist dat God deze kleine jongen had gestuurd
om mij te helpen herinneren waar het met kerst om gaat.

Update over Willem

Willem was twee weken in quarantaine in Shanghai. Daarna mocht hij doorvliegen naar 'zijn huis'. Precies een jaar nadat hij naar Nederland was gekomen voor de ziekte van papa, stapte hij weer zijn huis binnen in China. Wat gaat er dan veel door je heen. Dan inpakken, inpakken, inpakken, alles zelf uitzoeken en inpakken. Toen kwam er het lieve aanbod van een Hollandse vriend die uren vliegen bij hem vandaan woont. 'Ik kom je helpen met inpakken hoor! Ik kom je helpen met het laden van de container.' O wat heerlijk was dat voor Willem, even bijpraten en dan de hulp erbij, geweldig. De container werd ergens neergezet, een uur rijden bij Willem's huis vandaan. Met kleine vrachtauto's moest alles daar gebracht worden, de hele dag is hij druk geweest en de volgende dag was hij er nog mee bezig. De Heere gaf moed en krachten door alle moeilijkheden heen en zaterdagmiddag werd de zeecontainer verzegeld voor verzending.

Transport Roemenië

Wij zijn al bijna een jaar aan het verzinnen hoe wij onze goederen voor Roemenië daar moeten krijgen. Het ligt allemaal al sinds vorig jaar oktober in onze garage. Vanwege corona was het een grote vraagteken hoe wij het in Roemenië konden krijgen. Nu is er afgelopen week een oplossing gekomen! Er kan een vrachtwagen met chauffeur vanuit Roemenië komen om de spullen op te halen. Dat kan al zo snel geregeld worden dat de vrachtwagen begin volgende week er is en de spullen geladen kunnen worden! Wonderlijk hoe na lang wachten er nu toch een oplossing voor gekomen is, op Gods tijd. Met kerst wil: 'Gevangenen Zorg Roemenië' (zoals voorgaande jaren), kinderen van gevangenen een cadeau geven. Dit cadeau bevat een schoenendoos, eten en kleding. De kleding die volgende week die kant op gaat komt erg goed van pas! Wij willen de transport kosten graag betalen voor 'Gevangenen Zorg Roemenië', sponsors zijn welkom!

-Het bedrag dat u kunt missen mag u overmaken naar dit rekening nummer: NL22RABO 0119161443 -
Onder vermelding van: Transport Roemenië.

-Het wordt dan gestort op de rekening van stichting 'Gods Woord in de Wereld'.

Dit is aftrekbaar van de belasting.

Als wij over het bedrag voor transport heengaan, willen wij het resterende bedrag ook aan 'Gevangenen Zorg Roemenië' geven'.

Met dit geld kunnen zij ook mensen voorzien van een maaltijd e.d.

Vorige week was het de Amerikaanse dankdag, 'Thanksgiving day'. De dag na thanksgiving noemen velen, 'black Friday'. Hierover heeft u misschien wel gelezen in het nieuws of de krant. De meeste winkels hebben dan veel korting. Mensen kopen en kopen. Ook maandag doet nog mee met de naam 'cyber Monday'. Men

koopt en men koopt. Voor zichzelf of voor een ander? Wat wel een erg mooi initiatief is sinds 2011: 'Giving Tuesday' (op dinsdag geven) genoemd. Op deze dag (de dinsdag na 'thanksgiving') doneer je dan een bedrag aan een goed doel. Alles tot eer van Hem!

'Dat gij in alles rijk wordt tot alle goeddadigheid, welke door ons werkt dankzegging tot God.' 2 Korinthe 9:11.

Huis

Veel mensen vragen hoe het gaat met ons huis in Gameren. Er zijn wat problemen rondom de trapliften, heel veel rekenwerk is er aan voorafgegaan maar het gaat niet lukken zoals het huis nu is. Er moeten nieuwe trappen gemaakt worden waar een traplift aan geplaatst kan worden. Dit wordt nu allemaal bekeken en overlegd. Bart is hierin een grote steun voor ons. Hij belt en regelt, gaat weer naar het huis, vraagt offertes aan en ga zo maar door. Dankbaarheid vervult mijn hart, zoveel liefde te mogen ontvangen van de kinderen.

Tot slot

In een dagboek las ik deze bemoediging:

'If God has made your cup sweet, drink it with grace.

If he has made it bitter, drink it in communion with Him'.

-Oswald Chambers

Vertaling:

'Als God uw beker zoet gemaakt heeft,
drink deze beker dan met dankbaarheid.

Als God uw beker bitter gemaakt heeft,
drink deze beker dan in gemeenschap met Hem'.

Mevrouw H. van den Berg-van Wijk

Kerkrentmeesters

Beroepingswerk & Pastorie

Heel graag willen we beginnen met het beroepen van een predikant voor onze gemeente. Maar zoals eerder uitgelegd krijgen we daar van de landelijke kerk pas toestemming voor als onze solvabiliteit (financiële draagkracht) wordt goed gekeurd. De afgelopen maanden zijn we er stil van geworden hoe u als gemeente uw betrokkenheid hebt getoond er welke veerkracht er in onze gemeente is op vele fronten. Door de vele toezeggingen, al dan niet vastgelegd in 5 jarige overeenkomsten, mogen we uitzien naar zo'n 10 duizend euro extra aan zogenaamd levend geld. Daarnaast zijn we enorm dankbaar dat de Gereformeerde Bond een garantiesubsidie heeft afgegeven van in totaal ruim 20 duizend euro over 4 jaar uitgesmeerd. Ten slotte is er nog een forse subsidie toegezegd voor het onderhoud van de kerk.

De landelijke kerk, als ook de Gereformeerde Bond, hebben wel aangegeven dat het noodzakelijk is om onze financiële positie te verbeteren door bijvoorbeeld verkoop van de pastorie. Dit is ook op de gemeenteavond besproken.

Kerkrentmeesters zijn op zoek gegaan naar mogelijkheden zoals verbouwen, splitsen van perceel of iets anders te kopen. Vanuit de gemeente zijn ook voorstellen gedaan in de trant van perceel opsplitsen en iets nieuws bouwen aan de Broekweg zijde. Nadere beschouwing leert echter dat dit in tijd en financieel bepaalde onzekerheden met zich meebrengt. Inmiddels zijn we dan ook druk doende om het perceel als geheel, dan wel gesplitst, maar in één verkoop van de hand te doen. Verder kan daar nu nog niet veel over worden meegedeeld.

U vraagt zich wellicht af, en wat doen we dan als er een nieuwe predikant mag komen? Daarvoor zijn we op zoek naar een bestaande of nieuw te bouwen woning. Wanneer u iets weet alle ideeën zijn welkom! We zullen een 'pastorie commissie' oprichten, die e.e.a. actief kunnen opvolgen. Wanneer er t.z.t. voor een nieuwe dominee nog geen woning is dan moeten we misschien tijdelijk iets gaan huren.

Door uw bijdrage en mogelijke verkoop van de pastorie heeft ertoe geleid dat we op 26 november jl. de solvabiliteitsverklaring hebben ontvangen van het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken Delta (CCBB Delta). We mogen nu een predikant met een 80% aanstelling voor onbepaalde tijd gaan beroepen. We zijn de Heere heel dankbaar voor deze mooie ontwikkeling en zien daarin ook Gods leiding aangaande onze gemeente. Toestemming tot beroepen wordt nu aangevraagd bij het Breed Moderamen van de Classis Delta.

De beroepingscommissie, bestaande uit de voltallige kerkenraad, wil binnenkort een eerste gesprek met een te beroepen predikant aan gaan, zoals dat gebruikelijk is volgens de procedure. Als dit positief verloopt wordt de beoogde, te beroepen predikant, aan de gemeente voorgesteld. Wanneer dat ook een positief verloop heeft dan wordt het formele beroep aan deze predikant direct in gang gezet.

Onze bede is met de Heidelbergse Catechismus het antwoord op vraag 128: Zulks alles bidden wij van U, daarom, dat Gij, als onze Koning en aller dingen machtig, ons alles goeds te geven den wil en het vermogen hebt, en dat alles, opdat daardoor, niet wij, maar Uw heilige Naam eeuwiglijk geprezen worde.

Digitale collecte

Zoals u misschien heeft gemerkt, is de website waar u uw collectes kunt geven veranderd. We maken nu gebruik van SKG Collect. Er zijn twee mogelijkheden om uw collecte te betalen, namelijk via Ideal of via tegoed. Als kerkrentmeesters willen we u aanmoedigen om met tegoed te gaan werken, aangezien we voor Ideal betalingen extra moeten betalen als we boven een bepaald aantal transacties komen. Hieronder wordt uitgelegd hoe u met tegoed kunt betalen.

Wanneer u op de collectezak op de website van de kerk klikt, gaat u naar het gedeelte waar u uw collectes kunt geven. Rechts in het menu staat er 'mijn account'. Hier kunt u een account aanmaken en vervolgens inloggen. Als u daarna nogmaals op 'mijn account' klikt, ziet u onderaan het kleine menu 'tegoed' staan. Hier kunt u uw tegoed opwaarderen. Dit is vergelijkbaar met het aanschaffen van collectemunten en dit bedrag is dan ook aftrekbaar bij de Belastingdienst! Nu kunt u via collectes en dan gift/donatie uw gift geven en betalen met uw tegoed. Zolang uw tegoed niet op is, kunt u geven aan de collectes op gebruikelijke manier met dit verschil dat u wel eerst moet inloggen. Ondanks dat u ingelogd bent, kunt u nog steeds anoniem geven. Voor een nog betere gebruikservaring kunt u gebruik maken van een app. Deze app heet Appostel en is te downloaden voor Apple en Android. Dit is niet verplicht, maar puur voor het gebruiksgemak. Dus als u dit te ingewikkeld vindt kunt u gewoon via de website uw collectes geven. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met kerkrentmeester Roelse.

Iedenadministratie

Verjaardagen

Verjaardagen van gemeenteleden van 70 jaar en ouder zullen vermeld worden met naam en adres. Indien u hier geen prijs op stelt dit graag minimaal 4 weken van tevoren melden bij de scriba C. van Huizen.

- 1 dec. ~ 81 jaar, Dhr. F. Soeteman Hazersweg 64, 3253XG.
- 15 dec. ~ 97 jaar, Mevr. J.P.F. Verweij – Korteweg Oudelandseweg 43, 3253LN.
- 16 dec. ~ 77 jaar, Dhr. A.M.J. de Graaff Hoge Pad 61, 3253BH.
- 17 dec. ~ 82 jaar, Mevr. E.M. de Koning - de Jong Parklaan 29, 3253CA.
- 19 dec. ~ 73 jaar, Dhr. P. Venneman Diependorst 26, 3253VB.
- 20 dec. ~ 74 jaar, Mevr. K.J. Immerzeel - Klepper Geleedststraat 27, 3253BE.
- 29 dec. ~ 82 jaar, Dhr. A. van Splunder Dijkstelweg 41, 3253TA.
- 29 dec. ~ 73 jaar, Mevr. E. Breur – Wiersum Alexanderstraat 38, 3253BA.
- 31 dec. ~ 72 jaar, Mevr. J.C. Sperling – Grinwis Oudelandseweg 37, 3253LN.

Uitgeschreven

Mevr. I.E. van Geest. Mevr. K. Bakker. Dhr. T.J. Pikaart. Mevr. J. Witte-Lokker.

Verhuizingen

Mevr. C.M.M. ten Have-van der Brugge van Oude Nieuwlandseweg 21a naar Spreeuwenstein 17, 3253 VM.

Ingekomen

Mevr. S.L. Fehling. Mevr. E.M. van Damme.

Agenda, Deo Volente

Zondagsschool



Kerstfeest van de zondagsschool! Altijd weer een hoogtepunt voor de kinderen. We willen dit samen met hen vieren op 2^e kerstdag **zaterdag 26 december** aanvang 9.30 uur. Er zal afscheid genomen worden van 3 kinderen die de zondagsschool gaan verlaten. In 2021 worden de kinderen weer verwacht op **zondag 10 januari** na de morgendienst. Ook nieuwe kinderen zijn dan van harte welkom!

Jongerencatechese en belijdeniscatechese

De catechese door Ds. Blom zal dit jaar t/m 15 december gehouden worden. 22 en 29 december is er dus geen catechese. Jullie worden weer verwacht op DV. dinsdag 5 januari 2021.

Vrouwenkring "Sola Fide"

Op maandag 7 december om 19.30 uur hopen we weer samen te komen in 'De Morgenster'. Het thema van Bijbelstudie 5 is: "Samen sta je sterk!" We lezen daarbij Prediker 4:7-16 en 1 Korinthe 12:12-27. Het accent ligt hier op SAMEN en dat mogen we heel breed zien. Het kan zijn samen werken, samen leven, samen eten, samen praten, samen zorgen, elkaar ondersteunen, samen vieren enz. Met wie? Ook dat is ruim te nemen. Met je naaste familie (partner, ouders, kinderen, broers, zussen), vrienden en vriendinnen, burens, collega's, broeders en zusters in het geloof, maar het kan ook een onbekende zijn, die God 'toevallig' op je pad brengt. Waarom? Pred. 4:9 "Twee zijn beter dan één, want samen krijgen zij een goede beloning voor hun zwoegen." Dus: je deelt je leven met elkaar en ontvangt er samen iets voor terug. Denk ook aan: "Draag elkanders lasten."(Gal. 6:2) Of het spreekwoord: Gedeelde vreugd is dubbele vreugd. En het

drievoudig snoer uit Pred.4:12 dan, dat is nog sterker dan n tweevoudig snoer! Dit gaat over wijs zijn in verbondenheid met de HEERE, de Verbondsgod. Hij is de sterkste draad en Hem komt de eerste plaats toe. Door Zijn Zoon Jezus Christus is Hij met ons vervlochten en in ons leven aanwezig, hoe de omstandigheden ook zijn mogen. Hij overwon onze eenzaamheid van een leven zonder God waarin we op onszelf aangewezen zijn. Zijn belofte luidt: "Zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding der wereld." We hopen op een gezegend samenzijn, met elkaar verbonden door het geloof.

Bijbellezing

Woensdagavond 9 december om 19:30 uur bent u van harte uitgenodigd de eredienst bij te wonen. Vanwege de geldende maatregelen zal deze dienst in de kerk worden gehouden.

Jeugdclub (15+)

Zaterdag 12 december, 19.30 uur hopen we als jeugdclub weer bij elkaar te komen. Het thema van deze avond is: zorgen voor de ander... We hebben een spreker uitgenodigd die ons hier iets over wil vertellen en laten zien. Na de pauze hopen we met elkaar nog verder over dit thema na te denken aan de hand van de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Allemaal van harte welkom!

Kerstviering van Vrouwenkring "Sola Fide"

Hiervoor bent u als leden van onze gemeente van harte uitgenodigd!

Op maandag 14 december 2020 hopen we met elkaar de kerstviering te houden in de Dorpskerk. (deze is ook thuis te volgen via internet).

De kerk is open vanaf 19.00 uur, de viering begint om 19.30 uur.

We houden ons aan de RIVM richtlijnen, dus met voldoende onderlinge afstand, handen ontsmetten bij binnenkomst en er wordt door 5 mensen gezongen.

Het thema is: "HET LICHT IN DE DUISTERNIS"

Er is muzikale begeleiding op piano en dwarsfluit.

We vinden het heel fijn dat we, in een tijd waarin zoveel activiteiten niet doorgaan, tóch op deze manier samen de geboorte van de Heere Jezus kunnen gedenken.

*BELANGRIJK: als u komt, wilt u zich dan van tevoren aanmelden!

Dit kan t/m vrijdag 11 december, bij voorkeur via mail: ellenstroo@gmail.com

Als dit niet mogelijk is graag even bellen: 06-23474059.

Gebedsbijeenkoms

Zaterdagmorgen 19 december om 9.00 uur bent u weer welkom bij het maandelijks gebedsmoment in 'De Morgenster'.

Activiteitencommissie

Opbrengst oktoberactie, novemberactie & chocoladeverkoop

De bestelactie in oktober (vlees, wijn & bier, zelfgemaakte advocaat) bracht totaal €1.085,55 op; hiervan bleef na aftrek van de kosten € 592,25 over. De opbrengst van de verkoop van de gesponsorde Rittersport chocolade (waarvoor hartelijk dank!) bedroeg € 303,45. Met de bestelactie in november (groente en fruit & tulpenbollen) werd voor €1.148,80 verkocht. Eerder dit jaar hebben verschillende ondernemers toegezegd om in het programmaboekje van de zangavonden te adverteren. Dat is natuurlijk niet doorgegaan en daarom hebben Boekhandel Akershoek, Bloem- en Groencentrum Ouddorp, Goemaat Glas, Bezuijen Bemiddeling, Tieleman Keukens en John P. de Wit Assurantiën besloten deze actie te sponsoren voor bij elkaar €440,-, waarvoor hartelijk dank! Mede dankzij deze sponsoring bleef bijna het hele bedrag (€1.117,69) over als eindopbrengst.

Alles bij elkaar mochten de acties in oktober & november €2.013,39 opbrengen, waarvoor we in de eerste plaats de Heere dankbaar zijn. Daarnaast willen we alle vrijwilligers en sponsors bedanken, die ieder op hun eigen manier een steentje hebben bijgedragen.

DECEMBERACTIES:

Bestelactie

Tot uiterlijk **woensdag 16 december 15.00u** kunnen er diverse lekkernijen voor de decembermaand besteld worden, namelijk zelfgemaakte erwten- en bruine bonensoep, diverse producten van Bakker



Akershoek, wijn van GoedeReede Wijnen (ook leuk als relatiegeschenk!) en een kaasplankje of lekkere nootjes van Kaashandel Dammers. De bestelling kan **zaterdag 19 december afgehaald** worden in de Morgenster (Weststraat 2, Ouddorp) of bezorgd worden voor €1,- (alleen in Ouddorp).

Hierbij zullen wij natuurlijk de maatregelen in acht nemen. Ga voor uw bestelling naar: www.tinyurl.com/decemberactiehgo

Of scan de QR-code hiernaast. U kunt uw bestelling ook aan Daniëlle doorgeven (06 23464879) of per mail: activiteitencommissie@hervormdoudorp.nl.

Daarnaast is het mogelijk om het bestelformulier wat 8 december bij het Eilanden-Nieuws zit, in te leveren bij Daniëlle Quist (Emmaweg 3).

Lootjes verkoop

U kunt weer meedoen met een verloting. Er worden meerdere prijzen verloot, onder andere een goed gevulde boodschappenmand (leuk om zelf te winnen of om weg te geven!). Lootjes kunnen gekocht worden via de hierboven genoemde mogelijkheden; geld door de brievenbus doen op Emmaweg 3 kan ook. Vermeld dan wel duidelijk uw naam en telefoonnummer. Per lootje gaat er een papiertje met uw naam en telefoonnummer in een bak. Ze kosten €1,00 per stuk, u krijgt er 6 voor €5,00. De trekking is 19 december.

Wandelpuzzeltocht

Speciaal voor de kerstvakantie hebben wij een wandelpuzzeltocht gemaakt van 3 km die ook goed te doen is voor kinderen. Deze kan op een zelfgekozen moment gelopen worden, maar lever hem wel uiterlijk 31 december in om kans te maken op 1 van de 3 cadeaubonnen (1^e prijs: Jouw Marktkraam t.w.v. €20,00; 2^e prijs: Bruna (leuk bedrag); 3^e prijs: Van der Bok Warenhuis t.w.v. €10,00). De tocht kan 19 december gekocht worden in 'De Morgenster' van 9.30 tot 12.00 uur, maar ook besteld worden via de hierboven genoemde mogelijkheden (zie kopje 'bestelactie'). Per puzzeltocht betaalt u €2,50.

Kerstpost

Gelukkig is het dit jaar toch mogelijk om uw kerstpost in te leveren voor **Ouddorp, Goedereede, Stellendam/Melissant en Dirksland**. Inleveren van de kerstpost zal plaatsvinden op dinsdagavond 15 december van 18.30u tot 19.30u en woensdag 16 december van 10.30u tot 12.00u en van 18.30u tot 19.30u in 'De Morgenster'. Wilt u uw post liever op laten halen voor €1,-? Neem dan contact op met Daniëlle Quist (0623464879). Op deze dagen en op 19 december zijn er ook zelfgemaakt kerststukjes, vogeltaarten en pittenzakken te koop.

Oliebollen

Ook dit jaar willen we op oudejaarsdag 31 december weer olieballen gaan bakken en verkopen. De verkoop van de olieballen start om 8.00 en is tot 11.30 uur. U bent van harte welkom om uw olieballen bij ons te komen kopen en om zo het werk van de kerk te steunen. Dit jaar is het ook mogelijk uw olieballen te laten bezorgen voor €1,-. Bestellen kan via de hiervoor genoemde mogelijkheden (zie kopje 'bestelactie').

Verkoop Cd's

Momenteel hebben wij 2 verschillende soorten cd's te koop met samenzang (vanuit Luxemburg en vanuit Parijs). De CD 'Samenzang vanuit Parijs' kost €4,95. Hieraan hebben o.a. Peter Wildeman (orgel) en Duo friends (panfluit en viool) meegewerkt. De CD 'Samenzang vanuit Luxemburg' kost €2,50. Deze CD is van Beter-Uit Reizen. Met de aankoop van een cd steunt u zowel Mercy Ships als onze gemeente. Leuk om cadeau te geven (of voor uzelf).

Bestellen kan via: www.tinyurl.com/hervormdoudorp of via 0623464879. Houd de genoemde website de komende tijd in de gaten voor meer leuke producten.

Vrijwilligers gevraagd

Om deze acties mogelijk te maken zoeken we nog een aantal vrijwilligers. Heeft u tijd en wilt u helpen, wij zoeken nog:

- Kerststukjesmakers voor 15 & 16 december.
- Heeft u nog bakjes, potjes etc. staan die we kunnen gebruiken, dan zijn deze welkom op Dorpsweg 39a of in De Morgenster.
- Postsorteerders en -bezorgers (sorteren 17 december vanaf 08.30u in de Morgenster)

Voor de kerststukjes kunt u zich melden bij Rianne Klepper (0610332631), voor de kerstpost bij Anne Grinwis (0615282494).

Verantwoording van uw gaven

Over de periode van 1 t/m 31 oktober 2020 is het volgende ontvangen:

Kerkrentmeesterlijk beheer

Kerkrentmeesters	1.119,18
Bijdrage onderhoudskosten	886,58
Gift kerk	300,00
Gift(en) via prop. Mauritz	150,00
Giften via bank	980,00
Kerksalans	<u>3.246,00</u>
Totaal Kerkrentmeesterlijk beheer	€ 6.681,76

Waarde ingeleverde collectemunten € 1.373,25

Diaconie

GZB	65,00
Mes. Bel. Joden, 4 okt.	264,30
GZB Roemenië, 7 okt.	67,30
Diaconie, 11 okt.	174,60
Project 1027 Namibië, 18 okt.	167,70

Kerkelijk verenigingswerk, 25 okt.	<u>170,10</u>	
Totaal diaconie		€ 909,00
Kerkrentmeesters en diaconie samen		€ 7.590,76

Kleine Kracht 15^e jaargang

Stand vorige keer	3.919,00
Aan giften	<u>145,00</u>
Totaal	€ 4.064,00

Met dit mooie bedrag sluiten we het 15^e jaargang af. Nog nooit is het eindbedrag zo hoog geweest als voor deze jaargang. We zien hiermee dat u het contactblad waardeert. Mogen we ook voor het 16^e jaargang weer op uw steun rekenen? Hartelijk dank.

Verjaardagsfonds 2020

Stand vorige keer	743,60
Ontvangen	<u>55,00</u>
Totaal	€ 798,60

Voor onze jongeren

Advent

In de reeks van christelijke feestdagen is het kerstfeest het eerste feest.

En vóór het kerstfeest zijn er vier adventzondagen.

Wat is advent eigenlijk? Wat betekent het?

Het woord is afkomstig van het Latijnse woord *adventus* wat 'komst' betekent.

Advent is dus uitkijken naar/wachten op iets dat nog komt.

Tijdens de advents zondagen kijken we uit naar de komst van de Heere Jezus op het kerstfeest. En dat doen we niet alleen. Dat deden al heel veel mensen voor ons.

In de tijd van Jesaja zat het volk Israël in ballingschap.

Ze hadden het moeilijk en verlangden terug naar hun eigen land.

Wanneer zou de Verlosser komen die al zo lang geleden was beloofd?

Jesaja mag hen dan vertellen over de komst van de Vredevorst. Jesaja 9 vers 5.

Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst.

En Hij is gekomen. Maar moeten wij nu ook nog uitkijken naar de komst van de Verlosser? Ja, ook wij hebben een Verlosser nodig. Om ons te verlossen van onze grote vijand: de zonde. Kijk je ook naar Hem uit?

Puzzel

Streep de volgende letters door: C, D, G, L, P, U, V. Welke zin blijft er over? Begin rechts onderaan, van rechts naar links. Vervolgens naar boven toe!

C	G	T	G	D	U	V	S	G	U	P	
U	P	D	L	A	G	U	P	G	V	C	
A	L	G	G	C	D	C	H	V	G	V	
U	D	T	P	L	G	U	L	G	E	C	
L	G	V	C	D	M	L	P	L	D	U	
N	V	G	D	C	G	D	G	E	P	V	
G	V	M	L	D	P	A	L	U	C	W	
C	D	P	G	V	C	L	D	L	P	D	
K	L	D	I	J	C	P	G	D	Z	V	U
D	P	C	G	L	N	V	D	V	L	E	

De oplossing mag je inleveren bij: Jeannet Meijer Zeebrekersweg 8 3253 VS Ouddorp. Of via E-mail: jeannetmeijer@hotmail.com.

Het sneeuwt in Damascus

We gaan naar het Midden-Oosten. Syrië. Een paar jaar geleden. Voor veel christenen in het Westen is Kerst een feest van relatieve vrede. Samen met familie, vrienden, geschenken, een diner. Wat een feest. Vakantie, vrijheid, vrede. In gebieden waar christenen vervolgd worden, is dat heel anders. Christenen mogen helemaal niet in alle openheid Kerst vieren. Kerst is voor hen wel heel belangrijk, maar zo anders als voor ons. Zij aanbidden het Christuskind in het geheim. Ik vertel u het verhaal over Hanna. Een christin in Syrië. Een paar jaar geleden. Ze woont in een door verwoesting getroffen Damascus. Met haar man en twee dochters. Het leven is ongelooflijk zwaar. Kerken zijn aangevallen en vernietigd. Veel christenen

hebben alles verloren wat ze hebben. Hun huis, hun werk, alles. Sommigen verloren hun leven. En kregen daardoor juist eeuwig leven. Hanna vertelt over haar leven in Syrië: "Het sneeuwt in Damascus. Het is koud. We hebben niets om ons te warmen. Er is groot gebrek aan olie en gas. En de stroomvoorziening is niet stabiel. Steeds maar weer een storing. Gisteren was ik met m'n dochter thuis en we trokken alle kleren aan die we konden vinden. Maar ik ben verscheurd als ik denk aan alle Syriërs die nu op straat leven. Mijn hart breekt als ik aan de kinderen denk die in hun zomerkleren over straat lopen. Ik zou ze zo graag willen helpen. Maar het is voor mij veel te gevaarlijk om over straat te gaan. Ik ben christen. Ik ben m'n leven niet zeker. En Kerst... is geen feest voor ons dit jaar. Hoe kunnen we feest vieren als allerlei mensen in onze omgeving lijden? Wij bidden onze gebeden in een kapot geschoten kerk. We hebben geen kerstversieringen. Elke versiering daagt terroristen uit. Om ons aan te vallen. Ze sturen ons als christenen regelmatig een bericht: we hebben een speciaal kerstgeschenk voor jullie: drie bomauto's." Dát is de sfeer van Kerst in het Midden-Oosten. Kerst in Syrië. Kerst in Damascus. Alles duister.

En toch... in die diepe duisternis... wordt het licht... Het Licht van Kerst...

Een lichtend vuur dat nooit meer dooft...!

(Bron: www.christianity.com)

Kerkdiensten

Woensdag 9 december 2020, Bijbellezing

19:30 uur: Ds. C. van der Worp, 't Harde

Collecte: 1^e GZB Roemenië. 2^e Kerk

Zondag 13 december 2020

9:30 uur: Ds. C. Doorneweerd, Strijen

18:00 uur: Ds. M.A. Post, Stavenisse

Collecte: 1^e Project 10 27 Ethiopië. 2^e Kerkrentmeesters. 3^e Onderhoudskosten

Zondag 20 december 2020

9:30 uur: Ds. J. Wouters, Middelburg

18:00 uur: Ds. H.J. van der Veen,

Collecte: 1^e Diaconie. 2^e Kerkrentmeesters. 3^e Bijdrage onderhoudskosten.

Vrijdag 25 december 2020, 1^e Kerstdag

9:30 uur: Prop. F.A. Visser, Nieuwerkerk

18:00 uur: Ds. A.L. Molenaar, Bruinisse

Collecte: 1^e Diaconie. 2^e Kerkrentmeesters. 3^e Bijdrage onderhoudskosten.

Zaterdag 26 december 2020, 2^e Kerstdag

9:30 uur: Kerstviering met de kinderen van de zondagsschool

Collecte: Zondagsschoolactie

Zondag 27 december 2020

9:30 uur: Prop. C.J. Rijdsdijk, Scherpenisse

18:00 uur: Ds. G. Anker, Ooltgensplaat

Collecte: 1^e Kerkelijk verenigingswerk. 2^e Kerkrentmeesters. 3^e Onderhoudskosten.

Donderdag 31 december 2020 Oudejaarsdienst

19:00 uur: Ds. A.A.W. Boon, Veenendaal

Collecte: 1^e Steunfonds gemeenten GB. 2^e Kerkrentmeesters. 3^e Onderhoudskosten.

Vrijdag 1 januari 2021 Nieuwjaarsdienst

9:30 uur: Ds. J.J. ten Brinke, Oud-Beijerland

Collecte: 1^e Steunfonds gemeenten GB. 2^e Kerkrentmeesters. 3^e Bijdrage energie.

Zondag 3 januari 2021

9:30 uur: Prop. F.A. Visser, Nieuwerkerk

18:00 uur: Ds. J.A. van den Berg, Sint Anthoniepolder

Collecte: 1^e Diaconie. 2^e Kerkrentmeesters. 3^e Bijdrage energie.

Oppasschema

13 december - Geline en Imke

20 december - Willeke en Emma

25 december - Nelie en Myrthe Tanis (1^e Kerstdag)

27 december - Mathilde en Mirthe van Wijk

1 januari - Hetty en Annelein (Nieuwjaarsdag)

3 januari - Willianne en Emma.

Dit is het laatste oppasschema wat ik (Willeke) gemaakt heb.

Ik heb deze taak overgedragen aan Marianne van Wijk.'

'Voor het oppasschema zijn we dringend op zoek naar mensen die mee willen draaien. Graag één keer per maand of één keer in de zes weken. Aanmelden kan per email naar: mariannevwijk@hotmail.com

KERSTPOSTACTIE 2020

Gelukkig is het dit jaar toch mogelijk om uw kerstpost in te leveren voor **Ouddorp, Goedereede, Stellendam, Melissant en Dirksland**. Samen met de Hervormde Gemeentes van genoemde plaatsen willen wij weer al uw kerst- en nieuwjaarswensen bezorgen.

U plakt geen postzegel, maar betaalt slechts **€ 0,60 per kaart/envelop**.

Dat is €0,26 goedkoper dan een decemberzegel en zo steunt u ook de Hervormde Gemeente in Ouddorp.

Op D.V. de volgende data kunt u uw kerst- en nieuwjaarswensen inleveren in de Morgenster (zaalruimte achter in de Dorpskerk, ingang via Hoenderdijk):

Dinsdagavond 15 december

18.30u tot 19.30u

of

Woensdag 16 december

10.30u tot 12.00u & 18.30u tot 19.30u

Wilt u uw post liever **op laten halen** voor €1,00?
Neem dan contact op met Daniëlle Quist (0623464879).

Op deze dagen en op 19 december zijn er ook **kerststukjes** en **vogeltaarten** te koop.

Kaarten of enveloppen die zijn voorzien van een postbusnummer kunnen niet bij ons ingeleverd worden.

Lootjesactie

19 december worden er weer **meerdere prijzen** verloot, onder andere een goed gevulde boodschappenmand. Lootjes kunnen gekocht worden via www.tinyurl.com/decemberactieho of via 0623464879. De lootjes kosten **€1,00** per stuk, u krijgt er **6 voor €5,00**.

Wandelpuzzeltocht

Speciaal voor de kerstvakantie hebben wij een wandelpuzzeltocht gemaakt van **3 km** die ook goed te doen is voor **kinderen**. Deze kan op een zelfgekozen moment gelopen worden, maar lever hem wel uiterlijk 31 december in om kans te maken op **1 van de 3 cadeaubonnen** (1^e prijs: Jouw Marktkraam t.w.v. €20,00; 2^e prijs: Bruna (leuk bedrag); 3^e prijs: Van der Bok Warenhuis t.w.v. €10,00). De tocht kan 19 december gekocht worden in de Morgenster van 9.30u tot 12.00u, maar ook besteld worden via www.tinyurl.com/decemberactieho of via 0623464879. Per puzzeltocht betaalt u **€2,50**.

DECEMBERACTIES

Decemberlekkers & Oliebollen

Zelfgemaakte erwtensoep per liter €5,00
Zelfgemaakte bruine bonensoep per liter €5,00



Soepele, volle rode wijn €5,75 per fles, 6 voor €32,50

Friszachte witte wijn €5,75 per fles, 6 voor €32,50

1 fles rode wijn in wijnkistje €9,50

1 fles witte wijn in wijnkistje €9,50

1 fles rode wijn en 1 fles witte wijn in 1 wijnkistje €16,50

2 flessen rode wijn in 1 wijnkistje €16,50

2 flessen witte wijn in 1 wijnkistje €16,50

Gezouten cashewnoten €2,95

Rijstcrackermix €1,95

Luxe notenmix €2,95



Kaasplankje met Villa Nella, Jong belegen kaas, doosje met diverse kaaspuntjes, kaaszoutjes, potje kaasmosterd, worstje en kaasschaafje €19,95

Feeststol 750 gram €9,50

Kerstkrans €13,95

Kerststaaf €7,50

Kerst spijstimpfen 6 stuks €6,70



Oliebollenverkoop D.V. donderdag 31 december 2020 van 8.00u - 11.30u bij de Dorpskerk in Ouddorp (Weststraat 2)
De oliebollen kosten €0,70 per stuk en 6 voor €4,00

Bestel voor 16 december 15.00u via www.tinyurl.com/decemberactiehgo, bel 0623464879, mail naar activiteitencommissie@hervormdoudorp.nl of via het formulier wat D.V. 8 december bij het Eilanden-Nieuws zit. Afhalen zaterdag 19 december 9.30-12.00u (Dorpskerk, Weststraat 2) of laat het bezorgen voor €1,- (alleen in Ouddorp).



In samenwerking met: Bakker Akershoek, Kaashandel Dammers en GoedeReede Wijnen
Gesponsord door Plus Buning en Hout & Zo

www.hervormdoudorp.nl | www.facebook.com/activiteitencommissieouddorp