

Hervormde gemeente Ouddorp



Postadres: Weststraat 2 3253 AR Ouddorp

Aanvang diensten Dorpskerk: 9.30 uur en 18.00 uur

Website: www.hervormdoudorp.nl

Kerkdiensten beluisteren: www.kerkomroep.nl

Kerkrentmeesterlijk beheer: IBAN: NL87 RABO 0341 6707 07

Diaconie: IBAN: NL65 RABO 0341 6707 15

Activiteitencommissie: IBAN: NL18 RABO 0146 3826 25

activiteitencommissie@hervormdoudorp.nl

Nieuwsbrief *Kleine Kracht*, augustus 2022

17^e jaargang no 10

Volgende nieuwsbrief 2 sept. 2022.

Overdenking

Onbegrijpelijke ondankbaarheid en verbazingwekkende genade!

Toen voeren de kinderen Israëls voort te doen, dat kwaad was in de ogen des HEEREN, en dienden de Baäls, en Astharoth, en de goden van Syrië, en de goden van Sidon, en de goden van Moab, en de goden der kinderen Ammons, mitsgaders de goden der Filistijnen; en zij verlieten den HEERE, en dienden Hem niet.

Richteren 10: 6

Gebed - overdenking

O God, hoe durven wij U (weer) te verlaten, juist als we weten wie U bent, U kennen, Uw liefde hebben gesmaakt, zo vaak geholpen zijn, Uw Zoon leerde vertrouwen, en dan toch, tòch U verlaten en andere goden dienen!

Als U ons vraagt: Wat voor onrecht hebben u en uw vaders dan in Mij gevonden (Jer.2) dat u Mij zou verlaten?'

Dan moet ons antwoord zijn: wij hebben geen enkel onrecht in U gevonden...

Als U ons vraagt: Welke reden heb Ik je ooit gegeven, waardoor je Mij ontrouw werd?'

Dan moet ons antwoord zijn: We hebben daar geen enkele reden toe! U bent enkel rechtvaardig, barmhartig en genadig. En juist die eigenschappen van U, maken onze zonden en ontrouw zo vreselijk, zo beledigend, zo brutaal en grievend voor U, als die goddelijke en hemelse Vader. U Die niet meer liefde kon geven dan U gegeven hebt, door het zenden van Uw eigen eniggeboren Zoon, en Uw Geest, Die ons leerde om tot Uw Zoon te vluchten en bij Hem te schuilen.

Waarom dan toch terug naar de afgoden?

Waarom dan toch een knieval voor dat wat U verdriet doet, en wat Uw heilige Geest smarten aandoet en bedroeft?

Waarom dan toch Uw Geest uitblussen, terwijl door die Geest Uw liefde in ons hart is uitgestort? (Rom.5)

O God, wees ons genadig! We hebben geen weerwoord op al Uw vragen, dan alleen de bede: Heere, gedenk mijner nu U in Uw Koninkrijk gekomen zijt. (Lk.23) U bent enkel goed, terwijl U van tevoren weet hoe wij u 'bedanken' door onze schandelijke ontrouw, luiheid, lauwheid, liefdeloosheid, biddeloosheid, ongelof, onreinheid, onoprechtheid en afgoderij...! Wat een onbegrijpelijk en boven-al-onze-zonden-uitstijgend genade-woord dat U ons gaf in Johannes 13:1 dat U Uw discipelen hebt liefgehad hebt tot het einde. U wist wat Petrus ging doen, U wist dat ze U allemaal zouden verlaten, U wist van Uw bruid hoe vaak zij door geestelijk overspel U op Uw liefdeshart zou trappen, en tòch hebt U haar gekocht, en nòg blijft U ons nodigen en sluit U opnieuw, opnieuw, en opnieuw verloren zonen en verloren dochters in Uw goddelijke armen van genade en barmhartigheid.

Wij kunnen niks beloven, wij kunnen U alleen maar beloven, (en zullen dat voor 100% waarmaken!) dat wij U toch weer verdriet zullen doen, en dat we weer zullen afdwalen, hoewel we weten dat het waar is wat U gezegd hebt dat het kwaad en bitter is als wij de HEERE onze God verlaten! (Jeremia 2)

En de duivel weet dat hij met al zijn verzoekingingen en listige verleidingen ons uiteindelijk niet uit Uw hand zou kunnen rukken, of zou hij denken dat wel?

Onrustig is ons hart, o God, totdat het (weer) rust vindt in U.

En telkens als wij ons laten meeslepen door wat de duivel ons voorspiegelt, en wat de wereld ons ten toon stelt, dan blijft er toch niets anders over dan de bede: 'Tot wie moet ik anders heengaan? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven!'

Wat een ontzaglijke zin uit dit hoofdstuk Richteren 10: Toen voeren de kinderen Israëls voort te doen, dat kwaad was in de ogen des HEEREN... Ze gingen gewoon weer verder. Alsof er niks gebeurd was, alsof U niet al die andere voorgaande keren uw volk verlossing had gegeven, ondanks hun zonden en ontrouw! Maar ze lijken het allemaal te zijn vergeten, alsof de vorige acht richters en de verlossing die de Heere door velen van hen gaf, er gewoonweg niet geweest is. In plaats van vertrouwen en toewijding aan de Heere, verkiezen ze zich maar liefst zeven (!!)-afgoden, nota bene ook van volken die hun vijanden waren! De geschiedenis leert dat we niks van de geschiedenis leren, zei iemand.

Wat moeten we in deze strijd beginnen, tegen onszelf en tegen de vijanden van buitenaf? Wij bidden en belijden: HEERE, in ons is geen kracht tegen deze grote menigte van geestelijke vijanden, en zeggen met Josafath: maar onze ogen zijn op U. (2 Kron.20) Heere, ontferm U over ons eiland, over ons dorp, over de kerken, waar Uw Woord open gaat, en voer heerschappij over onze harten, als luisteraars, als verkondigers, en laat ons leven uit Uw volheid van genade, met een vurig verlangen dicht bij U te leven, ja te leven zoals Henoch, die wandelde met God. Als U ons vraagt ten aanzien van onze zonden, onze ontrouw en afgoderij: "Is dit de manier waarop je Mij bedankt voor Mijn ontferming?" Dan roepen we uit: "Nee, nee, nee, Heere, ik wil de zonde niet, maar het is zoals Paulus zegt: ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Het goede wat ik wil, dat doe ik niet, maar het kwade en wat ik haat, dat doe ik. (Rom. 7)

Wat blijft er dan over? Enkel en alleen, absoluut alleen te zien op Jezus!

Net als de mensen vroeger, die gebeten waren door giftige slangen (en dat was Uw eerlijk en rechtvaardig oordeel vanwege hun gruwelijk murmureren en in opstand komen), die mensen moesten niets anders doen dan zien op de koperen slang, als het enige middel om in leven te blijven. En zo moest U, Heere Jezus verhoogd worden, opdat een ieder die U gelooft en vertrouwt, niet zou sterven en verloren gaan, maar het eeuwige leven hebbe. Alleen dat, zien op U, zien op Jezus, de Christus, met alles wat ons aanklaagt, alleen maar zien op het Lam Gods!

O machtige Heiland, houd ons dicht bij U, leer ons U danken, bewaar ons voor de afgoden, doe ons niet van U wegen dwalen, leer ons bang zijn voor de zonde uit liefde tot U, in plaats van wat de duivel wil, namelijk: dat we bang zijn voor U, uit liefde voor de zonde.

Leer ons re-creëren, herschapen te worden door Uw Geest, opdat we leven als kinderen van het Licht, roepend: Abba Vader, maak mij een beeld van U.

Wat blijft er over als we zien op Uw genade, en onze onbegrijpelijke ondankbaarheid tegenover zoveel goedheid en genade van U?

De uitroep: Hoe verbazingwekkend is Uw genade ...

Amazing Grace!

Augustus 2022 ds. M.C. Schreur

Uit de pastorie

Mee leven

Op zondag 17 juli 2022 overleed Jacomijntje van Koppen- Grinwis (Mina) op 86 jarige leeftijd in de Vliedberg. Ze was sinds 29 december 2017 weduwe van Christiaan van Koppen. Mina van Koppen-Grinwis werd geboren op zondag 5 januari 1936 en overleed eveneens op een zondag! Wonderlijke gedachte: terwijl we in de kerk zaten en het Woord verkondigd werd, streed Mina haar laatste strijd. 's Morgens preekte ds. G.R. Mauritz over bekering en 's avonds zou ik verder gaan met de catechismus en was zondag 10 aan de beurt. Over voorzienigheid gesproken... Mina heeft veel strijd gekend, ze voelde zich vaak aangevochten en heeft vaak gedacht: 'Kan het wel voor mij?'. Toch had ze vrijmoedigheid gekregen om aan te gaan aan het heilig avondmaal onder de prediking van wijlen ds. C. van den Berg. Al jong mocht ze bezig zijn met anderen de liefde van Christus te laten zien, toen zij in het kleuteronderwijs haar werk mocht doen. Uiteindelijk trad ze in het huwelijk met Christiaan van Koppen, met wie ze bijna 60 jaar getrouwd mocht zijn. Lief en leed hebben ze samen gedragen; het verlies van hun zoon Gert bleek een diepe rouw-wond te zijn. Moeder had een arbeidzaam en zeer zorgzaam leven achter de rug; ze heeft haar man veel moeten afstaan voor zijn drukke werk, maar ook voor de kerk. Uiteindelijk kwamen er twee klappen kort achter elkaar: ze verloor haar zus; ze belden elkaar elke dag! Toen kwam de laatste slag. Ze was gevallen en had pijn in haar hoofd; die pijn bleek veroorzaakt door een kwaadaardige tumor en er waren al uitzaaiingen in haar longen. Daarna ging het snel. Toen ik haar maandag 20 juni bezocht in Dirksland, was ze ondanks alles goedsmoeds en mocht ze tegen artsen en personeel vrijmoedig getuigen. Wat heerlijk was dat. Ze zag alleen op de Heere Jezus. Maar ook daarin werd ze weer aangevallen, en was het bij haar net als bij Petrus die op het water liep, maar opeens weer begon te zinken. Maar nu geldt: Ze is verlost, God heeft haar welgedaan. In de rouwdienst hebben we nagedacht over de woorden uit Psalm 42 en 43: 'Hoop op God, want ik zal Hem nog loven!' Bij het open graf klonk het woord uit Lukas 15:7 'Ik zeg ulieden, dat er alzo blijdschap zal zijn in den hemel over een zondaar, die zich bekeert, meer dan over negen en negentig rechtvaardigen, die de bekering niet van node hebben.' Als schaap van de goede Herder, mocht ze naar Huis gedragen worden, veilig in Jezus armen.

Ds. C. van de Worp, de schoonzoon, sprak bij het graf nog een kort dankwoord namens de familie en toen we weer in de kerk waren, heeft hij de familie en belangstellenden welmenend en met bewogenheid, alsook vertroostend toegesproken, vanuit Johannes 10, met de oproep om deze Goede Herder te volgen en te vertrouwen. We wensen de kinderen: Corrie, Maja, Piet en Antonia samen met hun echtgenoten en allen die bij hen horen, en de klein- en achterkleinkinderen van harte sterkte en Gods nabijheid toe voor de toekomst!

Ten slotte

We mogen dankbaar zijn dat het weer wat beter gaat met onze diaken en scriba, br. Christian van Huizen (Julianaweg 22, 3253 BL). Hij moet voorzichtig aan blijven doen en zal nog lange tijd nodig hebben voor volledig herstel, zowel voor de knie alsook in verband met de trombose.

Linette Klepper (Hofdijksweg 25, 3253KC) mocht na verblijf in De Herberg weer naar huis terug keren. Dankbaarheid vervult het hart. Al is het wel een zoeken naar een nieuwe balans met wat wel en wat niet kan, en dat heeft tijd nodig. Dat gaat met vallen en opstaan. Dat psalm 121 jullie bede mag zijn: Mijn hulp is van den Heere, Die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal uw voet niet laten wankelen; uw Bewaarder zal niet sluimeren. Ziet, de Bewaarder Israëls zal niet sluimeren, noch slapen. De Heere is uw Bewaarder, de Heere is uw Schaduw, aan uw rechterhand.

Onze organist Jan Bezuijen (Visserstraat 6, 3253 XK) is ook herstellende van de ingrijpende hartoperatie. Bijzonder dat na zo'n ingreep, hij weer langzaam de draad mag oppakken. Soli Deo Gloria!

De Heere zegene het werk dat gedaan is op camping 'Witte' door de sturgroep van DABAR en enkele vrijwilligers. Gesprekjes en ontmoetingen met jong en oud mogen als kleine zaadjes zijn, die kunnen ontkiemen en vrucht dragen.

Een woord van dank en waardering voor de inzet van de activiteiten-commissie, (en koster!) ook in de zomers dagen.

We wensen u en jou, thuisblijvend, of elders verblijvend, de nabijheid van de Heere toe en hopelijk weer spoedig tot ziens!

Een hartelijke groet, ds. M.C. Schreur

Agenda, Deo Volente

Zondagsschool



De komende weken is er nog geen zondagsschool. We beginnen weer op zondag 25 september a.s. Maar eerst hebben we op zaterdag 24 september de startmiddag. Om 15.00 uur worden jullie verwacht in 'de Morgenster'. We gaan wat leuks doen en daarna met elkaar eten. Om 18.00 uur gaan we weer naar huis.

Breng gerust je vriendje of vriendinnetje mee!

Gebedsmoment

Het maandelijks gebedsmoment zal deze maand vanwege de vakantieperiode niet gehouden worden.

Vrouwenkring "Sola Fide"

Velen genieten op dit moment nog van hun vakantie. Een periode van opladen, tijd voor elkaar, uitrusten, leuke dingen ondernemen, lezen, op reis gaan, lekker naar buiten om te genieten van de prachtige natuur en het mooie weer of gewoon af en toe niks doen..... Toch blikken we al even vooruit naar D.V. maandag 29 augustus, want dan hopen wij als Vrouwenkring weer voor het eerst samen te komen. We starten dan met 'n nieuwe Bijbelstudie over "PSALMEN" Het psalmboek begint met psalm 1, een lied over 2 wegen en eindigt met psalm 150, een lofzang. Beiden zijn een rode draad door het psalmboek heen. De Bijbelstudie begint met psalm 1 en het thema daarbij is: "GELUKKIG RECHTVAARDIG" Deze psalm wil ons op het spoor van de rechtvaardigheid brengen en houden. Wat opvalt, is dat er sprake is van een radicale tegenstelling tussen rechtvaardigen en goddelozen. Deze psalm is als een spiegel. We kunnen onszelf de vraag stellen: "Wat voor mens ben ik, een rechtvaardige of een goddeloze?" We kunnen lezen in Galaten 5:22 welke kenmerkende vruchten van de Geest in het leven van de gelovige te zien zijn: Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Maar we hoeven onszelf niet te rechtvaardigen, we worden gerechtvaardigd. Door het geloof alleen: Sola Fide.

Boeiend om ons dit seizoen te verdiepen in de psalmen die we elke zondag samen zingen. Zingen raakt het hart en verbindt ons met elkaar.

Samen in de Naam van Jezus!

Belangrijke informatie van de jeugdclub!

Beste jeugd/ ouders-verzorgers, Wij Martin, Marco en Kim zijn als leiding bij elkaar gekomen om vol enthousiasme het komende jaar te gaan plannen maar, hoe leuk zou het zijn als jullie, de jeugd, zelf ook mee mogen denken en beslissen over de invulling van de jaarplanning. Denk bijvoorbeeld aan activiteiten maar ook de frequentie van samenkomsten enz.

We willen daarom iedereen in de leeftijd van 14 tot 21 uitnodigen om met ons mee te denken tijdens de **let's connect barbecue** op 24 september 19.00 uur aan de Irenweg 18 Ouddorp.

Geef je op voor 16 september bij een van de leden of via de groepsapp. Als club hebben wij een groepsapp voor alle jeugd voor snel en laag-drempelig contact.

Mocht jij/ uw zoon of dochter nog niet in deze app zitten laat het één van ons weten. We hopen dat iedereen net zo enthousiast is als wij dat zijn en we met z'n allen leuke, mooie en fijne avonden mogen gaan hebben.

Kom naar de BBQ, help mee en let's connect!

Groetjes van de leiding!



Kerk naar buiten

Tot en met 10 september 2022 is de Dorpskerk aan de Weststraat 2 te Ouddorp op zaterdag vanaf 10:00 uur tot 15:00 uur voor bezoek opgesteld.

Tijdens de openstelling zullen er van 11:00 uur tot 12:00 uur matinee orgelconcerten worden gegeven door verschillende predikanten. Uitgenodigd zijn:

Zaterdag

organist

6 augustus 2022	Ds. E. Agterhuis, Heinenoord met violiste.
13 augustus 2022	Ds. C.D. van Alphen, Rhooen met zangeres.
20 augustus 2022	Ds. C.M. van der Klis, Bunschoten-Spakenburg.
27 augustus 2022	Ds. F.E. Schneider, Breukelen.
3 september 2022	Ensemble Musica Sororum o.l.v. Jan Teeuw vanaf 10:00 uur.
10 september 2022	Ds. G.J. Baan, Mijnsheerenland.

GZB zangavonden op donderdag van 19:30 uur tot 21:00 uur

18 augustus 2022	organist Kees Villerius Sommelsdijk orgel en spinet; Hanna Nagtegaal blokfluit en Marianne Jansen-Bakker cello.
1 september 2022	organist Jan Bezuijen, Ouddorp met fluitisten.

Verder zijn er orgelconcerten op donderdag aanvang 20:00 uur

11 augustus 2022	Orgelconcert Jan Wisse, Arnhem entree € 10,00 pp t/m 16 jaar gratis
25 augustus 2022	Orgelconcert Gerard de Wit Zwijndrecht en echtgenote blokfluit entree € 10,00 pp t/m 16 jaar gratis

Kunstexpositie: Door geloof alleen

Tijdens de zaterdagopenstelling kan ook de tentoonstelling van schilderkunstweken met als thema "Door Geloof Alleen" uitgaande van de Stichting "Uit Uw Hand". Bezoekt worden. Leerzaam voor jong en oud.



Activiteitencommissie

Opbrengst Minimarkt

Op 30 juli was er een gezellige minimarkt, die het mooie bedrag van €750,- heeft opgebracht. We zijn dankbaar voor dit mooie bedrag, maar ook voor alle hulp!

Fietspuzzeltocht Ouddorp en omstreken op D.V. 8 augustus a.s.

Al fietsend puzzelen! Of al puzzelend fietsen, dat mag ook... Als je maar goed om je heen kijkt naar de mooie omgeving met duinen, water en veel natuur op de Kop van Goeree.

Ook dit jaar is er weer een leuke fietspuzzeltocht georganiseerd door de Activiteitencommissie van de Hervormde Gemeente Ouddorp.

Op maandag 8 augustus is iedereen van harte welkom om mee te fietsen en te puzzelen. Vanaf de Dorpskerk (Weststraat 2) in Ouddorp wordt gestart tussen 18.15 en 19.00 uur en de lengte van de tocht is ongeveer 20 km.

Je komt langs veel mooie plekjes en kan genieten van de prachtige natuur die het eiland te bieden heeft. Deelname is € 3,- p.p. en de opbrengst komt volledig ten goede aan de Hervormde Gemeente. Voor onderweg krijgt u een goodiebag mee met leuke en lekkere dingen. De goodiebags worden mogelijk gemaakt door diverse sponsors uit Ouddorp en omstreken. Aan het einde van de tocht kunt u uitrusten onder het genot van drinken met iets erbij, er zijn diverse dingen te koop.

Ook dit jaar zijn er weer verschillende, mooie prijzen te winnen.

De Activiteitencommissie wil alle sponsors heel hartelijk bedanken voor deze fijne samenwerking.

Voor meer informatie kan er contact opgenomen worden met Daniëlle Quist via 06-23464879 of activiteitencommissie@hervormdoudorp.nl

Ledenadministratie

Verjaardagen

Verjaardagen van gemeenteleden van 70 jaar en ouder zullen vermeld worden met naam en adres. Indien u hier geen prijs op stelt dit graag minimaal 4 weken van tevoren melden bij de scribe C. van Huizen.

4 augustus ~ 71 jaar, Mevr. N. de Rover Noorderduin 3, 3253TH.

8 augustus ~ 72 jaar, Dhr. A. Polder Diependorst 69, 3253VC.

8 augustus ~ 90 jaar, Dhr. E.A. van der Bok Dirkdoensweg 16, 3253AE.

10 augustus ~ 80 jaar, Mevr. E. Grinwis-den Hollander Koolweg 31, 3253LH.

11 augustus ~ 81 jaar, Dhr. A.W. Kramer Oude Nieuwlandseweg 20a 3253LL.

Ingeschreven

- Mevr. E. Barmentlo
- Fam. J.A. Aleman

Overleden

- Mevr. J. van Koppen-Grinwis

Verantwoording van uw gaven

Over de periode van 1 t/m 30 juni 2022 is het volgende ontvangen:

Kerkrentmeesterlijk beheer

Kerkrentmeesters	1.467,48
Bijdrage predikantsplaats	1.451,52
D.L.C.	62,50
Giften per bank en contant	555,00
Kerkebalans	4.055,00
Totaal Kerkrentmeesterlijk beheer	€ 7.591,50

Waarde ingeleverde collectemunten € 1.486,50

Diaconie

Gift(en) diaconie	52,00
GZB, Pinkstercollecte, 5 juni	341,15
Diaconie, 6 juni	210,93
Stg. Hulp Oost Europa, 12 juni	214,52
Project 1027 Centraal-Azië, 19 juni	205,80
Kerkelijk verenigingswerk 26 juni	283,74
Totaal diaconie	€ 1.308,14

Kerkrentmeesters en diaconie samen

€ 8.899,64

Kleine Kracht 17^e jaargang

Stand vorige keer	879,00
Aan giften	<u>35,00</u>
Totaal	€ 914,00

Verjaardagsfonds 2022

Stand vorige keer	420,00
Ontvangen	<u>50,00</u>
Totaal	€ 470,00

Zaterdag 28 mei 2022 rommelmarkt van de Gereformeerde kerk van Ouddorp

Wij als Gereformeerde kerk zijn dankbaar en blij dat wij na 2 jaar weer gebruik mochten maken van uw tuin en kerk in de ring van Ouddorp. Op de vroege morgen werden we weer al opgewacht door koster Cor Pikaart. Met raad en daad heeft hij ons weer bij gestaan. Zoals afgesproken was met de activiteitencommissie deelden we onderling de kramen en werden spullen aan elkaar uitgeleend. Ook kon een ieder naar behoefte meeluisteren naar de mooie orgelklanken. Er werd gezamenlijk koffie gedronken met iets lekkers en hadden vaak goede gesprekken. Wat een Zegen dat dit mogelijk is zo met elkaar om te gaan. Kerkmuren vallen weg, onderling leven en meeleven met elkaar dat is de opdracht die Jezus ons geeft. Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. Wij willen een ieder die heeft bijgedragen aan deze dag, **Hartelijk bedanken**.

Namens de Rommelmarktcommissie,
Nellie Tanis.

Voor onze jongeren

Kerk belangrijk?

Misschien vind jij, of een van je vrienden, het niet nodig om nog langer iedere zondag naar de kerk te gaan. Lees dan eens wat de Bijbel hierover zegt in Hebrëen 10 vers 19 tot 25.

Misschien merk je wel dat je iemand steeds vaker mist in de kerk. Of misschien ben jij zelf wel diegene die thuisblijft met een smoesje, gewoon omdat je geen zin hebt. Als je ziek bent om te gaan ligt dat natuurlijk anders.

In vers 25 moedigt Paulus ons aan om elkaar op te sporen naar de bijeenkomst te komen. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan de kerkdiensten. Misschien vind je het lastig om een ander erop te wijzen dat hij of zij welkom is om mee te gaan naar de kerk. Durf je je over die angst en schaamte heen te zetten? Durf je iemand mee te vragen naar de Kerk?

God geeft ons aan elkaar. Wanneer je bij elkaar bent, kan je elkaars geloof groter en sterker maken. We hebben elkaar hard nodig, want samen sta je sterker dan alleen.

Wie ga jij aanmoedigen om mee te gaan naar de kerk?

Puzzel

Streep de Bijbelboeken weg in het vak. Welke zin kun je maken van de letters die overblijven?

Jesaja

Jona

Jeremia

Micha

Klaagliederen

Nahum

Ezechiël

Habakuk

Daniël

Zefanja

Hosea

Haggai

Joël

Zacharia

Amos

Maleachi

k	l	a	a	g	l	i	e	d	e	r	e	n	
u	e	j	d	m	i	c	h	a	j	e	g	a	
k	i	d	r	o	t	e	z	j	e	e	a	h	
a	n	a	n	d	e	k	a	n	r	l	j	u	
b	a	b	e	i	i	h	c	a	e	l	a	m	
a	d	o	s	o	m	a	h	f	m	n	s	e	
h	a	g	g	a	i	p	a	e	i	r	e	o	
f	e	t	e	n	n	i	r	z	a	n	j	d	
j	o	e	l	o	l	e	i	h	c	e	z	e	
e	b	i	j	b	j	e	l	a	e	s	o	h	!

De oplossing mag je inleveren bij: Jeannet Meijer Zeebrekersweg 8 3253 VS Ouddorp. Of via E-mail: jeannetmeijer@hotmail.com

'Geestelijk vakantie geld'

Spreuken 22:17 Neig uw oor, en hoor de woorden der wijzen, en stel uw hart tot mijn wetenschap.

Bijgaand wat spreuken en citaten van wijze mensen, om te overdenken voor de komende weken.

Hopelijk kunt u dit 'geld' goed besteden in de vakantie!

1. Gemeente, ik hoop het u moeilijk te maken om nog langer onbekeerd te blijven. (Fl. Costerus)
2. De heiligen vielen in de zonde, maar stonden op door berouw. (Thomas Brooks)
3. De beloften van mensen gaan vaak verder dan de vervulling ervan, maar Gods vervulling gaat verder dan Zijn beloften. (Augustus M. Toplady)
4. Toen Philippus Melancton eens bovenmate bezorgd was over de toestand van de kerk, zei Luther op zijn vrije manier van spreken tegen hem: 'Men moet tegen Philippus zeggen dat hij ophoudt de wereld te besturen.'
5. Zie niet op de wereld die het Woord oordeelt, maar zie op het Woord, dat de wereld oordeelt. (Bisschop Wordsworth van Lincoln)
6. De duivel werkt op het verstand door de hartstochten, de Geest werkt op de hartstochten door het verstand. (Stephen Charnock)
7. Iemand vroeg eens: 'Zullen de heidenen die het Evangelie nog nooit gehoord hebben zalig worden?' Voor mij is het eerder de vraag of wij, die het Evangelie hebben en het niet doorgeven aan degenen die het niet hebben, zélf wel behouden kunnen zijn. (Charles Haddon Spurgeon)
8. Wat is 750.000 mijlen lang, gaat de aarde 30 keer rond en wordt elke dag 20 mijlen langer? Antwoord: de rij van mensen die buiten Christus zijn. (Ray Comfort)
9. Waarom worden onze kinderen niet bekeerd? Omdat, menselijkerwijs gesproken, het ons zo weinig kan schelen. We bidden voor hen, dat is wel waar, maar het is vormelijk en koud. We houden ermee op en snel reizen zij naar de gewesten van eeuwig wee. (Mary Winslow)
10. Een verzoek dat ingediend is in de naam van Christus door het bloed... is zo goed als verhoord.
11. De engel haalde Petrus uit de gevangenis, maar het gebed haalde de engel uit de hemel (Th. Watson)
12. Hoewel mensen God niet willen hebben als hun Wetgever, toch zullen zij Hem hebben als hun Rechter. (Jonathan Edwards)
13. Zodra ook maar de minste druppel geloof in onze harten is ingedruppeld, beginnen wij reeds het vriendelijke, liefelijke en ons goedgunstige gelaat van God te aanschouwen, weliswaar uit de verte en op afstand, maar toch met een zo zekere blik, dat wij weten het ons allerminst in te beelden! (Johannes Calvijn)
14. Eén mens met God is altijd in de meerderheid. (John Knox)
15. Omdat wij het moeilijk vinden om te vergeven, denken wij dat dit voor Christus ook zwaar is. (Thomas Willcox)
16. Iedere liefhebber van Jezus is in zijn wezen en voornemen een martelaar. (Jakobus Koelman)
17. Als ik in de hel zou komen, dan weet ik zeker dat de Heere Jezus zal komen en mij daaruit verlossen. Alsof hij zeggen wil: want ik weet met welk een dure prijs ik gekocht ben. (John Livingstone)
18. Als het hart niet de tuin van Christus is, is het een broeinest van de duivel. (Christopher Love)
19. Al de gepastheid die Hij vereist, is het zien van je behoefte aan Hem. (Joseph Hart)
20. Kijk elke keer dat je naar jezelf kijkt, tien keer naar Christus. (R.M. McCheyne)
21. Kinderen letten meer op wat hun ouders doen dan op wat zij zeggen. Als u tegen de mensen zou zeggen dat u een erfenis had die miljoenen werelden waard was, terwijl u een half uur humeurig zou zijn om iets dat nog geen stuiver waard is, dan zouden zij u niet geloven. (William Tiptaft)
22. Alle godslasteringen en sabbatschendingen zijn maar vlooienbeten vergeleken met het ongeloof in Christus. (James Fraser van Brea)
23. Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij.
En: Want also lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verdere, maar het eeuwige leven hebbe. Johannes 14:6 en 3:16.

Kerkdiensten

Zondag 14 augustus 2022

9:30 uur: ds. C. van de Worp, 't Harde
18:00 uur: ds. E. Gouda, Nieuw-Lekkerland
Collecte: 1^e GZB Zomercollecte. 2^e Kerk. 3^e Instandhouding eredienst.

Zondag 21 augustus 2022

9:30 uur: ds. N.M. Tramper, Zeist
18:00 uur: ds. M.C. Schreur
Collecte: 1^e Geref. Bond Studiefonds. 2^e Kerk. 3^e Instandhouding eredienst.

Zondag 28 augustus 2022

9:30 uur: ds. M.C. Schreur
18:00 uur: ds. P. van der Kraan, Arnemuiden
Collecte: 1^e Kerkelijk verenigingswerk. 2^e Kerk. 3^e Instandhouding eredienst.

Zondag 4 september 2022

9:30 uur: ds. P.C.H. Kleinbloesem, Goudswaard
18:00 uur: ds. J. Lohuis, Scherpenisse
Collecte: 1^e Project 10 27 Slowakije. 2^e Kerk. 3^e Instandhouding eredienst.

Zanguurtje

Het zanguurtje elke eerste zondag van de maand in de kerk, na de avonddienst. Het zanguurtje voor de maand augustus staat gepland op zondag 7 augustus. Het thema voor de vakantiemaand augustus is: 'Op reis naar de eeuwigheid'.

Iedereen is van harte welkom om mee te zingen of te luisteren.

Oppasschema augustus 2022

14 aug. - Marianne en Femke
21 aug. - Mathilde en Rebecca
28 aug. - Willianne en Myrthe
4 sept. - Rianne en Emma

Zendingsbussen bij de uitgang

De GZB is een zendingsorganisatie die zich wereldwijd inzet voor de verspreiding van het Evangelie van Jezus Christus. Ook wordt hulp geboden aan meest kwetsbaren in de samenleving. De GZB heeft ruim vijftig zendingswerkers uitgezonden. Zij zijn betrokken bij onder andere theologische toerusting, gezondheidszorg, Bijbelvertaalwerk, onderwijs en kerkplanting.

U kunt bijdragen aan dit mooie werk door middel van de zendingsbussen bij de uitgang. Of via de bankrekening NL91 INGB 0690 7624 45.

GZB Postbus 28 3970AA Driebergen

info@gzb.nl

www.gzb.nl