

# Hervormde gemeente Ouddorp

---



Postadres: Weststraat 2 3253 AR Ouddorp

Aanvang diensten Dorpskerk: 9.30 uur en 18.00 uur

Website: [www.hervormdoudorp.nl](http://www.hervormdoudorp.nl)

Kerkdiensten beluisteren: [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl)

Kerkrentmeesterlijk beheer: IBAN: NL87 RABO 0341 6707 07

Diaconie: IBAN: NL65 RABO 0341 6707 15

Activiteitencommissie: IBAN: NL18 RABO 0146 3826 25

[activiteitencommissie@hervormdoudorp.nl](mailto:activiteitencommissie@hervormdoudorp.nl)

## Nieuwsbrief, mei 2018

### Overdenking

---

*Kol. 3:1: Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods.*

#### **De gelijkvormigheid aan Christus in Zijn opstanding**

Waarde lezer,

Christus heeft ons in Zijn goedheid de genademiddelen gegeven. Het gebed, luisteren naar (de verkondiging) van het Woord, de sacramenten en andere manieren waardoor wij in de nabijheid van God gebracht worden. Een van die andere manieren is meditatie. De Puriteinen leggen grote nadruk op de Bijbelse meditatie over de waarheden die God ons geopenbaard heeft: over Gods namen, Zijn heiligheid, zijn rechtvaardigheid, maar ook Zijn opstanding. Zij namen de tijd om deze waarheden te overdenken. De Heere heeft dat rijk gezegend.

Overdenk de vrucht van de opstanding van Christus, zoals Paulus ons schrijft in Kol. 3:1. U, die door Gods genade met hem levend geworden bent, zoek de dingen die boven zijn. *Bedenk* de dingen die boven zijn (vs. 2). Wat zullen wij anders zoeken dan Christus, de opgestane Levensvorst?

Christus is opgestaan! Er is geen groter nieuws dan de evangelieboodschap van onze opgestane Heere! Door Zijn opstanding bewijst Christus ons dat Hij waarlijk de Zoon van God is. Door zijn opstanding is Hij de eerste geworden van allen die zullen opstaan in heerlijkheid (1 Kor. 15). Als hoofd van de kerk heeft Hij Zijn priestertelijke bediening volbracht door het offer aan het kruis, en door Zijn opstanding deelt hij heerlijke gaven uit aan zijn kerk.

Welke gaven deelt hij dan uit? Wat is de vrucht van de opstanding van Christus? Rom. 6:4: ... "opdat, gelijkwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij *in nieuwigheid des levens wandelen zouden*." Een nieuw leven met Christus betekent dat het beeld van God in ons wordt hersteld (Kol. 3:10), dat er begeerte komt naar de onvervalste melk van het Woord van God (1 Petrus 2:2), *en dat gij zoudt vernieuwd worden in den geest uws gemoeds* (Ef. 4:23). Hoe nodig zijn deze gaven, wanneer zonde, duivel en wereld ons willen afhouden van het heilig leven voor Gods aangezicht. Overdenk dan hoe deze gaven tot Gods eer zijn, en u tot nut!

Hoe zult u echter de Opgestane ontmoeten, wanneer u Zijn opstandingsgaven veracht? Die goede gaven, die vloeien uit Christus' opstanding: het beeld van God dat hij herstelt, het voedsel dat hij geeft, de vernieuwing van hun gemoed: Zou u dan in uw zonden blijven, u voeden met de bittere gal van deze wereld en uw gemoed laten wanhopen door de zonden en ellenden van deze aarde? De wereld gaat voorbij. Ook *uw* opstanding is aanstaande. En dan zult u Christus ontmoeten, die zo welmenend alles heeft gedaan wat tot uw zaligheid dient. Overdenk deze dingen. Kom tot inkeer, nu Hij nog in genade uw ziel wil redden van het verderf!

U die Hem vreest: overdenk de heerlijkheid van Christus opstanding; hoe Hij Zijn beeld in u wilt herstellen; hoe Hij u voeden wil met Zijn Woord, met Zichzelf; hoe Hij u vernieuwt in de geest van uw gemoed, zodat u niet gericht bent op schatten in de wereld, maar u een eeuwige schat in de hemelen mag hebben. Richt uw harten op de dingen die boven zijn en dood dan uw leden die op de aarde zijn (vs. 5).

Overdenk Christus in Zijn opstanding, en zeg het na: hoe lief heb ik Uw wet!

Zij is mijn betrachting den gansen dag. (Ps. 119:97)

Nieuwerkerk, Kand. F.A. Visser

## **Uit de Witte Bus**

---

### **Nu een stukje niet uit de pastorie, maar geschreven in de bus**

We vertrokken maandagnacht 16 april, samen met onze oudste zoon Johannes, zijn twee kleine jongens en Bart, die megingen om ons op de heenreis bij te staan. Johannes heeft zijn bus-rijbewijs, dus dat was heerlijk voor mijn man. Ook mijn goede vriendin Annemieke was deze reis bij ons. Onderweg ontmoetten we de vrachtauto van Gerrit-Jan en zijn collega, vol met goederen voor Roemenië. Het was een regenachtige tocht, maar alles mocht goed verlopen. We arriveerden dinsdagmiddag bij het depot van Prison Fellowship Roemenië. Willeke stond al een kwartier op ons te wachten; wat duurt dat dan lang. Uitleiden maar! Nou, respect voor de mannen, die 24 hoog/laag-bedden met de hand eruit getild hebben. Wat was dat zweten! Maar alles werd in blijdschap ontvangen. De directeur van Prisons Fellowship vertelde ons later dat in twee dagen tijd de bedden reeds waren uitgedeeld. "En," zo zei hij, "konden we de mensen blij maken." De vrijwilligers, die de kleding uitzoeken, waren blij met de kwaliteit ervan. Voor ons ook weer een opscherping om goede spullen te brengen. Woensdagmorgen zijn we met z'n allen naar een gevangenis gegaan. Mienke was in de bus met Samuël en de tweeling van Johannes. Mijn man sprak uit Joh. 21. Wij zongen met elkaar: "Welk een Vriend is onze Jezus," en ook Grace zong haar lied. We bidden: "Heere, zegen het woord voor deze gevangenen." Maar we hebben allemaal hetzelfde nodig: vernieuwing van ons hart. Daarna zwaaiden we 's middags de truckers weer uit. En net na het avondeten was het tijd voor Johannes en Bart, met de kleine jongens, om te gaan vliegen. Het werd "stil" in de bus. We hadden die week nog vier gevangenen te bezoeken. Vrijdagmorgen sprak mijn man voor een groep van 30 aanwezigen over Filippus en de Kamerling. Het was een heel goede dienst, veel betrokkenheid. Soms komt Jezus zo onverwacht en zo ongedacht in ons leven. Zaterdagmiddag brachten we Mienke naar het vliegveld, zodat ze weer aan het werk kon na het weekend.

Op maandagmorgen was de vrouwengevangenis aan de beurt. We bleven met de bus staan bij onze thuisbasis van Prison Fellowship. Een aantal van ons ging met de taxi naar de gevangenis. Onze vertaalster Amelia zou daar dan ook zijn. Ze mochten al snel naar binnen en ongeveer 20 vrouwen wachtten op wat komen ging. Mijn man sprak over Maria Magdalena, dat ze Jezus zocht en ze dacht dat het de tuinman was. EN toen Hij haar naam noemde, hoorde zij ineens dat het Jezus was. Er werd heel aandachtig geluisterd. Weer buiten was het even wachten op een taxi. Ze noemden de straat waar ze heen wilden, en opeens vroeg de chauffeur: "Zijn jullie Hollanders?" Ze vroegen: "Waarom vraagt u dat?" Hij zei: "Ik ben de buurman van Constantin Asavoiaie, de eerdere directeur van Prison Fellowship." En zo werden er allerlei dingen gedeeld. Hoe is het mogelijk, in zo'n grote stad, dat God toch mensen elkaar laat ontmoeten. Ook gaven ze hem nog een boekje mee in het Roemeens: "Jezus onze bestemming."

Zelf ben ik eigenlijk de hele reis ziek geweest, een paar dagen geen stem, een flinke griep. Gelukkig met wat paracetamol, nog enkele gevangenen mee kunnen bezoeken. En het wonder dat je dan toch nog weer wat op mag knappen. De start van de reis was regenachtig, maar verder hadden we bijzonder mooi weer, met temperaturen tussen 20 en 25 graden, wat heel fijn was met het vele rijden tussen de gevangenen in. We kregen van de dominee uit Hongarije, waar we de tweede zondag waren, een Bijbels mee, dat ik ook graag aan u allen door wil geven:

*"Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de gemeenten zegt; die overwint, Ik zal hem geven te eten van het Manna Dat verborgen is, en Ik zal hem geven een witte keursteen en op de keursteen een nieuwe naam geschreven, welke niemand kent, dan die hem ontvangt" (Openb. 2:17).*

Die oren heeft, die hore.

Hartelijke groet van ons allen,  
mevrouw H. van den Berg-van Wijk.

## **Uit de gemeente**

---

### **Meeleven**

Van mevr. van den Berg hebben we mogen vernemen, dat zij aan de beterende hand is. Ons wordt gemeld, dat de ontmoetingen, die het gezin in Roemenië mag hebben, niet ongezegd zijn. De Heere komt daarvoor de lof en dank toe. Bij ons zijn verder geen zieken bekend. De Heere zij met hen die thuis verzorgd of verpleeg worden alsmede met de anders begaafden en hen die moeite en verdriet kennen. We wensen hen allen van harte Gods nabijheid toe. Verwacht de troost van de Heere Die de Zijnen niet verlaat. Hij gaat u voor op uw levensspoor!

### **Huwelijk 1**

Gert-Jan van de Berg en Jantine van Hemert hopen DV. 18 mei 2018 in het huwelijk te treden. Om 14.00 uur zal de kerkelijke bevestiging plaatsvinden in de Hervormde kerk Delkant 1 te Gameren. *De eeuwige God zij u een woning, en van onder eeuwige armen. Deut. 33 vers 27a.* Gods rijke zegen toegewenst op de dag zelf en in jullie verdere huwelijksleven. Toekomstig adres: Kerkstraat 24a 5313AR Nieuwaal.

### **Huwelijk 2**

Met de tekst *"Want uit Hem, en door Hem, en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen."* berichten Bart van den Berg en Annelies Flikweert, dat zij voornemens zijn om op DV.

vrijdag 8 juni 2018 in het huwelijk te treden. Kerkelijke bevestiging zal in de Dorpskerk van Ouddorp plaats vinden om 14.30 uur. Van harte feliciteren we het bruidspaar met hun geliefden met dit voornemen. De Heere make de band van liefde en trouw in jullie huwelijk sterk en hecht. Oefen elkaar om te leven naar Gods Woord. Dat vraagt gebed. Hij doe Zijn aangezicht over jullie lichten en zij jullie op het verdere van jullie levenspad goed en nabij. Het bruidspaar hoopt zich na hun huwelijk te vestigen te Nieuwaal, Kerkstraat 26 5313AR.

### **Examens**

Inmiddels zijn er al schoolexamens geweest en staan de centrale examens weer voor de deur. We leven mee met onze examenkandidaten. De Heere zegene de inspanningen die je de afgelopen jaren hebt verricht en bekrone die met Zijn zegen. Doe je examen, dan vragen we je dit aan de wijkouderling te laten weten. Dat mogen ook jullie ouders, bekenden of vrienden doen.

Uw kerkenraad

### **Kerkrentmeesters**

---

#### **Kerkomroepinstallatie**

Momenteel worden er werkzaamheden in de Dorpskerk verricht om te komen tot vervanging van de kerkomroepinstallatie. Het is de bedoeling dat er een nieuwe installatie komt met de mogelijkheid van een gesloten systeem voor beelduitzending. De verwachting is dat het medio deze maand het geheel operationeel zal gaan worden.

#### **Dankbaar**

Van de activiteitencommissie ontvingen we de uitbetaling van de opbrengsten van het afgelopen jaar. In totaal ontvingen we het prachtige bedrag van € 10.000,-

Dit bedrag wordt besteed aan de volgende doelen:

- bijdrage vernieuwen uitzendinginstallatie (beelduitzending): € 1500,-
- bijdrage predikantsplaats: € 8500,-

We bedanken de activiteitencommissie voor dit mooie bedrag en hopen dat ze dit werk nog lang mogen doen. Voor het komende seizoen zullen de opbrengsten bestemd zijn voor de grote onderhoudsbeurt die gepland staat aan het orgel.

### **Ledenadministratie**

---

Ingekomen: Echtpaar L.W. Dorsman, dhr. T. Grinwis en mevr. A.M.J. Meijers-van Brummen

Vertrokken: mevr. A.T. Riemens, mevr. E. Nederveld en mevr. J.G. Pijl-Akershoek

Overleden: dhr. P. Westdijk en dhr. P. Visser

### **Agenda, Deo Volente**

---

#### **Zondagsschool**



Elke zondagmorgen na de kerkdienst is er zondagsschool. We gaan om ongeveer 12.15 uur weer naar huis. Met elkaar zingen we psalmen, we luisteren naar een vertelling uit de Bijbel. De jongere kinderen gaan na de vertelling een kleur of knutsel opdracht maken wat betrekking heeft op de vertelling. En met de oudste kinderen gaan we de verwerking maken uit het verwerkingsboekje.

#### **Vrouwenkring "Sola Fide "**

**Maandag 14 mei** hopen we als vrouwenkring weer bij elkaar te komen. Dit is de laatste bijeenkomst van dit seizoen. De laatste 2 Bijbelstudies over Johannes de Doper komen aan de orde en daar mee wordt deze ook afgesloten. Het eerste thema is: Twijfel en aanvechting. Ja, zelfs Johannes wist hier van. Hij ging met zijn vraag naar Jezus toe. Ook wij mogen biddend onze twijfels en worstelingen bij de Heere neerleggen, steeds verlangend naar antwoord vanuit het Woord van God. Het andere thema is: De aardse loopbaan beëindigd. Het leven van Johannes de Doper eindigt in een (gruwelijke) dood. Toch mogen we met de ogen van het geloof zien dat hij ook daarin de voorloper is van de Messias. Zelfs in het lijden en sterven gaat deze heraut zijn Meester voor. Door lijden tot heerlijkheid. Zo is Johannes bevorderd tot hoger dienst om eeuwig te delen in de heerlijkheid van de Bruidegom, van Wie hij op aarde de vriend mocht zijn. Bovenstaande thema's hebben ook betrekking op ons dagelijks leven anno 2018, het is goed om hierover met elkaar in gesprek te gaan en te zoeken naar wegwijzers in de Bijbel die ons de goede richting wijzen. We hopen op een gezegende avond met elkaar en mocht u er deze keer bij willen zijn, dan bent u van harte welkom. Aanvang 19.45 uur.

#### **Zanguurtje**

Op **zondag 27 mei** hopen we met elkaar direct na de avonddienst weer psalmen en gezangen in de kerk te zingen. Iedereen, dus ook onze gasten, zijn van harte welkom. Voor een overzicht van de gezangen die we hopen te zingen, wordt gezorgd.

## Activiteitencommissie

---

### Jaarmarkt

Bijna is het zover, de jaarmarkt van 2018. Als commissie zien we er erg naar uit, u toch ook? Hierbij doen we nog een laatste oproep, want we kunnen nog wel wat spullen gebruiken.

### Levensmiddelen

Voor onze levensmiddelenkraam zijn we op zoek naar levensmiddelen met een ruime houdbaarheidsdatum. Heel fijn dat er al een aantal dingen gebracht zijn, maar de kraam is nog niet helemaal vol. De levensmiddelen kunnen ingeleverd worden bij Daniëlle Quist, Alexanderstraat 52 of Anne Grinwis Preekhillaan 12.

### 2de handskleding

Alle 2<sup>de</sup> handskleding is welkom, mits deze in goede staat en gewassen is. De kleding kan gebracht worden tot 9 mei bij Anne Grinwis, Preekhillaan 12.

### 2de handspullen

Blij zijn we dat we heel wat glas en servies werk hebben gekregen, de 2de hands spullen zijn wat minder als andere jaren, maar heeft u nog wat staan en doet u hier niets meer mee dan kunt u dit brengen bij Anne Grinwis, Preekhillaan 12.

Ook is er de mogelijkheid om de spullen en de levensmiddelen op **woensdagavond 9 mei van 19.00 tot 20.30 uur, en op donderdagmiddag 10 mei van 13.00 tot 15.00 uur af te geven in de 'Morgenster'.**

Spullen in goede staat zijn van harte welkom, met uitzondering van grote meubelstukken, computers ed. Zie achterop de poster voor verdere informatie over de jaarmarkt. Het is onmogelijk om alles wat er is op de poster te zetten, dus hierbij willen we u hartelijk uitnodigen om een kijkje te komen nemen op de markt.

### Visverkoop

Ook willen wij vermelden dat er ook dit jaar vis te koop is. Dit is niet op de poster vermeld omdat dit nog niet helemaal zeker was.. dus bij dezen.

Voelt u welkom op deze dag!

### Fotoshoot

Tijdens de markt is er evenals vorig jaar ook de mogelijkheid om op de foto te gaan.

Ga voor een leuke fotoshoot van je gezin/ kinderen/vrienden of welke samenstelling dan ook.

Na afloop van de fotoshoot krijgt u alle foto's mee op een USB stick zodat u zelf kunt kijken welke foto(s) u wilt afdrukken/delen/enz.

De kosten voor de fotoshoot zijn € 10,00.

De opbrengst is geheel voor de kerk.

U kunt zich van te voren aanmelden om een tijd af te spreken. Neem contact op via email: [anja.tanis84@gmail.com](mailto:anja.tanis84@gmail.com) of bel/stuur een berichtje naar 06-52094422.

Het blijft natuurlijk ook mogelijk om op de dag zelf zonder afspraak op de foto te gaan! De foto's worden gemaakt bij de ingang van de 'Morgenster', daar kunt u zich op de dag zelf aanmelden.



Een hartelijke groet en tot ziens op 11 mei,  
Jan en Alette Steenbergen, Andrea Grinwis, Danielle Quist en Anne Grinwis

**Zangavond m.m.v. Christelijk Gemengd koor 'Vox Humana' en het Christelijk Mannenkoor 'Tehillim'** De eerste zangavond van dit jaar wordt gehouden op zaterdag 26 mei. Deze avond zal het Christelijk Gemengd koor 'Vox Humana' en het Christelijk Mannenkoor 'Tehillim' uit Dordrecht o.l.v. Lennert Knops in ons midden zijn. De avond begint om 19.30 uur. Er zal een meditatie gehouden worden, ook is er een collecte voor de onkosten. Alles hartelijk welkom!

### Kleedjesmarkt

De kleedjesmarkt die gepland staat op 23 juni gaat door, maar u kunt zich nog steeds aanmelden via de mail [activiteitencommissie@hervormdoudorp.nl](mailto:activiteitencommissie@hervormdoudorp.nl) of per telefoon 0187-681014. Hieronder nogmaals de oproep. Verkoop uw eigen (2e hands)spulletjes op onze kleedjesmarkt, deze wordt van 9.30 tot 15.30 uur gehouden rondom de Dorpskerk van Ouddorp. Een plekje huren kost 10 euro per plek (de plek is ongeveer 4 meter breed) **Let op: er zijn geen kramen, u dient zelf een kleed of eventueel klein tafeltje mee te nemen om de plek in te richten.**

## Verantwoording van uw gaven

---

Over de periode van 1 t/m 30 april 2018 is het volgende ontvangen:

### Kerkrentmeesterlijk beheer

Collecte tijdens kerkdiensten	1.766,02
Bijdrage energie	138,55
Bijdrage Instandhouding Eredienst	1.562,19
Pastoraat, 29 april	231,80
Verkoop kaarten	5,00
Verkoop Cd's	27,50
Gift biddag	70,00
Giften (10,-, 30,-, 2x 50,- en 238,20)	378,20
Kerkbalans (2x 40,-, 50,-, 75,-, 5x 100,-, 200,-, 2x 500,-, en 505,50)	<u>2.410,50</u>
Totaal Kerkrentmeesterlijk beheer	<b>€ 6.589,76</b>

Waarde ingeleverde collectemunten € 1.833,50

### Diaconie

Ontvangen via bank GZB Roemenië	500,00
Gift zondagsschool	10,00
Evangelisatie Horst, 30 maart	157,30
Diaconie, 1 april	322,35
Evangelisatie Horst, 2 april	199,87
Stg. Kimon, 8 april	252,35
Stg. Ontmoeting, 15 april	334,34
Project 1027 Colombia, 22 april	<u>302,85</u>
Totaal diaconie	<b>€ 2.079,06</b>
<b>Kerkrentmeesters en diaconie samen</b>	<b>€ 8.668,82</b>

### Kleine Kracht 13<sup>e</sup> jaargang

Stand vorige keer	255,00
Aan giften ( 10,-, 25,- en 50,-)	<u>85,00</u>
Totaal	<b>€ 354,00</b>

### Verjaardagsfonds 2018

Stand vorige keer	290,20
Ontvangen (10,-, 20,- en 100,-)	<u>130,00</u>
Totaal	<b>€ 420,20</b>

Hartelijk dank voor het geven van uw gaven.

### Online doneren

Via de website is een module die het online doneren van giften mogelijk maakt. Klik op het kopje Kerkelijke bijdrage/donatie en maak uw gift makkelijk direct over via Ideal. [www.hervormdoudorp.nl](http://www.hervormdoudorp.nl)

*Lof, eer en prijs zij God, die troont in 't licht daarboven. Hem, Vader, Zoon en Geest, moet heel de schepping loven. Van Hem, de ene Heer, gaf het verleden blijik, het heden zingt Zijn eer, de toekomst is Zijn rijk.*

## Voor onze jongeren

---

### Wat de Geest doet

Hoe was Petrus op die eerste pinksterdag?

Ook bang zoals in de zaal waar Jezus terecht werd.

"Nee, ik hoor niet bij Jezus. Ik ken Hem niet", zo iets zei hij toen.

Maar nu op de eerste pinksterdag, nu is hij vrijmoedig! Weg was allen angst.

Hij durfde. Hij sprak vrijuit. Is dat niet een wonder? Dat is door de Heilige Geest.

Die woei in Petrus. Die zette hem in vuur en vlam voor Jezus.

Die bange Petrus herkennen we allemaal, denk ik.

Zou jij ook niet wat vrijer willen zijn? Moediger voor Jezus uit willen komen?

Bid dan dat de Heilige Geest van God in jou zal komen.

Misschien spreek je wel eens heel vrijmoedig van God. Dat heb je niet van jezelf.

Dat is Gods Geest in jou. Daarin zie je: Gods Geest was er niet alleen toen, die is er ook vandaag. En ook in gewone mensen. Ook in jou?



## Puzzel

Na Pasen leven we in een periode van 50 dagen toe naar Pinksteren, de uitstorting van de Heilige Geest. Pinksteren wordt ook wel het zendingsfeest genoemd. Deze puzzel heeft alles met Pinksteren te maken. Vul de onderstaande woorden in de puzzel in. De letters in de gekleurde vakjes vormen samen een plaatsnaam.

Apostelen – Hemelvaart – Roem – Vlammen – Discipelen – Huis – Spreken – Vuur – Duif – In – Talen – Wijn – Eigen – Joden – Ter – Wind – Elk – Met – Tongen – Ze – Feest – Ons – Trooster – Heilig – Op – Uitstorting – Heilige Geest – Pinkster – Vervuld – Hemel – Pinksterfeest – Vlam



De oplossing mag je inleveren bij: Jeannet Meijer Zeebrekersweg 8 3253 VS Oudorp. Of via E-mail: [jeannetmeijer@hotmail.com](mailto:jeannetmeijer@hotmail.com)

## Zending en Evangelisatie

### Pinksterpad 2018



Voor de achtste maal organiseren samenwerkende kerken op Goeree-Overflakkee een inspirerende wandeling op Tweede Pinksterdag. Dit keer in een om Stellendam. De tocht begint bij de Hervormde kerk, Bosschierstraat 6 om 13.30 uur.

Vanaf 12.45 uur bent u daar al welkom, er is van alles te zien in en rond de kerk.

U kunt kiezen uit twee routes: 5 of 10 kilometer.

Onderweg zijn er tussenstops met diverse kinderactiviteiten.

Het eindpunt ligt in Stellendam, bij de Gereformeerde kerk aan de Kerkhoflaan. Deelname is gratis, er staat een giften bus voor een bijdrage aan de onkosten.

## **Pinkstercollecte GZB**

### **Geef verslaafden in Mexico nieuwe hoop**

Mexico, het land van de taco's en sombrero's. Naast deze leuke karaktereigenschappen, tekenen drugs en geweld helaas ook het land. Velen komen al jong in aanraking met drugs. Op straat, via vrienden of om het harde leven te vergeten. Het leven wordt hierdoor niet makkelijker, in tegendeel.

Om die reden heeft een kerk in Mexico Centro Shalom opgericht. Ze heeft haar armen uitgestrekt naar de mensen die overall tussen vallen. Centro Shalom is een uitzondering op de vele afkickcentra die het land rijk is. In tegenstelling tot andere centra, richt Centro Shalom zich niet alleen op het afkicken, maar ook op de persoon, de familie en God.

Mensen die al jaren verslaafd zijn en meerdere malen geprobeerd hebben af te kicken, slagen daar bij Centro Shalom wel in. Naast het afkicken, leren de verslaafden over hun verleden te praten, te vergeven en weer op een toekomst te hopen. Deze mensen zijn ook gezien door God en ook zij verdienen een tweede kans!

De GZB steunt Centro Shalom in Mexico. Uw gebed en financiële steun zijn daarbij onmisbaar. Geef aan de collecte 20 mei, of maak uw gift over op NL91 INGB 0690.7624.45 t.n.v. GZB, Driebergen o.v.v. 'Pinkstercollecte'.

Alvast dank voor uw bijdrage.

## **Publicatie**

---



Zoals de meesten van u hebben kunnen lezen in de regionale kranten is er door verschillende kerkelijke gemeenten op dit eiland een intentie verklaring ondertekend om te komen tot een eilandelijke stichting Schuldhulpmaatje op Goeree Overflakkee. Deze toekomstige stichting zal opereren onder de landelijke Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland. Op dit moment zijn er op circa 95 plaatsen in Nederland

schuldhulpmaatjes actief. De missie, doel en visie zijn voor iedereen het zelfde:

### **Missie:**

De vereniging wil met haar gekwalificeerde vrijwilligersorganisatie en unieke laagdrempelige aanpak, mensen ondersteunen bij het voorkomen en oplossen van financiële schuldenproblematiek.

### **Doel:**

De vereniging heeft ten doel, zonder het streven naar winst, het bevorderen, concretiseren en borgen van de SchuldHulpMaatje aanpak. Deze is gericht op de kwalitatief hoogwaardige inzet van vrijwilligers bij de begeleiding van mensen, die hun financiële schulden proberen op te lossen of te voorkomen en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

### **Visie:**

Geïnspireerd door het Evangelie en handelend vanuit naastenliefde en respect voor de ander, ondersteunt de vereniging door middel van inzet van getrainde vrijwilligers, mensen bij het oplossen en voorkomen van hun schuldenproblematiek. Deze SchuldHulpMaatje aanpak is aanvullend op hulp die geboden wordt vanuit de reguliere organisaties. Het netwerk van samenwerkende kerken en andere partijen is gericht op samenwerking met partijen die al actief zijn op het gebied van vrijwillige schuldhulpverlening.

Het plan van aanpak om te komen tot de daadwerkelijke realisatie van de stichting zal als volgt verlopen:

*\* Tekenen intentieverklaring Kerken*

*\* Platform oprichten*

*\* Contact met Burgerlijke gemeente*

*\* Bestuur benoemen*

*\* Coördinator werven*

*\* Maatjes werven*

*\* Sociale kaart maken*

*\* Promotie*

De eerste 3 punten zijn inmiddels gerealiseerd. Het platform bestaat uit 1 à 2 mensen uit de deelnemende kerkelijke gemeenten. Het contact met de burgerlijke gemeente heeft in week 4 plaats gehad. Begin maart is er vorm gegeven aan het bestuur. Rond de zomer staat het schuldhulpmaatjes werven op de agenda.

Zoals eerder al is genoemd staat het werven van SchuldHulpMaatjes of Maatjes voor deze zomer in de planning. Vrijwilligers die SchuldHulpMaatje willen worden, zullen worden getraind via een educatief programma van 3 dagen. Daarna is het de bedoeling dat via de coördinator het Maatje wordt gekoppeld aan een hulpvrager om voor korte of langere termijn met deze persoon op te trekken.

### Te denken valt dan aan:

*\* Praten of ondersteunen, daar waar nodig;*

*\* Een budgetplan opstellen, papieren verzamelen en ordenen;*

*\* Stimuleren van de hulpvrager om zelf actie te ondernemen;*

*\* Formulieren gezamenlijk invullen;*

*\*Kleine schulden samen oppakken en oplossen;*

*\*Het begeleiden naar de schuldhulp van de gemeente of andere instanties, ed.*

Bij al deze werkzaamheden is het Maatje verzekerd van goede begeleiding en ondersteuning door de lokale stichting en de landelijke vereniging.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de websites:

[www.schuldhelpmaatje.nl](http://www.schuldhelpmaatje.nl);

[www.Uitdeschulden.nu](http://www.Uitdeschulden.nu);

[www.MoneyFit.nl](http://www.MoneyFit.nl) (speciaal voor jongeren)

[www.Eerstehulpbijschulden.nl](http://www.Eerstehulpbijschulden.nl)

Er zijn misschien mensen die denken bij het lezen van bovenstaande, hier loop ik al een poosje mee rond om dit werk als vrijwilliger te doen of is dit misschien iets voor mij, schroom niet om contact op te nemen met Teun Grinwis 0187-681980 om e.e.a. door te nemen of te verduidelijken.

Voor belangstellenden wordt er na aanmelding toegang verleend tot een online pre-learning om te ontdekken of dit vrijwilligers werk bij u past.

## Kerkdiensten

---

**De voorzang wordt vijf minuten voor de aanvang van de dienst gezongen.**

**Tijdens de morgendiensten is er kinderopvang.**

### **Donderdag 10 mei 2018 Hemelvaartsdag**

9.30 uur: ds. C. van den Berg

### **Voorzang**

Psalm 47 vers 1 en 2

Collecte: 1<sup>e</sup> Stg. Stephanos 2<sup>e</sup> Kerkrentmeesters. 3<sup>e</sup> Instandhouding Eredienst.

### **Zondag 13 mei 2018**

9.30 uur: ds. C. van den Berg

Psalm 27 vers 1 en 7

18.00 uur: ds. C. van den Berg

Psalm 93 vers 1 en 3

Collecte: 1<sup>e</sup> Leerstoelfonds GB. 2<sup>e</sup> Kerkrentmeesters. 3<sup>e</sup> Instandhouding Eredienst.

### **Zondag 20 mei 2018 1<sup>e</sup> Pinksterdag**

9.30 uur: ds. C. van den Berg

Psalm 68 vers 8 en 11

18.00 uur: ds. C. van den Berg

Psalm 94 vers 2 en 4

Collecte: 1<sup>e</sup> GZB Pinkster Coll. 2<sup>e</sup> Kerkrentmeesters. 3<sup>e</sup> Instandhouding Eredienst.

### **Maandag 21 mei 2018 2<sup>e</sup> Pinksterdag**

9.30 uur: ds. C. van den Berg

Psalm 87 vers 1 en 2

Collecte: 1<sup>e</sup> Stg. Stephanos 2<sup>e</sup> Kerkrentmeesters. 3<sup>e</sup> Instandhouding Eredienst.

### **Zondag 27 mei 2018**

9.30 uur: prop. G.R. Mauritz, Cillaarsdijk

Psalm 8 vers 3 en 5

18.00 uur: ds. C. Stelwagen, Nunspeet

Psalm 95 vers 6 en 7

Collecte: 1<sup>e</sup> Pastoraat. 2<sup>e</sup> Kerkrentmeesters. 3<sup>e</sup> Instandhouding Eredienst.

### **Zondag 3 juni 2018**

9.30 uur: prop. G.A. van Ginkel, Maartensdijk

Psalm 71 vers 7 en 8

18.00 uur: ds. C. van den Berg

Psalm 96 vers 3 en 4

Collecte: 1<sup>e</sup> Stg. MAF. 2<sup>e</sup> Kerkrentmeesters. 3<sup>e</sup> Instandhouding Eredienst.

## **Oppasschema**

10 mei - Annemarieke, Lotte en Mienieke

13 mei - Mathilde, Marijke en Myrthe

20 mei - Willeke, Mienieke en Lotte

21 mei - Gerjanne, Annelein en Marijke

27 mei - Andrea Quist en Annelies

3 juni - Geerke en Hannah

## **Kerktaxi**

Wanneer u gebruik wilt maken van de kerktaxi, kunt u contact opnemen met:

Wim Meijer Dorpsweg 39a Ouddorp tel. 0187-682875. E-mail: [wmeijer@live.nl](mailto:wmeijer@live.nl)