

Hervormde gemeente Ouddorp



Postadres: Weststraat 2 3253 AR Ouddorp
Aanvang diensten Dorpskerk: 9.30 uur en 18.00 uur
Website: www.hervormdoudorp.nl
Kerkdiensten beluisteren: www.kerkomroep.nl
Kerkrentmeesterlijk beheer: IBAN: NL87 RABO 0341 6707 07
Diaconie: IBAN: NL65 RABO 0341 6707 15
Activiteitencommissie: IBAN: NL18 RABO 0146 3826 25
activiteitencommissie@hervormdoudorp.nl

Nieuwsbrief, maart 2018

Overdenking

Eten, Drinken en echt Vrolijk zijn

De zachtmoedigen zullen eten en verzadigd worden; zij zullen de HEERE prijzen. Ps. 22:27

De dichter blijkt het verschil te weten tussen eten en eten. Ergens is het maar een vreemde zaak dat mensen die zonder de troost van de HEERE leven alles eten wat ze voorgeschoteld krijgen, behalve het ware Brood. Proberen je honger te stillen en toch altijd honger te lijden.

Wat eet u het liefst? Het valt me op dat in tehuizen er zo'n rijke schakering is aan allerlei gerechten. De bewoners kunnen minimaal kiezen uit twee menu's.

Dan zijn er meestal twee soepjes vooraf en twee nagerechten tot verfrissing.

Wat een luxe, vergeleken met de oorlogsjaren of net daarna.

Wie genieten echt van voedsel? Vraag het aan de verloren zoon. Alle mogelijke maaltijden had hij genoten, samen met zijn vrienden van allerlei pluimage.

Toen het geld op was en de vrienden hem lieten zitten, ebden de harde gedachten over zijn vader weg.

Zijn hart werd zacht, zachtmoedig. Hij kwam thuis en wist niet hoe hij zijn vader onder ogen moest komen. Hij kon zich wel weg schamen. Maar doordat zijn hart zacht geworden was, door schuldbesef getroffen en verslagen, hunkerde hij naar een druppel liefde. O, die vader! Hij richtte een overvloedige maaltijd aan.

Toen begonnen zij vrolijk te zijn, want die jongen was verloren, maar gevonden.

Hij was 'dood,' maar weer levend geworden.

Hoe zou de verloren zoon aan tafel gezeten hebben? Ik denk dat zijn ogen voortdurend afdwaalden naar zijn vader. En als die ogen elkaar ontmoetten, wist deze jongen niet waar hij kijken moest, zó klein werd hij onder de liefde van die opzoekende vader. Zijn hart smolt weg.

Psalm 22 is een lijdens psalm. De beeldspraak door de hele Psalm heen spreekt boekdelen. Het wild gedierte rukt op. Familieleden keren zich tegen hem. De eenzaamheid slaat toe, met een gevoel van God verlaten te zijn. Dat is niet te dragen. Velen moeten dit eeuwig meemaken. Wij nog niet. Of u mag zelfs zeggen: Nooit meer alleen. De Heere is mij van verre tijden verschenen. De angst van de hel deed mij alle troost missen, maar ik riep de Heere aan.

Na die lange, bange terugtocht, werd de maaltijd gereed gemaakt. Onvoorstelbaar, wat zit daar een liefde van God achter. Doorbrengers, weglopers en mislukkelingen worden in liefde ontvangen. Aan het hoofd van de tafel staat Hij te wachten, Die het verlorene zoekt.

U wilt toch niet zeggen dat u geen verloren schaap was of bent? Nooit terug gekomen en dan volhouden dat je geen verloren schaap bent, dat is vreemd! Je kunt beter wél terug komen en het belijden. Dáár staat de tafel gereed. Daar zink je weg onder de liefde van God. Hij sloeg Zijn Zoon Jezus Christus weg, om u op te rapen.

Christus leed zware dorst en honger, opdat u verzadiging zou vinden.

Wie zich laveloos drinkt, wordt met een kater wakker. Wie van het vuil van de wereld eet, zal eeuwig z'n hartkwaal en hartfalen bewenen. Wie zijn zonden belijdt en laat zal barmhartigheid verkrijgen. Daar wordt je hart stil van. Waar gaat u het liefst heen om te eten? Zondag mag u uit eten gaan. Doorbreek maar eens die sleur van thuis ouwe kost opbakken en jezelf voor de gek houden. Kom tot het heiligdom van de Heere. Daar is een maaltijd van reine wijn en kostelijk Brood, het hemelse Brood, Jezus Christus. Hij stierf voor u, daar u anders de eeuwige dood had moeten sterven.

Armoezaaiër, hongerlijder, kom dan!

U, die de Heere lief hebt, laat de blijdschap in Hem uw sterkte zijn.

C. van den Berg.

Onze zieken

Mevrouw N. Knöps wacht op de aanvang van behandelingen voor haar ziekte. Er is een opzien tegen, maar in de Heere is kracht. Hij geve ware rust en zegen voor het lichaam, van de middelen die aangewend worden. De Heere sterke u.

Mevrouw A. Venneman – van Antwerpen werd in Dirksland opgenomen maar mocht na een week weer naar huis. De Heere zegende de medicijnen heel kennelijk. Dan mag er dankbaarheid zijn en een verlangen om voor de Heere te leven, samen met uw man.

De heer Jeroen van den Ende kwam klem te zitten en brak zijn been. Wat een wonder dat het niet veel ernstiger was. De Heere hield er zo duidelijk Zijn hand tussen. En dan de vraag: Wat voor goed ligt hier achter? Wat wil de Heere hiermee zeggen? Hij slaat in liefde naar Zich toe. We denken ook aan de schoondochter, Caroliene, die met chemo's is begonnen. Wat een beproeving. De Goede Herder roept. Hij geve u allen kracht en genade.

De heer Paul Santifort moet op 6 maart een eerste maagonderzoek ondergaan. Al langere tijd tobt hij met klachten. Negen jaar geleden waren er dezelfde verschijnselen. Paul, we wensen je de nabijheid van de hemelse Heelmeester toe. Samen met je broer Willem Jan. Om samen maar de Heere te volgen en te zoeken. Dat willen jullie ook.

De heer Jan van der Bok mocht een kamer vinden (287) in Nieuw Rijsenburgh. Hij is hier blij mee. De Heere geve hem een oog om op de goede Herder te zien, bij het kruis dat hij draagt.

Huwelijk

Op D.V. vrijdag 16 maart hopen Johan Grinwis en Theresa Gielen in het huwelijk te treden. De kerkelijke bevestiging vindt plaats in de Dorpskerk alhier om 14.30 uur. Van harte wensen we jullie de Zegen van de Heere toe op het huwelijkspad. Er staat een belofte in de Bijbel dat die zegen rijk maakt en de Heere er geen smart bij voegt. Gaat het dan altijd over rozen? O nee, maar dan zorgt de Heere voor kracht. Met Hem als Gids zal het gaan! Daarom mogen jullie in alle dingen, klein en groot, Hem om raad vragen. Welkom in de gemeente!

Toekomstig adres per 1 mei Hoofdlandseweg 18, 3253XS Ouddorp.

Verlies

Maandagavond viel een rouwkaart door de brievenbus. Het was een aanzegging dat Maarten Tanis van de Dirkdoensweg 13a stierf, 80 jaren oud zijnde, de leeftijd der zeer sterken. De weduwe, A. J. Tanis-Aleman blijft achter. Ik mocht hen ontmoeten toen haar broer stierf. Nu kwam plotseling het levenseinde. Vele malen aten predikanten onder hun dak tussen de diensten. Vele gesprekken zijn er gevoerd, en er zal ook regelmatig een zegen in gelegen hebben. Wat ik van collega's hoorde is, dat er altijd een geest van liefde was en een bijzondere gastvrijheid. Moge de Heere de bedroefde weduwe troosten in de eenzaamheid die komt, om bij Hem te mogen schuilen.

Biddag

Zo leven we naar de Biddag toe. Wat een voorrecht om samen voor de Heere te buigen en Hem om genade en gunst te smeken voor het komende seizoen. Wat zouden we toch moeten beginnen zonder Hem? En dan te beseffen dat de Heere uit onverdiende goedheid al Zijn rijkdommen over ons wil uitgieten, voor de tijd en ook voor het hemellevens.

Als iemand nog een halve vrije dag over heeft, zou het mogelijk zijn er een biddag van te maken. Anderen kunnen niet gemist worden op hun werk. We zien er naar uit een dag uit Gods hand te ontvangen.

Catechisatie

In de week van Biddag is er geen catechisatie. Ik hoop alle jongeren en jeugd in de kerk te zien om mee te bidden.

Kleding Roemenië

Half april willen we graag weer onze eerste reis maken naar Roemenië. We zien er naar uit. Als u kleding hebt, wilt u die dan bewaren tot 10 april? We kunnen als het goed is genoeg meenemen, maar onze opslag raakt vol. Dank voor uw meedenken.

Gebeurtenissen

Na een fijne en goede reis mochten we weer behouden thuiskomen. Reizen is heel fijn, je ontmoet altijd weer mensen waar je een gesprek mee krijgt, ook in het vliegtuig met een stewardess. Ze vroeg aan ons: 'op vakantie naar China?' 'Nee, we gaan naar onze kinderen.' Je begrijpt wel hoe zo'n gesprek dan gaat. 'Hoeveel kinderen hebt u?' enz. Ze was werkelijk ontzettend verbaasd maar ook verwonderd. We mochten haar vertellen dat het zo'n zegen van de Heere is om zo'n gezin te mogen hebben en hoe God ook die twee kinderen in ons gezin heeft gebracht. Bijna aan het einde van de vlucht kwam ze naar ons toe. 'Ik wil jullie toch een klein aandenken geven want jullie stralen zoveel blijmoedigheid uit.' Zo mogen we ons licht laten schijnen, beschenen door het Licht.' Het was een goede ontmoeting met onze kinderen. De kleinkinderen waren ook blij want opa en oma bleven heel lang. In China aankomen is toch weer een stukje thuiskomen, het voelt weer zo vertrouwd. Het is fijn om dan samen op de scooter de stad in te gaan. We hadden

handschoenen nodig omdat het zo koud was de eerste week. Op de hele markt niets te vinden, dan maar weer zonder handschoenen op de scooter. Opeens was daar zomaar langs de weg op een kleedje een vrouw die mutsen en handschoenen verkocht, gestopt en ja hoor, een paar handschoenen voor mijn man, geweldig. Mijn man groette haar met: 'God zegene je', ze keek heel verbaasd en vroeg: 'ben je christen?' En zo kregen we even een gesprekje. Deze ontmoetingen zijn zo bijzonder, dat je bij deze vrouw terecht kwam. Mijn man mocht ook spreken in de internationale fellowship. Bijzonder weer om met mensen samen te komen uit verschillende landen. Er was een echtpaar dat na jaren werken daar afscheid nam. Na de dienst kwamen ze naar ons toe en vertelden: 'De eerste dienst dat we hier waren preekte u en nu onze laatste dienst preekte u weer hier, terwijl u hier niet meer woont.' Ze ervoeren dat als een bemoediging van de Heere. De tweede zondag dat we er waren was de eerste lijdenszondag. Het ging er ook over hoe zelfs Christus gehoorzaamheid geleerd heeft uit Zijn lijden en hoe dat voor ons was. Na de dienst kwam er een Duits/Afrikaanse vrouw naar ons toe die zei: 'Ik heb de laatste drie maanden zoveel moeilijkheden gehad maar nu heb ik mogen horen dat het lijden tot mijn nut is.'

Het was ook weer goed om hier zondags in de kerk te zitten. Toch ook weer vertrouwt, die 'oude kerk' in de ring en dan weer in je moedertaal het Woord te mogen horen. We spraken Geerke en zei vertelde dat zij bij een gezin ook weleens oppaste die een Chinese jongen geadopteerd hadden. 15 maanden voor hem gezorgd en afgelopen zaterdag overleed hij aan kanker. De moeder mocht zeggen: 'wat een wonder dat God ons toevertrouwde dat wij deze 15 maanden voor hem mochten zorgen en hoeveel hij heeft betekend in ons leven en in ons gezin.' God had een beter plan met hem, hij mocht 13 jaar worden.

Willeke had ook een bijzondere ervaring. Ze gingen zondag met een groep medische studenten de straat op, bitterkoud. De groep had broodjes klaargemaakt, wat kleding in tassen gedaan en zo op weg. Eerst met elkaar bidden of ze mensen mochten ontmoeten om het evangelie te delen en hen te helpen in hun nood. Zo zijn ze biddend in groepjes de straat opgegaan. Willeke mocht samen met één van de groep een mooie ontmoeting hebben met twee oudere mensen: straatvegers, en zo arm. Ze mochten eten, kleding en een Bijbel geven en ook een warme kop koffie voor de man. Annemarieke zei: 'ja, het is toch zo: "Zo gij het aan de minste van Mijn broeders gedaan hebt, zo hebt gij het Mij gedaan".' We zijn dankbaar dat de meiden thuis met zoveel liefde voor Samuël en Grace wilden zorgen en dat alles thuis door mocht gaan. Bart mocht ook weer veilig thuiskomen uit Zuid Afrika, hij ging wel gelijk van Schiphol naar de begrafenis van de moeder van zijn beste vriend. Zo gaat ons leven verder, laten we geborgen mogen zijn in Zijn doorboorde handen.

Ik mag eindigen met een lied wat we in China zongen:

I once was lost in darkest night, yet thought I knew the way,
The sin that promised joy and life, has led me to the grave.
I had no hope that You would own a rebel to Your will.
And if you had not loved me first, I would refuse You still.

But as I ran my hell bound race, indifferent to the cost,
You looked upon my helpless state and led me to the cross.
And I beheld God's love displayed, You suffered in my place.
You bore the wrath reserved for me, now all I know is grace.

Now Lord I would be Yours alone, and live so all might see,
The strength to follow Your commands, could never come from me.
O Father, use my ransomed life in any way you choose.
And let my song forever be, my only boast is you.

(Vertaling):

Eens was ik verloren in donkere nacht, ik dacht de weg te weten,
De zonden die mij vreugde en leven beloofden, leidde mij naar het graf.
Ik had geen hoop dat u zo'n rebel wilde aannemen.
En als U mij niet eerst had liefgehad, had ik U nog steeds verloochend.
Maar toen ik de weg van de hel bewandelde, het maakte niet uit wat het kostte, God's liefde kwam openbaar in het lijden dat U deed in mijn plaats.
U droeg mijn schuld voor mij en alles wat ik weet is genade.

Nu Heere ben ik de Uwe en leef zodat elk kan zien,
Dat de kracht om U te volgen niet van mijzelf komt.
O Vader, gebruik mijn leven in welke weg U ook wilt, en laat mijn lied voor altijd zijn dat ik U zal verhogen.

Haak avonden/ochtenden

We willen graag weer verder gaan met het aan elkaar haken van lapjes van dekens voor Roemenië. Het is mooi dat we al een 1-persoons deken en een kinderdeken helemaal klaar hebben. Zo'n resultaat maakt je blij maar we zijn er nog niet. We vragen daarom: Wilt u, wil jij ook eens komen? Het is fijn met elkaar, er mogen ook fijne gesprekken zijn onderling. Je leert elkaar beter kennen en het versterkt de band onderling. Welkom weer op de volgende data:
Woensdagochtend 7 maart vanaf 9.30 uur
Donderdagavond 15 maart vanaf 19.30 uur

Maandagavond 19 maart vanaf 19.30 uur
Donderdagavond 22 maart vanaf 19.30 uur (laatste avond van het seizoen)

Met hartelijke groet,
mevrouw H. van den Berg – van Wijk

Ten slotte

De laatste maand van het winterwerk breekt aan. Wilt u mee bidden om kracht? Ook voor de ouderlingen en bezoekbroeders, die elke week op pad gaan voor huisbezoek. We bidden dat het vrucht mag dragen.

Bid u ook voor onze kinderen in het buitenland? Ze hebben het hard nodig.

Zelf kreeg ik van de oncoloog te horen dat de bloedplaatjes langzaam stijgen. Blijkbaar maakt het merg dit nieuwe bloed weer aan. Door de chemo was de klap hard, aldus de arts. Voor ons evenwel een wonder! De Heere zorgt nog zo goed voor mij. Eer en aanbidding voor Hem.

Met hartelijke groet,
Uw C. van den Berg.

Van de Kerkenraad

Ledenadministratie

Ingekomen: het gezin H.C. van Erkelens, Volgerblok 18; het gezin A.C. Sperling, Hofdijksweg 29 en de heer W. Lokker, Vliedberglaan 106.

Vertrokken: de heer K.F. Meijer, Molentienden 70.

Jarigen

7 maart, mevr. M.A. Eijs – Buren Molentienden 87 3253VG, 83 jaar.

7 maart, mevr. S. Mierop – van Hoven Vliedberglaan 141 3253VT, 88 jaar.

10 maart, dhr. D. Haan Vliedberglaan 106 3253VT, 87 jaar.

13 maart, mevr. M.N. van Noordenne – v/d Waal Westduinweg 31 3253LV, 77 jaar.

15 maart, mevr. W.M. van Leeuwen – Poot Vliedberglaan 44 3253VT, 91 jaar.

17 maart, dhr. R. Kleine Broekweg 2 3253XB, 80 jaar.

18 maart, mevr. A. Kroon – Lont Dorpsweg 24 3253AH, 76 jaar.

22 maart, dhr. W. Tanis Oudenhil 2 3253EE, 89 jaar.

25 maart, mevr. A.L. Moerkerk – Breen Molenweg 18A 3253AM, 79 jaar.

Graag wensen we u Gods onmisbare zegen in het nieuwe levensjaar toe.

Zondag 11 maart 2018 | Collecte voor het Binnenlands Diaconaat

Op zondag 11 maart a.s. wordt in onze gemeente een collecte voor Project 10 27 gehouden. De opbrengst is bestemd voor diaconaal werk in Nederland: het project 'Contact met vluchtelingen in de buurt'. Project 10 27 werkt hiervoor samen met Stichting Gave.



Veel vluchtelingen die een verblijfsstatus krijgen, gaan verhuizen naar een reguliere woning. Ze zijn op zoek naar een eigen plek in de Nederlandse samenleving. Dat is niet altijd eenvoudig. Het vinden van passend werk is moeilijk. Bovendien komen vaak weggestopte trauma's naar boven. Juist dan is het belangrijk dat Nederlandse christenen hen helpen. Dat er iemand is die naast hen staat en laat merken dat ze geliefd zijn.

Stichting Gave helpt kerken en christenen om contact aan te gaan met deze 'nieuwe Nederlanders'. Gave biedt training en ontwikkelt materialen om op een cultuurgevoelige manier verbinding te zoeken. Jaarlijks is hiervoor minimaal € 10.000 nodig.

Henriëtte is taalcoach van een vrouw uit Eritrea: "Ik zie haar eenzaamheid. Er is een schrijnend tekort aan contact in de buurt. Een gouden kans voor kerken om een koffieochtendje in de buurt te organiseren." De Eritrese vrouw is dankbaar voor het werk van Henriëtte en het contact met haar.

Geef gul tijdens de collecte of maak een bedrag over op NL29 INGB 0000 0280 16 t.n.v. Project 10 27, o.v.v. NL.2.205 - Vluchtelingen in de buurt. Hartelijk dank!

Kijk voor meer informatie op de website van Project 10 27:

<https://www.project1027.nl/project/contact-vluchtelingen-buurt/>

Project 10 27 - De naam van het diaconale programma van de GZB is ontleend aan Lukas 10 vers 27, waarin we worden opgeroepen God lief te hebben boven alles en de naaste als onszelf.

Kerkrentmeesters

Mijn kerk

Een plek om tot jezelf te komen of anderen te ontmoeten, een markant gebouw, een plek om te vieren en te geloven – voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. We willen een plek zijn waar iedereen terecht kan, of je nu lid bent of niet. Onderhoud van het gebouw, de koffie, maar ook het personeel en missionaire en maatschappelijke projecten kosten geld. Daarom is er de actie Kerkbalans.

Geeft u om de kerk? Doe dan mee.

Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen.

Kerkbalans 2018

Voor de Actie Kerkbalans 2018 is tot nu toe het mooie bedrag toegezegd/ontvangen van € 23.735,00. We willen alle gevers hartelijk danken voor hun gift. De actie loopt nog het hele jaar door, dus als u nog niet hebt meegedaan kan dit alsnog. Op dit moment zitten we nog zo'n € 3000,00 van het streefbedrag voor dit jaar af. Het zou mooi zijn als we aan het eind van het jaar kunnen concluderen dat we het streefbedrag met uw hulp gehaald hebben.

Agenda, Deo Volente

Zondagsschool



Elke zondagmorgen na de kerkdienst is er zondagsschool. We gaan om ongeveer 12.15 uur weer naar huis. Met elkaar zingen we psalmen, we luisteren naar een vertelling uit de Bijbel. De jongere kinderen gaan na de vertelling een kleur of knutsel opdracht maken wat betrekking heeft op de vertelling. En met de oudste kinderen gaan we de verwerking maken uit het verwerkingsboekje.

Je bent van harte welkom!

Bijbelkring

Maandag **5 maart** komen we om 20.00 uur bijeen in de 'Morgenster'. We gaan verder met de Galatenbrief van Paulus, hoofdstuk 3. Iedereen hartelijk welkom!

Preekbespreking

Met de jongeren is afgesproken dat we op zondagavond **11 maart** na de dienst weer bijeen willen komen voor een ontmoeting met preekbespreking. We willen dan de preek van de ochtenddienst met elkaar bespreken. Alle jongeren, van 15-35 jaar, hartelijk welkom!

Vrouwenkring "Sola Fide"

Op 30 januari waren we met een aantal vrouwen in De Staver, Middelharnis naar de regionale themadag voor vrouwen, daar is gesproken en nagedacht over: "Perfect imago, Godsbeeld-zelfbeeld". Het is altijd weer bijzonder om met zoveel vrouwen samen te komen rondom Gods Woord, samen te bidden en te zingen tot eer van God, uitleg te krijgen over het thema en ons erin te verdiepen. Ds. J.H. Lammers zei over dit thema het volgende: God schiep de mens naar Zijn beeld, naar Zijn gelijkenis. De mens mag heersen over de schepping! Maar het beeld van God is gebroken.... Door de zondeval zijn wij allemaal in zonde geboren en ontvangen, maar hoe kunnen wij dan een parel zijn in Gods hand? Dankzij Christus die voor onze zonden heeft geleden en is gestorven wordt de zonde ons niet toegerekend, maar wordt ons toegerekend wat Hij heeft verdiend. Door de Heilige Geest schenkt Hij ons verandering van binnenuit. Dankzij Hem mogen wij meer en meer gaan leven tot eer van God en heil van onze naasten. Hij vernieuwt ons naar het beeld van Jezus, zodat we steeds meer op Hem gaan lijken. Dit alles ondanks onze menselijke tekortkomingen die nog altijd in ons zijn. Hij, Die in ons woont en werkt bepaalt daarmee onze identiteit. Tot zover de uitleg van de dominee, hierna werden er nog vragen uit de zaal besproken. Het was een bemoedigende, waardevolle dag, samen in de naam van Jezus!

Op **maandag 12 maart** is er weer Vrouwenkring, waarvoor iedereen van harte is uitgenodigd!

De Alpha bijeenkomsten worden gehouden op de volgende datums

Het is niet per se nodig om alle avonden bij te wonen, hoewel er natuurlijk wel een lijn in de opbouw van de thema's zit. Je kunt gewoon instappen wanneer je wilt, het zijn mooie en informele bijeenkomsten.

Datum:	nr:	Thema:
13 maart-18	7	Hoe leidt God ons
3 april-18	8	Hoe kan ik het kwade weerstaan
24 april-18	9	Waarom en hoe moeten wij het anderen vertellen
15 mei-18	10	Geneest God ook nu nog
5 juni-18	11	Hoe zit het met de kerk (laatste avond)

Gebedsmoment

Zaterdag 17 maart om 9.00 uur komen we in de 'Morgenster' samen om te bidden. Iedereen is van harte welkom!

Bijbellezing

Midden in de week mogen we samen komen, en wel **woensdag 21 maart** om 19.30 uur in de kerk. Ik verwonder me er over dat er altijd weer mensen zijn die de moeite nemen om te komen. Wie dorst heeft, die kome! Welkom!

Zanguurtje

Op **zondag 25 maart** hopen we met elkaar direct na de avonddienst weer psalmen en gezangen in de kerk te zingen. Iedereen, dus ook onze gasten, zijn van harte welkom. Voor een overzicht van de gezangen die we hopen te zingen, wordt gezorgd.

Activiteitencommissie

Uitnodiging brainstormavond Jaarmarkt

Zoals u wellicht weet, is er al weer een start gemaakt met de voorbereidingen voor de jaarmarkt. De jaarmarkt wordt dit jaar gehouden op D.V. vrijdag 11 mei. Als activiteitencommissie willen we het dit jaar anders gaan aanpakken en willen we jullie allen hartelijk uitnodigen voor een brainstormavond. Deze avond zal gehouden worden op woensdag 7 maart om 19.30 uur in de 'Morgenster'. We zien jullie inbreng als waardevol en willen zo de jaarmarkt met jullie tips, ideeën en adviezen tot een succes maken. Allen hartelijk welkom.

Namens de activiteitencommissie
Andrea, Danielle, Jan, Aletta en Anne

Herhaalde oproep: Gezocht!

Voor de jaarmarkt zijn we op zoek naar een schuur/opbergplaats voor de 2^{de} hands spullen en 2^{de} handse kleding. Wie heeft of weet een geschikte plaats? Het zou jammer zijn als we dit jaar geen plek hebben voor deze spullen, dus ze ook niet kunnen verkopen op de jaarmarkt! U kunt mailen naar activiteitencommissie@hervormdoudorp.nl of bellen naar Anne Grinwis 0187-683280

Zaterdag 23 juni

Verkoop uw eigen (2e hands)spulletjes op onze kledjesmarkt, deze wordt van 9.30 tot 15.30 uur gehouden rondom de Dorpskerk van Ouddorp. Een plekje huren kost 10 euro per plek (de plek is ongeveer 4 meter breed). Inschrijven kan via activiteitencommissie@hervormdoudorp.nl of per telefoon naar: 0187-681014.

Bij voldoende deelname gaat de markt door, u wordt tijdig ingelicht.

Let op: er zijn geen kramen, u dient zelf een kleed of eventueel klein tafeltje mee te nemen om de plek in te richten

Verantwoording van uw gaven

Over de periode van 1 t/m 28 februari 2018 is het volgende ontvangen:

Kerkrentmeesterlijk beheer

Collecte tijdens kerkdiensten	1.006,25
Bijdrage energie	910,27
Pastoraat, 25 febr.	266,47
Koffiegeld	62,45
Giften (5,- en 100,-)	105,00
Kerkbalans (20,-, 50,-, 75,-, 3x 100,-, 175,-, 250,- en 1000,-)	<u>2.070,00</u>
Totaal Kerkrentmeesterlijk beheer	€ 4.420,44
Waarde ingeleverde collectemunten € 1.217,75	

Diaconie

Hospice Calando, 4 febr.	235,05
Project 1027 Rwanda gezondheidszorg, 11 febr.	231,30
Diaconie, 18 febr.	153,55
GZB Roemenië, 21 febr.	<u>116,00</u>
Totaal diaconie	€ 735,90
Kerkrentmeesters en diaconie samen	€ 5.156,34

Kleine Kracht 13^e jaargang

Stand vorige keer	170,00
Aan giften (2x 5,-)	<u>10,00</u>
Totaal	€ 180,00

Verjaardagsfonds 2018

Stand vorige keer	23,20
Ontvangen (20,-, 50,- en 77,-)	<u>147,00</u>
Totaal	€ 170,20

Hartelijk dank voor het geven van uw gaven.

Online doneren

Via de website is een module die het online doneren van giften mogelijk maakt. Klik op het kopje Kerkelijke bijdrage/donatie en maak uw gift makkelijk direct over via Ideal. www.hervormdoudorp.nl

Onrein

Vanuit ons diepste wezen zijn we door de zonde onrein. Worden we overdekt met vuile wonden. Water of andere middelen zullen ons niet reinigen. Alleen het bloed van Christus reinigt van alle zonden. God gaf bloed als middel waardoor zonden vergeven kunnen worden. Zoals we zien bij de offers in het Oude Testament.

Voor onze jongeren

Het wordt lente

In deze tijd van het jaar zien we de eerste tekenen van het nieuwe seizoen. De winter gaat voorbij en de lente komt. Dat zie je aan de sneeuwkllokjes en de krokussen en de eerste knoppen aan de struiken. Dat geeft een heerlijk gevoel. Soms ben je blij dat de koude winter voorbij gaat, en heb je echt zin in de warmte van de lente en de zomer. Fijn naar buiten, genieten van het mooie weer en de nieuwe natuur! Het geeft je een gevoel dat alles weer gaat leven. Soms beleef je een 'wintertijd' in je persoonlijke leven. We weten ook dat er een 'wintertijd' zal komen over de hele wereld, vlak voor de wederkomst van Jezus Christus. Maar kijk goed! De lente en de zomer komen er aan, van het heerlijk Koninkrijk van God, het Rijk van het Leven. Dat is voor iedereen die dwars door alles heen blijft geloven in Jezus Christus. Het wordt eeuwig zomer! Niet vergeten.

Puzzel Goede vrijdag en Pasen

Streep de woorden weg. Wat lees je dan?

Afbreken – Groet – Slaan – Beraadslaagden – Farizeeën – Stil – Bespuwen – Galileeër – Uur – Drie dagen – Haan – Vals – Bouwen – Hemel – Vergeven – Engelen – Klederen – Vuisten – Genade – Kraaien – Vuur – Getuigen – Scharen – Zoon van God – Graf – Schuldig – Zwijgen

A	G	E	Z	N	E	T	S	I	U	V	G	N	
F	A	R	I	Z	E	E	E	N	U	E	R	E	
B	E	S	P	U	W	E	N	U	U	K	A	D	
R	B	O	U	W	E	N	R	G	R	R	F	G	
E	D	A	N	E	G	R	O	E	T	A	V	A	
K	E	V	E	R	G	E	V	E	N	A	A	A	
E	N	G	E	L	E	N	N	D	P	I	L	L	
N	E	G	A	D	E	I	R	D	A	E	S	S	
H	E	M	E	L	A	S	L	A	A	N	C	D	
A	N	E	R	E	D	E	L	K	S	E	H	A	
A	F	R	E	E	E	L	I	L	A	G	A	A	
N	E	N	E	G	I	U	T	E	G	I	J	R	R
G	I	D	L	U	H	C	S	E	S	W	E	E	
T	D	O	G	N	A	V	N	O	O	Z	N	B	

De oplossing mag je inleveren bij: Jeannet Meijer Zeebrekersweg 8 3253 VS

Ouddorp. Of via E-mail: jeannetmeijer@hotmail.com

Voorhangsel scheurt

Ook op Goede Vrijdag zijn de priesters in de tempel bezig. Terwijl zij het avondoffer bereiden, strijdt de Heere Jezus buiten Jeruzalem op Golgotha Zijn doodstrijd. Dan gebeurt er iets ongelooflijks. De priesters in het heilige zien het voor hun ogen gebeuren. Het voorhangsel scheurt open van boven naar beneden.

Zending en Evangelisatie

GZB-dag in nieuwe Midden Nederland Hallen in Barneveld

Op zaterdag 17 maart organiseert zendingsorganisatie GZB haar jaarlijkse ontmoetingsdag in de Midden Nederland Hallen in Barneveld.

Het thema van de GZB-dag is: 'Laat je zien!'

Met dit thema willen we samen ontdekken hoe we als kerk wereldwijd meer oog krijgen voor mensen om ons heen. We laten ons inspireren door verhalen uit Colombia, Slowakije, Libanon, Zuid-Soedan, waar onze sprekers het Evangelie delen, juist ook met mensen die door niemand anders worden gezien.

Welkom op deze bemoedigende dag!

Buitenlandse gasten en zendingswerkers van de GZB vertellen hoe zij op hun plek het Evangelie doorgeven, ook aan mensen die eigenlijk nergens bij horen. Ds. Germán Suárez uit Colombia vangt straatkinderen op

en Zsuzska Tóth helpt Roma's in Slowakije. Zendingswerkers Jaap Haasnoot (Zuid-Soedan) en Heleen van den Berg (Libanon) vertellen over hun werk met vluchtelingen in een oorlogssituatie.

Ds. Cees van Duijn uit Delft houdt een Bijbelstudie.

Voor kinderen en tieners zijn er speciale programma's en er is kinderopas.

Ook is er een uitgebreide boekenmarkt.

In de pauze zijn er keuzeprogramma's rond verschillende thema's.

Nieuw: aanmelden!

Van harte welkom op deze bijzondere dag! De GZB-dag begint om 9.45 uur en is om 15.45 uur afgelopen.

Let op! Vanwege het grote aantal bezoekers op de GZB-dag van vorig jaar, is aanmelden dit jaar verplicht!

U kunt zich gratis aanmelden via www.gzb.nl/aanmelden Komt u er niet uit? Neem dan contact op met de GZB via info@gzb.nl of 0343 512444.

Potgrondactie: De Bijbel: het levende Woord!



De Bijbel is het levende Woord van God. Het is het meest gelezen en één van de meest invloedrijke boeken ter wereld. God gebruikt het Woord om mensenlevens te veranderen. Ook vandaag! En er zijn miljoenen mensen die nog nooit een Bijbel in handen hebben gehad. Zelfs tienduizenden christenen hebben nog geen eigen exemplaar. Via de potgrondactie "Plant een Bijbel" werden vorige jaren duizenden Bijbels geschonken aan christenen.

Heeft u potgrond besteld? Dan kunt u de bestelling ophalen: D.V. zaterdag 10 maart 2018 (tussen 10.00 uur en 16.00 uur) bij Fam. W. Meijer Dorpsweg 39a Ouddorp. Telf. 0187-682875.

JONGERENAVONDEN OP GOEREE-OVERFLAKKEE

Jongerenavond 10 maart 2018

Spreker: Ds. P. van der Kraan

Thema: 'A narrow escape'

Locatie jongerenavonden:

EDUDELT college (de groen)

Langeweg 107 3245 KG Sommelsdijk.



Open dag Cursus Theologische Vorming Gemeenteleden



Theologische Vorming
Gemeenteleden

Op zaterdagmorgen 17 maart 2018 kunt u vrijblijvend kennismaken met de Cursus Theologische Vorming Gemeenteleden welke gegeven wordt in verenigingsgebouw "De Hoeksteen" aan de Ring 13 te Middelharnis. Doel van deze cursus is: Kennismaken met de Bijbel als historische bron van het geloof om van daaruit gevormd en toegerust te worden. Zij is bedoeld voor gemeenteleden en andere geïnteresseerden om te komen tot:

- Verdieping van de kennis van de Bijbel en de daarop gegronde

belijdenis.

- Verwerking van persoonlijke geloofsvragen.
- Kennis te dragen van de geschiedenis van kerk en zending.
- Bezinning en doordenking van de vragen die in deze tijd op ons afkomen, op dogmatisch en ethisch gebied.
- Toerusting voor het vervullen van allerlei taken in de gemeente.

Het is een driejarige cursus, die op zaterdagmorgen om de 14 dagen wordt gegeven, waarin de vakken, Oude Testament, Nieuwe Testament, Dogmatiek, Ethiek, Kerkgeschiedenis, Oecumenica en Praktische Theologie door verschillende docenten worden behandeld. Deze cursus is verrijkend en leerzaam. Een cursus die de blik verbreedt en de onderlinge banden versterkt.

De cursus is laagdrempelig. Een specifieke vooropleiding wordt niet gevraagd. Op de open dag kunt u de sfeer proeven en een morgen vrijblijvend kennis maken met de lessen door mee te doen met de huidige cursisten. De docenten ds. P.L. de Jong, ds. M.A. Post, ds. M.M. van Campen, en de cursusleider ds. A.L. Molenaar zullen u op 17 maart van harte welkom heten. Zij verwachten u om 9.30 uur. De koffie/thee staat klaar. Rond de klok van 12.30 uur worden de lessen beëindigd.

De nieuwe cursus vangt op 1 september 2018 aan. Voor actuele informatie kunt u ook de website: www.cursustvg.nl raadplegen. Verder kunt u inlichtingen verkrijgen bij de cursusleider ds. A.L. Molenaar te Yerseke, tel. 0113-603407 of via e-mail: cursustvgmiddelharnis@gmail.com.

Regionale toerustingsavond GB-Afdeling Goeree-Overflakkee

Ds. J. Belder uit Harskamp hoopt op dinsdag 20 maart in het Hervormd Centrum Elim te Nieuwe Tonge te spreken op de jaarlijkse toerustingsavond van de afdeling Flakkee van de Gereformeerde Bond. Vanaf 19.00 uur is iedereen welkom.

Om 19.30 uur zal de avond geopend worden door de voorzitter van de regionale afdeling, ds. M.J. Middelkoop. Aansluitend zal ds. J. Belder een referaat houden met als titel ***De laatste ernst. Over de plaats van hemel en hel in prediking en pastorat.*** Zijn ook christenen meer gericht op de aarde dan op de hemel? Wie gelooft nog in het bestaan van hemel en hel? Maken wij ernst met 'de laatste ernst'? Een vraag waar we niet aan voorbij mogen gaan. Na de pauze is er gelegenheid om vragen te stellen. De bijeenkomst wordt om 21.45 uur afgesloten.

Wij hopen op een vruchtbare ontmoeting. Iedereen is van harte welkom. Vraagt u, als lid, ook anderen om met u mee te gaan! Over genoemd thema heeft ds. Belder ook een boek geschreven. Dat is deze avond voor een speciale prijs te koop. Er wordt een collecte gehouden ter bestrijding van de kosten.

Kerkdiensten

De voorzang wordt vijf minuten voor de aanvang van de dienst gezongen.

Tijdens de morgendiensten is er kinderopvang.

Zondag 11 maart 2018

9.30 uur: ds. B.J. van Assen, Nieuwe Tonge

18.00 uur: ds. A. ten Brinke, Goedereede

Collecte: 1^e Project contact vluchtelingen . 2^e Kerkrentmeesters. 3^e Energiekosten.

Voorzang

Psalm 122 vers 1 en 2

Psalm 84 vers 3 en 4

Woensdag 14 maart Biddag 2018

14.30 uur: ds. C. van den Berg

Psalm 126 vers 1 en 2

19.00 uur: ds. C. van den Berg

Psalm 126 vers 3

Collecte: 1^e Diaconie. 2^e Kerkrentmeesters biddagcollecte.

Zondag 18 maart 2018

9.30 uur: ds. C. van den Berg

Psalm 43 vers 1 en 5

18.00 uur: ds. C. van den Berg

Psalm 85 vers 1 en 4

Collecte: 1^e Stg. Predik het Woord Hoorn. 2^e Kerkrentmeesters. 3^e Energiekosten.

Woensdag 21 maart 2018 Bijbellezing

19.30 uur: ds. C. van den Berg

Psalm 125 vers 2 en 3

Collecte: 1^e GZB. Roemenië. 2^e Kerkrentmeesters.

Zondag 25 maart 2018

9.30 uur: ds. H.G. van der Ziel, Waarder

Psalm 24 vers 2 en 5

18.00 uur: ds. B. van Werven, Zuilichem

Psalm 86 vers 6 en 7

Collecte: 1^e Pastoraat. 2^e Kerkrentmeesters. 3^e Energiekosten.

Vrijdag 30 maart 2018 Goede vrijdag

19.00 uur: ds. C. van den Berg

Psalm 22 vers 2 en 3

Collecte: 1^e Evang. Horst. 2^e Kerkrentmeesters. 3^e Energiekosten.

Zondag 1 april 2018 1^e Paasdag

9.30 uur: ds. C. van den Berg

Psalm 118 vers 2 en 3

18.00 uur: ds. C. van den Berg

Psalm 87 vers 1 en 2

Collecte: 1^e Diaconie. 2^e Kerkrentmeesters. 3^e Instandhouding Eredienst.

Maandag 2 april 2018 2^e Paasdag

9.30 uur: ds. C. van den Berg

Collecte: 1^e Evang. Horst. 2^e Kerkrentmeesters. 3^e Instandhouding Eredienst.

Oppasschema

11 maart - Mieneke en Lotte

14 maart - Annemarieke – Biddag

18 maart - Gerjanne en Annemarieke

25 maart - Mathilde en Myrthe

1 april - Mieneke en Annelein - Eerste Paasdag

2 april - Annemarieke en Lotte - Tweede Paasdag

Kerktaxi

Wanneer u gebruik wilt maken van de kerktaxi, kunt u contact opnemen met:

Wim Meijer Dorpsweg 39a Ouddorp tel. 0187-682875. E-mail: wmeijer@live.nl