

# Hervormde gemeente Ouddorp

---



Postadres: Weststraat 2 3253 AR Ouddorp

Aanvang diensten Dorpskerk: 9.30 uur en 18.00 uur

Website: [www.hervormdoudorp.nl](http://www.hervormdoudorp.nl)

Kerkdiensten beluisteren: [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl)

Kerkrentmeesterlijk beheer: IBAN: NL87 RABO 0341 6707 07

Diaconie: IBAN: NL65 RABO 0341 6707 15

Activiteitencommissie: IBAN: NL18 RABO 0146 3826 25

[activiteitencommissie@hervormdoudorp.nl](mailto:activiteitencommissie@hervormdoudorp.nl)

## Nieuwsbrief, juni 2018

### Overdenking

---

#### **De Overvloedige Kracht van de Heilige Geest**

*"Doch Paulus werd meer en meer bekrachtigd, en overtuigde de Joden, die te Damascus woonden, bewijzende, dat Deze de Christus is." Hand. 9:22*

#### **Vrucht van Pinksteren**

Wat een ommekeer in het leven van Paulus. Hij zal er geen besef van gehad hebben, toen hij die morgen wakker werd. Zijn plannen stonden vast. Ze strookten niet met Gods plan, maar dat besepte hij niet. Hij dacht dat hij aangenaam was voor de Heere. Typisch iets van ons als kerkmensen, totdat de ogen open gaan. Dat gebeurde bij Saulus van Tarsen. Een fel verblindend Licht verscheen. Plotseling kon hij niet meer zien. Dit werd het kantelpunt in zijn leven. Wonderlijke weg van God. Paulus, een uitverkoren vat. Hij zou wel veel moeten gaan lijden om de Naam van Christus. Doch dat deerde hem niet. De openbaring van de liefde van God ging zo ver en zo diep in zijn hart. Alles wat de Heere deed was goed.

Eenmaal door de Heilige Geest aangeraakt, gaat die kracht werken in hem. "Van stonde aan preekte hij Christus, de Zoon van God." Geen twijfel meer mogelijk voor hem.

Hoe vaak twijfelden wij erover of Jezus Christus wel werkelijk de Zoon van God is? Twijfel is het eerste en het liefste wat de duivel in het hart zaait. Als je dan je gedachten de vrije loop geeft, loop je helemaal vast. Verblindende invloed van de geest uit de afgrond. Totdat het kantelpunt in je leven komt. Je ogen gaan open. Je beleeft en belijdt je verloren leven. Er komt kracht van Boven in je hart, nieuwe inzichten, wondere overgave.

#### **Dringende Liefde**

Als de liefde van Christus in het hart van Paulus is uitgestort, gaat hij meteen aan de slag. In de Korinthe-brief schrijft hij dat de liefde van Christus hem dringt. Het is een brandend vuur vanbinnen. Het vuur van de Heilige Geest. Dit vuur zoekt een weg naar buiten. Deze gaat dringen. Het geeft licht en warmte naar buiten toe. Het krijgt invloed op de omgeving.

Van Paulus staat geschreven dat hij meer en meer bekrachtigd werd, dus er zit groei in. Dat brengt tot meer vrijmoedigheid. Dat is dat brandende verlangen om anderen te vertellen dat Jezus de Christus is, de Rots der eeuwen, de enige grond van ons behoud. Zijn verzoenend sterven is het rustpunt van ons hart, maar brengt tegelijkertijd de tong in beweging. Er komt vaart in. Héél de wereld moet het horen, dat Jezus de enige Zaligmaker is.

Wat een troost voor alle gelovigen. Zij vinden hun heil buiten zichzelf. En zo mogen ze Christus aanprijzen met al de liefde van hun hart. Want de liefde Gods is in hun hart uitgestort.

Grote genade, die Pinkstergeest Die het uit Christus neemt en de wereld verkondigt.

Paulus weet het uit ondervinding: Deze is waarlijk de Christus. Zo mag hij met lust en liefde anderen onderwijzen. Dat geeft vreugde in zijn hart en om hem heen. Dubbele vreugde dus.

#### **Felle Tegenstand**

De duivel zit echter ook niet stil. Er zijn nog genoeg Joden die het ware Licht missen. Met kracht verzetten zij zich tegen de verkondiging van Paulus. Zo is het altijd geweest en zo zal het altijd weer gaan. De duisternis vecht tegen het Licht.

Het is echter geen vraag wie overwinnen zal. Immers, de strijd is al gewonnen op Golgotha en er is een Bidder aan de rechterhand van de hemelse Vader. Ook de Geest Zelf bidt met onuitsprekelijke zuchtingen.

De plannen tegen Paulus zijn hevig. Hij wordt met de dood bedreigd. De Joden zullen het er niet bij laten zitten. Hun plan staat vast. Echter, één ding zijn zij vergeten: "Gods plannen falen niet."

In de nacht laten vrienden van Paulus hem in een mand buiten de stad ontsnappen. Zijn taak is nog niet af. Sterven zal hij, maar alleen op Gods tijd, als Zijn taak volbracht is en zijn roeping ten einde. Dan zullen anderen het weer overnemen.

Paulus is ook helemaal niet uit het lood geslagen. Hij gaat onverstoort verder. Hij heeft daarna veel geleden. Verschillende keren schipbreuk, gestenigd, met stokslagen bezocht; en wat is het gevolg: Hij gaat alleen maar meer roemen in Christus. Vrucht van de Heilige Geest.

Waar is uw vuur gebleven? Misschien deze dagen wel aangewakkerd. Dan mag u zeggen: "De liefde van Christus dringt ook mij." Het is een brandend vuur. Niemand kan dit doven. En de lof is eeuwig voor de Allerhoogste. Hoe heerlijk zal dat klinken.

C. van den Berg.

## **Uit de witte bus**

Ja, alweer uit de bus, zult u zeggen. Maar we zijn nog wel thuis in Ouddorp geweest. Wij hebben Hemelvaart en Pinksteren mogen gedenken; het wonder dat de Heilige Geest is uitgestort. Wij zijn ook blij dat we de kerkmarkt mee konden maken. Wij kregen bijzonder mooi weer, de Heere hiervoor alleen de eer!

Op 18 mei mocht onze Gerrit-Jan trouwen met Jantine, en als hoogtepunt, de trouwdienst met als tekst: "Meester, ik zal U volgen, waar Gij ook heengaat." Een bijzondere wens voor onze kinderen. Wat een taak hebben wij als ouders toch om voor onze kinderen te bidden en te blijven bidden in afhankelijkheid van Hem, Die altijd voor ons bidt. Wat was het gezellig om de avond voor de bruiloft samen met Gerrit-Jan kleren te passen, aan elkaar te laten zien, heb je alles, is alles in orde, staat het mooi, wat een voorbereidingen! Ik moest zo denken: zijn wij ook zo aan het voorbereiden voor de bruiloft van het Lam? Vóór de bruiloft was het een mooie maar volle week.

Maandag reden wij naar Parijs om Willem en Willemien met hun kinderen op te halen. Geweldig hoe Simon en Rozemarijn naar Opa toe renden met uitgestrekte armpjes. Eén dag thuis en dan 's avonds naar de Bommelerwaard.

Op woensdagmorgen was de burgerlijke bevestiging van het huwelijk tussen Gerrit-Jan en Jantine daarna vertrokken wij naar Brussel want Geerke kwam terug uit Amerika. Wat een vreugde! Grace gilte het uit van blijdschap en Samuël bleef glimlachen. Mensen om ons heen wisten niet wat ze zagen, ze keken van de één naar de ander en waren heel verbaasd.

Op tweede Pinksterdag vertrokken we 's middags met zijn achten naar Roemenië. Dinsdag avond laat kwamen wij om negen uur aan en gingen wij alle spullen uitladen. Verbazend, de hele bus was weer vol; in zo'n korte tijd was er alweer zoveel verzameld! Fijn om zo ook weer te kunnen helpen.

Wij ontmoetten een jonge vrouw die in een straatkinderentehuis is opgegroeid, ze is getrouwd met één van de jongens die daar ook opgegroeid is. Ze zei: "ik ben zo dankbaar dat ik getrouwd mag zijn en nu een kindje, een zoontje, David, mag hebben. Mijn man is ook christen, hij werkt hard, hij drinkt niet en rookt niet. Wij mogen samen naar de kerk en lezen de Bijbel, dat mocht ik toch allemaal hier leren". Wij gaven haar ook een mooie gebreide kinderdeken want ze kon maar net rondkomen. Ze had ook een jongen bij zich die een laag niveau heeft. Hij woonde vroeger ook in het kindertehuis. Ik vroeg haar: "vind je het niet moeilijk om met hem om te gaan?" ze antwoorde: "weet u, hij heeft helemaal niemand en ik weet wat het is." Wij kunnen de nood vaak niet peilen van kinderen die zo opgroeien zonder ouders. Wat een fijne ontmoeting was dat.

Zo reisde wij ook weer van gevangenis naar gevangenis. Maandag 28 mei was het in Roemenië een christelijke feestdag (Pinksteren) wij zouden nergens terecht kunnen maar toch gingen de deuren van één gevangenis open waar wij terecht konden. Het was wel 189 kilometer rijden van onze thuis basis. Wij vroegen ons af: is dat de moeite wel waard? Eén gevangenis en dan drie en een half uur rijden. Na overleg kwamen wij tot de slotsom: als er één ziel gered wordt, is dat alles waard. Wij gingen al vroeg op pad en kwamen bij de gevangenis aan. Wij moesten niet naar de kleine kapel waar wij altijd samen komen, maar werden naar een grote gymzaal gebracht, oud, maar wel groot en hoog. Voor ons werden een paar stoelen neer gezet, en daar kwamen de mannen. Wauw, het bleef maar lopen, overweldigend; +/- 120 mannen kwamen bijeen in de zaal; wat een groep! Het was de lange tocht wel waard. Mijn man sprak over de zoon die zijn zonden belijdt en teruggaat naar zijn vader (Luk. 15) "zo is er ook voor jullie een weg terug." Wij deelden het boekje 'Jezus onze bestemming' uit, 'Een brief voor jou', en Lukas evangeliën.

Wij zijn verwonderd en verbaasd, de Heere maakte alles zeer wel, waar wij niet over uit gewonderd raken.

"Zijn Naam moet eeuwig' eer ontvangen;

Men loov' Hem vroeg en spa;

De wereld hoor', en volg' mijn zangen.

Met Amen, amen na!"

Hartelijke groet van ons allen, mevr. H. van den Berg - van Wijk

## Uit de gemeente

### Meeleven in ziekte en rouw

Zorg, moeite en verdriet is er vanwege de zonde in ons leven. Maar Christus is gekomen. Hij weet raad met al die ellende. Wat lezen we van de verloren zoon: "Ik zal op staan en tot mijn vader gaan". Hij is gegaan. Wat had hij te bieden? Niets toch? En de vader ontving hem met open armen. Vlucht tot Christus met al uw bekommernissen. Christus laat zich verbidden. "Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen" spreekt de Heere. (Openb. 3:20).

### Huwelijk

Vrijdag 8 juni vindt om 14.30 uur de bevestiging van het huwelijk van Bart van den Berg en Annelies Flikweert in de Dorpskerk plaats. Gods rijke zegen toegewenst tijdens de huwelijksdag en op jullie verdere levens weg. Het bruidspaar hoopt zich na hun huwelijk te vestigen te Nieuwaal, Kerkstraat 26 5313AR.

## Kerkrentmeesters

### Jaarrekeningen

<b>Diaconie</b>	begroting 2017	begroting 2017	rekening 2016
<b>baten</b>			
Opbrengsten uit bezittingen	€ 8.338	€ 8.783	€ 9.367
Bijdragen gemeenteleden	€ 14.900	€ 18.250	€ 16.717
<b>totaal baten</b>	€ 23.238	€ 27.033	€ 26.084
<b>lasten</b>			
Bestedingen diaconaal werk	€ 19.750	€ 22.425	€ 20.060
Besteding kerkdiensten, catechese, etc.	€ 4.800	€ 3.971	€ 4.793
Bijdragen andere organen binnen de kerk	€ 1.265	€ 950	€ 971
Lasten overig diaconale eigendommen	€ 1.329	€ 1.366	€ 1.393
Lasten beheer, administratie bankkosten	€ 2.215	€ 1.612	€ 1.476
<b>totaal lasten</b>	€ 29.359	€ 30.324	€ 28.693
<b>Saldo baten - lasten</b>	<b>€ -6.121</b>	<b>€ -3.291</b>	<b>€ -2.609</b>

<b>Kerkrentmeesters</b>	begroting 2017	begroting 2017	rekening 2016
<b>baten</b>			
Opbrengst bezittingen	€ 12.400	€ 12.182	€ 13.430
Bijdrage gemeenteleden	€ 74.680	€ 78.466	€ 84.073
Subsidies en overige bijdragen van derden	€ 19.186	€ 9.186	€ 8.186
<b>totaal baten</b>	€ 106.266	€ 99.814	€ 105.689
<b>lasten</b>			
Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)	€ 66.296	€ 63.805	€ 60.648
Kerkdiensten, catechese, gemeente werk	€ 2.317	€ 4.936	€ 5.668
Bijdragen aan organen binnen de kerk	€ 3.302	€ 4.307	€ 4.372
Lasten kerkelijke gebouwen	€ 53.493	€ 28.077	€ 46.218
Salarissen (koster, organist ed.)	€ 3.327	€ 3.255	€ 3.238
Beheer en administratie, bankkosten	€ 5.064	€ 4.362	€ 4.909
Lasten overige eigendommen en invent.	€ 40	€ 29	€ 84
<b>totaal lasten</b>	€ 129.205	€ 98.899	€ 113.801
<b>Resultaat</b>	<b>€ -22.939</b>	<b>€ 915</b>	<b>€ -8.112</b>

De jaarrekeningen over 2017 van zowel de diaconie als van de kerkrentmeesters liggen voor de leden van de gemeente vanaf 18 juni 2018 gedurende een week bij de scriba ter inzage. Alle leden kunnen tot en met 28 juni 2018 hun mening schriftelijk kenbaar maken. Graag telefonisch contact opnemen met de scriba voor het maken van een afspraak. De verkorte versie van de rekeningen treft u hierbij aan.

Zoals u kunt zien hebben we de rekening van 2017 van de kerkrentmeesters met een positief saldo afgesloten. Een verschil met voorgaande jaren is dat vanaf nu voor de onderhoudskosten van het kerkgebouw, de werkelijke kosten op de rekening staan en niet meer een jaarlijkse reservering. Door het vele werk van vrijwilligers hebben we in 2017 lage onderhoudskosten gehad en daardoor dit positieve resultaat. We willen iedereen na de HEERE hartelijk danken voor het geven van uw gaven en voor de vele inspanningen van vrijwilligers.

### **Beeld en Geluid**

Afgelopen maanden is de camera geïnstalleerd en de zendinstallatie vervangen om zodoende beeld uitzending via kerkomroep.nl mogelijk te maken. In het kader van de Privacy wetgeving zijn er ook borden bij de ingangen opgehangen, zodat u weet dat er opnamen worden gemaakt. Per 1 juni is het mogelijk om de beelduitzending te bekijken, dit doen we echter in een gecodeerde omgeving. Als u gebruik wilt maken van deze mogelijkheid dan kunt u dit schriftelijk aanvragen bij ouderling-kerkrentmeester M. Tanis via email adres: [mtanis110@msn.com](mailto:mtanis110@msn.com) Verder wordt er momenteel nog gewerkt aan een protocol hoe we met dit onderwerp in de verschillende erediensten om willen gaan. Tevens zal bij een gastpredikant steeds de vraag worden voorgelegd of hij akkoord gaat met opnames. Daarom kan het zo zijn dat soms een dienst niet in beeld wordt uitgezonden, maar alleen in geluid.

### **Ventilatie**

Wellicht heeft u het wel gemerkt dat het de afgelopen zondagen wat warm/benauwd was in de kerk. Dit komt waarschijnlijk door de isolatiemaatregelen die afgelopen winter zijn genomen, toen het zo koud was. Dit lijkt nu zo goed te werken dat we ventilatie problemen hebben. Daartoe wordt momenteel geëxperimenteerd met de mechanische ventilatie, die gedurende de hele dienst zal worden aangehouden. Mocht dit niet voldoende zijn, dan beraden we ons op aanvullende maatregelen.

### **Ledenadministratie**

---

Ingekomen: Dhr. C.P. Santifort (gastlid) en dhr. T.A. Scheurwater

Vertrokken: Dhr. L. Kievit en mev. J.C.W. Sperling Overleden: Dhr. J. van der Bok, Mevr. N.J. Tanis-Aleman, Mevr. C. Scheijgrond-Verrijp

### **Agenda, Deo Volente**

---

#### **Zondagsschool**



10 juni zal er voor de laatste keer zondagsschool zijn van dit seizoen. Vanaf september 2017 hebben we verteld over de Israëlieten in de woestijn, verovering van Kanaän, over de richters. De geboorte van de Heere Jezus, het sterven van de Heere Jezus, Zijn opstanding, hemelvaart en Pinksteren. Fijn dat de kinderen er elke week weer trouw waren. Ons gebed is: Heere zegen deze arbeid aan de kinderharten, zodat ze mogen leven tot eer van Uw naam.

September 2018 gaan we weer beginnen, maar voor die tijd krijgen jullie nog een uitnodiging. Voor nu wensen wij jullie een fijne zomervakantie.

#### **Vrouwenkring "Sola Fide"**

In het blad "De Hervormde Vrouw" van de maand mei wordt de Bijbelstudie voor het nieuwe seizoen ingeleid. Dr. J. Hoek schrijft over "Jeremia oordeelsprofeet met een hart". Deze profeet uit Anatoth wordt wel de meest menselijke van alle profeten genoemd. Je leert hem echt persoonlijk kennen vanuit zijn boek. We horen veel uitingen van zijn emoties. Enerzijds heeft hij zijn volk vurig lief, anderzijds is hij verbijsterd over de verbondsbreuk en ontrouw die het volk pleegt. Jeremia is een profeet met hart en ziel, met huid en haar. Heel zijn leven wordt gestempeld door zijn profetische bediening. De omstandigheden waarin hij zich bevindt en de ervaringen die hij opdoet, maken duidelijk wat het is om 'profeet' te zijn. In zowel zijn lijden als zijn bewogenheid verwijst Jeremia boven zichzelf uit naar onze hoogste Profeet en Leraar, Jezus Christus. In september hopen we als Vrouwenkring weer samen te komen en houden we u graag op de hoogte van ons reilen en zeilen. Voor nu wensen wij u allen een goede zomer toe, waarin ook tijd zal zijn voor rust, genieten van de prachtige natuur en vooral gelegenheid om God te zoeken.

**Gebedsmoment Zaterdag 16 juni** om 9.00 uur in de 'Morgenster'. Iedereen is van harte welkom!

#### **Zanguurtje**

Op **zondag 24 juni** hopen we met elkaar direct na de avonddienst weer psalmen en gezangen in de kerk te zingen. Iedereen, dus ook onze gasten, zijn van harte welkom om met ons tot eer van God mee te komen zingen. Voor een overzicht van de gezangen die we hopen te zingen, wordt gezorgd.

## Orgelconcert

**Donderdag 28 juni** is er een orgelconcert van Jan Bezuijen, met mede werking van Andrea Grinwis-Admiraal en Martin van Moort, Nieuwe Tonge, die de dwarsfluit en hobo zullen bespelen. Aanvang 20.00 uur. Toegang is gratis wel zal er een bijdrage in de kosten worden gevraagd.

## Activiteitencommissie

---

### Evaluatieavond Jaarmarkt

Als activiteitencommissie vinden we het belangrijk om van u/jij als vrijwilliger te horen, hoe u/jij de jaarmarkt heeft ervaren. Daarom nodigen we de vrijwilligers uit op woensdag 6 juni om 19.30 uur in de 'Morgenster'. Graag horen we deze avond uw mening verbeterpunten enz. over de afgelopen markt.

Was u geen vrijwilliger maar heeft u wel punten voor ons, dan horen we dit ook graag. U kunt mailen naar [activiteitencommissie@hervormdoudorp.nl](mailto:activiteitencommissie@hervormdoudorp.nl)

### Terugblik jaarmarkt en zangavond

Vrijdag 11 mei jl. mochten we de jaarlijkse jaarmarkt houden. We mogen terugzien op een mooie en geslaagde dag met veel mooie ontmoetingen. Dank aan alle vrijwilligers en sponsors die deze dag mede mogelijk gemaakt hebben. Zaterdag 26 mei jl. hebben we de eerste zangavond van dit jaar gehad. We mogen terugzien op een waardevolle avond. Hartelijk dank aan Christelijk Gemengd koor 'Vox Humana' en het Christelijk Mannenkoor 'Tehillim' beiden o.l.v. Lennert Knops. Beide activiteiten hebben het bedrag van ruim € 6.957,- opgebracht, allen hartelijk dank!

### Zangavond m.m.v. Musica Sororum en Joyfull Voices

Op zaterdag 9 juni wordt de tweede zangavond van dit jaar gehouden. Medewerking voor deze avond wordt verleend door Musica Sororum o.l.v. Jan Teeuw en Joyfull Voices o.l.v. Jan van Seters. Jolanda van de Wege zal op de panfluit spelen en Jan Teeuw zal naast het dirigeren ook het orgel bespelen. De toegang is gratis, er zal geïncasseerd worden voor de onkosten. De avond zal beginnen om 19.30 uur. Allen hartelijk welkom

### Kleedjesmarkt

Tot donderdag 21 juni kunt u zich nog opgeven voor deelname aan de kleedjesmarkt. Opgave kan via de mail [activiteitencommissie@hervormdoudorp.nl](mailto:activiteitencommissie@hervormdoudorp.nl) of per telefoon 0187-681014. Een plekje huren kost 10 euro.

Iedereen is zaterdag 23 juni vanaf 9.30 uur welkom op de kleedjesmarkt. Ook zal er een klein terras zijn waar u wat lekkers kunt nuttigen.

## Verantwoording van uw gaven

---

Over de periode van 1 t/m 25 mei 2018 is het volgende ontvangen:

### Kerkrentmeesterlijk beheer

Collecte tijdens kerkdiensten	1.410,60
Bijdrage Instandhouding Eredienst	1.294,12
Zaalhuur	300,00
Giften (3x 100,-, 136,- en 250,-)	686,00
Kerkbalans (50 en 400)	<u>450,00</u>
Totaal Kerkrentmeesterlijk beheer	<b>€ 4.140,72</b>

Waarde ingeleverde collectemunten € 1.566,00

### Diaconie

Diaconie, 6 mei	354,96
Stg. Stephanos, 10 mei	242,65
Leerstoelfonds GB, 13 mei	241,60
GZB Pinkstercollecte, 20 mei	626,83
Stg. Stephanos, 21 mei	<u>199,60</u>
Totaal diaconie	<b>€ 1.665,64</b>
<b>Kerkrentmeesters en diaconie samen</b>	<b>€ 5.806,36</b>

### Kleine Kracht 13<sup>e</sup> jaargang

Stand vorige keer	340,00
Aan giften ( 15,-, 25,-, 40,- en 50,-)	<u>130,00</u>
Totaal	<b>€ 470,00</b>

### Verjaardagsfonds 2018

Stand vorige keer	420,20
Ontvangen (20,-, 50,- en 100,-)	<u>170,00</u>
Totaal	<b>€ 590,20</b>

Hartelijk dank voor het geven van uw gaven.

## Voor onze jongeren

---

### God loven

Helaas komt God zo vaak lof te kort. Of niet? Loof jij God? Met je hart? Bijvoorbeeld in woorden, in zingen en in wat je doet? We loven God in ons doen, wanneer we leven naar Zijn geboden.

### Puzzel

Streep de namen door in de woordzoeker. Welke zin kun je maken van de overgebleven letters?

Abram – Imri – Markus – Achab – Izak – Mattheüs – Adam – Jakob – Mefiboseth – Ard – Jakobus – Micha – Christus – Jezus – Mozes – Daniël – Johannes – Nathanaël – David – Juda – Nibsan – Eva – Lea – Petrus – Hizkia – Manasse – Pinehas – Hofni – Maria – Rebekka.

De oplossing mag je inleveren bij: Jeannet Meijer Zeebrekersweg 8 3253 VS Ouddorp. Of via E-mail: [jeannetmeijer@hotmail.com](mailto:jeannetmeijer@hotmail.com)

P	E	T	R	U	S	E	Z	O	M	L	E	N	R	E	
I	J	L	E	J	E	E	E	S	S	A	N	A	M	V	
N	U	E	B	A	N	N	M	I	C	H	A	T	U	A	
E	D	A	E	K	N	A	I	R	A	M	J	H	A	S	
H	A	I	K	O	A	I	Z	A	K	A	E	A	B	U	
A	R	D	K	B	H	I	M	R	I	R	Z	N	R	T	
S	T	D	A	H	O	F	N	I	E	K	U	A	A	S	
D	A	V	I	D	J	A	K	O	B	U	S	E	M	I	
B	I	J	B	M	A	T	T	H	E	U	S	A	L	E	R
M	E	F	I	B	O	S	E	T	H	L	I	D	S	H	
G	O	D	A	N	I	E	L	A	C	H	A	B	A	C	
H	I	Z	K	I	A	N	I	B	S	A	N	E	D	M	

## Kerkdiensten

---

**De voorzang wordt vijf minuten voor de aanvang van de dienst gezongen.**

**Tijdens de morgendiensten is er kinderopvang.**

### Vrijdag 8 mei 2018 Huwelijksdienst

**14.30 uur:** ds. C. van den Berg

### Zondag 10 juni 2018

9.30 uur: ds. C. van den Berg

*Vorbereiding Heilig Avondmaal*

18.00 uur: ds. C. van den Berg

Collecte: 1<sup>e</sup> Project 1027 Malawi. 2<sup>e</sup> Kerkrentmeesters. 3<sup>e</sup> Instandhouding Eredienst.

### Voorzang

Psalm 130 vers 1 en 4

Psalm 97 vers 3 en 4

### Zondag 17 juni 2018

9.30 uur: ds. C. van den Berg

*Bediening Heilig Avondmaal*

18.00 uur: ds. C. van den Berg

*Nabetrachting Heilig Avondmaal*

Collecte: 1<sup>e</sup> Hulp Oost Europa. 2<sup>e</sup> Kerkrentmeesters. 3<sup>e</sup> Instandhouding Eredienst.

Psalm 92 vers 5 en 6

Psalm 98 vers 2 en 4

### Zondag 24 juni 2018

9.30 uur: ds. C. van den Berg

18.00 uur: ds. C. van den Berg

Collecte: 1<sup>e</sup> Pastoraat. 2<sup>e</sup> Kerkrentmeesters. 3<sup>e</sup> Instandhouding Eredienst.

Psalm 84 vers 1 en 3

Psalm 99 vers 1 en 2

### Zondag 1 juli 2018

9.30 uur: ds. C. van den Berg

18.00 uur: ds. C. van den Berg

Collecte: 1<sup>e</sup> Voor elkaar. 2<sup>e</sup> Kerkrentmeesters. 3<sup>e</sup> Onderhoudskosten.

Psalm 119 vers 20 en 50

Psalm 100 vers 1 en 2

### Censura Morum

**Woensdag 13 juni** is Censura Morum van 19.00-19.30 uur in de consistorie. Aansluitend is er om 20.00 uur een samenzijn tot bezinning op het Heilig Avondmaal. Iedereen is hartelijk welkom!

### Oppasschema

10 juni - Nelleke en Mienke (Vorbereiding Heilig Avondmaal)

17 juni - Mathilde en Lotte (Heilig Avondmaal)

24 juni - Willeke en Myrthe

1 juli - Andrea Quist en Annemarieke

### Kerktaxi

Wanneer u gebruik wilt maken van de kerktaxi, kunt u contact opnemen met:

Wim Meijer Dorpsweg 39a Ouddorp tel. 0187-682875. E-mail: [wmeijer@live.nl](mailto:wmeijer@live.nl)

### Online doneren

Via de website is een module die het online doneren van giften mogelijk maakt. Klik op het kopje Kerkelijke bijdrage/donatie en maak uw gift makkelijk direct over via Ideal. [www.hervormdoudorp.nl](http://www.hervormdoudorp.nl)



# KLEEDJESMARKT

## Zaterdag

### 23 juni 2018

### 9.30 – 15.30uur

Locatie:

Tuin van de Dorpskerk  
Ouddorp

**Zelf uw spullen verkopen? Huur een plekje voor € 10,00!**

Aanmelden kan via:

[activiteitencommissie@hervormdoudorp.nl](mailto:activiteitencommissie@hervormdoudorp.nl)  
of telefoonnummer: 0187-681014

Er worden geen kramen verhuurd; een kleedje of klein tafeltje dient u zelf mee te nemen