

Hervormde gemeente Ouddorp



Postadres: Weststraat 2 3253 AR Ouddorp

Aanvang diensten Dorpskerk: 9.30 uur en 18.00 uur

Website: www.hervormdoudorp.nl

Kerkdiensten beluisteren: www.kerkomroep.nl

Kerkrentmeesterlijk beheer: IBAN: NL87 RABO 0341 6707 07

Diaconie: IBAN: NL65 RABO 0341 6707 15

Activiteitencommissie: IBAN: NL18 RABO 0146 3826 25

activiteitencommissie@hervormdoudorp.nl

Nieuwsbrief, januari 2019

Overdenking

De Liefde is volmaakt en denkt geen kwaad

"Hebt elkander vurig lief, want de liefde zal menigte van zonden bedekken"

1 Petr. 4:8

Getuigenis uit de mond van Petrus

Petrus is een trouwe discipel van de Heere Jezus geworden. Ooit schitterde hij in ontrouw. Hij had zijn Meester verloochend. Nu ligt het anders. De liefde van God was zo sterk geworden, dat hij voor God neervallen mocht. Die val voor God bracht zoveel vreugde en volle overgave met zich mee. Door die liefde Gods versmolt Petrus' hart en verloor zijn diepe val in de zonde z'n verwijtende kracht. Nu is hij zo vol van die liefde, dat hij iedereen in aanraking wil brengen met deze liefde.

Het is voor Petrus een wonder geweest, dat de Heere met Zijn vergevende liefde tot hem kwam. En sterker nog, dat hij tot dienstknecht van de Allerhoogste door Hem ingehuurd wordt. Nu zit hij in Rome. Hij schrijft aan de verstrooide christenen buiten Israël. Sommigen zijn overgebleven van de ballingschap. Anderen zijn regelrecht uit de heidenen tot geloof gekomen. Zij hebben een bemoediging en aanmoediging nodig om tot de Heere te blijven komen en dicht bij Hem te blijven.

Petrus is een trouw getuige van Jezus Christus en Zijn offer. Dat Hij Zijn leven in liefde gaf om zo'n hemelhoge schuld te vergeven. En dat moet gevolgen hebben. Petrus weet zelf hoe groot zijn zonde was en dat God die uit louter genade vergaf.

Petrus had eerder ook getuigenis gegeven over de Heere Jezus. Toen Deze aan hem vroeg wat de mensen van Hem zeiden, bekommerde Petrus zich daar niet zoveel om. En als een bazuinstoot klonk het uit zijn mond: "Gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods."

Liefde uit het hart van God

Waar komt de ware liefde vandaan? Bij God. Hij wist wel dat het er bij ons niet in zit. Daarom wil Hij Zijn liefde aan ons kwijt.

Soms willen omstanders je herinneren aan je vroegere leven. Oude koeien worden weer uit de sloot gevist. Vorige dingen uit je vroegere leven, waar je je voor schaamt, worden opgerakeld. Petrus waarschuwt daartegen. Hij wil dat we een nieuw begin maken. Omdat God iets nieuws gemaakt heeft.

En zeg nu zelf: is het moeilijk anderen te vergeven? Blijft u het oude opvissen uit het leven van een ander? Hoeveel heeft de Heere u vergeven? In dat licht kun je een ander óók vergeven. Als je ziet wat God er voor over gehad heeft in het zenden van Zijn Zoon, mogen wij er wel alles voor over hebben om onze naaste te vergeven.

Deze liefde die God vraagt is een onvoorwaardelijke liefde. Je kijkt niet naar die ander om eerst te kijken of je wel vergeven zult of niet. De liefde zoekt ook geen zelfverdediging, geen zelfrechtvaardiging. De ware liefde verootmoedigt zich en buigt onder God. De schuld van mij tegenover God was veel groter dan de schuld van mijn naaste tegenover mij. In dit licht is vergeven mogelijk.

Wat is liefde toch een kostbaar goed. In het paradijs raakten we er o zoveel van kwijt, maar God kwam terug en schonk de liefde terug. Hij gaf het Liefste wat hij had.

Vruchten van de Liefde

Elkaar liefhebben betekent dat zonde die vroeger bedreven werd in onwetendheid, niet meer voor het voetlicht gehaald wordt. Zo dienen christenen met elkaar om te gaan. Zo mogen heiden-christenen ook terugzien op hun vroegere leven. Het is wonderlijk groot dat zij uit de duisternis getrokken zijn tot Gods wonderbare licht.

Waar komen die vruchten in openbaar?

Zullen we er enkele noemen? We doen dat in het voetspoor van de apostelen.

We beginnen met verdraagzaamheid. Dat is helemaal in het licht van wat Paulus bedoelt. Niet meer teruggrijpen op iemands vroegere zwakheid, maar uitzien en elkaar bemoedigen in de bijzondere kracht van God.

Een andere kostbare vrucht der liefde is geduld. Petrus beschrijft dat dit geduld geoefend wordt door het lijden wat de Heere geeft. Christus Zelf is daarin het lichtende Voorbeeld. Hij ging de onderste weg. Hij deed Zijn mond niet open. Uit pure liefde om het verlorene te redden.

Vervolgens wijzen we op reinheid. Hij zegt zelfs aan het begin van dit hoofdstuk, dat wie geleden heeft, opgehouden heeft met zondigen. Christus degene Die dan de liefde van het hart ontvangt en de liefde van de Vader wordt door de Heilige Geest sterker en sterker in het hart. Daarmee vergaat de liefde van en de liefde voor de wereld.

Hebt elkaar vurig lief. Daar mogen we wel werk van maken. Het is de moeite waard. We bidden dat deze liefde onze gemeente gaat tekenen, meer en meer, dieper en dieper. Het zal mensen om ons heen opvallen. Zij zullen God verheerlijken wanneer zij die diepe liefde van God door ons heen zien.

We bidden: "O God, vervul ons met die liefde.

Daar klimt de lof tot het hemelhof.

C. van den Berg.

Uit de gemeente

Bevestiging / herbevestiging / afscheid ambtsdragers

Zondag 13 januari hopen we afscheid te nemen van diaken T. Grinwis en ouderling E. Grinwis. Vele jaren mochten zij in de kerkenraad hun krachten geven tot opbouw van de gemeente. Wat is er door Gods genade veel werk door hen verzet. Door het diepste dal van onze gemeente heen hebben zij biddend een weg gezocht, terzijde gestaan door toegevoegde ambtsdragers van het eiland. Soms waren er zulke dieptepunten dat de moed in de schoenen zou zinken, maar dan bracht de Heere zo wonderlijk uitkomst. Na de Heere zeggen we hen hartelijk dank voor het vele wat in onze herinnering blijft, en daar zullen vele gemeenteleden mee instemmen. De Heere zegene u om aan de zijlijn nu, en toch niet minder betrokken, mee te mogen leven met onze kleine, langzaam groeiende gemeente.

We wensen de opnieuw te bevestigen ouderling C. Grinwis genade en kracht toe om voort te gaan met de arbeid, die in de Heere niet onvruchtbaar zal zijn; daarnaast roepen we een welkom toe aan de aantredende ambtsdragers, als ouderling P. Egas en als diaken C. H. Duifhuizen. We wensen u vreugde toe in de arbeid van het bezoeken van de gemeenteleden in dienende liefde. Ook mag u schouder aan schouder staan met de andere ambtsbroeders, om tot een zegen te zijn. Zelf ervaar ik het als een groot goed dat er een biddende kerkenraad om me heen staat. En dat mag nog steeds in een geest van liefde zijn, waar ik heel dankbaar voor ben en de Heere voor wil eren.

Wat is de trouw van de Heere toch gebleken in de achterliggende jaren en dat geeft hoop voor de toekomst. Gods plannen falen niet. We hopen dat we tot zegen mogen zijn voor de hele gemeente en voor allen die nog buiten zijn.

Dopen

Op zondag 27 januari willen we een doopdienst houden. Als er ouders zijn die graag hun kind willen laten dopen, vragen wij u dit te melden vóór zondag 13 januari. Dan is het mogelijk om nog een stukje dooponderwijs te geven tijdens een doopbezoek.

Ten slotte

Tot hiertoe draagt de Heere ons. Wat een wonder om zondag aan zondag voor te mogen gaan in de diensten, waar Gods genade voor arme zondaren verkondigd wordt. Dank dat u als gemeente zo trouw biddend om ons gezin heen staat.

De derde chemokuur start half januari, zo de Heere geeft. Ik merk dat ik ondanks de zwaarte er gemak van heb. De Heere zorgt wel heel goed voor mij.

Ontvang een hartelijke groet vanuit ons gezin en de oude pastorie in de ring.

C. van den Berg.

Pastorie 'Laus Deo'

Wat gaat een maand snel voorbij. Toch willen we weer even bijpraten vanuit de pastorie. We hadden een gesprek in Dirksland bij de oncoloog die de chemokuren begeleidt. Het was een heel bijzonder gesprek, de oncoloog zei: 'het is zo moeilijk dat je hier weer bent. Je moet eigenlijk de wereld over kunnen trekken om het evangelie te verspreiden.' Mijn man zei: 'ja, het moet toch gebeuren om maar dicht bij God te brengen.' 'Nee, zei de oncoloog, om u dicht bij Hem te houden.' Het was een indrukwekkend gesprek. Er werd afgesproken dat mijn man drie chemokuren zou krijgen en daarna een CT-scan. Als daaruit blijkt dat het geholpen heeft, krijgt hij nog één chemokuur en daarna +/-4 weken wachten tot er plaats is voor een

operatie. De eerste kuur is al achter de rug maar wat was het bijzonder dat mijn man toch het Heilig Avondmaal mocht bedienen nadat hij dinsdag de kuur was begonnen. Onvoorstelbaar hoe de Heere hem daar terzijde stond. Het leek wel of het niet mijn man was die daar stond maar het was echt zo dat God sprak door een nietig mens heen. Het was een dag vol verbazing en verwondering. De oncoloog had gezegd: 'Als je kunt, blijven preken hoor!' Tot nu toe is het zo bijzonder dat de Heere genoeg energie geeft om het liefste werk, het preken, te mogen doen. De tweede kuur is nu ook begonnen, de Heere geeft moed en kracht. 'k Stel mijn vertrouwen op de Heer' mijn God, want in Zijn hand ligt heel mijn levenslot. Hem heb ik lief, Zijn vrede woont in mij, 'k zie naar Hem op en weet: Hij is mij steeds nabij."

Verschillende mensen vroegen: 'Hoe is het gegaan met Geerke en Mieneke?' Eindelijk is de uitspraak er toch gekomen maar te laat om dit jaar in te stromen dus zo de Heere het wil gaan ze dit jaar 2019 in september naar Ede. Geerke werkt nu bij de RST waar ze hele mooie ontmoetingen heeft bij de ouderen. Mieneke mag haar werk in het Kruidvat voortzetten en dat ze zo beiden tot zegen mogen zijn.

We vierden Grace haar dertiende verjaardag, wat was ze enthousiast en blij. Wat genoot ze van alle extra aandacht, het bezoek en niet te vergeten de +/- 30 kaarten die ze kreeg. Ze was 's avonds zo moe dat ze het bijna niet meer aan kon. Maar ze zei de volgende dag dat ze zo'n fijne dag had gehad. En zei ze: 'Ik heb eigenlijk twee verjaardagen he!' Want op 4 januari vieren we dat Grace twaalf jaren bij ons in het gezin mag zijn. We noemen dat 'China dag'. Ze heeft ook heel erg genoten van het kerststukjes maken in 'de Morgenster'. Ze kwam zelf ook heel trots met een stukje thuis. Wat we ook niet mogen vergeten is de kerstviering van de zondagsschool. Grace vroeg: 'en, hoe vonden jullie ons concert?' Wat was het weer prachtig om die kinderen daar zo te zien staan, zingen en opzeggen. En dan het engelse lied, wat kon ze dat goed, 'Once in Royal David's City'. Ook de kerstviering van de vrouwenkring was heel fijn. Het eten van de stampotten met de ouderen van de gemeente, er was een sfeer van samenhang.

Een mailtje

'Dominee, woensdag kom ik een zootje vis brengen uit Arnemuiden want daar komt de beste vis vandaan.' Heerlijk gefileerde schol bracht ze. We hebben gezellig in de keuken wat gepraat en thee gedronken. 'Volgende week breng ik nog wat', zo zei ze. De volgende week ging de telefoon en werd er gevraagd of de visser zelf met zijn vrouw de vis even mocht brengen. Wat een verrassende ontmoeting was dat. Het boekje dat zijn dochter meebracht hadden we in één adem uitgelezen. Zijn levensverhaal: twee uur in het water gelegen. De doodsstrijd en ook de overgave aan de Heere en dan de verwondering toch te mogen leven. Onze harten smolten samen. Wat een heerlijke middag om zo met elkaar Gods goedheid en trouw te mogen ervaren en dan de liefde onderling en dan ook al die vis, witte vis, wat zo goed is voor de gezondheid van mijn man. Op de kotter had de visser gezegd: 'we gaan nog even vis fileren want ik ga wat brengen bij Ds. van den Berg. Ik ken hem wel niet...' 'Wat zeg je?' zei één van de andere mannen. 'Ds. van den Berg? die ken ik, hij was predikant bij ons in Katwijk.' En wat ging hij enthousiast fileren, die Katwijker. De middag was eigenlijk te kort en het afscheid was o zo hartelijk. Elke keer worden we weer verrast door goede gaven: appels, peren, stoofperen, broodjes, oliebolletjes, kerstbrood en nog wat heerlijke gezonde voedselpakketten, hartelijk dank daarvoor! Dank ook voor alle kaarten met bemoedigende woorden. We zijn er vaak stil van wie zo meelevend met ons. Over heel de wereld wordt er gebeden. Onze vriend in Hongarije zei zelfs: 'als er een behandeling nodig is, kan het ook hier maar mijn vrouw en ik bidden voor je.' Onze kleindochter Rozemarijn in Azië (3 jaar), bad voor Opa van den Berg 'voor kl(r)acht voor de kuren'. Zo teer he! We mogen ervaren dat er een muur van gebed rondom ons mag zijn.

We staan nu op de grens van een nieuw jaar.

Niemand weet wat er voor ons ligt, daarom sluiten we af met dit gedicht:

*"Morgen is voor ons verborgen,
morgen dat weet God alleen.
En geen sterveling geen één,
kan ook maar een dag of uur,
blikken in Gods raadsbestuur.
Morgen is voor ons verborgen,
zal ons hard te bloeien staan
met Gods weldaan overlaan?
Willen wij over Gods hoogten
of ook door Zijn diepten gaan?"*

*Morgen is voor ons verborgen,
is het vreugd' of ongeval?
Ach, wij weten niet met al,
wat de dag van morgen geven
of wat hij van ons nemen zal.
Morgen is voor ons verborgen,
u en ik, wij weten niet
wat de dag van morgen biedt.
Maar Hij die het heelal omspant,
houdt ook morgen in Zijn hand."*

Mevrouw H. van den Berg-van Wijk.

Ledenadministratie

Overleden: dhr. T. van der Waal; dhr. J. Boeter

Ingekomen: dhr. W.L. Flohil; dhr. D-J Tanis.

Vertrokken: dhr. D. Bruggeman, dhr. P.S. van den Berg; dhr. A.G.W. Huijgens; dhr. F. van Heest; mevr. A. Hettich-Smits; echtpaar Grootenboer-Bijdevaate

Ingeschreven: Louise Nuij.

Van de Kerkrentmeesters

Collectemunten

Zo aan het begin van het jaar is het de moeite waard om een aanvang te maken met de deelname aan het collectemuntensysteem. Voor u geen sparen meer van of zoek naar muntgeld. Fiscaal kunt u er ook voordeel aan hebben, waardoor u meer kunt geven, zonder dat uw besteedbaar inkomen daar onder lijdt. Voor de kerkrentmeesters is het een veilige manier van geldbeheer. Er zijn blauwe munten met een waarde van € 0,50 per stuk, oranje van € 1,25 per stuk en groene van € 2,50 per stuk. Verkoop vindt plaats in eenheden van € 50,00 per zakje. Ze zijn verkrijgbaar bij dhr. T. Grinwis Zeebrekersweg 23 Ouddorp.

Actie Kerkbalans

In de tweede helft van januari wordt de Actie Kerkbalans weer gehouden. Dit jaar is het thema van de actie *Geef voor je kerk*. Ook in het afgelopen jaar heeft u weer ruimhartig bijgedragen aan de Actie Kerkbalans. In totaal mochten we ruim € 26.500 ontvangen via deze actie, waarvoor we u allen hartelijk willen bedanken. In de loop van januari kunt u de folder met antwoordkaart in de brievenbus verwachten. We vragen u om de antwoordkaart in te leveren in de brievenbus van de kerk of bij een van de kerkrentmeesters, dus niet bij de scribe zoals in voorgaande jaren. Als u geen folder ontvangt, maar wel graag wilt bijdragen kan dit via onze website onder het kopje *Kerkelijke bijdrage / donatie*. Ook zullen er in de kerk een aantal folders met toezeggingskaartje liggen. We hopen dat we ook dit jaar weer op uw vrijwillige bijdrage mogen rekenen.

Begrotingen 2019

De begrotingen 2019 van zowel het College van Kerkrentmeesters als van het College van Diakenen liggen met ingang van 7 januari 2019 gedurende een week op afspraak ten huize van de scribe van de kerkenraad ter inzage. De leden van de gemeente worden in de gelegenheid gesteld om hun mening daarover kenbaar te maken. Reacties kunnen tot en met 17 januari 2019 aan de scribe worden gestuurd.

Agenda, Deo Volente

Datum	Activiteit	Aanvang
Maandag 7 januari	Vrouwenkring "Sola Fide"	19.30 uur
Dinsdag 8 januari en Dinsdag 22 januari	Alphacursus	20.00 uur
Woensdag 9 januari	Bijbellezing 'Morgenster'	19.30 uur
Woensdag 16 januari	Bijbelkring	19.30 uur
Zaterdag 19 januari	Gebedsmoment	9.00 uur
Donderdag 24 januari	Ontmoetingsmiddag	14.30 uur
Donderdag 24 januari	Gebedssamenkomst	19.30 uur
Woensdag 30 januari	Mannenavond	19.30 uur
Zondag 27 januari	Zanguurtje	Na avonddienst
Zondag 3 februari	Jongerenavond	Na avonddienst

Zondagsschool



Zondag **20 januari** beginnen we weer, na de morgendienst, met de zondagsschool. Je mag ook gerust een keer komen kijken hoe het er aan toe gaat. We gaan om ongeveer 12.15 uur weer naar huis. Met elkaar zingen we psalmen, we luisteren naar een vertelling uit de Bijbel. De jongere kinderen gaan na de vertelling een kleur of knutsel opdracht maken wat betrekking heeft op de vertelling. En met de oudste kinderen gaan we de verwerking maken uit het verwerkingsboekje. We zien uit naar je komst.

Catechese

Maandag **7 januari** verwacht ik onze jongeren weer in "De Morgenster," aanvang 19:00 uur. We zien er naar uit en hopen op goede uren.

Vrouwenkring "Sola Fide"

Het was goed om met de ouders van de gemeente samen onze kerstviering te houden. En waardevol om ons zo door woord, gebed, muziek en liederen te verdiepen in de geboorte van de Heere Jezus, onze Redder en Heiland. Hieraan vooraf hadden we een maaltijd en zo met zijn allen aan tafel waren er goede gesprekken en liet iedereen zich het eten bijzonder smaken.

Op maandag **7 januari** hopen wij de Bijbelstudie over Jeremia weer op te pakken. Deze keer lezen we Jeremia 23:1-8 en 21-24 met als thema: De rechtvaardige Telg en de valse profeten. Hier zijn duidelijke tegenstellingen: het oordeel over de koningen en het volk, maar 'nochtans' klinkt Gods belofte dat Hij zich zal ontfemen over het overblijfsel van Zijn schapen! Er wordt een takje zichtbaar op de stronk van de afgehakte boom.....als iedereen denkt dat het voorbij is, doet God wat Hij heeft beloofd! Jezus Christus is de belichaming van Gods gerechtigheid en brengt Sjaloom op aarde, voor Israël en de volkeren. Ook de valse profeten die preekten wat de mensen graag wilden horen, werden door Jeremia veroordeeld, zij zetten het volk op een dwaalspoor dat hen juist van God vandaan leidt. Al die dingen houden ons ook een spiegel voor en hebben ons iets te zeggen. Hiernaar willen we met elkaar op zoek op maandag 7 januari vanaf 19.30 uur in 'De Morgenster', allemaal van harte welkom en nodig ook gerust iemand uit om mee te doen.

Alphacursus

Op dinsdag **8 en 22 januari** a.s. wordt er in 'De Morgenster' om 20.00 de Alpha cursus gehouden. Behandeld wordt het thema: "Bijbellezen, waarom en hoe" en "Hoe leidt God ons". Van harte welkom.

Bijbellezing

We houden woensdagavond **9 januari** de volgende weekdienst. We komen om 19.30 uur bijeen in "De Morgenster" en gaan verder met het leven van David. Welkom uit alle gelederen van Ouddorp!

Belijdeniscatechese

Donderdagavond **10 januari** komen we om 20:00 uur bijeen in de pastorie.

Bijbelkring

Woensdagavond **16 januari** komen we om bijeen om 19.30 uur in 'De Morgenster.' We behandelen het laatste hoofdstuk van de Galatenbrief. Iedereen, jong en oud, hartelijk welkom.

Gebedsmoment

We komen op zaterdag **19 januari** weer samen om te bidden. We beginnen om 9.00 uur in 'De Morgenster'. Iedereen van harte welkom!

Kerkenraad

We komen in vergadering bijeen maandag **21 januari** om 19.45 uur in de consistorie. Gemeente, staat u er biddend omheen?

Ontmoetingsmiddag

Donderdag **24 januari** mag u weer komen om met elkaar te genieten van het Woord, een mooi verhaal uit de vroege kerkgeschiedenis en onderlinge ontmoeting. We verwachten u om 14.30 uur in "De Morgenster." Als u met vervoer zit, mag u de kerktaxi bellen. We hopen op een goede deelname en een rijke zegen.

Gebedssamenkomst.

We verwijzen naar een bericht elders in "Kleine Kracht." Al een aantal jaren op rij bidden we als kerken in Ouddorp om eenheid in de kerk en vrede alsook vertroosting in de wereld. U bent **24 januari** heel hartelijk welkom in onze Oude Kerk in de ring om 19.30 uur.

Mannenavond

Woensdag **30 januari** komen we weer ter bezinning bijeen. Alle mannen heel hartelijk welkom om 19.30 uur in 'De Morgenster.'

Zanguurtje

Op zondag **27 januari** hopen we met elkaar direct na de avonddienst weer psalmen en gezangen in 'De Morgenster' te zingen. Iedereen, dus ook onze gasten, zijn van harte welkom om met ons tot eer van God mee te komen zingen.

Jongerenavond

Na afloop van de avonddienst van zondag **3 febr.** worden de jongeren van de gemeente in 'De Morgenster' verwacht voor de preekbespreking van de morgendienst.

Gezamenlijke Gebedsdienst Ouddorp 24 januari 2019

De Hervormde kerk, de Gereformeerde kerk, de Doopsgezinde gemeente en de Rooms-katholieke parochie in Ouddorp organiseren een gezamenlijke Gebedsdienst die D.V. plaatsvindt op donderdag 24 januari 2019 in Hervormde dorpskerk, Weststraat 2. De dienst begint om 19.30 uur en iedereen is van harte welkom!

'Recht voor ogen' is het thema voor de Week van Gebed. De jaarlijkse gebedsweek voor de eenheid van de kerken vindt in 2019 plaats van 20 tot en met 27 januari. Het thema is gebaseerd op woorden uit Deuteronomium 16: 11 t/m 20 waarin Gods voorschriften over festiviteiten als vanzelf overgaan in: de opdracht om rechters aan te stellen en niets anders te zoeken dan het recht. Christenen in Indonesië bereidden het materiaal dit jaar voor. De Week van Gebed wordt georganiseerd door de Raad van Kerken en Missie Nederland.

Indonesië is een groot en zeer divers land. Het bestaat uit 265 miljoen mensen, 17.000 eilanden, 1.350 etnische groepen en meer dan 740 lokale talen. Ongeveer 10% van de inwoners zijn christen, afkomstig uit diverse tradities. Zijn grote verscheidenheid, maakte Indonesië uniek in de manier waarop het daarin ook eenheid vormgaf. Maar die eenheid wordt bedreigd.

Veel van de economische groei die Indonesië afgelopen decennia heeft doorgemaakt, is gebouwd op een systeem van competitie. Er is sprake van corruptie: zij die de zwakken horen te beschermen en horen op te komen voor recht, doen vaak het tegenovergestelde. Het gevolg is dat het gat tussen rijken en armen steeds groter is geworden. Radicalisering zorgt voor spanningen en (religieus) geweld tussen verschillende groepen.

Woorden uit Deuteronomium 16: 11t/m 20 – "Zoek het recht en niets dan het recht" – spreken krachtig in de situatie van de Indonesiërs. De perikoop volgt op een hoofdstuk waar feesten het centrale thema zijn. God instrueert zijn volk iedereen bij het feest te betrekken: "*En gij zult vrolijk zijn op uw feest, gij, en uw zoon en uw dochter, en uw dienstknecht en uw dienstmaagd, en de Leviet en de vreemdeling, en de wees en de weduwe in uw poorten.*" (vers 14). Indonesische christenen zien graag herstel van deze geest van 'inclusief feestvieren', die zij voorheen dwars door de diversiteit aan gemeenschappen heen genoten. Het zoeken van recht is daar onlosmakelijk aan verbonden.

In de gebedsdienst sluiten we aan op het gekozen thema. Tijdens deze week krijgen we in het materiaal voor elke dag te maken met een probleem dat door onrecht wordt veroorzaakt.

Door het recht voor ogen te houden komen we gezamenlijk in actie en zoeken we in afhankelijkheid van de Heere het recht en niets dan het recht in ons gebed en in onze daden.

Activiteitencommissie

Terugblik december 2018

Afgelopen december hebben we verschillende activiteiten gehad in de gemeente. Zo mocht de kerstpost weer ingezameld en rondgebracht worden. Tijdens deze inzameling werd er erwtensoep en koffie met wat lekkers verkocht. Ook waren er enkele gemeenteleden die voor deze gelegenheid de inmiddels welbekende kerststukjes hebben gemaakt voor de verkoop. De opbrengst van de kerstpostactie is € 1.263,35 dit alles is bestemd voor de aanschaf van een AED. Allen hartelijk dank hiervoor. Ook allen hartelijk dank voor het maken van de kerststukjes, erwtensoep, lekkers bij de koffie en ook voor het uitzoeken en rondbrengen van de kaarten.

Op 15 december werd de kerstzangavond gehouden met medewerking van het kinderkoor Tabitha o.l.v. Erna de Fijter en het dwarsfluitensemble o.l.v. Lisette v/d Broek. Arend de Bruin en Kees Villierus bespeelden het orgel. We mogen terugzien op een mooie avond met zang, muzikale klanken en meditatie. De collecte deze avond heeft € 380,50 opgebracht, allen hartelijk dank.

Als laatste actie van het jaar, hebben we de inmiddels bekende oliebolactie gehouden. Al vroeg in de morgen waren een aantal commissieleden en bakkers aanwezig, voor de eerste voorbereidingen. We willen de gemeenteleden die hun hulp aanboden en alle sponsors die ons geholpen hebben met deze oliebolactie hartelijk bedanken. De opbrengst van deze actie is € 605,25. Allen hartelijk dank!

Als activiteitencommissie willen we iedereen hartelijk danken voor zijn of haar inzet het afgelopen jaar. We mogen terugzien op mooie zangavonden en activiteiten. Ook dit jaar staat er DV. weer mooie activiteiten op het programma.

Verantwoording van uw gaven

Over de periode van 1 t/m 31 december 2018 is het volgende ontvangen:

Kerkrentmeesterlijk beheer

Collecte tijdens kerkdiensten	1.742,64
Grootonderhoud orgel	1.589,84
Pastoraat, 30 dec.	261,97
Orgelfonds (70,- en 100,-)	570,00
Kerkradio	100,00
Kerk naar Buiten zangavond	185,20
Giften (25,-, 30,-, 70,-, 3x 100,-, 150,-, 175,-, 191,20, 200,- 250,-, 450,- en 966,55)	2.807,75
Kerkbalans (2x 40,-, 50,- 75,-, 4x 100,- en 1797,50)	<u>2.402,50</u>
Totaal Kerkrentmeesterlijk beheer	€ 9.659,90

Waarde ingeleverde collectemunten € 2.793,00

Diaconie

SDOK, 2 dec.	277,75	
Stg. Kom Over en Help, 9 dec.	233,00	
GZB Roemenië, 12 dec.	71,20	
Stg. De Lichtkring, 16 dec.	410,20	
Project 10 27, Albanië, 23 dec.	258,51	
Diaconie, 25 dec.	290,37	
Zondagsschool, 26 dec.	518,75	
Stenfonds GB, 31 dec.	126,30	
Giften (25,-,50,-,20,-,100,-,250,-,350,-,1000,-)	<u>1.835,00</u>	
Totaal diaconie		€ 4.021,08
Kerkrentmeesters en diaconie samen		€ 13.680,98

Kleine Kracht 14^e jaargang

Stand vorige keer	230,00	
Aan giften (10,-, 15,-, 50,- en 3x 100,-)	<u>375,00</u>	
Totaal		€ 605,00

Verjaardagsfonds 2018

Stand vorige keer	825,20	
Ontvangen (5,-, 15,- en 51,-)	<u>71,00</u>	
Totaal		€ 896,20

Hartelijk dank voor het geven van uw gaven.

Van de orgelbank

Zoals u hebt kunnen volgen zijn de meeste werkzaamheden op dit moment van het orgel afgerond. We wachten nu nog op de intonateur, dat is de man die het karakter van de klank in het instrument legt en dat zal D.V. januari plaats gaan vinden. Dan zullen de tongwerken en de labialen verbeterd worden. De aanspraak is bij sommige tonen traag. Een aantal pijpen en tongwerken hebben een bijgeluid. Om daar de nodige eenheid in aan te brengen, vergt nog aandacht. Ook de mechaniek van het pedaal zal nog worden voorzien van een laag vilt, zodat het klapperen vrijwel niet meer zal worden gehoord. In die vier weken dat de orgelmakers zijn bezig geweest, hebben veel vrijwilligers van onze gemeente en daar buiten heel veel hand en spandiensten verricht en daar zijn we dankbaar voor. In het kort wat er allemaal is gebeurd: alle pijpen zijn uit het orgel gehaald, met uitzondering van de frontpijpen. Deze pijpen zijn voorzichtig met een plumeau aan de buitenzijde afgestoft. De pijpen in de orgelkas zijn van de windladen gehaald en vervolgens in kisten gelegd. Daarna zijn ze één voor één schoongemaakt en tevens nagezien op gebreken. Vervolgens zijn ze weer terug geplaatst en gestemd. Op de windladen heeft heel veel stof gelegen. Dat is met de stofzuiger weggezogen. Door de windmachine het binnenwerk per toets schoon geblazen zodat er geen stof meer in de windladen ligt. Waar nodig zijn de soldeernaden en de ophang beugeltjes weer hersteld. Een aantal zware pijpen hebben aan de voet een verzakking (varkenssnuif) gehad, die weer in de juiste positie zijn gebracht. Om een indruk van de pijpen te geven. De kleinsten zijn net zoiets als een potlood en de grootsten zijn 4 á 5 meter lang. We zijn begonnen met het bovenwerk, dat is het derde klavier. In het front is dat het hoogste gedeelte van het orgel. Daarna het is het hoofdwerk, dat bespeeld wordt op het tweede klavier, onder handengenomen. In het front zie je dat onder het bovenwerk. Vervolgens is het rugwerk schoongemaakt. Dat is het gedeelte waar de organist met zijn rug naar toe zit. Dat wordt op het eerste klavier bespeeld. Als laatste zijn de pedaaltoeren aangepakt.

De onderste balg (windvoorziening) is van nieuw runderleer voorzien. De kast van de windmachine is van een nieuwe isolatielaag voorzien, daardoor is het geluid al behoorlijk gereduceerd. Na gedacht wordt nog over het aanbrengen van een frequentieregelaar om het toerental van de motor lager te maken en daarmee ook het geluid verder te dempen.

In de pedaaltoeren zijn loopplanken aangebracht zodat de orgelstemmer op een veilige manier in deze toeren zijn werk kan verrichten. We mogen er zeker vanuit gaan dat het orgel de komende 25 à 30 jaar geen grote kosten zal hebben maar eens in de twee of drie jaar een reguliere stembeurt. Zelf stem ik de tongwerken van het orgel regelmatig. Als u eens meer wilt weten, ben je uiteraard hartelijk welkom op donderdagmorgen of een ander moment maar dan op afspraak.

Jan Bezuijen

Voor onze jongeren

Wat zou jij doen?

Merken jou klasgenoten of je vrienden iets van je geloof in de Heere Jezus? Natuurlijk bid je voor je eten en ga je naar de kerk, maar verder? Vragen anderen wel eens aan je waarom je gelooft? Of valt het helemaal niet op? Ik hoop van wel. Want de Heere Jezus is het waard dat je voor Hem uitkomt. Doe maar

wat de herders ook deden, want: "Wie Mij belijden zal voor de mensen, zal ik ook belijden voor Mijn Vader."

Puzzel

Zet de namen uit het geslachtregister van Adam op de juiste plaats.
Welke naam kun je maken van de letters in de dik gedrukte hokjes?

Adam – Kenan –
Cham – Lamech –
Enos – Mahalal-el –
Henoch – Methusalach –
Jafeth – Sem –
Jered – Seth



De oplossing mag je inleveren bij: Jeannet Meijer Zeebrekersweg 8 3253 VS Ouddorp.
Of via E-mail: jeannetmeijer@hotmail.com

Kerkdiensten

**De voorzang wordt vijf minuten voor de aanvang van de dienst gezongen.
Tijdens de morgendiensten is er kinderopvang.**

Woensdag 9 januari 2019 Bijbellezing

19.30 uur: ds. C. van den Berg

(*let op! De dienst wordt gehouden in de grote zaal van de 'Morgenster'*)

Collecte: 1^e GZB. Roemenië. 2^e Kerkrentmeesters.

Zondag 13 januari 2019

9.30 uur: ds. C. van den Berg

Bevestiging ambtsdragers

18.00 uur: ds. C. van den Berg

Collecte: 1^e Diaconie. 2^e Kerkrentmeesters 3^e Bijdrage energiekosten.

Voorzang

Psalm 104 vers 5 en 6

Psalm 128 vers 1 en 2

Zondag 20 januari 2019

9.30 uur: ds. W. van Weelden, Oud-Alblas

Psalm 66 vers 3 en 5

18.00 uur: ds. C. van den Berg

Psalm 129 vers 1 en 4

Collecte: 1^e Zondagschool. 2^e Kerkrentmeesters. 3^e Bijdrage energiekosten.

Zondag 27 januari 2019

9.30 uur: ds. C. van den Berg

Voorzang

Psalm 67 vers 2 en 3

Bediening Heilige Doop

18.00 uur: ds. C. van den Berg

Psalm 130 vers 1 en 2

Collecte: 1^e Kerkelijk verenigingswerk. 2^e Kerkrentmeesters. 3^e Energiekosten.

Zondag 3 februari 2019

9.30 uur: ds. M. Kreuk, Oude Tonge

Psalm 93 vers 3 en 4

18.00 uur: P.C.H. Kleinbloesem, Goudswaard

Psalm 131 vers 3 en 4

Collecte: 1^e Project 10 27 Nepal. 2^e Kerkrentmeesters. 3^e Bijdrage energiekosten.

Oppasschema

13 januari - Willianne en Lotte

27 januari - Willeke en Emma

20 januari - Annemarieke en Mirthe van Wijk

3 februari - Mieneke en Annelein

Kerktaxi

Wanneer u gebruik wilt maken van de kerktaxi, kunt u contact opnemen met:

Wim Meijer Dorpsweg 39a Ouddorp tel. 0187-682875. E-mail: wmeijer@live.nl

Piano

Via onze organist, Jan Bezuijen, hebben we vernomen, dat het mannenkoor "Ons Koor" uit Sommeldijk werd opgeheven en voornemens was hun zes jaar oude piano te verkopen. Uit de verkregen informatie is ons gebleken dat het om een kwalitatief hoogwaardig instrument ging namelijk een W. Hoffmann V-112. Een instrument met een fijn toucher en een uitgebalanceerde klank, rijk in de boventonen. De piano is goed onderhouden en alleen gebruikt voor zangrepetities en kooruitvoeringen. Voor een schappelijke prijs is de deal tot stand gekomen. Het koorbestuur is blij dat dit mooie instrument een waardige plaats in ons kerkgebouw heeft gekregen.



Plaatsen advertentie in liturgieën zangavonden!

Elk jaar bieden wij bedrijven de mogelijkheid om in onze liturgie voor de zangavonden te adverteren. Graag geven wij u informatie over de kosten om met uw bedrijfsadvertentie de kerk te steunen. Het programmaboekje voor de zangavonden is op A5 formaat. De mogelijkheden voor een advertentie zijn:

- A8 formaat liggend voor de prijs van €25,-
- A7 formaat staand voor €50,-
- A6 formaat liggend voor €75,-
- A5 formaat staand voor €200,-

Voor kleurenadvertenties in de binnenkant, komt er 20% op de prijs voor een zwart/wit advertentie. In overleg is het mogelijk om tegen een meerprijs een advertentie in kleur aan de buitenkant van het programmaboekje te laten drukken. Hier hebben wij ruimte voor 1 advertentie in A5 formaat.

In 2019 staan ook al weer enkele zangavonden gepland. Het bereik van uw advertentie is dus groot. Mocht u willen adverteren, mail dan een complete advertentie in Word of PDF naar activiteitencommissie@hervormdoudorp.nl met daarbij de maat waar u gebruik van wilt maken en of u het wel of niet in kleur wilt. Ook voor vragen kunt u op dit mailadres terecht.

College van Kerkrentmeesters	Begroting	Begroting	Rekening
Opbrengsten en Baten	jr 2019	jr 2018	jr 2017
Opbrengsten onroerende zaken	€ 11.904,00	€ 11.444,00	€ 11.560,00
Opbrengsten uit rente en dividenden	€ 300,00	€ 446,00	€ 622,00
Opbrengsten levend geld	€ 95.951,00	€ 89.703,00	€ 89.884,00
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	€ 16.977,00	€ 14.186,00	€ 9.186,00
Totaal baten	€125.132,00	€115.779,00	€111.252,00
Uitgaven en Kosten			
kerkelijke gebouwen excl. afschrijvingen	€ 33.629,00	€ 38.297,00	€ 17.551,00
Overige eigendommen en inventarissen	€ 2.740,00	€ 3.010,00	€ 2.556,00
Afsch. onroerende zaken, installaties/invent.	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	€ 70.044,00	€ 68.714,00	€ 63.805,00
Lasten kerkdiensten/kerkelijke activiteiten	€ 761,00	€ 750,00	€ 344,00
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	€ 5.302,00	€ 4.504,00	€ 4.307,00
Salarissen en vergoedingen	€ 3.300,00	€ 3.300,00	€ 3.255,00
Kosten beheer, administratie en archief	€ 10.671,00	€ 10.149,00	€ 9.680,00
Rentelasten/bankkosten	€ 789,00	€ 834,00	€ 839,00
Toev. Bestemmingsreserves/-fondsen	€ 1.000,00		
Totaal lasten	€136.236,00	€137.558,00	€110.337,00
Saldo baten - lasten	€ -11.104,00	€ -21.779,00	€ 915,00

College van Diakenen	Begroting	Begroting	Rekening
Opbrengsten en Baten	jr 2019	jr 2018	jr 2017
Opbrengsten onroerende zaken	€ 6.738,00	€ 6.638,00	€ 7.596,00
Opbrengsten uit rente en dividenden	€ 705,00	€ 942,00	€ 1.186,00
Opbrengsten levend geld	€ 9.150,00	€ 5.850,00	€ 6.333,00
Door te zenden collecten en giften	€ 10.000,00	€ 10.700,00	€ 11.668,00
Totaal baten	€ 26.593,00	€ 24.130,00	€ 26.783,00
Uitgaven en Kosten			
Kosten eigendommen en inventarissen	€ 1.340,00	€ 1.296,00	€ 1.366,00
Lasten kerkdiensten/kerkelijke activiteiten	€ 4.000,00	€ 4.872,00	€ 3.971,00
Verplichtingen/bijdragen andere organen	€ 1.284,00	€ 1.356,00	€ 949,00
Kosten beheer, administratie en archief	€ 1.777,00	€ 2.166,00	€ 1.481,00
Rentelasten/bankkosten	€ 142,00	€ 140,00	€ 131,00
Diaconaal werk plaatselijk	€ 2.530,00	€ 3.115,00	€ 3.223,00
Diaconaal werk regionaal/landelijk	€ 3.450,00	€ 3.400,00	€ 3.155,00
Diaconaal werk wereldwijd	€ 1.550,00	€ 3.700,00	€ 4.130,00
Afdracht collecten en giften	€ 10.000,00	€ 10.700,00	€ 11.668,00
Totaal lasten	€ 26.073,00	€ 30.745,00	€ 30.074,00
Saldo baten - lasten	€ 520,00	€ -6.615,00	€ -3.291,00