

# Hervormde gemeente Ouddorp



Postadres: Weststraat 2 3253 AR Ouddorp

Aanvang diensten Dorpskerk: 9.30 uur en 18.00 uur

Website: [www.hervormdoudorp.nl](http://www.hervormdoudorp.nl)

Kerkdiensten beluisteren: [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl)

Kerkrentmeesterlijk beheer: IBAN: NL87 RABO 0341 6707 07

Diaconie: IBAN: NL65 RABO 0341 6707 15

Activiteitencommissie: IBAN: NL18 RABO 0146 3826 25

[activiteitencommissie@hervormdoudorp.nl](mailto:activiteitencommissie@hervormdoudorp.nl)

## Nieuwsbrief, februari 2019

### Overdenking

#### God doet een boekje open

*"Maar er is een God in de hemel Die verborgenheden openbaart"* (Dan. 2:28a).

Daar staan ze tegenover elkaar, Daniël en Nebukadnezar. Er is best een beetje paniek in de tent. De koning heeft gedroomd maar weet er geen raad mee. Het is een puzzel waar hij niet uit komt. Ergens ook geen wonder, want hij leeft niet bij het Woord van God. En je kunt het wenden of keren hoe je wilt, maar als je God niet laat spreken door je leven, moet je het doen met wat je zelf hebt te zeggen. Daarbij wordt ook duidelijk dat het grote verhaal van ons maar mager afsteekt tegen het spreken van God.

Eerst had Nebukadnezar zijn toevlucht gezocht bij de waarzeggers, tovenaars, kunstenaars en sterrenkijkers. Maar zij maakten er niets van. Zij missen het spreken van God en dan moet je het doen bij het licht van je eigen verstand en af en toe iets zien te lenen van de duivel. Een mager portie eten. Met weinig licht. Het wordt eerder donkerder dan lichter. Zo gaat het als het Licht der wereld in de belofte van het Oude Testament of in de komst in het nieuwe testament geen plaats heeft.

Daniël wordt erbij geroepen. Daar staan ze tegenover elkaar, twee groten der aarde, de één zonder God, de ander met God. Wat een verschil. De machtige en de minder machtige. Daniël krijgt een plek om te staan en om te spreken. Hij heeft ook wel echt iets te zeggen. Daar vallen woorden van sterrenkijkers bij in het niet. Hij spreekt namens de Allerhoogste die in de hemel woont. Dan heb je echt wat te zeggen. Het probleem wordt voorgelegd. "En," zegt Nebukadnezar, "Zijt gij machtig de droom mij bekend te maken die ik gezien heb, en zijn uitlegging?" De koning zoekt het opnieuw in de kracht en wijsheid van een mens. Daniël gaat daar heel integer mee om. Ere wien ere toekomt. Ere voor de Heere dus! Zo staat hij erin, en zo blijft hij erin staan. Ook als hij straks betrappt wordt op zijn gebedsleven, zijn spreken met de levende God. En als hij de leeuwenkuil ingeworpen wordt, neemt het Godsvertrouwen eerder toe dan af. Daniël steunt echt, net als de dichter van Psalm 43, op Gods vermogen. Dan sta je sterk?!

Daniël begint te spreken. Hij zet hoog in: "Er is een God in de hemel, Die verborgenheden openbaart." Deze uitspraak staat! Daar kan niemand meer aan tornen. De kinderen van de zondagsschool leerden de tekst enkele maanden geleden. Bij één van die kinderen kwam de tekst deze week zomaar weer boven drijven. Mooi is dat. Het Woord blijft haken.

Er is een God in de hemel. Zijn we daar eigenlijk wel zo van overtuigd? Het leven is toch veel makkelijker als we zeggen dat Hij er niet is en dat Hij gewoon niet bestaat? Dan kun je het leven net zo invullen als je zelf graag wilt. Leve de vrijheid. Ja, of het moet zijn dat het moeilijk gaat worden in ons leven en er dingen gebeuren die we niet meer in eigen hand kunnen houden of zelf oplossen. Ineens slaat de angst toe.

Als God niet bestaat, kunnen wij dan eigenlijk wel bestaan? Als onze Schepper omver gehaald wordt door de logica van een mens, wat gebeurt er dan met het schepsel? God wordt niet omver gehaald. Hij staat! Zijn werk zal bestaan. Hij blijft gewoon doen waar Hij behagen in heeft.

Daniël gaat vertellen. Ademloos luistert de koning. Het is geen heel lang verhaal, maar het gaat wel erg diep. Er staat een beeld. Goud, zilver, koper, ijzer en leem. De voeten zijn zwak, het hoofd gezwollen van goud. Er verschijnt een steen, zonder mensenhanden afgehouden uit de bergen. Het zou zomaar kunnen zijn dat er een God in de hemel is Die dit voor Zijn rekening nam. Het geloof weet het zeker. Daniël trekt de lijnen naar de toekomst. Het ene koninkrijk gaat, het andere komt. En zo glijdt de tijd voort, totdat God voor het laatst Zijn boek open doet. Dan is er geen koninkrijk meer dat het andere opvolgt. Dan zal het Koninkrijk der hemelen door Jezus Christus voorgoed gevestigd zijn. De zielen onder het altaar in Openbaring aan Johannes roepen: "Hoe lang, Heere?" Ja, dat weet Hij alleen.

Maar hetgeen we wel zeggen mogen tot iedereen: "WAAKT!"

C. van den Berg.

## Uit de gemeente

### **Meeleven**

We denken aan mevrouw Van Koppen, Duinkerkerweg 6a, die een kleine ingreep onderging. We hopen dat de uitslag mee mag vallen.

Mevrouw Snijder, Spreeuwenstein 5, wacht ook op een uitslag. Bij de Heere is raad, bij Hem alleen. We bidden om Gods ontferming voor alle zieken.

### **Vanuit de belijdeniscatechese**

Zo zijn we al weer een heel aantal weken onderweg. Hoe verder we komen, des te meer gaat de binding met het Woord leven. Mooi is het om zo in de groep te ontdekken wat de Heere te zeggen heeft. Dan komen er van die verrassende momenten. Zo was dit het geval toen we voor een bepaalde avond 1 Kor. 13 zouden voorbereiden, het hoofdstuk over de liefde. Ik vroeg de catechisanten wat op te schrijven en de week erna in te brengen. Zomaar wat gedachten over de liefde. Hieronder leest u twee stukjes, uit het hart geschreven. Geniet ervan. Het straalt iets uit van ware liefde. Door de Heere gegeven als de Bron van alle goed.

### **"Liefde"**

*Mocht ik alles weten, alles geloven  
Vele kerkgangen en iedereen alles beloven  
Alleen maar goede werken  
Vroom opzien naar mooie kerken  
Dit alles is van geen belang  
Als je je zonden niet bekennen kan  
Je onvoorwaardelijke liefde voor de Zoon,  
maar bang bent voor des mensen hoon.  
Als je die liefde mist,  
verdwaald en donker, brood zonder gist.  
Buig dan de knieën en smeeek God,  
in de naam van Jezus Christus,  
dat hij je leert wat echte liefde is,  
dat daardoor voor eeuwig in zijn woning woon.*

Van een belijdeniscatechisant

### **Vaderlijke liefde**

*Ik was niets als ik de liefde niet had  
Ik was niets, zelfs geen profeet, als ik niet in de sporen van De Vader trad.  
De liefde geeft, waarvan de haat beeft.  
De liefde vergaat nimmermeer  
De liefde is zoals geschreven staat in de Grote Leer  
Als ik de liefde in mijn hart mag dragen  
Zal Het Woord mij steeds opnieuw uitdagen.  
Ons leren om het kwade niet toe te rekenen en lankmoedig te zijn.  
Goedertierenheid uit te dragen en het zien van mijns naasten pijn.  
Te bidden en zo klein te worden als een kind.  
Zo wordt Het Woord en de liefde mijn grootste vrind.  
Van geloof, hoop en liefde zal de liefde bovenaan staan.  
Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles verdraagt zij en zal nooit vergaan.  
Ik was niets als ik de liefde niet had.  
Heer, 'breng en houd mij aan Uw hand op het Levende Pad.  
Wil mijn hart met liefde raken.  
Gij zult mij het pad des levens bekend maken.*

Van nog een belijdeniscatechisant

### **Ten slotte**

Als de bloedwaarden het toelaten mag ik op 5 februari met de 4<sup>e</sup> chemo beginnen. Wat een voorrecht dat de Heere zo Zijn weg met mij wil gaan. Mijn vrouw en onze dochters staan thuis om me heen om waar mogelijk te verlichten. En verder zijn we stil van het meeleven uit héél Ouddorp, en daarbuiten. Dat is met kaarten, briefjes en gebed. Dank hiervoor.

Zo wachten en hopen wij op de Heere.

Ontvang een hartelijke groet van ons allen hier in de oude pastorie.

Uw C. van den Berg

## Pastorie 'Laus Deo'

De tijd gaat snel. Wij willen u graag weer wat mee laten beleven over het wel en wee in de pastorie. Willeke mocht 18 jan. jarig zijn en werd 25. Het was zo goed om als familie dit te vieren; ook zaterdag vierden we het nog gedeeltelijk voor wat vrienden. Een gezellige maaltijd wachtte. Net vóór het eten kwam er nog even iemand langs, zomaar gezellig voor een kopje koffie. Maar dan komt één van onze dochters binnen en zegt: "Waarom blijft u niet gezellig mee-eten?" even een aarzelend, maar dan: "Ja, graag." Onze dochter zegt: "Mam, wij moeten toch ook voor de weduwen en wezen zorgen, dat vraagt de Heere toch van ons, hé?" Laat er zo altijd een plaatsje zijn aan uw tafel voor een onverwachte gast, en de Heere zal het zegenen.

### **Op straat**

Zaterdagavond zaten m'n man en ik op de bank; wat was het een herrie op straat; al een paar uur was er een auto met een aantal jongeren. Ze dronken en riepen. Ik zei: "Wat kunnen we toch doen? De politie bellen?" "Nee, laten we dat maar niet doen." Ik was zo moe en dacht: laat ik maar naar bed gaan; maar die jongelui kwamen op mijn hart te liggen; daarom moest ik voor hen gaan bidden, of zij toch ooit nog iets zouden mogen horen over de Heere Jezus. "De politie kwam langs, en praatte even met de jongelui," zei m'n man. En toch voelde m'n man: ik ga naar hen toe! Hij mocht vertellen aan deze jongelui over een weg terug, een weg met God. Eén van de jongelui zei: "Ik weet eigenlijk niet waarom ik deze weg gekozen heb." Ze bedankten voor de vriendelijkheid. Het is zo belangrijk dat we in liefde onze naasten wijzen op de liefde van Christus, en dat we de zonden dan gaan haten en laten. Wat zo bijzonder was, is, dat de God deze dingen zo samenbrengt, ja, dat Hij alle dingen leidt. Ik mocht bidden, mijn man ging de straat op, zonder dat we het van elkaar wisten. Zo zien we ook Gods leiding in ons leven.

### **Ontmoeting**

Onverwacht een berichtje: "Broeder, ik zou je zo graag komen bezoeken." Het was Andrei, onze vriend uit Roemenië, de directeur van Prison Fellowship Roemenië. Hij had een vergadering en een bespreking in Amsterdam. Wat was het fijn om zo elkaar te ontmoeten. Mijn man vroeg hem: "Wil je soms mee naar de catechisatie, om daar wat te vertellen over je werk?" Dat wilde hij wel heel graag doen. Het is zo mooi als onze jeugd iets mag horen van het zendingswerk. Indrukken in je jeugd zijn zo belangrijk. Zelf herinner ik me dat ik als kind met mijn oma naar de zondagsdag van de GZB in Driebergen ging. Ook dat er toen een verlangen in mijn hart was om óók daar eens te staan om uitgezonden te worden. Zo mooi om de daden van de Heere te horen. Het grote wonder dat de Heere dan een weg met je gaat de zending in. In de kerkenraad mocht er net voor de vergadering ook een moment van ontmoeting zijn met onze vriend Andrei. Zo mochten zij iets horen uit de mond van deze man over het werk dat in Roemenië gedaan mag worden. Jammer dat hij maar één dag hier kon zijn, want het werk in Roemenië wachtte weer. Onze bede is dat het onder zegenende handen daar voort mag gaan.

### **Bidden**

In de preek werd zondag gesproken tijdens de doopdienst over het bidden, en dat kinderen soms al zo jong ook kunnen bidden aan tafel. Onze zoon Willem had ook meegeluisterd met zijn gezin en daarna gingen zij eten. Hun zoontje ging bidden en zei: "Heere, U bent zó, zó machtig en zo sterk, véél sterker dan wij! U kunt onze zonden vergeven; Heere, wilt U onze zonden **nú** vergeven, dat kunt U!"  
Worden als een kind, wat een les voor ons.

We kregen deze week ook een telefoontje uit het land, een plaats waar mijn man gepreekt had. Een moeder belde. Ze zei: "Elke zondag is het zo moeilijk om m'n zoon uit bed te krijgen om mee naar de kerk te gaan." Ook die morgen, en toch . . .

De dienst was al begonnen, en daar kwam hij. Normaal zit hij altijd boven op de galerij, maar hij ging nu zomaar ergens zitten. Hij luisterde heel aandachtig en aan het eind van de dienst begon hij te huilen, vooral bij Ps. 108:1: "Mijn hart, o Hemelmajesteit, is tot Uw dienst en lof bereid."

Na de dienst was het koffiedrinken bij oma, maar hij kwam niet. Z'n moeder appte hem en vroeg; "Waar zit je toch?" Hij antwoordde: "Ik lig op m'n bed op m'n kamer en kan alleen maar huilen." Dan bidden we: "Heere, ga maar door met Uw werk en raak harten aan."

Mevrouw H. van den Berg-van Wijk.

## Van de Kerkenraad

### **Verdeling taken kerkenraad**

Na het aftreden van diaken T. Grinwis is in de laatste vergadering van 21 januari jl. door middel van stemming verkozen tot scriba van de kerkenraad diaken C. van Huizen en tot secretaris van de diaconie diaken E. Duifhuizen.

Dhr. T. Grinwis zal zolang als nodig is bovengenoemde diakenen ondersteunen om zo geleidelijk alle taken over te dragen.

Uw kerkenraad

## Van de Kerkrentmeesters

### Actie Kerkbalans

De Actie Kerkbalans voor dit jaar is weer van start gegaan. Dit jaar is het thema van de actie **Geef voor je kerk**. In de afgelopen week heeft u als het goed is een brief of folder ontvangen. We hopen dat u ook mee doet met deze actie zodat ook in 2019 de verkondiging van de Blijde Boodschap door mag gaan. We vragen u om uw toezegging in te leveren in de brievenbus bij de kerk of bij één van de kerkrentmeesters, als u dat niet al gedaan heeft. U mag natuurlijk ook direct uw gift over maken onder vermelding van 'Kerkbalans 2019'. Voor degenen die geen folder ontvangen hebben maar wel graag mee willen doen ligt er in de kerk een stapel folders. We hopen ook dit jaar weer op uw betrokkenheid, in welke vorm dan ook.

Als kerkrentmeesters waren we ook blij verrast dat we spontaan een gift van € 1.500,00 mochten ontvangen van iemand buiten de gemeente. Het doet ons goed om te zien dat er ook van buiten de gemeente en van buiten Ouddorp meegeleefd wordt met onze gemeente.

## Agenda, Deo Volente

Datum	Activiteit	Aanvang
Zondag 3 februari	Jongerenavond preekbespreking	19.30 uur
Dinsdag 5 februari	Alphacursus "Wie is de Heilige Geest"	20.00 uur
Woensdag 6 februari	Thema avond voor mannen	19.30 uur
Dinsdag 12 februari	Bijbelkring	19.30 uur
Zaterdag 16 februari	Zangavond Dorpskerk	19.30 uur
Maandag 18 februari	Vrouwenkring "Sola Fide"	19.30 uur
Dinsdag 19 februari	Alphacursus "Wat doet de Heilige Geest "	20.00 uur
Woensdag 20 februari	Bijbellezing	19.30 uur
Zaterdag 23 februari	Gebedsmoment	9.00 uur
Zondag 24 februari	Zanguurtje	19.30 uur
Donderdag 28 februari	Ontmoetingsmiddag	14.30 uur

### Zondagsschool



Na de morgendienst. Je mag ook gerust een keer komen kijken hoe het er aan toe gaat. We gaan om ongeveer 12.15 uur weer naar huis. Met elkaar zingen we psalmen, we luisteren naar een vertelling uit de Bijbel. De jongere kinderen gaan na de vertelling een kleur of knutsel opdracht maken wat betrekking heeft op de vertelling. En met de oudste kinderen gaan we de verwerking maken uit het verwerkingsboekje. Hartelijk welkom.

### Thema avond voor mannen

Woensdag 6 februari wordt er weer een thema avond voor mannen gehouden in 'De Morgenster'. Aanvang 19.30 uur. Spreker: dhr. G. Slootweg uit Middelharnis. Onderwerp: Dordtse Synode. Mannen van harte welkom.

### Bijbelkring

Dinsdag 12 februari wordt u verwacht in 'De Morgenster' aanvang 19.30 uur. Behandeld wordt de brief aan Filémon.

### Vrouwenkring "Sola Fide"

Op maandag 18 februari willen we verder gaan met Bijbelstudie 8. Het thema is: Belofte van een nieuw verbond, naar aanleiding van Jeremia 31: 27-40. Na het oordeel dat Jeremia eerst moest profeteren, wat wegrukken en afbreken was, mag hij nu de belofte van een nieuw verbond, het bouwen en planten, dus een nieuw begin, prediken. Deze belofte geldt voor het hele volk Israël. Ook zal Jeruzalem worden herbouwd. "Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn." God zal Zijn volk niet verwerpen. Dan zal de Heilige Geest als het ware de griffel zijn die God hanteert om Zijn geboden in de harten te schrijven. Zijn geboden zullen een landschap zijn waarin wij zingend wandelen (het is dus geen last of juk). Vergelijkbaar met een goed huwelijk waarin het elkaar liefhebben, is als een wederkerig geschenk. In het nieuwe verbond mogen wij de Heere 'kennen' dat is: verborgen omgang met Hem, kinderlijk respect voor Hem en hechte vriendschap. In alles rekening met Hem houden, zodat in de praktijk van ons leven Gods wil voor ons bepalend is bij elke beslissing! Door Jezus' overgave tot in de dood aan het kruis is dit nieuwe verbond van kracht geworden. In dankbare verwondering viert de gemeente van Christus dat aan de tafel van het nieuwe verbond, oftewel het Heilig Avondmaal.

We beginnen om 19.30 uur in 'De Morgenster', allemaal van harte uitgenodigd om met ons mee te doen.

### **Bijbellezing**

Woensdag 20 februari om 19.30 uur wordt Bijbellezing gehouden in de zaalruimte van 'De Morgenster'. Na afloop is er tijd voor ontmoeting met koffie/thee.

### **Gebedsmoment**

Zaterdag 23 februari om 9.00 uur is er een gebedsbijeenkomst in 'De Morgenster'. Iedereen van harte welkom!

### **Zanguurtje**

Op zondag 24 februari hopen we met elkaar direct na de avonddienst weer psalmen en gezangen in de kerk te zingen. Iedereen, dus ook onze gasten, is van harte welkom om met ons tot eer van God mee te komen zingen. Voor een overzicht van de gezangen die we hopen te zingen, wordt gezorgd.

### **Ontmoetingsmiddag**

Donderdag 28 februari a.s. wordt er een ontmoetingsmiddag gehouden. Aanvang 14.30 uur. De bijeenkomst wordt gehouden in 'De Morgenster'. Hebt u een vervoersprobleem, laat het kerktaxichauffeur weten telf. 682875.

## **Activiteitencommissie**

### **Zangavond**

Zaterdag 16 februari zal de eerste zangavond van dit jaar worden gehouden, misschien heeft u nog niet eerder een zangavond bijgewoond, hierbij een hartelijke uitnodiging om een keer te komen luisteren.

Medewerking deze avond wordt verleend door het ensemble 'Musica Sororum' o.l.v. Jan Teeuw en het ensemble Joyfull Voices o.l.v. Jan van Seters.

De avond begint aan om 19.30 uur. Er wordt gecollecteerd voor de onkosten.

### **Op zoek naar en nieuw lid voor de activiteitencommissie**

Andrea Grinwis heeft vorig jaar aangegeven te willen stoppen. Omdat er geen nieuw lid gevonden werd heeft ze ons nog één jaar ondersteund, maar gaat er nu echt mee stoppen. We willen Andrea hartelijk danken voor de vele jaren trouwe inzet in de commissie. Maar om alle activiteiten doorgang te geven is de commissie nog steeds op zoek naar een **nieuw en enthousiast commissielid**. Met elkaar organiseren we de activiteiten en met meerdere commissieleden kunnen we het werk beter verdelen, want vele handen maken licht werk.

Wil je meer weten over wat de commissie allemaal doet en wat er eventueel van je verwacht wordt, schroom dan niet om contact op te nemen met een van de commissieleden of te mailen naar: [activiteitencommissie@hervormdoudorp.nl](mailto:activiteitencommissie@hervormdoudorp.nl)

### **WhatsAppgroep**

Op de gemeenteavond van 2018 is er een WhatsAppgroep aangemaakt. Deze groep is bedoeld om vrijwilligers te zoeken voor activiteiten binnen de gemeente.

Op dit moment zijn er ongeveer 30 gemeenteleden lid van deze groep, maar hoe meer mensen er in de groep zitten, hoe beter het is natuurlijk. Als u/jij ook lid wil worden van deze groep, neem dan gerust contact op met iemand van de activiteitencommissie of stuur een mail naar: [activiteitencommissie@hervormdoudorp.nl](mailto:activiteitencommissie@hervormdoudorp.nl)

### **Jaarmarkt**

D.V. 31 mei hoopt er weer een jaarmarkt te zijn. (Alvast handig voor in de agenda!) Hiervoor zijn wij nog op zoek naar opslagruimte voor de tweedehandsspullen.

### **Weet u iemand of heeft u zelf opslagruimte, dan horen wij het graag.**

Een jaarmarkt zonder kramen bestaat niet. Dus weet u een bedrijf/winkel die er zou kunnen staan of wilt u er zelf staan (als bedrijf of als particulier), dan horen wij het graag. Andere ideeën voor de jaarmarkt zijn natuurlijk ook welkom!

Om de jaarmarkt te kunnen houden, hebben we niet alleen gevulde kramen nodig, maar ook gemeenteleden die willen helpen. Hoewel het nog vroeg is, willen we toch de mogelijkheid bieden dat mensen zich aan kunnen melden.

## **Ledenadministratie**

Overleden: dhr. C. Kroon

Ingekomen: dhr. P.J. Oost; mevr. A. Hameeteman; mevr. A. Bakelaar;

Vertrokken: mevr. E. van Tol; dhr. W. Flohil; dhr. R. Consemulder en mevr. T. Markus-Westhoeve.

## Verantwoording van uw gaven

Over de periode van 1 t/m 31 januari 2019 is het volgende ontvangen:

### Kerkrentmeesterlijk beheer

Collecte tijdens kerkdiensten	1.187,74
energiekosten	1.098,52
giften contant ( 50,-, 125,- en 160,-)	335,00
Giften via bank (55,-, 149,50, 150,-, 410,- en 1500,-)	2.264,40
Kerkbalans (20,-, 30,-, 40,-, 6x50,-, 75,-, 100,-, 2x150,-, 220,-)	<u>1.085,00</u>
<b>Totaal Kerkrentmeesterlijk beheer</b>	<b>€ 5.970,66</b>

Waarde ingeleverde collectemunten € 1.880,75

### Diaconie

Steunfonds Gem. GB, 1 jan.	73,20
Diaconie, 6 jan.	219,70
GZB Roemenië, 9 jan.	76,80
Diaconie, 13 jan.	272,47
Zondagsschool, 20 jan.	233,25
Stg. Tear ( <i>gezamenlijke gebedsdienst</i> ), 24 jan.	547,55
Kerkelijk verenigingswerk, 27 jan.	299,05
Gift contant	20,00
Giften via bank (25,-, 50,- en 3000,-)	<u>3.075,00</u>
<b>Totaal diaconie</b>	<b>€ 4.817,02</b>

### Kerkrentmeesters en diaconie samen

**€ 10.787,68**

### Kleine Kracht 14<sup>e</sup> jaargang

Stand vorige keer	605,00
Aan giften (20,-, 24,- en 25,-)	<u>69,00</u>
<b>Totaal</b>	<b>€ 674,00</b>

### Verjaardagsfonds 2019

Ontvangen ( 2x25,- en 50,-)	<u>100,00</u>
<b>Totaal</b>	<b>€ 100,00</b>

Hartelijk dank voor het geven van uw gaven.

## Voor onze jongeren

### Laat je licht schijnen

De Heere Jezus is aan het woord. Zijn discipelen zijn één en al oor. Ze krijgen onderwijs zoals ze nog nooit ontvingen. De Heere vergelijkt een christen met een stad die boven op een berg is gebouwd. Overdag zie je die stad nauwelijks, maar 's avonds als het donker is! Dan zie je die stad wel goed.

Dat komt door het licht dat vanuit de huizen straalt. Zoals die huizen in het donker voor licht zorgen, zo is een christen in een donkere wereld. Een wereld waar wel geleefd wordt, maar zonder hoop op de grote Toekomst. Een wereld waar wel vreugde is, maar van tijdelijke en oppervlakkige aard.....

In die donkere wereld mag jij je licht laten schijnen. Hoe?

Door dicht bij de Heere te leven.

Door aan anderen vanuit je gedrag en je woorden te tonen dat er voor jou veel meer is dan aardse rijkdom en genot.

Dat je een Vader hebt waarop je vertrouwen mag en kan.

Een Vader die er voor je is.

In vreugde en verdriet!

En ook dat er eeuwige toekomst voor een christen is.

Laat je licht maar schijnen en schaam je niet!

### Puzzel

Zoek de woorden op in de woordzoeker. Streep ze door, en maak van de overgebleven letters een zin.

Aser – Issaschar – Nafthali – Benjamin – Jozef – Rachel – Dan –  
Juda – Ruben – Dina – Lea – Simeon – Gad – Levi – Zebulon

L	D	J	O	Z	E	F	I	N	I
T	E	I	D	A	G	S	I	Z	S
D	D	V	E	F	A	M	E	S	S
N	I	A	I	S	A	B	M	I	A
A	N	I	E	J	U	L	I	M	S
D	A	R	N	L	E	A	E	E	C
V	A	E	O	J	U	D	A	O	H
N	B	N	N	E	B	U	R	N	A
N	A	F	T	H	A	L	I	J	R
A	K	O	L	E	H	C	A	R	B

De oplossing mag je inleveren bij: Jeannet Meijer Zeebrekersweg 8 3253 VS Ouddorp. Of via E-mail: [jeannetmeijer@hotmail.com](mailto:jeannetmeijer@hotmail.com)

 **plant een BIJBEL**

## POTGRONDACTIE VOOR BIJBELS

**Schenk een Bijbel**  
Stichting Hulp Vervolgde Christenen (HVC) wil christenen in vervolging en armoede een eigen Bijbel geven. Het is voor hen een bezit van onschatbare waarde! Er is toenemende vraag naar Bijbels om te verspreiden onder andersgelovigen, zoals hindoes en moslims. Ook zij hebben het Evangelie dringend nodig. Door mee te doen aan de potgrondactie helpt u Gods Woord te planten in landen als Noord-Korea, China, Pakistan, India en Irak. Mogen we op u rekenen?

**Bestellen**  
U kunt t/m 28 februari 2019 zakken potgrond bestellen voor € 4,50 per zak (40L). De potgrond is universeel bruikbaar voor binnen en buiten.

 €4,50

**Ophalen**  
D.V. op zaterdag 16 maart 2019 kunt u (tussen 10.00 uur en 16.00 uur) uw bestelling ophalen bij het afhaalpunt in uw buurt.

**Geven**  
Met de opbrengst van 2 zakken potgrond geeft u een Bijbel. Geen potgrond nodig? U kunt alsnog Bijbels schenken. Eén Bijbel kost slechts € 5,-!



**KOM NAAR DE GZB-DAG 2019!**  
D.V. ZA 16 MAART

**De Geest doorbreekt de grenzen**  
Handelingen 10

> sprekers uit Bosnië en Malawi > muziek met Martin Zonnenberg > kinderprogramma's, keuzeprogramma's > verkoopmarkt

Midden Nederland Hallen, Barneveld

**MELD U GRATIS AAN!**

 [WWW.GZB.NL/GZB-DAG](http://WWW.GZB.NL/GZB-DAG)

De GZB-dag trekt jaarlijks zo'n 2.000 bezoekers om samen te luisteren naar prachtige verhalen uit Gods wereldwijde kerk, om te zingen en te bidden, om te worden bemoedigd en elkaar te ontmoeten. Voor kinderen en jongeren zijn er aparte programma's en is er kinderopvang geregeld. Het is dus echt een dag voor jong en oud!  
Van harte welkom!

**Bestel nu potgrond via [www.planteenbijbel.nl/bestellen](http://www.planteenbijbel.nl/bestellen) universeel bruikbaar voor binnen en buiten, €4,50 per zak, 2 zakken is 1 bijbel!  
Op te halen in Ouddorp (dorpweg 39a) op zaterdag 16 maart 2019.**

### Kerkdiensten

**De voorzang wordt vijf minuten voor de aanvang van de dienst gezongen. Tijdens de morgendiensten is er kinderopvang.**

#### Zondag 10 februari 2019

9.30 uur: ds. C. van den Berg  
18.00 uur: ds. C. van den Berg  
Collecte: 1<sup>e</sup> Diaconie. 2<sup>e</sup> Kerkrentmeesters 3<sup>e</sup> Bijdrage energiekosten.

#### Voorzang

Psalm 56 vers 2 en 4  
Psalm 132 vers 3 en 4

#### Zondag 17 februari 2019

9.30 uur: ds. C. van den Berg  
18.00 uur: ds. C. van den Berg  
Collecte: 1<sup>e</sup> Diaconie. 2<sup>e</sup> Kerkrentmeesters. 3<sup>e</sup> Bijdrage energiekosten.

Psalm 145 vers 1 en 5  
Psalm 133 vers 1 en 3

#### Woensdag 20 februari 2019 Bijbellezing

19.30 uur: ds. C. van den Berg  
(let op! De dienst wordt gehouden in de grote zaal van 'De Morgenster')  
Collecte: 1<sup>e</sup> GZB. Roemenië. 2<sup>e</sup> Kerkrentmeesters.

### Zondag 24 februari 2019

9.30 uur: ds. C. van den Berg

18.00 uur: ds. C. van den Berg

Collecte: 1<sup>e</sup> Kerkelijk verenigingswerk. 2<sup>e</sup> Kerkrentmeesters. 3<sup>e</sup> Energiekosten.

### Voorzang

Psalm 18 vers 9 en 10

Psalm 134 vers 2 en 3

### Zondag 3 maart 2019

9.30 uur: ds. J.J. Mulder, Krimpen a/d IJssel

18.00 uur: dhr. T.R. Rietveld, Ridderkerk

Collecte: 1<sup>e</sup> Diaconie. 2<sup>e</sup> Kerkrentmeesters. 3<sup>e</sup> Bijdrage energiekosten.

Psalm 44 vers 9 en 10

Psalm 135 vers 3 en 7

### Oppasschema

10 februari - Mieneke en Annelein

17 februari - Mathilde en Myrthe Tanis

24 februari - Geerke en Lotte

3 maart - Piet en Nelleke

### Kerktaxi

Wanneer u gebruik wilt maken van de kerktaxi, kunt u contact opnemen met:

Wim Meijer Dorpsweg 39a Ouddorp tel. 0187-682875. E-mail: [wmeijer@live.nl](mailto:wmeijer@live.nl)

## Publicatie

### Reformatorisch Meldpunt vanaf 14 januari ook telefonisch bereikbaar.

Bij het Reformatorisch Meldpunt is het vanaf D.V. maandag 14 januari 2019 mogelijk om uw verhaal over seksueel misbruik te vertellen via het telefoonnummer **0850-773312**. Dit nummer kunt u bellen op alle maandagen, behalve op feestdagen, tussen 19.00- 21.00 uur. Deze telefoondienst is anoniem. De gesprekken worden niet opgeslagen.

Het Reformatorisch Meldpunt is een anoniem contactpunt voor slachtoffers en omstanders van seksueel misbruik. Het Meldpunt biedt op een laagdrempelige manier een luisterend oor en advies via chat, e-mail en WhatsApp (06 4407 8214). Dat kan gaan over misbruik dat korter of langer geleden heeft plaatsgevonden,

maar ook over online misbruik. De nieuwe telefoondienst is speciaal ingericht om gemeenteleden, die de voorkeur geven aan anoniem telefonisch contact, ook de mogelijkheid te bieden hun verhaal te vertellen.

Langdurig zwijgen over het misbruik kan psychische en lichamelijke schade veroorzaken. Het is belangrijk om het zwijgen te doorbreken. Praten kan een begin zijn om het misbruik te verwerken.

### Reformatorisch Meldpunt

[www.ikmeldhet.nl](http://www.ikmeldhet.nl)

tel: 0850-773312



---

## Realtime GO Jongerenavond 9 februari 2019

Spreker: Dominee J. Westerink.

Hij wil ons meenemen naar het Avondmaal.

Heb je er vragen over?

Kom luisteren en stel al je vragen!

9 februari 2019 om 19:45 uur.

Locatie Prins Maurits School

