

Hervormde gemeente Ouddorp



Postadres: Weststraat 2 3253 AR Ouddorp

Aanvang diensten Dorpskerk: 9.30 uur en 18.00 uur

Website: www.hervormdoudorp.nl

Kerkdiensten beluisteren: www.kerkomroep.nl

Kerkrentmeesterlijk beheer: IBAN: NL87 RABO 0341 6707 07

Diaconie: IBAN: NL65 RABO 0341 6707 15

Activiteitencommissie: IBAN: NL18 RABO 0146 3826 25

activiteitencommissie@hervormdoudorp.nl

Nieuwsbrief, februari 2018

Overdenking

Een Warme Nodiging voor een Lauwe Gemeente

"Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop" Openb. 3:20a

Waarom is Christus in de wereld gekomen? Voor u?

Voor wie werd Jezus in Bethlehem geboren? Voor wie ging hij de woestijn in om verzocht te worden? Voor wie liet Hij Zich aan het kruis spijkeren? Voor u?

Voor Ouddorp?

Voor wie schreef Johannes deze brief op het eiland Patmos? Was dat voor u?

Nee, Paulus schreef toch aan de zeven gemeenten? Niet aan Ouddorp.

Of is deze brief nog steeds van kracht en waarde?

Deze brief aan Laodicea is de laatste van zeven brieven aan Klein Azië.

Deze gemeente wordt in geen enkel opzicht geprezen. Er ligt schuld en schande.

Schaamt men zich daar dan niet? Wat is het probleem? De gemeente is lauw van hart. Ouddorp is toch niet lauw?

Buiten Laodicea lagen warm-water-bronnen. Dat water stroomde zo naar binnen. Tegen de tijd dat het in het centrum kwam, was het water lauw geworden.

Koud water lest de dorst, heet water is geschikt tot genezing, maar lauw water?

Dat wil je liever uitspuwen.

Wat een aangrijpend beeld dat de Heere dit gebruikt voor de gemeente daar.

En dat Hij zegt hen uit te spuwen, tenzij ze zich bekeren. Dat kan dus nog. Ja, dat kan. Luister maar. Heel Ouddorp mag het lezen.

Jezus staat te kloppen; hoort u Hem?

Het is ontroerend hoe liefdevol de Heere Jezus deze gemeente van Laodicea tegemoet treedt. Hij neemt de moeite haar een bezoek te brengen. Aan de deur van elk huis klopt Hij, bij elk hart, van héél de gemeente. Hij heeft van alles meegebracht om een maaltijd gereed te maken. Het beste van het beste.

Als er nu maar iemand thuis is Als de deur maar open gaat

Wat wil Hij dan? Binnen komen en samen de maaltijd gebruiken.

Nu niet met allerlei verontschuldigen komen graag. Die deur moet open!

Vindt u het geen wonder, dat hij nog open mag? Zou u de Levensvorst niet welkom willen heten? Geen verontschuldigen graag. Niet zeggen dat u het te druk hebt of dat het later beter schikt. Later komt nóóit!

Wat wil Hij dan? Uitdelen! Allerlei schatten en gaven, van de Heilige Geest.

Zou u niet samen met Hem aan tafel willen zitten? Hij wil u in de ogen kijken.

Is uw huis niet op orde? Laat Hem het dan doen. Is uw kleding gescheurd, uw leven verzondigd? Ja, ik snap het wel, u schaamt zich. Maar Hij wil graag Zijn witte kleding aan u geven. Dit is het kleding van hoe Hij Zijn Vader in alles gehoorzaamde.

Dit wil Hij gratis, uit genade aan u geven. Sla het niet af! Daar kun je alleen maar spijt van hebben. Belijd Hem met berouw hoe onwillig u was.

Hoort u Hem kloppen, die gewillige Borg?

De Rechter staat voor de deur, Kunt u Hem ontmoeten?

In Laodicea woonden rijke bankiers en er was een medische school. Ergens had men dus weinig nodig daar. Rijk en gezond. Weet u hoe de Heere hen noemt als ze door gaan zonder zich te bekeren?

Jammerlijk, arm, naakt. Is dit een rechterlijke uitspraak? Staat de deurwaarder voor de deur of de Rechter Zelf?

Rechter of Redder. Wat een verschil. Wie is Hij voor u? Wat een wonder als u uw Rechter om genade leerde bidden. Daar wilde Hij uw Redder zijn. Dan is Hij uw Redder, uw Geneesmeester.

Geen deurwaarder aan de deur maar Iemand Die uw schuld betaalde. Dan hebt u nu geen dood of hel meer te vrezen. De poorten zullen wijd open gaan. Gekocht door het bloed van het Lam. Bekleed met dat schitterend lange witte kleed.

Niet langer gearzeld. Werp uzelf voor de voeten van de Heere neer. Spreek uw berouw maar uit dat u de deur zo lang op slot hield. Hij komt zeker binnen. Dan brengt Hij alles mee. Zijn gebroken lichaam, Zijn vergoten bloed. Tot een verzoening van ál uw zonden. Wat smaakt dat liefdebrood aan die tafel heerlijk, wat is die liefdewijn zoet. Jezus gaf Zichzelf, Hij voor u!

Met verwachting kijkt de Kerk uit naar de toekomst, de komst van de Heere Jezus op de wolken des hemels. Dan maakt geen zonde meer scheiding. Daar zal alles door de vrede bloeien. Om met Hem te zitten in die witte troon. Alle eer voor de Vader, Zijn Zoon en de Heilige Geest Die van hen uit gaat.

Daar zal het heerlijk wezen. Eerlijk gezaligd, eeuwig gezegend.

C. van den Berg.

Uit de pastorie 'Laus Deo'

Meeleven met onze zieken

Mevrouw Leeftang (Hazersweg 6) verbleef enkele dagen in het ziekenhuis maar kwam weer thuis. Het mocht nog meevallen.

Mevrouw G. Snijder-de Kluiver (Spreeuwenstein 5) keerde terug naar haar woning. Al met al een dankzegging waard dat de Heere spaarde en droeg.

Mevrouw N. Knöps (Julianaweg 30) mocht weer thuis komen uit het ziekenhuis in Rotterdam. De operatie verliep naar tevredenheid en ze is dankbaar dat de pijn mee mag vallen. Nu enkele weken wachten voor chemotherapie en bestraling. Moeilijk voor u om tegenop te zien. Laten we als gemeente er biddend omheen staan.

Alleen bij de Heere zijn uitkomsten.

De heer R. Kleine (Broekweg 2) werd voor een knieoperatie in het ziekenhuis te Dirksland opgenomen. Hopelijk mag dit verlichting geven.

Hoop in alles op de Heere! Zijn trouw zal blijken.

Sterven

Op 8 januari nam de Heere uit dit leven weg, Johanna Cornelia Westhoeve-van Oosterhout, in de leeftijd van 89 jaar, gewoond hebbend Hazersweg 2a. Ze liet haar man (Job), drie kinderen en zes kleinkinderen achter, en zij dragen hun verdriet. Wat een gemis. Ook al was het een gezegende leeftijd, je kunt elkaar niet missen. Langzaam dringt dan de werkelijkheid door. De Heere schenke in gunst en genade Zijn vertroosting aan hen allen, en een verlangen om zelf voorbereid te mogen worden om de Heere te ontmoeten. Boven de kaart stond Ps. 39:8. Er is maar één levende hoop: "Dat Christus stierf voor uw zonden"! Die verwachting zij uw deel.

De rouwdienst vond plaats vanuit de Doopsgezinde Gemeente.

Catechisatie

Onze jongeren lezen Ef. 4:17-32 (jullie schrijven kernpunt op) en lezen Heid. Cat. zondag 38 over het vierde gebod (hieruit schrijven jullie 2 punten op). Fijn als jullie trouw komen. De Heere wil jullie leiden!

Preekbespreking

Afgelopen zondag 28 januari hadden we na de avonddienst met de jeugd een bijzonder fijne bespreking. Het was goed toeven met elkaar en jullie deelden uit een open hart jullie gedachten. Ik ben er stil verwonderd van.

Mag het onder zegenende handen van de Heere vrucht dragen.

We zien uit naar de volgende keer, zondag 11 maart DV.

Reis

Mijn vrouw en ik hopen Willem en Willemien te gaan bezoeken. De kinderen blijven thuis. Half februari hopen we weer terug te zijn. We hopen op een bemoedigende reis. Fijn dat u biddend mee wilt reizen. In voorkomende gevallen van zorg of ziekte verzoeken we u contact op te nemen met de wijkouderling. Ik ben dankbaar dat zij de zorg even overnemen.

Gebeurtenissen

Het nieuwe jaar 2018 is weer begonnen. Wat zal dit jaar ons brengen?

"Wat de toekomst brenge moge, mij geleidt des Heeren hand."

Ja, aan Zijn hand kunnen we veilig gaan, ook als het gaat stormen in het leven.

Dat we ook met blijde gebeurtenissen maar steeds bij Hem terecht mogen komen!

Wat een zegen dat de deuren van de kerk elke zondag weer open staan voor ons. We kunnen een voorbeeld nemen aan Samuël, geen woord te kunnen spreken maar toch zo blij te zijn als we het pad bij de kerk op lopen. Iemand zei eens: "Als er één met vreugde in het huis des Heeren gaat, is het Samuël wel."

Op woensdag 17 januari mocht ik een ochtend verzorgen over *adoptie* bij vrouwenkring 'Lois' in Katwijk aan Zee. Wat was het heerlijk om de grote werken Gods in de levens van deze kinderen, die geen helper hadden, te mogen vertellen; want de Heere heeft alle dingen wonderlijk geleid! Wat een betrokkenheid en liefde mochten we ervaren in Katwijk, waar destijds ook veel gebeden is voor deze weeskinderen.

Graag deel ik nog een ervaring met u. We waren enige tijd geleden in een psychiatrische instelling waar we heel onverwachts een jongen ontmoetten die we van vroeger kenden, wat een verrassing aan beide kanten. We hebben met elkaar gegeten en gedeeld wat God doet in levens van mensen. Hij vroeg ons even mee te gaan naar het huis waar hij woont. We gingen in de huiskamer zitten waar ook nog een vrouw zat. Zij vroeg: "Zijn jullie christenen?" Na ons antwoord zei ze: "Ik ook, en weet je hoe dat gegaan is? Ik wist nergens van en ik leefde op straat; het was echt niets met me totdat ik een foldertje in handen kreeg. Daar stond een gebed op.

Ik dacht: dat ga ik maar eens proberen te bidden. Het was het 'Onze Vader'.

Ik ben dat gaan bidden, steeds weer opnieuw en ik kreeg vragen waar ik mee liep.

Er kwam iemand die ook christen was en die praat nu nog steeds veel met mij.

Ik kan altijd bij haar terecht met mijn vragen."

Bijzonder he, een foldertje en het mooie, oude gebed, maar bovenal de Heere die door alles heen werkt en allerlei dingen kan gebruiken.

Dinsdag 23 januari mochten we in Dirksland bij de senioren over Roemenië gaan vertellen. Het was een fijne middag met aandachtig gehoor, en wie schetst onze verbazing, dat een jeugdwerkleider daar vertelde dat hij nog met de oude bus was meegereden op de bruiloft van onze dochter Renske, omdat hij samen met onze schoonzoon had gestudeerd. Bijzonder toch hoe het lopen kan.

Verder blikken we nog even terug op de gebedsdienst. Altijd weer goed om zo met elkaar te bidden voor de nood in de wereld, maar ook voor vergeving en smeken om een "ander" Ouddorp. Het zingen, luisteren, en ook de gesprekken, samen over de grote werken Gods te spreken!

Maar er gebeuren ook heel verdrietige dingen. Een jeugdviend van mijn man verloor zijn oudste zoon van 34 jaar met een ongeluk. Een schoolviend van mij verloor dit weekend zijn oudste zoon van eveneens 34 jaar, door een ernstige ziekte. Wat zullen wij dan zeggen? Ze laten alle twee een jong gezin achter. Alleen de Heere kan troosten en zicht geven op Hem.

Als u dit leest hopen wij bij onze kinderen in Z-O Azië te zijn. Er moet nog wat geregeld worden voor de GZB en daar moet mijn man voor naar Azië komen om het te bespreken. De kleinkinderen zien er zo naar uit, Simon (5 jaar) zei: "Papa heeft een grote tafel gemaakt dan kunnen Samuël en Grace ook meekomen met opa en oma; en: wil oma ook sokken meebrengen want ze zijn allemaal kapot." Heerlijk he?

We bidden voor een veilige reis en behouden thuiskomst onder de zegenende handen van de Heere. Bidt u mee?

Met hartelijke groet,
mevrouw H. van den Berg – van Wijk

Even een krabbeltje uit Amerika

Inmiddels zit ik hier al bijna een half jaar. Wow, Colorado is een staat met prachtige natuur en wisselende temperaturen, de ene dag 17 graden met zon en de volgende dag sneeuwt het en is het -3. Ik heb het lekker druk met de 3 kinderen die ik verzorg, het zijn schatten maar soms ook een handvol! Ook ga ik naar 3 bijbel studies. 1 op woensdag avond met alleen meiden, 1 op donderdag ochtend met een groep moeders en 1 op donderdag avond met jongens en meiden. Het is erg gezellig en fijn om meer uit Gods Woord te leren. Wel mis ik familie maar als je zo'n geweldig thuisfront achter laat kan het ook niet anders! Ik ben erg dankbaar dat ik deze gelegenheid heb gekregen om van te leren en van te genieten! We hebben een machtige God met wie wij deze reis door het leven met hem aan onze zij mogen ervaren. Jezus is ons alles en zonder Hem zou het leven maar donker zijn.

Wees zo een licht voor Hem, door Hem die Zijn licht in uw leven schijnt!

Lieve groet van Geerke

Ten slotte

De Heere geeft steeds weer krachten om het winterwerk te mogen volbrengen. Dankbaar zijn we dat er geen terugval in krachten is tot hiertoe. Wat dat betreft zorgt de Heere bijzonder. Soms is het lichaam nog moe, maar gedurende de winter is er altijd weer veel wat roept. We gaan bidden voort.

Hij zegene u allen, vooral zij die een kruis dragen.

Ontvang een hartelijke groet uit de Oude Pastorie, mede van mijn vrouw en onze kinderen,

uw C. van den Berg.

Van de Kerkenraad

Ledenadministratie

Ingekomen: Mevr. A.L. Moerkerk-Breen en D.J. Moerkerk Molenweg 18a;
Mevr. M.P.G. van Es, Oosterweg 49; het echtpaar J.W.P. Kik Westerweg 3;

Dhr. H. Heerschap, Vliedberglaan 107 en het gezin P. Klepper, Hoofdlandseweg 30.
Vertrokken/uitgeschreven: Dhr. E. Kroon, Dorpstienen 12.
Overleden: Dhr. Chr. van Koppen, mevr. J. C. Westhoeve-van Oosterhout en
mevr. P. van der Linde-van Hoven.

Jarigen

6 febr. dhr. P. Westdijk Beatrixweg 12 3253BB, 81 jaar.
11 febr. mevr. G.J.B. Schaap Het Oude Nieuwland 93 3253MS, 78 jaar.
14 febr. mevr. M. Westdijk – Bakelaar Beatrixweg 12 3253BB, 77 jaar.
15 febr. mevr. M.L. Zeelenberg – van der Meulen Hazersweg 22 3253XG, 75 jaar.
15 febr. dhr. J. Rijnbrand Prins Hendrikweg 23 3253BV, 82 jaar.
17 febr. mevr. A.C. Westhoeve – van der Bok Julianaweg 21 3253BL, 80 jaar.
19 febr. dhr. P. Grinwis Margrietweg 3 3253BM, 89 jaar.
24 febr. mevr. C. Scheijgrond – Verrijp Vliedberglaan 105 3253VT, 88 jaar.
Graag wensen we u Gods onmisbare zegen in het nieuwe levensjaar toe.

Uw kerkenraad

Kerkrentmeesters

Mijn kerk

Een plek om tot jezelf te komen of anderen te ontmoeten, een markant gebouw, een plek om te vieren en te geloven – voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. We willen een plek zijn waar iedereen terecht kan, of je nu lid bent of niet. Onderhoud van het gebouw, de koffie, maar ook de personeel en missionaire en maatschappelijke projecten kosten geld. Daarom is er de actie Kerkbalans.

Geeft u om de kerk? Doe dan mee.

Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen.

Actie Kerkbalans

Zoals ieder jaar wordt in de tweede helft van januari tot en met begin februari de Actie Kerkbalans georganiseerd.

De opbrengst voor deze geldinzamelingsactie komt geheel ten goede aan de opbouw en instandhouding van onze kerkelijke gemeente.

Het uitgangspunt van de actie is om in de toekomst zonder subsidies zelfvoorzienend te kunnen zijn. In de afgelopen weken zijn de folders voor de Actie Kerkbalans verstuurd.

Als u de antwoordkaart nog niet heeft ingeleverd willen we u vragen om deze alsnog in te vullen en in te leveren bij de scriba of in de brievenbus bij de kerk.

Als u geen folder heeft ontvangen maar wel graag wilt bijdragen kan dit via onze website onder het kopje *Kerkelijke bijdrage / donatie*.

Ook ligt er een stapel folders met antwoordkaart bij de uitgang van de kerk.

Agenda, Deo Volente

Zondagsschool



Elke zondagmorgen na de kerkdienst is er zondagsschool. We gaan om ongeveer 12.15 uur weer naar huis. Met elkaar zingen we psalmen, we luisteren naar een vertelling uit de Bijbel. De jongere kinderen gaan na de vertelling een kleur of knutsel opdracht maken wat betrekking heeft op de vertelling. En met de oudste kinderen gaan we de verwerking maken uit het verwerkingsboekje. Je bent van harte welkom!

Gebedsmoment

Zaterdag 17 februari om 9.00 uur komen we in de 'Morgenster' samen om te bidden. Iedereen is van harte welkom!

Vrouwenkring "Sola Fide"

Als u dit leest zijn we met de Vrouwenkring, al weer 2 keer bij elkaar geweest. De laatste Bijbelstudie had als thema: Johannes de Doper, loopjongen van Jezus Christus naar aanleiding van de schrift gedeelten Jesaja 40:3-5 en Lukas 3:1-18. Johannes preekt de radicale boodschap om vruchten voort te brengen die horen bij bekering. Hij laat door concrete voorbeelden zien hoe we dat in ons dagelijks leven in de praktijk kunnen brengen ook anno 2018. En we weten dat het belangrijk is om hier elke dag opnieuw mee aan de slag te gaan, over na te denken en bewust van te zijn. We raken nooit uitgeleerd en worden opgeroepen elkaar te bemoedigen en bij de hand te nemen. Genoeg stof tot nadenken en gesprekken met elkaar.

Op dinsdag 30 januari zijn we met een groep van onze vrouwenkring naar De Staver in Middelharnis geweest naar de regionale thema dag voor vrouwen.

Onderwerp waar over gesproken is: "Perfect imago, Godsbeeld-zelfbeeld".

We hopen hierover volgende keer meer te vertellen.

"Sola Fide" komt op **maandag 19 februari** weer bij elkaar, ook u bent van harte welkom!

De Alpha bijeenkomsten worden gehouden op de volgende datums

Het is niet per se nodig om alle avonden bij te wonen, hoewel er natuurlijk wel een lijn in de opbouw van de thema's zit. Je kunt gewoon instappen wanneer je wilt, het zijn mooie en informele bijeenkomsten.

Datum:	nr:	Thema:
20 feb-18	6	Bijbellezen: waarom en hoe
13 maart-18	7	Hoe leidt God ons
3 april-18	8	Hoe kan ik het kwade weerstaan
24 april-18	9	Waarom en hoe moeten wij het anderen vertellen
15 mei-18	10	Geneest God ook nu nog
5 juni-18	11	Hoe zit het met de kerk (laatste avond)

Zanguurtje

Op **zondag 25 februari** hopen we met elkaar direct na de avonddienst weer psalmen en gezangen in de kerk te zingen. Iedereen, dus ook onze gasten, zijn van harte welkom. Voor een overzicht van de gezangen die we hopen te zingen, wordt gezorgd.

Censura Morum

Woensdag 28 februari is Censura Morum van 19.00-19.30 uur in de consistorie. Aansluitend is er om 20.00 uur een samenzijn tot bezinning op het Heilig Avondmaal. Fijn om met elkaar in gesprek te gaan en elkaar te bemoedigen.

Als voorbereiding lezen we de tweede helft van artikel 35 van de Ned. Geloofsbelijdenis over het Heilig Avondmaal. Iedereen is hartelijk welkom!

Verantwoording van uw gaven

Over de periode van 1 t/m 31 januari 2018 is het volgende ontvangen:

Kerkrentmeesterlijk beheer

Collecte tijdens kerkdiensten	1.143,12
Bijdrage energie	932,04
Pastoraat, 28 jan.	223,25
Giften via bank (25,-, 2x 50,- en 100,-)	225,00
Kerkbalans (40,-, 3x 50,-, 2x 75,-, 2x 100,-, 2x 150,-, 220,- en 300 -)	<u>1.360,00</u>
Totaal Kerkrentmeesterlijk beheer	€ 3.883,41
Waarde ingeleverde collectemunten € 1.405,75	

Diaconie

Diaconie, 1 jan.	85,50
ZOA, 7 jan.	196,05
Stg. Ontmoeting veldwerk, 14 jan.	210,55
GZB Roemenië, 17 jan.	63,40
Gevangen zorg Nederland, 21 jan.	287,50
Via bank	<u>300,00</u>
Totaal diaconie	€ 1.143,00
Kerkrentmeesters en diaconie samen	€ 5.026,41

Kleine Kracht 13^e jaargang

Stand vorige keer	20,00
Aan giften (4x 25,- en 50,-)	<u>150,00</u>
Totaal	€ 170,00

Verjaardagsfonds 2018

Stand vorige keer	0,00
Ontvangen	<u>23,20</u>
Totaal	€ 23,20

Hartelijk dank voor het geven van uw gaven.

Online doneren

Via de website is een module die het online doneren van giften mogelijk maakt. Door het drukken op de knop 'Ik wil doneren' kunt u kiezen tussen het doen van een eenmalige toezegging of direct betalen met Ideal. www.hervormdoudorp.nl

Activiteitencommissie

Uitnodiging brainstormavond Jaarmarkt

Zoals u wellicht weet, is er al weer een start gemaakt met de voorbereidingen voor de jaarmarkt. De jaarmarkt wordt dit jaar gehouden op D.V. vrijdag 11 mei.

Als activiteitencommissie willen we het dit jaar anders gaan aanpakken en willen we jullie allen hartelijk uitnodigen voor een brainstormavond.

Deze avond zal gehouden worden op **woensdag 21 februari** om 19.30 uur in de 'Morgenster'.

We zien jullie inbreng als waardevol en willen zo de jaarmarkt met jullie tips, ideeën en adviezen tot een succes maken. Allen hartelijk welkom.

Namens de activiteitencommissie,
Andrea, Danielle, Jan, Aletta en Anne

Gezocht

Voor de jaarmarkt zijn we op zoek naar een schuur/opbergplaats voor de 2^e hands spullen en 2^e hands kleding. De opbergplaats van vorig jaar, kunnen we helaas niet meer gebruiken. Wie heeft of weet een geschikte plaats?

Het zou jammer zijn als we dit jaar geen plek hebben voor deze spullen, dus als gevolg daarvan ook niet kunnen verkopen op de jaarmarkt!

U kunt mailen naar activiteitencommissie@hervormdoudorp.nl of bellen naar Anne Grinwis 0187-683280

Voor onze jongeren

Beeldhouwer

De 'Sint-Pieter' in Rome is een indrukwekkend bouwwerk. Er is een verhaal bekend over een beeldhouwer die bezig was met één van de beelden, die hoog in de toren zouden komen. De beeldhouwer was intensief bezig met het kunstwerk. Voorzichtig bewerkte hij de achterkant van het beeld en lette op alle details. Een man stond er een tijdje naar te kijken en vroeg zich af waarom er zoveel tijd werd besteed aan de achterkant waar toch niemand naar kijkt. Toen hij zijn vraag aan de beeldhouwer stelde was zijn eenvoudige antwoord: "Maar God ziet het wel!"

Een ding heeft de beeldhouwer goed begrepen: God ziet alles wat wij doen! Geen fijne gedachte als je iets doet wat het daglicht niet kan verdragen.

Een geweldige troost als je trouw je werk doet en niemand lijkt het te zien.

Denk jij er wel eens over na dat God alles ziet wat je doet?

Hoe jij je huiswerk maakt, hoe je rekken vult in de supermarkt, hoe je je zieke vriend bezoekt en hoe..... ja teveel om op te noemen.

Niemand ziet het toch? God ziet het wel!

Puzzel

Doop van de Heere Jezus. Streep de woorden weg in de woordzoeker.

Zet de overgebleven letters achter elkaar, wat lees je dan?

Dopen – Jezus – preken – duif – Johannes – Vader – Evangelie – Jordaan – water – farizeeën – luisteren – welbehagen – Geliefde – mantel – Zoon – God – oordeel

D	N	E	G	A	H	E	B	L	E	W	E
O	N	E	E	E	Z	I	R	A	F	Z	E
I	O	A	S	V	L	M	I	J	N	Z	O
S	O	R	A	A	A	I	N	N	M	I	J
E	M	N	D	D	P	N	E	P	O	D	G
N	W	A	T	E	R	R	G	F	E	O	L
N	I	E	N	R	E	O	F	E	D	D	Z
A	E	I	N	T	K	L	J	D	L	E	E
H	N	F	S	J	E	Z	U	S	W	I	E
O	L	I	K	E	N	L	N	I	K	M	E
J	U	U	I	J	N	W	E	L	B	E	H
L	A	D	G	E	N	H	E	B	G	O	D

Rebecca, Gefeliciteerd met het halen van de 100 punten. Veel plezier met de bon die je hebt gehad!

De oplossing mag je inleveren bij: Jeannet Meijer Zeebrekersweg 8 3253 VS Ouddorp. Of via E-mail: jeannetmeijer@hotmail.com

Potgrondactie: Bijbels voor vervolgde christenen



De Bijbel is het levende Woord van God.
Het is het meest gelezen en één van de meest invloedrijke boeken ter wereld.

God gebruikt het Woord om
mensenlevens te veranderen.
Ook vandaag!

En er zijn miljoenen mensen die nog nooit een Bijbel in handen hebben gehad.

Zelfs tienduizenden christenen hebben nog geen eigen exemplaar.

Via de potgrondactie "Plant een Bijbel"
werden vorige jaren duizenden Bijbels
geschonken aan christenen.

Helpt u dit jaar (weer) mee om nog meer
Bijbels te verspreiden?

Schenk een Bijbel

Stichting Hulp Vervolgde Christenen (HVC) wil christenen in vervolging en armoede een eigen Bijbel geven. Het is voor hen een bezit van onschatbare waarde!

Er is toenemende vraag naar Bijbels om te verspreiden onder andersgelovigen, zoals hindoes en moslims.

Ook zij hebben het Evangelie dringend nodig.

Door mee te doen aan de potgrondactie helpt u Gods Woord te planten in landen als Pakistan, Nepal, India, Irak en Oeganda.

Mogen we op u rekenen?

Bestellen: U kunt t/m 24 februari 2018 zakken potgrond bestellen voor € 4,50 per zak (40L). De potgrond is universeel bruikbaar voor binnen en buiten.

Bestellen via: www.planteenbijbel.nl

Ophalen: D.V. op zaterdag 10 maart 2018 kunt u (tussen 10.00 uur en 16.00 uur) uw bestelling ophalen bij Fam. W. Meijer Dorpsweg 39 a Ouddorp

Geven: met de opbrengst van 2 zakken potgrond geeft u een Bijbel voor vervolgde christenen.

Geen potgrond nodig?

U kunt alsnog [Bijbels schenken](http://www.planteenbijbel.nl) via: www.planteenbijbel.nl

GZB-dag op D.V. zaterdag 17 maart in Barneveld

Voor de tweede keer houden we de GZB-dag in de Midden Nederland Hallen Thorbeckelaan 123, 3771 ED in Barneveld. De dag, die gehouden wordt op D.V. zaterdag 17 maart 2018 heeft als thema: 'Laat je zien!' Met dit thema willen we samen ontdekken hoe we als kerk wereldwijd meer oog krijgen voor mensen om ons heen. We laten ons inspireren door verhalen uit Colombia, Slowakije, Libanon, Zuid-Soedan, waar onze sprekers het Evangelie delen, juist ook met mensen die door niemand anders worden gezien. Welkom op deze bemoedigende dag!

Nieuw: aanmelden!

Van harte welkom op deze bijzondere dag! De GZB-dag begint om 9.45 uur en is om 15.45 uur afgelopen. Let op! Vanwege het grote aantal bezoekers op de GZB-dag van vorig jaar, is aanmelden dit jaar verplicht! U kunt zich gratis aanmelden via www.gzb.nl/aanmelden Komt u er niet uit? Neem dan contact op met de GZB via info@gzb.nl of 0343 512444.

Kledingcontainer GZB

Jarenlang stond bij de fam. Van Koppen Duinkerkerweg 6a de kledingcontainer waarvan de opbrengst bestemd was voor het kindertehuis Pak-Tagari in Indonesië. Na het overlijden van Chris van Koppen is hier een einde aangekomen en kunt u op Duinkerkerweg 6a geen kleding meer inleveren.

De container zal wel zijn functie behouden en geplaatst worden bij fam. Tanis aan de Molenblok 24 te Ouddorp.

Vanaf 19 februari kunt u hier uw schone en bruikbare kleding, kinderkleding en onderkleding inleveren. De opbrengst zal dan bestemd zijn voor stichting 'Stéphanos'.

JONGERENAVONDEN OP GOEREE-OVERFLAKKEE

Jongerenavond 10 februari 2018

Spreker: **Ds. A. ten Brinke**

Thema: **'Christus belijden in India' (SDOK)**



Ds. A. ten Brinke is predikant in de Hervormde
Goedereede. Hij maakte met SDOK

(stichting de onder grondse kerk) een reis naar India om de voorgangers daar te bemoedigen. Graag wil hij hun (benarde) positie voor het voetlicht brengen in kerkelijk Nederland. Aan de hand van beelden en videofragmenten zal hij verslag doen van de ontmoetingen. Hopelijk komt er bij een ieder een bewustwordingsproces op gang, altijd trouw te blijven aan God, ongeacht de situatie.

gemeente te

Locatie jongerenavonden:

EDUDELT college (de groen)
Langeweg 107
3245 KG Sommelsdijk.

Kerkhistorische lezing

De werkgroep kerkgeschiedenis Schouwen-Duiveland organiseert op woensdag 14 februari 2018 - Lezing door de heer G. Slootweg, docent geschiedenis aan de Chr. s.g. Prins Maurits te Middelharnis over de Zierikzeese dichter Adrianus Hofferus. Aanvang 19.30 uur, inloop 19.00 uur. Plaats: Lutherse kerk, Gat van West Noordwesten te Zierikzee. Entree € 5,00 (consumptie inbegrepen).

Kerkdiensten

**De voorzang wordt vijf minuten voor de aanvang van de dienst gezongen.
Tijdens de morgendiensten is er kinderopvang.**

Zondag 11 februari 2018

9.30 uur: ds. L.M. Jongejan, Barneveld

18.00 uur: ds. L.M. Jongejan

Collecte: 1^e Rwanda Gezondheidszorg. 2^e Kerkrentmeesters. 3^e Energiekosten.

Voorzang

Psalm 145 vers 6 en 7

Psalm 80 vers 8 en 10

Zondag 18 februari 2018

9.30 uur: ds. C. van den Berg

18.00 uur: ds. C. van den Berg

Collecte: 1^e Diaconie. 2^e Kerkrentmeesters. 3^e Energiekosten.

Psalm 91 vers 6 en 8

Psalm 81 vers 10 en 11

Woensdag 21 februari 2018 Bijbellezing

19.30 uur: ds. C. van den Berg

Collecte: 1^e GZB. Roemenië. 2^e Kerkrentmeesters.

Psalm 16 vers 2 en 3

Zondag 25 februari 2018

9.30 uur: ds. C. van den Berg

Voorbereiding Heilig Avondmaal

18.00 uur: ds. A.A.W. Boon, Papendrecht

Collecte: 1^e Pastoraat. 2^e Kerkrentmeesters. 3^e Energiekosten.

Psalm 25 vers 2 en 4

Psalm 82 vers 3 en 4

Zondag 4 maart 2018

9.30 uur: ds. C. van den Berg

Bediening Heilig Avondmaal

18.00 uur: ds. C. van den Berg

Nabetrachting Heilig Avondmaal

Collecte: 1^e GZB voorjaarscollecte. 2^e Kerkrentmeesters. 3^e Energiekosten.

Psalm 25 vers 7 en 8

Psalm 83 vers 3 en 4

Oppasschema

11 februari - Mathilde en Marijke

18 februari - Annelies en Mienke

25 februari - Gerjanne en Myrthe

4 maart - Marijke en Annelein

11 maart - Mienke en Lotte

14 maart - Annemarieke - Biddag

Kerktaxi

Wanneer u gebruik wilt maken van de kerktaxi, kunt u contact opnemen met:

Wim Meijer Dorpsweg 39a Ouddorp tel. 0187-682875. E-mail: wmeijer@live.nl