

Hervormde gemeente Ouddorp



Postadres: Weststraat 2 3253 AR Ouddorp

Aanvang diensten Dorpskerk: 9.30 uur en 18.00 uur

Website: www.hervormdoudorp.nl

Kerkdiensten beluisteren: www.kerkomroep.nl

Kerkrentmeesterlijk beheer: IBAN: NL87 RABO 0341 6707 07

Diaconie: IBAN: NL65 RABO 0341 6707 15

Activiteitencommissie: IBAN: NL18 RABO 0146 3826 25

activiteitencommissie@hervormdoudorp.nl

Nieuwsbrief, december 2018

Overdenking

DE ZALIGMAKER KOMT!

"En zalig is zij, die geloofd heeft; want de dingen, die haar van de Heere gezegd zijn, zullen volbracht worden." Luk. 1:43

Sommige ontmoetingen vergeet je nooit meer. Het gesprek met die ander raakte je diep. Daarbij waren de omstandigheden ook wel heel wonderlijk. Het leek zo toevallig dat die ander langs kwam, maar het was zo opmerkelijk. Het leek wel of God er Zijn hand in had. En dan denk je: dat gebeurt wel veel vaker, maar je merkt het véél te weinig op. Wat leidt de Heere alle dingen wonderlijk, maar we leven er zo makkelijk aan voorbij. Hij geeft zoveel, maar we vinden het zo gewoon. Later dank je de Heere ootmoedig dat die vriendin nu net op dát moment langs kwam. Het was nodig, want de nood was groot, het water kwam tot aan de lippen. En dan dat wonderlijke moment, samen de handen gevouwen. Wat viel er een last van je af. Je mocht het aan de Heere kwijtraken. Ook even geen last meer van al die ogen die naar je keken. Immers, de vriendelijke ogen van de Heere waren op je gericht.

Maria heeft de reis gemaakt naar Elizabeth. Dit kwam door de woorden die de Heere via de engel tot haar gesproken had. En zij geloofde! Haar hart werd getrokken door de liefde tot degene die in diezelfde liefde delen mocht. Beiden werden in een zeer wonderlijke weg geleid. Elizabeth was veel te oud geworden om nog een kind te kunnen krijgen, en Maria was bevrucht uit de Heilige Geest. Wat was onmogelijker? Ja, zo redeneert het verstand.

Het geloof doet het anders. Dat mag weten dat onze onmogelijkheid Gods gelegenheid is. Maria wist het én geloofde: "Geen ding zal bij God onmogelijk zijn." Door het geloof leren we de woorden van God te omarmen. Die die, die door de Heere gezegd zijn, blijken ons enige houvast te zijn.

Als Maria binnenkomt, gebeurt er iets wonderlijks. Het is net of de Heere er een extra dikke streep onder zet dat Zijn beloften zeker hun vervulling zullen vinden. Beide moeders dragen een kind onder hun hart. Elizabeth is verder dan Maria. Beiden wandelen in geloof. En onder het hart van Elizabeth is vreugde in de kleine ongeboren zoon. Wij zouden zeggen: "Hoe kan dát nou"? Ja, zo zijn wij. Ons beperkte verstand moet de maat aangeven. En de wonderen van de Allerhoogste dan? Die hebben te weinig een plekje in ons hart. Of het moet zo zijn dat we door de Heilige Geest aangeraakt zijn, dan wordt het anders. Dan wordt het zoveel mooier. Het leven krijgt glans.

De Heilige Geest werkt zo krachtig dat de ongeboren Johannes er al blij van wordt. Zijn moeder voelt het en zegt: "Zalig wie zo door Gods woorden leven mag. Die het gesprokene omhelzen mag. Die wijkt niet meer af van de belofte. Dan koester je diep in je hart een sterke verwachting. Wat de Heere gesproken heeft, zál gebeuren. Geen twijfel mogelijk. Johannes, hoe klein hij nog is, doet al mee in die verwachting en blijdschap. Na eeuwen wachten zal Hij geboren worden, het Goddelijk Kind. Wat een zalige heerlijkheid.

Staan wij nog van verre? Kom dan kijken! Kom dichterbij. Blijf niet zitten waar je zit. Kom tot die ontmoeting waar je zo verheugd van wordt. De Heere zoekt de verbinding. Veel te lang heb je de boot al afgehouden. Het is net als bij Manasse: de Heere sprak wel tot Manasse, maar hij gaf geen acht op het woord.

Bij Maria is het anders. Uit de mond van Elizabeth krijgt zij een heldere bevestiging. In de mond van twee of drie getuigen zal alle woord bestaan. Geen twijfel mogelijk. Wat hebben die twee het goed gehad. Mogelijk zijn ze de Psalmen van David wel gaan zingen. We weten het niet. Wel weten we dat de blijdschap groot was.

De Zaligmaker komt!

*Dan zingen zij in God verblijd, aan Hem gewijd,
van 's Heeren wegen.
Want groot is 's Heeren heerlijkheid.
Zijn majesteit, ten top gestegen.
Hij slaat toch schoon oneindig hoog
op hen het oog, die ned'rig knielen.
Maar ziet van ver met gramschap aan,
de ijd'le waan, der trotse zielen.*

C. van den Berg

Uit de gemeente

Geboren

Verwondering en dankbaarheid mag er zijn bij Marijn en Kim Nuij (Visserstraat 14) want de Heere schonk hen zondag 25 november een dochter, Elouise Jannetje Gilia (Louise). Van harte feliciteren we hen met deze gave uit Gods hand. Moeder en kind verblijven nog in Dirksland. Moge de kleine Louise opgroeien tot eer van haar Schepper. Welk een schone taak hebben de ouders om hun dochter reeds vroeg bij de hand te nemen en te vertellen hoe de Heere Zijn Zoon zond om zondaren te redden. Zo mag zij opgroeien tot vreugde van de ouders en tot Zegen in haar omgeving.

Meeleven

Mevrouw Van 't Zelfde kwam thuis uit het ziekenhuis. Toch zijn er nog genoeg zorgen in het gezin, daar we hoorden dat haar man ziek thuis ligt en ook een zoon in het ziekenhuis lag, maar gelukkig weer thuis is. De Heere geve hen moed en krachten. Misschien is een bemoedigend kaartje sturen een goed idee?

(Irisstraat 22 2981 BN Ridderkerk).

Gelukkig mocht de behandeling voor onze kosten C. P. Pikaart goed verlopen vorige week. We wensen hem voorspoedig herstel toe.

En bij elke weg die de Heere gaat wil Hij meer aan Zich verbinden.

De Heere is nabij allen die Hem aanroepen.

Ten slotte

In het stukje van mijn vrouw leest u over onze situatie.

Onze hoop is op de Heere.

Hij baande tot hiertoe een pad voor ons.

We zijn stil en verwonderd dat hij zo de weg leidde.

Met hartelijke groet van ons allen.

Uw C. van den Berg

Pastorie 'Laus Deo'

Even bijpraten vanuit de pastorie

Het was weer een hele drukke maand. Maar ja, wie heeft het niet druk? We zijn vaak druk met van alles: voorbereidingen, verjaardagen, bezoeken, werk, enz. Zo vierden we ook deze maand dankdag. Wat is dankdag en waarom dankdag als er zoveel nood in de wereld is, verdriet, pijn, onverdraagzaamheid, ziekte en dan toch dankdag. Ja, toch dankdag als we zien op de zegeningen die de Heere ons steeds weer geeft. Er is te veel om op te noemen maar bovenal dat we aan Gods genade niet hoeven te twijfelen want: 'God heeft een plan met ieder mens dat Hij alleen maar weet. Heel langzaam komt het aan het licht, vaak door veel pijn en leed. Is er in u een hunkering om alles te doorzien en staat God u dit nu niet toe? Zijn heilsplan is misschien te zwaar voor uw zo zwakke kracht, te groot voor uw verstand. Behoedzaam, zoals een Vader is, leidt Hij u aan Zijn hand.' (Co 't Hart.)

We mochten ook de vrijwilligersavond bijwonen van stichting 'Volharding'. Deze stichting werkt in politiecellen en gevangnissen en verspreidt lectuur. Wij mogen ook altijd aankloppen bij hen voor lectuur voor onze reizen naar Roemenië. Het was een mooie bijeenkomst met 2 predikanten die in Amsterdam werken. Ds. Paul Visser onder de "rijksten" en dominee Joshua onder "het uitschot van de maatschappij." Ds. Visser begon met Adam en Eva. Toen God ze riep waren ze bang en kropen ze weg en toen ze voor den dag kwamen hadden ze een grote mond. 'Zo zijn wij ook', zo zei hij. Wat een ontdekking voor ons mensen.

We vierden ook de verjaardag van Samuël en Mieneke voor onze familie. Het was een gezellig samenzijn en wat genoot Samuël van alle aandacht! M'n man vertelde ook aan de kleinkinderen over zijn ziekte en vroeg om voor opa te bidden, 'en ik ook voor jullie hoor', zei hij. Toen was het even stil, waarop één van de kleinzoons zei: 'opa, laten we nu maar gaan zingen': "Maar de Heer' zal uitkomst geven, Hij die 's daags Zijn gunst gebied," etc. Wat een troost en wat heerlijk was dat om het met elkaar uit te zingen. Anderhalve week later kwam er nog een gezin voor de verjaardag wat op de dag niet kon komen. Een kleindochter bracht een tegeltje mee voor opa ter bemoediging en daarop had ze hetzelfde vers onberijmd

opgeschreven. Zo mooi en bijzonder! Zo mogen we als kinderen, kleinkinderen, ja de hele familie, bij Hem schuilen.

Gevangenzorg Nederland bestaat 25 jaar. Wat een mijlpaal dat er al zo lang onder de gevangenen in Nederland vrijwilligerswerk wordt gedaan. Er was een bijeenkomst in Zoetermeer. Er waren mensen van justitie die spraken en het boek 'mens waar zit je' van Hans Barendrecht en anderen werd gepresenteerd. In het boek wordt ook Willem den Hertog genoemd. Dagblad 'Trouw' schreef ooit: 'IJsconing smelt voor criminelen.' Het stuk wat den Hertog schrijft in het boek sluit af met het mooie gebed van Franciscus van Assisi (1181-1226).

Heer, maak mij een instrument van Uw vrede.
Laat mij liefde brengen waar haat heerst,
laat mij vergeven wie mij beledigde,
laat mij verzoenen wie in onmin leven,
laat mij geloof brengen aan wie twijfelt,
laat mij waarheid brengen aan wie dwaalt,
laat mij hoop brengen aan wie wanhoopt,
laat mij licht brengen aan wie in duisternis is,
laat mij vreugde brengen aan wie bedroefd zijn.

Laat mij niet zoeken getroost te worden, maar te troosten,
niet begrepen te worden, maar te begrijpen,
niet bemind te worden, maar te beminnen.
Want het is toch door te geven, dat men ontvangt
door te verliezen, dat men vindt
door te vergeven, dat men vergiffenis ervaart
door te sterven, dat men verrijst tot het eeuwige leven. Amen.

Ontmoetingen in Zoetermeer om nooit te vergeten. En zo zijn er steeds weer ontmoetingen met mensen. Annemarieke had er zo één: "Onlangs was ik met Willeke aan het winkelen in Zwolle toen er een groepje mensen stopte en een man (in het Engels) vroeg: 'Mag ik je wat vragen?' Ik antwoordde hem: 'ja, gerust!' Hij begon: 'Iedereen gelooft dat er meer dan de lucht hierboven is.' Hij pauzeerde en vroeg daarna voorzichtig: 'geloof je dat er goede mensen bestaan?' ik gaf antwoord en zei: 'nee, maar daarom heeft God Zijn Zoon gezonden om aan het kruis te sterven voor onze zonden.' Een vrouw uit de groep reageerde gelijk met: 'amen suster!' Een ander concludeerde dat onze conversatie hierdoor snel afgelopen was. Wij vertelden nog waar we vandaan kwamen en dat onze vader predikant is. Ze wensten ons nog een fijne dag en moedigden ons aan om licht en liefde te blijven verspreiden.

Bijzonder om Engelse evangelisten in Zwolle op straat te mogen ontmoeten!

Donderdag 15 nov. Predikantsvrouwencontio.

Eerder werd ik al gebeld of de collecte voor het werk in Roemenië mocht zijn en of ik er ook wat over wilde vertellen. 'Graag zelfs, het heeft ons hart.' Zo mooi dat hieraan gedacht werd. Het thema van de dag was: 'Mijn lief is dominee'. Over het wel en wee in de pastorie en het huwelijk met een dominee, een aansprekend onderwerp. Het was ook heel mooi dat het lied 'Amazing Grace' ingestudeerd werd door een groep tijdens een workshop. Het lied dat Grace zo graag in de gevangnissen zingt. 'k Mocht wat vertellen van onze reizen. Ik had wat voorbeelden verteld en was weer gaan zitten en kreeg toch opeens het verlangen om te delen dat m'n man weer ziek was en of ze met ons mee wilden bidden dat het werk nog voortgang mag hebben want bidden helpt! De Heere wil er om gebeden zijn en Hij gaat Zijn koninklijke weg, hoe die ook zijn zal. *'Mijn bee met opgeheven handen, klimt voor Uw heilig aangezicht.'* Zo mogen we uitzien naar wat de Heere gaat doen in ons leven.

Deze week was er een droevige gebeurtenis in onze familie. Vorige keer schreven we over de blijde verwachting in onze familie, nu kwam het bericht dat het kindje van Leonard en Corrie na 19 weken zwangerschap is overleden. Wat een verdriet, maar dan toch troost. We mochten zien en geloven dat dit kleine kindje, nog niet eens een zuigeling, in Gods Vaderhand mag zijn.

Voor alle lieve meelevende mensen nog een update over mijn man. Door Gods voorzienigheid zijn we in het Universitair Ziekenhuis van Gent terecht gekomen. We zijn daar op gesprek geweest en ze willen in Dirksland beginnen met een aantal chemokuren. Daarna volgt er weer een afspraak in Gent voor een operatie.

Tot hertoe heeft de Heere ons geholpen! Hartelijke groet van huis tot huis.

Mevrouw H. van den Berg-van Wijk

Van de Kerkenraad

Ledenadministratie

Vertrokken: Dhr. W.L. Flohil. Ingekomen: Dhr. D.N.J. Verschoor; Echtp. Grootenboer-Bijdevaate; Dhr. O.F. Struik en Mevr. E.M.P. Ouwens.

Bijdragen verenigingsactiviteiten

In de 'Morgenster' mogen vele verenigingsactiviteiten plaats vinden. Om er een paar te noemen: Kindercrèche, Zondagsschool, Ouderenmiddag en Bijbelkringen en andere bijeenkomsten. Veel van deze activiteiten worden gratis aangeboden. Het neemt echter niet weg dat er kosten aan verbonden zijn. Te denken valt dan aan zaalhuur, aanschaf van materialen, koffie/thee, enz. Zaken die veelal door de diaconie gefaciliteerd worden en waarvoor in de begroting een kostenpost van ruim € 4.000,00 is opgenomen. Een bijdrage in deze kosten wordt door de diaconie zeer op prijs gesteld. Dat kan op bankrekeningnummer NL65 RABO 0341 6707 15 t.n.v. Diaconie HG Ouddorp onder vermelding van: "bijdrage verenigingsactiviteiten 2018".

Agenda, *Deo Volente*

Datum	Activiteit	Aanvang
Maandag 3 december	Vrouwenkring "Sola Fide"	19.30 uur
Maandag 17 december		17.30 uur
Woensdag 5 december	Censura Morum	19.30 – 20.00 uur
	Bezinningsavond	20.00 uur
Dinsdag 11 december	Alphacursus	20.00 uur
Woensdag 12 december	Bijbellezing 'Morgenster'	19.30 uur
Zaterdag 15 december	Kerstpostactie	10.00 - 15.00 uur
Dinsdag 18 december		18.30 - 20.00 uur
Zaterdag 15 december	Zangavond: Fluitensemble en Kinderkoor Tabitha	19.30 uur
Donderdag 20 december	Kerstpost sorteren	9.00 uur
Zaterdag 22 december	Gebedsmoment	9.00 uur
Zondag 30 december	Zanguurtje	Na avonddienst
Dinsdag 31 december	Oliebollenverkoop	8.30-11.30 uur

Zondagsschool



Kerstfeest van de zondagsschool! Altijd weer een hoogtepunt voor de kinderen. Daarom nodigen zij u uit om dit samen met hen te vieren op 2^e kerstdag **woensdag 26 december** aanvang 9.30 uur. Er zal afscheid genomen worden van vier kinderen die de zondagsschool gaan verlaten. Na de viering gaan we gezamenlijk koffie/thee of frisdrank gebruiken in de 'Morgenster' waar u ook van harte voor wordt uitgenodigd.

De collecte zal bestemd zijn voor project zondagsscholenbond 2018 – 2019.

Actie voor hulp aan kinderen in Oekraïne: 'Haal ze uit het slob/slop.'

Vrouwenkring "Sola Fide"

Op maandag **3 december** hopen we om 19.30 uur weer samen te komen in de 'Morgenster'. Deze keer verdiepen we ons in Bijbelstudie 5, waar het gaat over Jeremia's klacht en aanvechting n.a.v. Jeremia 20:7-18. Hier blijkt dat Jeremia niet als modelgelovige ver boven ons, maar als broeder in alle nood en aanvechting vlak naast ons staat.

Censura Morum

Komende woensdag **5 december** is er Censura Morum in de consistorie, van 19.30-20.00 uur. Iemand die iets niet opgelost krijgt met zijn naaste, mag de kerkenraad vragen hierin te bemiddelen.

Bezinningskring

Woensdagavond **5 december** houden we een bezinningsavond voor het Heilig Avondmaal om 20.00 uur in de 'Morgenster'. We lezen Matth. 25, de gelijkenis van de wijze en dwaze maagden. Iedereen hartelijk welkom. Het is bijzonder dat de Heere de tafel weer aan laat richten.

Alphacursus

Op dinsdag **11 december** a.s. wordt er in de 'Morgenster' om 20.00 uur de Alpha cursus gehouden. Behandeld wordt het thema: Bidden, waarom en hoe.

Jongerenavond

Na afloop van de avonddienst van **16 december** worden de jongeren van de gemeente in de 'Morgenster' verwacht voor de preekbespreking van de morgendienst.

Vrouwenkring "Sola Fide"

Op maandag **17 december** willen we de jaarlijkse Kerstviering van onze Vrouwenkring houden. Evenals vorig jaar bent u als ouderen van onze gemeente hierbij van harte uitgenodigd! Vooraf gaand aan de Kerstviering willen we gezellig samen eten

De inloop is vanaf 17.00 uur, de maaltijd begint om 17.30 uur. De Kerstviering is van 19.30 uur tot ongeveer 20.30 uur. Het thema is: "Uw heilzon is aan t dagen".

We besluiten deze avond met n kopje koffie/thee.

We willen natuurlijk van tevoren graag weten wie er allemaal komen, dus uiterlijk maandag **10 december doorgeven als u komt!**

Dit geldt ook voor de leden van "Sola Fide".

Dit kan bij Ellen Egas: 06-23474059/ mail: ellenstroof@gmail.com

Er staat een pot voor vrijwillige bijdrage voor de gemaakte kosten.

Gebedsmoment

We komen op zaterdag **22 december** weer samen om te bidden. We beginnen om 9.00 uur in de 'Morgenster'. Iedereen van harte welkom!

Zanguurtje

Op zondag **30 december** a.s. hopen we met elkaar direct na de avonddienst weer psalmen en gezangen in de kerk te zingen. Iedereen, dus ook onze gasten, zijn van harte welkom om met ons tot eer van God mee te komen zingen.

Activiteitencommissie

Kerstpostactie 2018

Uitgaande van de Hervormde Gemeenten op Goeree-Overflakkee
Ook dit jaar willen wij graag weer al uw kerst- en nieuwjaarswensen op het eiland Goeree-Overflakkee bezorgen.

U plakt geen postzegel, maar betaalt slechts **€ 0,55 per kaart/envelop.**

Op deze manier bent u per kaart/envelop 23 cent goedkoper uit dan met een 'normale' kerstpostzegel en u steunt zo ook ons doel.

De opbrengst van dit jaar zullen wij besteden aan de aankoop van een AED



U kunt uw kerst- en nieuwjaarswensen inleveren op de volgende data:

Zaterdag 15 december
10.00 tot 15.00 uur.

Deze dag zal de activiteitencommissie koffie, erwtensoep (ook om mee te nemen!) en kerststukjes verkopen.

U bent van harte welkom!
Of

Dinsdagavond 18 december
18.30 tot 20.00 uur

Ook op deze avond zijn kerststukjes te koop.

Inleveradres: de 'Morgenster'
zaalruimte achterin de Dorpskerk, ingang via Hoenderdijk.

Bent u op deze data niet in de gelegenheid om uw kerstpost te brengen en wilt u een andere datum afspreken of wilt u meer informatie?

Bel ons op 0187-683280 of stuur een e-mail naar:

activiteitencommissie@hervormdoudorp.nl

Kaarten of enveloppen die zijn voorzien van een postbusnummer kunnen niet bij ons ingeleverd worden.

Kerstpostactie

zaterdag **15 december** van 10.00 tot 15.00 uur en dinsdag **18 december** van 18.30 tot 20.00 uur kunt u uw kerst en nieuwjaarskaarten inleveren in de 'Morgenster'. Zaterdag zal de activiteitencommissie koffie en erwtensoep verkopen, op beide dagen zijn er kerststukjes te koop. De opbrengst van de kerstpost is dit jaar bestemd voor de aanschaf van een AED. Zie pagina 8 voor meer informatie.

Allen hartelijk welkom!

Kerstzangavond

Op **zaterdag 15 december** hoopt het dwarsfluitensemble o.l.v. Lisette v.d. Broek en het kinderkoor Tabitha o.l.v. Erna de Fijter medewerking te verlenen aan een kerstzangavond in onze kerk.

Organisten deze avond zijn Kees Villerius en Arend De Bruin.

De meditatie zal verzorgd worden door ds. C. van den Berg, het thema van deze avond is: "Wachten zonder einde" De aanvang is 19.30 uur, er zal gecollecteerd worden voor de onkosten.

Allen hartelijk welkom om tijdens deze kerstzang toe te leven naar het kerstfeest.

Post sorteren en bezorgen

We willen de post die uit Flakkee komt donderdagmorgen **20 december** gaan sorteren. We beginnen om 9.00 uur met sorteren in de 'Morgenster'.

Heeft u tijd en wilt u komen helpen dan zien we u graag.

Ook zijn we nog steeds op zoek naar mensen die de post willen bezorgen. Opgeven hiervoor kan bij Anne Grinwis. We hopen dat u/jij (weer) bereid bent om te helpen.

Oliebollen verkoop Oudejaarsdag

Zoals u al eerder heeft kunnen lezen willen we ook dit jaar op oudejaarsdag oliebollen verkopen.

We starten met de verkoop om 8.00 tot 11.30 uur bij de 'Morgenster'.

U bent van harte welkom om uw oliebollen bij ons te komen kopen en zo het werk van de kerk te steunen.

Ook is er gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie/thee alvast een oliebol te proeven en gezellig samen te zijn op de laatste dag van het jaar.

Het is mogelijk om van te voren uw bestelling door te geven, zie antwoordstrookje op pagina 19.

Bestellingen kunnen opgehaald worden tot 11.30 uur.

Verantwoording van uw gaven

Over de periode van 1 t/m 30 november 2018 is het volgende ontvangen:

Kerkrentmeesterlijk beheer

Collecte tijdens kerkdiensten	4.434,03
Grootonderhoud orgel	970,52
Pastoraat, 25 nov.	229,75
Kerk naar Buiten zangavond	356,00
Giften (12,50, 25,-, 2x 75,-, 2x 100,- 5x 150,-, 180,-, 2x 200,- 300,-, 500,-, 600,- en 1500,-)	4.617,50
Kerksalans (50,- en 567,50,)	<u>617,50</u>
Totaal Kerkrentmeesterlijk beheer	€ 11.225,30

Inclusief dankdag 2018 € 7.023,02

Dankdag diaconie 2018 € 896,52

Waarde ingeleverde collectemunten € 1.809,25

Diaconie

GZB Najaarscollecte, 4 nov.	365,30
Diaconie, 7 nov.	746,52
Project 1027 Geloven in Spangen, 11 nov.	285,71
GZB Roemenië, 14 nov.	73,85
Stg. De Hoop, 18 nov.	258,10
Giften (2x 50,-, 150,- en 1000,-)	<u>1.250,00</u>
Totaal diaconie	€ 2.979,48

Kerkrentmeesters en diaconie samen

€ 14.204,78

Kleine Kracht 14^e jaargang

Stand vorige keer	0,00
Aan giften (10,-, 20,- 2x 25,-, 50,- en 100,-)	<u>230,00</u>
Totaal	€ 230,00

Verjaardagsfonds 2018

Stand vorige keer	775,20
Ontvangen	<u>50,00</u>
Totaal	€ 825,20

Hartelijk dank voor het geven van uw gaven.

Verwonderen

*Ook dit kerstfeest wil ons herinneren aan de geboorte van Jezus Christus.
Hij is geboren in een stal, gewonden in wat schamele doeken en
gelegd in een voederbak.*

*Dat alles getuigt van de armoede en vernedering.
Zo arm werd Hij voor u en voor mij.*

*Verwonderen we ons erover dat Gods Zoon Zich zo wilde vernederen om ook ons zalig te kunnen maken?
Wat een liefde voor zondaren.
Immers, in dat Kind reikt God ons de hand.*

Het leven

*De eerste vrouw in de Bijbel kreeg de naam Eva. Haar naam betekent: het leven.
Zij mocht de moeder van alle levenden worden. Toch een nieuw begin, ondanks de zondeval, waarover in
Genesis 3 staat geschreven. Eva wist zich zondaar voor God. Ze kende verootmoediging. En hoewel ze als
arme zondaar elke dag het verdriet en de verootmoediging voelde over haar boze daad in het paradijs, is
zij niet zonder troost geweest. Ze heeft de belofte gekregen van de Zaligmaker Die zou komen.
De Levende zou geboren worden en eeuwig leven geven aan allen
die de Levende kennen.*

Van de orgelbank

Orgelonderhoud

Op 12 november jl. is met het grootonderhoud van het orgel begonnen. Begonnen is met het vervangen van het leer van de onderste balg. De lekkage in de luchttoevoer is daarmee opgelost. Vervolgens is het bovenwerk van het orgel aangepakt. De twee medewerkers van Gebr. Van Vulpen hebben al die pijpjes met behulp van vrijwilligers er uitgehaald en op de orgelzolder nagezien, schoongemaakt en vervolgens met hulp ook weer teruggezet en opnieuw gestemd. De volgende stap is het schoonmaken van het hoofdwerk geweest. Ook hier zijn de vele pijpen er uitgehaald. Van de grotere pijpen waren er een aantal krom getrokken en waren door het gewicht van de pijp ook ingezakt. Al deze oneffenheden zijn ook opgelost. Van de gelegenheid is ook gebruik gemaakt om het koppelwerk van het orgel na te kijken. Inmiddels zijn ook het rugwerk en de windladen onderhanden genomen. Van al de pijpen zijn de lipjes of de tongetjes met de houdertjes waarin ze staan nagezien en eventueel bijgesteld. Gelukkig zat er aan en in het pijpwerk geen vettige aanslag, zodat het schoonmaken voorspoedig plaats heeft kunnen vinden. Bij het schrijven van dit stukje moet het pedaal nog onderhanden worden genomen. De bedoeling is dat het klapperen van het pedaal eruit gehaald wordt. De tongwerken moeten nog door een intonateur worden nagezien en waar nodig verbeterd worden. Er is dus al veel werk verricht en de laatste loodjes zijn in zicht. De vrijwilligers worden hartelijk dank gezegd voor hun bijdrage in dit werk. Een bijdrage in de kosten is van harte welkom op de bankrekening van de kerkrentmeesters.

Advent

*De morgen is gekomen, maar nóg, Heer, is het nacht.
De ster heeft wel geschenen, maar U heeft men veracht.
De engelen, zij zongen, maar wie hoort nú hun lied?
De herders knielden neder, maar wij, Heer, doen dat niet.*

*Wij trekken door woestijnen, maar òns geleidt geen ster.
Omdat wij U niet zoeken, blijft ook Uw licht ons ver.
Maar zijt Gij niet gekomen voor 't volk, dat U niet zocht?
En hen, die U niet kenden, die hebt Gij vrijgekocht.*

*'t Is weer Advent en stralend ontsteekt Ge Uw grote licht.
Wij staan met blinde ogen – Heer, open ons gezicht!
En open onze oren, opdat uw vredegroet
onze nú stomme monden, voor eeuwig danken doet!*

Lukas 2:10-14

En de engel zei tot hen: Vreest niet, want, ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal; namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn: gij zult het Kindeken vinden in doeken gewonden, en liggende in de kribbe. En van stonde aan was daar met de engel een menigte van de hemelse heirlegers, prijzende God en zeggende: Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen.

Voor onze jongeren

Geboren in een stal

Hoe zullen de kerstdagen zijn? Genieten van de gezelligheid en het lekkere eten? Of hebben de kerstdagen meer betekenis voor jou! Begrijp je waarom de Heere Jezus naar deze aarde gekomen is? Wat het is om geboren te worden in een stal. Weet je wel dat Jezus is geboren om héél te maken wat kapot is? Als je goed om je heen kijkt ze je een wereld vol verdriet. God had alles zo mooi bedacht en geschapen. Ook jou en mij, volmaakt geschapen naar Zijn beeld en gelijkenis. Wat is er van geworden? Kijk eens naar de vervuilde natuur, relaties die stuk gaan. Er is een gevoel van angst, eenzaamheden onvrede. Toch is er licht in de duisternis door het grote LICHT, dat gekomen is. Door Jezus geboorte is er hoop voor ons allemaal. Omdat God zoveel van ons houdt! Komen naar Jezus toe. Komen in verlangen naar volmaaktheid, naar heelheid. Wandel maar in het licht met Jezus! Advent was uitzien naar Zijn komst op aarde. Nu is het uitzien naar Zijn wederkomst op deze aarde. De wederkomst, als alles weer nieuw zal worden, de hemel en de aarde.

Zie Ik maak alle dingen nieuw.

Puzzel

Streep de onderstaande woorden door. Welke woorden kun je maken van de letters die overblijven?

Anna – herders – maagdom – Aser – Herodes – Maria – Augustus – Jezus – menigte – besnijden – Jozef – mens – Bethlehem – Judea – pascha – dag – keizer – stad – Davinds – Kerst – stal – doeken – Kind – teken – engel – Koning – veld – engelen – kribbe – vrede – geboren – kudde – wereld – heirlegers – lichaam – wet – hemel – licht.

K	F	E	N	G	E	L	M	E	S	E	D	O	R	E	H
R	E	H	V	E	L	D	A	D	O	E	K	E	N	G	E
I	Z	R	E	W	E	T	R	K	E	I	Z	E	R	E	R
B	O	A	S	I	N	V	I	O	U	R	E	W	M	B	D
B	J	K	N	T	R	D	A	N	E	D	O	E	A	O	E
E	M	E	I	N	A	L	T	I	J	A	D	R	A	R	R
H	N	E	Z	N	A	L	E	N	U	S	A	E	G	E	S
M	E	G	N	U	D	I	K	G	D	E	V	L	D	N	V
G	E	M	E	I	S	O	E	P	E	R	I	D	O	A	R
A	A	N	E	L	G	H	N	R	A	R	D	D	M	E	E
D	A	T	S	L	E	T	A	U	G	U	S	T	U	S	D
P	A	S	C	H	A	N	E	D	J	I	N	S	B	B	E
B	E	T	H	L	E	H	E	M	M	A	A	H	C	I	L

De oplossing mag je inleveren bij: Jeannet Meijer Zeebrekersweg 8 3253 VS Ouddorp. Of via E-mail: jeannetmeijer@hotmail.com

Zending en Evangelisatie

Noodhulpactie Sulawesi, Indonesië

In 1913 is de GZB begonnen met het zendingswerk op Celebes, het huidige Sulawesi. Tientallen zendingswerkers hebben zich in de loop der tijd ingezet voor het stichten van gemeenten en de opbouw van de kerk.

Een daarvan is de van Ouddorp afkomstige Jacob Tanis (1898-1994) geweest. Samen met zijn echtgenote heeft hij van 1925-1951 daar als hoofdonderwijzer van een school in Rante Pao gewerkt.

Vrijdag 28 september jl. is dit eiland zwaar getroffen door een heftige aardbeving gevolgd door een grote tsunami. De schade is enorm.

Er zijn vele doden en veel mensen zijn dakloos geraakt.

Er is een grote behoefte aan water, voedsel, onderdak en medicijnen.

Als diaconie hebben wij een bijdrage toegezegd, maar de GZB vraagt ook de gemeenteleden om mee te bidden voor de slachtoffers en de hulpverleners.

Uw hulp en gebed zijn dringend nodig.

Mee helpen kan ook door een gift over te maken naar de GZB rekeningnummer: NL91 INGB 0690 7624 45 onder vermelding van "noodhulp Sulawesi".

GZB-dagboek Een handvol koren 2019

5 redenen om hét gezinsdagboek van 2019 te kopen:

1. Het is een dagboek voor jong en oud. Elke dag biedt twee overdenkingen: één voor jongeren of om als gezin samen te lezen en één voor persoonlijke bezinning. Bekijk een voorbeeld op www.gzb.nl/dagboek.
2. Naast predikanten en jongerenwerkers schrijven ook veel zendingswerkers mee aan het dagboek. Doordat zij hun ervaringen in de overdenkingen verwerken, krijgt u een inkijkje in de wereldkerk.
3. Het dagboek biedt extra's zoals kinderpuzzels, wereldrecepten en verhalen uit de landen waar de GZB werkt.
4. Het dagboek kost slechts € 10,90.
Ruim € 7,- gaat naar het zendingswerk.
5. Het is het best verkochte dagboek van Nederland.

Help mee om meer mensen te bereiken met het Evangelie!



Het dagboek kopen?

Dat kan via de zendingscommissie.

Naam contactpersoon: fam. Kleine Broekweg 2 Ouddorp.

Telf. 0187 683533 of via mail: reinderkleine@hetnet.nl

Op de leestafel in de kerk staan ook enkele dagboekjes "Handvol koren" deze kunnen bij de koster worden afgerekend of het bedrag eventueel in de zendingsbus bij de uitgang. Hartelijk dank.

Verhaal

31 december en 1 januari

Een oude man strompelde de weg op. Zijn haar en baard waren sneeuwwit, zijn rug was gekromd en zijn gezicht vol rimpels en groeven. Op zijn schouders droeg hij een groot, dik boek, waarvan het gewicht hem zeer scheen te drukken. Van de andere kant van de weg kwam een jongen hem tegemoet. Hij huppelde en sprong, terwijl de blonde krullen hem over zijn gezicht en voorhoofd dansten. Zijn ogen straalden van levenslust en blijde verwachting. Ook hij droeg een boek, even groot en dik als dat van de oude man, doch de jongen scheen het gewicht niet te drukken; hij hield het boek luchtig onder zijn arm. Toen de man en het kind elkaar genaderd waren, keken ze elkaar in de ogen. "Waar ga je heen mijn kind?" "Ik ben naar de mensen gezonden, om 365 dagen bij hen te blijven. En waar komt u vandaan, oude man?" vroeg het jongetje. "Ik kom van de mensen en nu moet ik dit boek naar mijn Zender brengen. Dan is mijn taak afgelopen en kan ik mij neerleggen en rusten." "Maar" zei het kind, "dat boek schijnt u zeer zwaar te drukken en toch is het even groot als het mijne!" De oude man glimlachte weemoedig, nam het boek van zijn schouders en opende het. "Zie, mijn kind, de mensen hebben dit boek beschreven en dáárdoor is het zo zwaar geworden. Iedere bladzijde, die beschreven werd met haat en tweedracht, met zelfzucht, bitterheid en onvrede, maakte het boek zwaarder. Er zijn ook bladzijden beschreven met liefde en medelijden, met vrede en vreugde, met berouw en genade en – eigenaardig die bladen deden het boek lichter worden. Maar helaas, het getal van die bladzijden is zoveel minder dan dat van het kwade, dat het boek toch nog zeer zwaar weegt." Het kind keek nadenkend vóór zich. "Maar oude man, "bedacht hij, "Geef mij dat boek mee terug, misschien kunnen de mensen die kwade bladzijden uitwissen en ze met het goede beschrijven!" Ernstig schudde de grijsaard het hoofd en zei: "Neen, mijn kind, daar is geen letter in dit boek geschreven, die nu nog door de mensen zou kunnen worden uitgewist. Ik moet mijn last verder dragen, en aan mijn Zender brengen. Aan Hem alleen is het oordeel over het geschrevene, en Hij die Zelf geheel Liefde en Genade is, zal de inhoud kunnen uitwissen." En zijn hand rustte een ogenblik op het blonde hoofd van de jongen, terwijl hij sprak: "Ga jij met je schoon en onbeschreven boek tot de mensen en.... God ga met je!" De oude man strompelde verder, gebukt onder zijn last. Ook het jongetje vervolgde zijn weg, maar nu niet meer huppelend en springend, doch met gebogen hoofd en een nadenkende uitdrukking in zijn ogen. Nu en dan keek hij naar zijn boek en drukte het vaster tegen zich aan, al koste het hem moeite, het aan de mensen in handen te geven.

Zo gingen het oude en het nieuwe jaar aan elkander voorbij.

Openbaring

En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God; en de boeken werden geopend; en een ander boek werd geopend, dat des levens is; en de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was, naar hun werken.

En ik zag een nieuwen hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de eerste aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer.

En in haar zal niet inkomen iets, dat ontreinigt, en gruwelijkheid doet, en leugen spreekt; maar die geschreven zijn in het boek des levens des Lams.

Kerkdiensten

**De voorzang wordt vijf minuten voor de aanvang van de dienst gezongen.
Tijdens de morgendiensten is er kinderopvang.**

Zondag 9 december 2018

9.30 uur: C. van den Berg Psalm 80 vers 10 en 11

Bediening Heilig Avondmaal

18.00 uur: C. van den Berg Psalm 123 vers 1 en 2

Dankzegging Heilig Avondmaal

Collecte: 1^e Stg. Kom Over en Help. 2^e Kerkrentmeesters 3^e Grootonderhoud orgel.

Woensdag 12 december 2018 Bijbellezing

19.30 uur: ds. C. van den Berg

(let op! De dienst wordt gehouden in de grote zaal van de 'Morgenster')

Collecte: 1^e GZB. Roemenië. 2^e Kerkrentmeesters.

Zondag 16 december 2018

Voorzang

9.30 uur: ds. C. van den Berg Psalm 85 vers 1 en 4

18.00 uur: ds. C. van den Berg Psalm 124 vers 1 en 2

Collecte: 1^e stg. De lichtkring 2^e Kerkrentmeesters. 3^e Grootonderhoud orgel.

Zondag 23 december 2018

Voorzang

9.30 uur: ds. J. TH. Pronk, Sirjansland Psalm 19 vers 3 en 4

18.00 uur: ds. P.C.H. Kleinbloesem, Goudswaard Psalm 125 vers 1 en 2

Collecte: 1^e GZB Project 1027. 2^e Kerkrentmeesters. 3^e Grootonderhoud orgel.

Dinsdag 25 december 2018 1^e kerstdag

9.30 uur: ds. C. van den Berg Psalm 98 vers 1 en 2

18.00 uur: ds. C van den Berg Psalm 89 vers 7 en 8

Collecte: 1^e Diaconie. 2^e Kerkrentmeesters. 3^e Grootonderhoud orgel.

Woensdag 26 december 2018 2^e kerstdag

9.30 uur: kerstfeest met de kinderen van de zondagsschool.

Collecte: Actie voor hulp aan kinderen in Oekraïne: 'Haal ze uit het slob/slop.'

Zondag 30 december 2018

9.30 uur: ds. C. van den Berg Gezang 11 vers 1

18.00 uur: A.L. Molenaar, Bruinisse Psalm 126 vers 2 en 3

Collecte: 1^e Pastoraat. 2^e Kerkrentmeesters. 3^e Grootonderhoud orgel.

Maandag 31 december 2018 Oudejaarsavond

19.00 uur: ds. C. van den Berg Psalm 90 vers 4 en 8

Collecte: 1^e Steunfonds Gem. GB. 2^e Kerkrentmeesters. 3^e Grootonderhoud orgel.

Dinsdag 1 januari 2019 Nieuwjaarsdag

9.30 uur: ds. C. van den Berg Psalm 8 vers 3 en 5

Collecte: 1^e Steunfonds Gem. GB. 2^e Kerkrentmeesters. 3^e Bijdrage energiekosten

Zondag 6 januari 2019

9.30 uur: ds. M. C. Schreur, Harskamp Psalm 72 vers 1 en 8

18.00 uur: ds. B. de Borst, Den Bommel Psalm 127 vers 1 en 3

Collecte: 1^e Diaconie. 2^e Kerkrentmeesters. 3^e Bijdrage energiekosten.

Oppasschema

9 december - Mienke en Annelein (Heilig Avondmaal)

16 december - Mathilde en Marijke

23 december - Elma en Myrthe

25 december - Geerke en Nelleke (1^e kerstdag)

30 december - Piet en Annemarieke

1 januari - Willeke en Annelein (Nieuwjaarsdag)

6 januari - Andrea Quist en Mienke

Kerktaxi

Wanneer u gebruik wilt maken van de kerktaxi, kunt u contact opnemen met:

Wim Meijer Dorpsweg 39a Ouddorp tel. 0187-682875. E-mail: wmeijer@live.nl

Oliebollenverkoop

D.V. Maandag 31 december 2018
8.00 uur - 11.30 uur



Locatie: de 'Morgenster'
Dorpskerk Hervormde Gemeente Ouddorp

Prijzen:
Per stuk: € 0,70
6 voor: € 4,00

Vooraf bestellen en ophalen op 31 december?

**Mail het gewenste aantal met uw naam en telefoonnummer
naar:**

activiteitencommissie@hervormdoudorp.nl
of vul de onderstaande bestelbon in

----- ✂ -----
Naam: _____

Telefoonnummer: _____

Aantal olieballen: _____

Inleveren kan t/m 29 december 2018 bij:
Kapsalon Puur, Bokweg 2
Anne Grinwis, Preekhillaan 12
Daniëlle Quist, Emmaweg 3