

Hervormde gemeente Ouddorp



Postadres: Weststraat 2 3253 AR Ouddorp
Aanvang diensten Dorpskerk: 9.30 uur en 18.00 uur
Website: www.hervormdoudorp.nl
Kerkdiensten beluisteren: www.kerkomroep.nl
Kerkrentmeesterlijk beheer: IBAN: NL87 RABO 0341 6707 07
Diaconie: IBAN: NL65 RABO 0341 6707 15
Activiteitencommissie: IBAN: NL18 RABO 0146 3826 25
activiteitencommissie@hervormdoudorp.nl

Nieuwsbrief, december 2017

Overdenking

HET GROOTSTE GEBEUREN ALLER TIJDEN

En de engel, antwoordende, zeide tot haar: De Heilige Geest zal over u komen, en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom ook, dat Heilige, Dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. Luk. 1:35

Bezoek van de engel

Het was zo'n ongedacht moment. Het spreken van de Heere is altijd weer verrassend. Hij spreekt gewis tot elk die voor Hem leeft. Dat mocht Maria wel doen. Ze was een eenvoudige dienstmaagd, die niet zichzelf bedoelde. Toch spreekt de Heere soms ook in levens van mensen die niet voor Hem leven. Hij doet dat met het hoge doel hen in te winnen voor Zijn Koninkrijk. En, zo lezen we in Lukas 1, dat Koninkrijk zal geen einde hebben. In de loop der eeuwen tuimelen de machthebbers over elkaar heen en volgen elkaar soms op in rap tempo. In dit Koninkrijk, een hemels Koninkrijk, is er iets van een heel andere orde aan de gang.

Wat een wonder wanneer hemel en aarde elkaar gaan kruisen. Dat God mensen wil ontmoeten. Sterker nog, dat Hij mensen inzet om Zijn Koninkrijk vorm te geven. Hij doet dit via Maria wel op een heel bijzondere wijze. Hij stuurt een engel. Een bode uit de hemel. Zo'n bode brengt altijd iets mee van de vrede uit de hemel (of verderf). Op dit moment een boodschap. Engelen zijn gediensstige geesten van God. Ze doen wat Hij van hen vraagt. Ze spreken woorden die ze mee gekregen hebben.

Wat zegt de engel? "De Heilige Geest zal over u komen." De tijd is nu rijp dat de langverwachte belofte van de Messias in vervulling zal gaan. De ganse schepping heeft nu lang genoeg gezocht, en zal nog wel een hele poos moeten zuchten, en wij zuchten mee. Maar nú is het moment daar dat de grote Rustaanbrenger Jezus Christus binnen zal treden. Hij wil de eer van Zijn Vader herstellen en de zaligheid van zondaren bewerken.

Komst van de Messias

Hij is geboren, het Goddelijk Kind. Wie is dan deze Messias, de langverwachte Zoon van David? Hij wil de Vloek-drager worden en een Zegen-brenger te zijn voor al Zijn kinderen.

Het is schokkend dat we van Kerstfeest zo'n werelds feest hebben gemaakt. Het smart ons soms aan ons hart. En tegelijk brandt er een vuur in het binnenste van iemand die voor de Heere wil leven. Dat is geen kaars of een ander versiersel. Het is iets van het vuur van diezelfde Heilige Geest Die over Maria kwam. Brandend van liefde en verlangen om Jezus Christus te verhogen.

De Heilige Geest kwam over Maria en legde een hemels zaad in haar schoot. Ze mocht moeder worden, niet door de wil van een man, maar door de wil van de Hemelse Vader. Hier staat ons verstand vol eerbied stil. Er is van alles geprobeerd om dit uit te pluizen en uiteindelijk te ontkennen. Maar gelukkig hebben mensen hier met hun kleine kromme verstand niet het laatste woord. Dat kan ook niet, want wij zijn mensen. We zullen vergaan, terugkerend tot het stof! Maar wie de verschijning van Jezus Christus hebben lief gekregen, zullen voortleven in de geest.

Deze Messias werd geboren in een stal, reed op een veulen van een ezelin, kroop door Gethsémané, werd uitgescholden en veracht tot Hij aan het kruis hing. Maar Hij stond ook op. Hij is nu de Levensvorst Die leven kan en wil geven aan dode zondaren. Is dit geen echte Kerstvreugde? Deze vrede te missen, is alles te missen, ook al maak je er een lichtfeest van.

Kracht van de Allerhoogste

De engel gaat verder met zijn woorden. Hij zegt dat de kracht van de Allerhoogste over Maria zal komen. Daar komt het dus door. Hierin ligt het antwoord voor een tobende ziel. Dan hoeft het verstand niet meer

de boventoon te vieren. Immers, wie ben ik of denk ik wel te zijn tegenover de Allerhoogste? We zijn minder dan een stofje aan de weegschaal, toch? Waarom doen we ons soms zo groot voor?

Voor Maria is het wonder ook te groot om te kunnen geloven? Hoe zal dit toch wezen? En tegelijk wordt zij stil voor God. Eenvoudig loopt zij de loopbaan. Ook Jozef, met wie zij ondertrouwd was, wordt ingewonnen. Het tegensprekende hart hoeft niet te vechten maar wordt omgebogen. De mond hoeft niet meer eigen wijsheid te verkondigen, maar gaat Gods lied zingen. Een lied van vrede. Waarom dan? De dood verdiend, maar nu is het leven mij bereid. Gewacht op de duisternis die komen zou, en nu is het Licht binnen gaan stromen.

Hoe gaat u Kerstfeest vieren? Doe het zoals God dat van u vraagt. Geen opgave toch? Wees verwonderd over de Gave. De Vredevorst kwam, ook voor u en voor jou. Schuif Hem niet aan de kant. Val Hem te voet. Worden mijn knieën niet vuil als ik in die stal neerkniel? Jawel, maar niet vuiler dan ze al zijn. Alleen, daar wordt uw ziel gewassen en uw geweten vindt rust.

Worden mijn knieën niet vuil, als ik naast iemand in de modder kniel? Jawel, maar daar stroomt de liefde van God door mijn ziel.

Immers, dat Hij mij liefheeft, betekent dat Hij mij liefheeft tot het einde toe.

Zou ik dan niet met brandend vuur in m'n binnenste zoeken naar het heil van mijn naaste?

Gezegend Kerstfeest!

C. van den Berg.

Uit de pastorie 'Laus Deo'

Op 30 oktober was de verjaardag van Samuël; wat een bijzondere dag. Hij mocht 15 jaar worden. Toen we hem adopteerden dachten we weleens: hoe lang zullen we voor hem mogen zorgen? En nu alweer zo'n tijd. Hij was heel blij ook met alle aandacht; hartelijk dank voor de bezoeken en de kaarten voor Samuël. Wat is hij toch een genietter als je de kaarten voorleest en vooral als we zingen en hij de grote werken Gods mag horen. Een jongen die niet kan praten en toch zijn Schepper grootmaakt!

Op 7 november kreeg mijn man een darmonderzoek. Dan is er toch een spanning, hoe zal het zijn? Op 13 november was de afspraak bij de oncoloog. We waren verwonderd, de uitslag was goed. Alleen de bloedwaarden waren wat laag dus over drie maanden terugkomen om bloed te prikken.

*'God zij altoos op 't hoogst geprezen,
lof zij Gods goedertierenheid.
Die nimmer mij heeft afgewezen,
noch mijn gebed gehoor ontzeid.'*

Zondag 19 november werd onze jongste kleindochter gedoopt in Gameren. Het teken van Gods verbond mochten we weer zien. De dominee preekte uit psalm 100; wat een rijke psalm om de Heere groot te maken! Hij haalde het voorbeeld aan van een meester jaren geleden die vroeg aan zijn leerlingen wie zijn gouden horloge wilde hebben. Ze vroegen: 'Geeft u het echt weg?' Hij zei: 'ja.' Iedereen zweeg, tot opeens een jongen zei: 'ik wil het wel hebben.' Hij kreeg het en mocht het houden. Toen zeiden de anderen: 'Als ik dat geweten had!' Zo schenkt God Zijn genade, Hij geeft het voor niet, wat een les.

Maandag 20 november vertrokken we naar Roemenië om Willeke weg te brengen en om nog wat gevangenis te bezoeken. We hadden een goede reis met soms wat natte sneeuw maar wat was het mooi in Roemenië. Toen de zon begon te schijnen en we de wonderen van Gods schepping zagen, de sneeuw op de bergtoppen, dan is onze bede: 'Was en reinig ons van onze zonde, witter dan sneeuw.'

Dinsdagavond eerst alle hulpgoederen gelost en daarna naar de familie waar Willeke gaat wonen. Een hartelijke ontvangst. Je mag alles gebruiken, doe maar net of je thuis bent. Woensdag naar de gevangenis zoals eerdere keren ook nu weer goede ontmoetingen. Eer aan de Heere! 's Avonds gezellig pizza gegeten bij de familie waar Willeke is. Het afscheid nemen was wel wat moeilijk, maar Grace zei: 'Het komt wel goed Wil, ik zal voor je bidden hoor!' Wat een eenvoudig vertrouwen. Ze was heel dapper, Willeke sliep altijd met haar op een kamer. We zijn heel blij dat Annemarieke die taak nu op zich heeft genomen. We hopen en bidden dat we zo allemaal onze weg mogen gaan ook als er weer dingen anders worden.

We moesten op de reis ook onze paspoorten laten zien aan de politie, hij reed eerst langs maar kwam later naar ons toe op de parkeerplaats. We deden de deur dicht maar toch moesten we onze paspoorten laten zien. Zondagmorgen haalde mijn man dit aan en Grace begon zachtjes het lied te zingen: 'Is uw paspoort getekend, o mens?'

Johannes de Heer 890:

*'Ieder uur ied're stap brengt ons nader,
bij de grens van leven en dood.
Heeft de Heiland uw paspoort getekend,
met Zijn bloed, dat hij reddend vergoot?
Nog is het tijd, de Heer geeft gena'
de toegang is vrij, door Golgotha.
Jezus ging voor, Hij wacht aan de grens.
Is uw paspoort getekend, o mens?'*

Een aantal mensen vroegen om het adres van Willeke. Hierbij willen we dat vermelden: Str Moise Nicoara 4, 400000 Cluj Napoca, Romania.

We willen nog even terugzien op de haak-ochtenden en -avonden. We hebben met elkaar een mooi begin gemaakt om de lapjes aan elkaar te zetten, draadjes weg te werken, enzovoorts. Blij dat er vrouwen waren die dit wilden doen. Het mag hopelijk ook de onderlinge band versterken maar de dekens zijn nog niet af, daarom proberen we in januari de 'draad' weer op te pakken. In het volgende nummer van Kleine Kracht zullen we weer wat data doorgeven.

Allen hartelijk dank en D.V. tot ziens!

Mevrouw H. van den Berg-van Wijk

Meeleven

Als gemeente bidden we voor mevrouw G. Snijder-de Kluiver (Spreeuwenstein 5). Reeds enkele weken verblijft zij in Dirksland in het ziekenhuis. Een zware longontsteking maakte opname noodzakelijk. Gelukkig zit er nu verbetering in haar situatie. Gezocht wordt naar een mogelijkheid om verzorging te vinden na ontslag uit het ziekenhuis.

Mevrouw Andrea Quist-Metske (Molentienden 73) werd opgenomen voor een hersteloperatie, maar kwam als het goed is voor verder herstel weer thuis.

Annemarie Pikaart (Geleedststraat 7) werd tweemaal opgenomen in het ziekenhuis; de eerste keer voor een galblaasoperatie en de tweede keer om hersenvocht weg te nemen om de druk in het hoofd te verminderen. Beide ingrepen mochten een gewenst resultaat geven.

Onze diaken en scriba, de heer T. Grinwis (Zeebrekersweg 23), werd in Den Haag opgenomen voor het operatief verhelpen van een hartritme stoornis. Als het goed is mocht hij deze zelfde week ook weer naar huis.

In Nieuw Rijsenburgh verblijft nog steeds mevrouw A. Van Splunder-Bosland.

Zo zijn er zorgen en zegeningen. Er zijn redenen tot dankbaarheid waar de Heere weer herstel gaf. We zijn maar zwakke schepselen. Als we gezond zijn verbeelden we ons soms heel wat. En dan ineens die hand van God Die ons een ogenblik neerdrukt en stilzet. Dit doet Hij niet om ons te verderven, maar omdat Hij ons behoud op het oog heeft. De Heere geve alle beproefden moed en krachten.

Sterven

Op 17 november nam de Heere uit dit leven weg Johanna Vlietland-Zandburg, op de leeftijd van 79 jaar. Ze woonde op Kelderweg 51. Een ernstige ziekte sloopte haar krachten. Geve de Heere troost aan de achterblijvende kinderen en verdere familie. Het is ook een roepstem voor ons als gemeente om ons huis gereed te maken voor vertrek. Hoe zullen wij God ontmoeten? Mag het zijn, door de kracht van het bloed van de Vredevorst? Dan is het goed, dan alleen. Zo gaat de mens naar zijn eeuwig huis en de rouwklagers zullen door de straten gaan. De rouwdienst werd geleid in de Doopsgezinde Gemeente.

Ouderen-ontmoeting

In overleg met de vrouwenkring is een plan gemaakt om samen te komen voor een maaltijd waar de ouderen ook aanwezig kunnen zijn. Het is de bedoeling bijeen komen op maandag 18 december in de 'Morgenster,' om 17.30 uur voor de maaltijd, waarna het Kerstprogramma van 'Sola Fide' aanvangt om 19.30 uur. Ouderen mogen dan blijven om dit mee te maken en te beleven. Meer informatie onder agenda.

Ten slotte

Hoe het leven reilt en zeilt in de pastorie, kunt u lezen in het stukje van de hand van mijn vrouw.

We zijn verwonderd hoe de Heere een weg baant en krachten geeft om het winterwerk te mogen doen.

We bidden om kracht. Dank ook voor uw gebeden.

Met hartelijke groet, uw C. van den Berg.

Van de Kerkenraad

Ledenadministratie

Ingekomen: Mevr. M.A. Eijs-Buren, Molentienden 87, het gezin J. Mierop, Hofdijksweg 35, Mevr. J. van der Zwaag, Wilhelminaweg 36 en mevr. K. Mastenbroek-van der Veer, Vliedberglaan 104.

Vertrokken/uitgeschreven: dhr. B. Flikweert, 't Voorste Blokje 1.

Overleden: Mevr. G.J. Hameeteman, Vliedberglaan 104 en mevr. J. Vlietland-Zandburg, Kelderweg 51.

Onze jarigen

5 dec. mevr. A.M.W. Kramer – Luhrman Oude Nieuwlandseweg 20A 3253LL, 75 j.

8 dec. mevr. J.C. Rabouw-van den End Oude Nieuwlandseweg 9 3253LL, 95 jaar.

15 dec. mevr. J.P.F. Verweij – Korteweg Oudelandseweg 43 3253LN, 94 jaar.

17 dec. mevr. E.M. de Koning - de Jong Parklaan 29 3253CA, 79 jaar.

23 dec. dhr. J. Berkenbosch Alexanderstraat 30 3253BA, 75 jaar.

24 dec. mevr. G. Lodder Alexanderstraat 30 3253BA, 76 jaar.

4 jan. dhr. C.J. de Jong Duinkerkerweg 28 3253AJ, 77 jaar.

8 jan. mevr. M.A. Santifort – Joppe Staakweg 22 3247BV Dirksland, 79 jaar.

Graag wensen we u Gods onmisbare zegen in het nieuwe levensjaar toe.

Kerkenraad

Donderdagavond 7 december komen we om 19.30 uur bijeen in de consistorie. We hopen deze avond ook te komen tot het benoemen van een ouderling kerkrentmeester, met in achtneming van de ingediende aanbevelingen. Leeft u biddend met ons mee?

GEZAMENLIJKE GEBEDSDIENST 25 JANUARI 2018

Al een aantal jaren op rij werken in Ouddorp de Hervormde Gemeente, de Gereformeerde kerk, de Rooms-katholieke parochie en de Doopsgezinde gemeente samen in het voorbereiden van een gezamenlijke gebedsdienst in het kader van de landelijke gebedsweek voor de eenheid van de kerken (D.V. 21 t/m 28 januari 2018 a.s.). De gebedsdienst zal zijn op: D.V. donderdag 25 januari 2018 om 19.30 uur. Dit jaar hopen we weer samen te komen in het kerkgebouw van de Doopsgezinde Gemeente. Thema van de landelijke Gebedsweek 2018 (georganiseerd door de Raad van Kerken en Missie Nederland) is: ...'RECHT DOOR ZEE'... Het thema haakt in op het danklied van Mozes en Mirjam uit het Bijbelboek Exodus en is aangedragen door christenen afkomstig uit het Caribisch gebied. God leidde het volk Israël recht door zee. Daarmee deed God het volk recht: jarenlang was het onderdrukt door de Egyptenaren. Tegenwoordig zien de Caribische christenen uit veel verschillende tradities de hand van God actief in het beëindigen van de slavernij waaronder zij gebukt gaan en het bestrijden van onrecht. Dit is terug te vinden in het materiaal dat speciaal voor de Week van Gebed 2018 is ontwikkeld. In de gebedsdienst zal gelegenheid zijn om gebedsintenties op te schrijven op blaadjes en die vooraan in de kerk te brengen. Ze krijgen dan een plaats in de dank- en voorbeden in het tweede deel van de dienst. In de dienst zal ook een collecte worden gehouden voor een goed doel. Verder is na afloop van deze dienst gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee. Voorafgaand aan de landelijke gebedsweek wordt een folder uitgedeeld bij de uitgang van de deelnemende kerken met daarin aanvullende informatie en ook voor elke dag een passend gebedsaccent zodat u ook thuis actief kunt meedoen in gebed. Wij hopen van harte u en jullie op donderdag 25 januari a.s. te mogen begroeten. Boven alles hoopt de voorbereidingsgroep dat de gebedsdienst en alle activiteiten mogen zijn tot eer van God en tot versterking van banden van geloof tussen de verschillende kerkelijke gemeentes en mensen onderling.

Agenda, *Deo Volente*

Zondagsschool



Kerstfeest van de zondagsschool! Altijd weer een hoogtepunt voor de kinderen. Daarom nodigen zij u uit om dit samen met hen te vieren op 2^e kerstdag dinsdag 26 december aanvang 9.30 uur. Er zal afscheid genomen worden van drie kinderen die de zondagsschool gaan verlaten. Na de viering gaan we gezamenlijk koffie/thee of frisdrank gebruiken in de 'Morgenster' waar u ook van harte voor wordt uitgenodigd. In 2018 worden de kinderen weer verwacht op zondag 7 januari na de morgendienst. Ook nieuwe kinderen zijn dan van harte welkom.

Censura Morum en Bezinningsavond

In verband met de bediening van het Heilig avondmaal op zondag 10 december is er op **woensdag 6 december** van 19.00 uur tot 19.30 uur Censura Morum in de consistoriekamer van de Dorpskerk en om 20.00 uur een bezinningsbijeenkomst in de 'Morgenster'. Ter voorbereiding lezen we uit de Nederlandse Geloofsbelijdenis de eerste helft van artikel 35, over het Heilig Avondmaal. Een ieder is hartelijk welkom.

Gebedsmoment

Zaterdag 9 december om 9.00 uur komen we in de 'Morgenster' samen om te bidden. Iedereen is van harte welkom!

Contactmiddag

Zie bericht hieronder.

Vrouwen kring 'Sola Fide'

Als vrouwenkring 'Sola Fide' nodigen wij de ouderen (man/vrouw) van de gemeente uit om onze kerstviering bij te wonen op **maandag 18 december**.

Voorafgaande aan de avond willen we met elkaar een warme maaltijd gebruiken.

Inloop vanaf 17.00 uur aanvang maaltijd 17.30 uur in de 'Morgenster'.

Na de maaltijd om 19.30 uur zullen we met elkaar de kerstliturgie volgen met als thema: **Gods belofte wordt heerlijk vervuld!** U bent allen van harte welkom.

Wel graag opgeven voor de maaltijd (ook de dames van de vrouwenkring) tot uiterlijk **donderdag 14 december** bij Jannie Grinwis Preekhillaan 12 telf. 683280.

Er zal een collecte worden gehouden voor een bijdrage in de kosten.

Zanguurtje

Op **zondag 24 december** hopen we met elkaar direct na de avonddienst weer psalmen en gezangen in de kerk te zingen. Iedereen van harte welkom.

Jezus gevonden

Tijdens de 2^e avond, gehouden in november, bleek al snel dat Jezus echt heeft geleefd. Het spoor van onze reis startte in de wereld, gevolgd door de Bijbel met een tussenhalte in de geschiedenis.

De 3^e Alpha avond is op DV dinsdag 19 december en het thema is "Waarom stierf Jezus". Je mag gewoon mee reizen vanaf deze 3^e halte in het Alpha-reisprogramma. Na een gezellige kop koffie/thee kijken we naar een korte inleidende film van het thema. Vervolgens praten we daar wat over na.

Een prachtige plek van informele ontmoeting, waarbij alle vragen over het geloof en het leven aan de orde kunnen komen. Een geweldige kans toch! Kom je ook?

Jezus heeft echt geleefd en is ook echt gestorven, maar niet zomaar...

Alpha #3
De Morgenster
20:00uur
dinsdag 19 december 2017



De Alpha bijeenkomsten worden gehouden op de volgende datums

Het is niet perse nodig om alle avonden bij te wonen, hoewel er natuurlijk wel een lijn in de opbouw van de thema's zit. Je kunt gewoon instappen wanneer je wilt, het zijn mooie en informele bijeenkomsten.

Datum:	nr:	Thema:
19 dec-17	3	Waarom stierf Jezus
9 jan-18	4	Hoe kun je geloven
30 jan-18	5	Bidden: waarom en hoe
20 feb-18	6	Bijbellezen: waarom en hoe
13 maart-18	7	Hoe leidt God ons
3 april-18	8	Hoe kan ik het kwade weerstaan
24 april-18	9	Waarom en hoe moeten wij het anderen vertellen
15 mei-18	10	Geneest God ook nu nog
5 juni-18	11	Hoe zit het met de kerk (laatste avond)

Activiteitencommissie

Kerstpostactie

Zaterdag 9 december van 10.00 uur tot 15.00 uur en **dinsdag 12 december** van 18.30 uur tot 20.30 uur kunt u uw kerst en nieuwjaarskaarten inleveren in de 'Morgenster', ingang via de Hoenderdijk. Op zaterdag zal de activiteitencommissie koffie en erwtensoep verkopen, op beide dagen zijn er de zelfgemaakte kerststukjes te koop. De opbrengst van de kerstpost is dit jaar voor het realiseren van beelduitzending via kerkomroep.nl. Zie de poster voor meer informatie.

Post sorteren en bezorgen

We gaan de post die uit Flakkee komt **donderdagmorgen 14 december** sorteren. We beginnen om 9.00 uur in de 'Morgenster'. Heeft u tijd, en wilt u komen helpen, dan zien we u graag. Ook zijn we op zoek naar vrijwilligers die willen helpen de post rondbezorgen. Het is altijd erg veel voor ons dorp. Graag horen we van u/jij of je mee wilt helpen. Je kunt bellen naar Anne Grinwis 683280 om je hier voor op te geven. We hopen dat u (weer) bereid bent om mee te helpen, vele handen maken licht werk.

Kerstzangdienst m.m.v. Chr. Mannenkoor "Obadja" en het Chr. Kamerkoor "Da lui Cantiamo"

Op **zaterdag 23 december** hoopt het Chr. Mannenkoor "Obadja" o.l.v. Jan Bezuijen en het Chr. Kamerkoor "Da lui Cantiamo" o.l.v. Willem Meijboom medewerking te verlenen aan een kerstzangavond in

onze kerk. Organist in Johan van Wijk, Martin van Moort en Andrea Grinwis zullen de dwarsfluit bespelen en Astrid van Rossum de harp. De aanvang van deze avond is 19.30 uur, er zal gecollecteerd worden voor de onkosten. Allen hartelijk welkom!

Oliebollenverkoop zaterdag 30 december

Dit jaar willen we op **zaterdag 30 december** oliebollen verkopen, we willen starten met de verkoop om 8.30u tot 11.30 uur. U bent van harte welkom om uw oliebollen bij ons te komen kopen en zo het werk van de kerk te steunen. De prijs van de oliebollen zijn per stuk € 0.70 en voor 6 stuks € 4.00 (u heb de mogelijkheid om vooraf te bestellen, zie bestelbon) U kunt ook gezellig bij ons een kopje koffie komen drinken met een heerlijke oliebol erbij, ook hiervoor hartelijk welkom in de 'Morgenster'.

Herhaalde oproep, hulp gezocht 30 december

Helaas hebben we nog niemand bereid gevonden die ons zaterdag 30 december wil helpen met het oliebollen bakken en verkopen! Vandaar nogmaals deze oproep, hebt u/jij deze dag wat tijd over, al is het maar een paar uurtjes, alle hulp is welkom! U kunt zichzelf aanmelden via de mail:

activiteitencommissie@hervormdoudorp.nl of bij een van de commissieleden.

Gedicht

*Geloof Gods heil- en troostrijk Woord want wie zijn boodschap heeft gehoord
maar toch zijn hart heeft toegesloten die wordt vanuit zijn rust verstoten.
Nu is het nog genadetijd Hij vraagt alleen gehoorzaamheid.*

Joke van Sliedregt

Verantwoording van uw gaven

Over de periode van 1 t/m 30 november 2017 is het volgende ontvangen:

Kerkrentmeesterlijk beheer

Collecte tijdens kerkdiensten	3.499,47
Bijdrage onderhoudskosten	757,95
Pastoraat, 26 nov.	208,65
Gift kerk 50,-	50,00
Giften via bank (20,-, 2x 50,-, 75,-, 2x 100,- 150,-, 2x 250,- 2x 500,- en 1500,-)	3.545,00
Kerkbalans (40,-, 50,-, 70,-, 75,-, 150,- en 665,-)	<u>1.050,00</u>
Totaal Kerkrentmeesterlijk beheer	€ 9.111,07
Waarde ingeleverde collectemunten € 1.764,50	
Inclusief € 5.865,90 dankdag 2017	

Diaconie

Diaconie, 1 nov.	876,30
Diaconie dankdag via bank	50,00
GZB, najaarscollectie 5 nov.	244,31
Stg. Bonisa Zending, 12 nov.	213,37
GZB project Roemenië, 15 nov.	91,30
GZB project Roemenië gift	250,00
Stg. De Hoop, 19 nov.	208,83
Stg. IRS	<u>10,00</u>
Totaal diaconie	€ 1.944,11

Kerkrentmeesters en diaconie samen

€ 11.055,18

Kleine Kracht 13^e jaargang

Aan giften	<u>0,00</u>
Totaal	€ 0,00

Verjaardagsfonds 2017

Stand vorige keer	638,75
Ontvangen (20,- en 24,-)	<u>44,00</u>
Totaal	€ 682,75

Hartelijk dank voor het geven van uw gaven.

Online doneren

De website is uitgebreid met een module die het online doneren van giften mogelijk maakt. Door het drukken op de knop 'Ik wil doneren' kunt u kiezen tussen het doen van een eenmalige toezegging of direct betalen met Ideal. www.hervormdoudorp.nl

Voor onze jongeren

Engelen dienen

Engelen zijn bijzondere dienaren van God. Zij hebben geen lichaam, want het zijn geesten. Hoe ze er precies uitzien, weten we niet. Ze doen geen zonde en hebben daarom ook geen vergeving, verlossing, nodig zoals wij. In de Bijbel kun je op verschillende plaatsen lezen, dat God een engel, of meerdere engelen, erop uitstuurde. Er moest dan een boodschap op aarde gebracht worden. Soms verschenen de engelen in een lichaam. Abraham was iemand die bezoek kreeg van engelen. Hij kreeg te horen dat Sara en hij een zoon zouden krijgen, Izak. Ook werd de engel Gabriël erop uitgestuurd om de geboorte van de Heere Jezus aan te kondigen. *En de engel zeide tot haar: Vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. En zie, gij zult bevrucht worden, en een Zoon baren, en zult Zijn naam heten JEZUS.* En wat dacht je van het engelenkoor in de nacht van Jezus geboorte toen zij zongen: *Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen.* De Heere Jezus wilde Zijn leven geven als offer. Hij liet Zich gewillig aan het kruis spijkeren. Hij werd daarom door Johannes de Doper genoemd: *"Het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt!"*

Kerstpuzzel

Streep de woorden door in de puzzel. Er blijven een aantal letters over. Dat is de oplossing van de puzzel. Augustus – herders – Maria – Bethlehem – Herodes – mirre – Christus – huis – nachtwacht - de Wijzen – Jezus – Nazareth – doeken – Jozef – schatten – engelen – Judea – ster – gebod – keizer – Syrië – goud – Koning – wierook – Hem – kribbe – Zaligmaker

S	U	T	S	I	R	H	C	K	E	K	E	G	
C	D	J	U	E	E	A	S	D	I	O	B	O	
H	O	U	Z	R	Z	I	R	O	R	O	E	U	
A	E	D	E	R	I	R	E	B	Y	R	T	D	
T	K	E	J	I	E	A	D	E	S	E	H	S	
T	E	A	R	M	K	M	R	G	S	I	L	E	
E	N	G	E	L	E	N	E	Z	I	J	W	E	D
N	A	Z	A	R	E	T	H	U	I	S	H	O	
R	E	K	A	M	G	I	L	A	Z	T	E	R	
E	B	B	I	R	K	O	N	I	N	G	M	E	
T	H	C	A	W	T	H	C	A	N	M	E	H	
S	U	T	S	U	G	U	A	J	O	Z	E	F	

De oplossing mag je inleveren bij: Jeannet Meijer Zeebrekersweg 8 3253 VS Ouddorp. Of via E-mail: jeannetmeijer@hotmail.com

Nu de Heiland op de wereld is gekomen, moeten anderen dit ook weten. De Heere vertelt het niet als eerste aan allerlei belangrijke mensen in deze wereld maar aan de herders in het veld. Zij geloven de woorden van de engelen. God zet hen in beweging om te zien wat er in Bethlehem is gebeurd. Wat is de uitwerking van Gods woorden in ons leven? Staan wij op om het Kindje te zien en kunnen we ook niet zwijgen van het wonder van Kerst?

Kerstpostactie 2017

Uitgaande van de Hervormde Gemeenten op Goeree-Overflakkee

Ook dit jaar willen wij graag weer al uw kerst- en nieuwjaarswensen op het eiland Goeree-Overflakkee bezorgen.

U plakt geen postzegel, maar betaalt slechts:

€ 0,55 per kaart/envelop.

Op deze manier bent u per kaart 18 cent goedkoper uit dan met een 'normale' kerstpostzegel en u steunt zo ons doel.

De opbrengst van dit jaar zullen wij besteden aan het realiseren van beeldmateriaal bij onze uitzendingen via kerkomroep.nl

U kunt uw kerst- en nieuwjaarswensen inleveren op de volgende data:

Zaterdag 9 december van 10.00 tot 15.00 uur

Deze dag zal de activiteitencommissie koffie, erwtensoep
(ook om mee te nemen!) en kerststukjes verkopen.

U bent van harte welkom!

Of dinsdagavond 12 december

18.30 tot 20.30 uur

Ook op deze avond zijn kerststukjes te koop

Inleveradres:

de 'Morgenster'

zaalruimte achterin de Dorpskerk, ingang via Hoenderdijk

Bent u op deze data niet in de gelegenheid om uw kerstpost te brengen en wilt u een
andere datum afspreken
of wilt u meer informatie?

Bel ons op 0187-683280 of stuur een e-mail naar:
activiteitencommissie@hervormdoudorp.nl

**Kaarten of enveloppen die zijn voorzien van een postbusnummer
kunnen niet bij ons ingeleverd worden.**

Kerkdiensten

**De voorzang wordt vijf minuten voor de aanvang van de dienst gezongen.
Tijdens de morgendiensten is er kinderopvang.**

Zondag 10 december 2017

9.30 uur: ds. C. van den Berg

Bediening Heilig Avondmaal

18.00 uur: ds. C. van den Berg

Dankzegging Heilig Avondmaal

Collecte: 1^e SDOK. 2^e Kerkrentmeesters. 3^e Onderhoudsfonds.

Voorzang

Psalm 144 vers 3 en 4

Psalm 80 vers 4 en 7

Woensdag 13 december 2017 Bijbellezing

19.30 uur: ds. C. van den Berg

Psalm 71 vers 3 en 4

Collecte: 1^e GZB. Roemenië. 2^e Kerkrentmeesters.

Zondag 17 december 2017

9.30 uur: ds. C. van den Berg

Psalm 85 vers 1 en 2

Bediening Heilige Doop

18.00 uur: prop. M. van Dalen, Arnemuiden

Psalm 72 vers 1 en 2

Collecte: 1^e Stg. De Lichtkring. 2^e Kerkrentmeesters. 3^e Onderhoudsfonds.

Zondag 24 december 2017

9.30 uur: ds. C. van den Berg

Psalm 19 vers 4 en 5

18.00 uur: ds. A. Simons, Montfoort

Psalm 73 vers 1 en 2

Collecte: 1^e Steunfonds GB. 2^e Kerkrentmeesters. 3^e Onderhoudsfonds.

Maandag 25 december 2017 1^e kerstdag

9.30 uur: ds. C. van den Berg

Psalm 98 vers 1 en 2

18.00 uur: ds. C. van den Berg

Psalm 21 vers 1 en 7

Collecte: 1^e Diaconie. 2^e Kerkrentmeesters. 3^e Onderhoudsfonds.

Dinsdag 26 december 2017 2^e kerstdag

9.30 uur: Kerstfeest met de kinderen van de zondagsschool

Collecte: Zondagsschoolactie.

Zondag 31 december 2017 Oudejaarsdag

9.30 uur: ds. M.C. Schreur, Harskamp

Psalm 90 vers 2 en 3

18.00 uur: ds. C. van den Berg

Psalm 74 vers 1 en 3

Collecte: 1^e Pastoraat. 2^e Kerkrentmeesters. 3^e Onderhoudsfonds.

Maandag 1 januari 2018 Nieuwjaarsdag

9.30 uur: ds. C. van den Berg Psalm 8 vers 1 en 3
Collecte: 1^e Diaconie. 2^e Kerkrentmeesters. 3^e Energiekosten.

Zondag 7 januari 2018

9.30 uur: ds. G. Wassinkmaat, Gameren Psalm 72 vers 1 en 2
18.00 uur: prop. M. van Dalen, Arnhemuiden Psalm 75 vers 1 en 2
Collecte: 1^e Diaconie. 2^e Kerkrentmeesters. 3^e Energiekosten.

Oppasschema

17 december - Annemarieke en Annelein
24 december - Annelies en Gerjanne
25 december - Marijke en Mienieke 1ste kerstdag
31 december - Mathilde en Lotte oudejaarsdag
1 januari - Gerjanne en Annelein nieuwjaarsdag
7 januari - Annemarieke en Myrthe

Kerktaxi

Wanneer u gebruik wilt maken van de kerktaxi, kunt u contact opnemen met:
Wim Meijer Dorpsweg 39a Ouddorp tel. 0187-682875. E-mail: wmeijer@live.nl

Zending en Evangelisatie

Een handvol koren - Bijbels dagboek 2018

Een handvol koren is een uitgave van de GZB. Iedere dag biedt twee overdenkingen; één voor jongeren of om als gezin samen over na te denken en één voor persoonlijke bezinning. Het dagboek bevat ook extra's, zoals kinderpuzzels, buitenlandse recepten en verhalen uit landen waar de GZB werkt.

Nog niet gekocht? Er zijn er nog. Prijs: € 10,90 waarvan € 7,00 bestemd is voor het zendingswerk.

Verkrijgbaar bij de zendingscommissie.

Contactpersoon: R. Kleine Broekweg 2 Ouddorp, telf. 0187 683533.



JONGERENAVONDEN OP GOEREE-OVERFLAKKEE

Jongerenavond 9 december 2017

Spreker: Ds. A.D. Fokkema

Thema: 'Liefde is de Bron'

Aanvang 19.45 uur.



Locatie jongerenavonden:
EDUDELTA college (de groen)
Langeweg 107
3245 KG Sommelsdijk

Oliebollenverkoop

D.V. Zaterdag 30 december 2017

8.00 uur - 11.30 uur



**Locatie: de 'Morgenster'
Dorpskerk Hervormde Gemeente Ouddorp**

Prijzen:

Per stuk: € 0,70

6 voor: € 4,00

Vooraf bestellen en ophalen op 30 december?

**Mail het gewenste aantal met uw naam en
telefoonnummer naar:**

activiteitencommissie@hervormdoudorp.nl

of vul de onderstaande bestelbon in

----- ✂
Naam: _____

Telf.: _____

Aantal olieballen: _____

Inleveren kan t/m 29 december 2017 bij:

Kapsalon Andra, Molentienden 47

Anne Grinwis, Preekhillaan 12

Daniëlle Quist, Alexanderstraat 52

Hervormde gemeente Ouddorp

Predikant,

Ds. C. van den Berg
Raadhuisstraat 9 3253 AN Ouddorp, tel. 0187 701050
E-mail: kleinezwerter@gmail.com

Scriba,

T. Grinwis
Zeebrekersweg 23 3253 VS Ouddorp, tel. 0187 681980
E-mail: t.grinwis@solcon.nl

Ouderlingen,

C. Grinwis
Preekhillaan 12 3253 VJ Ouddorp, tel. 0187 683280.
E-mail: fam.c.grinwis@filtnet.nl

E. Grinwis
Marijkeweg 6 3253 BP Ouddorp, tel. 0187 684442
E-mail: e.grinwis@kliksafe.nl

Ouderling kerkrentmeester,

C.A.L. Leijdens
Groene Zoom 58 3245 CJ Sommelsdijk, tel. 0187 602397

J.A. Struik
Ring 51 3247 BN Dirksland, tel. 0187 603268
E-mail: ja.struik@solcon.nl

Kerkrentmeesters,

L.K. Roelse (secretaris kerkrentmeesters)
Heijburg 3 3253 BX Ouddorp
Email: kerkrentmeesters@hervormdoudorp.nl

M.P. Tanis
Wittestraat 14 3253 XM Ouddorp

Diakenen,

M. Bom
Duivenwaardseweg 4 3244 LH Nieuwe Tonge, tel. 0187 651523

T. Grinwis
Zeebrekersweg 23 3253 VS Ouddorp, tel. 0187 681980

Chr. van Huizen
Julianaweg 22 3253 BL Ouddorp, tel. 0187 687342

Collectemunten en Cd's,

T. Grinwis Zeebrekersweg 23

Koster, tevens inlichtingen en reservering zaalruimtes Dorpskerk,

C.P. Pikaart Geleedststraat 7 3253 BE Ouddorp, tel. 0187 684494 of
06 18178607 via mail: cp.pikaart@outlook.com