

Hervormde gemeente Ouddorp



Postadres: Weststraat 2 3253 AR Ouddorp

Aanvang diensten Dorpskerk: 9.30 uur en 18.00 uur

Website: www.hervormdoudorp.nl

Kerkdiensten beluisteren: www.kerkomroep.nl

Kerkrentmeesterlijk beheer: IBAN: NL87 RABO 0341 6707 07

Diaconie: IBAN: NL65 RABO 0341 6707 15

Activiteitencommissie: IBAN: NL18 RABO 0146 3826 25

activiteitencommissie@hervormdoudorp.nl

Nieuwsbrief, april 2019

Overdenking

En die voorgingen en die volgden riepen, zeggende: Hosanna, gezegend is Hij, Die komt in den Naam des Heeren! Markus 11 vers 9

Op weg naar Pasen

Dat bracht in Jeruzalem altijd een geweldige drukte teweeg. Iedere Joodse man moest op een van de grote feesten een pelgrimsreis maken naar Jeruzalem.

Pasen... dat herinnerde ook aan de uittocht uit Egypte. De engel ging voorbij als er bloed gestreken was aan beide deurposten en bovendorpel.

En zuchtte nu het volk van God niet onder het juk van de Romeinse keizer? Zou op Pasen de Messias als koning komen om Zijn volk te bevrijden? De Romeinen waren op hun hoede. De stadhouder was zelf in eigen persoon in de stad. En Jezus? Hij komt. *Als een Heiland, arm, rijdende op een ezel, een veulen.* Niet om te heersen, maar op weg naar Zijn kruis en graf. Zo nadert Jezus Jeruzalem.

Meerdere keren heeft Hij Zijn discipelen voorbereid op Zijn aankomende lijden en sterven. Maar ook Zijn opstanding uit de dood. Hiervoor vond Hij geen begrip bij de mensen, ook niet bij hen die de schriften zo goed kenden. Zelfs niet bij Zijn discipelen. Ook zij hoopten dat Hij het was die Israel verlossen zou.

Maar **Hij is het Paaslam**. De Heere Jezus **onderwerp Zich** aan de wil en weg van Zijn Vader. Dat betekend: **Zijn leven te geven voor zondaren**.

Koninklijk zal Hij die weg gaan en overwinnen. Dat is het evangelie, dat ook nu verkondigd mag worden. Maar ondertussen geven ze Hem wel Koninklijke eer. Ze spreiden hun mantels over het veulen. Anderen doen dit door hun mantels uit te spreiden op de weg zodat het veulen daarover kan gaan. Het is als de rode loper voor een staatshoofd. Weer anderen wuiven met palmtakken. Wat een eer, wat een hulde voor de Koning. En Jezus weert dit alles niet af. Zo gaan ze van de Olijfberg op naar Jeruzalem. *Jeruzalem dat ik bemin, wij treden uwe poorten in.* De schare wordt uitbundig.

Het grote ogenblik is nu

De Romeinen verdrijven, en eindelijk zal de lege troon van David weer bezet gaan worden. En Zijn koningschap zal geen einde hebben. Bij het afdalen, krijgt de hulde ook een stem. Met elkaar roepen ze: Hosanna, gezegend is Hij die komt in de Naam des Heeren. Oorspronkelijk is Hosanna een bede: och Heere, geef toch heil, red toch. Maar hier is het een vreugdekreet geworden. Jeruzalem moet weten, de Koning komt eraan. Maar Jezus, Hij doorziet het uitwendige vertoon, de godsdienst waar wij in onze blindheid nog wat van denken te maken. Hij kent het binnenste van een mens, ook dat van u en dat van mij. Hij weet dat ze Hem niet erkennen in Zijn eigenlijke bedoeling. Hoewel Hij ook nu al duidelijk laat zien dat Hij niet komt met groot en aards geweld. Geen paard, maar een ezel. Geen leger, maar alleen wat volgelingen. Als de Heere Jezus dan ook niet ingaat op de verlangens van de schare, maar de Hem van God gezette weg volgt, slaat het Hosanna al heel snel over in: Kruist Hem! Dat mag onszelf wel doen afvragen: om wie is het mij te doen? Wel juichen en zingen, verblijd over Jezus. Maar zien we Hem zoals Hij is? Of willen wij een door onszelf uitgedachte Jezus, zodat we onze eigen gang kunnen blijven gaan? Als Hij mij niet geeft wat ik verlang, hoeft het voor mij niet meer.

Jezus weent

We gaan terug naar de Heere Jezus, en zien hoe de tranen over Zijn wangen lopen.

Het zijn geen stille tranen zoals bij het graf van Lazarus. Nee, Jezus weende voluit. Luid snikkend staat Hij voor Jeruzalem. Zoals een moeder die luid hoorbaar weent aan het sterfbed van haar dierbaar kind. Het is een hevige aandoening in felle bewogenheid. Zijn hart breekt van smart.

Jezus weent. Waarom? Omdat ze niet begrijpen wat tot hun vrede dient. Ze zingen van vrede in hemel vrede op aarde, voor de stad van de vrede. Er zal echter geen vrede zijn want er is geen plaats voor de Vrededorst en Zijn zegen. En daarom zal ellende over hen komen. Vijanden zullen de stad en tempel

verwoesten, platbranden en geen steen zal op de ander gelaten worden. Dit alles is ook werkelijkheid geworden. Wat nodig is, dat ik er achter kom dat mijn godsdienst alleen niet genoeg is. Nodig is dat ik aan mijn zonde wordt ontdekt. Dan is er plaats voor Hem. Veel mensen kennen de Heere Jezus alleen maar van naam. Ze weten soms dat Hij geboren is in een stal, en gestorven aan een kruis. Maar ze weten niet waarom.

Weet u het?

Om zondaren zalig te maken! Zegt u. Dat is een keurig antwoord. Hebt u dat geleerd, zondaar te zijn, door het werk van de Heilige Geest in uw hart? Kreeg u verdriet over uw zonden. Hebt u gebeden om vergeving van uw zonden? De Heere Jezus heeft zoveel liefde voor verloren mensen. Hij wil ook uw Redder, jouw Verlosser en Zaligmaker zijn. Met uitgebreide armen staat Hij voor u, om vermoeiden en beladene toe te roepen om tot Hem te komen.

Dan gebruikt de Heere Jezus dat prachtige beeld: Als een hen die haar kuikens onder haar vleugels wil beschermen. Er dreigt gevaar de hen roept..... Schuilen onder de vleugelen van God. Waar kun je beter zijn?

Wat een veiligheid onder de schaduw van Zijn vleugelen.

Of moet Hij van ons ook zeggen: "Maar gijlieden hebt niet gewild?"

*Zo gij Zijn stem dan heden hoort,
Geloof Zijn heil- en troostrijk woord;
Verhardt u niet, maar laat u leiden.*

April 2019, C. Gr.

Uit de gemeente

Onze zieken

We leven mee met dominee en zijn vrouw in Gent, en met de kinderen hier in de pastorie in Ouddorp. Het is ingrijpend om zo ver van elkaar gescheiden te zijn. Toch kregen we het volgende bericht toegestuurd: Met dank aan de Heere dat hij door de operatie heen mocht komen en inmiddels de IC mocht verlaten. De Heere is groot en goed. Daarom nog enkele woorden uit psalm 138 ter bemoediging. *Ten dage, als ik riep, zo hebt Gij mij verhoord; Gij hebt mij versterkt met kracht in mijn ziel. Want de HEERE is hoog, nochtans ziet Hij den nederige aan, en den verhevene kent Hij van verre. Als ik wandel in het midden der benauwdheid, maakt Gij mij levend; Uw hand strekt Gij uit tegen den toorn mijner vijanden, en Uw rechterhand behoudt mij. De HEERE zal het voor mij voleinden; Uw goedertierenheid, HEERE! is in eeuwigheid; en laat niet varen de werken Uwer handen.*

Ook denken we aan mevr. G. Snijder – de Kluiver die weer een reeks van onderzoeken moet ondergaan. De Heere zij ook u nabij en goed.

Ongetwijfeld zullen er meer noden en zorgen zijn die niet bekend zijn bij de kerkenraad. Allen die gebukt gaan onder een kruis van ziekte, eenzaamheid of tegenslag wijzen we op de Heere die ons toeroept: *Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven. Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen. Want Mijn juk is zacht, en Mijn last is licht.*

Verjaardagen

Als gevolg van verschillende vragen uit de gemeente heeft de kerkenraad besloten verjaardagen weer in ons contactblad Kleine Kracht te gaan vermelden.

Verjaardagen van gemeenteleden van 70 jaar en ouder zullen vermeld worden met naam en adres.

Indien u hier geen prijs op stelt dit graag minimaal 4 weken van tevoren melden bij de scriba C. van Huizen.

Uw kerkenraad

Pastorie 'Laus Deo'

Hoe de Heere zorgt

Op een zaterdag maakten we een afspraak om een bezoekje te brengen bij het echtpaar waar ik mag verblijven. Wat een hartelijkheid maar dat niet alleen, we vonden daar een broeder en zuster in de Heere. We mochten erover spreken hoe de Heere onze levens had geleid. Zij waren rooms-katholiek opgevoed maar de Heere kwam in hun leven. Hij kreeg een traktaatje (folder) in handen en zij vond de Heere door het boekje van Isobel Kuhn, 'De hoge weg'. Isobel Kuhn werd zendeling in China. De Heere gaat wonderlijk wegen, we kwamen niet uitgepraat over Zijn goedheid en trouwe zorg. Aan het einde van ons gesprek vroegen ze: 'zullen we nog bidden met elkaar?' Zij begon met bidden en vurig bad ze voor mijn man en voor de kinderen. Ze zei: 'Heere, U is toch gegeven alle macht in hemel en op aarde.' Dat raakte mij want een dag eerder dacht ik: 'Hoe moet het toch allemaal?' Ik liep naar boven, sloeg de Bijbel open en las: *'Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.'* Onze harten smolten samen. We dankten met elkaar de Heere en vroegen om Zijn bescherming, vooral voor de operatie van mijn man. 'Heere, Uw wil geschiedde.' Hij weet van ons af.

Er was de zondag erna een dienst in de Chinese gemeente waar mijn man voor mocht gaan. Ze hadden net een nieuwe predikant gekregen. De dienst was afgelopen en er ging een ouderling naar voren en zei: 'we gaan nu voor dominee van den Berg bidden.' De nieuwe predikant kwam naar voren en deed een krachtig, ontroerend gebed. Voor Grace is het ook altijd een soort thuiskomen tussen haar 'eigen' volk. We mochten ook de belijdenis dienst meemaken waar vier mensen belijdenis mochten doen van hun geloof. Wat een trouw van de Heere dat deze hele winter het onderwijs door mocht gaan. De Heere zorgt tot in de kleinste dingen en die worden dan zo groot. Zo'n volle kerk met mensen overal vandaan, wat kan je daar blij van worden. Van één van onze kinderen kregen we een kaart met daarop: 'vertrouw op Zijn beloften, wacht op Zijn antwoorden, geloof in Zijn wonderen.' 'Al komt het soms op je af, wij zullen blijmoedig henen treden.' Psalm 72.

De diensten zondag, wat een goede en bijzondere dag, genodigd aan de tafel. 'Hij voor mij daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven.' Dank aan de Heere voor het Woord.

Dank aan alle lieve mensen die kaarten stuurden, alle bemoedigende woorden. We hebben de liefde mogen voelen, ook zondagavond de woorden door de ouderling gesproken en het toezingen van Psalm 119. Het geeft zo'n diepe indruk, het is niet in woorden te omschrijven. Met dit alles in ons hart mogen we de weg gaan die voor ons ligt.

Vanuit mijn gast gezin in Gent

Wat een hartelijkheid en liefde mag ik hier ondervinden in een tijd van spanning en zorg. Dinsdag naar Gent, het moment van elkaar groeten maar uit het ziekenhuis dacht ik: 'achterlaten in Zijn handen en Zijn bescherming.' Dat geeft moed, hoe de Heere het ook doet. Woensdag was een lange dag van wachten en bidden maar toch steeds de gedachte: 'Heere, u bent er toch ook bij? U staat naast de professoren en doctoren.'

Ook het weten dat er zovelen waren die meebaden, zoals iemand op biddag zei: 'over twee weken hebben we weer biddag.' Ik keek vragend, maar hij zei: 'dan wordt je man toch geopereerd?' We zijn die dag echt gedragen op de vleugels van het gebed, in en buiten de gemeente en ook alle bemoedigende kaarten die we kregen voor de operatie. Wel dertig op één dag, zoveel meeleven, om stil van te worden. Woensdagavond negen uur, het telefoontje van de professor. 'De operatie is goed gegaan, het heeft +/- twaalf uren geduurd maar ik ben tevreden gestemd.' Mijn eerste gedachte was: 'Praise the Lord'.

Dat was ook het eerste wat ik aan onze kinderen schreef. Direct kreeg ik veel dankende handen als berichtjes terug. Vrijdagmiddag mocht mijn man weer terug naar de zaal, van de intensive care af.

Het eerste wat ging leven in zijn hart was Psalm 85: *'Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft, Hij spreekt gewis tot elk die voor Hem leeft.'*

Stapje voor stapje mag hij weer wat opknappen. Soms ook een stapje terug.

De Heere zij geloof en gedankt voor Zijn onuitsprekelijke gave.

Hij heeft leven gespaard.

Wij danken u voor alle warme belangstelling en voor het meeleven en ook voor al het lekkere eten wat in de pastorie gebracht wordt, zelfs pannenkoeken voor Samuël, zijn lievelingseten. Het is zo fijn voor de meiden dat ze nu niet voor eten hoeven te zorgen.

De meiden kwamen al op bezoek met Samuël en Grace. Samuël ging lipjes trekken toen hij Papa in het ziekenhuis zag. Maar toen we hem vertelden dat Papa toch weer thuis hoopt te komen, klaarde hij op en begon te glimlachen.

Grace was ook zo blij en ging zo dicht mogelijk bij Papa's bed zitten.

Toen ze wegging zei ze: 'O, nu is mijn hartje zo blij en ik blijf voor Papa bidden!'

Een hartelijke groet,
Mevrouw van den Berg

Iedenadministratie

Uitgeschreven leden: Mevr. M. Montiel-Lokker, Dhr. en mevr. 't Hart, Fam. v/d Spaan, Fam. Van Helden, Dhr. J.T. Roos.

Ingeschreven leden: Dhr. B. Vroegindeweyj, mevr. H.A.M. Stoutjesdijk en fam. H. Tanis.

Overleden: Mevr. M.N. van Noordenne van der Waal, Dhr. A. Robijn.

Agenda, Deo Volente

Zondagsschool



Na de morgendienst. Je mag ook gerust een keer komen kijken hoe het er aan toe gaat. We gaan om ongeveer 12.15 uur weer naar huis. Met elkaar zingen we psalmen, we luisteren naar een vertelling uit de Bijbel. De jongere kinderen gaan na de vertelling een kleur of knutsel opdracht maken wat betrekking heeft op de vertelling. En met de oudste kinderen gaan we de verwerking maken uit het verwerkingsboekje. Hartelijk welkom.

Jeugdclub HGO

Vorige maand op zaterdagavond 9 maart zijn we begonnen met de Jeugdclub. Het was nog niet zo druk, maar wel super gezellig en de bitterballen waar heerlijk! Eerst hebben we met elkaar een interessante Kahoot quiz op onze mobieltjes gedaan. Want, wees eerlijk, wie kent nu niet Gods gebod dat je een lammetje niet zult koken in de melk van zijn moeder (Ex 23:19). Vervolgens hebben we een superleuk spel gespeeld en enorm gelachen. Het was de moeite waard.

De volgende jeugdclub avond staat gepland voor **zaterdag avond 6 april**. We verzamelen om 20.30 uur en vertrekken om uiterlijk 21.00 uur om te gaan bowlen!

Ga je mee, geef je dan even op via: mtanis110@msn.com/0652314629 of bij Martin van Wijk of bij Herbert Tanis.

Vanwege de kosten vragen we deze keer een kleine bijdrage van 4 euro p.p.

Breng gerust een vriend of vriendin mee!

Preekbespreking

Op **zondag avond 7 april** is er weer een preekbespreking over de avonddienst. De preekbespreking vindt plaats in 'De Morgenster'. Alle jongeren van 15 jaar en ouder zijn van harte welkom.

Vrouwenkring "Sola Fide"

Als u dit leest hebben wij op 1 april, als het goed is, onze 10^e (en laatste) Bijbelstudie over de Jeremia 36 gehad. Deze keer ging het over: "De boekrol verbrand, Gods Woord houdt stand." Jeremia laat, in opdracht van God, door Baruch alle profetische boodschappen opschrijven die hij in de afgelopen jaren heeft gebracht. Dan kan alles nog eens aan het volk en de overheid worden voorgelezen. Er is dan nog een kans om zich te bekeren, het oordeel dat dreigt, hoeft God dan niet uit te voeren. Hij wil immers ons behoud. Maar koning Jojakim gooit de boekrol in het vuur, hij sluit zich moedwillig af voor de waarschuwingen die klinken. Dit is een aangrijpende reactie. Hier wordt duidelijk dat uit de trouw van God Zijn Heilige Schrift is voortgekomen. Hij heeft een bijzondere zorg voor ons en onze zaligheid. Daarom liet Hij door de profeten en apostelen Zijn geopenbaarde Woord opschrijven. Geen boek is in zoveel talen vertaald en zo vaak gedrukt en door zoveel mensen gelezen als de Bijbel! Maar helaas, er zijn ook, tot op de dag van vandaag, veel antigeluiden te horen tegen de Bijbel. Maar God heeft laten zien dat de Bijbel niet weg te krijgen is en de Heilige Geest werkt krachtig door in de wereld en in de geschiedenis. Het komt er op aan dat ook in ons hart en leven dit Woord overwint, door de kracht van de Heilige Geest, voor het eerst en steeds opnieuw. En dan mogen we ook van dat Woord getuigen en het zo aan anderen doorgeven!

-Op de jaarmarkt op D.V. 31 mei hopen we als Vrouwenkring ook met een verkoopkraam en een Evangelisatiekraam te staan. Wij gaan in gesprek met bezoekers van de markt over het Evangelie in de breedste zin van het woord. Als u dit leest en denkt: "Daar zou ik ook graag aan mee willen doen.", laat het ons dan weten.

Uitnodiging aan alle gemeenteleden!

Op **maandag 15 april** hopen wij als Vrouwenkring "Sola Fide" onze Paasmaaltijd en Paasviering te houden.

Het thema is: "Het kruis in het midden."

Hiervoor bent u allemaal van harte uitgenodigd!

U bent welkom vanaf 17.00 uur (inloop) en de maaltijd begint om 17.30 uur.

De Paasviering begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 20.30 uur.

We besluiten deze avond met een kopje koffie/thee.

We willen het natuurlijk graag op tijd weten als u komt, graag aanmelden tot uiterlijk donderdag 11 april 2019 (dit geldt ook voor de leden van Sola Fide).

Dit kan bij Ellen Egas: 06-23474059/ mail: ellenstroo@gmail.com

Er staat een pot voor vrijwillige bijdrage voor de gemaakte kosten.

Gebedsbijeenkoms

Zaterdag 20 april om 9.00 uur is er een gebedsbijeenkoms in 'De Morgenster'.

Zanguurtje

Op zondag 28 april hopen we met elkaar direct na de avonddienst weer psalmen en gezangen in 'De Morgenster' te zingen. Iedereen, dus ook onze gasten, zijn van harte welkom.

Activiteitencommissie

Vrijwilligersavond

Zoals vorig jaar willen we ook dit jaar voor de jaarmarkt een vrijwilligersavond organiseren. Alvast via deze weg willen we de vrijwilligers uitnodigen op dinsdag 21 mei om 19.30 uur in de Morgenster. Ons doel hierbij is om alles voor de jaarmarkt nog een door te nemen, via de mail krijgt u als vrijwilligers nog verdere informatie en uitnodiging voor deze avond.

Herhaalde oproep voor hulp

Fijn dat enkelen van de gemeenteleden zich al hebben aangemeld om te helpen tijdens de jaarmarkt, maar nog steeds zijn we op zoek naar flink wat hulp voor deze dag. Ook zoeken we 's morgens hulp voor het opbouwen van de kramen!

Mocht u/jij zin hebben om deze dag of een dagdeel te komen helpen dan horen we het graag, alle hulp in welkom. Ook als u denkt dat uw hulp vanzelfsprekend is, geef het toch even door. U kunt zich opgeven bij Anne Grinwis. Via de mail annegrinwis@hotmail.com of telefonisch 0187-683280.

2de handskleding

Alle 2^{de} handskleding is welkom, mits deze in goede staat en gewassen is. De kleding kan gebracht worden bij Anne Grinwis, Preekhillaan 12.

2de handsspullen

2^{de} hands spullen, glas en servieswerk wat nog in goede staat en bruikbaar is kan gebracht worden bij Anne Grinwis, Preekhillaan 12.

Als het mogelijk is graag aanleveren in stevige dozen.

Grote meubelstukken en computers kunnen we helaas niet aannemen.

Levensmiddelen

Misschien wilt u alvast met ons mee verzamelen voor onze levensmiddelenkraam. Om deze kraam te vullen zijn we op zoek naar allerlei levensmiddelen met een ruime houdbaarheidsdatum. Denk bijvoorbeeld aan blikken soep, zeep, shampoo, drinken enz. Het kan gebracht worden bij Anne Grinwis, Preekhillaan 12 of Daniëlle Quist, Emmaweg 3.

Big shoppers

Ook zijn we op zoek naar big shoppers, zodat we deze aan het eind van de dag kunnen verkopen en de bezoekers deze kunnen vullen met 2^{de} hands spullen.

Heeft u wat staan, dan kunt u het brengen bij Daniëlle Quist, Emmaweg 3 of Anne Grinwis Preekhillaan 12.

Nieuw

Dit jaar is er de mogelijkheid om een kraam te adopteren.

U zult denken wat houdt dit in?

Mocht u om bepaalde redenen niet op de jaarmarkt aanwezig kunnen zijn en toch uw steentje bij willen dragen hieraan, dan is er een mogelijkheid om voor 15,- euro een kraam te sponsoren.

Zie voor verdere info bijgevoegde flyer.

Terugblik

Afgelopen 23 maart werd de tweede zangavond van het jaar gehouden. Het Chr. Ouddorps mannenkoor en de Chr. gemengde zangvereniging met Hart en Stem mochten in ons midden zijn.

Door zang, woord en instrumentale klanken mocht Gods lof gehoord en verkondigd worden. Vanaf deze plaats allen hartelijk dank voor uw komst en bijdrage.

De collecte van deze avond heeft het bedrag van € 463,75 opgebracht.

Nieuw commissielid

Mijn naam is Rianne Klepper, 11 jaar woonachtig in Ouddorp en ik kom al een poosje in de dorpskerk van Ouddorp. Ik ben getrouwd en samen hebben wij 2 kinderen. Sinds kort mag ik me lid noemen van de activiteitencommissie van de kerk.

Al langer liep ik rond met de gedachte dat ik wat meer bij wil dragen aan de gemeente en had dit ook al eens aangegeven bij Alette van de activiteitencommissie. Toen zij me begin dit jaar opbelde met de vraag of ik in de plaats van Andrea wilde komen, heb ik niet lang getwijfeld.

Andrea heeft 10 jaar lang de zangavonden geregeld en die taak ga ik nu op me nemen. Gelukkig kan ik voorlopig nog bij haar terecht als ik vragen heb, want als je het al zo lang doet, dan weet je precies wat er bij deze avonden komt kijken.

De eerste vergadering van de activiteitencommissie heb ik al bijgewoond, het is een leuk team zo samen met Jan, Alette, Daniëlle en Anne. Hier viel me op dat er heel wat bij komt kijken om al de activiteiten te organiseren. Zeker voor de jaarmarkt moet heel veel geregeld, gevraagd en georganiseerd worden.

Dat is het natuurlijk allemaal waard voor de kerk, als je kijkt wat er vorig jaar binnen is gekomen, ruim € 13.000,- ! Dit is een superbedrag waar weer mooie dingen mee gedaan kunnen worden. De piano voor de



zangavonden is er mee aangeschaft en ook een gedeelte van het groot onderhoud van het orgel is ermee bekostigd.

Dit jaar gaan we sparen voor het onderhoud aan de buitenkant van de kerk, dit is ook hard nodig. We hopen dat iedereen die in de gelegenheid is wil helpen.

Er zijn nog veel mensen nodig die achter een kraam willen staan op de jaarmarkt op 31 mei. Dus geef je op en geniet mee op deze gezellige, drukke dag. We willen er een aantal nieuwe activiteiten aan toevoegen en voor iedereen die mee helpt die dag hebben we ook wat leuks in petto. Wat dat is blijft nog even een verrassing.

'Samen bouwen aan de Hervormde gemeente van Ouddorp'

Ik heb er zin in! Helpt u ook mee, want samen bereiken we meer!

Hartelijke groet, Rianne.

Voor aankondiging

Op D.V. zaterdag 22 juni is er weer de mogelijkheid om uw eigen spullen te verkopen op onze kledjesmarkt. Een plekje van 4 meter kost 10 euro. U kunt zich alvast aanmelden bij Daniëlle Quist, 06-23464879 of per mail naar activiteitencommissie@hervormdoudorp.nl

Verantwoording van uw gaven

Over de periode van 1 t/m 31 maart 2019 is het volgende ontvangen:

Kerkrentmeesterlijk beheer

Collecte tijdens kerkdiensten	2.815,47
Energiekosten	1.172,19
Giften contant	20,00
Kerkradio	100,00
Verkoop Cd's	40,00
Giften via bank (40,-, 2x 50,-, 125,-, 146,20, 150,-, 154,60, 200,- en 2x 500,-)	1.915,80
Kerkbalans (5,-, 10,-, 20,-, 3x 25,-, 45,-, 9x 50,-, 55,-, 60,-, 80,-, 4x 100,-, 125,-, 300,-, 500,- en 750,-)	<u>2.875,00</u>
Totaal Kerkrentmeesterlijk beheer	€ 8.938,46

Waarde ingeleverde collectemunten € 2.290,50

Diaconie

Diaconie, 3 maart	193,42
GZB voorjaarscollecte, 10 maart	452,66
Diaconie, 13 maart	521,55
Project 10 27 Hulp migranten, 17 maart	227,05
GZB Roemenië, 20 maart	102,35
Kerkelijk verenigingswerk, 24 maart	245,75
Stg. Bonisa Zending, 31 maart	221,50
Giften (2x 25,- en 50,-)	100,00
GZB	50,00
Giften via bank (80,-, 2000,- en 2500,-)	<u>4.580,00</u>
Totaal diaconie	€ 6.694,28
Kerkrentmeesters en diaconie samen	€ 15.632,74

Kleine Kracht 14^e jaargang

Stand vorige keer	829,00
Aan giften	<u>30,00</u>
Totaal	€ 859,00

Verjaardagsfonds 2019

Stand vorige keer	125,00
Ontvangen (10,- en 25,-)	<u>35,00</u>
Totaal	€ 160,00

Hartelijk dank voor het geven van uw gaven.

Voor onze jongeren

Blijde boodschap

Wat een blijde boodschap moet dat geweest zijn op die zondagmorgen: Jezus leeft! De Heere Jezus is vaak verschenen aan hen die Hem zo lief waren.

De vrouwen als eerste getuigen, kregen bij het lege graf de opdracht: zeg het Zijn discipelen ... en Petrus.

Waarom Petrus apart? Was hij zo bijzonder?

Nee, maar hij kon niet geloven dat Jezus nog steeds om hem gaf.

Hij had zichzelf al afgeschreven, maar Jezus hem dus niet.

De opstanding van Jezus door God betekent een doorbraak, de dood overwonnen, hoop op eeuwig leven.

Ook nu is er nog ruimte voor deze blijde boodschap.

Hij is opgestaan, Jezus leeft!

Puzzel

Streep de woorden door in de woordzoeker. De letters die overblijven, vormen de beginwoorden van een tekst uit Jesaja 53.

Albaster fles – hogepriester – overpriesters – avondmaal – Jezus – Pascha – begrafenissen – Judas – purperen mantel – bidden – kruisigen – sterven – doornenkroon – kus – verdriet – Goede Vrijdag – lam – veroordeling – graf – Maria – wijn – haan – misdadigers – zalving

h	o	g	e	p	r	i	e	s	t	e	r	m	a	a
k	r	h	s	e	l	f	n	e	t	s	a	b	l	a
s	r	m	i	j	n	s	i	n	m	s	o	m	k	n
r	s	u	a	o	a	u	n	e	a	n	z	u	e	o
e	o	a	i	l	a	z	v	v	r	j	s	e	r	o
g	t	t	d	s	h	e	r	r	i	i	e	d	g	r
i	e	i	n	u	l	j	g	e	a	w	e	f	n	k
d	i	n	v	e	j	g	r	t	w	o	a	n	i	n
a	r	d	o	m	o	n	e	s	z	r	e	o	v	e
d	d	n	e	d	d	i	b	n	g	n	g	e	l	n
s	r	r	e	l	a	a	m	d	n	o	v	a	a	r
i	e	c	h	t	i	p	a	s	c	h	a	g	z	o
m	v	g	a	d	j	i	r	v	e	d	e	o	g	o
v	e	r	o	o	r	d	e	l	i	n	g	h	e	d
d	l	e	t	n	a	m	n	e	r	e	p	r	u	p
e	n	i	b	e	g	r	a	f	e	n	i	s	s	h
o	v	e	r	p	r	i	e	s	t	e	r	s	i	j

Oplossing: _____ verbrijzeld.

De oplossing mag je inleveren bij: Jeannet Meijer Zeebrekersweg 8 3253 VS Ouddorp. Of via E-mail: jeannetmeijer@hotmail.com

Kerkdiensten

De voorzang wordt vijf minuten voor de aanvang van de dienst gezongen.

Tijdens de morgendiensten is er kinderopvang.

Zondag 14 april 2019

9.30 uur: ds. L.M. Jongejan, Ede

18.00 uur: prop. F.A. Visser, Nieuwerkerk

Collecte: 1^e stg. Ontmoeting. 2^e Kerkrentmeesters. 3^e Aflossing leningen verbouw.

Voorzang

Psalm 118 vers 1 en 2

Psalm 141 vers 3 en 4

Vrijdag 19 april 2019 Goede vrijdag

19.00 uur: ds. C. van den Berg

Collecte: 1^e Evangelisatie Horst. 2^e Kerkrentmeesters. 3^e Aflossing leningen verbouw.

Voorzang

Psalm 22 vers 5 en 6

Zondag 21 april 2019 1^e Paasdag

9.30 uur: ds. C. van den Berg

18.00 uur: ds. C. van den Berg

Collecte: 1^e Diaconie. 2^e Kerkrentmeesters. 3^e Aflossing leningen verbouw.

Voorzang

Psalm 118 vers 11 en 12

Psalm 142 vers 4 en 5

Maandag 22 april 2019 2^e Paasdag

19.30 uur: ds. C. van den Berg

Psalm 139 vers 2 en 3

Collecte: 1^e Evangelisatie Horst. 2^e Kerkrentmeesters. 3^e Aflossing leningen verbouw.

Zondag 28 april 2019

9.30 uur: ds. L.M. Jongejan, Ede

18.00 uur: ds. L.M. Jongejan

Collecte: 1^e Verenigingswerk. 2^e Kerkrentmeesters. 3^e Aflossing leningen verbouw.

Psalm 81 vers 1 en 2

Psalm 143 vers 4 en 5

Zondag 5 mei 2019

9.30 uur: ds. C. van de Worp, Wezep

18.00 uur: ds. C. van de Worp

Voorzang

Psalm 33 vers 3 en 5

Psalm 144 vers 5 en 7

Collecte: 1^e Zondagsschool. 2^e Kerkrentmeesters 3^e Aflossing leningen verbouw.

Oppasschema

14 april - Annemarieke en Elma

28 april - Mathilde en Lotte

21 april - Geline en Geerke

5 mei - Willianne en Mirthe van Wijk.

22 april - Piet en Marijke

Kerktaxi

Wanneer u gebruik wilt maken van de kerktaxi, kunt u contact opnemen met:

Wim Meijer Dorpsweg 39a Ouddorp tel. 0187-682875. E-mail: wmeijer@live.nl

Verkoping

Zaterdag 13 april

Van 10.00 tot 14.30 uur

“De Morgenster” (ingang via Hoenderdijk)

Wat is er zoal te koop:

Voorjaarsstukjes

Div. huisgemaakte lekkernijen

Oudorpse Affekoat



of u komt gewoon om een kopje koffie/thee met iets lekkers erbij.



12 uurtje?

Wij serveren soep met broodjes.



We zien u graag, hartelijk welkom.