

Hervormde gemeente Ouddorp



Postadres: Weststraat 2 3253 AR Ouddorp

Aanvang diensten Dorpskerk: 9.30 uur en 18.00 uur

Website: www.hervormdoudorp.nl

Kerkdiensten beluisteren: www.kerkomroep.nl

Kerkrentmeesterlijk beheer: IBAN: NL87 RABO 0341 6707 07

Diaconie: IBAN: NL65 RABO 0341 6707 15

Activiteitencommissie: IBAN: NL18 RABO 0146 3826 25

activiteitencommissie@hervormdoudorp.nl

Nieuwsbrief, april 2018

Overdenking

EEN LEVENDE ZALIGMAKER

"Hij is hier niet, maar Hij is opgestaan." (Luk. 24:6a)

Daar staan ze bij het graf, vrouwen, wier ziel bitter bedroefd is. Ja, wie zou niet bedroefd zijn bij het graf van een geliefde? Wenen mag. Jezus, Zelf weende bij het graf van Lazarus. Soms is er een stil verdriet. Tranen zijn er niet meer. Anderen om je heen denken dat je er wel aan gewend bent geraakt, dat gemis, maar het went nooit. Het leven is nooit meer hetzelfde.

De vrouwen zoeken een dode Zaligmaker. Vreemd. Ze hebben er geen idee van dat Hij is opgestaan uit de doden. Zij hadden het kunnen weten. De discipelen ook. Hij had hen toch beloofd dat Hij hen voor zou gaan naar Galilea? Het laat wel zien dat ons ongelooft en kleingelooft zo diep zit. We leven zo makkelijk bij wat ons verstand ons vertelt, terwijl we juist moeten leren bij het Woord te leven dat uit de mond van God uitgaat.

Geloof u dat het WOORD van God waar is? Het is opvallend dat de Bijbel al zo lang bestaat. Nog opvallender dat de Heere soms zo duidelijk spreekt door Zijn Woord en het in vervulling doet gaan in het leven van Zijn kinderen en in de wereldgeschiedenis. Velen proberen de Bijbel te negeren. Daarmee maken zij een kapitale fout. Immers, er komt een dag waarop blijken zal dat zij zich vergist hebben, want de Heere laat Zijn Woord komen.

Wanneer de Heere Jezus gestorven is, zijn alle aanhangers van Hem diep teleurgesteld. Het was zo hoopvol begonnen, jaren waren ze hoopvol gestemd, maar nu was alles hopeloos geëindigd. De laatste verrichtingen vinden plaats. Enkele liefdeblijken mogen nog gegeven worden. Kostbare balsem is aangeschaft. De vijanden leggen hier geen strobreed meer in de weg, want Jezus is toch dood. Hij is de grote verliezer gebleken.

En dan verschijnen daar die engelen bij het graf en beginnen te spreken. Hoor hen spreken: "Wat zoekt gij de Levende bij de doden?" Wandelend tussen de graven denken zij een dode Jezus te hebben. En zie, Hij leeft. Hij is waarlijk opgestaan. Hij zal komen in allerlei ontmoetingen. Niemand kan Hem trouwens meer ontlopen. Nu Hij opgestaan is en leeft, zal Hij alle mensen bezoeken en zal iedereen Hem onder ogen komen. Ook de atheïst of welke godloochenaar ook maar.

Welke ontmoeting met Hem kennen wij in ons leven? Is het al tot een ontmoeting met deze Levensvorst gekomen? U kunt het weten. Heel je leven ging op z'n kop. Je dacht te moeten sterven in je zonden. Dat was verdiend ook trouwens. Maar zie, het wonder geschiedde. Hij maakte genade bekend. Je mocht juist gaan leven en Hem gaan loven. Omdat Hij de dood in ging voor uw zonden! En Hij stond op om eeuwig leven weg te schenken. Dit jaar mag u Pasen zo gans anders beleven dan ooit tevoren.

Hij leeft. Velen op deze aarde begroeten elkaar op Pasen met: "Hij is opgestaan" (He is risen), waarop de ander reageert: "Hij is waarlijk opgestaan" (He is risen indeed).

Maar als Hij niet in dat graf ligt, waar is Hij dan? Spoedig ontdekken de vrouwen Hem want Hij zoekt hen op. Dat tekent deze Middelaar Gods en der mensen altijd weer zo: ZIJN OPZOEKENDE LIEFDE!

Allen die Hem niet lief gekregen hebben, mogen wel vrezen. Stel je voor, Hem te ontmoeten met Wie je zo genadeloos afgerekend had. Wie van hen is alsnog voor Hem neer gevallen? Nooit zal Hij iemand verstoten die om genade roept. Wel nú, want straks is te laat. IK ZAL MIJN RECHTER OM GENADE BIDDEN! Daar zal Hij ten Redder zijn.

De Heere Jezus heeft beloofd dat Hij met Zijn genade en waarheid nimmer van Zijn Kerk, Zijn kinderen, wijkt. Ook nu niet, nu Hij aan de rechterhand van Zijn Vader is. Hij had het beloofd, Hij belooft het nog. Treur niet langer, droog uw tranen, blik in dat lege graf. Er is een Verlosser. Zijn Naam is Heere Jezus Christus. Van Hem moet u het hebben.

C. van den Berg

Uit de gemeente

We leven mee met

Paul Santifort. Hij werd met ernstige longontsteking opgenomen in Dirksland maar mocht weer thuis komen. Heel fijn voor hem en zijn broer Willem Jan. We zijn de Heere hiervoor dankbaar. Er wacht nog wel een maagonderzoek.

Mevrouw G. Snijder-de Kluiver die in in Eleos, De Fontein, Duinweg 1, 3735LA Bosch en Duin. We hopen dat zij psychisch weer nieuwe krachten op mag doen. De Heere zij met u in de weg van vrede!

De heer M.P. Tanis, Preekhillaan 6, werd opgenomen voor een kleine ingreep. Verder wacht er nog wel een keer een nieuwe opname voor zijn knie. Het is wachten op een goede conditie waarin het mogelijk zal zijn. Sterkte in deze weg! De Heere is nabij.

Mevrouw N. Knöps in de weg die zij gaat bij de behandelingen van chemo en bestraling. Een lange weg die niet alleen gegaan kan worden. Uw hoop mag op de Heere gevestigd zijn. In Hem is kracht.

Ds. J. G. van Loon, die een plekje mocht vinden in verpleegcentrum 'Buitenrust', maar in de afgelopen week weer opgenomen werd in het ziekenhuis. Velen zullen hem niet vergeten zijn met alles wat hij voor de gemeente betekend heeft. De Heere ontferme Zich over u, broeder! Adres: "Buitenrust," afd. "De Branding," Buitenruststraat 221, 4337EP Middelburg.

Sterkte voor allen die tegenslag lijden.

Bespreek het met de Heere en hoop op Zijn genade.

Geboren (1)

Onze leervicaris F. Visser en zijn vrouw werden zondag 4 maart verblijd met de geboorte van een dochter en zusje; ze noemen haar Marlize. Van harte wensen we hen een rijke zegen toe in de opvoeding en dat Marlize veel vreugde mag geven in het gezin, met haar broertjes en zusje, en in het Koninkrijk van God. Wat een voorrecht dat de Heere alles zo voorspoedig maakte. Zij wonen: Esdoornstraat 18, 4306AH Nieuwerkerk, Zld.

Geboren (2)

Wim en Rianne Ras, Van Kerkwijkhof 7, werden op 7 maart verblijd met de geboorte van een zoon, Boaz, broertje van Sam. Van harte gefeliciteerd, ouders, met deze gave uit Gods hand. Hij wil u wijsheid in de opvoeding geven. Groot is het voorrecht om middelijkerwijs uw kinderen tot Jezus te leiden. We hopen dat uw kinderen tot Gods eer en tot uw vreugde op mogen groeien! En weet: "Er is blijdschap in de hemel als één zondaar zich bekeert." Blijdschap bij de engelen.

Welkom

We willen ds. G. Pater en zijn gezin hartelijk welkom heten in Ouddorp. Wel heel bijzonder voor de Gereformeerde Gemeente dat zij voor het eerst in zoveel jaren een eigen herder en leraar mogen ontvangen. We hopen dat zijn woordbediening voor velen tot Zegen mag zijn. Zo wordt Gods lof vergroot!

Goede Vrijdag/Pasen

Dagen van gedenken liggen voor ons (achter ons). Het is een wonder van onschatbare waarde dat er een Zaligmaker is Die Zijn leven aflegde en weer uit de doden opstond om aan arme zondaren het leven te geven. We wensen u allen gezegende dagen toe onder de Woordverkondiging.

Reis

We maken ons weer gereed voor een reis naar de gevangenen. Bart hoopt gewoon thuis te zijn en Mieneke vliegt halverwege weer terug voor haar werk bij 'Het Kruidvat.' Gerrit Jan hoopt met een collega mee te rijden met de vrachtauto/combinatie omdat we veel ziekenhuisbedden uit Salem kregen en daarbij nog extra hulpgoederen mee willen nemen. De bus werd vorige week gekeurd, maar er waren enkele gebreken; als het goed is mocht hij deze week donderdag in Roosendaal bij de RDW met een controle-check weer een jaar mee. Altijd weer een beetje spannend, die keuringen. Wel nuttig.

Hoe dichtert het nadert, hoe meer we ook weer verlangen de gevangenen te mogen ontmoeten. Dan kort de tijd voor Willeke ook weer op. Graag wil zij zich beraden welke volgende stap zij in het leven nemen mag.

Geerke ziet er ook naar uit dat zij in mei terug mag keren. Voor beiden is het een hele ervaring geweest, alleen in een andere cultuur. Dat is toch weer heel anders dan samen met het gezin. Nuttig en leerzaam was de periode voor beiden.

Gemeente, reist u biddend mee? Zijn er zorgen, meld het even bij de wijkouderling.

Ten slotte

We waren getuigen van de rouwdienst en begrafenis van Hermien Simons. Haar vader kreeg bijzondere kracht om de dienst te leiden en de Heere ondersteunde haar moeder in haar smart. De weduwman blijft achter met drie zonen, nog jonge kinderen. Velen van stg. "Ontmoeting" waren aanwezig en lieten van hun gemis iets voelen via enkele sprekers. Al met al was het een indrukwekkende dag waar een helder getuigenis gegeven mocht worden hoe Hermien tot zegen was en door de Heere gezegend en gezien was. Van harte wensen we u uit de Oude Pastorie de nabijheid van de Heere toe.

Hoe uw weg ook ga, hoop op God en wandel met Hem!

Uw C. van den Berg.

Uit de pastorie 'Laus Deo'

We willen nog een terugblik geven van onze reis naar onze kinderen in Zuid-oost Azië.

We gingen samen weer met de scooter de stad in, eens even kijken bij de winkeltjes en plekjes waar we mensen kenden. We reden in het centrum van de stad langs wat winkeltjes en ineens zag ik daar Cassy in haar kinderkleding winkeltje. Toen wij aankwamen in 2001 in dat grote land, was zij degene die ons hielp met onze containers met huisraad het land in te krijgen. Ze was er altijd, ze stond altijd voor ons klaar. Ze werkte voor de regering, toen ze zwanger werd kreeg ze babykleertjes van ons en had heel veel vragen. 'Maar één kindje he,' zei ze, 'en jij zo veel'. 'Ik wil graag alles bewust beleven.'

Ze begon ook de Bijbel te lezen, had veel vragen, en besprak die met ons. En nu deze ontmoeting.

'O,' riep ze uit, 'onze harten smelten weer samen!' We vroegen: 'lees je ook de Bijbel nog?' 'Maar het is zo moeilijk en ik heb jullie uitleg niet meer,' zei ze tegen mijn man.

'Ik wil jullie wel vertellen dat ik nu een vriendin heb die christen is en je merkt het uit haar daden.

Ze kreeg een gehandicapt kindje maar ze houdt het en ze heeft het kindje lief en zorgt ervoor.

Ik kan zoveel van haar leren.' We zeiden: 'praat maar veel met haar, vraag maar veel aan haar.'

We gaven nog wat christelijke lectuur, ook voor haar vriendin. Een omhelzing en nog één, ze kon ons bijna niet laten gaan. We mogen blijven bidden of de Heere ook in haar hart door gaat werken.

Zo lieten we haar weer achter. We hadden ook nog een maaltijd samen met onze vrienden waar we al die jaren mee opgetrokken zijn. Soms denk je: hoe is het allemaal gegaan en wat zijn de vruchten?

We mochten een prachtig getuigenis horen.

De man van de regering waar we mee samenwerkten, mocht gedoopt worden.

Hij was eerst erg tegen ons gekant. M'n man vroeg een keer: 'wat wil je nu van ons, ons geld of onze liefde?' Hij antwoordde niet, een andere man zei: 'jullie liefde'.

Na een aantal jaren van samenwerking zei hij toch: 'jullie christenen zijn anders.

Als ik gepensioneerd ben, mag ik dan ook gedoopt worden?'

Nu mochten we horen dat het mocht gebeuren.

De naam van de Heere zij geprezen, Hem alleen de dank en eer!

Deze man mocht ook van veel betekenis zijn bij de adoptie van Samuël en Grace.

Hij heeft de papieren voor Grace via/via mogen regelen want zij bestond niet officieel op papier.

Zo gebruikt de Heere mensen.

We mochten de afgelopen maand ook verschillende presentaties geven over ons werk in Roemenië.

Het is steeds weer mooi om anderen te mogen vertellen over wat God doet in levens van mensen.

Zo mochten we ook op de GZB-dag verschillende getuigenissen horen van wat God doet, Hij gaat door, het evangelie zal aan alle volken verkondigd worden. Soms door allerlei onmogelijkheden heen. Beproeving, verdriet en pijn maar Hij is de "Ik ben en Ik zal er zijn." Hij is opgestaan! Ik wil graag eindigen met een indrukwekkende hymn:

Man of Sorrows"

"Man of Sorrows," what a name
For the Son of God who came
Ruined sinners to reclaim!
Refrain: Hallelujah! what a Savior!

Bearing shame and scoffing rude,
In my place condemned He stood;
Sealed my pardon with His blood; *Ref.*

Guilty, vile, and helpless, we,
Spotless Lamb of God was He;
Full redemption—can it be? *Ref.*
Lifted up was He to die,
"It is finished!" was His cry;
Now in heaven exalted high; *Ref.*

When He comes, our glorious King,
To His kingdom us to bring,
Then anew this song we'll sing *Ref.*

Man van smarten

'Man van smarten', wat een naam
voor de Zoon van God Die kwam
om verbroken zondaren terug te eisen
Refrain: Halleluja, wat een Heiland!

Schaamte en grove spot dragende
in mijn plaats stond Hij, veroordeeld.
verzegelde mijn vergiffenis met Zijn bloed

Schuldig, verachtelijk, hulpeloos zijn wij,
vlekkeloos Lam van God was Hij,
volmaakte verlossing, kan het zijn? *Ref.*
Verhoogd hing Hij om te sterven,
"het is volbracht" was Zijn kreet,
nu in de hemel hoogverheven. *Ref.*

Wanneer Hij komt, onze glorieuze Koning,
om tot Zijn Koninkrijk ons te brengen,
dan zingen wij wederom dit lied: *Ref.*

Haakavonden en ochtenden



We hebben de hele winter met een aantal vrouwen lapjes aan elkaar gezet. Het was fijn, gezellig en er waren soms ook goede gesprekken.

Iemand in onze kring noemde het de 'drie keer blij deken'.

1: De mensen die de lapjes gebreid hebben zijn blij dat er iets mee gedaan wordt.

2: Iemand uit Oost-Europa is blij met een lekkere warme deken.

3: Wij als vrouwen zijn blij met de gezellige, creatieve ochtend.

Mooi, deze gedachten.

We hebben een aantal dekens af mogen krijgen, grote dekens en kleine dekens. We hopen in het najaar weer te mogen starten om voor onze verre naaste opnieuw wat dekens te kunnen maken omdat nog niet alle lapjes verwerkt zijn.

Met hartelijke groet,
mevrouw H. van den Berg – van Wijk

Kerkrentmeesters

Privacy regelgeving

Onlangs zijn we geïnformeerd over de nieuwe privacy wetgeving die vanaf 25 mei 2018 geldt. We gaan ons hierin nog verder verdiepen, want veel zaken hebben hierin de aandacht. We moeten zeer zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. Privacy gevoelige informatie zal dus bijvoorbeeld uit 'Kleine kracht' en onze website verdwijnen, denk hierbij aan het lijstje met verjaardagen en jubileums (dit kan alleen als u daar schriftelijk toestemming toe geeft). Maar ook bijvoorbeeld ziekte en pastorale informatie mogen niet met naam en toenaam op openbaar toegankelijke media staan (zonder uw toestemming). En zo zijn er nog veel meer zaken op dit gebied. Hebt u vragen hierover, dan wel wilt u iets gepubliceerd hebben, richt u dan tot de kerkrentmeester.

Kerkorgel

Van Vulpen is opdracht verleend voor het groot onderhoud van het kerkorgel. Dit onderhoud zal naar verwachting in oktober van dit jaar gaan plaatsvinden.

Actie Kerkbalans

Met diepe verwondering kunnen we aangeven dat er momenteel bijna 25 duizend euro is toegezegd in het kader van de Actie Kerkbalans. Heel hartelijk dank hiervoor en het bedrag zal geheel gebruikt worden voor de instandhouding van onze Hervormde gemeente Ouddorp. De huidige toezegging ligt al iets boven het bedrag van vorig jaar, waarvoor we de Heere dankbaar zijn.

Beleidsplan

Langzamerhand krijgt het Beleidsplan en het Revitaliseringplan vorm met medewerking van ds. H. van Ginkel. Voor de verschillende onderwerpen in deze plannen zullen verschillende gemeenteleden worden benaderd, zodat er een actuele stand van zaken kan worden weergegeven.

Beeld en geluid uitzending

Na uitgebreid onderzoekwerk door de kerkrentmeester en overleg in de kerkenraad zijn er keuzes gemaakt om de geluidsinstallatie te vervangen en beelduitzending (gecodeerd) mogelijk te maken. Nodig omdat de apparatuur sterk verouderd is en wenselijk om meelevenden met onze gemeente zo goed en breed mogelijk te bereiken. Bij dit onderwerp zal uitgebreid nagedacht worden over privacy en wenselijkheid. De benodigde camera zal achter in de kerk worden opgehangen. Met verdere ontwikkelingen en informatie houden we u op de hoogte naar gelang de voortgang.

Ledenadministratie

Ingekomen: Mevr. M.E. Mourik en mevr. J. van Koppen-Grinwis

Vertrokken: de fam. H.C. van Erkelens en de fam. A.C. Sperling.

Agenda, Deo Volente

Zondagsschool



Elke zondagmorgen na de kerkdienst is er zondagsschool. We gaan om ongeveer 12.15 uur weer naar huis. Met elkaar zingen we psalmen, we luisteren naar een vertelling uit de Bijbel. De jongere kinderen gaan na de vertelling een kleur of knutsel opdracht maken wat betrekking heeft op de vertelling. En met de oudste kinderen gaan we de verwerking maken uit het verwerkingsboekje.

De Alpha bijeenkomsten worden gehouden op de volgende datums

Datum:	nr:	Thema:
3 april-18	8	Hoe kan ik het kwade weerstaan
24 april-18	9	Waarom en hoe moeten wij het anderen vertellen

Vrouwenkring "Sola Fide"

Maandag 16 april hopen we als vrouwenkring weer samen te komen (voor de één na laatste keer van dit seizoen). We gaan verder met de Bijbelstudie over Johannes de Doper met als thema: Vriend van de Bruidegom. De taak van de vriend van de bruidegom was de bruid naar de bruidegom te leiden en de feestvreugde te bevorderen. Wanneer de bruid aan de arm van de bruidegom het bruidsvertrek binnenging, bleef de vriend buiten staan. En wanneer hij de stem van de bruidegom hoorde, verheugde de vriend zich in de blijdschap van de bruidegom. Dan zat zijn taak erop. Zo ziet Johannes zijn situatie nu. Hij moet meer worden, ik echter minder. Hoe meer mensen bij Bruidegom Jezus uitkomen, hoe groter de vreugde bij Johannes, maar ook bij ons. Wij gunnen het iedereen om Hem te kennen en door het geloof in Hem, te delen in Zijn Verlossing, laten we dan getuigen wie Hij voor ons is en Zijn Licht verspreiden. Hier over gaan wij met elkaar nadenken en in gesprek. Allen weer van harte uitgenodigd om met ons mee te doen!

Thema-avond voor mannen

Op **woensdagavond 18 april** hoopt ds. M.M. van Campen, predikant van de Maranathakerk te Rotterdam Zuid om 20.00 uur in de 'Morgenster' een referaat te houden met als thema '**Aan Gods hand door pijn en lijden**'. Pastorale overdenkingen wanneer we met lijden te maken krijgen. Mannen van harte welkom.

Gebedsmoment

Zaterdag 21 april om 9.00 uur komen we in de 'Morgenster' samen om te bidden. Iedereen is van harte welkom!

Zanguurtje

Zondag 29 april hopen we met elkaar direct na de avonddienst weer psalmen en gezangen in de kerk te zingen. Iedereen, dus ook onze gasten, zijn van harte welkom. Voor een overzicht van de gezangen die we hopen te zingen, wordt gezorgd.

Concert/zang agenda

De agenda voor donderdagavondconcerten/zangavonden en de kerkbespeling op zaterdag is ingediend bij het College van Kerkrentmeesters. De zorgvuldig samengestelde agenda is zonder commentaar dan wel wijziging vastgesteld. Een en ander zal te zijner tijd worden gepubliceerd en op de website agenda worden vermeld.

Activiteitencommissie

Jaarmarkt

De voorbereidingen voor de jaarmarkt zijn al in volle gang, graag willen we jullie hulp hierbij vragen, we zijn op zoek naar:

Levensmiddelen

Voor onze levensmiddelenkraam zijn we op zoek naar levensmiddelen met een ruime houdbaarheidsdatum, de levensmiddelen kunnen ingeleverd worden bij Daniëlle Quist, Alexanderstraat 52.

Glas en servieswerk

Het glas en servieswerk kunnen elke donderdagochtend van 8.00 tot 11.00 uur gebracht worden in de 'Morgenster'.

2^{de} handskleding

Dit jaar zijn we voor de jaarmarkt weer op zoek naar 2^{de} hands kleding.

Alle kleding is welkom, mits deze in goede staat en gewassen is.

De kleding kan gebracht worden bij Anne Grinwis, Preekhillaan 12 Ouddorp.

Ook zijn we op zoek naar kledingrekken die we deze dag kunnen lenen, heeft u er één te leen dan horen we het graag!

2^{de} handspullen

De 2^{de} hands spullen kunnen gebracht worden bij Anne Grinwis, Preekhillaan 12. Ook is er de mogelijkheid om de spullen en de levensmiddelen op woensdagavond 9 mei van 19.00 tot 20.30 uur en op donderdagmiddag 10 mei van 13.00 tot 15.00 uur af te geven in de 'Morgenster'. Spullen in goede staat zijn van harte welkom, met uitzondering van grote meubelstukken, computers ed.

Creatief bezig zijn, iets voor u?

Voor de jaarmarkt op 11 mei willen we graag ons steentje bijdragen door creatief bezig te zijn met elkaar, zodat we de gemaakte spullen kunnen verkopen op deze dag. Bent u/jij creatief en lijkt het u/jou leuk om een aantal avonden in april/mei met elkaar te handwerken, timmeren, schilderen, bloemschikken of iets dergelijks, meldt u/jou dan aan bij Corina Abresch en Hetty Moerkerk 06-28982574.

Vrijwilligers

Voor deze dag is er altijd flink wat hulp nodig, fijn dat we al een aantal mensen bereid hebben gevonden om deze dag te helpen! Wilt u ons komen helpen een dagdeel of een hele dag? Laat het ons weten, uw hulp wordt zeer gewaardeerd.

U kunt zich opgeven bij Anne Grinwis 683280 of per mail naar: activiteitencommissie@hervormdoudorp.nl

Vrijwilligersavond

Alvast willen we via deze weg al de vrijwilligers uitnodigen voor een vrijwilligersavond op woensdag **2 mei** van 19.30 tot 20.30 uur in de 'Morgenster'

Ons doel hierbij is om alles voor de jaarmarkt nog eens door te nemen, via de mail krijgen de vrijwilligers nog verder informatie en uitnodiging voor deze avond.

Voor in uw agenda

Wij willen u allen alvast hartelijk uitnodigen om 11 mei een kijkje te komen nemen op de jaarmarkt. Er is van alles en nog wat te koop, zoals: groente en fruit, kaas van de kaasboerderij, patat, rollensnoep, wafels en andere lekkernijen!

Via een lootje kunt u wat winnen op de levensmiddelenkraam, er wordt een boodschappenpakket verloot en u kunt de naam van een pop raden.

Verder zijn er sieraden, parfums, brocante, fotokaarten, etc.

Ook zijn er de bekende 2^{de} hands kleding, spullen en boeken te koop.

Verder worden er kinderactiviteiten georganiseerd.

Nieuw

Nieuw dit jaar is: een hoedenkraam, een schoenenkraam en een boekenkraam met nieuwe boeken. Dit jaar staan niet alleen buiten de kramen maar ook binnen staan een aantal kraampjes. Zoals u leest is het te veel om op te noemen.

Zo hebben we nog niet eens de catering genoemd, waar u heerlijk een bakje koffie met wat lekkers kan nuttigen....kom langs en laat u verrassen.

Fotoshoot

Tijdens de markt is er evenals vorig jaar ook de mogelijkheid om op de foto te gaan.

Ga voor een leuke fotoshoot van je gezin/kinderen/vrienden/of welke samenstelling dan ook. Na afloop van de fotoshoot krijgt u alle foto's mee op een USB stick zodat u zelf kunt kijken welke foto('s) u wilt afdrukken/delen/enz.

De kosten voor de fotoshoot zijn € 10,00. De opbrengst is geheel voor de kerk.

U kunt zich van te voren aanmelden om een tijd af te spreken.

Neem contact op via email: anja.tanis84@gmail.com of bel/stuur een berichtje naar 06-52094422.

Het blijft natuurlijk ook mogelijk om op de dag zelf zonder afspraak op de foto te gaan! De foto's worden gemaakt bij de ingang van de 'Morgenster', daar kunt u zich op de dag zelf aanmelden.

Zangavond m.m.v. Christelijk Gemengd koor 'Vox Humana' en het Christelijk Mannenkoor 'Tehillim'

De eerste zangavond van dit jaar wordt gehouden op zaterdag 26 mei. Deze avond zal het Christelijk Gemengd koor 'Vox Humana' en het Christelijk Mannenkoor 'Tehillim' uit Dordrecht o.l.v. Lennert Knops in ons midden zijn. De avond begint om 19.30 uur, er zal een meditatie gehouden worden, ook is er een collecte voor de onkosten.

Verantwoording van uw gaven

Over de periode van 1 t/m 26 maart 2018 is het volgende ontvangen:

Kerkrentmeesterlijk beheer

Collecte tijdens kerkdiensten	2.394,37
Bijdrage energie	703,97
Pastoraat, 25 maart	202,85
Giften (25,-, 100,-, 125,-, 130,-, 2x 150,-, 194,-, 250,-, 500,- en 1500,-)	3.124,00
Kerkbalans (35,-, 40,-, 50,-, 75,-, 4x 100,-, 250,-, 260,-, 500,-, 750,- en 1749,50)	4.109,50
Totaal Kerkrentmeesterlijk beheer	€ 10.534,69

Waarde ingeleverde collectemunten € 1.373,00

Diaconie

Ontvangen via bank (25,- en 50,-)	75,00
GZB voorjaarscollecte, 4 maart	245,55
Project 1027 contact vluchtelingen, 11 maart	224,64
Diaconie, 14 maart	309,40

Stg. Predik het Woord Hoorn, 18 maart	193,10	
GZB Roemenië, 21 maart	<u>76,45</u>	
Totaal diaconie		€ 1.124,14
Kerkrentmeesters en diaconie samen		€ 11.658,83

Kleine Kracht 13^e jaargang

Stand vorige keer	180,00
Aan giften (25,- en 50,-)	<u>75,00</u>
Totaal	€ 255,00

Verjaardagsfonds 2018

Stand vorige keer	170,20
Ontvangen (15,-, 25,- en 80,-)	<u>120,00</u>
Totaal	€ 290,20

Hartelijk dank voor het geven van uw gaven.

Online doneren

Via de website is een module die het online doneren van giften mogelijk maakt. Klik op het kopje Kerkelijke bijdrage/donatie en maak uw gift makkelijk direct over via Ideal. www.hervormdoudorp.nl

Voor onze jongeren

In de naam van de Vader

Bij jou doop klonk drie keer een Naam. De Naam van de Vader, de Naam van de Zoon en de Naam van de Heilige Geest. Waarom deze drie? Als eerste klinkt de Naam van God de Vader. En dat is veelzeggend! Zoals een vader van nature vastzit aan zijn kind, zo zit God vast aan hen die Hij Zijn kinderen noemt. Als je gedoopt bent kom je nooit meer van God af. Net zo min als een vader van zijn kind afkomt. God openbaarde Zich als Vader aan Israël toen Hij zei: 'Ik ben de HEERE, uw God' en zo zegt Hij dat ook tegen jou. Ik ben jouw God, jouw Vader..... Je kunt op Hem aan. Voor eeuwig. Denk maar aan 'de verloren zoon'. Die trok de wijde wereld in. Maar vader stond iedere dag op de uitkijk. Hij wilde niet van hem af.

Ben jij weggelopen van huis (kerk)? Ver van de Vader vandaan? Keer terug!

De deur van het ouderlijk huis staat nog steeds voor je open.

Je vraagt je af of dat kan? Of er niet te veel is gebeurd?

God is toch een rechtvaardig God?

Hij kan toch geen zonde door de vingers zien?

Je hebt helemaal gelijk als er niet nóg een Naam had geklonken.

De Naam van de Zoon.

Maar daar over de volgende keer.

Puzzel

Zoek de ontbrekende woorden op en streep daarna de lettergrepen door.

Welk woord houd je dan over? Het is een feest uit Exodus 23.

- 1.En deze dag zal ulieden wezen ter gedachtenis en gij zult hem den Heere tot een vieren (Exodus 12:14)
- 2.En het feest des ,der eerste vruchten van uw arbeid (Exodus 23:16)
- 3.Want het is de om verzoening te doen voor het aangezicht des Heeren uws Gods. (Leviticus 23:28)
- 4.Het feest der zult gij zeven dagen houden, als gij zult hebben ingezameld van uw dorsvloer en van uw wijnpers. (Deutr 16:13)
- 5.Daarom noemt men die dagen , van den naam van dat Pur. (Esther 9:26)
- 6.En Hij leerde dagelijks in den (Lukas 19:47)
- 7.En het was het feest der vernieuwing des tempels te (Joh 10:22)
- 8.En als de dag van het vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen(Hand 2:1)

VER	PINK	RU	LOOF	DAG	JE
TEM	FEEST	OOG	TEN	ME	RIM
PU	HUT	ZOEN	ZA	STES	FEEST
LEM	ZA	STER	IN	PEL	LING

100 punten

Brent, Gefeliciteerd met je boekenbon voor het behalen van de 100 punten voor de puzzels!

De oplossing mag je inleveren bij: Jeannet Meijer Zeebrekersweg 8 3253 VS

Ouddorp. Of via E-mail: jeannetmeijer@hotmail.com

OPVANG KINDEREN IN KANSARME WIJKEN IN COLOMBIA



Op zondag 22 april a.s. wordt in onze gemeente een collecte voor Project 10 27 gehouden. De opbrengst is bestemd voor de opvang van kinderen in kansarme wijken in Colombia.

Opgroeien in een sloppenwijk van een grote stad. Dagelijks te maken hebben met armoede, geweld en slechte hygiëne. Niet beter weten dan dat dit normaal is. Voor veel kinderen in de Colombiaanse hoofdstad Bogotá is dit hun dagelijkse realiteit.

Gelukkig is er een kerk die oog heeft voor deze kinderen. Op twee plekken is er onder leiding van ds. Germán Suárez opvang geregeld waar kinderen uit school naartoe kunnen. Ze worden er geholpen met hun huiswerk, er is tijd voor muziek, spelletjes en sport. Omdat veel kinderen thuis weinig en eenzijdig voedsel krijgen, geven ds. Germán en zijn team hen ook een goede maaltijd. De twee opvangplekken bieden de kinderen iets wat totaal nieuw voor hen is: aandacht en de liefde van God en mensen. Angelo is 6 jaar. Zijn ouders werken als vuilophalers en zijn arm. Vaak komt hij op school met een lege maag.

Bij de kinderopvang krijgt hij een maaltijd en hulp bij zijn huiswerk.

Geef tijdens de collecte of maak een bedrag over op NL29 INGB 0000 0280 16 t.n.v. Project 10 27 o.v.v. CO.2.005 - Opvang kinderen in Colombia. Hartelijk dank!

Kijk voor meer informatie op de website van Project 10 27: <https://www.project1027.nl/colombia-opvang-kinderen-bogota/>

Project 10 27

De naam van het diaconale programma van de GZB is ontleend aan Lukas 10 vers 27, waarin we worden opgeroepen God lief te hebben boven alles en de naaste als onszelf.

Pinksterpad 2018

Op 2^e Pinksterdag, DV. 21 mei 2018, wordt de eilandelijke wandeltocht "Pinksterpad" weer georganiseerd. Dit jaar is Stellendam aan de beurt. Er is een tocht van 5 km en een van 10 km. Er wordt gewandeld van de Hervormde Kerk via een mooi tocht naar de Gereformeerde Kerk in Stellendam. Het organisatie comité is bijna klaar met de voorbereidingen en binnen zal de folder ook beschikbaar komen.

DABAR - recreatie evangelisatie

Dit jaar is Camping Witte aan de Klarebeekweg bereid gevonden om het mooie Dabar werk te laten plaatsvinden. Het zal dit eerste jaar een zeer kleinschalig karakter hebben, waarbij ook geheel wordt teruggedaan naar de basis. Evangelisatie en contact met de camping gasten. Onze gemeente zal dit eerste jaar bij deze camping dienen als zogenaamde adoptie gemeente. Een en ander zal te zijner tijd verder worden gecommuniceerd. We zijn de Heere heel dankbaar dat er onverwacht toch een nieuwe camping is gevonden in Ouddorp om dit mooie werk voort te zetten.

Kerkdiensten

De voorzang wordt vijf minuten voor de aanvang van de dienst gezongen.

Tijdens de morgendiensten is er kinderopvang.

Zondag 8 april 2018

9.30 uur: ds. A. Simons, Montfoort

18.00 uur: ds. J.J. Mulder, Hedel

Collecte: 1^e Stg. Kimon 2^e Kerkrentmeesters. 3^e Instandhouding Eredienst.

Voorzang

Psalm 81 vers 10 en 11

Psalm 88 vers 2 en 3

Zondag 15 april 2018

9.30 uur: ds. C. van den Berg

18.00 uur: ds. C. van den Berg

Collecte: 1^e Stg. Ontmoeting. 2^e Kerkrentmeesters. 3^e Instandhouding Eredienst.

Psalm 33 vers 10 en 11

Psalm 89 vers 2 en 3

Zondag 22 april 2018

9.30 uur: ds. A. Belder, Nieuwe Tonge

18.00 uur: ds. M.J. Middelkoop, Middelharnis

Collecte: 1^e GZB. Colombia. 2^e Kerkrentmeesters. 3^e Instandhouding Eredienst.

Psalm 66 vers 4 en 6

Psalm 90 vers 4 en 8

Zondag 29 april 2018

9.30 uur: ds. C. van de Worp, Wezep

18.00 uur: ds. C. van de Worp

Collecte: 1^e Pastoraat. 2^e Kerkrentmeesters. 3^e Instandhouding Eredienst.

Psalm 98 vers 1 en 2

Psalm 91 vers 2 en 6

Zondag 6 mei 2018

9.30 uur: ds. C. van den Berg

Psalm 66 vers 4 en 10

18.00 uur: ds. C. van den Berg

Psalm 92 vers 5 en 6

Collecte: 1^e Diaconie. 2^e Kerkrentmeesters. 3^e Instandhouding Eredienst.

Oppasschema

8 april - Annelies en Marijke

15 april - Andrea Quist en Mieneke

22 april - Gerjanne en Myrthe

29 april - Marijke en Annelein

6 mei - Annelies en Lotte

Kerktaxi

Wanneer u gebruik wilt maken van de kerktaxi, kunt u contact opnemen met:

Wim Meijer Dorpsweg 39a Ouddorp tel. 0187-682875. E-mail: wmeijer@live.nl

JONGERENAVONDEN OP GOEREE-OVERFLAKKEE

14 april 2018

Sprekers: Dirk Lemmens, Pieter Kieviet

Thema: 'Homoseksualiteit'



Locatie jongerenavonden:

EDUDELTA college (de groen)

Langeweg 107 3245 KG Sommelsdijk.

Publicatie

De Bijbel lezen met Joodse ogen

Donderdagavond 12 april a.s. hoopt ds. L.J. Lingen uit Middelharnis een presentatie te houden over Israel.

Het thema is: De Bijbel lezen met Joodse ogen.

De avond begint om 19.30 uur en de zaal is om 19.00 uur open.

De commissie Vorming & Toerusting nodigt iedereen van harte uit, om deze avond bij te wonen, in de Gereformeerde kerk, Dorpsvelden 15 te Ouddorp.

VRIJDAG 11 MEI 2018



JAARMARKT

GROENTE / FRUIT

PATAT / SNACKS

LEKKERNIEN:

- Wafels
- Ouddorpse bolussen
- Kaas
- Enz.

WOONARTIKELEN

FOTOSHOOT

BOEKEN

KLEDING

HOEDEN

SCHOENEN

SIERADEN

LEUKE CADEAUTJES VOOR MOEDERDAG

ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN

GEZELLIG TERRAS

EN NOG VEEL MEER!!

OUDDORP CENTRUM

09.00 – 15.30 uur