

Hervormde gemeente Ouddorp



Postadres: Weststraat 2 3253 AR Ouddorp

Aanvang diensten Dorpskerk: 9.30 uur en 18.00 uur

Website: www.hervormdoudorp.nl

Kerkdiensten beluisteren: www.kerkomroep.nl

Kerkrentmeesterlijk beheer: IBAN: NL87 RABO 0341 6707 07

Diaconie: IBAN: NL65 RABO 0341 6707 15

Activiteitencommissie: IBAN: NL18 RABO 0146 3826 25

activiteitencommissie@hervormdoudorp.nl

Nieuwsbrief juni 2019

Overdenking

Wachten en verwachten

"En als Hij met hen vergaderd was, beval Hij hun dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte des Vaders, die gij, zeide Hij, van Mij gehoord hebt." Hand. 1:4

Jezus was erbij

Opvallend dat Jezus keer op keer Zijn discipelen opzoekt na de opstanding. Nu is Hij samen met hen vergaderd te Jeruzalem. Er is nog genoeg te bespreken. De plannen van de Vader worden door de Zoon doorgegeven en later door de Heilige Geest bevestigd en kracht bijgezet.

Hoe zou zo'n overleg tussen Jezus en de discipelen gegaan zijn? Ik probeer het me in te denken. Meestal worden in een overleg de kanten belicht van beide partijen. Voor en tegen worden afgewogen. Iedereen mag z'n zegje doen. Belangen aan beide kanten spelen een rol. Het is knap als in een vergadering de voorzitter een leidende rol speelt zonder al teveel te sturen.

Hier is een vergadering waar Jezus door de Heilige Geest bevelen uitdeelt. Blijkbaar is de inbreng van de discipelen hierbij maar gering geweest. Hij maakt de dienst uit, niet zij. Zoiets zou in onze dagen nogal aanstootgevend zijn. We nemen besluiten democratisch, niet theocratisch. Maar wacht even. Wat gebeurt er als God in je leven komt? Welke koers gaat je levensschip varen als Jezus Christus als Stuurman aan boord komt? En de Bijbel, als het levende Woord van God wordt je kompas? Dan komt je leven in een heel ander licht te staan. Je ziet de mislukkingen van je leven scherper en scherper. Je beseft dat het nodig was én een wonder dat God het voor het zeggen kreeg, anders was je schip op de rotsen te pletter geslagen.

Je leert van genade te leven.

Ik heb een belofte gekregen

Vanaf het moment dat het spreken van God je leven zo anders maakte, zijn er veel vragen gekomen. Meer vragen dan antwoorden. Het zou zomaar kunnen dat hetzelfde gebeurt als met de discipelen: je trekt je terug in een "donkere kamer" en je doet de deur op slot. Bang voor de mensen om je heen, onrustig vanwege een onzekere toekomst. En dan dat verrassende: Jezus komt. Hoe dan? Hij spreekt! Hij legt door de Heilige Geest woorden uit de Bijbel in je hart en gaat zo sturing geven aan je leven. Met een belofte.

De discipelen moesten wachten in Jeruzalem. Maar dat was toch de brandhaard van geweld dat tegen Jezus gebruikt is? Dat maakt niets uit. Het zijn de woorden van Hem. Wachten! Er staat namelijk na de opstanding nog veel meer te gebeuren. God heeft nog zoveel meer weg te geven. En dat gaat Hij ook doen. De Heilige Geest zal op hen komen en dat zal een wind zijn die hen gaat drijven, voortstuwen. En die kracht zal alles in beweging zetten. Christus vaart op naar de hemel om het verder voor te bereiden. De discipelen zullen op pad gaan na die overweldigende Pinkstertoespraak. Machthebbers op de aarde zullen de kracht van het Evangelie gaan zien. Zondaren komen tot geloof in Jezus Christus. Ook de hel zal losbarsten. De duivel weet echter dat hij een verloren strijd voert. Hij zal nog rake klappen uitdelen met zijn staart, maar zijn kop is vermorzeld.

Eén ding staat vast: God laat niet één van Zijn beloften ter aarde vallen. Zijn beloften zijn in Christus Jezus ja en amen.

God is nog steeds geduldig

Wachten in Jeruzalem. Het is ook verwachtingstijd. Nee, nu niet op de geboorte van het Kind, maar de uitgieting van de Heilige Geest, en later de wederkomst van Christus. Dat duurt dan wel héél lang. Sommigen spotten er zelfs mee. De Heere vertraagt de belofte. Onwillekeurig denken we aan 2 Petr. 3:9: "De Heere vertraagt de belofte niet, gelijk enigen dat traagheid achten, maar is lankmoedig over ons, niet willende, dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen."

Dus het wachten van de Heere is een groot wonder.

De discipelen wachten in Jeruzalem en het is geen verloren tijd. De tijd wordt rijp voor de Heilige Geest om neer te dalen. Hoe lang is daar al niet op gewacht! Ja, maar alles in zijn orde. In de natuur is er een rijping van de vruchten, in het geestelijke leven net zo.

De Heere roept.

De Heere maakt bekwaam.

De Heere zendt uit.

Zendingen die uitgezonden worden moet meestal enkele jaren opleiding hebben. Wachtenstijd, tijd om te studeren, te mediteren, rijp te worden.

God is geduldig met deze wereld. Is zij straks rijp voor het oordeel? Ja! Wanneer het koren uitgerijpt is en de laatste schoven binnen gedragen zijn in de schuur (Ps. 126). Het wachten is op ?

C. van den Berg.

Uit de gemeente

Uit de gemeente

Op dit moment zijn geen opnamen in het ziekenhuis bekend. We wensen allen sterkte die thuis al langere tijd met gebreken te maken hebben. Elk huis heeft z'n kruis, elk hart draagt z'n smart. Zo leidt de Heere door lijden tot heerlijkheid. Dat geldt voor allen die door het lijden geoefend en geheiligd worden. Soms maakt het lijden opstandig en bitter. Door onderwerping geeft de Heere rust.

Geboren

Corné en Andrea Grinwis-Admiraal (Bokweg 2) werden op zaterdag 25 mei verblijd met de geboorte van een dochter, Sophie Johanna Jacomijntje; ze mag gaan luisteren naar de naam Soof en is het zusje van zusje van Ties. Van harte feliciteren we jullie met deze schone gave uit Gods hand en spreken de wens uit dat zij mag opgroeien tot eer van de Heere en vreugde voor jullie als ouders. Hierin betrekken we ook de grootouders aan beide kanten. Een schone gave, en toch getekend door de zonde. Dat blijkt al hoe een kind met smart geboren wordt. En dan dat wonder dat er een fontein geopend is tegen de zonde en tegen de onreinheid waarin onze kinderen ontvangen en geboren zijn. Wat een pleitgrond mag dit voor jullie als ouders ook zijn, opdat de kleine Soof en haar broertje mogen horen bij de schare die niemand tellen kan. Neem jullie kinderen bij de hand en leid hen tot Jezus, ouders!

Huwelijk

Marije Stoutjesdijk en Bert Vroegindeweyj gaan elkaar hun ja-woord geven op vrijdag 14 juni. Van harte feliciteren we hen en hun ouders met dit voornemen. Het is een voorrecht en weldaad om zo samen naar het huwelijk toe te leven en daarbij ook Gods Zegen in een dienst van het woord te vragen. De dienst zal om 14:30 uur hier in de dorpskerk gehouden worden. Een oom van Bert, Ab (geen onbekende), hoopt de Psalmen te begeleiden. Bert en Marije, van harte wensen we jullie toe dat de Heere jullie een gezegend huwelijksleven schenkt waarin je merken mag dat Hij van jullie afweet. We leven in een gebroken wereld waar dagelijks zoveel relaties stuk gaan, en daarom een wonder waar de liefde jullie aan de Heere en aan elkaar verbinden mag. Toekomstig adres van het bruidspaar is: Lambertusstraat 84-1, 3062 WK, Rotterdam. Zij hopen nog een poosje bij ons ingeschreven te blijven staan omdat zij gedurende de zomer met Ouddorp mee willen blijven leven. Laten we als gemeente hen met gebed vergezellen.

Heilig Avondmaal

Zondag 30 juni hopen we weer genodigd te mogen worden tot de tafel om te smaken en zien dat de Heere goed is. Zondaren, die de weg kwijt waren, maar door de Heere weer in het spoor geroepen en gebracht zijn. Zijn spoor. Zo loopt het Woord niet alleen de hele wereld door maar zelfs toegespitst op Ouddorp. Dat we ons maar verwonderen. En zo geven wij de Heere de eer!

Aangezien onze reis iets opgeschoven is voor de trouwdienst van Bert en Marije, hoopt Prop. Abbink voorbereiding op het Heilig Avondmaal te houden.

Reis / Ten slotte

Na de trouwdienst willen we richting Roemenië gaan voor ons werk voor de GZB. Geerke blijft thuis voor haar werk bij de RST hier op het eiland, Mieneke maakt een wereldreis met haar Amerikaanse vriendin. Allereerst verblijft ze een week in Grand Rapids, waar we ruim drie jaren gewoond hebben, vervolgens bezoekt ze Hong Kong, daarna een week bij Willem en Willemien en tenslotte een week bij Jaap en Marieke den Butter. Daarna brengt ze haar vriendin een week mee naar Nederland. Zij is een kleindochter van wijlen ds. H. Hofman van de Ger. Gem., die nog in Waarde (Zld.) gestaan heeft. Haar vader was destijds diaken bij ons in de kerkenraad.

Als het goed is ben ik die tijd bezig met de tweede chemokuur. Tot hiertoe is het dragelijk, hoewel bij de eerste kuur een allergische reactie even heel ongemakkelijk was. Maar de Heere heeft niet losgelaten. Zijn trouw is groot. Onlangs werd ik wakker met Psalm 130:

"Ik blijf den HEER' verwachten, Mijn ziel wacht ongestoord.

Ik hoop in al mijn klachten, Op Zijn onfeilbaar Woord.

Mijn ziel, vol angst en zorgen, wacht sterker op den HEER,'

Dan wachters op de morgen, De morgen, ach wanneer?"

De morgen daarna werden we zeer bemoedigd doordat iemand anoniem een envelop op de mat liet vallen, en de morgen daarna bijzonder bemoedigd door een briefje van de professor in Gent. Wat toont de Heere dan Zijn vaderlijke zorg.

Zo willen we graag leven uit Zijn hand, de tijd die Hij ons geeft.

Met hartelijke groet van ons allen,
Mijn vrouw, Willeke, Annemarieke, Geerke, Mieneke, Samuël en Grace,
uw C. van den Berg.

Pastorie 'Laus Deo'

We willen u nog even bijpraten over de reis naar Roemenië. Wat ging het allemaal anders dan gedacht. Maandag een telefoontje toen we net uit de gevangenis kwamen. Mijn moeder van 89 jaar, zo ineens ziek, ernstig ziek. Onze dochter Sieneke ging gelijk bij haar op bezoek. Mijn zus en twee broers waren er al. Ze ging achteruit, dat zag iedereen. De dominee kwam praten met haar en zei Psalm 25:8 op. 'Zie op mij in gunst van boven, wees mij toch genadig Heer!' 'Bent u bang om te sterven?' zo vroeg hij. 'Nee hoor', was haar antwoord. Haar krachten verminderden. De kleinkinderen die er waren, gingen afscheid nemen. Ze herkende iedereen en ze had voor iedereen nog een woord, ook al was het fluisterend. Wij waren weer terug op ons 'thuis adres' in Roemenië. Wat moest ik doen? We keken op een website met vliegtickets, nog 3 plaatsen vrij. Toen een ticket gekocht om op dinsdagmiddag terug te vliegen naar Nederland. Onze zoon belde maandagavond dat hij zo blij was over wat hij van oma gehoord had. Dat er zo'n blijdschap was op haar gezicht. Die nacht, toen ik niet kon slapen, was er eigenlijk maar één bede in mijn hart. 'Heere, hoeft ze niet zo lang te lijden? Neem haar op in uw heerlijkheid.' Tegen mijn man zei ik: 'al zie ik mijn moeder niet meer, het is goed.' Dinsdagmorgen zaten we op het vliegveld en het bericht kwam: 'ma is overleden, zo rustig, niet benauwd. Ze mag de Koning zien in Zijn schoonheid.' Heel opmerkelijk, acht jaar geleden: mijn vader werd ziek. We gingen naar het vliegveld en op het tweede vliegveld waar we zaten te wachten, kregen we een telefoontje dat mijn vader overleden was. De Heere gaf volle vrede in het hart want de nacht ervoor was er steeds de lofzang van Simeon in mijn hart.

*'Zo laat Gij, Heer' Uw knecht, naar 't woord hem toegezegd,
thans henengaan in vrede; nu hij de zaligheid,
zo lang door hem verbeid, gezien heeft, op zijn bede.'*

Niet aan het sterfbed van mijn ouders kunnen staan maar te mogen weten dat ze nu eeuwig Hem groot maken. Zo kwam ik dinsdag thuis bij mijn familie. Het was goed om zo samen te zijn. Samen te spreken, samen te rouwen om onze lieve moeder. Samen herinneringen op te halen, samen toe te leven naar de dag van de begrafenis. Mijn man kwam samen met Willeke, Annemarieke, Samuël en Grace naar huis gereden. Hij mocht zaterdag 4 mei de rouwdienst leiden.

'In het huis mijns Vaders zijn vele woningen, anderszins zo zou ik het u gezegd hebben.' Ook voor onze moeder, die er niet dacht bij te horen, was er plaats bereid.

Een geweldige ontmoeting

Wat een bijzondere ontmoeting hadden we met *Dan en Cassie*. Het stel dat Grace had gevonden. Het mooie getuigenis dat Cassie gaf na de dienst op 12 mei. *Dan* vertelde nog bij ons thuis dat de politie en de bedelaars aan de deur kwamen en dat hij zich opsloot in de slaapkamer met Grace en dat hij ging bidden en dat Cassie met de politie ging praten en het toch weer goed kwam. Cassie vertelde ook nog dat na de operatie, ze Grace haar naam hadden gegeven. 'Jij heet Grace', en dat er toen voor het eerst een klein lachje op haar gezicht kwam. Cassie bleef het maar iedere keer zeggen: 'God is so good.' (God is zo goed.) Het was een ontroerend afscheid op Schiphol. Samuël en Grace gingen mee om hen uit te zwaaien.

Wat gaat de Heere wonderlijke wegen met mensen.

Mieneke hoopt op 4 juni op reis te gaan. Ze wilde heel graag naar de graduation van haar vriendin in Amerika. Een aparte vriendschap, ze stonden als baby's naast elkaar in de kerk. Daarna elkaar nooit meer gezien, toen ze een jaar of tien waren gingen ze elkaar schrijven, later natuurlijk via de media. In 2016 zagen ze elkaar voor het eerst in levende lijve op Schiphol en nu zijn ze de beste vriendinnen. Ze gaan samen naar China en Thailand en dan komt Miriam (Mieneke's vriendin) nog mee naar Nederland. We hopen en bidden voor een goed reis, goede ontmoetingen, goede gesprekken en dat Hij hun Gids is op deze reis.

Nog wat betreft de gezondheid van mijn man. Het bezoek aan de professor was goed. Hij was tevreden over de operatie en wilde graag dat er nog vier chemo kuren volgen. Hij gaf alle informatie door aan Dirksland zodat daar de chemo behandelingen plaats kunnen vinden. De bloedwaarden waren zo, dat de chemo behandelingen konden beginnen. Alleen het HB was zo laag dat de oncoloog adviseerde om twee zakken bloed toe te dienen. Dit gebeurde ook, maar met de toediening van de chemo was er een allergische reactie maar er werd gelijk professioneel gehandeld. Het was een lange dag in het ziekenhuis maar de Heere was nabij. *'Ik blijf den Heer' verwachten, mijn ziel wacht ongestoord, ik hoop in al mijn klachten, op Zijn onfeilbaar woord.'* Met deze woorden mocht mijn man toch weer bemoedigd worden. Ook het grote wonder dat hij iedere keer weer kracht krijgt om te mogen preken, ook weer tijdens deze kuur

met de chemo medicijnen. Wat is het fijn dat ik altijd mee kan met mijn man en dat Willeke, Annemarieke en ook de andere meiden soms de zorg op zich nemen voor het gezin.

*'Gods ogen zien alles Ik weet in moeite en verdriet, dat u, o God, mij altijd ziet.
En waar ik nergens u aanschouw, mag' k weten van uw woord 're trouw.
Ik weet in dikke duisternis, dat God altijd Dezelfde is.
Dat U ook in die donkerheid mij vasthoudt en mij zeker leidt.
Ik weet dat als ik moed' loos ben, U toch mijn diepste wezen kent.
Dat als mijn pad door dalen gaat, U Heere, mij daar niet verlaat.
Geef, Heer', dat deze wetenschap, mij troosten zal van stap tot stap.*

Mevrouw H. van den Berg-van Wijk

Iedenadministratie

Verjaardagen

Verjaardagen van gemeenteleden van 70 jaar en ouder zullen vermeld worden met naam en adres. Indien u hier geen prijs op stelt dit graag minimaal 4 weken van tevoren melden bij de scriba C. van Huizen.

Jarigen

1 juni ~ 73 jaar, mevr. C.L. Kievit – Klijn Geleedststraat 66 3253BE.
4 juni ~ 72 jaar, dhr. A.A. Blokland Bokweg 18 3253AB.
8 juni ~ 88 jaar, mevr. A. Melissant – Breen Hoge Pad 31 3253BH.
12 juni ~ 73 jaar, dhr. M.N. Immerzeel Geleedststraat 27 3253BE.
18 juni ~ 78 jaar, mevr. W.C. Grinwis – Padmos Kelderweg 47 3253TC.
19 juni ~ 80 jaar, dhr. H. Heerschap Vliedberglaan 107 3253VT.

Verhuizingen

Fam. Santifort is verhuisd van Marijkeweg 29 naar Maerenseweg 81 3253 XR

Ingekomen leden

Mevr. E. de Pee Bredeweg 9, mevr. E. Lugtenburg - de Rave Vliedberglaan 107 en mevr. N. Besuijen Dorpstienen 14

Agenda, Deo Volente

Jeugdclub

Afgelopen 17 mei hebben we weer een super gezellige Jeugdclub gehad. We hebben een korte film gekeken (Hoe leidt God ons) en daar wat over nagepraat. Vervolgens stond de chips klaar en hebben we het uitdagende spel "kaarten op tafel" gespeeld. De frikandellen en bitterballen hebben natuurlijk niet ontbroken om vervolgens elkaar te bevragen en beluisteren over je favoriete muziek/lied.

De volgende keer, 28 juni, organiseren we een jeugdclub-BBQ. Dit doen we bij de familie Van Wijk in de Ireneweg. Wel graag even aanmelden en we vragen een kleine bijdrage. Zie verder de posters bij de ingangen van de kerk.

Gebedsmoment

Zaterdag 15 juni om 9.00 uur is er een gebedsbijeenkomst in 'De Morgenster'. Iedereen van harte welkom!

Censura Morum / bezinningsuur

Censura Morum wordt gehouden woensdagavond 26 juni van 19.30-19.55 uur in de consistorie. Aansluitend komen we bijeen om met elkaar na te denken en te spreken over Gods roeping. We nemen als uitgangspunt voor de avond Matth. 24:43-51, de gelijkenis van de twee dienstknechten. Lees het door, lees er wat omheen. We hopen op een goed gesprek met elkaar.

Activiteitencommissie

Concert Hart voor Sophia

Zaterdagavond 22 juni wordt er in onze kerk een concert voor Hart voor Sofia gegeven. Het Chr. Gemengd Koor Laudate Dominum o.l.v. Jan v Seters en het Mannenkoor Door Eendracht Verbonden o.l.v. Jurriën van Kooten zullen hier medewerking aan verlenen. De avond begint om 19.30 uur er zal gecollecteerd worden voor Hart voor Sophia.

Kleedjesmarkt

Zaterdag 22 juni wordt er van 9.30-15.30 uur rondom de Dorpskerk een kleedjesmarkt gehouden. Allen hartelijk welkom om een kijkje te komen nemen. Mocht u nog deel willen nemen hieraan, dan kunt u zich tot 15 juni opgeven via de mail activiteitencommissie@hervormdoudorp.nl of telefonisch bij Daniëlle Quist 0623464879. Een plekje huren kost 10 euro per plek (de plek is ongeveer 4 meter breed)

Gezocht

Voor deze dag zijn we nog op zoek naar mensen die achter de catering of achter de tweedehandse spullen willen staan. Heeft u zin en tijd om een hele dag of een gedeelte van de dag ons te komen helpen, dan horen we het graag via de mail of via Danielle of Anne.

Zanguurtje

Op zondag 30 juni hopen we met elkaar direct na de avonddienst weer psalmen en gezangen te zingen in 'De Morgenster'. Iedereen, dus ook onze gasten, zijn van harte welkom.

Verantwoording van uw gaven

Over de periode van 1 t/m 31 mei 2019 is het volgende ontvangen:

Kerkrentmeesterlijk beheer

Collecte tijdens kerkdiensten	1.446,32
Aflossingen leningen verbouw	1.296,55
Kerkradio	50,00
Kerkebalans	<u>1.800,00</u>
Totaal Kerkrentmeesterlijk beheer	€ 4.592,87

Waarde ingeleverde collectemunten € 1.817,75

Diaconie

Zondagsschool, 5 mei	271,12
Project 1027 Midden-Oosten, 12 mei	360,05
GZB Leerstoelfonds, 19 mei	342,50
Kerkelijk verenigingswerk, 26 mei	272,11
Stg. Stephanos, 30 mei	259,00
Giften via bank	<u>80,00</u>
Totaal diaconie	€ 1.584,78
Kerkrentmeesters en diaconie samen	€ 6.177,65

Kleine Kracht 14^e jaargang

Stand vorige keer	914,00
Aan giften	<u>70,00</u>
Totaal	€ 984,00

Verjaardagsfonds 2019

Stand vorige keer	180,00
Ontvangen	<u>215,00</u>
Totaal	€ 395,00

Hartelijk dank voor het geven van uw gaven.

De oplossing mag je inleveren bij: Jeannet Meijer Zeebrekersweg 8 3253 VS Ouddorp. Of via E-mail: jeannetmeijer@hotmail.com

Zending en Evangelisatie

GZB-Pinkstercollecte: Bijbelcursussen voor geheime gelovigen



Stelt u zich eens voor... u mag niet met andere christenen samenkomen.
Niet in de kerk, niet op de Bijbelkring en ook niet thuis.
Voor veel christenen in Centraal-Azië is dit realiteit.
Evangelisatie is verboden, kerken worden in de gaten gehouden en invallen door de politie komen regelmatig voor.
Ondanks alle weerstand komen er mensen tot geloof en is er veel belangstelling voor de Bijbelcursussen die op heel veel plekken in de regio worden gegeven.

Tijdens de pinkstercollecte wordt uw bijdrage gevraagd voor deze Bijbelcursussen. Een cursus kost € 40,- per deelnemer. Helpt u mee?
Geef tijdens de pinkstercollecte of maak uw gift over naar NL91 INGB 0690 7624 45 t.n.v. GZB, Driebergen o.v.v. 'pinkstercollecte'.
Alvast heel hartelijk dank!

Zie voor meer informatie over het werk van de GZB in Centraal-Azië: www.gzb.nl/centraal-azie.

Jaarrekeningen Hervormde gemeente Ouddorp 2018

De jaarrekeningen over 2018 van zowel de diaconie als van de kerkrentmeesters liggen voor de leden van de gemeente vanaf 17 juni 2019 gedurende een week bij Dhr. T. Grinwis, Zeebrekersweg 23 ter inzage. Graag telefonisch contact opnemen met dhr. T. Grinwis (telf. 681980) voor het maken van een afspraak.

Alle leden kunnen tot en met 27 juni 2019 hun mening schriftelijk bij de scriba, C. van Huizen, kenbaar maken.

De verkorte versie van de rekeningen treft u hierbij aan.

College van Kerkrentmeesters	begroting 2018	rekening 2018	rekening 2017
Opbrengsten en Baten			
Opbrengst onroerende zaken	€ 11.444	€ 12.162	€ 11.560
Opbrengst uit rente en dividenden	€ 446	€ 346	€ 622
Opbrengst levend geld	€ 89.703	€ 91.567	€ 89.884
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	€ 14.186	€ 4.686	€ 9.186
Totaal baten	€ 115.779	€ 108.511	€ 111.252
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen excl. afschrijvingen	€ 38.297	€ 46.208	€ 17.551
Kosten overige eigendommen en inventarissen	€ 3.010	€ 32	€ 2.556
Afschrijvingen onroerende zaken en inventarissen	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000
Pastoraat	€ 68.714	€ 65.865	€ 63.805
Lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	€ 750	€ 124	€ 344
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	€ 4.504	€ 5.052	€ 4.307
Salarissen en vergoedingen	€ 3.300	€ 3.138	€ 3.255
Kosten beheer, administratie en archief	€ 10.149	€ 9.332	€ 9.680
Rentelasten/bankkosten	€ 834	€ 836	€ 839
Totaal lasten	€ 137.558	€ 138.587	€ 110.337
Saldo baten - lasten	€ 21.779-	€ 30.076-	€ 915
College van Diakenen			
Opbrengsten en Baten			
Opbrengst onroerende zaken	€ 6.638	€ 6.793	€ 7.596
Opbrengst uit rente en dividenden	€ 942	€ 935	€ 1.186
Opbrengst levend geld	€ 5.850	€ 5.016	€ 6.333
Door te zenden collecten en giften	€ 10.700	€ 12.727	€ 11.668
Totaal baten	€ 24.130	€ 25.471	€ 26.783
Uitgaven en Kosten			
Kosten overige eigendommen en inventarissen	€ 1.296	€ 1.314	€ 1.366
Lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	€ 4.872	€ 4.570	€ 3.971
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	€ 1.356	€ 1.229	€ 949
Kosten beheer, administratie en archief	€ 2.166	€ 1.345	€ 1.481
Rentelasten/bankkosten	€ 140	€ 119	€ 131
Diaconaal werk plaatselijk	€ 3.115	€ 2.521	€ 3.223
Diaconaal werk regionaal/landelijk	€ 3.400	€ 1.200	€ 3.155
Diaconaal werk wereldwijd	€ 3.700	€ 3.311	€ 4.130
Afdracht door te zenden collecten en giften	€ 10.700	€ 12.728	€ 11.668
Totaal lasten	€ 30.745	€ 28.337	€ 30.074
Saldo baten - lasten	€ 6.615-	€ 2.866-	€ 3.291-

Voor onze jongeren

Dronken?

Wel honderdtwintig mensen zitten bij elkaar.

De discipelen en nog een heleboel mensen erbij.

Ze bidden met elkaar en praten over alles wat er gebeurd is en...over wat Jezus beloofd heeft.

Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, Die over u komen zal; en gij zult Mijn getuigen zijn, (Handelingen 1 vers 8)

En dan gebeurt het: er komt een geluid alsof er een harde wind waait.
 En boven het hoofd van de aanwezigen verschijnt iets wat op een vlam lijkt.
 Wat is er aan de hand? De Heilige Geest vervult deze mensen.
 God bewijst dat Hij getrouw is aan Zijn beloften.
 God Zelf komt heel dichtbij, ja zelfs in deze mensen.
 Het gevolg is dat ze ook in andere talen gaan spreken, zodat de vreemdelingen die in Jeruzalem zijn hen kunnen verstaan.
 Wat geweldig! Dit alles roept ook spot op. "Ze zijn dronken!" Maar Petrus ontkent het. Hij legt uit dat dit de Geest van God is.
 Jong en oud zullen Gods grote daden in Christus gaan doorvertellen.
 Te beginnen bij de jongeren. De Heilige Geest leidt.
 Hij geeft je de woorden in de mond. Hij zorgt ervoor dat anderen het begrijpen.
 Ook nu nog. Nee, de Heilige Geest komt niet zoals toen.
 Maar wel wil Hij werken in jouw leven.
 En Hij wil ook jou gebruiken om anderen te bereiken.
 Je mag gewoon spreken in de taal die je vrienden begrijpen.

*Heer, ik hoor van rijke zegen, die Gij uitstort keer op keer;
 laat ook van die milde regen dropp'len vallen op mij neer.
 Ook op mij, ook op mij, dropp'len vallen ook op mij.*

Puzzel

Op de plaats van de cijfers moet je de juiste letter invullen. Welk woord lees je dan?

1. De mensen zagen v7rdeelde tongen als van vuur.
2. De discipelen werden vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spre4en in andere 6alen.
3. Iedereen hoorde hen in hun e2gen taal spreken.
4. De mensen zeiden: Wat wil dit toch zij10?
5. Maar Petru5 begon tegen he3 te spreken: Wij zijn niet d8onken, zoals jullie vermoeden
6. God heeft Jezus o1gewekt en wij zijn daar allen g9tuigen van.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Publicatie

Geref. Bond belegt regionale studiedag over 'Het christelijke huwelijk' te Nieuwe-Tong

Op donderdag 20 juni belegt het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond DV in kerkelijk centrum Elim, Zuiddijk 19 te Nieuwe Tonge een regionale studiedag over 'Het christelijke huwelijk'. Na ontvangst met koffie vanaf 15.30 uur is de opening 16.00 uur, terwijl de bijeenkomst om 21.00 uur eindigt.

De Gereformeerde Bond wil met (aanstaande) echtparen, gemeenteleden en ambtsdragers hierover graag doorspreken en hun handvatten geven. Na de opening door ds. J.J. ten Brinke uit Oud-Beijerland zal ds. M.M. van Campen uit Goes in zijn lezing, getiteld 'Het christelijk huwelijk', een beeld schetsen van het Bijbelse, christelijke en het geestelijke huwelijk.

Vervolgens worden er twee workshopronden gehouden, waarin vier workshops aangeboden worden.

- 'Communicatie', o.l.v. mw. Ellen Oosterhuis, christen psychologe van de stichting Gutta Spei;
- 'Intimiteit en geborgenheid', o.l.v. ds. A.L. Molenaar, Bruinisse;
- 'Gehavend in het huwelijk', o.l.v. mw. Corine Hotting, psychologe & relatie-gezinsterapeut van de stichting Driesnoer;
- 'Kerkje in de kerk', o.l.v. ds. B.J. van Assen, Nieuwe-Tonge/Herkingen.

Elke deelnemer kan twee workshops volgen. Tussen de beide workshops in krijgen de deelnemers rond 18.00 uur een broodmaaltijd aangeboden. De dag zal worden afgesloten o.l.v. ds. A.L. Molenaar met een terugkoppeling in kleine groepjes en plenair.

Graag ontmoeten we u/jou op 20 juni in Nieuwe Tonge. Opgave zo spoedig mogelijk (uiterlijk op 5 juni) via info@gereformeerdebond.nl; dit met het oog op het aantal te drukken studiemappen. Tevens graag drie workshops aangeven in volgorde van eerste, tweede en derde keuze waarna indeling volgt bij twee workshops.

Als tegemoetkoming in de kosten voor deze dag vragen we een bedrag van € 15 /p.p. Graag dit bedrag over te maken op rekening NL98INGB0000138421 t.n.v. Geref. Bond, Apeldoorn, onder vermelding van studiedag Nieuwe Tonge.

Het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond hoopt van harte dat deze studiedag mag bijdragen aan de grote waarde van het christelijke huwelijk.



Dirksland en omgeving

Start vanaf 13.30 uur; inloop vanaf 13.00 uur.

Voor de negende maal organiseren samenwerkende kerken op Goeree-Overflakkee een inspirerende wandeling op Tweede Pinksterdag. Dit keer in een om Dirksland.

Het start- en eindpunt liggen bij de Hervormde kerk, Ring 2, Dirksland.

U kunt kiezen uit twee afstanden, een

kindvriendelijke route van 5 km en een route van 10 km.

Onderweg zijn er tussenstops met activiteiten voor kinderen.

De trajecten zijn goed toegankelijk voor rolstoelen en wandelwagens

Gratis deelname; bij het eindpunt staat giften bus voor de onkosten.

Meer informatie zie: www.pinksterpad.nl

Kerkdiensten

De voorzang wordt vijf minuten voor de aanvang van de dienst gezongen.

Tijdens de morgendiensten is er kinderopvang.

Zondag 9 juni 2019 1^e Pinksterdag

9.30 uur: ds. C. van den Berg

18.00 uur: ds. C. van den Berg

Collecte: 1^e GZB Pinkstercoll. 2^e Kerkrentmeesters. 3^e Aflossing leningen verbouw.

Voorzang

Psalm 68 vers 2 en 5

Psalm 149 vers 1 en 5

Maandag 10 juni 2019 2^e pinksterdag

9.30 uur: ds. C. van den Berg

Collecte: 1^e Stg. Stephanos. 2^e Kerkrentmeesters. 3^e Aflossing leningen verbouw.

Voorzang

Psalm 19 vers 2 en 5

Zondag 16 juni 2019

9.30 uur: ds. G. Wassinkmaat, Gameren

18.00 uur: Prop. G.A. van Ginkel, Maartensdijk

Collecte: 1^e Project 10 27 Rwanda. 2^e Kerkrentmeesters. 3^e Aflossing verbouw.

Psalm 8 vers 1 en 9

Psalm 150 vers 1 en 3

Zondag 23 juni 2019

9.30 uur: Prop. J.K. Abbink, Vriezenveen

Vorbereiding Heilig Avondmaal

18.00 uur: Prop. J.K. Abbink

Collecte: 1^e Kerkelijke verenigingswerk. 2^e Kerkrentmeesters. 3^e Aflossing verbouw.

Voorzang

Psalm 84 vers 1 en 2

Gezang 1 vers 6 en 9

Zondag 30 juni 2019

9.30 uur: ds. C. van den Berg

Bediening Heilig Avondmaal

18.00 uur: ds. C. van den Berg

Nabetrachting Heilig Avondmaal

Collecte: 1^e Stg. Hulp Oost Europa. 2^e Kerkrentmeesters 3^e Aflossing verbouw.

Voorzang

Psalm 84 vers 3 en 4

Gezang 5 vers 5 en 7

Zondag 7 juli 2019

9.30 uur: ds. C. van den Berg

Bediening Heilige Doop

18.00 uur: ds. C. van den Berg

Collecte: 1^e stg. Gods Woord i/d Wereld. 2^e Kerkrentmeesters 3^e Onderhoudskosten.

Voorzang

Psalm 37 vers 2 en 9

Gezang 6 vers 1 en 2

Oppasschema

9 juni - Geline, Piet en Lotte

16 juni - Andrea en Emma

30 juni - Willianne en Myrthe Tanis

10 juni - Elma en Mirthe van Wijk

23 juni - Marijke en Annelein

Kerktaxi

Wanneer u gebruik wilt maken van de kerktaxi, kunt u contact opnemen met:

Wim Meijer Dorpsweg 39a Ouddorp tel. 0187-682875. E-mail: wmeijer@live.nl

Beelduitzending

Mogelijk was u er nog niet van op de hoogte, maar we beschikken over de mogelijkheid tot beelduitzending van de erediensten. Dit gebeurt via Kerkomroep.nl, en kan alleen met een speciale code. Dit kunt u heel gemakkelijk aanvragen per e-mail bij ouderling-kerkrentmeester M.P. Tanis: mtanis110@msn.com



KLEEDJESMARKT
Zaterdag
22 juni 2019
9.30 – 15.30uur
Locatie:
Tuin van de Dorpskerk
Ouddorp

Zelf uw spullen verkopen? Huur een plekje voor € 10,00!

Aanmelden kan via:
activiteitencommissie@hervormdoudorp.nl
of telefoonnummer: 06-23464879

Er worden geen kramen verhuurd; een kleedje of klein tafeltje dient u zelf mee te nemen