

# Hervormde gemeente Ouddorp



Postadres: Weststraat 2 3253 AR Ouddorp

Aanvang diensten Dorpskerk: 9.30 uur en 18.00 uur

Website: [www.hervormdoudorp.nl](http://www.hervormdoudorp.nl)

Kerkdiensten beluisteren: [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl)

Kerkrentmeesterlijk beheer: IBAN: NL87 RABO 0341 6707 07

Diaconie: IBAN: NL65 RABO 0341 6707 15

Activiteitencommissie: IBAN: NL18 RABO 0146 3826 25

[activiteitencommissie@hervormdoudorp.nl](mailto:activiteitencommissie@hervormdoudorp.nl)

## Nieuwsbrief, maart 2019

### Overdenking

#### DE DROOM VAN SALOMO

"Schenk mij wijsheid" 1 Kon. 3

David had een veel bewogen leven achter de rug. Hij was niet meer. Indrukwekkend hebben zijn laatste woorden geklonken. Het was een getuigenis dat de eeuwen zou gaan verduren. Hij heeft het uitgeroepen dat de Heere zijn rots was. Wat schitterde aan het einde van zijn leven ook zijn integriteit, zijn oprechtheid. Waar hij tijdens zijn leven in een strik was gevallen, schittert aan het einde van zijn leven Gods genade. David mocht heilig wandelen voor Gods aangezicht. Een dochter uit Israël mocht hem verwarmen in zijn grijze ouderdom en hij bekende haar niet.

Nu mag Salomo, zijn zoon, aantreden. Hij voelt zich erg jong en onervaren. Er is geen vleugje eigenwijsheid in hem te bekennen. Hij noemt zichzelf een kleine jongen. Zo valt hij in slaap en de Heere komt tot hem in een droom. Salomo mag de Heere een wens bekend maken. Je ziet het al voor je. Stel dat het u gevraagd zou worden, wat wilt u? Een lang leven? Ja, wie wil dat niet! Grote rijkdom? Ook niet verkeerd! Eer van mensen? Nou, dat ligt ons wel. Maar Salomo kijkt verder en gaat hogerop. Hij smeekt om WIJSHEID. De reden hiervoor is dat hij zich in eigen kracht en wijsheid onbekwaam voelt om het grote volk te leiden.

De Heere stelt de wens van Salomo zeer op prijs. Hij willigt dan ook de wens van Salomo zondermeer in. Maar daar bovenop krijgt Salomo een beloning, in een lang leven en aanzien bij de mensen. Dit laatste heeft niets met ijdele eer te maken maar met respect dat hij van mensen krijgt. Wel is de voorwaarde dat de koning in de wegen van de Heere blijft wandelen.

We zien een mooie lijn lopen naar Jak. 1:5. "Indien iemand van u wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begere, Die een ieder mildelijk geeft en niet verwijt." Wat een heerlijke belofte. En dan die grote liefde van God. Hij zou redenen genoeg hebben om alle mogelijke verwijten ons naar het hoofd te slingeren, maar Hij doet dat niet. Zijn genade overheerst.

Even later komt bij Salomo de proef op de som. Twee hoeren, die in één huis wonen, komen tot hem. Beiden hebben een kind, door overspel verkregen. 's Nachts is één van de kinderen onder één van de moeders terecht gekomen en gestikt. Gauw verwisselt de vrouw het dode kind met het levende. Met dit bijzondere geval komen ze tot koning Salomo. De koning mag de van God gekregen wijsheid inzetten. Als hij bevel geeft het levende kind doormidden te houwen, vindt die ene vrouw dat best, maar de echte moeder begint te huilen. Zo weet Salomo precies wat er gaande is.

Als u vandaag een begeerte aan de Heere bekend mag maken, wat zou u vragen? Wat is uw diepste verlangen? Het is wel de moeite waard om eerlijk bij de Heere terecht te komen. Waar zoekt u naar? Er ligt een goudmijn voor ons open, laten we dan niet met een zandschepje in de modder blijven spelen, de modder van onze eigen dwaasheid zonder God. De Heere zegt dat we Hem aan mogen roepen. Bij dagen en bij nachten. Kom maar met uw eigen dwaasheid en gebrek tot Hem. Hij weet er wel raad mee.

Jezus Christus is aan ons geschonken tot wijsheid Gods. Hij is de ware vredevorst. Leg uw verloren leven maar aan Zijn voeten neer. Daar wordt de rust geschonken. Onverdiend. Daarom is genade, genade! In de brief aan de Kolossenzen (4:5) schrijft Paulus dat we zullen wandelen met wijsheid bij degenen die buiten zijn. Opdat zij tot Christus zullen komen, ziende op onze godzalige wandel.

Wat een roeping. "Heere, schenk ons wijsheid."

C. van den Berg

## Uit de gemeente

### Meeleven

Dankbaar zijn we dat mevrouw Van 't Zelfde, Irisstraat 22, 2981 BN Ridderkerk, na een opname weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Verdere onderzoeken volgen nog. We bidden om ontferming. Mevrouw Nelie Knöps, Julianaweg 30, kreeg een goede uitslag, wat tot bemoediging mag zijn. De heer M. P. Tanis, Preekhillaan 6, kreeg een poliklinische ingreep aan zijn oog. Het was met goed gevolg. De heer Joh. Grinwis, Kelderweg 47, werd opgenomen in het ziekenhuis vanwege een TIA. Hij kwam ook weer thuis en de uitslag viel mee. Al met al een dankzegging waard. We zijn zwakke mensen. Het Woord zegt dat de sterkste enkel ijdelheid is. Gelukkig wie zijn sterkte in de Heere vinden mag.

### Openbare belijdenis

De volgende personen hebben aangegeven openbare belijdenis van hun geloof af te willen leggen in het midden van onze gemeente, wat plaats mag vinden in de morgendienst van 10 maart DV.:

Hester Jannetje Kaatje Moerkerk-Breen, Geleedststraat 10

Cornelis Nagtegaal, Dijkstelweg 2a

Leendert Job Nicolaas van Splunder, Dorpsweg 64

Matthea Wilhelmina van Splunder-Meijer, Dorpsweg 64

De aannemingsavond voor de kerkenraad staat gepland voor vrijdagavond 8 maart om 20.00 uur in de pastorie. We mogen terugzien op een mooie winter met gezegende avonden. Het was treffend hoe de catechisanten zich beijerden en betrokken zijn op de dingen van de Heere.

Als gemeente staan we graag biddend om hen heen.

### Censura Morum

Woensdagavond 20 maart van 19.00-19.25 uur, in de consistorie.

### Eredienst / weekdienst

Woensdag 20 maart komen we bijeen in 'De Morgenster' om 19.30 uur. In verband met de bediening van het Heilig Avondmaal stellen we deze dienst in het licht van bezinning op het Heilig Avondmaal.

Iedereen is hartelijk welkom.

Het mooie van deze weekdiensten is dat mensen uit allerlei kerken in Ouddorp bijeen willen zijn. Ook de gesprekken en de ontmoeting na de dienst is fijn, onder het genot van koffie en thee. Kom en zie! Smaakt en ziet dat de Heere goed is.

### Ten slotte

Misschien goed om reeds de datum van de komende biddag, 13 maart, te noteren. Sommigen nemen een vrije dag. Anderen kunnen dit niet vanwege verplichtingen. In die week is er geen catechese en verwachten we de catechisanten in de kerk.

Zo komen we reeds weer bij de laatste maand van het winterwerk.

Ik ben verwonderd dat de Heere me tot hiertoe moed en krachten gaf voor het vele werk. De hele winter door liepen de chemo behandelingen.

En tóch gaf de Heere zo veel! De operatie in Gent staat gepland voor eind maart.

Dank voor uw gebed, vooral ook voor ons gezin.

Met hartelijke groet uit de oude pastorie, uw C. van den Berg.

## Pastorie 'Laus Deo'

"Dankende allen tijd over alle dingen God en den Vader in den Naam van onzen Heere Jezus Christus;" Efeze 5:20

In een Engels dagboek voor moeders las ik dat we zo makkelijk de Heere danken voor grote dingen zoals voor kinderen die weer veilig thuis komen na een lange reis. We danken als we een nieuwe baan krijgen. We danken voor genezing maar zijn we ook dankbaar voor alle kleine dingen in het leven die we soms niet eens opmerken? We ademen, en we mogen 's morgens weer opstaan. Als je 's morgens de zon op ziet komen, hoor je de merel in alle vroegte al zijn lied zingen tot eer van Zijn Schepper. De zon schijnt en je hoort de duiven in de bomen. In de vroege morgen hoor je de meeuwen schreeuwen. Maar ook, heb je nog kleding om aan te trekken. Er is nog eten in de koelkast en in de kelder. Het is een taak om er op te letten dat er zoveel kleine dingen zijn waar we de Heere voor zullen danken. Het zal ons verrassen als we er meer en meer op gaan letten. We mogen er ook om bidden dat we steeds meer en meer Gods goedheid mogen bewonderen.

Zondag zongen we nog een psalter na het eten met als refrein:

"My God I will extoll Thee (Heere, ik zal U verhogen),  
And ever bless Thy name ((En altijd Uw naam prijzen).  
Each day will I give thanks to Thee (Elke dag zal ik U danken),  
And all Thy praise proclaim" (En al Uw lof vertellen).

Wat schamen wij ons vaak om te getuigen. Er staat in het Woord, de Bijbel, dat we moeten worden als een kind. Daar hadden we afgelopen week nog een voorbeeld van. We waren bij een garagebedrijf en de baas maakte een praatje met Grace. Grace vertelde, Samuel kan niet praten maar ik wel. Hij vroeg: "van wie heb je dat geleerd?" Ze zei: "van de Heere." Hij vroeg weer, "heb je dat van je papa en mama geleerd?" Ze zei: "Nee, van de Heere." Hij vroeg weer, "je hebt het zeker van je juf geleerd of van een logopedist?" Ze zei: "Nee, van de Heere, de God in de hemel." Deze man wist niet meer wat hij zeggen moest. Zo moeten we steeds maar weer getuigen en vast blijven houden aan wat de Heere voor ons gedaan heeft. Hij stierf aan het kruis voor onze zonden. We lieten nog een boekje achter, 'Jezus onze bestemming.' Voor deze man? Voor u, voor jou, voor mij. Mijn God U zal ik eeuwig loven omdat Gij het hebt gedaan. Zo mogen we dat dan mee zingen met heel ons hart ziende op Hem.

De deurbel gaat. Mam, gaat u naar de deur want er staan 3 mannen voor de deur. Ik ga naar de deur en één van die mannen zegt: "we komen de gastvrijheid van Ouddorp testen. Heeft u soms een kopje thee voor ons?" "Kom binnen mannen." Rugzakken gaan af, schoenen gaan uit en daar zitten dan 3 mannen op de bank. Ik vraag, "waar hebben jullie zin in, koffie of thee? We hebben trouwens net zeeuwse bollussen gehad, die lusten jullie ook vast wel." Ja, alle drie hadden ze graag koffie. Ik loop naar de keuken en zet de koffiepot aan. Ga weer naar de kamer. Eén van die mannen zegt, "wat een gastvrijheid! U weet niet eens wie we zijn." Ik zeg, "o, al sliep je 's nachts onder een brug dan mocht je nog gerust een kop koffie bij ons komen drinken hoor!" Het waren 3 mannen van de hervormde gemeente van Ede die een wandeltocht hadden gelopen om uit te zoeken wat ze konden wandelen met wat mannen uit hun gemeente. Het was een prachtige ontmoeting. We wisselden van alles uit maar vooral hoe God ons aller leven leidt tot in de kleinste dingen toe.

Hoe de Heere zorgt opdat Zijn huis vol worde.

Zondagavond in de kerk. De dienst was al begonnen. De koster ging kijken want er kwam nog iemand binnen. Hij kwam naar ons toe en zei, "Het is en fransman." "O, zei Annemarieke, die kunnen wij echt niet vertalen." Maar ineens zegt Annemarieke, "Mam er zijn Hollandse mensen die in Frankrijk een camping hebben in de kerk. Zou ik die kunnen vragen om wat te vertalen?" Ja hoor, na een kleine aarzeling ging er toch wat vertaald en verteld worden. Kunnen wij het regelen zo? Hoe vaak is er een fransman in de kerk? Hoe vaak zijn de vrienden uit Frankrijk in de kerk? En de Heere regelt dat het zo gebeurt op die zondag. Later hoorden we dat deze man in Frankrijk in een kerk het orgel bespeelt. Na de dienst ook even mee naar boven en dan nog op het orgel spelen, geweldig! Wij weten niet wat God hiermee gaat doen maar Hij heeft er een bedoeling mee. Vergeet de herbergzaamheid niet, ook in de kerk. Een vriendelijk woord, een welkom kan zoveel betekenen voor mensen.

We willen u ook laten delen in de situatie in ons gezin met betrekking tot de ziekte van mijn man. Hij mocht 4 chemokuren afronden. Steeds weer kreeg hij moed en krachten om te preken, kringen te leiden enz. De verwondering en aanbidding zijn voor de Heere. Afgelopen week kwam er een oproep uit Gent. Eind maart (27 maart) wacht de operatie. Er is dan een opname van +/- 2 weken in het ziekenhuis. We bidden dat de operatie goed mag gaan en alles weggenomen kan worden. Onze hoop is op de Heere. De hartelijkheid van de professor die de operatie hoopt te gaan doen is bijzonder. Hij schreef, "ik en mijn team zullen om u heen staan hoor!" Zelf hoop ik deze 2 weken in Gent te blijven. Vrienden van ons vonden een adres, 12 minuten van het ziekenhuis vandaan, waar ik mag verblijven. Een ouder echtpaar waar de kinderen al de deur uit zijn bieden dit gastvrij aan. Zo zorgt de Heere tot in de kleinste dingen toe. Denk ook aan onze meiden die thuis de taak volledig op zich nemen. "Voor al uw goede gaven Heer zij U de dank en eer."

Annemarieke en Geerke hope 4 maart te vertrekken naar Thailand. Ze wilden zo graag Ome Jaap en Tante Marieke bezoeken. Op de vrouwenkring mocht Willeke er over vertellen en hebben we met elkaar spulletjes kunnen inzamelen. Heerlijk om zo de koffers vol te krijgen om uit te delen. We bidden hen een behouden reis en thuiskomst toe en een gezegende tijd met onze vrienden. "Wat de toekomst brengen moge, ons geleid des Heeren hand." Hartelijke groeten en dank voor al het meeleven.

Mevrouw Van den Berg-van Wijk

### **Kerkrentmeesters**

#### **Opbrengst Activiteitencommissie**

In onze laatste vergadering hebben we met de activiteitencommissie gesproken over de plannen voor het komend seizoen en een terugblik geworpen op het achterliggende jaar. Ook ontvingen we de opbrengst van het afgelopen jaar. Deze bedroeg ruim € 13.000! Dit geld is onder andere besteed aan de aanschaf van een professionele piano (€ 2000,-) die gebruikt kan worden bij kooruitvoeringen, een bijdrage voor de AED. Het grootste deel van de opbrengst is besteed aan de onderhoudskosten voor het orgel. We danken de activiteitencommissie nogmaals voor hun inzet het afgelopen jaar.

#### **BHV/EHBO**

Graag komen we als kerkrentmeesters in contact met iedereen in de gemeente die in het bezit is van een BHV en/of EHBO diploma. Het ligt in de bedoeling om in de loop van het voorjaar een keer samen te komen en een plan te bespreken voor het geval er iets gebeurt tijdens kerkelijke activiteiten waarbij hulpverlening nodig is. Ook kunnen we dan gelijk kijken hoe we de AED die binnenkort op het kerkterrein zal komen in dit plan laten terugkomen. Als u denkt dat we al weten dat u een AED / EHBO diploma heeft,

verzoeken we u toch om dit alsnog een keer te melden door een mail te sturen naar [kerkrentmeesters@hervormdoudorp.nl](mailto:kerkrentmeesters@hervormdoudorp.nl). Op deze manier krijgen we een duidelijk en compleet overzicht.

### Actie Kerkbalans

Voor de Actie Kerkbalans mochten we al € 20.000 toegezegd krijgen of ontvangen. Alle gevers willen we hartelijk danken hiervoor. U kunt nog steeds meedoen, de actie loopt nog het hele jaar.

## Agenda, Deo Volente

Datum	Activiteit	Aanvang
Dinsdag 5 maart	Alphacursus	20.00 uur
Zaterdag 9 maart	Jongeren Meet-Inn	20.00 uur
Maandag 11 maart	Vrouwenkring Sola Fide	19.30 uur
Donderdag 14 maart	Thema avond mannen	20.00 uur
Dinsdag 19 maart	Alphacursus	20.00 uur
Woensdag 20 maart	Bijbellezing	19.30 uur
Zaterdag 23 maart	Gebedsbijeenkomst	9.00 uur
Zondag 31 maart	Zanguurtje	19.30 uur
Maandag 1 april	Vrouwenkring Sola Fide	19.30 uur

### Zondagsschool



Na de morgendienst. Je mag ook gerust een keer komen kijken hoe het er aan toe gaat. We gaan om ongeveer 12.15 uur weer naar huis. Met elkaar zingen we psalmen, we luisteren naar een vertelling uit de Bijbel. De jongere kinderen gaan na de vertelling een kleur of knutsel opdracht maken wat betrekking heeft op de vertelling. En met de oudste kinderen gaan we de verwerking maken uit het verwerkingsboekje. Hartelijk welkom.

### Jongeren Meet-Inn

Op zaterdagavond 9 maart wordt er een gezellige Meet-Inn georganiseerd in 'De Morgenster'. Onze jongelui tussen ongeveer 15 en 25 jaar worden hiervoor hartelijk uitgenodigd! De avond start om 20.00 uur en duurt een paar uur. Breng vooral ook een vriend of vriendin mee! Na een korte opening zal het verder een informeel karakter hebben, waarbij chips, snacks en drinken niet ontbreken.

### Vrouwenkring "Sola Fide"

Op maandag 11 maart gaan we verder met de Bijbelstudie over Jeremia 35 met als thema: "Beschamend voorbeeld van de Rechabieten".

De Rechabieten zijn nakomelingen van Jonadab, de zoon van Rechab. Zij zijn door hun levenswijze een protest tegen de afgodendienst aan Baäl en Astarte, waar de rest van Israël zich schuldig aan maakt. Ze zijn geheelonthouders, leven als nomaden en verdienen de kost als wapensmeden. De Rechabieten weten dat ze staan in een respectabele traditie. Jeremia nodigt deze opvallend groep mensen uit om mee te gaan naar de tempel, daar worden ze uitgenodigd om ook te drinken van de wijn die daar klaar staat. Ze weigeren en blijven trouw aan de woorden van hun voorvader Jonadab. Dit doen zij al 250 jaar! En Israël? Het luistert niet naar de oproepen tot omkeer die God door Zijn profeten al zo vaak tot hen deed. Wat een contrast en wat een les voor het volk. Menselijke tradities: waardevol, maar soms ook gevaarlijk! Tóch gaat het hierbij ten diepste niet om de menselijke traditie die in ere wordt gehouden, maar om gehoorzaamheid aan Gods boodschap! Mag geloven ons iets kosten? Staat het stempel van Jezus op ons leven? En is dat te zien en te horen aan ons in wat we doen en laten? We hebben elkaar nodig om de goede weg te kiezen en te volharden, als christenen steunen we elkaar en die bekering komt dagelijks terug. Zo gaan we weer op zoek naar de schatten in de Bijbel, deze zijn waardevol, ook voor het dagelijks leven in onze moderne tijd.

### Thema avond voor mannen

Donderdag 14 maart wordt er weer een thema avond voor mannen gehouden in 'De Morgenster'. Aanvang 20.00 uur. De avond zal geleid worden door ds. A.L. Molenaar uit Bruinisse.

### Gebedsbijeenkomst

Zaterdag 23 maart om 9.00 uur is er een gebedsbijeenkomst in 'De Morgenster'.

### Zanguurtje

Op zondag 31 maart hopen we met elkaar direct na de avonddienst weer psalmen en gezangen in de Morgenster te zingen. Iedereen, dus ook onze gasten, zijn van harte welkom. Voor een overzicht van de gezangen die we hopen te zingen, wordt gezorgd.

## Activiteitencommissie

### Zangavond

Zaterdag 23 maart wordt in de kerk de 2<sup>de</sup> zangavond van het jaar gehouden. Deze avond hopen het Chr. Ouddorp mannenkoor o.l.v. Dinant Struik en de Chr. Gem. Zangvereniging met Hart en Stem uit Sint-Maartensdijk o.l.v. Pieter Quist in ons midden te zijn. Muzikale omlijsting wordt verzorgd door Willem den Boer en Cornelis den Ouden op het orgel en Andrea Grinwis zal de dwarsfluit bespelen. De avond begint om 19.30 uur, er zal gecollecteerd worden voor de onkosten.

Allen hartelijk welkom om deze avond bij te wonen.

### Jaarmarkt

Zoals u wellicht in de vorige Kleine Kracht gelezen hebt, zijn de voorbereidingen voor de jaarmarkt in volle gang. Blij en dankbaar zijn we, dat we al een heel aantal kraamhouders hebben kunnen vinden die op onze jaarlijkse markt willen komen staan. Helaas zijn er vanuit de gemeente nog geen ideeën voor het vullen van kramen etc. gekomen, mocht u deze hebben dan kunt u ons altijd mailen. Al uw ideeën zijn welkom. Of mocht u zelf een kraam willen vullen, dan horen we het graag.

### Hulp

Ook zijn we nog steeds op zoek naar hulp van u als gemeentelid voor deze dag.

Mocht u/jij zin hebben om deze dag of een dagdeel te komen helpen dan horen we het graag, alle hulp in welkom.

U kunt zich opgeven bij Anne Grinwis.

Via de mail: [annegrinwis@hotmail.com](mailto:annegrinwis@hotmail.com) of telefonisch 0187-683280.

**Het inleveren van de 2<sup>de</sup> hands spullen, kleding etc. gaat weer van start, hieronder ziet u waar u uw spullen kunt brengen.**

### 2de handskleding/spullen

Alle 2<sup>de</sup> handskleding is welkom, mits deze in goede staat en gewassen is.

2<sup>de</sup> Handspullen, glas en servieswerk wat nog in goede staat en bruikbaar is kunnen wij gebruiken voor de verkooptafel op de jaarmarkt. Als het mogelijk is graag aanleveren in stevige dozen.

Dit alles kan worden ingeleverd bij Anne Grinwis Preekhillaan 12 Ouddorp.

Grote meubelstukken en computers kunnen we helaas niet aannemen.

### Levensmiddelen

Misschien wilt u alvast met ons mee verzamelen voor de levensmiddelenkraam. Om deze kraam te vullen zijn we op zoek naar allerlei levensmiddelen met een ruime houdbaarheidsdatum. Heeft u al wat staan, dan kunt u het brengen bij Daniëlle Quist, Emmaweg 3 of Preekhillaan 12. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd mailen naar: [activiteitencommissie@hervormdoudorp.nl](mailto:activiteitencommissie@hervormdoudorp.nl)

### DE punten

We zijn nog steeds op zoek naar Douwe Egberts punten. Met deze punten hopen we voor leuke dingen te sparen en deze voor de jaarmarkt te gebruiken. Helpt u mee? Inleveren kan in het blik in de keuken van de Morgenster of door de brievenbus bij een van bovengenoemde adressen

Alvast hartelijk dank!

## Iedenadministratie

Ingekomen leden:

Dhr. L. Oost; mevr. P.J. Oost – Molesteege; dhr. P. Bakelaar; mevr. S.R. de Ruiten; dhr. L. van Helden; mevr. E.C. van Helden - van Groningen.

Vertrokken leden:

Dhr. D. Tanis; dhr. B. Nieuwpoort en fam. Dorsman.

## Verantwoording van uw gaven

Over de periode van 1 t/m 28 februari 2019 is het volgende ontvangen:

### Kerkrentmeesterlijk beheer

Collecte tijdens kerkdiensten	1.160,71
Energiekosten	985,92
Giften contant	50,00
Giften via bank (100,-, 120, 149,40, 179,- en 359,25)	907,65
Kerkebalans (5,-, 4x 25,-, 40,-, 4x 50,-, 2x 75,-, 6x 600,-, 125,-, 2x 200,-, 2x 250,-, 300,- en 750,-)	<u>3170,00</u>
Totaal Kerkrentmeesterlijk beheer	<b>€ 6.274,28</b>

Waarde ingeleverde collectemunten € 1.686,00

### Diaconie

GZB Project 10 27 Nepal, 3 febr.	241,35	
Diaconie, 10 febr.	180,80	
Diaconie, 17 febr.	244,18	
GZB Roemenië, 20 febr.	50,00	
Kerkelijk verenigingswerk, 24 febr.	294,30	
GZB Busjes	14,85	
Giften via bank (2x 50,-, 5000,- en 10000,-)	<u>15.100,00</u>	
Totaal diaconie		<b>€ 16.125,48</b>
<b>Kerkrentmeesters en diaconie samen</b>		<b>€ 22.399,76</b>

### Kleine Kracht 14<sup>e</sup> jaargang

Stand vorige keer	674,00	
Aan giften (3x 25,-, 30,- en 50,-)	<u>155,00</u>	
Totaal		<b>€ 829,00</b>

### Verjaardagsfonds 2019

Stand vorige keer	100,00	
Ontvangen	<u>25,00</u>	
Totaal		<b>€ 125,00</b>

Hartelijk dank voor het geven van uw gaven.

## Voor onze jongeren

### Biddag

Op biddag zal er op veel plaatsen in de eredienst gebeden worden om Gods zegen over ons persoonlijk leven en het gemeenteleven, voor onze overheid enz. Ook zal er voorbede worden gedaan voor gewas en arbeid. De Heere ziet er naar uit dat wij ons leven in gebed met Hem delen. De Heere vraagt ons heel dicht bij Hem te leven, zoals Hij heel dicht bij ons is. Paulus zegt: de Heere is nabij. Dat is het geheim van het gebed. In de naam van Jezus hebben we vrije toegang tot Zijn genadetroon. Een belofte van zegen wordt verbonden aan het gebed. Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden. Want een iegelijk, die bidt, die ontvangt; en die zoekt, die vindt; en die klopt, dien zal opengedaan worden. Mattheüs 7 vers 7 en 8.

### Puzzel

Kijk goed naar de cijfers en zet de juiste letter dan op zijn plaats.  
Welke zin kun je dan lezen?

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
22	50	21	17	19	43	98	37	20	77	86	13	68

N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
38	42	71	72	54	12	94	89	87	66	23	40	70

98	42	17				98	19	19	43	94			19	94	19	38		
19	38			17	54	20	38	86	19	38			70	20	19	86	94	19
19	38			98	19	70	42	38	17	37	19	20	17			37	20	77
98	19	19	43	94			70	42	38				19	38				
54	19	98	19	38			86	42	89				19	38				
66	22	54	68	94	19		37	20	77				70	42	54	98	94	
19	13	86	19			17	22	98		87	42	42	54			42	38	12
22	13	13	19	68	22	22	13											

De oplossing mag je inleveren bij: Jeannet Meijer Zeebrekersweg 8 3253 VS Ouddorp. Of via E-mail: [jeannetmeijer@hotmail.com](mailto:jeannetmeijer@hotmail.com)

## Zending en Evangelisatie

### GZB-voorjaarscollecte: Theologisch onderwijs in Rwanda

In Rwanda zijn veel jongeren en kinderen, maar liefst 76% van de bevolking is onder de 35 jaar. Deze generatie heeft goede opgeleide predikanten en kerkelijk werkers nodig om hen te ondersteunen en hun vragen te beantwoorden. Veel predikanten hebben nooit een opleiding gevolgd en zijn onvoldoende toegerust voor hun taak. De opbrengst van de voorjaarscollecte is daarom bestemd voor theologische opleidingen in Rwanda. Geef aan de collecte op 10 maart of maak uw gift over op NL91 INGB 0690 7624 45 t.n.v. GZB, Driebergen o.v.v. 'voorjaarscollecte'. Alvast dank voor uw bijdrage. Zie voor meer informatie over het werk van de GZB in Rwanda: [www.gzb.nl/rwanda](http://www.gzb.nl/rwanda).

### D.V. zaterdag 16 maart 2019: GZB-dag in Barneveld

De GZB-dag trekt jaarlijks zo'n 2.000 bezoekers om samen te luisteren naar prachtige verhalen uit Gods wereldwijde kerk, om te zingen en te bidden, om te worden bemoedigd en elkaar te ontmoeten. Voor kinderen en jongeren zijn er aparte programma's en is er kinderopvang geregeld. Van harte welkom!

De GZB-dag is van 9.45-15.45 uur. Het thema is 'De Geest doorbreekt de grenzen'. Er zijn diverse sprekers, maar daarnaast is er ook volop ruimte voor muziek!

**Aanmelden:** De dag is gratis, maar we willen graag dat u zich van tevoren aanmeldt via [www.gzb.nl/aanmelden](http://www.gzb.nl/aanmelden) of tel. 0343 – 512444. Zo weet u zeker dat er plek voor u is en weten wij op hoeveel kinderen we mogen rekenen bij de opvang en de diverse programma's.

**Locatie:** Midden Nederland Hallen, Thorbeckelaan 123 Barneveld.

### Voor uw agenda

## Zendingsmiddag/avond woensdag 3 april



Op D.V. woensdag 3 april hopen Nico en Jolanda Bontenbal ons iets te komen vertellen over het zendingswerk in Malawi.

Nico en Jolanda hebben daar jaren zendingswerk verricht en zijn enkele weken geleden teruggekeerd naar Nederland.

's Middags om 16.00 uur zijn alle kinderen en jongeren hartelijk welkom.

Dan zullen ze speciaal voor de jeugd een presentatie geven.

**Aansluitend zullen we samen een patatje eten.**

's Avonds om 19.30 uur geven Nico en Jolanda een presentatie voor de hele gemeente.

Hartelijk welkom dus voor groot en klein op woensdag 3 april in 'De Morgenster'

**We zien uit naar uw en jouw komst!**

## Publicatie

### Open dag Cursus Theologische Vorming Gemeenteleden.



Op **zaterdagmorgen 16 maart** 2019 kunt u vrijblijvend kennismaken met de Cursus Theologische Vorming Gemeenteleden welke gegeven wordt in verenigingsgebouw "De Hoeksteen" aan de Ring 13 te Middelharnis.

Doel van deze cursus is: Kennismaken met de Bijbel als historische bron van het geloof om van daaruit gevormd en toegerust te worden. Zij is bedoeld voor gemeenteleden en andere geïnteresseerden om te komen tot:

- Verdieping van de kennis van de Bijbel en de daarop gegronde

belijdenis.

- Verwerking van persoonlijke geloofsvragen.
- Kennis te dragen van de geschiedenis van kerk en zending.
- Bezinning en doordenking van de hedendaagse vragen, op dogmatisch en ethisch gebied.
- Toerusting voor het vervullen van allerlei taken in de gemeente.

Het is een eenjarige basiscursus van ca. 16 lesmorgens, die op zaterdagmorgen om de 14 dagen wordt gegeven, waarin de vakken, Oude Testament, Nieuwe Testament, Dogmatiek, Ethiek, Kerkgeschiedenis, Oecumenica en Praktische Theologie door verschillende docenten worden behandeld.

Deze cursus is verrijkend en leerzaam.

Een cursus die de blik verbreedt en de onderlinge banden versterkt.

De cursus is laagdrempelig. Een specifieke vooropleiding wordt niet gevraagd.

Op de open dag kunt u de sfeer proeven en een morgen vrijblijvend kennis maken met de lessen door mee te doen met de huidige cursisten.

De docenten ds. P.L. de Jong, ds. J.C. Klein, ds. P. Wijnberger, en de cursusleider ds. A.L. Molenaar zullen u op 16 maart van harte welkom heten. Zij verwachten u om 9.10 uur. De koffie/thee staat klaar. Rond de klok van 12.45 uur worden de lessen beëindigd. Na het basisjaar is er een mogelijkheid om door te stromen in een vervolgopleiding, waarin genoemde vakken breder worden behandeld.

De nieuwe cursus vangt op zaterdag 30 september 2019 aan.

Voor actuele informatie kunt u ook de website: [www.cursustvg.nl](http://www.cursustvg.nl) raadplegen.

Verder kunt u inlichtingen verkrijgen bij de cursusleider ds. A.L. Molenaar te Bruinisse, tel. 0111-483880 of via e-mail: [cursustvgmiddelharnis@gmail.com](mailto:cursustvgmiddelharnis@gmail.com).

---

### Regionale bijeenkomst



De regionale commissie mannen thema dag van de Hervormde Mannenbond op Ger. Grondslag en de Christelijk Gereformeerde Mannenbond belegt dit jaar opnieuw op D.V. **zaterdag 6 april 2019** te

10.00 uur een regionale mannen thema in het verenigingsgebouw De Wingerd, Nieuwe Pad 1 te Tholen. Iedereen is van harte welkom! Inloop vanaf 9.30 uur en aanvang om 10.00 uur.

Sluiting 14.00 uur.

Het thema van deze dag is:

**"Volhouden"**  
kunst of gunst?!

De sprekers zijn:

Ds. G. van Wijk uit Dordrecht en:

Ds. A. Voorwinden, uit 's-Gravensande

Voor deelname aan de broodmaaltijd graag aanmelden via internet: [www.mannenthemadagen.nl](http://www.mannenthemadagen.nl) of per telefoon: 0187-657106 bij dhr. G. van Asperen.

Toegang is gratis. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

---

### SchuldHulpMaatje – Goeree-Overflakkee van start



Op 4 februari jl. was het zover. Toen overhandigde voorzitter Jan-Kees Wielhouwer, onder toezienend oog van de pers, het startdocument aan wethouder Bruggeman. Daarmee is SchuldHulpMaatje op Goeree-Overflakkee officieel van start gegaan, en is Goeree-Overflakkee een van de 115 gemeenten in Nederland waar SchuldHulpMaatje actief is. SchuldHulpMaatje zet zich vanuit christelijke naastenliefde in om mensen met financiële problemen zo vroeg mogelijk te bereiken en zonder verwijten te helpen. Begeleiding in gedragsverandering en financiële zelfredzaamheid staat daarbij centraal. Het doel is om de toenemende schuldenproblematiek terug te dringen

SchuldHulpMaatje probeert dat doel te bereiken door de inzet van 'maatjes'. Een 'maatje' is een vrijwilliger die meedenkt, praktische hulp geeft en mensen bemoedigt. Mensen die in de problemen zijn gekomen, schulden hebben en daar niet op eigen kracht uit kunnen komen. Het belangrijkste is dat een maatje goed kan luisteren, dat hij/zij zich kan verplaatsen in de hulpvrager en tijd heeft om vertrouwen te winnen en samen met de hulpvrager te zoeken naar een oplossing. Door de stress zijn mensen met schulden niet altijd meer in staat om de juiste actie te ondernemen. Het is dan belangrijk dat een maatje persoonlijke aandacht geeft en kan motiveren om vol te houden. Het maatje hoeft niet financieel onderlegd te zijn, maar affiniteit met financiën is wel handig, en het maatje mag uiteraard zelf geen schulden hebben. Het maatje stimuleert de hulpvrager in het zoeken naar hulp en begeleidt deze naar zelfstandigheid met als doel schuldenvrij te worden en te blijven.

SchuldHulpMaatje probeert dat doel te bereiken door de inzet van 'maatjes'. Een 'maatje' is een vrijwilliger die meedenkt, praktische hulp geeft en mensen bemoedigt. Mensen die in de problemen zijn gekomen, schulden hebben en daar niet op eigen kracht uit kunnen komen. Het belangrijkste is dat een maatje goed kan luisteren, dat hij/zij zich kan verplaatsen in de hulpvrager en tijd heeft om vertrouwen te winnen en samen met de hulpvrager te zoeken naar een oplossing. Door de stress zijn mensen met schulden niet altijd meer in staat om de juiste actie te ondernemen. Het is dan belangrijk dat een maatje persoonlijke aandacht geeft en kan motiveren om vol te houden. Het maatje hoeft niet financieel onderlegd te zijn, maar affiniteit met financiën is wel handig, en het maatje mag uiteraard zelf geen schulden hebben. Het maatje stimuleert de hulpvrager in het zoeken naar hulp en begeleidt deze naar zelfstandigheid met als doel schuldenvrij te worden en te blijven.

Om maatje te kunnen worden, volgt de vrijwilliger een praktische driedaagse training. Daarin wordt geleerd hoe men een ander het beste kan helpen om de geldzaken weer op orde te krijgen. Wie aan de slag wil als maatje of meer informatie wil, kan contact opnemen met de coördinator Gerben van Asperen, via [shmgo.gvanasperen@gmail.com](mailto:shmgo.gvanasperen@gmail.com). Aanmelden kan ook via: <https://schuldhulpmaatje.nl/locatie/goeree-overflakkee/>.

---

## Realtime GO Jongerenavond 16 maart 2019

**Spreker: Dhr. L.G. de Deugd**

**Thema: 'Ik ben de Weg; waar sta jij?'**

Locatie: Kon. Julianaweg 57  
3241XB Sommelsdijk





---

## Potgrondactie: Bijbels voor vervolgte christenen

Heeft u meegedaan aan deze actie dan is de potgrond op te halen bij de fam. Meijer Dorpsweg 39a op zaterdag 16 maart 2019.

<b>Kerkdiensten</b>
---------------------

**De voorzang wordt vijf minuten voor de aanvang van de dienst gezongen.**

**Tijdens de morgendiensten is er kinderopvang.**

### Zondag 10 maart 2019

9.30 uur: ds. C. van den Berg  
*Openbare belijdenis van het geloof*

18.00 uur: ds. C. van den Berg

Collecte: 1<sup>e</sup> GZB voorjaarscoll. 2<sup>e</sup> Kerkrentmeesters 3<sup>e</sup> Bijdrage energiekosten.

### Voorzang

Psalm 91 vers 4 en 5

Psalm 136 vers 2 en 5

### Woensdag 13 maart 2019 Biddag

**14.30 uur:** ds. C. van den Berg

**19.00 uur:** ds. C. van den Berg

Collecte: 1<sup>e</sup> Diaconie. 2<sup>e</sup> Kerkrentmeesters.

Psalm 81 vers 11 en 12

Psalm 104 vers 7 en 12

### Zondag 17 maart 2019

9.30 uur: ds. C. van den Berg

*Vorbereiding Heilig Avondmaal*

18.00 uur: ds. C. van den Berg

Collecte: 1<sup>e</sup> Project 10 27 Hulp migranten. 2<sup>e</sup> Kerkrentmeesters. 3<sup>e</sup> Energiekosten.

### Voorzang

Psalm 25 vers 8 en 10

Psalm 137 vers 1 en 2

### Woensdag 20 maart 2019 Bijbellezing

19.30 uur: ds. C. van den Berg

*( let op! De dienst wordt gehouden in de grote zaal van 'De Morgenster')*

Collecte: 1<sup>e</sup> GZB. Roemenië. 2<sup>e</sup> Kerkrentmeesters.

### Zondag 24 maart 2019

9.30 uur: ds. C. van den Berg

*Bediening Heilig Avondmaal*

18.00 uur: ds. C. van den Berg

*Dankzegging Heilig Avondmaal*

Collecte: 1<sup>e</sup> Kerkelijk verenigingswerk. 2<sup>e</sup> Kerkrentmeesters. 3<sup>e</sup> Energiekosten.

### Voorzang

Psalm 103 vers 6 en 7

Psalm 138 vers 2 en 3

### Zondag 31 maart 2019

9.30 uur: Ds. A.A.W. Boon, Papendrecht

18.00 uur. Ds. L.M. Jongejan, Ede

Collecte: 1<sup>e</sup> stg. Bonisa zending. 2<sup>e</sup> Kerkrentmeesters. 3<sup>e</sup> Bijdrage energiekosten.

Psalm 122 vers 2 en 3

Psalm 139 vers 11 en 14

### Zondag 7 april 2019

9.30 uur: ds. G.H. Molenaar, Doornspijk

18.00 uur: ds. G.H. Molenaar

Collecte: 1<sup>e</sup> Gevangenzorg Ned. 2<sup>e</sup> Kerkrentmeesters 3<sup>e</sup> Aflossing leningen verbouw.

### Voorzang

Psalm 43 vers 2 en 3

Psalm 140 vers 5 en 6

### Oppasschema

10 maart - Elma en Mirthe van Wijk

17 maart - Willianne en Myrthe Tanis

24 maart - Nelleke en Marijke

31 maart - Andrea en Annelein

7 april - Mienieke en Emma

### Kerktaxi

Wanneer u gebruik wilt maken van de kerktaxi, kunt u contact opnemen met:

Wim Meijer Dorpsweg 39a Ouddorp tel. 0187-682875. E-mail: [wmeijer@live.nl](mailto:wmeijer@live.nl)